

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 1 – 9 juli 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

Website	www.hhgouddorp.nl		
Predikant	Ds. A.P. Muilwijk	Preekhillaan 5 ,3253 VJ Ouddorp a.p.muilwijk@kliksafe.nl	0187-681355
Pastorale hulp	Kand. A.J. Speksnijder	Dorpsstraat 130, 2935 AD, Ouderkerk aan den IJssel ajspeksnijder@kliksafe.nl	0180-660994
Geestelijk verzorger De Vliedberg en pastorale hulp	Ds. H. Juffer	Klarebeekweg 7, 3253 LC, Ouddorp h.juffer@kliksafe.nl	06-23982978
Kerkenraad	E-mail: scriba@hhgouddorp.nl of Bernhardweg 23, 3253 BC		0187- 683516
Ouderlingen	Adres	E-mail	Telefoon
W. Westhoeve	Dijkstelweg 8	ouderlingwijk1@hhgouddorp.nl	0187-683904
A.W. Bruggeman	Steenkreek 10	ouderlingwijk2@hhgouddorp.nl	0187-683251
K. Kasteleijn	Havenweg 41	ouderlingwijk3@hhgouddorp.nl	0187-683298
A.C. Lokker	Hoge Pad 13	ouderlingwijk4@hhgouddorp.nl	0187-681212
W.H. Klink	Braamstove 7	ouderlingwijk5@hhgouddorp.nl	0187-681260
A.J. van Wijk, scriba	Bernhardweg 23	scriba@hhgouddorp.nl	0187-683516
A.J. Nelis	Molentienden 95	ouderlingwijk7@hhgouddorp.nl	0187-681053
H. Mastenbroek	Kelderweg 36a	ouderlingwijk8@hhgouddorp.nl	0187-681020
Diaconie	Postadres diaconie	Postbus 50 3253 ZJ Ouddorp diaconie@hhgouddorp.nl	0187-683850
	Bank diaconie: NL28 RABO 0314 1452 06 t.n.v. Diaconie HHG Ouddorp		
Kerkvoogdij	Postadres kerkvoogdij	Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp	0187-682649
	Bank kerkvoogdij: NL18 RABO 0314.1451.92 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouddorp		
	Bank kerkbouw: NL39 RABO 0153 5879 89 t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp		
Eben-Haëzerkerk	Diependorst 18a		
Tijdens diensten is de koster bereikbaar via koster	C. van der Klooster	Duinkerkerweg 2, 3253 AJ	06-30802372 0187- 682588
Verenigingsgebouw Eben-Haëzer	Preekhillaan 3		0187-683040
beheerder	K. Groeneveld	Hofdijksweg 33, 3253 KC	0187-681528
	Mobiele telefoon:		06-22569824
Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam' incl. ouderenbezoekwerk en kerkauto			
R. Grinwis- Tanis	Zeebrekersweg 11, 3253 VS		0187-682277
I. Akershoek-van Splunter	Meekrapweg 8, 3253 VN		0187-681940
Vertrouwenspersonen/hulp bij psychische problemen: de predikant, de ouderlingen en			
I. Akershoek-van Splunter	Meekrapweg 8, 3253 VN		0187-681940
C. van der Bok-van Loon *)	Wittestraat 15, 3253 XM		0187-684468
A. Hoek	Boompjes 4, 3253 AC		0187-681297
G. Klink-Knoop	Oosterweg 33c, 3253 BR		0187-681186
*) tevens intern vertrouwenspersoon misbruik in kerkelijke relaties			
De Kerkbode			
Aanleveren kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp			
Bezorging:	A. Grinwis	Zeebrekersweg 11, 3253 VS	0187- 682277
Bankrekening De Kerkbode:	Rekeningnummer NL51 RABO 0341 5681 47		

MEDITATIE

Wat doet gij met uw tijd?

“Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is” 1 Korinthe 7 : 29a

Het leven van mensen is een machine gelijk. Velen gaan in het arbeidsproces zodanig op, dat bijna nergens meer tijd voor is. Gelukkig, zei laatst iemand tegen mij, is de zondag er nog, anders zou de mens helemaal in de maalstroom meegesleurd worden. Met een zeker heimwee luisteren wij toch wel naar de verhalen van onze ouders en grootouders, toen alles er nog zo rustig en kalm aan toe ging. De tijd ligt toch wel ver achter ons dat iemand de tijd “nam” om zich tot onderzoek te buigen over Gods Woord en te bestuderen de geschriften van de oudvaders. Wie heeft er in onze dagen nog lust en vermaak in het Boek der boeken? Staan we allemaal niet schuldig?

Als men deze leegte opmerkt, dan moet men op huisbezoek dikwijls horen het stopwoord van jong en oud: “Maar daar hebben wij geen tijd voor!” Is het niet indroevig dat er zo een geslacht opgroeit zonder de minste belangstelling voor het Woord van de Heere? Zegt de Heere dan niet: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft?”

Nee, mijn lezer, dit geldt niet alleen de mens der wereld die zich hier uitleeft en zegt: “Aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust,” maar ook dikwijls de kerkmens, waar al het andere voorgeat en het ene nodige vergeten wordt. En toch komt de Heere Jezus in de Bergrede ernstig te waarschuwen: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (eten, drinken, kleding) zullen u toegeworpen worden.” Maar wij mensen zijn zo handig met onze uitvluchten. De profeet riep het uit: “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, wie zal het kennen?”

Nu, lezer, God kent uw en mijn hart. En Hij weet ook hoe wij de tijd doorbrengen hier in deze wereld. Weet u hoe het vaak met ons mensen is? Overal hebben we tijd voor, behalve voor de dingen die alleen waarde hebben voor de eeuwigheid. Voor feest, plezier en vermaak in o.a. sport en spel hebben we alle tijd, maar voor de kerkgang één- of tweemaal per zondag? Wat denkt de mens eigenlijk? De psalmist zegt: “Mijn huis zal eeuwig staan.” Doch met deze gedachte zal de mens bedrogen uitkomen. Aan het leven: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, kan spoedig een eind komen en dan....? Wat zegt de dichter: “Wij schenen sterk, maar ach wij vliegen heen.” Paulus komt ons te waarschuwen. Hij schrijft aan de gemeente van Korinthe: “Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is.” Dus

dat is wel helemaal het tegenovergestelde van wat wij er dikwijls van maken. We hebben dus te maken met een korte tijd. Deze boodschap wordt als 't ware de jonggehuwden meegegeven op hun huwelijksdag. (1 Korinthe 7). Wordt dan niet menigmaal gedacht aan een lang gelukkig huwelijk.

Wij hebben geen lange tijd te leven op aarde. Job zegt het ons wel anders: "De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust." En wil Mozes niet onderwijzen: "Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen."

Psalm 90 : 12. In de wereld heet het: Tijd genoeg! Het woord des Heeren leert ons dat het leven van ons mensen maar een ogenblik van tijd is, een damp die voor een weinig tijds gezien wordt. "Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar, of zo wij zeer sterk zijn tachtig jaar en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen," Psalm 90.

Wat wij een lange tijd noemen is in het licht van de eeuwigheid zeer kort. En horen wij het niet vaak uit de mond van ouderen zelf: "Waar is de tijd toch gebleven?" Inderdaad, wij brengen onze jaren door als een gedachte. "Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven". (Prediker 3). Tussen wieg en graf geeft God de Heere ons in Zijn goedheid nog de genadetijd.

En van deze tijd zegt ons tekstwoord, dat die maar kort is. Wat doen wij met dit vermaan? Nemen van het leven wat er maar te genieten is. Luisteren naar de influisteringen van de vorst der duisternis? Immers, de satan en zijn handlangers zeggen ons: mens, je hebt nog tijd genoeg. Bekeren, dat kan altijd nog. De duivel en zijn trawanten zeggen altijd: "Nog niet." En de ene mens doet de andere de onzalige dienst aan hem op dit punt te blinddoeken en te bedriegen. Als in een refrein heet het: "nog niet." Nu aan sterven denken als je jong bent? "Nog niet." En tot de man in de kracht van zijn leven: Je kunt in deze wereld nog niet gemist worden, want wie zou je op je werk kunnen vervangen, "nog niet". Zelfs tegen een stervende wordt soms tegen beter weten in gezegd: "Nog niet". O, dat "nog niet, nog niet", hoe zal het eenmaal branden in het hart van hen, die er anderen door hebben misleid.

De tijd is kort, de eeuwigheid lang en de afrekening komt. "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad," 2 Korinthe 5 : 10. Wij mogen maar niet raak leven, we zijn immers verantwoordelijk. De Heere heeft geen lust in uw verderf, daarom zoekt de Heere nu het nog kan!

Wie kunnen bij Hem terecht? Zondige en schuldige mensen, die al maar bezig zijn de genadetijd te verknoeien. De deur van de genade staat wijd open en is nog niet in het nachtslot gevallen. Nog is het: het heden van de genade. De korte genadetijd kan ook voor u spoedig voorbij zijn. Verhardt u niet, maar laat u leiden. "Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt". Dan zal de korte tijd

verwisseld worden met een altijd durende eeuwigheid. Daarom haast u om uws levens wil. Gelukkig de mens die, in de korte tijd op aarde, God mocht zoeken en vinden. De vijf dwaze maagden vonden de genadedeur voor eeuwig in het nachtslot. Maar Gods volk mag ingaan tot de bruiloft van het Lam. Ja, ook hun dagen op aarde zijn kort, soms veel druk en kruis en de laatste vijand is de dood. Soms als ze wel gesteld zijn mag er wel eens een heimwee zijn in het hart en dan verlangen ze wel eens om ontbonden en met Christus te zijn, omdat dit verreweg het beste is. Dat eeuwige geluk wenkt hen toe over dood en graf heen.

Mag ik u vragen: "Hebt u de Heere gezocht en gevonden?" Het kind van God zal antwoorden: "Nee, ik was de eerste niet, maar de Heere, want Hij heeft mij gezocht. Ik wilde niet, maar de Heere trok. Ik was onwillig en Hij was de sterkste," Jesaja 65 : 1. Bent u dan zoekende gemaakt? Weet het wel: Godzoekers worden eenmaal op Gods tijd ook vindere! Eerst dan zult u de korte genadetijd verwisselen voor de eeuwige heerlijkheid. Dan zult u uw wens verkrijgen. Dan zult u die lange eeuwigheid nodig hebben om het wonder uit te wonderen.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 12 juli

9.30 uur: Ds. G.T. van Appeldoorn, belijdenisdienst

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 noodhulp en rampenfonds, 3 aflossing kerk

Woensdag 15 juli

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 19 juli

9.30 uur: Kand. A.J. Speksnijder

18.30 uur: Kand. A.J. Speksnijder

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden van Jakobus (4:15): "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen." Andere apostelen gebruiken soms andere uitdrukkingen voor hetzelfde. Zo schrijft de apostel Paulus: "Zo de Heere wil" of "Ik vertrouw in den Heere, dat ik...komen zal" of "Ik hoop in den Heere Jezus...te zenden".

UIT DE PASTORIE

Daar stonden ze dan, telkens vier op een rij. De examenkandidaten werden met vier tegelijk naar voren geroepen. Bij hun eigen mentor of mentrix kregen zij het diploma overhandigd aan een hoog tafeltje. Een persoonlijk gesprekje volgde. Het duurzaamste geschenk was wel een Bijbel, in het Nederlands of in een andere taal. Naar wij van harte wensen, krijgt deze Bijbel niet een mooie plaats in een boekenkast, om daar vervolgens nooit meer uitgehaald te worden. Maar wat mij betreft is deze binnen enkele jaren versleten, omdat Gods opzoekende zondaarsliefde erin gehoord mag worden door de ontvangers. Onze dochter koos voor een Bijbel in het Duits, in de Luthervertaling. Dat deed zij, omdat wij in de vakantietijd nogal eens in een Duitstalige dienst de grote werken Gods mogen horen. Ja, dat mag in Duitsland ook nog gebeuren, al zou de berichtgeving over ds. Latzel in Bremen daaraan kunnen doen twijfelen. Hij wordt de mond gesnoerd, omdat hij zich duidelijk heeft uitgesproken voor het Bijbels huwelijk als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Ja, de officiële beschuldiging is wat aangepast, maar daar komt het wel op neer. Hij wordt van volksopruiming beschuldigd. Het is in en in triest en dat in een land waarvandaan we de Heidelberger Catechismus hebben mogen ontvangen. Waar is nu de belijdende kerk in Duitsland? Ach, laten wij maar in ons eigen land blijven. Waar is de belijdende kerk in Nederland? We moeten en mogen toch belijden, dat wie zich

anders voelen, maar door Gods genade tegen de uitleving daarvan begeren te strijden, op steun mogen rekenen? Echter, op scholen mag een andere, van Gods Woord afwijkende seksuele praktijk, ook al niet meer verderfelijk genoemd worden. Wat brengt dat juist geestelijke strijders in de kou en in verwarring. Terug naar de diploma-uitreiking. Geopend werd de bijeenkomst met Gods Woord. Het ging over Jericho. Jericho was een plaats van vloek. Door Christus werd deze plaats tot grote zegen, op zijn minst voor twee mensen: Bartimeüs en Zacheüs. Daarop kan alleen onze hoop nog zijn, dat deze wereld, plaats van vloek om der zonde wil, toch om Christus' wil nog vele plaatsen van Gods zegen mag krijgen. Gebeden werd of de leerlingen in hun latere leven ook in de weg van Gods Woord zouden mogen gaan. Want dat is echt leven: door Zijn genade tot Zijn eer en tot nut van je medemensen je aardse loopbaan mogen afleggen. Zoals een man het te laat moest erkennen. Hij stond ergens in de massa die de begrafenis van zendeling David Livingstone bijwoonde. Hij bleek een jeugdvriend van David te zijn. Als jongen had hij tegen David gezegd: "Veel geld verdienen en succes hebben in het zakenleven, daar leef ik voor." Daarop had David geantwoord: "God dienen en je naaste, dat is pas echt leven." Dat had David mogen doen in Afrika. Zijn Afrikaanse vrienden hadden hem zo lief gekregen, dat ze zijn dode lichaam vele honderden kilometers vanuit het binnenland naar de kust hebben gedragen. Daarvandaan ging het per schip naar Engeland. Daar stond zijn jeugdvriend bij de begrafenis van de zendeling die tot zegen is geweest voor vele mensen. Zijn jeugdvriend kon het niet laten om telkens te zeggen: "David, je had gelijk... David, je had gelijk..." Staat u en sta jij ook al naast David, om datzelfde te mogen erkennen? We hopen en bidden in ieder geval dat de belijdeniscatechisanten dat mogen doen en velen bij vernieuwing met hen. De Heere geve ds. Latzel standvastig te mogen blijven. Hij geve inkeer en waarachtige wederkeer in kerk en wereld tot de levende God. Hij geve de kerk getrouw te zijn door ook in deze tijd jonge mannen en vrouwen te voegen bij de strijdende Kerk. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Van 14 juli t/m 25 juli zijn er door de week de volgende uitzendingen:

Dinsdag 14 juli	10.30 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling samenspraak Bart en Kees

Woensdag 15 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Bijbellezing ds. A.P. Muilwijk
Vrijdag 17 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 18 juli	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 21 juli	10.30 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Bart en Kees
Woensdag 22 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Herhaling meditatie
Vrijdag 24 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 25 juli	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Noodhulp en rampenfonds

HERSTELD HERVORMDE KERK DIACONAAT

D.V. zondag 12 juli a.s. zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het "Noodhulp- en rampenfonds"

van de generale diaconale commissie (GDC) van de HHK. De opbrengsten van deze collecte zullen bestemd worden voor corona-gerelateerde noodhulp in het buitenland.

Concreet zal een noodhulpproject van Woord en Daad in Haïti en van ZOA in Afghanistan ondersteund worden. De nood vanwege het coronavirus is in deze arme landen groot. Er is bij veel mensen onkunde met betrekking tot het coronavirus. Kwetsbare groepen raken nog meer in de verdrinking. Dagloners hebben geen werk, geen inkomen en geen eten. Dat laatste geldt ook voor kinderen die niet naar school kunnen. Tenslotte is de hygiëne slecht. Woord en Daad en ZOA willen in deze situatie preventie aanleren en de noden lenigen. Hiervoor zijn veel financiële middelen nodig. Daarom willen wij deze collecte onder uw aandacht brengen en een beroep op uw vrijgevigheid doen. Omdat er nu niet gecollecteerd wordt in de kerk en dit een extra ingevoegde collecte is die niet op het collecterooster staat heeft de diaconie besloten om naast hetgeen er bij een gewone diaconie collecte gegeven wordt, alle giften die binnen komen met het kenmerk Noodhulp en rampenfonds te bestemmen voor dit doel.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Inleveren niet meer in gebruik zijnde kerkradio ontvangers

Door het toegenomen gebruik raakt de kerkvoogdij door haar voorraad kerkradio ontvangers heen. Nu is het mogelijk dat u thuis nog een kerkradio ontvanger heeft die niet meer wordt gebruikt, omdat u bijvoorbeeld bent overgestapt op het gebruik van een scanner of meeluistert via internet. Als u een kerkradio-ontvanger over heeft, wilt u die dan inleveren bij Westvoorn 1? Telefonisch te bereiken op nummer 0187-682904. Hiermee voorkomen we dat de kerkvoogdij genoodzaakt is dure nieuwe ontvangers aan te schaffen. Alvast hartelijk dank!

Collecten

Diverse gemeenteleden hebben aangegeven het lastig te vinden om te bepalen of een collecte thuishoort bij de kerkvoogdij of de diaconie. Om u daarin behulpzaam te zijn vindt u hieronder, en op de website bij de knoppen waarmee u uw collecten kunt overmaken, een lijst met collecten die vallen onder de diaconie en onder de kerkvoogdij. Achter deze collecten staat ook een afkorting die u aan uw collecteomschrijving kunt meegeven, zodat het door u beoogde doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Diaconie		Kerkvoogdij	
Omschrijving	Afkorting	Omschrijving	Afkorting
Bibliotheek	BIBL	Aflossing kerk	AK
Bonisazending	BONISA	Kerkvoogdij	KV
De Oase	OASE	Onderhoudsfonds	OF
Diaconie	DIAC	Pastoraat	PAST
Fonds noodlijdende gem. en personen	FNODGEMPER	Plaatselijk kerkenwerk	PLKRKWRK
Friedensstimme	FRSTIM	Ver.geb. Eben-Haëzer	VEREH
GBS	GBS		
Jantina Bucur-Mastenbroek	JANTBUC		
Landelijk evangelisatiewerk	LNDEV		
Landelijk jeugdwerk	LANDJW		
M.A.F.	MAF		
Malawi, diaconale projecten	MALAWI		
Mbumazending	MBUMA		
Noodhulp en Rampenfonds	NDHLP		
Opleiding predikanten	OPLPRED		
Plaatselijk evangelisatie werk	PLEVWRK		
S.D.O.K.	SDOK		
School met de Bijbel	SMDB		
SEZ	SEZ		
SGP	SGP		
Sichting Adullam	ADULL		
St. Bright Spot of Hope (Ds. Blankers)	BSH		
Stéphanos	STEPH		
Steunfonds Israël, Isaïc da Costa	ISDACOST		
Timotheos	TIMOT		
Woord en Daad	WD		
Zending HHK	ZNDHHK		
Zondagsschool	ZDGSSCH		

Zingen in de kerk

Gelet op de adviezen uit het 1 juli jl. uitgekomen rapport van de Werkgroep ‘Zingen in de kerk’ heeft de kerkenraad besloten om vooralsnog te blijven zingen in de kerk, zij het ingetogen. Onze kerk is ruim bemeten en goed geventileerd. De andere voorschriften worden strikt in acht genomen, de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus worden nauwlettend nageleefd. Daarbij komt dat met dankbaarheid mag worden geconstateerd dat het gevreesde virus momenteel niet actief is op ons eiland. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen wat dat betreft nauwlettend blijven volgen. Zo nodig zullen wij het beleid naar bevind van zaken bijstellen. Voor meer informatie over de bevindingen van genoemde werkgroep verwijzen wij o.a. naar het RD van 1 juli.

Weer naar de kerk....

Vanaf 1 juli geldt geen limiet meer van het aantal kerkgangers dat een kerkdienst kan bijwonen. Wel blijft de 1,5 meter richtlijn van kracht.

Dit houdt in dat vanaf afgelopen **zondag 5 juli** ca. 300 kerkgangers een dienst in de kerk kunnen bijwonen. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de aanmeldingen.

Voor de diensten vanaf D.V. zondag 5 juli is het aantal straten alfabetisch in tweeën gesplitst. Dat betekent dat de ene week tijdens de morgendienst kerkgangers zich kunnen aanmelden uit de straten die beginnen met de letters **A** tot en met **J** en voor de avonddienst kan dit dan vanuit de straten die beginnen met de letters **K** tot en met **Z**. De week daarop is het dan andersom en kunnen voor de morgendienst aanmeldingen plaatsvinden uit de straten beginnend met de letters **K** tot en met **Z** en voor de avonddienst uit de straten die beginnen met de letters **A** tot en met **J**. *(ter verduidelijking: straten die bijvoorbeeld met een 't beginnen zoals 't Koejepad, horen bij de K. Ditzelfde geldt voor de Van Kerkwijkhof).*

Zoals in de kerkbode van 11 juni jl. aangegeven kunt u zich daarvoor opgeven via de button op de website (voorkeur), of telefonisch via telefoonnummer 06-30816614. In verband met de uitgebreide gezondheidscheck is aanmelding per e-mail niet meer mogelijk.

Aanmelding voor zondagse kerkdiensten is uitsluitend mogelijk op de maandag in de week voorafgaande aan de betreffende zondag. Via de button op de website is dit mogelijk tot uiterlijk maandagavond en telefonisch is dat mogelijk op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Men kan zich niet aanmelden voor meerdere kerkdiensten tegelijk, voor iedere kerkdienst dient afzonderlijk aanmelding plaats te vinden.

Voor de weekdiensten op woensdagavond is aanmelding mogelijk op de maandag van de betreffende week.

Door het vele werk kan het enkele dagen duren voor u een bevestiging ontvangen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Nu het aantal kerkgangers is uitgebreid, worden 2 ingangen van de kerk gebruikt. Dit zijn de ingang aan de Preekhillaan en de ingang aan de zijde van de Hofdijksweg. Deze ingangen worden gebruikt, omdat daar in de verkeersruimten de meeste (wacht)ruimte beschikbaar is.

*Voor de volgende **zondagse diensten** kunnen gemeenteleden zich aanmelden uit de straten:*

Datum	Ochtend/Avond	Straatnamen die beginnen
19 juli 2020	Ochtend	met de letters A t/m J
19 juli 2020	Avond	met de letters K t/m Z
26 juli 2020	Ochtend	Doopdienst, daardoor beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. met de letters K t/m Z
26 juli 2020	Avond	met de letters A t/m J

Woensdagavonddienst

15 juli 2020

Geen selectie van straten, ieder gemeentelid is vrij zich aan te melden.

Is het aantal aanmeldingen groter dan het aantal beschikbare plaatsen, dan vindt toewijzing plaats op volgorde van aanmelding.

Bevestigingsmail aanmelding kerkdienst

Als u zich via de button op de website aanmeldt voor het bijwonen van een kerkdienst, krijgt u eerst een bevestigingsmail dat uw aanmelding ontvangen is en vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin aangegeven of u de dienst kunt bijwonen en verdere gegevens, zoals de door u te gebruiken ingang. Nu komt het voor dat men na aanmelding denkt geen bevestigingsmail ontvangen te hebben. De kans is echter groot dat de e-mail dan terechtgekomen is in de map "spam" of "ongewenste e-mail". U wordt verzocht deze mappen te controleren als u denkt geen e-mail ontvangen te hebben. Weet u zeker dat u geen e-mail ontvangen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Grinwis op nummer 06-30816614.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u naar de website.

Jaarrekening 2019

Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 25 juni 2020 is de door de kerkvoogdij opgestelde jaarrekening over het jaar 2019 door het college van notabelen goedgekeurd. De jaarrekening 2019 ligt van 11 tot 18 juli na telefonische afspraak (06-83599551) ter

inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in gecompriëerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hngouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Ook de komende weken is de bibliotheek geopend, omdat er maar enkele lezers tegelijk naar binnen kunnen/mogen zijn we meer uren open, namelijk op:

Maandagavond	19.00 tot 20.30 uur
Dinsdagavond	19.00 tot 20.30 uur
Donderdagmiddag	15.30 tot 16.30 uur
Vrijdagavond	19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen goed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Let op: Vanaf volgende week gaat ook de boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

Evangeliseren, is dat te leren?

Het evangelie doorgeven, vindt u dat moeilijk? Dan is dit stukje voor u bedoeld.

Aan anderen uitleggen wat God ons in Zijn Woord zegt, vinden de meesten van ons niet zo makkelijk. 'Zeg ik het wel goed? Ken ik het zélf wel? Wat zal die ander van mij denken?' Belemmeringen te over! 'Maar ik wil het wél!' Als dat laatste ook uw reactie is, lees dan verder.

Om meer vrijmoedigheid te verkrijgen is gebed het allerbelangrijkst. En daarnaast kan de hulp van anderen voor u veel betekenen. U kunt er boeken over lezen, maar dat ervaren velen toch als een beetje 'theoretisch'. U kunt de cursus Evangelisatie van de HHK volgen, die elk jaar op 10 zaterdagmorgens op één of twee plaatsen in Nederland wordt gegeven. Die cursus is erg goed en wordt positief ervaren.

Dit jaar is daar een nieuwe mogelijkheid aan toegevoegd: aanstaande september hopen we binnen de HHK met een vierjarige opleiding op hbo-niveau te starten, die in de avonduren kan worden gevolgd. U wordt toegerust om bijvoorbeeld als 'zelfstandig' evangelist te functioneren, een evangelisatieproject aan te sturen en ook anderen toe te rusten voor evangelisatie. Het grote voordeel van deze opleiding is uiteraard de diepgang en de breedte. Gedegen kennis van de boodschap van de Bijbel, van de doelgroepen, van de manieren van evangeliseren, van psychologie en communicatie enz. De opleiding is vooral praktisch ingericht en direct toepasbaar in de praktijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!

De opleiding in het kort:

- Samen met de organisatie Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) is er een scholingstraject bepaald dat overeenkomt met 1/3 deel van een reguliere HBO opleiding.
- De opleiding is in Gouda (Driestar Hogeschool) op woensdagavond en een aantal vakken op maandagavond.
- De gehele opleiding duurt 4 jaar met een belasting van 20 studiepunten (ECTS) per jaar.
- De studielast is circa 10 tot 15 uur per week.
- De kosten voor de opleiding zijn bewust laag gehouden, het collegegeld is

€ 350,00 per jaar.

- Sluitingsdatum voor aanmelden voor dit opleidingsjaar is eind juni.

Als u interesse hebt, kunt u zich rechtstreeks richten tot de landelijke commissie evangelisatie van de HHK, e-mailadres: evangelisatie@hkh.nl, voor informatie of aanmelding.

Bid u mee of de Heere het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente wil zegenen en dat het verlangen van ons hart mag zijn om ook zelf het evangelie met anderen te delen?

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Elke dinsdag en zaterdag worden op Duinkerkerweg 1 boeken verkocht aan de weg. Het aanbod wisselt regelmatig.

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Voor ons zijn de mei en juni-maand dankmaanden... onze kinderen en ik zijn jarig geweest. Iedereen hartelijk bedankt voor alle wensen en cadeautjes. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we alleen maar dankbaar aan God zijn. Onze kids waren gezond en ontwikkelen goed. Ook de lockdown hebben ze prima doorstaan.

We gingen een paar dagen eerder dan in Nederland in lock-down. De lock-down is vooral gebruikt om ziekenhuizen uit te breiden en de afdelingen van de nodige apparatuur voorzien. Veel coronapatiënten waren er niet in die periode. Maar sinds 15 juni zijn de regels versoepeld en de laatste twee weken lang loopt het aantal coronapatiënten flink op. De ziekenhuizen lopen vol en er dreigt opnieuw strengere regelgeving. Veel mensen denken dat Covid-19 helemaal niet bestaat, dus men houdt zich ook niet aan de regels. Met als gevolg een snel groeiend aantal patiënten. Hier worden alle coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, men acht het medisch gezien niet verantwoord als positief geteste patiënten zonder symptomen thuis blijven. Bid mee dat ziekenhuisopname voor ons niet nodig zal zijn.

Politiek is er veel onduidelijk. Er is veel valse berichtgeving, waardoor er veel onduidelijkheid ontstaat. Economisch gezien horen we om ons heen dat mensen hun baan verloren hebben of dreigen te verliezen. Met ontslagen wordt vooral de grote economische middenlaag van de bevolking getroffen, maar ook andere lagen worden getroffen door o.a. hogere kosten voor levensmiddelen.

Ik onderhoud veel contact met AMEC (Internationaal KinderEvangelisatieGenootschap) en zij adviseren zeker de maand juli nog geen ontmoetingen met kinderen te organiseren. Hier moeten ook kinderen 1,5 meter afstand bewaren, wat met een kinderclub in kleine ruimtes heel lastig gaat worden. Ook is de verantwoordelijkheid erg groot. Bijvoorbeeld: Als er een persoon positief getest wordt, volgt er een sociaal onderzoek. Als blijkt dat een clubkind in contact met deze persoon is geweest, kan men direct de kerk voor een bepaalde tijd sluiten of zelfs de organisatoren van zo'n kinderclub als schuldige aanwijzen. Dat klinkt voor jullie in Nederland misschien onwerkelijk, maar hier werkt dat in de praktijk vaak wel zo. Ook krijg ik geen toestemming van plaatselijke gemeenten om evangelisaties in de open lucht te organiseren.

In de afgelopen tijd heb ik clubkinderen vooral gemotiveerd om de online zondagsschool van AMEC te volgen en heb ik de clubkinderen opgezocht en elk clubkind een pakketje aangereikt met een paar boekjes, een mooie sticker en wat lekkers. Bid dat de kinderen deze boekjes zullen lezen en dat het hen zal helpen dicht bij God te leven.

Bid mee voor wijsheid in onze huidige situatie. Er is nog veel onzeker, maar we bidden dat we dagelijks zullen ervaren dat bij God alles al vaststaat en dat God de situatie onder controle heeft!

Ook onze kinderen zijn alweer 3,5 maand thuis en er volgen nog 2,5 maand zomervakantie. Dat is een hele lange periode, zeker als je net als ons 4-hoog woont. Ook heeft men geen plannen dat de kinderen na de zomervakantie weer 'gewoon' naar school zullen gaan. Er gaan geruchten van online of de helft van de groep gaat naar school. Zeker voor de kleuterscholen heb ik regels gezien, die in de praktijk niet haalbaar zijn. Dat geeft voor ons spanning hoe de combinatie van werk en school in de toekomst zal gaan, maar we leggen ook die organisatorische onzekerheden voor die periode in Gods Hand!

We bidden jullie veel gezondheid toe en Gods zegen!

Vriendelijke groeten uit Roemenië

HOMETEAM 'SPERANTA'

Vaderdagactie

De vaderdagactie i.s.m. Kaashandel Dammers heeft het mooie bedrag van € 234,20 opgeleverd.

Namens de kinderen in Roemenië willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor medewerking aan deze actie!

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Belijdenis doen

Op zondag 12 juli hopen een aantal mensen belijdenis van hun geloof af te leggen. Openbare belijdenis. Allereerst voor de Heere, maar ook voor de gemeente. Openbaar betekent dat iedereen het kan horen, iedereen mag het weten!

Als je een klein kindje bent, word je gedoopt. Je bent dan dooplid geworden van de gemeente. Als je ergens lid van bent, ga je er regelmatig heen. Bijvoorbeeld lid van de club, lid van een koor.

Omdat je bij jouw kerk hoort, ga je erheen als er op zondag of doordeweeks een kerkdienst is. Je gaat naar de club of catechisatie. Je doet mee met dingen die in de kerk gebeuren. Je leeft mee met mensen die ook lid zijn van de kerk. Dat kan door een kaartje te sturen, iets voor hen te doen, maar vooral voor hen te bidden. Dat is het belangrijkste!

Het is belangrijk dat je lid bent van de kerk. De Heere vertelt je daar hoe je zalig kunt worden. Maar je bent pas echt gelukkig als je lid bent van dé Kerk met een hoofdletter! Dat word je door het geloof in de Heere Jezus. Je hoort bij die Kerk als de Heere je bekeerd heeft.

Je wordt lid van de kerk als je oud en wijs genoeg bent om veel over de Bijbel en de kerk te leren. Je doet dan belijdenis. Voor in de kerk staan een aantal mensen. Eerst preekt de dominee. Dan leest de dominee een soort formulier voor en stelt een aantal vragen. De mensen beantwoorden de vragen met 'ja'. Ze doen belijdenis van het geloof.

Deze mensen geloven dat de Heere in de kerk is en dat je alleen door de Heere gelukkig kunt worden. Ze geloven dat de Bijbel waar is. Vanuit de Bijbel leren we dat de Heere ons behoud voor ogen heeft. Maar Hij zegt ook dat wij steeds zondige, verkeerde dingen doen. Hij zegt dat we zondig, verkeerd zijn. We hebben dus redding nodig. Als je belijdenis doet, zeg je dat God gelijk heeft en dat je naar Hem wil luisteren, want alleen de Heere kan dat zondige hart veranderen in een nieuwe hart.

Openbare belijdenis doe je door 'ja' te zeggen met je mond op de vragen van de dominee. Dat is echter niet genoeg. Als je écht belijdenis van het geloof doet, zeg je ook 'ja' met je hart. Dan geloof je echt in de Heere, Hij heeft je zonden vergeven. Omdat je in Hem gelooft.

Puzzel 1001

Deze puzzel gaat over Johannes 6 vers 53 tot 71. Over de belijdenis van één van Jezus' discipelen. Welke dat zeggen we niet, want dan verklappen we een van de antwoorden.

Kruis het goede antwoord aan en zet de letter achter het antwoord onder het nummer van de vraag. Wat lees je dan?

De Heere Jezus is in gesprek met mensen. Over moeilijke dingen.

1. In welke stad is Jezus? (vs. 59)

- Jeruzalem (k)
- Bethanië (z)
- Kapernaüm (b)

2. In welk gebouw? (vs. 59)

- In de synagoge (e)
- In zijn eigen huis (a)
- In de tempel (i)

3. De mensen ergeren zich aan Jezus, aan wat Hij zegt. Wat doen veel discipelen? (vs. 66)

- Ze gooien met stenen (r)
- Ze verlaten Hem (l)
- Ze roddelen over Jezus (n)

4. Aan wie vraagt Jezus of ze ook niet weg willen gaan? (vs. 67)

- De discipelen (i)
- De farizeeërs (d)
- Martha en Maria (t)

5. Hoeveel discipelen gaan er weg?

- 2 (t)
- 0 (j)
- weet ik niet (a)

6. Welke discipel geeft Jezus antwoord op de vraag of ze ook niet weg willen gaan? (vs. 68)

- Johannes (r)
- Petrus (d)
- Jacobus (s)



7. Hij zegt:

- 'Ook al gaat iedereen weg, ik blijf bij U!'. (p)
- 'Ik geloof niet meer in U, ik denk niet dat U de Messias bent.' (i)
- 'Naar Wie zouden we moeten gaan, Heere? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.' (e)

8. Hoeveel discipelen heeft Jezus uitgekozen?

- 10 (a)
- 5 (k)
- 12 (n)

9. Eén van Zijn discipelen noemt Jezus in vers 70

- bijzonder (e)
- een duivel (i)
- een verrader (o)

10. Welke discipel gaat Jezus verraden? (vs. 71)

- Judas (s)
- Petrus (t)
- Filippus (k)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

De belijdenis van de discipel staat in de puzzel hierboven niet letterlijk zoals we die in de Bijbel vinden. Schrijf ook op hoe zijn belijdenis in de Statenvertaling staat.

De antwoorden nog niet inleveren!

Eindantwoorden

998: van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur

999: zendeling

P.S.: Hoe is het met puzzel **1000**? We hebben al een aantal oplossingen binnen, maar natuurlijk mogen nog veel meer mensen hem inleveren! **Dit kan nog tot D.V. donderdag 16 juli 2020.**

GEDICHT

Openbare geloofsbelijdenis

Het plechtig ogenblik was aangebroken:
Ze deden openbaar belijdenis
en hebben 't ja-woord, vol betekenis,
voor God en de gemeente uitgesproken.

Ze hebben met hun ja-woord zich verbonden
om in godzaligheid hun weg te gaan,
gehoorzaam aan het kerkelijk vermaan
en strijdend tegen werelddienst en zonden.

“O God, Die 't hart van ieder mens doorgrondt,
geef dat dit woord, gesproken door de mond,
de keuze van het hart mocht openbaren.

En waar het nog geen waarheid is geweest,
werk daar alsnog die keus, door Woord en Geest,
opdat het hart zich met de mond zal paren.”

(Christien de Priester 1930-2012)