

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 26 – 25 juni 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Stefanus getuigt van zijn hoop

*“En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.”*  
Handelingen 7:59

Heeft iemand die met de dood bedreigd wordt nog hoop? De aardse rechters overschreeuwen Stefanus' woorden. Zij willen niet herinnerd worden aan de woorden van de Heere Jezus. “Van nu aan zult u zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand van de kracht Gods” (Mattheüs 24:64). Zij stoppen hun oren dicht. In hun oren spreekt Stefanus dezelfde Godslasterlijke woorden als de Heere Jezus. Wat hebben zij verder nog voor getuigen nodig? Op Godslastering staat immers de doodstraf (Leviticus 24:10-16). Als één man vallen zij hem aan om hem ter dood te brengen. Hij is volgens hen niet alleen Godslasteraar, maar ook een valse profeet, die een andere godsdienst preekt. Die moet ook gestenigd worden (Deuteronomium 18).

Stefanus preekt geen andere godsdienst. Hij wijst er alleen maar op dat zij niet kwijt willen, waarmee ze toch maar voor eeuwig verloren gaan. Alles waarmee zij het zelf nog goed denken te maken met God, is ook zonde. Stefanus wijst op Christus' volbrachte werk. Maar het ongeloof vindt altijd een reden om de waarheid de mond te snoeren. We wijzen zo graag op onze rechtzinnigheid en onze godsdienstige plichten. Maar als die ons afgenomen worden door die enkele vragen: Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Wat dunkt u van de Christus, is Hij uw Zaligmaker? Hij moest komen om te volbrengen wat u, jij en ik nooit en te nimmer kunnen volbrengen, nog geen nagelschrapsel daarvan. Dan hullen velen zich in stilzwijgen. Of openlijke minachting en vijandschap komen tevoorschijn. Kennelijk heeft Stefanus dus de zere plek geraakt.

Wat een krachtig getuigenis geeft deze diaken! Eerst getuigde hij van zijn geloof in de verhoogde en verheerlijkte Jezus aan Gods rechterhand. Zijn vervolgers slepen hem naar buiten, werpen hem buiten de stad en weldra pakken de getuigen de eerste stenen op. Nu klinkt het krachtig getuigenis van Stefanus' hoop. We horen hem bidden: “Heere Jezus, ontvang mijn geest.” De leden van de raad stoppen de oren, maar de Heere Jezus zal hem horen. De Joodse leiders verwerpen hem. Van zijn rechters valt niets meer te verwachten. Maar de Heere Jezus zal hem ontvangen. Hij sterkt zich in Hem. Stefanus ziet Hem met dezelfde macht als Zijn Vader. Dat

geloofszicht is geen reden om zelfverzekerd te worden, maar om des te nederiger te bidden.

Het valt ons op, hoe deze bloedgetuige de kruisweg van zijn Heere volgt. “Zij hebben Mij vervolgd zij zullen ook u vervolgen,” zo sprak de Meester. Stefanus getuigt. Hij lijkt op de Heere Jezus voor de raad. Zijn hoopvolle gebed lijkt op het zevende kruiswoord van de Heere Jezus: “Vader, in uw handen beveel Ik Mijn Geest.” Hij is net als Zijn Meester gewillig om zijn leven af te leggen. Maar er is ook een verschil. De Heere Jezus roept met een krachtige stem Zijn Vader aan; Stefanus roept de Heere Jezus aan. De verhoogde Zaligmaker roept hij te hulp. Stefanus spreekt niet direct God de Vader aan. Waarom niet? Kunnen we onze ziel niet beter in de hand van de Vader bevelen bij het sterven? Stefanus kan dat niet zonder meer. Sterven betekent immers God ontmoeten. Stefanus heeft een Middelaar nodig gekregen. Zijn ziel moet tot God de Vader gebracht worden door de Middelaar Jezus Christus.

Heeft het u wel eens gedrukt dat u een kostbare ziel te verliezen hebt voor de eeuwigheid? U zorgt goed voor uw lichaam, spaart voor uw oude dag, eet goed, je bent goed door het schooljaar gekomen. Hoe is het met uw en jouw ziel? Daar zou God moeten wonen. Maar bij velen is die vol met van alles en nog wat, maar... leeg van God. Gevuld met lege dingen, zondige gedachten en verlangens. Daarmee is Stefanus bekend door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Daarom richt hij zich tot de Heere Jezus. Hij is immers de enige die aanbeveling kan doen voor een zondaar bij God de Vader. Heere Jezus, al is mijn geest voor God verwerpelijk, wilt U haar ontvangen? U gaf Uw eigen ziel als schuldoffer. Heere Jezus, al wordt mijn lichaam afgebroken, verwond, gedood, ontvang, verlos mijn ziel. Want U bent alleen machtig het pand, bij U weggelegd, te bewaren tot de dag van de volkomen heerlijkheid. Heere Jezus, nu mijn ziel mijn lichaam moet verlaten, wilt U dan mijn ziel niet verlaten?

Bent u uw verloren ziel al kwijtgeraakt aan die gezegende Heere Jezus Christus? Beveel u geest toch dagelijks in Zijn doorboorde handen. Als dat hier uw grootste zorg wordt, dat de Heere uw ziel zou voorbereiden op de eeuwige heerlijkheid... Als alle hoop op jezelf vergaat, dan geeft de Heere verwachting op grond van Zijn Woord. Hij verklaart in Zijn Woord, dat Hij zulke hopeloze zondaren zal bijstaan. “Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make...” (Jesaja 57:15). Van die bijstand moet en mag Stefanus leven. Die verwachting zal straks werkelijk worden. Zijn hoop wordt vervuld.

Stefanus sterft niet. Hij gaat slapen. De slaap van het lichaam. Verlost van alle smart en moeite. De Heere ontvangt zijn ziel. Zijn ziel is verlost van alle zondesmart en zondesmet. Wat is onze hoop? Is deze niet meer dan een vrome wens? Of is deze

hoop gegrond op het werk van de Heere Jezus, Die Zijn volk zal zalig maken van hun zonden? De Heilige Geest kan en wil deze hoop werken. Christus heeft Zich daarvoor totaal gegeven. Dan wordt ons leven Christus en ons sterven eenmaal eeuwige, zalige winst.

ds. A.P. Muilwijk, V.D.M.

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### Zondag 28 juni

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 bibliotheek, 3 aflossing kerk

#### Woensdag 1 juli

- 19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### Zondag 5 juli

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.*

### **Algemeen**

De HEERE gedenke ook andere gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Wat is de mens, wat is in hem, in haar te prijzen? In alles zijn we afhankelijk van Hem, Die wij verlaten hebben en de rug hebben toegekeerd. Toch ziet Hij nog naar zulke mensen om, geeft om hen en geeft aan hen. Hij heeft nog meer om te geven. Hij zet wel eens heel hard stil, om juist Zijn tere zondaarsliefde onmisbaar en nog onmisbaarder te maken. Daarvoor maakt Hij plaats door bekering, berouw en droefheid over de zonde naar God. "Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden... Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE mijn God" (Jeremia 31:18).

## UIT DE PASTORIE

Wat gaf de HEERE reden tot blijdschap en verwondering, dat ondanks de beperkingen waar we mee te maken hebben, het sacrament van de Heilige Doop bediend mocht worden. Inderdaad konden veel gemeenteleden deze bediening niet meemaken, maar moesten thuis meeluisteren. Maar dat stond en staat de HEERE niet in de weg om in gedachten te leiden naar het doopvont. Wat mag het geloof dan versterkt worden. Er is een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid. Daar wijst het doopvont op. Het wijst ons allen op de noodzaak om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Nu zal niemand dat uit zichzelf doen. Want wij zijn uit onszelf niet zomaar overtuigd van die noodzaak. In onze ogen valt het nog wel mee. En God eist toch geen volkomen gehoorzaamheid? Maar wanneer God de Heilige Geest gaat overtuigen van uw verlorenheid en hemelhoge schuld en van Gods heilig recht om u terug te hebben, zoals u volmaakt uit Zijn hand bent gekomen, wordt het anders. Dat werk van de Heilige Geest hebben we zo nodig. Want anders blijft Gods heil en troostrijk woord op een afstand gaan. Dan leven we door, zoals we altijd gedaan hebben, gerustgesteld door wat godsdienst en een rechtzinnige belijdenis of onverschillig en schouderophalend. O, dat we ernst van onze verloren staat eens in mochten zien; dat we leren buigen onder Gods recht. Wat zou dan die fontein van grote en rijke betekenis worden, die God geopend heeft tegen de zonden en de ongerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Daar mogen vrij

naar toe komen, die zichzelf niet kunnen reinigen en heiligen. Hij geeft zonder prijs en zonder geld. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.

## UIT DE KERKENRAAD

### **Kerkenraadsvergaderingen**

Zowel 5 als 8 juni heeft de kerkenraad vergaderd.

De vergadering van 5 juni had naast de gebruikelijke opening en sluiting, maar één agendapunt. Deze betrof hoe over te gaan tot invulling van de kerkdiensten met gemeenteleden. Hierover bent u inmiddels geïnformeerd door de kerkvoogdij in de vorige kerkbode.

De vergadering van 8 juni stond in het teken van het afscheid nemen van de consulent dominee G.T. van Appeldoorn te Melissant. Hij mocht de vergadering openen en hield een meditatie over Mattheüs 28 vers 16 t/m 20. De preses ds. A.P. Muilwijk heeft hem bedankt voor zijn werkzaamheden ingevolge het consulentschap en heeft hem als blijk van waardering namens de kerkenraad een attentie overhandigd. Na de kerkenraad nog Gods zegen toegewenst te hebben, verliet dominee Van Appeldoorn de vergadering.

De kerkenraad heeft vervolgens besloten de morgendienst van 12 juli te bestemmen voor het kunnen afleggen van openbare belijdenis des geloofs. Deze dienst zal worden geleid door ds. G.T. van Appeldoorn. Er zijn drie belijdeniscatechisanten en zij worden in de gelegenheid gesteld zelf 15 personen uit te nodigen. Dit betekent dat in deze dienst dan 48 van de 100 beschikbare plaatsen gereserveerd zijn.

Met de doopouders is, op de gehouden doopzitting, afgestemd de datum voor een doopdienst in de maand juli. Het is de bedoeling dat op 26 juli a.s. 4 kinderen van de gemeente worden gedoopt. Elk dooppaar wordt in de gelegenheid gesteld zelf 15 personen uit te nodigen. Dit betekent dat in deze dienst, gerekend met de doopouders, te dopen kinderen en begeleid(st)ers 76 van de 100 beschikbare plaatsen gereserveerd zijn. In deze dienst blijven er dan 24 plaatsen beschikbaar voor overige gemeenteleden.

De kerkenraad heeft verder besloten, in verband met de onzekere situatie ingevolge het coronavirus, nog geen invulling te geven aan de bezinnings- en opvoedingsavonden voor het komende winterseizoen.

Nu de maatregelen met betrekking tot het bezoekwerk zijn vrijgegeven, is besloten dit weer successievelijk ter hand te nemen. Hieronder valt ook weer het aanbieden van het (dagelijks) afsluiten door de kerkenraad in het sterfhuis en het aanwezig zijn van de (wijk)ouderling bij een begrafenis. Hierbij zullen uiteraard de algemene

richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Dit betekent, voornamelijk binnenshuis, voldoende afstand kunnen houden, niet verkouden zijn enz. enz. De kerkenraad wil hierin voorzichtig handelen en de overheidsadviezen in deze opvolgen. Wie is er wijs? Alleen toch de Heere? Dat we als kerkenraad en als gemeente met elkaar waken voor het onnodig verspreiden van het coronavirus. Nodig is, in alles, de Heere te bidden voor bewaring en op Zijn bewarende hand te vertrouwen. Dat de Heere ons verootmoediging mag geven en dat het kerkelijke leven, al is het langzaam, weer mag terugkeren.

### **Uitzendingen**

<b>Van 30 juni t/m 11 juli zijn er door de week de volgende uitzendingen:</b>		
Dinsdag 30 juni	10.30 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Bart en Kees
Woensdag 1 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Bijbellezing ds. A.P. Muilwijk
Vrijdag 3 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie kand. A.J. Speksnijder Herhaling meditatie
Zaterdag 4 juli	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 7 juli	10.30 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Bart en Kees
Woensdag 8 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Herhaling meditatie
Vrijdag 10 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 11 juli	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

## **VAN DE DIACONIE**

### **De Mantelienge / woning Klarebeekweg 7**

Vorig jaar heeft u in de Kerkbode kunnen lezen dat de kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de diaconie om de woning aan de Klarebeekweg 7 te gaan verkopen. De verkoop is vervolgens uitgesteld, omdat de woning nog tijdelijk is bewoond. Nu de woning deze zomer leeg komt, willen wij tot verkoop overgaan. Daarbij houden wij rekening met de toezegging om eerst de eigen gemeenteleden in de gelegenheid te stellen de woning aan te kopen voor zelfbewoning. Gemeenteleden krijgen daarom vanaf nu tot en met maandag 31 augustus 2020 de

gelegenheid om een bod uit te brengen. Voor een uit te brengen bod is een ondergrens gesteld van € 650.000 kosten koper. Indien er geen biedingen zijn die aan de voorwaarden voldoen, zal de woning daarna in de vrije verkoop worden gegeven met een hogere vraagprijs. Dan worden naast de gemeenteleden ook anderen in de gelegenheid gesteld om de woning aan te kopen.

De verkoop van de woning gebeurt in nauw in overleg met Van Rossum Makelaardij. De heer Albert van Rossum is de contactpersoon voor nadere informatie, eventuele bezichtiging en voor het uitbrengen van een bieding.

Samengevat, als u belangstelling hebt voor de woning Klarebeekweg 7 kunt u daarvoor vanaf heden een bod uitbrengen onder de volgende voorwaarden:

- U bent op 1 juni 2020 lid van onze kerkelijke gemeente (dooplid of belijdend lid);
- U wenst de woning aan te kopen voor zelfbewoning (dus niet voor speculatieve of andere doeleinden);
- De bieding bedraagt minimaal € 650.000 kosten koper;
- U heeft tot en met maandag 31 augustus 2020 de tijd om schriftelijk (of per mail) een bod uit te brengen ten kantore van de makelaar te Ouddorp.

Heeft u interesse in deze woning, dan kunt u contact opnemen met de heer Albert van Rossum van Van Rossum Makelaardij, telefoonnummer 0187 – 48 63 43. Hij zal u dan verder begeleiden en uitleg geven.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben die **geen** betrekking hebben op de woning zelf of het uitbrengen van een bod daarop, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie, (683850), of per mail [diaconie@hhgoudorp.nl](mailto:diaconie@hhgoudorp.nl).

### **Jaarrekening 2019 Diaconie**

De door de diaconie opgestelde concept-jaarrekening over het jaar 2019 is door de kerkenraad, tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 juni 2020, goedgekeurd en definitief vastgesteld. De jaarrekening bestaat uit een totaal aan baten/ontvangsten van € 123.713 en aan lasten/uitgaven van € 117.150, hetgeen resulteert in een positief resultaat van € 6.563. Dit resultaat is ten gunste van het vermogen geboekt. De jaarrekening 2019 ligt van 25 juni t/m 4 juli 2020 na telefonische afspraak (tel. 683851) ter inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in verkorte vorm in de Kerkbode worden gepubliceerd.



# VAN DE KERKVOOGDIJ

## Weer naar de kerk....

Sinds zondag 7 juni komen we weer meer met meerdere personen in een kerkdienst bij elkaar. Vanaf D.V. 1 juli wordt het aantal personen dat een kerkdienst bij mag wonen uitgebreid naar 100. Zoals in de vorige kerkbode aangegeven kunt u zich daarvoor opgeven via de button op de website (voorkeur), per e-mail, of telefonisch. Voor de betreffende gegevens verwijzen wij u naar de vorige kerkbode en naar onze website.

Nu het aantal kerkgangers wordt uitgebreid, zullen 2 ingangen van de kerk worden gebruikt. Dit zijn de ingang aan de Preekhillaan en de ingang aan de zijde van de Hofdijksweg. Deze ingangen worden gebruikt, omdat daar in de verkeersruimten de meeste (wacht)ruimte beschikbaar is.

*Voor de volgende **zondagse diensten** kunnen gemeenteleden zich aanmelden uit de straten:*

*Vanaf zondag 28 juni kunnen, in tegenstelling tot de vorige kerkbode, mensen uit meerdere straten zich aanmelden, omdat gebleken is dat met het eerder aangegeven aantal straten het maximum aantal kerkgangers niet altijd werd gehaald.*

<b>Datum</b>	<b>Ochtend/Avond</b>	<b>Straten</b>
5 juli 2020	Ochtend	Boomweg (Rockanje) Braamstove (restant) Bredeweg Broekweg Charbonstraat (Goedereede) Diepenbrockstraat (Dirksland) Diependorst Dijkstelweg Dirkdoensweg Doornweg Dorpsweg Duffelweg Duinkerkerweg
5 juli 2020	Avond	Vogelmeet

Vliedberglaan  
Visserstraat  
De Stove  
Stenenbaak  
Steenkreek  
Stationsweg  
Springert  
Spreeuwenstein  
Spaanseweg  
Smalle Einde  
Schansweg  
Rustburg  
Raadhuisstraat  
Prins Hendrikweg  
Prins Bernhardstraat (St'dam)  
Pretoriuslaan  
Preekhillaan  
Parklaan  
Oudenhil  
Oudelandseweg  
Oude Nieuwlandseweg

12 juli 2020

Ochtend

Belijdenisdienst, daardoor beperkt  
aantal aanmeldingen mogelijk door:  
Emmaweg  
Geleedststraat  
't Getij (Oude-Tonge)  
De Gracht  
Groenedijk  
Groenmarkt (Goedereede)  
Havenweg  
Hazersweg

12 juli 2020

Avond

Oosterweg  
Molentienden  
Molenweg  
Molenblok  
Meekrapweg  
Marijkeweg

*Margrietweg  
Maerenseweg  
Langedijk  
Koolweg  
't Koeiepad  
Klepperweg  
Klarebeekweg  
De Kille  
Van Kerkwijkhof  
Kerkhoek  
Kelderweg  
Julianaweg*

***Woensdagavonddienst***

*1 juli 2020*

*Molentienden  
Molenblok  
Meekrapweg  
Marijkeweg  
Margrietweg  
Maerenseweg  
Langedijk  
Koolweg  
't Koeiepad  
Klepperweg  
De Kille  
Van Kerkwijkhof  
Kerkhoek  
Oude Nieuwlandseweg  
Oudenhil  
Parklaan  
Preekhillaan  
Pretoriuslaan  
Prins Bernhardstraat (St'dam)  
Prins Hendrikweg  
Raadhuisstraat  
Rustburg*

*De volgende aanmeldingsmogelijkheden zullen worden opgenomen in de kerkbode van D.V. 2 juli.*

## **Collecten kerkvoogdij**

Nu collecteren niet fysiek plaatsvindt, maar digitaal, zowel rechtstreeks op de bankrekeningen als door middel van de daarvoor bestemde knoppen op de website, zien we een verschuiving van kerkvoogdijcollecten naar diaconiecollecten.

Gezien het feit dat alle kosten van de kerk, maar ook van pastoraat, personeel, energie e.d. gewoon doorgaan, een toch wel zorgelijke ontwikkeling. Mogelijk heeft dit als reden dat niet altijd duidelijk is wat valt onder de diaconie en wat onder de kerkvoogdij.

We doen daarom een dringende oproep duidelijk aan te geven waar uw collectegelden voor bedoeld zijn, zodat deze ook terechtkomen op de door u gewenste plaats. Mochten ze per abuis dan toch op de verkeerde rekening gestort zijn, dan is dat gemakkelijk op te lossen.

Mogen we ook hierin op uw medewerking rekenen? Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking.

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

Ook de komende weken is de bibliotheek geopend, omdat er maar enkele lezers tegelijk naar binnen kunnen/mogen zijn we meer uren open, namelijk op:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Dinsdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## **Collecte bibliotheek Eben-Haëzer**

D.V. zondag 28 juni zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van bibliotheek Eben-Haëzer.

In het afgelopen jaar hebben we de bibliotheek, mede door de collecte in de kerk, aan kunnen vullen met een flink aantal nieuwe, dan wel tweedehands boeken.

Alle verantwoorde nieuwe uitgaven konden we aanschaffen. Ook het aantal grootletterboeken, waar veel gebruik van gemaakt wordt, proberen we zoveel mogelijk uit te breiden.

Het is belangrijk om te zorgen voor steeds weer nieuwe titels, met name voor onze trouwe lezers. Gelukkig blijft het aantal uitleningen stabiel.

Door de coronacrisis zijn ook onze inkomsten minder, daarom bevelen we de collecte dan ook van harte aan.



## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

### Evangelisatiewerk op Ouddorp

*"Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5 vers 6 en 7)*

Dit kunnen we lezen in de voor ons bekende Bijbel! Echter hoeveel mensen in Ouddorp moeten deze Boodschap missen? In deze zorgvolle tijd, waarin een pandemie en demonstraties de wereld in de greep lijkt te hebben, willen we op **D.V. woensdag 8 juli** een kaart bezorgen in heel Ouddorp. De strekking van de kaart: *"De Heere regeert!"*

's Middags om **14:00 uur** worden de straten van de dorpskern voorzien van de kaart. 's Avonds om **19:00 uur** volgen de straten verder van de dorpskern vandaan. We willen u en jou hartelijk oproepen ons hierbij te helpen.

We starten 's middags en 's avonds in het verenigingsgebouw Eben Haëzer. Hier liggen de kaarten op straatnaam gereed. Kunnen we op uw en jouw hulp rekenen?

Draagt u het evangelisatiewerk ook op in uw persoonlijk gebed? Zeker nu we moeten ervaren dat het 'kerkgaan' geen gewone zaak is. De Heere verleent dit nog uit vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. We bidden of de Heere dit eenvoudige werk wil gebruiken tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van verloren zondaren.

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

# PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

Hallo allemaal,

We willen dit keer beginnen met een loflied aan de Heere, Psalm 136:1. Zing je mee?

*Looft den HEER' want Hij is goed  
Looft Hem met een blij gemoed  
Want zijn gunst, alom verspreid  
Zal bestaan in eeuwigheid*

We doen dit met een bijzondere bedoeling: Hieronder vind je de 1000<sup>e</sup> puzzel!

Al 40 jaar wordt de kerkbode gemaakt en bezorgd. Wat is de Heere goed voor ons! Jullie ouders hebben misschien vroeger wel mee gepuzzeld, of zelfs je opa en oma... Hieraan kunnen we zien dat de Heere van generatie op generatie Zijn Woord aan ons wil laten horen. Hij laat daarmee zien: 'Ik heb het beste met je voor. Ik wil je God zijn. Ik wil in jouw hart wonen'. Vraag daarom ook: 'Wees mij genadig, o God. Tegen U heb ik gezondigd. Schep mij een rein hart' Psalm 51:3,6,12.

Als we denken aan 'feest', denken we aan je geboorte. Wat was het een feest, toen je werd geboren. Je ouders, grootouders, je familie, iedereen was blij! Zo'n wonder te mogen ontvangen. En elk jaar weer, op je verjaardag, is er feest! Je bent weer een jaar ouder geworden, de Heere heeft je weer een jaar gespaard. We denken veel aan alle leuke cadeautjes die we krijgen, dank ook de Heere, dat Hij zo goed voor je zorgt, terwijl we dat niet hebben verdiend. Want ook in dat afgelopen jaar deden we zonde tegen Hem!

Na je geboorte volgde er weer een bijzondere dag, de dag waarop je werd gedoopt. De Heere gaf je aan je ouders, om voor te zorgen, en over Hem te vertellen. Hij heeft je gemaakt, zodat je tot eer van Hem leeft. In het paradijs was dat zo, maar toen hebben Adam en Eva gezondigd tegen de Heere en kon de Heere niet meer met de mensen te maken hebben. Maar... 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' Johannes 3:16

Toen je werd gedoopt, doopte de dominee je 'in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes'. Dat betekent dat de Heere met jouw doop de afwassing, de vergeving van je zonden door Jezus Christus, heeft verzegeld.

De Heere God richt een eeuwig verbond van genade met je op, de Heere Jezus belooft dat Hij je zonden wast met Zijn bloed en je verlost van de zonden. De Heilige Geest verzekert je dat Hij in je wil wonen en je een nieuw leven geeft, een leven met de Heere! Denk je ook elk jaar terug aan de dag waarop je werd gedoopt? En met elke bediening van de Heilige Doop?

Als je dat met je hart mag geloven, dat in jou geen goed woont, dat je zelf niets goed kunt doen, alleen maar zonde, máár dat je door het geloof in de Heere Jezus mag weten: 'Hij is mijn Verlosser', dan mag je zeker weten dat je bij het eeuwige feest in de hemel mag zijn!

Om daar altijd te zingen het lied van Mozes en het Lam, tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest!

### **Puzzel 1000 – Prijspuzzel voor iedereen!**

Maar liefst 1000 puzzels, zoveel zijn er al verschenen in het Puzzelhoekje vanaf de jaren '70. Een uniek "jubileum" waar we speciale aandacht aan willen schenken met een **prijspuzzel**.



We zijn in de archieven gedoken en hebben een aantal oude 'kroonnummers' opgezocht. Los ze allemaal op en lever de oplossingen per e-mail ([puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl)) in vóór DV donderdag 16 juli 2020. Vergeet niet ook je leeftijd te vermelden! Je kunt namelijk het **spel Denk & Doe** winnen. Een leuk en leerzaam spel voor jong en oud. Er zullen twee winnaars zijn: 1 in de categorie t/m 10 jaar en 1 in de categorie 11 jaar en ouder. **Iedereen mag meedoen**, ook als je normaal gesproken niet (meer) mee puzzelt.

Alle huidige puzzelaars krijgen voor deze puzzels maar liefst **24 punten!**



De eerste puzzel is nummer **100**, die verscheen in Hervormd Ouddorp in 1983. Misschien nog wel van voordat je vader en moeder geboren waren?

## Voor de jeugd

Oplossingen en correspondentie aan :  
A. Schouten, Diependorst 107, 3253 VC Ouddorp



Beste jongens en meisjes,

Hieronder volgt dadelijke de honderdste opgave: een mijlpaal!  
En voor sommigen van jullie wordt het straks de honderdste oplossing die je gaat inleveren. Dat betekent dat je vier jaar lang trouw hebt meegedaan. Heel geweldig! Maar of je nu al lang meedoet of nog maar kort, één ding staat vast: je bent bezig met Gods Woord.

En het onderzoeken van dat Woord kan zo rijk gezegend worden. Vooral als de Heilige Geest dat Woord levend en krachtig maakt in je hart. Dan is het zo'n vreugde om bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. God is te vinden in Zijn Woord en daar wil Hij Zich ook laten vinden. Laat het dan in ons hart zo mogen zijn: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. U zoek ik met verlangen.

Deze keer vraag ik het nog eens nadrukkelijk aan alle jongens en meisjes die nog niet mee doen: doe voortaan ook met ons mee. Al ben je misschien nog maar acht jaar, doe mee! Al heb je eens wat fout dat geeft toch niet? En ben je misschien al twaalf, dan kun je er ook nog gerust aan beginnen.

Tenslotte nog dit: geve de Heere Zijn onmisbare zegen over het maken en oplossen van de raadsels. We hebben het niet verdiend, maar Hij doe het nog om Zijn eigen naam en eer groot te maken in onze levens.

Hartelijk gegroet, A.S.

Opgave 100

Allereerst bedank ik de vader die het idee heeft gegeven voor deze opgave!  
Het is niet al te moeilijk.

In het vierkant zitten namen verboren die voorkomen in Handelingen 8. Eerst lees je dus Hand. 8 door en daarna streep je de namen door die je kunt vinden (van links naar rechts lezen).

Zet dan de letters die overblijven achter elkaar en je krijgt een korte tekst. De oplossing is: de hele tekst waarin deze korte tekst voorkomt met vindplaats, (in Hand. 8).

Inleveren voor of op woensdag 29 juni bij leven en welzijn.

ENFILIPPUS  
PRAZOTEEDI  
JERUZALEMK  
TESTEFANUS  
HCANDACEUN  
CHRISAULUS  
SPETRUSTUS

Ook al heel wat jaren terug verscheen puzzel 250, in 1989. Zouden er papa's en mama's zijn die toen meededen met de puzzels?

## Hoar de jeugd

Oplossingen en correspondentie aan:  
C. Grinwis, Stenenbaak 8, 3253 VR Ouddorp.



Beste jongens en meisjes,

De opgave hieronder bestaat uit drie namen. Eén van die namen past er niet bij. Nu is aan jullie de vraag welke naam hoort er niet bij en waarom niet?

Opgave 250

1. Honger - Jozef - Babel.
2. Potifar - Jozef - Sinaï.
3. Abel - Babel - Seth.
4. Doëg - Darius - Koning.
5. David - Ararat - schaapherder.
6. Sion - Berg - Volkstelling.
7. Samaria - Hoofdstad - Boekrol.
8. Heidenen - Joden - Isaï.
9. Adam - David - Mefiboseth.
10. Honger - Kain - Jozefs broeders.
11. Slaven - Steenbakkers - Pilatus.
12. Scheba - Koningin - Tortelduif.
13. Haman - Esther - Sodom.
14. Wandelde met God - Henoeh - Petrus.
15. Simeon - Martha - Lazarus.
16. Rome - Paulus - Elia.
17. Jongeling - Ouderling - Nain.
18. Mirjam - Mozes - Eliza.
19. Manasse - Paradijs - Gevangenis.
20. Saulus - Barabbas - Paulus.

#####

21 jaar geleden waren we op de helft van het huidige aantal puzzels, **500** ook een echte jubileumpuzzel, gemaakt door A. van de Breevaart:

*Opgave 500*

Het is deze keer een opvallende opgave. Dat zien jullie wel. De vijfhonderdste! Dat betekent ook het vijfhonderdste nummer van Hervormd Ouddorp. Dat gaan we vieren met een makkelijke puzzel. Nu merk ik wel eens dat wat ik makkelijk vind, jullie niet allemaal makkelijk vinden. Maar goed, het moet natuurlijk wel een puzzel blijven.

De antwoorden op de volgende vragen passen binnen de onderstaande vakjes. r. is naar rechts, l. is naar links en o. is naar onder. De letters in de donkere vakjes vormen in de goede volgorde een naam die bij herdenkingen dikwijls wordt gebruikt. Gevraagd worden alle namen en de gevonden naam. Vindplaatsen behoeven niet vermeld te worden.

1r. Een belangrijk leider van het volk Israël. 1o. Andere naam voor Naomi. 2r. Rivier in Damaskus die Naāmans voorkeur had. 3o. Zoon van Jerobeam. 4l. Generaal van Saul. 5r. Zoon van Izak. 5o. Broer van Johannes. 6o. Vrouw van Ezau, Genesis 26. 7r. Barbaars volk met moeilijke naam uit Kolossensen 3:11. 8r. Opvolger van de profeet Elia. 8o. Knecht van Abraham. 9o. Een van de bouwers van de tabernakel, Exodus 31. 10r. 'k Zie . . . , ik zie Babel, tot Uw eer.



#####

En tot slot puzzel nummer 750, uit het themanummer over Biddag van 2010, gemaakt door juf Elma:

**Opgave 750:** Zoek de ontbrekende namen op en streep ze daarna in alle richtingen door in de tabel.  
De overgebleven letters maken, gelezen van links naar rechts, nog een zin uit Matth. 7 (+ ...n).

**Inleveren:** namen met vindplaatsen en de tekst Matth. 7:...

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. En ... was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het nalen van den avond;                     | Gen. 24   |
| 2. Toen bad ... voor het volk   | Num.21    |
| 3. Want ... sprak in haar hart;   | 1 Sam. 1  |
| 4. en ... riep tot den Heere voor Israël,   | 1 Sam. 7  |
| 5. Toen ging den koning ... in en bleef voor het aangezicht des Heeren                              | 2 Sam. 7  |
| 6. Het geschiedde nu als ... voleind had dit ganse gebed en deze smekingen tot den Heere te bidden, | 1 Kon. 8  |
| 7. Toen neigde zich ... met het aangezicht ter aarde;   | 2 Kron.20 |
| 8. En de Heere wendde de gevangenis van ... toen hij gebeden had voor zijn vrienden.                | Job. 42   |
| 9. en zij vonden ... biddende en smekende voor zijn God.  | Dan. 6    |
| 10. kwam tot Hem een ...over honderd, biddende Hem.   | Matth. 8  |
| 11. De ... staande, bad dit bij zichzelf;   | Luk. 18   |
| 12. met name ... van Tarsen: want zie, hij bidt;  | Hand. 9   |
| 13. ... uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden.                        | Hand. 10  |

J	O	S	A	F	A	T	H	B
I	M	H	D	A	E	B	O	C
S	O	A	N	R	D	M	O	U
A	L	N	I	I	O	R	F	J
M	A	N	V	Z	N	Z	D	L
U	S	A	E	E	A	A	M	E
E	D	S	L	E	L	K	A	I
L	G	I	E	E	G	E	N	N
V	U	E	N	R	W	O	R	A
S	A	U	L	U	S	D	E	D

Leuk hè, om die oude puzzels zo eens terug te zien? We kijken uit naar jullie inzendingen en zijn erg benieuwd wie er allemaal meedoen!

Hartelijke groet

## GEDICHT

### De blijde zekerheid

Als mijn God maar vóór mij is, wie dan is mij tegen?  
Hij is alle macht te sterk, en een God van zegen!  
Aan des vogelvangers strik zal hij mij ontrukken:  
't Enkel stralen van Zijn blik doet mijn haat'ren bukken!

Hij die in Zijn lieve Zoon mij Zijn kind wil heten,  
Zal mij in Zijn heerlijkheid nimmermeer vergeten;  
Als ik wandel in Zijn licht, zal ik nooit bezwijken –  
Leeuwenmuilen sluit Hij dicht, bergen doet Hij wijken!

Aan Mijn Heiland blijft mijn ziel immermeer verbonden,  
Want door Hem en Hem alléén heb ik God hervonden.  
'k Ben een arme vreemdeling, zonder schat op aarde;  
Slechts wat ik door Hem ontving, heeft voor eeuwig waarde.

In mijn hart regeert Zijn geest, die mijn daden regelt,  
Die het heilig kindschap Gods aan mijn ziel bezegeld,  
Die mij troost in droefenis, waken leert en wachten,  
Die mijns levens leven is, en de bron der krachten.

Schoon ik hier beneden woon, o mijn hart is boven;  
Mag ik aan het eeuwig heil mijner ziel geloven?  
Jezus is zijn vastigheid in al 't aards gewemel;  
Die tot God mij heeft geleid, leidt mij ook ten hemel!

Zeker, wie dien Jezus volgt, heeft een strijd te strijden,  
Hij zal drinken uit de kelk van zijns Heilands lijden;  
Hij zal delen in Zijn smaad, delen in Zijn plagen,  
En de doornen van de haat op zijn voorhoofd dragen!



'k Wist het en ervoer het wel, zonder bang te vrezen;  
God die mijn betrouwen is, zal mijn helper wezen.  
Koste 't mij ook geld en goed, goed en bloed en leven,  
'k Volg mijn Heiland voet voor voet, 'k zal Hem nooit begeven.

Of de wereld mij ontzinkt, God blijft mij geleiden;  
Vuur, noch zwaard, noch hongersnood, kan van God mij scheiden.  
Ja, al rukten dood en hel onheilspellend nader,  
Hel noch dood, ik weet het wel, scheidt mij van den Vader!

Maar geen vreugd' en voorspoed ook, maar geen lauwerkronen,  
Maar geen opgestapeld goud en geen koningstronen,  
Maar geen enkel heilgenot, buiten God te smaken,  
Zouden mij dien trouwen God immer doen verzaken!

'k Heb mijn God: dat is genoeg! 'k Wens mij niets daarnevens:  
Zonder Hem is alles niets: Hij is alles tevens,  
't Hoogste goed, het zoetste zoet, en ik ben de Zijne!  
Aller vreugden overvloed, - en Hij blijft de mijne!

R.M. M' Cheyne



Stichting  
Zendingsondersteuning  
Suriname



### **MAF Suriname in Corona-tijd**

Een onzichtbaar, ongrijpbaar virus verspreidt zich razendsnel, zonder enige discriminatie. Bruin en blank, geel- en roodhuiden worden getroffen. Nederland is inmiddels bezig aan een herstart. Wij zijn nog niet zover. Suriname is in dezelfde tijd als Nederland dichtgegaan en is lange tijd bijna corona-vrij gebleven; mede dankzij het snelle besluit van de overheid om de grenzen te sluiten. Maar eind mei vonden er ineens veel besmettingen plaats en we zitten nu in een totale lockdown. Dat betekent dat iedereen maar 1x per week boodschappen mag doen en verder niet op straat mag komen.

Maar MAF behoort bij de uitzonderingen. Zij hebben een samenwerkingsverband met de Medische Zending en het COVID 19-crisisteam. Los van het contract, is er trouwens ook niemand anders die corona-patiënten wil vervoeren, hoog risico natuurlijk. Dus heeft MAF twee vliegtuigen klaargemaakt om corona-veilig te vliegen. Het hangaar personeel heeft luchtdichte afscheidingen gemaakt tussen de cockpit en het passagiersgedeelte. Een van de twee Airvans heeft zelfs nog een aparte ruimte voor de dokter. Petje af voor het zorgpersoneel van de Medische Zending die zo betrokken is op het welzijn van de binnenlandbewoners. Het zijn niet alleen Surinaamse inwoners, maar ook mensen uit Brazilië en Frans-Guyana die heen en weer over de grenzen lopen of varen en blijkbaar Corona hebben 'binnengehaald'. Met name de mensen uit Brazilië kunnen niet worden teruggestuurd, omdat in Brazilië de uitbraak zo groot is en er onvoldoende middelen zijn om alle patiënten te helpen. Dus vullen de ziekenhuizen zich, naast Surinamers, ook met buitenlanders en zijn onze ziekenhuizen nu ook overvol.

Het MAF-team opereert vanuit een oude hangaar op het vliegveld Zorg en Hoop in de stad Paramaribo. De ruimte is eigenlijk al te klein om er met alle mensen goed te kunnen werken, laat staan rekening houdend met de 1,5 meter afstandsregel. Dus werken we in twee teams. Dat vraagt ontzettend veel communicatie om op één lijn te blijven opereren. De appjes gaan dan ook vaak door tot laat in de avond. Het team is moe en het einde is nog niet in zicht. Zonder God lukt het niet. In Zijn aanwezigheid kunnen we opladen om vervolgens weer te kunnen uitdelen. Een noodsituatie legt daar altijd weer duidelijk de vinger bij. Dank u wel Heere!

Naast de aanpassingen voor eenieder vanwege de maatregelen, is er bij het lokale personeel ook een andere zorg. En zij vertegenwoordigen een veel grotere groep in het land. Velen kunnen niet meer rondkomen vanwege de verhoogde boodschappenprijzen en de dalende waarde van het geld.

Het is telkens weer de vraag: "Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen en waarmee zouden we hen helpen?" Bid u/ jij mee voor wijsheid?

Een hartelijke groet uit Suriname van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd

### **Bericht van de Thuisfrontcommissie van Andy en Jacoline:**

D.V. zaterdag 4 juli staat een verkoopactie op bestelling gepland in Ouddorp. We hebben bedrijven en personen bereid gevonden om mee te werken, waarvoor hartelijk dank! U begrijpt dat Stichting Zendingsondersteuning Suriname de inkomsten goed kan gebruiken om familie Bijkerk in Suriname blijvend te kunnen ondersteunen. Achterin de kerkbode vindt u het bestelformulier. Let u op de uiterste besteldatum D.V. 1 juli? Plaats van ophalen is het parkeerterrein van Eben-Haëzer. Voor meer informatie of online bestellen verwijzen we naar [www.szos.nl](http://www.szos.nl).

Van harte aanbevolen namens de TFC en werkgroep Ouddorp, Anja Voogd

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 4 juli 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 9 juli 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**





## Bestellijst verkoping Ouddorp

In plaats van de rommelmarkt dit jaar een verkoping op bestelling. Voor het mooie werk van Andy en Jacqueline Bijkerk-Voogd in Suriname! Zie website voor meer info. Vul uw bestelling hieronder in, of op de website: [szos.nl/bestelling](http://szos.nl/bestelling).

Dhr./Mevr./Fam.:

Adres + plaats:

Telefoon:

Aantal	Artikel	Stuk Prijs	Totaal prijs
	3 vaste planten (de soort is een verrassing)	€8	
	Gemengd zomerboekje	€7,95	
	Aardbeien Jam (eigengemaakt)	€2	
	Blauwe bessen Jam (eigengemaakt)	€2	
	Advocaat groot (eigengemaakt)	€6,50	
	Advocaat klein (eigengemaakt)	€3,50	
	~1l Pittige Chinese tomatensoep (eigengemaakt)	€4,50	
	~1l Groentesoep (eigengemaakt)	€4	
	Zak gevarieerd fruit	€5	
	Grillworst ~500gram gevacuümeerd (2 voor €10)	€6	
	Leverworst ~500gram gevacuümeerd	€3,50	
	500gr kaas jong beleggen gevacuümeerd	€5	
	3 Verstegen Kruiden: Gehakt, Kip en rundvlees	€5,40	
	1kg Pannenkoekmeel	€2,60	
	10 snoeprollen (gemengd)	€6	
	5 Bolussen	€5	
	Puddingbroodje	€1	
	Cake	€6	
	Koekjes	€3,50	
	Zakje Pindarotsjes	€2,50	
	Bezorging Ouddorp. Gratis voor bestelling boven €50!	€1	
<b>Totaalbedrag:</b>		€	

Inleveren **vóór 1 juli** bij Carin Tanis, Diependorst 17, Ouddorp, 0187-680594. Uw bestelling is **D.V. za 4 juli van 10:00-12:00 uur op te halen bij de Eben-Haëzerkerk**, Preekhillaan 3. Bedrag graag overmaken naar de SZOS NL03RABO0160887208 of contant betalen bij afhalen. **Hartelijk bedankt!**