

MEDITATIE

Pinksteren, de dag der zaligheid

En het zal zijn dat een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Hand. 2 : 21

Met Pinksteren is de eindtijd begonnen. Het laatste der dagen, waarin, naar de profetie van Joël, wonderen zullen zijn in de hemel en tekenen op de aarde. Bloed en vuur en rookdamp. Een zee van vernieling en ellende zal over deze wereld golven, voordat de grote dag des Heeren komt. De dag van het gericht.

En daarom, zegt Petrus, die op de Pinksterdag deze woorden van Joël overneemt, is het zaak dat u voor die dag een goed heenkomen zoekt.

In het laatste der dagen zullen grote wonderen gebeuren. Maar dit is het allergrootste wonder: Ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden.

Zalig worden. Als dat nodig is, dan zijn we van nature niet zalig. Nee, dat zijn we ook niet. We zijn van nature rampzalig. Vol van ellende, vol van ongeluk. Behalve de satan, heeft iemand gezegd, is er geen rampzaliger schepsel dan de mens. En tot zulke rampzalige mensen komt de Heere met Zijn belofte van zaligheid.

Daar hebben we eigenlijk helemaal geen belang bij. Wat we wel zouden willen? In de hemel komen als we sterven. Dat is voor sommige mensen de hele zaligheid. Maar om straks de zaligheid te beërven moeten we nu de zaligheid leren kennen. Om in de hemel te komen moeten we hier de hemel in ons hart hebben. Dat is de zaligheid.

Niet dat we weten wedergeboren te zijn. Niet dat we weten kind van God te zijn. Dat heeft allemaal met de zaligheid te maken. Maar de zaligheid, dat is dat God groot en goed is en dat wij niets betekenen voor Hem. Dat we grote en goede gedachten hebben van Hem en alleen maar slechte gedachten van onszelf. Of ik in de hemel kom of niet, maar de Heere is goed en vriendelijk en weldadig. Of ik zalig word of niet, maar de Heere is een God van volkomen zaligheid.

Hoe krijg ik deel aan die zaligheid? Door de Naam des Heeren aan te roepen.

Dat deden de aartsvaders al, ze bouwden altaren en riepen daarbij de Naam des Heeren aan.

Hoe kwamen ze daarbij? Zomaar uit zichzelf? Nee, omdat de Heere eerst Zijn Naam aan hen had bekend gemaakt. Ik kan iemand niet bij zijn naam roepen, als hij zich niet aan me bekend gemaakt heeft, als hij zich niet aan me heeft voorgesteld.

Nu, dat heeft de Heere ook gedaan. Hij heeft ons Zijn Naam geopenbaard. Lang voordat iemand van ons er ook maar aan dacht, de Naam des Heeren aan te roepen, was de Heere al bezig ons te roepen. Toen Adam al bevende voor Hem vlood, met de bedoeling nooit meer terug te komen, toen riep de Heere al: 'Adam, waar zijt gij?'

En de eeuwen door heeft de Heere geroepen: 'Bekeert u tot Mij.'

En elke keer als u het Woord der zaligheid opslaat, en elke keer als u in Gods huis komt, zegt de Heere: 'Hoort, en uw ziel zal Leven.'

Hebt u dat Goddelijk roepen al eens gehoord? Zo ja, dan komt er een antwoord op. Als de Heere dan zegt: 'Ik moet heden in uw huis blijven', dan zegt u: 'Heere, komt U binnen, komt U in mijn huis wonen.'

Als de Heere dan zegt: 'Geef Mij uw hart', dan zegt u: 'Heere, neemt U mijn hart.'

Als de Heere dan zegt: 'Bidt en u zal gegeven worden', dan zegt u: 'Heere, leert U mij bidden.'

Er is geen woord van God te bedenken of wij mogen er antwoord op geven. Geen belofte of wij mogen er gebruik van maken.

Kan ik dat dan? Ik ben doof, ik kan de Heere niet horen roepen. En ik ben stom, ik kan niet terugroepen.

Begint u daar nu niet mee. Dat we doof en stom zijn, dat weet de Heere ook. Maar Zijn Woord is toch een levendmakend Woord? Het roept toch dode zondaren tot het leven? Het opent toch harten en ogen en oren? Het doet toch de mond van de stomme spreken?

Mag het dan? Mag ik dan zomaar terugroepen? Jawel, de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. De Heere heeft Zijn Naam niet alleen aan Israël, maar ook aan de heidenen bekend gemaakt. Niemand wordt uitgesloten. Ieder die het Woord hoort mag tot de Heere gaan. Ieder die de Heere hoort roepen mag terugroepen. Een ieder! Wat een boodschap! De duivel doet het anders. Die zegt, als u nog jong bent, tegen u: 'Je moet nog niet aan die dingen denken. Je moet eerst nog een poosje van het leven genieten. Straks kun je altijd nog zien.' En die zegt, als u oud geworden bent, tegen u: 'Nu is het te laat. Dan had u ook maar eerder moeten beginnen. U hebt nu te lang in de zonde geleefd.'

En dwars door al die influisteringen van de satan heen komt de Heere met Zijn Pinksterboodschap: 'Ieder die Mijn Naam aanroept zal zalig worden.'

Kan ik daar zeker van zijn? Ja, de Heere zegt: 'Het zal zijn.' Dat is het Woord van Hem Die niet liegen kan. Op Wiens beloften wij staat kunnen maken. De God Die gezegd heeft: 'Ik zal zijn Die Ik zijn zal.'

Gelooft u het dat Hij machtig en gewillig is om zondaren zalig te maken?

Heeft Hij ooit tegen iemand gezegd: 'Zoek Mij tevergeefs'?

Als u Hem vindt, dan zegt u: 'Heere, zo'n grote zaligheid, en dat voor mij?'

Ja maar, u hebt er toch naar geleefd, u hebt er toch ernstig naar gezocht?

Welnee. Ik heb de Heere zó lang laten roepen, zó lang laten wachten. Het is een eeuwig wonder dat Hij nog naar me omgezien heeft.

Wat een zaligheid! Nee, wat een God! Die God is ons een God van volkomen zaligheid.

Nu kan het voor de grootste der zondaren. 'Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor die Hem vreest bereidt, door al de nageslachten.'

En straks, als de tijd van het gericht en de tijd van de genade voltooid is, dan zal dit lied gezongen worden: 'Nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk geworden van onze God en van Zijn Christus.'

Ds. W. van Gorsel (1931-2011)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 14 juni

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 stichting Stéphanos, 3 aflossing kerk

Woensdag 17 juni

19.00 uur: Ds. P. de Vries

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 21 juni

9.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem

18.30 uur: Ds. C. Oorschot, Stellendam

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

De HEERE gedenke ook andere gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen moesten worden, van wie sommigen nog jong zijn. We denken hierbij onder meer aan Jan van Wijk (Braamstove 13). Na een blindedarmoperatie dacht men dat hij spoedig weer naar huis kon terugkeren. Maar het liep anders. Eind vorige week lag hij nog in het ziekenhuis en dat voor de tweede week. Op het gebed heeft de grote Heelmeester nog wonderlijk herstel willen geven. Wat mag daar ook een sprake vanuit gaan naar jong en oud. De HEERE sterke. Hij geve de krachten en gezondheid terug, die ingeleverd moesten worden.

Wat is de mens, wat is in hem, in haar te prijzen? In alles zijn we afhankelijk van Hem, Die wij verlaten hebben en de rug hebben toegekeerd. Toch ziet Hij nog naar zulke mensen om, geeft om hen en geeft aan hen. Hij heeft nog meer om te geven. Hij zet wel eens heel hard stil, om juist Zijn tere zondaarsliefde onmisbaar en nog onmisbaarder te maken. Daarvoor maakt Hij plaats door bekering en daarna door verdere ontdekking, berouw en droefheid. Het geloof mag het belijden dat Hij is, om Christus' wil: "Die God is onze Zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood" (Psalm 68:20 en 21).

UIT DE PASTORIE

Wat heeft de Schepper van hemel en aarde het waargemaakt, wat wij lezen in Psalm 65:10. "Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks." Al hebben de akkers en velden meer nodig, wij hebben niet één druppel verdiend. Toch geeft Hij nog regen op Zijn tijd. En Hij heeft nog veel meer om te geven. Wat hebben wij bovendien nodig een milde regen van Zijn Heilige Geest. Die is nodig om Zijn Woord te spreken. Die is nodig om Zijn Woord te verstaan. Die is nodig om het geestelijke onderwijs van de sacramenten te verstaan. Want we kunnen het allemaal gezien hebben en ondertussen het gelovig zicht erop missen. We kunnen het niet zien en toch het gelovig zicht erop ontvangen. "Ongerechte dingen hadden de overhand over mij, maar onze

overtredingen, die verzoent Gij. Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven" (Psalm 65:4,5). In de pastorie mocht de verjaardag van onze jongste gevierd worden. Verder mocht onze oudste horen, dat zij geslaagd is voor het hoger algemeen vormend onderwijs. We willen u en jou bedanken voor de felicitaties en attenties die wij voor zijn verjaardag en haar slagen hebben gekregen. Het is om klein onder te worden. De Schepper zij bovenal dank voor Zijn bewaring en zegeningen. Op onze beurt willen we alle jongeren die geslaagd zijn ook van harte feliciteren. Breng de Heere dank. Ontbreekt die dank? Laat dat gebrek toch uitdrijven tot Hem Die waarachtige dankbaarheid kan en wil geven. Mocht je niet geslaagd zijn? Sterkte toegewenst en daarnaast dat je alsnog mag slagen. De Heere God komt toch de ware dank toe. Wanneer die gebracht mag worden, dan is het niet anders dan wat wij lezen in 1 Kronieken 29:14: "...het is alles van U (ook de dankbaarheid!) en wij geven het U uit Uw hand." Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Brochure: Als de Heere roept; luisteren naar Gods stem in de coronacrisis

Als het goed is, treft u bij deze Kerkbode voormelde brochure aan. De brochure wordt u aangereikt en van harte aanbevolen om die te lezen, dit ter bezinning en verootmoediging in deze moeilijke tijd.

Deze brochure heeft de volgende hoofdstukken en auteurs:

1. Een roepstem van God! (*Ds. M. van Reenen, Oldebroek, HHK*) We staan stil bij de vraag of en hoe we deze crisis kunnen zien als een oordeel.
2. Wie is de God Die roept? (*Ds. J.M.D. de Heer, Middelburg, GG*) Hierin belijden we wie de Heere is in Zijn deugden, juist in de coronacrisis.
3. Waartoe worden wij opgeroepen? (*Ds. O.M. van der Tang, Alblasterdam, GGiN*) De noodzaak van verootmoediging, schuldbelijdenis en bekering klinken door.
4. Roep Mij aan (*Prop. A.J. van Wingerden, Hendrik-Ido-Ambacht, OGGiN*) De Heere spoort ons aan om ons tot Hem te wenden. Alleen van Hem is er verwachting.
5. Wat zal ik roepen? (*Ds. J.M.J. Kieviet, Renswoude, CGK*) Wat betekent de roepstem van corona voor het spreken van de kerk in de samenleving?
6. Een roep van voorbereiding (*Ds. D. Breure, Waarder, PKN*) Corona is te zien als een van de tekenen van Christus' wederkomst.

Uitzendingen

Van 16 t/m 27 juni zijn er door de week de volgende uitzendingen:		
Dinsdag 16 juni	10.30 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Woensdag 17 juni	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Kerkdienst ds. P. de Vries, Nunspeet
Vrijdag 19 juni	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 20 juni	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 23 juni	10.30 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Woensdag 24 juni	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Meditatie oud. A.J. van Wijk (herhaling)
Vrijdag 26 juni	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 27 juni	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

Geslaagden voortgezet onderwijs



Voorgaande jaren nodigden wij de geslaagde examenkandidaten in het voortgezet onderwijs uit voor een gezellige bijeenkomst met bezinning vanuit een Bijbelgedeelte. Deze bijeenkomst vond plaats met de predikant en enige kerkenraadsleden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Voor een bijeenkomst in een besloten ruimte, zoals in ons verenigingsgebouw, gelden nog diverse veiligheidsmaatregelen en daarom hebben we besloten dit jaar geen bijeenkomst te organiseren.

De scholieren die geslaagd zijn, willen we uiteraard toch van harte feliciteren. Dan geldt toch: *“Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”*.

De scholieren die een herkansing hebben, wensen we toe het cijfer op te mogen halen. Wanneer je niet bent geslaagd of niet zou slagen, laat dat jou ook brengen tot je Schepper, om de oorzaak daarvan te aanvaarden en in Zijn kracht Zijn weg te mogen gaan.

Willen jullie het aan onze scriba doorgeven, als jullie geslaagd zijn: scriba@hggouddorp.nl? Dan kan hij jullie, via de wijkouderling, voorzien van het

boekje van ds. J. Joppe "Geslaagd". Dit boekje gaat in dertig korte overdenkingen in op alles waarmee je te maken hebt als je slaagt. Telkens wordt een link gelegd naar de Bijbel. Gods Woord wil toch ook rond het slagen voor een examen en daarna een gids op je levenspad zijn. In dat Woord raak je niet uitgeleerd en... op de leerschool van de Heere slaag je nooit!

VAN DE DIACONIE

Collecte Stéphanos



D.V. zondag 14 juni zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van de stichting Stéphanos. Deze stichting is in 1989 opgericht. De stichting Stéphanos werkt in Malawi en Zambia in Centraal Afrika. Ze heeft als doel om vanuit Bijbels

perspectief diaconale hulp en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Eind april schreef Stéphanos op hun website: Vorige week was het 6 weken geleden dat de 200 dagopvangkinderen op onze compound waren. Dit betekent simpelweg dat ze deze 6 weken niet op school zijn geweest en geen voedsel krijgen via ons dagopvang programma. In dit programma worden normaal gesproken 5 dagen per week 200 kinderen op de Stéphanos compound opgevangen omdat ouder(s) en/of verzorger(s) niet voor dit kind kan/kunnen zorgen. Deze kinderen krijgen dan een goede maaltijd en mogen naar school. Omdat ze al 6 weken niet naar school zijn geweest en voedsel via het programma hebben gekregen, hebben we de kinderen samen met hun voogden uitgenodigd om in groepen naar de compound van Stéphanos te komen.

De artsen en onze medisch assistent hebben de mensen geïnformeerd en geïnstrueerd hoe ze Covid-19 kunnen voorkomen. Aan het eind kregen ze de noodpakketten met daarbij o.a. de emmers, zeep, ontsmettingsmiddelen, maïs, bonen, soja, Bijbel en preek in eigen taal. We moedigden ook onze kinderen aan om niet vergeten om met school bezig te zijn zo lang ze nog niet naar school kunnen. Daarnaast werd hen aan het hart gelegd om in de vele tijd die ze over hebben Gods Woord te onderzoeken en te bidden.

Helpt u -naast gebed- Stéphanos helpen door een noodpakket voor gezinnen te doneren? Meer informatie kunt u vinden op: www.stephanos.nl/noodpakketten-actie.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Weer naar de kerk....

Nu de beperkende maatregelen die zijn ingesteld als gevolg van het coronavirus langzaam worden versoepeld, ontstaat geleidelijk aan de mogelijkheid tot herstel van het kerkelijk leven.

We zijn dankbaar dat vanaf 1 juni weer kerkdiensten gehouden kunnen worden die bezocht mogen worden door meerdere personen. Per 1 juni met een beperkte groep van maximaal **30 personen** exclusief noodzakelijk aanwezige personen zoals predikant, koster, ouderling, diaken, organist, etc..

Waarschijnlijk zal het aantal van 30 per 1 juli worden verhoogd naar **100 personen**. Het bijwonen van kerkdiensten vindt plaats op basis van aanmelding, hierover later meer.

Dit artikel bevat praktische zaken die betrekking hebben op aanmelding en kerkgang. Wilt u hier goed kennis van nemen en de aangegeven maatregelen nauwkeurig in acht nemen? Voor alle voornemens geldt uiteraard: Deo Volente.

Wie mogen naar de kerk?

- Personen die zich hebben aangemeld, zoals hieronder is aangegeven.
- Voor aanmelding wordt in de kerkbode vermeld vanuit welke straat of straten aanmelding kan plaatsvinden. Dit gaat op alfabetische volgorde van straatnaam. Voor de ochtendiensten wordt begonnen bij straatnamen beginnend met een A, B, C enz. en voor avonddiensten beginnend bij straatnamen met een Z, W, V, enz. Dus in omgekeerde volgorde. Dit om te voorkomen dat mensen in straten met een Z erg lang moeten wachten. Houdt dus goed de kerkbode in de gaten!
(Voor de duidelijkheid: de volgende zondag wordt dan vervolgd met de alfabetische volgorde van de straatnamen. (Als evenwel met de betreffende straat het maximum aantal kerkgangers niet wordt gehaald, kan aanmelding vanuit volgende straten plaatsvinden. Vooraf wordt hier een inschatting van gemaakt).
- Aanmelding kan op de volgende drie manieren:
 - via de speciale button op de website www.hhgouddorp.nl
 - of via het e-mailadres: aanmelden@hhgouddorp.nl.
 - of tijdelijk via telefoonnummer: 0187-683251. Vanaf D.V. 22 juni dient telefonische aanmelding plaats te vinden via telefoonnummer 06-30816614.

De voorkeur gaat uit naar aanmelden per mail, dus één van de eerste 2 opties. Mocht u niet beschikken over internet en e-mail dan kunt u zich uiteraard telefonisch aanmelden.

- Aanmelding kan op maandagochtend van 9.00 uur – 12.00 uur. Dit geldt voor de diensten op de eerstvolgende zondag, maar ook voor de eventueel in de betreffende week geplande woensdagavonddienst. Voor deze weekdiensten geldt dat daarvoor ook op alfabetische volgorde kan worden aangemeld. Daarvoor zal worden begonnen met de straatnamen beginnend met letter halverwege het alfabet en dan twee kanten op werken N, O, P en N, M, L. Dit los van de aanmeldingen voor de zondagse erediensten, omdat niet alle gemeenteleden ook de woensdagavonddiensten bezoeken.
- Aanmeldingen worden genoteerd op volgorde van binnenkomst, is het aantal van 30 bereikt, dan schuiven degenen die daarna komen door naar een volgende kerkdienst.
- U krijgt altijd bericht of u de betreffende kerkdienst wel/of niet kunt komen.
- Bij aanmelding wordt gevraagd of u klachten heeft, zoals hoesten, niezen, verkoudheid enz. Is dat het geval, dan wordt u dringend geadviseerd thuis te blijven!
- Er zal kinderopas worden gehouden.
- Bij aanmelding dient u aan te geven of u van de kinderopas gebruik wenst te maken.
- *Let op, bent u niet aangemeld, dan kunt u helaas niet tot de betreffende dienst worden toegelaten!*
- *Onderling ruilen met andere gemeenteleden of verschuiving naar andere diensten is niet mogelijk,*
- *Het bijwonen van een dienst is een keuze van iedere kerkganger, waarbij u dringend wordt verzocht hier verantwoord mee om te gaan, hetgeen in zonderheid geldt voor risicogroepen, zoals 70-plussers en personen met een ziektegeschiedenis! Dit niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medekerkgangers.*

Hoe gaat de kerkgang in zijn werk?

- Alléén de ingang van de kerk aan de Preekhillaan is open.
- De deuren gaan een half uur van te voren open. Kom als gezin met zijn allen tegelijk, zodat onnodig passeren in de kerk en de banken wordt voorkomen. In de bevestiging van uw aanmelding zal een indicatieve tijd worden aangegeven waarop u wordt verwacht.
- Indien u dat wenst kun u uw handen in de hal van de kerk ontsmetten.

- U blijft in de hal wachten tot u naar uw plek wordt gebracht door één van de koster.
- De kerk zal van voren naar achteren worden gevuld, waarbij mensen niet achter elkaar mogen zitten, maar altijd op 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van degenen die tot hetzelfde gezin/huishouden behoren. Zij mogen wel bij elkaar zitten.
- Jassen en tassen dient u mee te nemen naar uw zitplaats.
- U dient uw eigen Bijbel/Psalmboek mee te brengen en ook weer mee naar huis te nemen.
- In de kerk is aangegeven welke banken tijdens de betreffende dienst worden gebruikt. Om onnodig schoonmaken tussen de diensten te voorkomen wordt in de morgen- en avonddienst van verschillende banken gebruik gemaakt.
- Speciale wensen, zoals uw eigen zitplaats die u gewend bent, kunnen helaas niet worden gehonoreerd, dit om onnodig passeren te voorkomen.
- Toiletbezoek dient tot een minimum te worden beperkt, liever helemaal niet!
- De galerij blijft vooralsnog afgesloten.
- Tijdens de diensten zal vooralsnog worden gezongen, omdat het risico van besmetting als gevolg van het grote volume van onze kerk minimaal is.
- Collecteren zal tijdens de diensten niet plaatsvinden, ook niet bij de uitgang. Vooralsnog wordt vastgehouden aan het digitaal collecteren waarover u eerder bent geïnformeerd
- Er zal uitgebreid worden geventileerd, waardoor het mogelijk is dat u tocht ervaart, dat is echter niet te voorkomen. Houdt hier rekening mee.
- Na afloop wordt de kerk ontruimd door de koster. Blijf op uw plek wachten tot u een seintje krijgt. Verlaat dan rustig de kerkzaal langs de zijkant op ruime afstand van uw medekerkgangers.
- Wij verzoeken u na het verlaten van de kerk huiswaarts te keren en sociale ontmoetingen in en om de kerk te vermijden.

Algemeen

- Na iedere zondag of doordeweekse dienst wordt de kerk gereinigd en geventileerd.
- In de praktijk zal worden gekeken hoe een en ander werkt, waardoor het mogelijk is dat tussentijds wijzigingen worden doorgevoerd. Uiteraard zult u daar dan over worden geïnformeerd. Dit geldt ook voor wijzigingen bij uitbreiding naar 100 kerkgangers.

- De eerste keer aanmelden zal zijn voor de weekdienst van DV woensdag 17 juni en de zondagse diensten van DV 21 juni. Voor de zondagavonddienst van DV 14 juni zullen 30 gemeenteleden worden gevraagd. Tijdens de morgendienst zal er die zondag namelijk bediening van de Heilige Doop plaatsvinden, waardoor de 30 beschikbare plaatsen bezet zullen zijn door familieleden van de dopelingen.

*Voor de volgende **zondagse diensten** kunnen gemeenteleden zich aanmelden uit de straten:*

Datum	Ochtend/Avond	Straten
14 juni 2020	Ochtend	Geen aanmelding mogelijk i.v.m. Doopdienst.
14 juni 2020	Avond	Geen aanmelding mogelijk, gemeenteleden worden gevraagd i.v.m. verschijningsdatum kerkbode.
21 juni 2020	Ochtend	Bieningen (restant)
21 juni 2020	Avond	Blauwe Distelstraat, Goedereede Wilhelminaweg (restant) Westvoorn Weststraat Westerweg
28 juni 2020	Ochtend	Geen aanmelding mogelijk i.v.m. Doopdienst.
28 juni 2020	Avond	Westerweg (restant) Westduinweg West Nieuwlandseweg Vrijheidsweg Voorste Blokkie Volgerblok
Woensdagavonddienst		
17 juni 2020		Molenweg Oosterweg

Gemeenteleden uit straten die al geweest zijn, maar die nog niet benaderd zijn, kunnen zich ook aanmelden.

De volgende aanmeldingsmogelijkheden zullen worden opgenomen in de kerkbode van DV 25 juni.

- Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de kerkvoogdij.

- *Voor vakantiegangers en andere gasten is het helaas niet mogelijk plaatsen te reserveren!*

Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen in acht neemt en zich daaraan ook houdt. We zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om het risico van besmetting te minimaliseren!

Het kan zijn dat een en ander niet gaat zoals u wenst of gewend bent, ook hiervoor vragen wij uw begrip. We zijn ons er van bewust dat geen sprake is van een ideale situatie, maar we mogen met elkaar dankbaar zijn dat Gods Woord nog verkondigd mag worden en dat er ook weer kerkdiensten in uitgebreidere zin gehouden kunnen worden. Een onverdiende zegen!

Een hartelijke groet van de kerkvoogdij, kerkenraad en kosters.

ALGEMENE BERICHTEN

Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hngouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

Ook de komende weken is de bibliotheek geopend, omdat er maar enkele lezers tegelijk naar binnen kunnen/mogen zijn we meer uren open, namelijk op:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Dinsdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

KINDEROPPAS

Nu tijdens de kerkdiensten weer voorzichtig een aantal gemeenteleden aanwezig mogen zijn, is besloten ook weer kinderoppas aan te bieden. Uiteraard in beperkte vorm en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Via de kerkenraad wordt afgestemd wie er per dienst aanwezig kunnen/zullen zijn dan kan ook aangegeven worden

of er kinderen gebruik zullen maken van de oppas. Dat wordt dan weer aan ons doorgegeven.

De oppasmoeders en -vrijwilligers is inmiddels per mail gevraagd aan te geven of ze in deze periode wel of niet beschikbaar zijn om op te passen. Alle begrip als je dit nu niet wilt of kunt uiteraard. Omdat er minder kinderen zullen zijn, is ook minder oppas nodig. Daarom werken we nog niet volgens het rooster, maar wordt per keer gekeken hoeveel oppasnodig is. We rekenen op jullie begrip als dit betekent dat je 'lastminute' gevraagd wordt.

Zowel voor oppas, kinderen, als de gezinnen geldt vanzelfsprekend: we houden ons aan de (op dat moment) geldende RIVM-richtlijnen. Zoals: bij klachten (ook in het gezin) niet komen, 1,5 meter afstand tussen volwassenen, regelmatig handen wassen/ontsmetten, et cetera. Daarnaast zullen er een aantal praktische aanpassingen zijn, die mogelijk n.a.v. de praktijkervaringen aangepast zullen worden. Vooralsnog geldt: 1 ouder brengt het kind via de ingang van Eben-Haëzer naar binnen en haalt het zo ook weer op (buitenom dus); er wordt 1 toilet gebruikt; omdat alles na afloop schoongemaakt moet worden, wordt een beperkte hoeveelheidspeelgoed gepakt.

Dit alles vergt de nodige flexibiliteit, maar samen komen we er wel. Vragen/opmerkingen/suggesties rond de oppas? Neem gerust contact op met 06-23628962 of jj.blaak-looij@solcon.nl.



VOOR U/JOU

Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van misbruik



HEB JIJ TE MAKEN MET SEKSUEEL MISBRUIK?

Neem anoniem contact op. Wij zijn er voor jou!

Chat
WhatsApp
0850 77 33 12
E-mail

Reformatory Meldpunt

www.ikmeldhet.nl

Sinds COVID-19 ook in Nederland is uitgebroken is alles om ons heen veranderd. Ook in huis kan de stress zijn toegenomen. Kinderen, jongeren of volwassenen die door een huisgenoot worden misbruikt, hebben het nu extra zwaar. Angst, schuld en schaamte houdt slachtoffers van seksueel misbruik tegen om over het misbruik te praten.

Het Reformatorisch Meldpunt biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving **anoniem** een luisterend oor en advies om goede stappen te zetten.

Anoniem, omdat praten over seksueel misbruik enorm moeilijk is. Maar ook nodig! **Praten helpt.** Praten helpt om misbruik te stoppen en te verwerken.

Zet de stap om te spreken anoniem via WhatsApp of per telefoon op 085 77 33 12, of via een anoniem e-mailaccount. Deze kan aangemaakt worden op de website van het Reformatorisch Meldpunt, **www.ikmeldhet.nl**. Het Reformatorisch Meldpunt zit klaar om te luisteren!

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Paulus is altijd onderweg – altijd op reis

Daar gaat Saulus. Hij is onderweg naar Damascus. Daar wil hij de christenen oppakken. Hij denkt dat hij goed bezig is. Want de mensen die hij vervolgt, geloven in Jezus. Jezus, Die gekruisigd is en begraven. Maar de christenen zeggen dat Hij leeft! Wat vreselijk dat die mensen dat zeggen en geloven. Jezus is dood!

Ja, zo denkt Saulus. Hij is een vrome farizeeër. Zo goed als hij bezig is, nou dat zijn er maar weinig hoor! Maar dan gebeurt er iets onderweg. Er verschijnt een fel licht en er klinkt een stem: 'Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?'

De Heere Jezus ontmoet Saulus. Saulus kan niets meer zien, maar hij weet het ineens zeker: Jezus, die gedood is, is opgestaan. Jezus is écht de Zoon van God. Wat heeft Saulus zwaar gezondigd. Hij heeft gevochten tegen God. Hij huilt bittere tranen van spijt en hij bidt. Saulus bidt voor het eerst tot de levende God.

Paulus – zo heet hij vanaf die gebeurtenis – wordt een kind van God. Zijn zonden worden hem allemaal vergeven. De Heere Jezus is ook voor Hem gestorven. Paulus wordt nu heel ijverig in het brengen van de Blijde Boodschap. ‘Jezus leeft. Jezus is gestorven voor zondaren. Geloof in Hem! Het kon voor mij, dan kan het zeker voor jullie allemaal!’ Dat preekt Paulus aan iedereen die het horen en die het niet horen wil.

Paulus maakt drie grote zendingsreizen in zijn leven. Paulus is altijd onderweg. Er komen heel veel mensen tot geloof, maar... er worden ook veel mensen boos. Ze willen niet geloven in de Heere Jezus. Ze sluiten Paulus op in de gevangenis... Hij wordt geslagen... En tóch gaat het goed! In 2 Timotheüs schrijft Paulus dat zijn leven bijna voorbij is. Hij weet dat hij op het laatst van zijn reis zal worden gedood. Dat is wat! Is Paulus bang? Nee hoor. Paulus kijkt verder dan de dood. Want op aarde was hij altijd onderweg naar... de hemel! Die heerlijke hemel, waar de Heere Zelf is, wacht op hem. Hij zegt: ‘Ik heb de goede strijd gestreden. Het is bijna voorbij. Daarna zal ik voor altijd bij de Heere zijn.’

Jij bent ook onderweg. Onderweg naar school, naar huis, naar je opa of oma, naar je vrienden. Maar ben je ook onderweg naar de hemel? Zal je eens, net als Paulus, ook bij de Heere zijn? Waar gaat jouw reis naartoe?

Puzzel 999

Los de filippinepuzzel op. Welk woord lees je in de blauwe vakjes? Dat is de oplossing van deze puzzel.

- 1 Timotheüs was de geestelijke ... van Paulus
- 2 In dit werelddeel kwam Paulus ook
- 3 Bekend van de Areopagus
- 4 Op reis naar deze stad werd hij bekeerd
- 5 Zoveel zendingsreizen maakte Paulus
- 6 Zo heette Paulus eerst
- 7 Na Barnabas reisde ... met Paulus mee
- 8 Paulus kwam uit de stam van ...
- 9 Paulus en Silas zongen in de ...



Eindantwoorden

996: Aan Zijn koningschap zal geen einde zijn

997: (Kraak de code:) En gij zult Mijn getuigen zijn. (Kruiswoordpuzzel:) 1. Heilige geest; 2. Theofilus; 3. Jeruzalem; 4. Johannes; 5. Wolk; 6. Veertig; 7. Lukas; 8. Sabbatsreize; 9. Olijfberg; 10. Wit. >>> Hemelvaart.

Inleveren: Puzzel 998 en 999 voor DV 25 juni 2020

UIT DE BIJBEL

Handelingen 9:1-9 – de bekering van Saulus

- 1 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,
- 2 En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.
- 3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
- 4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
- 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
- 6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.
- 7 En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.
- 8 En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus.
- 9 En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet.

~~~~~

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevén!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 20 juni 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 25 juni 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of  
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

# HEB JIJ TE MAKEN MET SEKSUEEL MISBRUIK?



Neem anoniem  
contact op. Wij zijn  
er voor jou!

Chat

WhatsApp | Telefoon  
**0850 77 33 12**

E-mail

[www.ikmeldhet.nl](http://www.ikmeldhet.nl)



Reformatorsch  
**Meldpunt**

## Bestel hier uw verrassingspakketje voor vaderdag en steun Jantina's kinderwerk!

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Kaaswinkel Ouddorp een Vaderdagactie.

We hebben voor u twee leuke pakketjes samengesteld:



### Pakket 1:

- Stukje kaas, 500 gram jong belegen óf extra belegen
- Klein potje met mosterd-dille dipsaus
- Zakje Japanse mix
- Klein flesje Schulp sap appel-framboos
- Zakje met chocolade krakelingen

Prijs:  
€ 12,50



**KAASHANDEL  
DAMMERS**

### Pakket 2:

- Stukje kaas, 500 gram jong belegen óf extra belegen
- Zakje Japanse mix
- Zakje met chocolade pindarotsjes
- Hard cervelaatworstje met bbq-smaak
- Flesje bier Hertog Jan

Prijs  
€ 15,00



I.v.m. het Coronavirus geven wij de voorkeur aan betaling via een digitaal betaalverzoek, indien contant graag gepast betalen.

Bij het afhalen van uw bestelling zorgen we voor 1,5 meter afstand en volgen we de richtlijnen op van het RIVM.

**D.V. zaterdag 20 juni 2020** kunt u uw pakketje ophalen tussen **11.00 - 12.00 uur** bij **Kaaswinkel Ouddorp** aan de achterdeur aan de **Achterweg**, de deur bij het trapje.

**TIP:**  
Verras iemand met een leuk pakketje!

Uw bestelling kan tot en met **D.V. vrijdag 19 juni 2020** doorgegeven worden:  
De Gracht 19 3253 EC Ouddorp  
06-12587927 (app of telefonisch)  
hometeamesperanta@hotmail.com

**kimon**  
wijst kinderen de Weg

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Pakket 1 of 2:.....

Kaas naar keuze: jong belegen / extra belegen (doorhalen wat niet van toepassing is)