

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 24 – 28 mei 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd ...

Hand. 2:1a

Geliefde lezer(es), als wij de heilsfeiten moeten uitleggen aan kinderen, dan is het Pinksterfeest misschien wel het moeilijkst uit te leggen. Als we aan de kinderen vragen: 'kinderen, wat is er met Kerstfeest eigenlijk gebeurd? Dan kan het kleinste kind je vertellen: toen is de Heere Jezus geboren. Bij een kind wat geboren is, kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen. Dat is niet moeilijk. Met Pasen kunnen we ons ook wel iets voorstellen, namelijk, dat iemand gestorven is, die weer wordt opgewekt, maar met Pinksteren wordt het al moeilijker. Kortom, we kunnen er het volgende van zeggen, dat het Pinksterfeest de voorlopige kroon op de heilsfeiten is. Kerst is God met ons. Immanuël, *want men zal Zijn Naam Immanuël heten*. Pasen, dat is God voor ons. We lezen daarvan in 2 Kor. 5:20: *Want God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende*. En Pinksteren is: God in ons. Hoe zal bovenstaande waarde hebben zonder Heilige Geest? God in ons. De Derde Persoon van het Goddelijke Wezen is neergedaald op het feest te Jeruzalem en Hij zal de weldaden, Die Christus verworven en verdiend heeft, aan hun ziel toepassen en verzegelen. Mochten we maar veel bidden om vervuld te worden met de Heilige Geest. En dan valt ons nog wat op als we het over de heilsfeiten hebben. Op de Kerst-NACHT volgde de Paas-MORGEN en eindigde in de Pinkster-DAG. In deze volgorde, nacht, Kerstnacht, morgen, Paasmorgen en dag, Pinksterdag ligt een rijke betekenis. En? weet ieder kind van God in zijn of haar hart en leven niet te spreken over de nacht, morgen en dag? God bracht in de Kerst-nacht het licht van Zijn genade in deze donkere wereld vol zonde en ellende. Sinds Genesis 3 is het nooit meer echt licht geweest op deze aarde. Jezus Christus is het Licht der wereld, en wie in Hem gelooft zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. God heeft in de nacht van onze zonde ingegrepen, door Zijn lieve Zoon naar de wereld te zenden.

Christus aanvaardde de staat van Zijn vernedering, door geboren te worden en zo de verzwakte menselijke natuur aan te nemen. Nu moeten wij, zal het wél zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, ook persoonlijk naar Gods Woord leren verstaan, dat door onze zonde, de nacht van dood en verderf over de ganse schepping daalde. Ook over uw en mijn hart. En als gevolg daarvan, "derven alle mensen de heerlijkheid Gods" en zijn we aan allerhande ellende, ja de verdoemenis zelf onderworpen. Door onze diepe val in ons Bondshoofd Adam hebben wij de duisternis liever gehad dan het licht. De dood gekozen boven het leven.

Wat een wonder, dat God de mens niet heeft losgelaten. Hij zocht hem op en vroeg: "Waar zijt gij?" God schonk de belofte van een Verlosser en Zaligmaker, Die in de

Kerst-NACHT, indaalde in onze nacht. Die als Middelaar Gods en der mensen, door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles heeft volbracht om de mens met God en God met de mens te verzoenen. In Zijn "Het is volbracht" sprak Hij uit, dat het doel was bereikt om uit louter genade te schenken wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Daarom kon op de nacht van Zijn dood de opstandingsmorgen volgen.

Het bleef niet bij die Kerst-nacht, nee, God deed ook de Paas-MORGEN aanbreken, door op de derde dag van Christus zoendood, een morgen te geven met een ontsloten graf. Op de Paas-morgen lichtte de overwinningsglans over dood en graf heen. De zonde is verzoend, de dood is overwonnen, de Vader is volkomen bevredigd, het eeuwige leven is verworven voor een volk, die het in de nacht van hun zonden niet meer kunnen uithouden en die hunkeren naar het licht van Gods genade. Zij verstaan de klacht van de dichter: de morgen, ach wanneer...

En ook dat wordt weer persoonlijk. En dan lezen we in de evangeliën: "En laat na de sabbat, als het begon te lichten" of zoals we in een ander evangelie lezen: "Als de zon opging", dan geeft dat de zondaar een rijke bemoediging om het hoofd omhoog te heffen. De weg naar God terug is geopend in die morgen. Het licht van het evangelie mag, nee moet over de hele wereld gepredikt worden. God gaf DAAROM in Zijn goedheid ook de Pinkster-DAG, opdat het volle licht van Gods eeuwige zondaarsliefde zou uitstralen in de herstelling van het Rijk van God op aarde. De Pinksterdag brengt ons het begin van het voleindigend werk, dat nog moet gebeuren, alvorens de grote toekomst kan worden ontsloten. De lijn van Gods heilsfeiten gaat uit de NACHT, door de MORGEN naar de volle DAG, om ook ons te onderwijzen aangaande de weg, die wij hebben te gaan. De volle dag van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leiden zal, is gekomen. Hij zal de zondaar overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van genade, barmhartigheid en verzoening en Vrede, die alle verstand te boven gaat.

Nooit is een schoner en heerlijker oogstfeest gevierd, dan op het eerste Pinksterfeest van de Nieuwtestamentische Kerk. Wat zal er in de hemel een gejuich opgeklommen zijn, toen daar 3000 zielen werden toegebracht. De Heere heeft het goed gedacht om op dit moment Zijn Geest over de apostelen uit te gieten. Ze werden aangedaan met kracht uit de hoogte. Er waren zeer veel mensen te Jeruzalem, niet alleen uit Israël, maar uit alle werelddelen. Wat werd er toen een rijke oogst gezien, op dit Pinksterfeest. God laat het op Israëls oogstfeest samenstromen, om hen op het geboortefeest van de christelijke kerk toe te brengen onder alle volken. Wat wordt er gezongen in Ps. 68:5?

*De HEER' gaf rijke juichensstof,
Om Zijne wond'ren en Zijn lof,
Met hart en mond te melden,
Men zag welhaast een grote schaar,*

*Met klanken van de blijdste maar,
Vervullen berg en velden.*

De Heilige Geest kwam precies op Gods tijd. De dag Die de Heere heeft gemaakt en had bepaald, werd vervuld. Een blijvende gedachtenis waren de twee zegeningen die op deze dag werden gevierd, namelijk de Opstanding van Christus op de eerste dag der week, en nu tevens de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben deze dag te heiligen en af te zonderen om Hem te loven voor de weldaden aan ons bewezen. Voor deze zegeningen mogen we de Heere wel geduriglijk danken. De Heere heeft deze dag van het Pinksterfeest door de uitstorting van de Heilige Geest op de dag, waarop de Israëlieten de wetgeving herdachten, aan het evangelie gewijd. De Heilige Geest kwam op Gods tijd. Deze dag werd door de discipelen biddende verwacht. Christus had voor de Hemelvaart gezegd, dat ze te Jeruzalem moesten wachten, totdat ze aangedaan werden met kracht uit de hoogte. Ze waren volhardende in de gebeden. Iedere dag kwamen ze bij elkaar. Ze wisten dat het zou komen, maar de dag en het uur was hun onbekend. Is het zo ook vaak niet in het persoonlijk leven? We zijn rijk in datgene wat de Heere ons belooft. Vele heilsgoederen worden ons geopenbaard. De bediening van de verzoening is zo rijk aan weldaden, ofwel onverdiende zegeningen. Laten we biddende wachten, verwachten, ja uitzien naar de uitstorting van de Geest in ons hart en leven.

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 31 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Zending Hersteld Hervormde Kerk, 3 aflossing kerk

Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag

9.30 uur: Ds. K. den Boer, Sirjansland

Collecten: 1 S.E.Z., 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 7 juni

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, wensen we van harte Gods troostende en sterkende nabijheid toe, samen met hun familieleden en die zich met hen verbonden voelen.

UIT DE PASTORIE

Zingen

In het nieuws is de afgelopen weken de vraag prominent aanwezig, of zingen ook bijdraagt om het virus te verspreiden. Sommige nieuwsdiensten doen hun best om dit te bevestigen. Andere nieuwsdiensten uiten hierover hun twijfels. Ondertussen kan men zich afvragen, wat men hier mee moet. Mensen hebben al laten weten, dat zij thuisblijven, als in de kerkdiensten gezongen blijft worden. Andere mensen zouden het zeer betreuren, wanneer er niet gezongen wordt in de kerkdiensten. De onzekerheid neemt niet af, maar toe. Dan maar het zekere voor het onzekere nemen en niet meer zingen? Maar er staat toch in Gods Woord: "Doch Gij zijt heilig, wonende [onder] de lofzangen Israëls" (Psalm 22:3). Zal God straks niet meer onder ons willen wonen, omdat wij niet meer zingen? En: "Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten" (Psalm 33:1). Het wordt er al met al niet

gemakkelijker op. Onwillekeurig bekruipt mij het gevoel dat er nu weer een volgend punt is, waarmee de duivel mensen kan verdelen. Verdeel en heers. Dat is zijn tactiek. Als de lof aan God maar zwijgt, dan heeft hij ongetwijfeld zijn zin. Hoe de praktijk straks ook zal zijn, laten we het waarderen, dat we in het verleden tot Gods eer hebben mogen zingen. Hebben we het toen gedaan of niet? Of zongen we wel mee, maar eigenlijk niet van harte? Of zongen we zelfs niet mee? Straks mag het misschien niet meer. Zullen we het dan missen? Of wennen we daar ook wel weer aan? Mochten we er klein en verootmoedigd onder worden. Misschien dat dan de een of de ander wel moet belijden: “Toen ik zingen kon, wilde ik niet. Nu ik niet meer zingen mag, zou ik zo graag zingen tot Zijn eer. Hij is het immers zo waard.” Zo neemt de HEERE in het groot of in het klein wel eens wat af, om ons stil te zetten, klein te maken en te verbreken. Met de bedoeling dat we het voor het eerst of opnieuw van Zijn genade alleen zouden verwachten. Als Hij dan de volheid van Zijn genade openbaart in de Heere Jezus Christus, dan is er verwondering. Het kan dan niet anders, of die verwondering laat zich vroeg of laat horen in een ootmoedig boeten- en loflied. En thuis met elkaar of als we alleen aan het werk zijn...? Voorlopig staat het daar nog niet ter discussie of we daar zingen mogen of niet. Hij heeft daarvoor Zelf door Zijn Geest liederen gegeven in Zijn Woord. “Laat ’s HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is ’t, onzen God te prijzen! ’t Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lieflijk zijn, en harten treffen” (Psalm 147:1 berijmd).

Uit de pastorie

De Heere van hemel en van aarde geve regen op Zijn tijd. En Hij late bovenal een milde regen op ons neerdalen van Zijn Heilige Geest. “Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen” (Psalm 72:6). O, dat wij nog mochten behoren tot dat nagras, dat achteraan komt, niet mee kon komen en niet mee wilde komen en toch nog tot groei, tot bloei en tot zegen mag komen door Gods Heilige Geest. En daar is verwachting. Nee, daar is geen verwachting van ons, die in Gods Woord aangeduid worden als zondig vlees. Maar Hij stortte van Zijn Geest uit op *alle* vlees. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Gemeente, onderstaand treft u een nieuw rooster aan voor de aankomende uitzendingen via de kerkradio en het internet. Met deze uitzendingen zijn wij gestart,

omdat vele gemeenteleden weinig of geen bezoek meer mochten ontvangen. Nu er sprake is van een aangekondigde versoepeling in de maatregelen met betrekking tot het tegengaan van het Corona-virus, is het aannemelijk dat de werkzaamheden in het pastoraat successievelijk weer opgepakt kunnen worden. Gelet hierop en vanwege nog enige andere aspecten is besloten de uitzendingen door de week enigszins terug te brengen.

De wijzigingen in de uitzendingen betreft het wegvallen van de uitzendingen op de maandag en de donderdag en op de overige dagen vervalt het herhaalmoment op de middag. Voor de zaterdag willen we de uitzending op de avond in stand houden. De ene week wordt een verhaal verteld en de andere week betreft het uitspreken van een meditatie.

We hebben vernomen dat de uitzendingen in brede kring worden gewaardeerd, maar we hopen dat u begrip zult opbrengen, dat nu de omvang van de uitzendingen wordt teruggebracht.

Het nieuwe programma voor de uitzendingen willen we hanteren tot en met de maand augustus. Aan het einde van deze (zomer)periode willen we ons beraden hoe dan verder gegaan zal worden met de uitzendingen.

Van 1 t/m 13 juni zijn er door de week de volgende uitzendingen:		
Maandag 1 juni	9.30 uur	Kerkdienst 2 ^e Pinksterdag
Dinsdag 2 juni	10.30 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Woensdag 3 juni	10.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk
	19.00 uur	Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
Vrijdag 5 juni	10.30 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker
	19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 6 juni	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 9 juni	10.30 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Woensdag 10 juni	10.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk
	19.00 uur	Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
Vrijdag 12 juni	10.30 uur	Meditatie kand. A.J. Speksnijder
	19.00 uur	Meditatie kand. A.J. Speksnijder (herhaling)
Zaterdag 13 juni	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Pinksterzendingencollecte 31 mei 2020

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Wie had een paar maanden geleden kunnen denken dat zoveel dingen stil zouden komen te staan? Dat het leven zou veranderen in zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden? Dat alles heeft ook zijn invloed op het zendingswerk. Maar gelukkig weten we dat de bouw van Gods Koninkrijk niet afhangt van menselijke inspanningen. Juist met Pinksteren bleek zo duidelijk dat God Zelf Zijn Koninkrijk bouwt. Hij stortte Zijn Geest uit, Hij voorzag de apostelen van alles wat ze nodig hadden, Hij zorgde dat het Evangelie verspreid werd. Geen belemmering was groot genoeg om dát tegen te houden. Daarom mogen we ook nu, nu alles anders is dan we verwacht hadden, onze hoop stellen op Hem Die niet laten varen wat Zijn Hand begon. Ook in Malawi en Suriname niet.

Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over aan de diaconie NL28 RABO 0314 1452 06 o.v.v. "Pinksterzendingencollecte". Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingenvelden, zie www.zhhk.nl. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Collecte "Spaanse Evangelische Zending"



D.V. 2^e Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd voor de Spaanse Evangelische zending (S.E.Z.).

De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in Spanje en in de Spaanssprekende landen van Zuid-Amerika. Wilt u het werk van de S.E.Z.

ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over aan de diaconie NL28 RABO 0314 1452 06 o.v.v. "Collecte SEZ" .

Collecte Timotheos

Timotheos



D.V. zondag 7 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Timotheos die werkzaam is in Malawi. Ook voor deze doelcollecte kunt u uw bijdrage overmaken naar

de diaconie NL28 RABO 0314 1452 06 o.v.v. "Collecte Timotheos".

Missie

Het overbrengen van kennis door middel van training, onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en studenten in Malawi met als doel de persoonlijke ontwikkeling en de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft.

Visie

Door Malawiërs te trainen en te ontwikkelen en hen uit te rusten met kennis en vaardigheden kan er voor een bestaansmogelijkheid gezorgd worden waarin men in grote mate zelfvoorzienend is en voor gezin, familie en vrienden (financiële) middelen heeft voor levensonderhoud en verdere ontwikkeling. Aan missie en visie ligt de bijbel als onfeilbaar Woord van God ten grondslag.

Bid

Om het werk in Malawi te ondersteunen is inderdaad veel nodig. We willen echter het belangrijkste niet vergeten. Dat zijn gevouwen handen om de werkers, de kinderen en de studenten in Malawi te steunen. Wij zijn afhankelijk van de zegen van de Heere. Het zo groot zijn als in die afhankelijkheid het werk mag plaatsvinden.

Collecten en giften

In deze bijzondere tijd, waarin we als gemeente niet kunnen samenkomen, blijven de inkomsten van de diaconie nauwelijks achter. U neemt daarin uw verantwoordelijkheid voor onze (verre) naaste. Dat stemt tot dankbaarheid! Het bevestigt ook de meelevendheid die we van u kennen.

Omdat veel giften binnenkomen zonder vermelding van een specifiek doel, is besloten om de bedragen uit de begroting 2020 over te maken naar de verschillende organisaties waarvoor is en wordt gecollecteerd.

Hoewel eigenlijk overbodig, roepen wij u toch op om de collecten in getrouwheid te blijven gedenken en uw giften te blijven overmaken.

Namens onze (verre) naasten zeggen wij u daarvoor hartelijk dank!

2 Korinthe 9 : 6-15.

ALGEMENE BERICHTEN

Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Vanaf maandag 25 mei is de bibliotheek weer geopend, MAAR wel anders dan voorheen. Omdat er maar enkele lezers tegelijk naar binnen kunnen/mogen zijn we meer uren open, namelijk op:

Maandagavond	19.00 tot 20.30 uur
Dinsdagavond	19.00 tot 20.30 uur
Donderdagmiddag	15.30 tot 16.30 uur
Vrijdagavond	19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

HOMETEAM SPERANTA

Moederdagactie

We mogen terugkijken op een mooie moederdagactie. We willen iedereen bedanken die een heerlijk moederdagtaartje heeft gekocht. Het heeft het mooie bedrag opgebracht van € 464,40!

Bakkerij Dam bedankt voor de fijne samenwerking. Bovenal willen we God danken dat hij ons weer heeft geholpen tijdens deze actie.

VakantieBijbelWeek

Door het coronavirus zal er dit jaar geen VakantieBijbelWeek zijn. Kinderen, jullie zullen dit wel heel erg jammer vinden. Wij als team vinden dit ook niet leuk!

Wel zijn er al veel voorbereidingen gedaan, ook door onze vrijwilligers. We hebben dan ook besloten om het thema door te schuiven naar D.V. volgend jaar.

We willen de vrijwilligers dit jaar weer bedanken voor al het werk dat er al is gedaan! Natuurlijk hopen we dat jullie D.V. volgend jaar ons ook weer willen helpen.

We wensen een ieder Gods nabijheid toe in deze tijd.

Een hartelijke groet,
Team VBW,

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Pinksteren – de Heilige Geest uitgestort

Jullie weten allemaal al wel dat de Heilige Geest op de Pinksterdag is uitgestort. Op de discipelen, maar ook in harten van mensen, die in de Heere Jezus geloven. Daarom deze keer niet het verhaal over Pinksteren, maar meer een verhaal over de Heilige Geest, zodat je daar meer over kunt leren.

Wat doet de Heilige Geest? Hij geeft het ware geloof. Hij zorg ervoor dat de Heere Jezus in je hart komt wonen. Daardoor krijg je vergeving van zonden, een hart om de Heere te dienen. Er komt dan nog veel meer in je hart: liefde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zorg, voorzichtigheid, enzovoort.

Merk je wel eens iets van geloof, hoop, troost, liefde, blijdschap, wijsheid, eerlijkheid? In jezelf of bij anderen? Dat komt dan van God de Heilige Geest. Hij is Heere en scheidt het nieuwe leven in ons. Hij woont in ons hart en leert ons geloven dat we van God zijn. Dat alles wat de Heere Jezus gedaan heeft, voor ons is. Zonder de Heilige Geest is er geen leven.

Wat is geloven eigenlijk? Geloven betekent dat je alles wat de Heere zegt voor waar houdt. Dat het wáár is, álles wat de Heere zegt. Of je het nu begrijpt of niet.

In de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 53) lezen we dat de Heilige Geest daarvoor zorgt. Door te geloven ontvang je genade en zegeningen van de Heere. Dat ik, in plaats van straf om mijn zonden, vergeving krijg. Dat ik in plaats van een vijand, een kind van God ben. Dat de Heere Jezus als Middelaar tussen mij en Zijn Vader staat en zegt: 'Vader, in dit kind, deze man of vrouw, is geen enkel kwaad. Al het verkeerde heb Ik weggenomen. Hij is nu goed en rein. Ik heb hem/haar schoongewassen'. Er klinkt geen oordeel door een strenge Rechter, maar vrijspraak, door de genade van de Redder, de Zaligmaker.

Niemand kan de Heilige Geest tegenhouden! Hoe komt Hij in je hart? Door het Woord van God. Dat is eigenlijk wel logisch hé. De Heilige Geest heeft Zelf de Bijbelschrijvers geïnspireerd om aan de mensen alles te schrijven, wat nodig is om te weten om de Heere te leren kennen. Daardoor leer je ook je eigen zondige hart kennen. De Heilige Geest wil de Wet en het Evangelie gebruiken, zodat je mag gaan geloven in de Heere Jezus als je Zaligmaker en Redder! En de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, wil de Heilige Geest gebruiken om het geloof te

versterken. Eigenlijk zet de Heilige Geest met de sacramenten een streep onder alle woorden uit de Bijbel en de preken die je hoort. Dat wil zeggen: Alles wat je over Mij gehoord en gelezen hebt, is écht waar! Kijk maar!!

Laten we daarom ook in deze tijd bidden om de Heilige Geest! Maar ook of de Heere de kerkdeuren weer wil openen, zodat ook de sacramenten weer bediend kunnen worden en wij niet alleen de hoorbare prediking (de preek), maar ook de zichtbare prediking (bediening van de sacramenten) weer mogen ontvangen.

Puzzel 997

Deze puzzel bestaat uit twee delen, een ‘Kraak de code’ en een kruiswoordpuzzel. De kruiswoordpuzzel was de vorige keer niet afgedrukt. Daarom nu nog een keer. Lever hiervan nog de tien antwoorden in.

Kruiswoordpuzzel over Handelingen 1

1. Waar zullen de discipelen mee gedoopt worden? (vs. 5)
2. Aan wie heeft de schrijver van dit Bijbelboek geschreven? (vs. 1)
3. Welke stad mogen de discipelen niet verlaten? (vs. 4)
4. Wie doopte er met water? (vs. 5)
5. Als Jezus opvaart naar de hemel, dan zien de discipelen Hem niet meer. Wat komt er tussen Jezus en de discipelen?
6. Hoeveel dagen is het geleden dat Jezus is opgestaan ? (vs. 3)
7. Wie heeft dit Bijbelboek geschreven?
8. Hoe ver is de berg van Jeruzalem vandaan? (vs. 12)
9. Hoe heet de berg waar ze staan? (vs. 12)
10. Welke kleur hebben de kleren van de twee mannen die bij hen staan? (vs. 10)





Puzzel 998

Los de rebus op.



i = a



d = h



1 e k = w



+
- k p = d



- l d



w = z

+ l = n



f = d



- kast



+
- n



+ p = g



- b

+ s



m = v
- d



Eindantwoorden

994: Ik ken Hem niet.

995: De Leeuw de Wortel Davids heeft overwonnen.

Inleveren: puzzel 996 en 997 voor D.V. 28 mei a.s.

Puzzel 998 mag je voor de volgende keer bewaren.

Hartelijke groet

Geen andere goden

door C.M. van der Sluis

Weldra ging Jannie ook des Zondags met Elsje mee ter kerk, waar door Parlvliet wel eens een predicaatie gelezen werd. Jannie kon het nog niet zo begrijpen, maar ze zat toch stil en aandachtig te luisteren.

Parlvliet en zijn vrouw hadden dat ook opgemerkt. "Jannie is zo anders dan Elsje", zeiden ze dan. Vrouw Parlvliet had die twee eens gehoord toen ze met elkaar aan het praten waren: "Vraag jij nooit om een nieuw hartje aan de Heere? Je kunt toch zo niet sterven en ik ben soms zo bang om te sterven!" zei Jannie, maar Elsje antwoordde:

"We zijn nog veel te jong om te sterven". "Té jong?", zei Jannie, "en Jan Bosman uit de vijfde klas dan, die is toch ook gestorven?" "Ja, maar die is ook zo lang ziek geweest", wierp Elsje weer tegen. Toen vrouw Parlvliet dat aan haar man vertelde, zei deze: "Laten we heel voorzichtig zijn, vrouw, vooral met kinderen, we kijken het maar af en wachten af wat de Heere nog doen wil".

Het was vooral de catechisatie waar Jannie zo graag heen ging. Ouderling Schuurman, uit een naburige gemeente, kwam de kinderen catechiseren. Hij wees hen met ernst op het ene nodige tot zaligheid. Zo was het dan weer Dinsdagmiddag geworden, de laatste catechisatieles vóór de vakantie. Ouderling Schuurman was die middag ernstig in het vermanen en kon die middag maar niet van die kinderen af komen. "Kinderen", zei hij, "probeert toch je knieën te buigen voor de Heere en vraagt Hem of Hij je bekeren wil, zoals Hij al Zijn volk bekeert. Wat zou het toch zijn als er eens ééntje was die er na de vakantie niet meer was, voor wie het sterven zou worden?" Zo maakte deze eenvoudige man zich vrij van de kinderen, die hem waren toebetrouwd. Of zij het verstaan hebben? Dat zal de eeuwigheid openbaren. Maar Jannie van't Hof kon deze woorden niet meer kwijt raken en ging diep onder de indruk naar huis. Elsje begreep daar niets van, Jannie wilde ook niet meer met haar spelen. "Waarom dan niet?" vroeg Elsje haar. "Mijn handje doet zo zeer", was het antwoord. Ze was de vorige dag gevallen en had daarbij een klein wondje opgelopen, dat nogal pijn scheen te doen. "Zou je daaraan kunnen sterven?" vroeg Jannie haar. "Ben je nou helemaal mal, Jannie, daar behoef je niet bang voor te zijn hoor", zei Elsje luchtig. Maar Jannie was er wél bang voor.

Elsje vertelde thuis wat er gebeurd was en ook wat Schuurman op de catechisatie gezegd had. "Nou", zei Elsje, "ik vind dat Jannie toch wel heel erg kinderachtig is

om van zo'n wondje bang te zijn om dood te gaan". "Neen Elsje", zei Parlvliet, "dat is niet kinderachtig van Jannie, wij moesten allen meer leven bij de kortstondigheid des levens, dan zouden wij niet zo dartel en onbedacht daar heen springen". De volgende morgen schrok Elsje wel héél erg, toen ze hoorde dat Jannie ernstig ziek was en koorts had. De dokter constateerde een ernstige infectie. Jannie had het voor zichzelf zo benauwd en ze werd door haar vader en moeder niet begrepen. "Ik begrijp er niets van", zei van 't Hof, "zo'n kind heeft toch zoveel kwaad niet gedaan, om daar zo over te huilen?" Maar Jannie wist dat zelf wel beter. "Zal ik eens vragen of Parlvliet eens bij je wil komen, Jannie?" vroeg haar moeder. „O neen, moeder, neen!" "Maar wat is dat nu toch, anders ben je zo graag bij die mensen". "Ja, maar nu niet!" zei Jannie. "Ik kan Parlvliet niet ontmoeten en.. O, moeder, ik kan ook de Heere niet ontmoeten". Jannie streed een strijd, die vlees en bloed niet kunnen verstaan, en ook voor een vader en moeder onverstaanbaar is. Maar in de woning van Parlvliet, daar lag een man te worstelen om het behoud van een kind, ja wat meer is, of het de Heere behagen mocht genade te bewijzen aan dat zieke meisje. Het was middernacht en het werd niet beter met Jannie. "Moeke, moeke", riep ze, "hoor eens". Vrouw van 't Hof stond dadelijk bij haar bed. "Moet je wat drinken, Jannie?" "Neen, moedertje, ik durf haast niet te vragen", "Och, lieve kind, zeg het gerust, moeder wil alles voor je doen". "Zou u dan Parlvliet willen roepen en Elsje ook?" "Maar kind, weet je dan niet dat het nacht is, zouden we maar niet wachten tot morgenochtend?" „O, neen, moeder, nu, nu moet Parlvliet komen!" Hoewel van 't Hof nooit bij Parlvliet kwam, de reden laat zich wel denken, trok hij nu zijn jas aan en ging hem roepen. Wat was die Jannie toch een wonderlijk kind, altijd al geweest. Als hij ze eens ergens mee naar toe wilde nemen, waar een ander kind blij om zou zijn, dan wilde zij juist niet. En zo stond even later Parlvliet aan het bed van Jannie. "En Jannie, waarom moest ik nu komen?" vroeg hij. Jannie greep zijn hand en zei: "Ik wilde U nog bedanken, dat U mij altijd zo getrouw hebt gewaarschuwd en wilt U dat Schuurman ook doen van mij?" ... , "Nu ga ik sterven en ik was zo bang om te sterven, want ik had zoveel zonden, die waren als een berg zo groot, ja tot aan de hemel toe. Ik had de Heere al zo vaak gevraagd om een nieuw hart en of Hij mijn schuld en zonde wilde wegnemen, maar.... het gebeurde niet. O, Parlvliet, toen dacht ik dat het niet meer kon, maar toen sprak de Heere deze woorden in mijn hart: "Kom dan, en laat ons te zamen richten, al waren uwe zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol". Toen kwam er een stille vrede in mijn hart. Ik heb nooit begrepen, maar nu versta ik er iets van, waarom de Heere Jezus in een beestenstal geboren moest worden, waarom Hij moest lijden en sterven. . . het was voor mijn, ja voor mijn zonden"

Toen werd het stil, ze kon niet meer, maar ook voor Parlvliet was het te veel.

Had de Heere dan toch willen luisteren naar zijn smeekbede en mocht hij dit nu nog horen uit deze kindermond? Ja, de Heere is een wonderdoend God, en waar genade valt, daar valt ze eeuwig vrij. Jannie heeft echt kinderlijk afscheid genomen van Elsje en ook haar gewezen op de noodzakelijkheid toch de Heere te zoeken. Voor Elsje was dat ook te veel, ze stond daar maar te huilen en besefte wel dat Jannie iets had, wat zij miste. Dat was een ure om nooit, nooit te vergeten. Of het bij Elsje nog iets uitwerkte? Ach, als de Heere niet mee komt in de roepstemmen, dan werkt een mens weer overal overheen.

Toch was het een groot gemis dat ze zo plotseling haar vriendinnetje moest missen. Want. . . Jannie is gestorven, slechts één dag heeft het nog geduurd, waarin ze bewusteloos neerlag. Toen ze na enkele dagen begraven werd, stonden de kinderen daar aan haar graf. Ouderling Schuurman wees op de kortstondigheid van het leven, maar ook op de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Er ging een roepstem uit van dit graf, maar ook een sprake, dat de Heere leeft en nog werkt met Zijn Geest.

VIII. NIET ONS KIND

Het leven in Zeedorp ging weer zijn gewone gang en Elsje was een vreugde in het huis van Parlvliet. Vooral als Parlvliet met zijn logger dagen lang wegbleef. Op een avond, dat Parlvliet met zijn vrouw samen zat te praten, zei hij opeens: "Ik heb nooit spijt gehad dat we Elsje als ons kind hebben aangenomen. Maar ik zat zo te denken, ze is nu twaalf jaar, zouden we haar nu niet eens moeten zeggen dat ze ons eigen kind niet is?" "Ja, eigenlijk wel", zei vrouw Parlvliet, "maar je moet het heel voorzichtig aanleggen, hoor man". Op een keer begon Parlvliet: "Zeg Elsje, hoelang denk jij, dat we je nu al kennen?" Elsje begon te lachen, "natuurlijk van mijn geboorte af", zei ze. "Neen, beste kind, dat is niet zo", zei Parlvliet, "je begint nu wat ouder te worden en nu mag je wel weten hoe en wanneer je bij ons gekomen bent". "Ben ik dan niet Uw eigen kind?" vroeg Elsje diep ontroerd en teleurgesteld. "Elsje, wij houden evenveel van je alsof je ons eigen kind was, maar. . . en toen begon Parlvliet het gebeurde te vertellen. Vrouw Parlvliet ging naar het oude kabinet en kwam terug met een pakje, dat ze op tafel opende en zei: "En hier zijn de kleertjes die je aanhad toen je bij ons kwam". Elsje werd rood van ontroering en zei: "Is er dan nooit een onderzoek naar mij ingesteld?" Parlvliet zei: "We hebben nimmer iets vernomen". "Dan zijn mijn ouders zeker op zee verdronken?" zei Elsje. "Waarschijnlijk wel", zei Parlvliet. Elsje barstte in snikken uit en viel haar pleegouders om de hals en kuste hen en zei: „O, wat bent U dan toch altijd lief voor me geweest". Zo werden de banden versterkt. Door familieomstandigheden kwam er een wending in het leven van Parlvliet. De ouders van zijn vrouw waren gestorven en nu viel hun het huis ten deel. Daar Parlvliet al wat ouder begon te worden, besloot hij om de zee vaarwel te zeggen en te verhuizen naar Graafstad. Temeer trok hem dit aan, omdat daar een

leraar was die het Woord van God nog zuiver verkondigde.

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 6 juni 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 11 juni 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Huisvesting gezocht

Wij, 2 jonge dames (21 en 22 jaar), zoeken huisvesting in Ouddorp.

Wij willen graag ons werk oppakken wat we nu in de omgeving van Lunteren doen (kraamzorg RST en verzorgen IG in de thuiszorg).

Daarnaast willen we ook als vrijwilliger aan de slag in de Oase.

We zouden het liefst een zelfstandig gedeelte, bij mensen in, willen hebben.

Weet u iets, neem dan contact op via tel. 06-52474818.

Hartelijk dank!