

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.23 – 14 mei 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

Website	www.hhgouddorp.nl		
Predikant	Ds. A.P. Muilwijk	Preekhillaan 5 ,3253 VJ Ouddorp a.p.muilwijk@kliksafe.nl	0187-681355
Pastorale hulp	Kand. A.J. Speksnijder	Dorpsstraat 130, 2935 AD, Ouderkerk aan den IJssel ajspeksnijder@kliksafe.nl	0180-660994
Geestelijk verzorger De Vliedberg en pastorale hulp	Ds. H. Juffer	Klarebeekweg 7, 3253 LC, Ouddorp h.juffer@kliksafe.nl	06-23982978
Kerkenraad	E-mail: scriba@hhgouddorp.nl of Bernhardweg 23, 3253 BC		0187- 683516
Ouderlingen	Adres	E-mail	Telefoon
W. Westhoeve	Dijkstelweg 8	ouderlingwijk1@hhgouddorp.nl	0187-683904
A.W. Bruggeman	Steenkreek 10	ouderlingwijk2@hhgouddorp.nl	0187-683251
K. Kasteleijn	Havenweg 41	ouderlingwijk3@hhgouddorp.nl	0187-683298
A.C. Lokker	Hoge Pad 13	ouderlingwijk4@hhgouddorp.nl	0187-681212
W.H. Klink	Braamstove 7	ouderlingwijk5@hhgouddorp.nl	0187-681260
A.J. van Wijk, scriba	Bernhardweg 23	scriba@hhgouddorp.nl	0187-683516
A.J. Nelis	Molentienden 95	ouderlingwijk7@hhgouddorp.nl	0187-681053
H. Mastenbroek	Kelderweg 36a	ouderlingwijk8@hhgouddorp.nl	0187-681020
Diaconie	Postadres diaconie	Postbus 50 3253 ZJ Ouddorp diaconie@hhgouddorp.nl	0187-683850
	Bank diaconie: NL28 RABO 0314 1452 06 t.n.v. Diaconie HHG Ouddorp		
Kerkvoogdij	Postadres kerkvoogdij	Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp	0187-682649
	Bank kerkvoogdij: NL18 RABO 0314.1451.92 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouddorp		
	Bank kerkbouw: NL39 RABO 0153 5879 89 t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp		
Eben-Haëzerkerk	Diependorst 18a		
Tijdens diensten is de koster bereikbaar via koster	C. van der Klooster	Duinkerkerweg 2, 3253 AJ	06-30802372 0187- 682588
Verenigingsgebouw Eben-Haëzer	Preekhillaan 3		0187-683040
beheerder	K. Groeneveld	Hofdijksweg 33, 3253 KC	0187-681528
	Mobiele telefoon:		06-22569824
Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam' incl. ouderenbezoekwerk en kerkauto			
R. Grinwis- Tanis	Zeebrekersweg 11, 3253 VS		0187-682277
I. Akershoek-van Splunter	Meekrapweg 8, 3253 VN		0187-681940
Vertrouwenspersonen/hulp bij psychische problemen: de predikant, de ouderlingen en			
I. Akershoek-van Splunter	Meekrapweg 8, 3253 VN		0187-681940
C. van der Bok-van Loon *)	Wittestraat 15, 3253 XM		0187-684468
A. Hoek	Boompjes 4, 3253 AC		0187-681297
G. Klink-Knoop	Oosterweg 33c, 3253 BR		0187-681186
*) tevens intern vertrouwenspersoon misbruik in kerkelijke relaties			
De Kerkbode			
Aanleveren kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp			
Bezorging:	A. Grinwis	Zeebrekersweg 11, 3253 VS	0187- 682277
Bankrekening De Kerkbode:	Rekeningnummer NL51 RABO 0341 5681 47		

MEDITATIE

Hemelvaart

“En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel (Lukas 24 : 51).

Bij dit afscheid is geen traan gelaten. De discipelen keren naar Jeruzalem terug met grote blijdschap. Normaal is het hart bij het afscheid nemen van geliefden vervuld met weemoed en verdriet. Het geheim van de blijdschap bij de Hemelvaart is Zijn zegenende Handen. In de kribbe van Bethlehem waren het kinderhanden, nu handen van een volwassene: met een litteken! En dat litteken predikt de volle zegen van het evangelie. Het is de zegepraal van het Kruis. Daarom zijn het zegenende Handen. Een eeuwig thuiskomen voor een geestelijk dakloze. Voor een banneling. Hij gaat heen om plaats te bereiden in de hemel voor Zijn discipelen. Het zijn dure plaatsen. Ze hebben Zijn leven gekost. Het litteken duidt aan dat de vloek is weggedragen. De vloek veranderd in een zegen. Hemelvaart betekent allereerst feest voor Christus Zelf. Lijden en sterven heeft Hij achter Zich. Zijn werk is voltooid. Het is de kroon op Zijn Middelaarswerk. “En het geschiedde, als Hij hen zegende...”. Dit is geen wens, maar een daad. Wij kunnen elkaar slechts de zegen toewensen, maar als Hij Zijn handen zegenend over hen uitbreidt, ontvangen zij tegelijkertijd de zegen. Deze zegen houdt de vervulling in van de belofte: “En zie, ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld” Matth. 28 : 20. De Hemelvaart is voor Christus verheerlijking en voor Zijn discipelen winst. Christus gaat met Zijn algenoegzame Offerande naar de hemel, opdat zelfs het wederhorig kroost, altijd bij Hem zou wonen. Deelt u ook in de zegen van Hemelvaart? Velen hebben een gedoopt voorhoofd, maar zij missen de besnijdenis van het hart. Zij hebben nooit echt Hemelvaartsdag gevierd.

Gaat het over u? Dan hebt u niet de waarheid gekocht. Dan kent u geen ware vreugde. Hoogstens wat kunstmatige vreugde en genotscultuur. U bent diep te beklagen. U koestert harde gedachten van God, maar u kent niet de voorsmaken van de hemel. U bent niet meer dan een godsdienstig mens, ten diepste gaat u, ondanks al uw godsdienst, op in ijdelheid en lichtzinnigheid. U bent weggezonden in ongerechtigheid en vleselijke gerustheid. Ik vraag u: moet dat zo doorgaan tot u weggevaagd zult worden met de bezem van het verderf naar de buitenste duisternis? Bidt toch gedurig en onophoudelijk of de Heere u door Zijn Almachtige en milde Handen wil zetten op de brede heirbaan van Zijn Koninkrijk. “En het geschiedde, als Hij hen zegende...”. Zo kunnen zij in de opperzaal bidden om de komst van de Heilige Geest. Die zal hen aangorden. Hen wacht een grote taak, zij

moeten Zijn getuigen zijn. Hun getuigenis zal hen echter niet in dank worden afgenomen. Getuige zijn, krijgt al spoedig de klank van martelaar zijn. De mensen zitten niet op het evangelie te wachten. Overal tegenstand en verzet. Maar bij velen zal door de liefde Gods het taaie verzet stukbreken. Dat kan alleen de Heere. Maar zij moeten getrouw zijn en moeten met de moed van een leeuw de banier van het evangelie planten in alle creaturen. Gelukkig ieder die zijn ongeluksstaat en doodsstaat heeft leren kennen en bewenen. Wat is het nodig dat we door hartvernieuwende genade onszelf in onze ware gedaante leren kennen. Dat is de gedaante van Adam! Dan zult u ook mogen zeggen: "Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk." Dan zal dat litteken in zijn zegenende Handen u duidelijke taal spreken. Daarom kan Hij zegenen. En daarom alleen. En dat sluit alles van de mens uit. Dat leer ik pas verstaan wanneer ik inleef enkel vloek en doem te zijn. Stof en stank. 'En het geschiedde, als Hij hen zegende.'" Het betekent toekomst voor verlorenen en zaligheid voor rampzaligen. Als het Hoofd in de hemel is, zijn de leden van het Lichaam van Christus hemelsgezind. Maar, wat is het daar vaak ver vandaan. Het wordt slechts beoefend in een stervend leven. Hoe meer ik sterf, hoe meer ik leef. Hoe meer ik sterf, hoe meer ik ook zing: "k Zal dan gedurig bij U zijn!" Een godzalig predikant drukte het zo uit: als ik in de hemel kom zal ik het diepste bukken van allemaal, maar mijn stem zal boven alles uitklinken: "Gij hebt ons Gode gekocht met Uw Bloed".

Wijlen ds. P. Beekhuis (1935-1993)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 17 mei

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur: Ds. H. Juffer

19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 24 mei

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Alle zieken, allen die met psychische nood te maken hebben en rouw dragende gemeenteleden bidden wij Gods nabijheid, ondersteuning en vertroosting in Christus toe. "Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen; Hij ziet in gunst op die Hem vrezen" (Psalm 73:1 berijmd).

Huisgodsdienst

Elders in dit blad leest u de verantwoording van een stuk bezinning die heeft plaatsgevonden binnen de kerkenraad. Toekomstige activiteiten zullen zo veel mogelijk binnen deze visie plaatsvinden. Verder zullen de noodmaatregelen nog wel enige tijd van kracht blijven. Dat vraagt van de gemeenteleden veel. Maar misschien moeten wij wel met elkaar vaststellen, dat wij in klein verband te weinig kerk zijn geweest. Waar werd bijvoorbeeld vóór deze periode in de gezinnen nog gezongen? Ik vrees, dat wij het over het algemeen niet meer gewend waren om (veel) te zingen. Toch zongen we in groot verband misschien wel uit volle borst: "Men hoort der vromen tent weergalmen / Van hulp en heil ons aangebracht" (Psalm 118:7). Was het waar wat wij zongen? Of zongen we alleen in het grote huis van God en op de zondagsschool of de jeugdvereniging? Is ons huis ooit een klein huis van God geworden? Ergens in het buitenland ontmoetten wij eens een jong Nederlands echtpaar. Na elke maaltijd zongen zij steevast een of meer Psalmverzen. Zij waren maar met zijn tweeën. Maar bij velen komt pijnlijk openbaar, dat we te veel aan de kerk en de school hebben overgelaten. Nu komen

we in verlegenheid bij het zingen thuis. Wat voor het zingen geldt, geldt ook voor andere onderdelen van de huisgodsdienst. Is elke vader in het gezin als een priester zijn gezin voorgedaan in het lezen en bespreken van Gods Woord en gebeden? Nu komen sommigen in verlegenheid, want velen hebben dat niet gedaan, omdat te veel aan de dominee, de kerkenraad, de zondagsschool of jeugdvereniging is overgelaten. Het zou een goede ontwikkeling zijn, als iedere vader voorganger zou worden in zijn eigen gezin. Dat hebt u toch ook beloofd bij de doop van uw kinderen? Elke ouder is geroepen om dit doen. Daarin mogen grootouders ook meedoen. Dat hoeft u niet te doen boven uw vermogen. Ik besef heel goed dat niet ieder daarvoor opgeleid is. Maar doe het naar uw vermogen. Dan kan de Heere wat u als gestuntel aanmerkt, zegenen voor uw kinderen. Daar hoeft u echt geen meester of juffrouw, ouderling of predikant voor te zijn. Het zou wel eens kunnen zijn, dat de Heere Zijn Kerk aan het voorbereiden is op nog moeilijker tijden. Dan denk ik aan tijden waarin zelfs geen uitzendingen meer kunnen plaats vinden. Waarin nauwelijks (geestelijke) contacten buiten het gezin om meer mogelijk zijn. Dat is al zo op vele plaatsen in de wereld, waar ook internet onder strenge staatscontrole staat. Dan komt het er helemaal op aan, dat we geleerd hebben om als gezin en voor onszelf omgang met de Heere te hebben. De Rusland-Duitsers onder het communisme hebben dit door Gods genade mogen leren en beoefenen. Deze "Friedensstimme" gemeenten kwamen toen tot bloei. Helaas is dat weer anders geworden, toen zij weer vrij samen mochten komen in Rusland en in Duitsland. De wereldgelijkvormigheid slaat ook daar toe. Maar nog steeds zijn de meeste huisvaders daar geoefend om zelf een Bijbelgedeelte kort toe te lichten. Laten wij van hen leren, nu het nog kan. De plaatselijke boekhandel zal u vast aan een verantwoord (gezins)dagboek kunnen helpen, als u dat nog niet hebt. Zelf gebruik ik al enige tijd met het gezin Van Alpha tot Omega (4 delen). Zoals de titel al aan geeft, begint deel 1 in Genesis 1 en eindigt deel 4 in Openbaring 22. In vier jaar kunt u dan met elkaar de hele Bijbel doorlezen. Alle hoofdstukken komen aan de beurt. Per dag staan er twee vragen die het gesprek over het Bijbelgedeelte wat op gang kunnen brengen. Een Psalmvers staat aangegeven. Maar u kunt natuurlijk ook beginnen met de Psalmverzen van de zondagsschool. U kunt ook aan de kinderen zelf vragen of zij een Psalm noemen. Het onderzoeken van Gods Woord op deze manier kost iets meer tijd. Neem die tijd. Verder gaat het niet vanzelf. Nee, uit onszelf zijn wij daar niet toe bekwaam. Maar wie daarmee in de nood komt, God aanroept, vindt Zijn gunst oneindig groot. Dan blijkt Hij ook bekwaam makende genade te hebben, zelfs voor de grootste der zondaren.

UIT DE PASTORIE

Graag wil ik ieder bedanken voor berichten, kaarten en attenties die we regelmatig ontvangen. Gelukkig hangt het er niet geheel en al vanaf, dat we elkaar zien, om elkaar wat beter te leren kennen. Vaak heb ik dat al mogen ervaren, ook in deze gemeente. Terwijl je elkaar niet (vaak) ontmoet, wordt toch een geestelijke band ervaren, alsof je elkaar al jaren kent. Dat is een band die alle menselijke en vleselijke banden verduurt. Zulke banden kan alleen de Heere leggen en onderhouden. Alle andere banden kunnen fijn en aangenaam voelen, maar blijken vaak zo vergankelijk. De beperkte mogelijkheden om elkaar te leren kennen, leggen we dan ook in Zijn handen, Die alle dingen regeert. In Hem vinden zondaren niet alleen behoudenis voor eigen leven, maar nog veel meer: bevrijd te mogen worden van zorg en angst en verantwoordelijkheid voor land en volk en kerk en wereld. Wie deze werkelijk aan Hem op mag dragen, raakt die ook aan Hem kwijt. Niemand van ons kan die zorg, angst en verantwoordelijkheid dragen. Maar Hij kan het wel. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij doet het ook, voor wie het aan Hem uit handen leert geven. Daarvoor moet de Heilige Geest ons vinger na vinger los maken, om dat voor elkaar te krijgen. Wie het zelf wil en blijft dragen en moet dragen, zal er eeuwig onder bezwijken. Maar wie met Thomas mag zeggen: "Mijn Heere en mijn God," die mag het aan Hem overgeven, ook bij vernieuwing. En Hij blijft met Zijn Kerk, alle dagen, tot de voleinding der wereld. Dan mag het zijn: "Weg wereld, weg schatten, wie kan bevatten, hoe rijk ik wel ben? Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, Wiens eigen(dom) ik ben." Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M

Van 18 t/m 30 mei zijn er door de week de volgende uitzendingen:		
Maandag 18 mei	10.30 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	15.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
	19.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 19 mei	10.30 uur	Meditatie ds. H. Juffer
	15.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
	19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 20 mei	10.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk
	15.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk (herhaling)

	19.00 uur	Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag	9.30 uur 19.00 uur	Kerkdienst, ds. H. Juffer Kerkdienst, ds. A.P. Muilwijk
Vrijdag 22 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 23 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk
Maandag 25 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Samenspraak Bart en Kees (herhaling) Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 26 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 27 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling) Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
Donderdag 28 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag 29 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 30 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

ALGEMENE BERICHTEN

Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Als bibliotheek zijn we volop bezig om te kijken hoe we zo snel mogelijk open kunnen, nu dit weer mag. Het streven is om D.V. in de week na Hemelvaartsdag, dus vanaf 25 mei weer open te gaan volgens de richtlijnen van het RIVM.

Er komen maatregelen zoals: een beperkt aantal personen naar binnen, daarom 1 persoon van een gezin. De bedoeling is om meerdere uren per week open te zijn. Er zal maar één bibliotheekmedewerk(st)er aanwezig zijn. Er wordt een scherm geplaatst, en er is ook een pinapparaat voor de bibliotheek, zodat u niet meer contant geld hoeft te hebben.

Verder willen we voor de ouderen en degenen die niet naar de bibliotheek kunnen komen voorlopig de boeken die gereserveerd worden blijven bezorgen. Verdere informatie volgt.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Jeugdvereniging 'Daniël'

Het is inmiddels al weer enkele maanden dat we niet bij elkaar kunnen komen. Gelukkig hebben we toch nog regelmatig persoonlijk contact met elkaar. Dat is fijn. Met veel van jullie gaat het goed maar er zijn ook jongeren waar zorgen zijn. Vergeet ze niet! Ook de bijeenkomst tijdens Zooms was geslaagd en voor herhaling vatbaar. Gelukkig zien we een versoepeling van de maatregelen. Jullie kunnen dan weer naar school of werk. Nu de regels weer versoepeld worden en het er naar uit ziet dat we langzaam weer het normale leven op kunnen pakken is het goed om ook terug te kijken op deze periode. Wat heeft het ons gedaan? Waar heeft het ons gebracht? Ik hoop dat je regelmatig hier bij stilstaat.

Tijdens onze bijeenkomst via Zoom hebben we met vazen uitgebeeld hoe we ons leven inhoud geven. Er zijn zaken die van groot belang zijn (blokken), en zaken die van weinig waarde zijn (zand). Waar hebben wij onze tijd mee gevuld? Als we veel tijd besteden aan ons mobiel of aan hoe we eruit zien (zand).. is er dan nog wel ruimte voor de belangrijkste dingen in het leven (blokken)? Plaats voor hét Allerbelangrijkste? De Heere Zelf spoort ons in Mattheus 6 aan: 'Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods, en Zijn gerechtigheid'.

We mogen ook vooruit kijken. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke mogelijkheden de verruiming bied. Kunnen we nog een keer een afsluitavond hebben? Kunnen we misschien nog een keer JV middag houden als afsluiting? We kijken naar de mogelijkheden en communiceren dit dan via de app.

Hartelijke groet,
de leiding

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Autopuzzeltocht op Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni)

Op Tweede Pinksterdag houden we als activiteitencommissie al enige jaren een fiets- en autopuzzeltocht. Elk jaar mogen we ons verheugen op een groot aantal deelnemers, zowel uit Ouddorp maar ook uit andere dorpen van Goeree-Overflakke tot ver daarbuiten.

In eerste instantie hebben we gedacht dat de puzzeltocht te annuleren, zoals ook helaas met de zomermarkt is gebeurd (deze stond gepland voor 18 juli).

Echter gezien de positieve ontwikkelingen willen we de puzzeltocht in gewijzigde vorm doorgang laten vinden. Het betreft dan alleen de autopuzzeltocht. Betaling kan per pin. Er is geen gelegenheid tot eten of drinken en waarschijnlijk ook geen tussenstoppunt.

De tocht willen we houden op D.V. maandag 1 juni. Tussen 14.30 uur en 15.30 uur kan worden gestart bij de Eben-Haezerkerk (Diependorst 18a). De kosten zijn € 12,50 per auto. De autopuzzeltocht is circa 40 km lang. Betaling bij voorkeur per pin.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Hemelvaartsdag

Nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, wachten de discipelen in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest.

De Heere Jezus had het hen beloofd: 'En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn' (Joh. 14: 16, 17).

Al 10 dagen wachten ze biddend op de vervulling van Jezus' woorden. Vandaag is het een bijzondere dag, het is Pinksterfeest. Op de 50^e dag nadat de mannen begonnen met het oogsten van het koren, na het Paasfeest, wordt er een brood geofferd aan de Heere, gebakken van het nieuw geoogste graan. Tegelijk wordt herdacht dat God de Tien geboden gaf op de berg Sinai.

Er zijn daarom veel mensen in Jeruzalem, afkomstig uit allerlei landen. Nu, 9 uur 's morgens (de derde ure) zijn er al heel veel mensen op het tempelplein bijeen. Ze willen getuige zijn van het morgenoffer en morgengebed, om de Heere voor de oogst te danken.

Juist deze dag kiest God uit om Zijn Heilige Geest uit te storten in de discipelen. Plotseling is er een geluid van een geweldige stormwind, terwijl er niets beweegt... En er verschijnen verdeelde tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen...

Zij weten: Dit is de Heilige Geest! Hun harten raken vol van Hem. Wat een blijdschap! Ze beginnen te spreken over de grote daden van God. En dat is voor iedereen te horen, want ze spreken in verschillende talen.

De mensen kijken vreemd op. Wat is hier allemaal aan de hand?

Er wordt heel verschillend gereageerd. Er zijn mensen die verbaasd zijn en vol verwachting luisteren naar de boodschap, die ze horen. Er zijn ook mensen, die ongelovig reageren. Ze spotten met de discipelen en maken hen uit voor dronkaards.

Als de discipelen dat horen, schrikken ze. Wat erg! Deze mensen zouden er zomaar voor kunnen zorgen dat het Woord van God, door de hoorders niet wordt geloofd. Ze kijken elkaar aan, maar dan neemt Petrus het woord.

Hij zegt: 'Deze mannen zijn niet dronken! Het is pas de derde ure op de dag, 9 uur 's morgens. Hier gaat in vervulling wat de profeet Joël in het Oude Testament heeft voorgezegd: 'En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest **op alle vlees**; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Alle vlees, dat betekent dat het Evangelie niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen, mensen die niet uit Israël komen en/of niet bij de Joden horen.

De Heere gebruikt op deze dag daarvoor het taalwonder! De discipelen mogen in allerlei talen spreken, zodat iedereen die op het tempelplein staat de boodschap mag horen.

Petrus houdt een lange preek en legt daarin het lijden, sterven én de opstanding van de Heere Jezus uit. Ook vertelt hij veel vanuit het Oude Testament om zo de Joden ervan te overtuigen, dat het écht waar is wat hij zegt.

Door de kracht van de Heilige Geest mogen er héél veel mensen gaan geloven, meer dan 3000! Wat een wonder!

De Heere is nog steeds Dezelfde. Ook in onze taal mag het Evangelie klinken. Heb jij het al écht gehoord?

Puzzel 997

Deze puzzel bestaat uit twee delen, een 'Kraak de code' en een kruiswoordpuzzel. Het is de bedoeling dat je de verborgen zin inlevert, en de tien antwoorden van de kruiswoordpuzzel.



puzzel

Welke zin staat hiernaast verborgen?

Kijk goed naar de lettercode voor de juiste letters.



Bron: Kerkboekje.nl

Kruiswoordpuzzel over Handelingen 1

1. Waar zullen de discipelen mee gedoopt worden? (vs. 5)
2. Aan wie heeft de schrijver van dit Bijbelboek geschreven? (vs. 1)
3. Welke stad mogen de discipelen niet verlaten? (vs. 4)
4. Wie doopte er met water? (vs. 5)
5. Als Jezus opvaart naar de hemel, dan zien de discipelen Hem niet meer. Wat komt er tussen Jezus en de discipelen?
6. Hoeveel dagen is het geleden dat Jezus is opgestaan ? (vs. 3)
7. Wie heeft dit Bijbelboek geschreven?
8. Hoe ver is de berg van Jeruzalem vandaan? (vs. 12)
9. Hoe heet de berg waar ze staan? (vs. 12)
10. Welke kleur hebben de kleren van de twee mannen die bij hen staan? (vs. 10)



100 punten

Matthian Tanis heeft een boekenbon verdiend. Van harte! We bezorgen hem bij je thuis.

Nieuw

We mogen weer een nieuwe puzzelaar verwelkomen: Carlijn de Jong. Leuk dat je mee gaat doen, Carlijn! We hopen dat je er veel van mag leren.

Eindantwoorden

994: Ik ken Hem niet.

995: De Leeuw de Wortel Davids heeft overwonnen.

Inleveren: puzzel 996 en 997 voor D.V. 28 mei a.s.

Hartelijke groet, Claudia en Cora

VERVOLGVERHAAL

Geen andere goden

door C.M. van der Sluis

Ver weg reeds zwerven 26 mensen in een notedop op de wild opgezweepte baren. . . . ze kijken verstard naar het schip, dat zich onder de grauwe luchten nog éénmaal opheft, om dan naar de diepte van de zee gezogen te worden. Het is voorbij! Van de andere boot geen enkel spoor. Men dacht trouwens ook alleen aan eigen lijfsbehoud en had alle moeite de boot drijvende te houden. Vier bange uren werden op zee doorgebracht, toen gelukkig de storm in kracht begon af te nemen. Men begon nu vuurpijlen af te schieten, in de hoop door een of ander schip opgemerkt te worden. Daar komt een schip In zicht het is een Engelse vrachtvaarder. Ze worden opgemerkt en de wanhopige moeder wordt naar de kapitein gebracht. Hij verneemt van haar wat is gebeurd en is zo vriendelijk acht uren lang naar de boot te zoeken. Maar juist als men het zoeken zal opgeven, wordt de boot ontdekt. . . . omgeslagen drijft ze voort. Dat is meteen de zekerheid dat Elsje verdronken is! Alle hoop op behoud is hiermede aan de moeder ontnomen en bewusteloos wordt ze naar de kajuit 'gedragen. Het schip zette inmiddels de vertraagde vaart door en zo kwamen de schipbreukelingen in Engeland aan. ... zonder Elsje. Vandaar stak Mevrouw Olthof .over naar Holland. Hoe keerde ze terug? Gebroken en verslagen voor God. Verteerd door droefheid over haar kind, maar ook door de Heere bepaald bij haar hemelhoge schuld, zodat

zij het moest belijden: "dies ben ik Heer' Uw gramschap dubbel waardig". Ja, de Heere had haar hart gebroken en vernederd, door slagen en diepe wegen, eindelijk, eindelijk leerde ze bukken voor Hem, die ze vanaf haar kinderjaren de rug had toegekeerd. Zoals we van koning Manasse, in de kerker, lezen, zo ook hier: Toen bekende Manasse dat de Heere God was! Zo kwam Mevrouw Olthof bij haar zuster aan en al haar wensen en verlangen om in vrijheid het kerstfeest te vieren, waren vervlogen, zij werd in alles de schuldige voor God.

VI. TOCH GERED

Er keert in storm en ontij een Hollandse logger huiswaarts, terug van de haringvangst. Aart, de knecht, staat op de uitkijk, de felle wind giert hem om de oren. Plotseling ziet hij een boot drijven. Hij kijkt en richt de kijker op de boot. ... er is een kind in. Hij roept snel de schipper. "Een drijvende boot met een kind erin!" roept hij boven de storm uit. Weer brult die stem: "Ik geloof dat het dood is!" Schipper Parlvliet komt haastig naar boven en kijkt en antwoordt op de laatste schreeuw van zijn knecht: "Dat is nog lang niet zeker, Aart!" "Hoe krijgen we die boot te pakken, dat is wat anders," zegt de schipper. "Mag ik het proberen, schipper?" zegt Aart. "Kijk," gaat hij in één adem voort, "ik bind een lijn om het lichaam en zal dan proberen in de boot te springen, maar dan moet jij proberen zo kort mogelijk langs de boot te varen, schipper, maar voorzichtig, want bij de minste aanvaring slaat die kleine boot om". Parlvliet prijst zich in zijn hart gelukkig met zo'n dappere knecht en geeft zijn toestemming. Maar dat ging niet zo gemakkelijk. Aart waagt de sprong en ja, hij is in de boot. Vlug pakt hij het geheel verstijfde en verkleumde kind op in zijn armen en tracht zo vlug mogelijk weer aan boord te komen: "Baas, trekken nu, toe trek nou!" Parlvliet trekt uit alle macht, en ja, het mag gelukken. Drijfmat komt Aart met zijn last aan boord en geeft het kind over aan de schipper.

Dan varen ze voort naar de Hollandse kusten. Even later zoekt een Engelse vrachtaarder naar de boot en ontdekt haar, omgeslagen l

De schipper stelt dadelijk een onderzoek in naar de levensgeesten bij het kind. In de kajuit maakt hij de lippen van Elsje nat met warme koffie en trekt haar de natte kleertjes uit en wikkelt haar in een warme wollen deken. Telkens kijkt hij of nog geen teken van leven gezien wordt. Opeens een roep aan de trap: "Baas, leeft het meisje nog?" Aart had geen rust, hij moest het weten. "Ja jong, het leeft, want het hartje klopt nog en het sloeg daareven de oogjes op". Dan daalt Aart de trap af even kijken. „O, baas, wat een lief kind is dat!" De tranen springen Aart in de ogen, "gelukkig baas, gelukkig dat we het mochten redden. Maar, hoe zou zo'n klein kind nu alleen in die boot komen? Snap jij dat?" "Nee", zegt Parlvliet, "dat begrijp ik ook niet, Aart, maar kook jij nu eens gauw een beetje dunne pap, want mogelijk wil het kind zo wel een beetje voedsel hebben, wie weet hoe lang de stakker al

rondgedreven heeft?" Het kind nam gretig het voedsel op en al ging de verpleging van die twee er wat vreemd naar toe, het ging dan toch. "Was mijn vrouw maar hier, Aart", zei de schipper, "die heeft van dergelijke dingen meer verstand dan wij". "Je vrouw, schipper, maar jullie hebben toch nooit zelf kinderen gehad?" "Ja, dat is wel zo, maar ze is toch handig in die dingen, Aart!" Intussen sliep Elsje heerlijk in en toen de logger de haven van Zeedorp binnenvoer, sliep ze nog.

Vrouw Parvlvliet stond aan de haven, want vooral na zo'n storm stonden de vrouwen graag te kijken of het schip van man of vader nog niet in zicht was. Vrouw Parvlvliet was blij haar man weer in welstand terug te zien.

"Wat ben ik bang geweest deze reis, man", zei vrouw Parvlvliet. "Het was ook zo'n weer. Maar man, wat heb je daar nu in die deken?" "Wel, ik heb dit keer eens wat voor je meegebracht" en hij gaf haar Elsje over. "Wat is dat nu, zeg eens, hoe kom je daaraan?" In enkele woorden vertelde de schipper z'n wedervaren. "En mogen wij dat lieve kind nu houden", vroeg vrouw Parvlvliet en ze drukte het kind tegen zich aan alsof het van haar zelf was. "Zou je dat willen, vrouw", vroeg de schipper. "Nou en of, dat weet je wel" "Je begrijpt wel, dat ik het moet aangeven bij onze burgemeester, en als het opgevraagd wordt dan moeten we het natuurlijk weer afstaan aan de rechtmatige eigenaars. Ik geloof dat het een kind van rijke ouders is", zei de schipper weer, "want de kleertjes wijzen het uit. Ik zal ze straks meebrengen als ik van de burgemeester terug kom". "We moeten die kleertjes bewaren", zei vrouw Parvlvliet, "je kunt nooit weten als er navraag naar gedaan wordt". Later bleek dat ze gemerkt waren met de letters E. O.

De burgemeester had aan Parvlvliet de verzekering gegeven, dat hij het kind voorlopig mocht behouden als. ... er niemand om kwam. En er kwam niemand om, want de arme moeder wist niet beter of het kind was omgekomen. Evenals de kapitein had ze in Engeland aangifte gedaan, maar ze vonden het daar niet nodig het in de couranten te vermelden, het kind was verdronken. ... de omgeslagen boot bewees dit!

VII. BIJ PARLVLIET

De wending, die de komst van het meisje in het gezin van Parvlvliet teweeg bracht, was groot. Wat waren die beiden verblijd met dit kind. Maar er waren ook moeilijkheden. . .. Elsje kende geen Hollands. Het meisje groeide voorspoedig op en weldra sprak ze de taal van haar pleegouders gemakkelijk. Elsje Parvlvliet, zoals ze door iedereen werd genoemd, was op school een goede leerlinge. Jannie van 't Hof was haar vriendinnetje en die speelde graag met Elsje en het was een wonder zoals die twee zo geheel van karakter verschillende kinderen met elkaar omgingen. Jannie, teer en stil, en Elsje,

luidruchtig en druk. Jannie gevoelde wel dat het bij Elsje thuis anders was dan bij haar thuis. Bij haar werd nooit in Gods Woord gelezen, en Jannie's ouders gingen nimmer ter kerk. Hoe ouder ze werd, zo veel te meer gevoelde Jannie dit verschil. Het gebeurde wel dat ze Elsje wat vroeg voor school ging afhalen, om. . . . nog even Parlvliet uit de Bijbel te horen lezen. Wat kon die man toch ernstig bidden en altijd droeg hij Elsje op, maar ook Jannie, en vroeg voor hen om een nieuw hartje aan de Heere.

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevens!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 23 mei 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 28 mei 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**