

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 21 – 16 april 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## *Paas-geloof*

*En zij tot Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.*

Matthéüs 28:9c

### *Komen tot Jezus*

Maria Magdaléna en Maria, de vrouw van Kléopas, de moeder van Jakobus en Joses, gingen heen om het graf te bezien, doch zij hoorden de verrassende boodschap van het Leven: Jezus is opgestaan. Menen naar de dood te lopen en de tijding van het leven ontvangen; denken dat Jezus dood is, en zie: Hij leeft! Welk een verrassingen van de hemel!

Zij krijgen van de engel de opdracht om Jezus' opstanding aan de discipelen te berichten. En zie, onderweg is Jezus, de opgestane Levensvorst, hun ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Hebt u het goed gelezen? De vrouwen komen tot Jezus, *omdat Jezus tot de vrouwen komt*. Hij komt hun tegemoet op de weg. Welk een Jezus toch! Hij is in Zijn komen de Eerste, en ook na Zijn opstanding. Welk een verrassing voor de discipelen en discipelinnen; die verwachtten Hem niet meer, want zij waanden de Heere in het graf. Maar Hij is opgestaan, heeft de dood overwonnen en verzoening met God verworven, door Zijn bloed. Dat heeft Hij gedaan voor de Zijnen en dat moeten zij horen en verstaan. Daartoe is Jezus hun tegemoet getreden. Hij gaat Zijn werk, dat voor hen in het donker lag, door het licht van Pasen opklaren. Waar de Vorst van Pasen zó werkt en Zich zó openbaart, kunnen Zijn kinderen in hun zonden en ongelooft niet op de plaats blijven. Zoals een magneet geen goud aantrekt, maar het zwarte en onedele ijzer, trekt Christus de zondaars aan. Zij komen, omdat Hij komt. Zij worden getrokken, omdat Hij trekt door Zijn liefde. Van Zijn lippen klinkt de groet: Weest gegroet! O, waar Jezus zó werkt en Zich zó openbaart, gaan geloof, hoop en liefde, smeulend onder de as van het ongelooft, branden. Gaan onze harten niet branden, als Hij op de weg met ons spreekt?

Lezer, is het in deze weg reeds Pasen voor u geworden? Zijn de harten brandende geworden? Of liggen we nog in de nacht des doods? Waarheen zijn onze voeten gericht?

### *Omhelzen van Jezus*

De beide Maria's grepen Zijn voeten. Wat bukken deze vrouwen laag in het geloof! Zij grepen Zijn voeten. Dat deed men oudtijds bij een koning, als teken van

erkenning. Zij grepen Zijn voeten. Zij belijden hiermee: Gij zijt onze Koning, onze Vorst, de Vorst des levens, Die dood en zonde hebt overwonnen. Gij zijt onze Koning en wij zijn Uw onderdanen!

Zij *grepen*, staat er. Zij doen als het ware geweld op Jezus' voeten. In dit grijpen ligt iets dwingend, en de Koning van Pasen laat Zich dwingen; Hij wil hun Koning zijn! . *Pasen!* Aan Jezus' voeten! In het stof! Een onderdaan van Hem willen zijn! "Heere, ik laat Uw voeten niet los, tenzij Gij mij zegent!" Jezus aangrijpen en niet loslaten! De hand op Jezus leggen en amen op Zijn offer zeggen! Jezus aangrijpen en omhelzen! Hem eigenen en mijnen, en deel ontvangen aan alle goederen die Hij heeft verworven!

Pasen vieren aan Jezus' voeten, in de laagte. Lezer, waar is heden uw legering? In de hoogte van eigengerechtigheid en godsdienst? Op de dorre en onvruchtbare bergen van vroomheid? Wat zal de val straks groot zijn, als we daar blijven zitten, waar we van nature zijn geboren! In de hoogte van het Gode evangelijk willen zijn...

#### *Aanbidden van Jezus*

En zij *aanbaden* Hem! Ziet u, waar het op uitloopt? Op aanbidding, verwondering en verheerlijking van Jezus. Die grote Vorst der aard' is alle hulde waard! Zij aanbaden Hem; wegzinken in de zee van Gods genade, weer boven komen en Hem aanbidden! Dat wordt de hartelijke begeerte van de levende Kerk. Ik zal Hem roemen, Die mij blijdschap geeft. De nardusfles der dankzegging wordt op Pasen verbroken. Hem aanbidden en Zijn Naam belijden; ook in het aangezicht van de vijanden en dood. Het koste wat het kost, Hij is die .kosten eeuwig waard. Hem aanbidden, voor Hem knielen. Aanbidden doe je op de knieën. Wat worden we dan klein en wat wordt Hij dan groot!

En zij aanbaden Hem. Als het geloof in oefening is, als we vol van Jezus zijn, gaat de mond ervan overlopen. De Koning zal Zijn lof hebben in en door de Zijnen. Hier reeds in beginsel en straks in volkomenheid, in de hemel. Naar dat werk strekt zich al mijn lust en liefde heen. Hierboven heeft de Kerk maar één behoefte: Hem aanbidden. Zij doet dat *zonder ophouden* en zij wordt er niet moe van. Wat in liefde geschiedt, vermoeit niet. Altoos klinkt het lied der aanbidding in Sions zalen: "Eeuwig bloeit de gloriekroon, op het hoofd van Davids grote Zoon, Die van ons de schuld en zonde heeft weggedaan en Gods deugden heeft verheerlijkt."

Pasen is Jezus aanbidden: "Liefdevolle Zaligmaker, ik zal U loven, omdat Gij het hebt gedaan."

Lezer, waar is uw hart en mond mee vervuld? *Jezus is opgestaan*. Amen.

*Ds. J. Catsburg (1929-1984)*

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 19 april

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Zondag 26 april

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

### Woensdag 29 april

19.00 uur: Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

# VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.*

## Algemeen

Alle zieken, allen die met psychische nood te maak hebben en rouw dragenden bidden wij Gods nabijheid, ondersteuning en vertroosting in Christus toe. De Heere weet alle dingen. Hij vraagt met alle noden voor lichaam en ziel met vrijmoedigheid

tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid en genade, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

### **Voor u gelezen**

Ieder mens zoekt in zijn godsdienst de vervulling van zijn verlangens naar een schoner, een beter leven. Zo zijn er door de eeuwen heen al vele godsdiensten opgekomen. De grondleggers van deze godsdiensten beloofden hun volgelingen een oneindig geluk en soms ook aardse vreugde als zij hun wijsgerig stelsel nauwkeurig volgden. Maar al deze leiders en wijsgeren zijn gestorven. Hun gedachten leven nog bij hun volgelingen, maar wie zal hen nu onderwijzen en hen brengen naar het eeuwige leven dat hun beloofd was? Hun leider is dood en zij weten niet zeker waar hij nu is. De christelijke godsdienst blinkt echter uit boven alle andere godsdiensten, want de christenen hebben een Grondlegger en Leider die dood geweest is, maar die leeft en die eeuwig leven zal. Het Hoofd van deze godsdienst belooft niet alleen grote dingen, maar Hij is ook in staat ze te schenken. De leer van het Evangelie is, dat wij er zeker van zijn dat het Hoofd van onze godsdienst, Christus, gestorven is, maar ook opgestaan is uit de doden. En daarom zullen allen die in Hem geloven ook eenmaal opstaan uit de dood en met Hem eeuwig leven. Dit is een blijde boodschap die ons, als wij hem geloven, zekerheid schenkt over onze eeuwige toekomst (ds. G. Outhof, Paaspreek over 1 Corinthe 15 vers 12 en 13).

### **Uitzendingen**

Dankbaar en verheugd zijn wij, dat de doordeweekse uitzendingen door velen beluisterd worden. Iedere doordeweekse dag wordt een nieuwe uitzending opgenomen. Deze wordt in de loop van de dag één of twee keer herhaald. De bedoeling van de herhaling is, dat mensen die de ene of de andere keer de uitzending niet kunnen horen, alsnog de gelegenheid daarvoor krijgen. De uitzendingen worden gewaardeerd. Het Gods onverdiende goedheid, dat deze er nog mogen zijn, ondanks dat alles anders is geworden. "Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteed" (Maleachi 3:6). Elders in de kerkbode staan de uitzendingen vermeld. Zij vinden plaats, indien de Heere wil en wij leven zullen. Is het verenigingsgebouw in gebruik voor een rouwdienst, dan zal dit zoveel mogelijk aangekondigd worden. Deze rouwdienst wordt dan uitgezonden, zodat ook familieleden die deze niet kunnen wonen, kunnen meeluisteren.

## UIT DE PASTORIE

Alle jongeren wensen wij afhankelijkheid en zegen van God toe. In het bijzonder die jongeren die dit jaar examen zouden doen. Sterkte bij het afronden van de toetsen voor het schoolexamen. De vraag of een diploma straks evenveel waard zal zijn als anders, zal onzekerheid geven. Wat is trouwens zeker? Eigenlijk was nooit iets zeker. Wij dachten dat we van veel dingen zeker konden zijn. Maar dat is schijn. In deze tijd leren we dat hopelijk ook beseffen. Dat is moeilijk. Maar dat kan ook een goede uitwerking hebben. Als je door de Heilige Geest leert, wat alleen zeker is. Er zijn maar een aantal dingen zeker. Daaronder valt dat we eenmaal bij God zullen worden geroepen voor het grote examen. Zul je daar dan voor slagen? Job vroeg zijn vrienden: "Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?" (Job 13:9). In het Koninkrijk Gods gaat het er dan anders aan toe dan op de scholen. Daar moet je slagen om een diploma te krijgen en door te kunnen gaan. Voor het Koninkrijk Gods moet je zakken om in te gaan. Zakken voor je eigen pogingen om voor God te kunnen bestaan, om te zakken en te zinken op Christus' volbrachte werk. Dat deelt Hij als de Levende nog uit. Leer dan van Hem. Vind houvast in Hem, al heb je tot nu toe vooral voor jezelf geleefd en kun je niet voor God bestaan. Belijd het aan Hem, dat jij moet zakken. Verwacht het van de opgave die Christus volbracht heeft aan het kruis. Door die volbrachte opgave alleen is er toegang tot het eeuwige leven. In Hem is de doorgang tot de eeuwige heerlijkheid ook verzekerd. Job wist zelf van die zekerheid, dat Christus voor Hem leefde. "Want ik weet: mijn Verlosser leeft" (Job 19:25). Die zekerheid wensen we u en jou ook toe.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.

## UIT DE KERKENRAAD

<b>Van 20 april t/m 2 mei zijn er door de week de volgende uitzendingen:</b>		
Maandag 20 april	10.30 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	15.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
	19.00 uur	Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 21 april	10.30 uur	Meditatie ds. H. Juffer

	15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 22 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling) Meditatie ds. A.P. Muilwijk
Donderdag 23 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag 24 april	09.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 25 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondoverdenking oud. Van Wijk
Maandag 27 april	09.30 uur  15.00 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Samenspraak Bart en Kees (herhaling) Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 28 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 29 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling) Kerkdienst ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen
Donderdag 30 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag 1 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 2 mei	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondoverdenking oud. Van Wijk

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### **Kerktelefoonbusjes**

In verband met de door de Rijksoverheid getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, worden momenteel de kerktelefoonbusjes niet gelegegd. Deze maatregel geldt zolang de door de overheid afgekondigde maatregelen van toepassing zijn. U kunt in de tussentijd uw gift/bijdrage wel overmaken naar de bankrekening van kerkvoogdij en de diaconie.

### **Kerkdienstgemist.nl**

Sinds het moment dat het houden van fysieke kerkdiensten niet meer mogelijk is, wordt fors meer gebruik gemaakt van de diensten van kerkdienstgemist.nl. Er zijn tot meer dan vier keer zoveel gebruikers dan normaal. Als gevolg hiervan heeft deze aanbieder zijn capaciteit flink uit moeten breiden en daarvoor kosten moeten maken. Omdat men geen extra winst wil realiseren heeft men besloten over de maanden maart tot en met mei naar de deelnemende kerken geen factuur te sturen, maar de deelnemers te vragen bij te dragen naar draagkracht op basis van het principe "betaal wat u kunt". Een mooi gebaar van onze aanbieder! Wel dienen we hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en als gemeenten gezamenlijk voor te zorgen dat dit platform de gemaakte kosten te kunnen dekken.

## ALGEMENE BERICHTEN

### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hngouddorp.nl](mailto:preken@hngouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.



## Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is gesloten maar u kunt reserveren via de website of mailen naar [tdejong14@kpnplanet.nl](mailto:tdejong14@kpnplanet.nl) dan proberen wij de boeken op donderdag- of vrijdagavond bij u te bezorgen.

Zolang deze situatie er is, hoeft u niet te verlengen, de boete berekening is uitgezet.

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

**Na een kleur- of gymwedstrijd, stoeipartij roep je vast wel eens: gewonnen! Wat ben je blij! Vroeger riepen soldaten het ook na een overwinning. Vaak zongen ze dan een overwinningslied. Het klinkt ook vandaag als we denken aan het open graf van de Heere Jezus. De grootste overwinning is hier gehaald. Er wordt over gezongen in de hemel.**

In Openbaring 5 kijkt Johannes in de hemel. Hij ziet God op Zijn troon zitten. In Zijn rechterhand heeft Hij een boekrol, die **vanbinnen en vanbuiten** beschreven is. Dat is bijzonder! Een boekrol werd in die tijd aan één kant beschreven. Het maakt nieuwsgierig. Wat staat erop? Dat blijft geheim, want de boekrol zit op slot. Toch is het de bedoeling dat het bekend wordt. Een engel vraagt of er iemand is die de boekrol open kán maken en open mág maken. Maar nergens is er iemand te vinden. Johannes begint te huilen, omdat er niemand is.

Maar dan roept iemand dat hij moet stoppen met huilen. Hij moet verder kijken, want er is wel iemand: 'De Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David heeft

overwonnen.’ Je begrijpt Wie hiermee bedoeld wordt: de Heere Jezus. Hij kan het boek openen. Johannes kijkt. Hij zoekt een Leeuw, maar hij ziet een Lam met littekens. Dit Lam is geslacht geweest. Het heeft Zijn leven geofferd. Maar het is ook te zien dat Het overwonnen heeft. Het is sterk (zeven horens) en Het ziet alles (zeven ogen). Het Lam komt naar voren, gaat naar de troon en neemt de boekrol. Opeens beginnen er mensen op muziekinstrumenten te spelen. Ze gaan zingen en aanbidden. Het zijn Gods kinderen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Hoor je wat ze zingen? ‘Gij zijt waardig het boek te nemen en te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed.’

Met de duurste prijs heeft de Heere Jezus deze mensen weggekocht bij de duivel en teruggegeven aan God. Ze zijn Gods volk en dienen de Heere. Ineens is er een groot koor van ontelbare engelen, dat mee gaat zingen. Het Lam heeft gewonnen. Hij is de Redder, de Verlosser, de Zaligmaker. Daarom krijgt Hij alle eer. Dan wordt het koor nog groter. Alles wat geschapen is, gaat ook meezingen om het Lam te vereren. Het is de vervulling van Psalm 150: ‘Alles wat adem heeft, looft de HEERE.’ Wat een prachtige muziek! Zul jij straks meezingen in dit hemelkoor?

### **Puzzel 995**

Vul de antwoorden in en streep de lettergrepen in het vakje ernaast weg. De vragen gaan over de tekst hierboven en over Openbaringen 5. Daar kun je de antwoorden dus terugvinden.

### **Welk zinnetje blijft er over?**



1. *Waar wordt gezongen over de overwinning van de Heere Jezus? In de ....*
2. *Wat had God in Zijn rechterhand? Een ....*
3. *Wat er in de boekrol stond bleef ....*
4. *Wie zei dat Johannes moest stoppen met huilen? Een ...*
5. *Het reukwerk, dat waren de ....van de heiligen.*
6. *Het Lam is ... het boek te nemen en te openen.*
7. *Het Lam ontvangt alle eer, heerlijkheid en ...*

dank - Boek - de -  
 rol - he - Leeuw -  
 mel - de Wor - waar  
 - tel - ge - Da - dig  
 - vids - heim - ou-  
 heeft - der - o -  
 zeg - ling - ver - ge  
 - won - be - ging -  
 nen - den

### **Eindantwoorden**

992: Deel wat je hebt (het woord gras was inderdaad verkeerd gegaan, goed opgelet!)

993: Jezus heeft de wet vervuld

**Inleveren:** Puzzels 994 en 995 voor D.V. 30 april 2020

### ***Geen andere goden***

*door C.M. van der Sluis*

De van Aalten's konden met alle mensen om gaan en leven, ze leefden niet zo "benauwd" en het was er God wat en de wereld wat. Het devies van boer van Aalten was werken, werken en nog eens werken, veel geld verdienen om vooruit te komen in de wereld! Op zichzelf niet verkeerd, maar het was het één en het al daar en God werd er niet in gekend. En dat is maar een leven zonder inhoud, arm en leeg. Annie voelde zich daar goed thuis, zeer tot verdriet van haar pleegouders, die haar bléven waarschuwen voor de gevaren die haar omringden. Zeker, Annie ging nog ter kerk, maar dat was dan ook alles. Na enkele jaren vroeg Ds Lensveld op de catechisatie wie er belijdenis wensten te doen en. . . Annie gaf zich ook op. Deze getrouwe leraar bracht steeds het zuivere Woord des Heeren, zegen en vloek, de weg des levens en die des doods. Soms voelde Annie wel eens dat ze op de verkeerde weg was, maar de liefde tot de zonde en de wereld nam al die indrukken weer weg. Het ging immers goed zo? Totdat ....!

De zomer was droog geweest en het gras, de aardappelen en het koren stonden er maar slecht bij. Boer van Aalten had enkele van zijn koeien moeten opruimen, er kwam ziekte onder de kippen en het een volgde het andere op. Het leek wel of opeens alles tegenliep en dat waar deze man niet dan voorspoed had ondervonden. Van Gods voorzienigheid zag en geloofde hij niets en zijn enig antwoord op al die tegenslagen was nog harder te werken en een nog ruwer leven te leiden. Voor God en Zijn dienst was nu helemaal geen tijd meer over. "Dat *wij* nu juist zo'n tegenspoed moeten hebben", zei van Aalten. Er rijpten gedachten in zijn hoofd en al weken lang liep de boer met plannen rond die hij aan niemand vertelde. Had hij niet gelezen en gehoord over emigratie? De mens tracht buiten Goddelijke genade altijd maar Gods slaande hand te ontlopen. Boer van Aalten wilde naar Amerika gaan. Daar was het beter dan in dat arme Holland, daar was geen lastige regering, geen bindende wetten, daar was alles voor en niets tegen, zo hij meende. Op zekere dag komt hij thuis, druk en opgewonden. Hij valt in zijn stoel en zegt tegen zijn vrouw:

"Het gaat zo niet langer hier. Ik hoor daar net op de markt dat Frans Versteeg ook al naar Amerika gaat. Je zult zien dat er nog veel meer gaan en wij zitten hier maar te ploeteren om vooruit te komen en wat geeft het? Wat we

verleden jaar overhielden, moet er dit jaar weer bij". "Wat wil je daar mee zeggen, man?" vraagt vrouw van Aalten. "Wel dat wij ook naar Amerika gaan!" zegt de boer hard. "Daar geloof ik niets van", zegt de vrouw. De harde vuist van de boer dreunt op de tafel: "En ik zeg dat het zo vast staat als een huis. Deze week ga ik nog om inlichtingen en bevallen die me, dan gaan we!"

"Man, bedaar wat en bedenk eens wat we hier moeten achterlaten", zegt de boerin. "Je bedoelt zeker de familie?" antwoordt van Aalten, "nu die helpen ons ook niet!" Hoe vrouw van Aalten ook tegenstribbelde, het hielp niets, de boer zette zijn wil door. Het geval werd druk besproken, in huis en buiten huis, op straat en in de winkels en ook in het huis van de Brinkmans.

Annie zou weer thuis komen ....

Maar dat ging anders. Boer van Aalten en zijn vrouw hadden er vanaf het begin bij Annie op aangedrongen met hen mee te gaan. Dat leek Annie reusachtig, de zee over, de wijde wereld in. Maar ze durfde er met haar pleegouders niet over spreken. Telkens als Annie thuis was geweest, vroeg de boer: "En Annie, heb je het nu gezegd?" En telkens moest ze weer zeggen "neen", ze durfde niet. Maar waarom dan toch niet? Wel, haar geweten waarschuwde haar dat ze niet goed deed om weg te gaan en haar pleegouders dat verdriet aan te doen. Maar boer van Aalten kon niet langer wachten, de papieren moesten in orde gemaakt worden en zo moest Annie wel.

Daar zat ze, die avond, tegenover haar diepbedroefde pleegouders. Al hun afraden, zelfs hun smeken hielp niets. Dat was nu het loon dat Annie haar bejaarde pleegouders uitkeerde voor al hun zorgen. Waren dan al die opofferingen voor niets geweest? Zouden ze dan straks afscheid moeten nemen, afscheid voor altijd.... misschien voor eeuwig?

### **III. HET AFSCHIED**

Er was natuurlijk veel gepraat op het dorp over het vertrek van Annie Brongers. Ieder had er eigen gedachten over. Ook de grijze Ds Lensveld had haar opgezocht en gevraagd of ze niet in eigen gekozen wegen ging. Ernstig had hij haar gewezen op de bede van Mozes, die uitriep: "Heere, indien Uw Aangezicht niet mede gaat, doe ons van hier niet op trekken". Even heeft het indruk op haar gemaakt, maar de beslommeringen van het leven hebben het, zaad weer weggepikt. Annie lachte alle ernst weer weg! Zo was de laatste Zondag aangebroken vóór het vertrek. Ook Annie was in de kerk. Even keek ze naar haar pleegouders en zag die door het verdriet neergebogen hoofden. Ds Lensveld preekte uit de catechismus over het eerste gebod: "Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben", Ds preekte zo ernstig en stelde de vraag: Wat is afgoderij? Het is in de plaats van de Enige Ware God, Die Zich in Zijn Woord openbaart, of benevens Hem, iets anders hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.

Het was Annie net of de dominé haar bedoelde. Maar zij was toch geen afgodendienaar? Maar, zoals de dominé het verklaarde, zat ze er vol van, want zij betrouwde zeker op zichzelf en de mens. Dat ook nu juist vanavond daarover geprekeerd moest worden. . . . hoor: Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van de Heere zijn God is! Neen, die. God kende Annie niet, ze gevoelde dat als nooit te voren. Het werd warm in de kerk, zou dominé nog geen Amen zeggen? En: weer, wéér klinkt het met kracht: Gij, *gij*, zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben! Dat was een persoonlijk woord, ten voordeel of ten oordeel. . . . de schare verlaat de kerk, ook Annie, waar alle indrukken bij het naar buiten gaan als de wind vervagen. Vele handen moet ze ten afscheid drukken en dan gaat ze voor deze laatste avond naar het huis van haar pleegouders.

De boot vertrekt reeds om vier uur in de morgen vanaf Rotterdam. Velen zullen haar en boer van Aalten uitgeleide doen, want nog meer gezinnen maken de reis met die boot. Ze gaan hun geluk beproeven, zo het heet, in de nieuwe wereld. Daar staat een man op de kade, hij tuurt naar het dek van het grote schip. Het is Brinkman, die de reis naar Rotterdam maakte om Annie een laatst vaarwel toe te roepen. Daar ging zij nu in een eigen gekozen weg. Maar in stilte zucht Brinkman tot de Heere: Ze kan U toch niet ontlopen? O, achtervolg haar toch, bescherm haar toch en verbreek toch haar hart en verneder haar voor Uw Aangezicht". Brinkman gevoelde het, hij zou haar nooit weerzien. Maar Annie was vervuld met geheel andere gedachten. Wat was ze blij dat ze doorgezet had, ze ging nu immers een betere toekomst tegemoet? Nog een laatste groet aan Brinkman en haar zuster en dan. . . . dan vaart de boot de Nieuwe Waterweg uit, de Oceaan tegemoet naar het nieuwe land. Maar daar zou Annie leren wat het zegen wil: Uwe wegen zijn niet Mijne wegen, zegt de Héére!

#### **IV. IN 'T VREEMDE LAND**

Neen, het was niet zoals boer van Aalten het zich had voorgesteld. De tegenvallers rijgden zich als een ketting aaneen. Overal waren ze mijlen ver van verwijderd en natuurlijk kwam er van kerkgaan niets; De Zondagen werden doorgebracht in de beslommeringen van de wereldse zaken, want om een predicatie te lezen met zijn gezin, daaraan dacht boer van Aalten niet. Boer van Aalten liet echter de moed niet zakken, hij zou er zich wel doorheen slaan. Toen gebeurde er iets dat niet voorzien was. Annie ging trouwen met een rijk man. Nu behoefde ze niet meer te werken, en de ijdele gedachten, die Annie Brongers van zichzelf koesterde, stegen bij Mevrouw Olthof ten top. Ze ging geheel in haar man en geld op. Holland was vergeten, haar pleegouders waren uit haar gedachten gebannen en wat het ergste was .... ze had God vergeten!

(wordt vervolgd)

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 25 april 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 30 april 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of**  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**