

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 20– 2 april 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

*God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.*

Ps. 46:2

Wie de dichter van deze Psalm was, is ons niet bekend. Een ding weet ik wel, hij moedigt ons aan om op God te hopen en ons betrouwen alleen op Hem te stellen. Op zijn macht, op Zijn voorzienigheid en Zijn genadige tegenwoordigheid. *God is ons een toevlucht en sterkte...* Mag dat ook uw bevinding, uw ervaring zijn? Als wij vervolgd, verdrukt of beproefd worden, of wanneer een klein virus rondgaat, het corona virus, wat zulke grote gevolgen heeft. Het legt nagenoeg het openbare leven lam. Het isoleert zovele ouderen. Ze mogen geen bezoek ontvangen, kinderen mogen niet naar ouders toe. Wat kan het leven dan moeilijk en zwaar zijn. Zelfs de zondagse erediensten kunnen en mogen niet meer op een normale wijze plaatsvinden. Het goede gebruik van de techniek kan dan nog tot zegen zijn. Te midden van alle wankelende zekerheden is God een toevlucht, tot wie we ons mogen wenden. Bij Hem zijn wij veilig, met wat we Hem toevertrouwen. Worden wij verdrukt door vijanden of gedrukt door moeilijke omstandigheden, smartelijke verliezen of door een besmettelijk virus wat rondgaat? Zoals ook nu voor velen de weg op dit moment door een diep dal gaat. Hij wil helpen. Hij kan helpen. We hoeven Hem nooit tevergeefs te zoeken. Wij kunnen geen betere hulp begeren, dan die in God is. Mensen mogen niet op bezoek komen, maar de Heere wel. U mag daar ook om vragen: O Heere, bezoek mij met Uw heil. God zegt ons door Zijn Woord *Wie Hij is*, wat Hij *gedaan heeft* in het verleden, wat Hij *doet* in het heden en wat Hij *zal doen* in de toekomst. De Heilige Schrift doet ook geen poging om God te bewijzen, nee, zij gaat ervan uit dat God bestaat. In Zijn Woord spreekt God over Zichzelf. Wanneer een blinde zegt, dat de zon niet bestaat, omdat hij haar niet ziet, dan is dat geen bewijs dat de zon niet bestaat. Wanneer een ongelovige zegt, dat God niet bestaat, dan is dat ook geen bewijs dat God er niet is, ofwel niet bestaat. Als hij zo spreekt is dat er alleen een bewijs van, dat hij blind en dwaas is. We hebben het al gehoord uit Ps. 14 en 53: *de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. God is ons een toevlucht en sterkte en Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden.* Een toevlucht heb je nodig als je vijanden hebt. Hij is echter ook een sterkte. Wanneer heb je sterkte nodig? Wel, als je zwak bent. Een toevlucht en sterkte en krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheid. God is een nabij-zijnde hulp, een hulp die wij nooit hoeven te zoeken, maar altijd in onze nabijheid hebben. Wie is onze naaste? Het woord naaste is de overtreffende trap van nabij. Zijn wij nabij de ander in vreugde en verdriet? *Men zij gelukkig of men lijde*

*Ieder hart, behoeft een ander hart.  
Gedeelde vreugd, maakt dubbel blijde,  
Gedeelde smart is halve smart.*

God is een genoegzame hulp, een hulp die geschikt is voor iedere nood. God kan tot hulp zijn als je voor de poorten van de eeuwigheid ligt, maar ook wanneer uw pad op dit moment door rouw en droefenis overmand wordt, of wanneer de gevaren van een virus rondgaan.. We kunnen geen betere hulp begeren, want God kan in alle omstandigheden steun, troost en kracht geven. Bij een schepsel kom je er wel eens achter, dat het een nietige vertrooster is.

God triomfeert over de grootste gevaren, zo zelfs, dat we niet hoeven te vrezen. Als we werkelijk bezet zijn met een heilige eerbied en vreze des Heeren, dan hoeven we geen aardse macht te vrezen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie of wat zal ons dan kwaad kunnen doen? Daarom zullen wij niet vrezen, al is het dat de nood soms hoger stijgt dan we ooit hebben doorstaan. Al is deze nood hoger, al veranderde de aarde haar plaats, al schokt ze heen en weer, al werden de bergen verzet in het hart der zeeën, als we de Heere tot ons deel hebben, dan hebben we een troost bij alles wat wijkt of bezwijkt.

Onbevreesd te zijn, dat is een kenmerk van een zuiver geweten en een eerlijk hart. Zeggen we het soms niet, als iemand ergens enorm van schrikt of bang voor is: of heb je soms geen zuiver geweten?

Hoe dreigend het gevaar ook is, hoe smartelijk het verdriet, de Heere zal u niet begeven en Hij zal u niet verlaten. *Laat de wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door hun verheffing.* Al gaat uw pad soms door de zee, u zullen geen wateren overstromen. Als wij gefundeerd mogen zijn op de Rots der eeuwen, dan hebben we niets te vrezen. Wie op God vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd. Zelfs in de donkerste ogenblikken van het leven kan de Heere Zijn licht doen schijnen. Nochtans wordt het ervaren:

*Uw weg was in de zee, Uw pad in grote wateren*

*En Uw voetstappen werden niet bekend.*

*Gij leidde Uw volk, als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron (Ps. 77:20 en 21).*

O als het wel eens moeilijk wordt, het verdriet overmand, de muren op u af lijken te komen en u geen uitkomst ziet: Zweef toch op de vleugelen van het gebed omhoog als een vogel, die aan de strik ontkomen is en klaag uw nood, uw gemis en verdriet aan God. In angst en nood wordt het openbaar, wat een christen aan zijn God heeft. We lezen van David, dat hij zich mocht sterken in de Heere Zijn God (1 Sam. 30:6). O, ik hoop dat u het maar veel mag beoefenen wat de Psalmist in Ps. 107 zegt: *Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste Hij hen uit hun angsten.* Dan zendt Hij Zijn Woord uit en de ziel wordt vertroost. En in die Verbondsgod, Vader, Zoon en Heilige Geest, belijdt men de Drie-enige God, waarin alleen de ganse zaligheid te zoeken en te vinden is.

Geliefde lezers, ik hoop dat u ook steeds weer opnieuw en voortaan de toevlucht mag nemen tot de hulp van God. Op Die hulp hebben we onze vertrouwen te stellen en dan is Hij ook die God, Die boven alle machten en krachten staat en dan is Hij ook de Almachtige, Die spreekt en het is er en Zijn wil gebied en het wordt terstond.

*God is een toevlucht voor de Zijnen,  
hun sterkt als zij door droefheid kwijnen,  
ze werden steeds Zijn hulp gewaar.*

*In zielsbenauwdheid, in gevaar.*

Ik wens u allen de God der blijdschap van Gods volk toe. Zij ontvangen troost, zodat de beekjes der rivier gaan vloeien en het hart verblijden. Het is een eeuwig wonder, als ze de blijdschap weer eens mogen ervaren. Dan mogen ze roemen in de genade des Heeren. Ze mogen dan verkeren in Gods huis. Dan is het wel eens hun beleving zoals het in de berijmde versie van Ps. 46:2 wordt gezongen:

*Laat vrij het schuimend zeenat bruisen;*

*d' Ontroerde waat'ren hevig ruisen;*

*De golven mogen, door haar woên,*

*Het berggevaarte daav'ren doen;*

*De stad, het heiligdom, de woning.*

*Van God, den Allerhoogsten Koning,*

*Wordt in haar muren, t' allen tijd,*

*Door beekjes der rivier verblijd.*

en ook het laatste

*De HEER', de God der legerscharen,  
is met ons, hoedt ons in gevaren.*

*De HEER', de God van Jakobs zaad,  
Is ons een burcht, een toeverlaat.*

O, wat moesten wij jaloers zijn op dat volk, dat hier aan deze kant van het graf al een voorsmaak mag ontvangen van de eeuwige vrede, die alle verstand te boven gaat. Dan zijn we geborgen voor tijd en eeuwigheid. Dan hoeven we niet te vrezen, ook niet voor het corona virus.

Christus

Offer

Redt

Onze

Natie

Alleen

Vlucht

In deze

Recessie tot

Uw

Schepper

Die toevlucht allen toebeden.

*ds. H. Juffer*

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 5 april**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 St. Bright Spot of Hope, 3 aflossing kerk

#### **Vrijdag 10 april Goede Vrijdag**

9.30 uur: Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant

**19.00** uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

#### **Zondag 12 april 1<sup>e</sup> Paasdag**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 aflossing kerk

#### **Maandag 13 april 2<sup>e</sup> Paasdag**

9.30 uur: Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant

Collecten: 1 diaconie, onderhoudsfonds

#### **Woensdag 15 april**

19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

**Dinsdag 7 april: Contactmiddag, uitzending via kerktelefoon**  
Aanvang **15:00 uur**



## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.*

### Algemeen

Alle zieken, allen die met psychische nood te maken hebben en rouwdragenden bidden wij Gods nabijheid, ondersteuning en vertroosting in Christus toe. De Heere weet alle dingen. Hij vraagt met alle noden voor lichaam en ziel met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid en genade, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

### Voor u gelezen – Het nut van moeilijke tijden

Dat deze tijden van tegenspoed over ons komen, is nuttig en nodig voor de wereld, maar in het bijzonder voor Gods volk. In Psalm 9:17 staat: “De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan.” Straffeloosheid is in de wereld de aanleiding tot veel atheïstische gedachten. In Jeremia 48:11 staat: “Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest, en hij heeft op zijn heffe stilgelegen, en is van vat in vat niet geledigd, en heeft niet gewandeld in gevangenis; daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd.” Het staat ook in Psalm 55:20: “...dewijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen.” Koninkrijken, gezinnen en afzonderlijke personen zijn als stilstaand water; ze zijn geneigd om door langdurige vrede en voorspoed bedorven te raken. Daarom vindt de HEERE het nodig om de wereld door Zijn oordelen te louteren. “Wanneer Uw gericht op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid” (Jesaja 26:9). De preken die God vanuit de hemel houdt door de schrikwekkende stem van Zijn oordelen, schokken de onverstoorbare wereld en doen haar ontwaken, meer dan alle waarschuwingen en vermaningen van Zijn dienaren dit ooit zouden kunnen. Zij die onder onze bediening onbekommerd hebben zitten slapen, zullen onder Zijn roeden vrezen en beven. Zij

die het geloof niet bezitten, zijn niet zonder besef en gevoel; hun ogen zullen hun hart beïnvloeden, hoewel onze woorden er geen indruk op zouden kunnen maken (uit: ds. J. Flavel, Bij U schuil ik).

### Voor u gelezen

“Waar is de eerste oorzaak der rampen waaronder zo menige staat nu jammerlijk zucht? Dat God door de staat buitengesloten werd” (mr. G. Groen van Prinsterer, Nederlands politicus en historicus, 1801-1876, van gereformeerde belijdenis).

### Uitzendingen

Dankbaar en blij zijn wij, dat de doordeweekse uitzendingen in een behoefte voorzien. Het is de bedoeling dat de komende weken iedere dag een nieuwe uitzending wordt opgenomen. Deze wordt in de loop van de dag één of twee keer herhaald. De bedoeling van de herhaling is, dat mensen die de ene of de andere keer de uitzending niet kunnen horen, omdat zij dan de nodige zorg krijgen, alsnog de gelegenheid daarvoor krijgen. De uitzendingen worden gewaardeerd. We mochten ook horen dat deze zo gezegend worden, dat mensen 's nachts nog Psalmen liggen te zingen van Gods overstelpende goedheid. Hij gedenkt in Zijn toorn nog aan Zijn vrij ontfermen. Dat is om diep onder weg te zinken in verootmoediging en verwondering. “Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben” (Klaagliederen 3:22).

<b>Van 3 t/m 18 april zijn er door de week de volgende uitzendingen:</b>		
Vrijdag 3 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 4 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondoverdenking ds. Muilwijk
Maandag 6 april	10.30 uur  15.00 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis  Samenspraak Bart en Kees (herhaling) Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 7 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Contactmiddag ds. Muilwijk en oud. Nelis Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 8 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal oud. A.J. Nelis Verhaal oud. A.J. Nelis (herhaling) Meditatie ds. A.P. Muilwijk

Donderdag 9 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Goede Vrijdag	09.30 uur 19.00 uur	Kerkdienst ds. G.T. van Appeldoorn Kerkdienst ds. A.P. Muilwijk
Zaterdag 11 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondoverdenking ds. Muilwijk
2 <sup>e</sup> Paasdag 13 april	09.30 uur	Kerkdienst ds. G.T. van Appeldoorn
Dinsdag 14 april	10.30 uur  15.00 uur 19.00 uur	Bart en Kees over het boek Ruth, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Samenspraak Bart en Kees (herhaling) Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Woensdag 15 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal oud. A.J. Nelis Verhaal oud. A.J. Nelis (herhaling) Bijbellezing ds. A.P. Muilwijk
Donderdag 16 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag 17 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling) Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 18 april	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling) Zaterdagavondoverdenking ds. Muilwijk

## UIT DE PASTORIE

Wie voortdurend aangesloten is op het infuus van de media in deze dagen, zal schrikken van de beangstigende omstandigheden. Maar die ontgaat misschien ook het belangrijkste: dat deze tijden en omstandigheden in Gods hand zijn. Zijn hand slaat, maar Zijn genade vernedert en vertedert ook. Laat u door Zijn hand leiden tot Zijn genade. De HEERE geve onder Zijn hand dat te mogen doen wat David deed: "Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand..." (Psalm 31:15,16). Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M.



# VAN DE DIACONIE

## **Opleiding predikanten**

De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk vraagt uw aandacht voor de komende collecte op D.V. 12 april. Wij kijken er naar uit dat de Heere Zijn arbeiders blijft roepen en uitzenden. Voor de opleiding en vorming van deze predikanten is veel geld nodig. Denk aan de docenten van het seminarie maar ook de trainingsprogramma's die studenten en (beginnende) predikanten moeten volgen. Daarnaast willen wij stimuleren dat de predikanten blijven studeren in boeken uit de klassiek-gereformeerde kerkgeschiedenis. Met dat doel worden regelmatig kosteloos boeken verstrekt. In vertrouwen doen wij daarom weer een beroep op uw gebeden en liefdegaven.

## **Coronavirus**

Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving over de gehele wereld en ook in onze gemeente. Als gemeente en zeker ook als diaconie hebben we tot taak om te zien naar elkaar. Vooral voor ouderen, alleenstaanden en kwetsbaren valt het niet mee in deze zorgvolle tijd. Door de maatregelen en adviezen van de overheid kan het zijn dat u niet meer uit uw huis kan, mag of durft. De contacten worden daardoor aanmerkelijk minder, eenzaamheid kan zomaar het gevolg zijn. Gelukkig zien we in onze gemeente mooie initiatieven ontstaan om de diaconale taak op te pakken. In het bijzonder wijzen wij u op de dagelijkse uitzendingen via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Een telefoontje, een kaartje doet veel voor iemand die niet meer van huis komt. Maar ook het doen van boodschappen of afhalen van medicijnen zijn zaken die opgepakt worden. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden waar dit niet voor gebeurt maar die wel hulp kunnen gebruiken. Wij willen er voor u zijn, juist ook nu. U kunt hiervoor de diaconie of de diaconale thuiszorg "Zorgzaam" benaderen. Dus heeft u behoefte aan een telefoontje, praktische hulp, of iets anders? Neem dan gerust even contact met ons op. Ook als er zorgen of problemen zijn als gevolg van het (tijdelijk) wegvallen van inkomsten, schroom ook dan niet om ons te benaderen.

Voor contact met de diaconie kunt u een e-mail sturen naar [diaconie@hhgouddorp.nl](mailto:diaconie@hhgouddorp.nl) of bellen naar 0187-683850. Voor de diaconale thuiszorg kunt u contact opnemen 0187-682277 of 0187-681940.

## **Aandacht voor de collecten**

Omdat wij als gemeente op dit moment niet kunnen samenkomen, komt heel praktisch ook de collectezak niet bij u langs. Bij de berichtgevingen omtrent de

kerkdiensten staat ook steeds de vermelding van de verschillende doelen van de collecten. Nu wij niet kunnen samenkomen verzoeken wij u om uw collectegelden per bank over te maken, en u kunt dat doen onder de vermelding van het doel waarvoor het geld bestemd is. Zo komt het geld toch op de daarvoor bestemde plaats terecht.

Voor wat betreft de diaconie vermelden wij hierbij nog even het bankrekeningnummer:

NL28 RABO 0314 1452 06 ten name van Diaconie HHG Ouddorp. Hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen.

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### **Uitzendingen**

Nu we als gemeente niet meer bij elkaar kunnen komen in kerkdiensten en overige activiteiten als gevolg van het coronavirus, worden de kerkdiensten, maar ook meditatie en vertellingen van de zondagschool uitgezonden. Dit gebeurt via de ether, te beluisteren via kerkradio en scanner, en via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Aan het gebruik van [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) zijn kosten verbonden, waardoor besloten is de *herhalingen* van de meditatie, elders in deze kerkbode treft u het uitzendschema aan, alleen via de ether uit te zenden en niet meer via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Wel zijn ze te terug te luisteren via onze eigen website: [www.hhgouddorp.nl](http://www.hhgouddorp.nl).

### **Uitgaven en minder inkomsten?**

Als gevolg van het niet meer samenkomen, wordt ook niet geïncasseerd voor de diverse doeleinden. Aan de andere kant gaan de kosten wel door, of nemen zelfs toe. Om onze gemeente financieel gezond te kunnen houden is op jaarbasis voor de kerkvoogdij nodig een bedrag van € 450.000,-, zoals weergegeven in de gepubliceerde begroting. Wij doen dan ook een dringend moreel appèl op u als gemeente om uw collectegelden over te maken naar de kerkvoogdij en diaconie (zie elders in deze kerkbode). Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL 18 RABO 03141.45.192 (t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouddorp).

Om het u gemakkelijk te maken, vindt u op de website onder de button "online collecteren" een tweetal knoppen met een collectezak (één met een "D" en één met een "K"). Als u op één van deze knoppen drukt, wordt u automatisch doorgeleid naar Ideal en kunt u gemakkelijk uw collecten overmaken. De ene knop is daarbij gekoppeld aan de bankrekening van de kerkvoogdij en de andere aan de

bankrekening van de diaconie. Deze applicatie is nieuw en zal waarschijnlijk bij het verschijnen van de kerkbode functioneren.

Wij verzoeken u hierbij bedragen zoveel mogelijk per zondag per gezin samen te voegen, om transactiekosten te besparen.

Mogen we ook hierin rekenen op uw medewerking?

## OVERIGE BIJeenKOMSTEN

### **Contactmiddag D.V. 7 april 2020, aanvang 15.00 uur.(!)**

We zien met genoegen terug op de laatstgehouden contactmiddag van 3 maart jl. Het was goed om daar te zijn. Ds. Muilwijk en zijn vrouw voelden zich al gelijk helemaal thuis bij ons. Wie kon echter toen bevroeden dat het tegelijk voorlopig de laatste contactmiddag zou zijn! Wat zien we toch in onze tijd zo duidelijk bewaarheid dat de mens wikt, maar God beschikt! Evenals zoveel geplande vergaderingen en bijeenkomsten kan vanwege de corona-crisis ook onze geplande contactmiddag van D.V. 7 april aanstaande geen doorgang vinden. Geen doorgang althans op de gebruikelijke manier. In overleg met ds. Muilwijk hebben we besloten om op de sinds kort gebruikelijke tijd (15.00 uur) wel het programma van de contactmiddag via de kerktelefoon uit te zenden. Ds. Muilwijk hoopt dan een meditatie te houden en ouderling Nelis zal een verhaal voorlezen. De uitgenodigde spreker voor deze middag vond het beter om, indien mogelijk, op een latere datum de presentatie te houden. Hiervoor hebben we uiteraard alle begrip. Hoewel we elkaar dus niet fysiek kunnen ontmoeten, hopen we toch dat velen zullen meeluisteren om toch op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Wij wensen u allen Gods sparende en bewarende zegen toe. De Heere heilige de ernstige roepstem van de corona-pandemie aan ons aller hart!

Mede namens ds. Muilwijk, hartelijke groet,  
Ouderling Nelis

## ALGEMENE BERICHTEN

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te



halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.

### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is gesloten maar u kunt reserveren via de website of mailen naar [tdejong14@kpnplanet.nl](mailto:tdejong14@kpnplanet.nl) dan proberen wij de boeken op donderdag- of vrijdagavond bij u te bezorgen.

Zolang deze situatie er is, hoeft u niet te verlengen, de boete berekening is uitgezet. Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterzadje'**

Als bestuur van de zondagsschool willen wij de kinderen van de zondagsschool in deze tijd van spanning vanwege het virus dat over ons land heen raast niet vergeten. Als bestuur hebben we dan ook besloten een vertelling uit Gods woord te houden op zondagmiddag om half 3 live vanuit Eben-Haëzer. We hopen dit, zolang we geen zondagsschool mogen houden, op deze ongebruikelijke manier, te blijven doen. Wij hopen als bestuur en leiding dat u als ouders met uw kinderen ook naar deze eenvoudige vertellingen vanuit Gods woord wilt luisteren.

Deze uitzending is te beluisteren via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp>.

Laten we hopen en bidden of de Heere ons wil steunen in deze zo moeilijke tijd.  
Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

## COMMISSIE VERENIGINGSWERK

### **Bright Spot of Hope**

Omdat de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen niet doorgaat i.v.m. het coronavirus, willen we door middel van dit bericht het bedrag bekend maken wat door onze gemeente is opgehaald.

Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage.

Vele acties zijn gehouden voor de stichting Bright Spot of Hope waarvoor Ds. Blankers zich inzet.

We zijn de Heere dankbaar dat we mogen melden dat het mooie bedrag van € 9.436,13 is opgehaald.

## ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

### **Bericht van Jantina**

Elk jaar organiseer ik vieringen met bestaande clubs rond 8 maart. Dit is een speciale vrouwendag, die in Roemenië ook uitbundig gevierd wordt. Er worden bloemen, chocola en andere cadeautjes gegeven aan moeders, oma's, peettantes, maar ook de juf op school en de fysiotherapeut.

Dus ik probeer van deze gelegenheid gebruik te maken om met de kinderen iets leuks te knutselen en de moeders en oma's uit te nodigen voor een speciale bijeenkomst. Afgelopen woensdag hadden we ook zo'n bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zongen de kinderen liedjes en konden ze hun aangeleerde tekst opzeggen over liefde van God voor de mensen en hoe wij onze naasten mogen liefhebben. De voorganger van die gemeente hield een korte meditatie. Onder andere stelde hij een vraag aan de hand van een kinderliedje wat vertelt dat je niet meer onverschillig moet zijn ten opzichte van de Heere Jezus. En de vraag was: wat moet je met je hart doen? En ik was zo blij dat Ramona het antwoord gaf uit haar hart. Ook Alexandra uit de tienergroep was heel serieus aan het luisteren. Meestal ben ik diegene die hen uit de Bijbel leert, maar nu kon ik onder de meditatie de kids goed observeren. Zo dankbaar voor deze kinderen! Ramona komt uit een onchristelijk gezin en komt al jaren naar de kinderclub en is altijd heel betrokken. Bid dat zij persoonlijk de Heere

Jezus mag kennen en dat zij God zal dienen in haar hele leven. Alexandra is een lief meisje. In een paar jaar tijd heb ik haar zien veranderen in een meisje die heel goed meedoet op de club. Vaak zie ik haar nadenken en stelt ze goede vragen. Een paar weken geleden had ik het haar persoonlijk gevraagd of ze een kind van God was. Ze antwoordde: 'ik ga me nog niet bekeren, want ik wil nog even van het leven genieten. Mijn (onchristelijke) ouders zeggen dat ik nog maar moet wachten tot ik wat ouder ben'. Bid voor Alexandra dat ze deze list van de satan zal doorzien en dat God haar er van zal overtuigen dat ze zich NU moet bekeren.

En dan was daar Samir, die een hele lange tekst had om te leren. Ik had gezegd dat hij de helft uit z'n hoofd kon leren en de andere helft eventueel ook mocht voorlezen, maar hij had het keurig uit z'n hoofd geleerd.

En ik wil jullie ook vragen om te bidden voor de oma van Florin. Ze was de enige extra gast tijdens deze bijeenkomst, wat het ook extra bijzonder maakte. We waren God dankbaar voor haar aanwezigheid en bidden dat zij de Heere persoonlijk in haar leven zal leren kennen.

Na afloop kregen de kinderen het gemaakte cadeautje wat ze gelijk in de kerk of thuis aan hun moeder of oma konden geven. Uiteraard kregen de moeders en oma's uit de gemeente (zonder aanwezige (klein)kinderen) ook zo'n mooie knutsel. Het cadeautje bestond uit een (conserven) pot beplakt met fleurig plakband en mooie viltstickertjes. We hadden er een lekker cakeje in gedaan en wat snoepjes, voor een extra verrassend effect!

Na mijn uitdaging aan de kids om het lekkers speciaal voor hun moeder te bewaren, waren er toch ook kids die zichzelf echt niet konden beheersen, en toch stiekem wat uit het potje snoepten.

Na afloop dronken we gezellig nog wat met elkaar en stond ik nog even te praten met een aantal gemeenteleden. Wat mij opviel was de aandacht voor de clubkinderen en het groeiende besef dat deze kinderen en jongeren een onderdeel van de gemeente zijn:

- Een zuster zei: Ik heb Emilia gevraagd of ze zondag ook naar de kerk wil komen om haar Bijbeltekst op te zeggen!
- Een andere broeder zei: we zouden eigenlijk een aantal liederen in de kerk moeten zingen die de jongeren ook kennen, dan voelen ze aansluiting.
- En een andere zuster in de gemeente zei: Wat zou het fijn zijn als deze kinderen van de club ook naar de kerkdienst zouden komen.

Ik vond het zo positief en fijn om deze gedachten te horen. 10 jaar geleden zouden ze dat nooit gezegd hebben! Ik dank God hiervoor en ben benieuwd naar verdere ontwikkelingen in dit deel van Gods Koninkrijk, reikhalzend uitziend naar een geestelijk gezond functionerende gemeente in Gruial!

# PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

## **Petrus**

De discipel Petrus kennen jullie wel. Ik stel me hem voor als een hardwerkende visser, die geen blad voor de mond neemt. Misschien zouden we wel een beetje bang voor hem zijn. De Heere Jezus kiest hem echter uit als Zijn discipel. Voor de Heere Jezus is niemand te slecht!

Petrus is de man, die over het meer van Galilea naar de Heere Jezus wandelde, maar in de golven zakte toen hij om zich heen keek en niet op Jezus zag. Wat een les voor ons. Als we naar ons zelf kijken, zijn veel dingen moeilijk. Dan moeten we alles zelf doen. Nu het corona virus in ons land en op de hele wereld is, kan ons dat heel bang maken. En dat is heel begrijpelijk. Maar als we leren te vertrouwen op de Heere Jezus, dat Hij voor ons zorgt, is het goed. Dan komt er rust in je hart. Hij **weet** wat goed voor ons is, en Hij **geeft** wat goed voor ons is. Zoek daarom Hem! Als je echt op Hem leert vertrouwen, komt het altijd goed!

Petrus is ook de man die zei tegen de Heere Jezus: Al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. Hij houdt zo veel van zijn lieve Meester, dat hij het niet kan voorstellen dat hij de Heere Jezus in de steek zal laten als Hij zal worden gevangen genomen. De Heere Jezus voorzegt dan dat Petrus Hem drie keer zal hebben verloochent, voordat de haan drie keer zal gekraaid hebben.

Petrus kan het niet geloven! En de andere discipelen ook niet.  
De Heere Jezus kent hen echter beter dan ze zichzelf kennen.

Zoals de Heere Jezus zegt, gebeurt ook! Terwijl de Heere Jezus wordt verhoord, bespot en bespuwd, kijkt Petrus toe én verraadt zijn lieve Meester. En dan... kraait de haan. De Heere Jezus draait Zich om en kijkt Petrus aan. Het schiet door Petrus heen: Het is toch waar, wat de Heere Jezus zei: 'Eer de haan gekraaid zal hebben, zul je drie keer gezegd hebben dat je niet bij Mij hoort'.

O, Petrus voelt dat hij zijn Zaligmaker heeft verloochend. Hij hoort wel bij Jezus! Heel verdrietig gaat Petrus naar buiten. Wat heeft hij een vreselijke zonde gedaan.

Hij gaat naar buiten en huilt! Wat zal het moeilijk voor Petrus zijn geweest. Zijn meester verloochend, die daarna zal worden gekruisigd. Maar na de opstanding zegt de engel die bij het graf is tegen de vrouwen: 'Zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea, aldaar zult Gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.'

Toen Petrus dat hoorde, is er vast een enorme vreugde in zijn hart gekomen. De Meester heeft toch nog een boodschap, ook voor hem!

Dat is ook een boodschap voor ons! De Heere Jezus wil ook ons aan Zijn voeten hebben! Hij wil door ons aanbeden en gediend worden! Ook al heb je jaren je eigen leven geleid. Doe het, nu het nog kan!

**Puzzel 994**

Zet de woorden op de goede plaats in de vakjes. Welke zin van 4 woorden krijg je als je de vakjes 1-12 achter elkaar zet?

**Puzzel**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

schrik  
petrus  
haan  
hem  
jezus  
Jezus  
huilen  
kraaien  
verraden  
paasfeest  
nee  
kruis

**Petrus zegt:**

---



---

Deze puzzel nog **niet** inleveren.  
Hartelijke groet





**Stichting  
Zendingsondersteuning  
Suriname**

### **Rommelmarkt gaat niet door**

Door het coronavirus gaat de rommelmarkt die gepland stond op D.V. zaterdag 30 mei niet door!

Namens de TFC

Bericht is ontvangen van het annuleren van de grote verkoping voor Adullam in Puttershoek op D.V. 25 april 2020.

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 11 april 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 16 april 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl**