



# MEDITATIE

## PSALMEN IN DE NACHT

*En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.*

*Mattheüs 26:30*

Onze tekst bepaalt ons bij het ogenblik, dat de Heere Jezus Christus op het punt stond met Zijn jongeren de Paaszaal te verlaten. Wat is daar in die avond en nacht van Donderdag op Vrijdag een wonderlijk Pascha gevierd. Met haast was de Zaligmaker te Jeruzalem gekomen om dat werk te volbrengen, dat Hij in de stilte der eeuwigheid reeds aanvaard had en waartoe Hij in de wereld gekomen was. Ook het laatste gedeelte van Zijn ontzaglijke lijdensweg wilde Hij volbrengen, opdat Hij Zijn ziel zou geven tot een rantsoen voor velen. Het Pascha, dat Hij met Zijn jongeren had gevierd zojuist in het eten van het lam met de ongezuurde broden en bittere saus, had Hij gemaakt tot het laatste Pascha door Zichzelf als de vervulling aan te wijzen. Hier was het Lam, dat de zonde der wereld wegdroeg voor eeuwig. Hij had het brood genomen, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt. Desgelijks ook de drinkbeker na het eten des Avondmaals, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. Zo had Hij het Pascha opgeheven in Zichzelf tot het Heilig Avondmaal, het sacrament van het Nieuwe Verbond. Een bittere dronk had Hij tot Zich genomen in de kennis van de verrader, Judas, die Hij ook ontmaskerd heeft, al was het ook, dat de anderen het nog niet begrepen. Zij dachten immers, dat de woorden van de Heere Jezus “Wat gij doet, doet dat haastelijk” daarop sloegen, dat Judas de beurs had en dat hij moest kopen, hetgeen nodig was voor het feest, of opdat hij de armen wat geven zou.

Zo was dan Judas uitgegaan en de Heere was met de ontstelde andere jongeren achter gebleven. Ja, zij waren zeer ontsteld, want zij hadden, ieder voor zich, immers in grote droefheid gevraagd: Ben ik het, Heere, die U verraden zal. De hel was in beroering en werkte in haar smidse onder hoogspanning tot haar bewapening voor de laatste fase van de strijd. Maar temidden van dit alles heeft onze Heere tot Zijn jongeren van Zijn zoendood gehandeld en hen onderwezen en getroost op Zijn eigen wijze: Uw hart worde niet ontroerd. Een kleine tijd, en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleine tijd, en gij zult Mij zien: want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Terwijl wereld en hel samenspannen tegen het heilige Godslam, werd het in de Paaszaal steeds meer gewikkeld uit de windselen der schaduw, opdat onder Gods oordeel verschrikten in Hem tot rust zouden worden gebracht. Dit alles had plaats gevonden in de laatste uren. Nu was de Paschaviering ten einde en de Heere stond op om met Zijn jongeren de zaal te verlaten. Hij zou hen voorgaan naar de Olijfberg. Daar zou Hij neerzinken in Gethsemane's hof op een steenworp afstand van Zijn discipelen om alleen, onder sterk geroep en tranen, in grote ziele-angsten vanwege de beken Belials, die verschrikten, de beker des eeuwigens toorns uit de hand Zijns Vaders te aanvaarden in het "Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede." Dat alles was Hem in de Paaszaal niet onbekend. Hij heeft in de instelling van het Heilig Avondmaal Zijn doodsmarten bekend. Het vooruitzicht van Zijn bitter lijden stond Hem klaar voor de geest.

Maar hoor!, nochtans is er door Hem op deze plaats en in deze nacht gezongen. En welke nacht was dat .Zo'n nacht was er nooit voordien geweest en zal er ook nadien niet zijn. Maar Immanuël heeft met Zijn jongeren gezongen En als zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij uit naar de Olijfberg. We willen allereerst uw aandacht vragen voor deze zingende Borg.

Welk een wonder! Hij heeft niet Zijn jongeren de Paaszangen laten zingen, terwijl Hij zelf zweeg. Het was niet zo, dat Zijn stem stokte in de keel in het aangezicht van de dood, die Hij toch voor Zich zag (en welke dood! ?). Neen, Hij heeft meegezongen, ja, voorgezongen. Hij heeft de lofzang gezongen. Hier staan we voor het mysterie. Zijn jongeren hebben Hem niet begrepen. Wie zal Hem doorgronden? De Koning heeft in deze nacht Zijn eigen psalmen gezongen. Zo is er, hoewel alom in de huizen de Paaszangen klonken, nergens gezongen. Sions Borg zong hier op enigsoortige wijze Zijn eenswillendheid uit met Zijn Vader. Zijn bereidheid om Hem te verheerlijken in Zijn waarheid en gerechtigheid, Zijn heiligheid en Zijn liefde. Hebben we in ons hart wel eens vol verwondering en aanbidding naar dit zingen van de Borg mogen luisteren? Zonder dit zingen van de Borg zou er in het midden Zijner Gemeente geen lied kunnen oprijzen. Het is de fontein van haar levenslied.

Daarom mag zij aanheffen: Men hoort der vromen tent weergalmen Van hulp en heil, hun aangebracht. Daar zingt men blij met dank'bre psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht.

Het was in de dagen van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde onder de Joden gewoonte geworden om aan de Paasdis bepaalde psalmen te zingen. In het midden van de Pascha-maaltijd werd het zgn. Kleine Hallel gezongen: Ps. 113 en 114. Dat was de lofzang ter gedachtenis van de grote daden des Heeren aan Israël bewezen in het verleden in de verlossing uit Egypte. "Toen Israël uit Egypte toog, het huis Jacobs van een volk, dat een vreemde taal had: zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israël Zijn volkomen heerschappij" (114: 1, 2). Ja, Israëls God is de

Heere, “Die de geringe uit het stof opricht, en de nooddruftige uit de drek verhoogt.” ( 113: 7).

Hoe heeft de gezegende Borg ook dit op Zijn eigen wijze gezongen! In Hem zou het wonder der verlossing uit Egypte, schaduw van veel heerlijker heil, zijn volle vervulling ontvangen in Zijn dood waarmede Hij Zijn Gemeente zou vrijkopen.

Het Hallelujah, waarmede Ps. 113 begint, lof den Heere nam in Hem vlees en bloed aan, Hij was Zelf de Lofzegging Gods, de grote Juda, O, dat hadden we graag gehoord! De zingende Borg. Het is nog mogelijk, luisteraar. Namelijk als de Heilige Geest Zijn lied vertolkt in ons hart.

Maar onze tekst ziet bijzonder op het einde van de Paasdis. We lezen immers, dat de Heere met Zijn jongeren na het zingen van de lofzang vertrok uit de zaal. Het was nu gewoonte om aan het einde, bij de vierde rondgaande beker, Ps. 115 - 118, het grote Hallel, te zingen.

Ook dat heeft Hij dus met Zijn jongeren gezongen, terwijl Hij gereed stond om de donkerste nacht in te gaan. Hij zong dat, als den broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde, Hij heeft gezongen in de nacht, wanneer onze harpen aan de wilgen hangen, Als wij op de vraag “Zing ons een der liederen-Sions” verslagen antwoorden: Hoe zouden wij een lied des Heeren zingen in een vreemd land? Maar Hij heeft gezongen in de nacht onzer verlorenheid, in het midden der hel, tot ere des Vaders en tot zegen van Zijn Gemeente.

Daarom gaf Hij hierin zangles voor Zijn Kerk van alle eeuwen. De harpist David heeft niet kunnen bevroeden, toen hij de liederen van deze Koning zong, hoe eenmaal Zijn grote Nazaat die zingen zou. Ook al tokkelde de Geest van Christus deze liederen op de snaren van zijn hart. De psalmen zijn zo diep van inhoud, dat ze in het leven der Kerk niet worden uitgeput. Eigenlijk is het zo, dat we in de psalmen eerst onze Koning hebben moeten horen zingen. Dan kunnen we ze eerst in het geloof, onderwezen en geleid door Zijn Geest, zelf leren zingen.

Hebben we zo in de strijd onzer ziel, onder storm en aanvechting, in de nacht van nood en druk de zingende Borg al eens ontmoet, luisteraar? Dan werden we in ons hart tot stilte gemaand. We moesten luisteren. En uit dat luisteren werd geboren in ons hart het lied der ruste, terwijl een woelige zee nochtans ons levensschip omspoelde:

”k Zal Zijn lof zelfs in de nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht,  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot de God mijns levens heffen.

Wijlen ds. J. van Sliedregt (1914-1973)

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 22 maart

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Woensdag 25 maart

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 29 maart

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

**Maandag 30 maart:** Kerkenraad

**Donderdag 2 april:** Aannemingsavond belijdeniscatechisanten  
Aanvang 19.30 uur

**Vrijdag 3 april:** Doopzitting  
Aanvang 20.00 uur

# VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

## EN VERDER...

### Voor u gelezen I - Onze zonden

***‘Die onze zonden Zelf geofferd heeft in Zijn lichaam op het hout, opdat wij de zonden afgestorven, door de gerechtigheid zouden leven; door Wiens wonden u genezen bent’ (1 Petrus 2:24, weergave door Luther in 1545).***

*‘Die onze zonden Zelf geofferd heeft in Zijn lichaam’* – Horen jullie: *‘Zélf’* – Hij heeft daarvoor niet Aäron, Mozes, paus of priester genomen, maar Hij heeft die Zelf geofferd! Hij wordt hier als Priester beschreven, omdat Hij heeft geofferd. Wat heeft Hij geofferd? *‘Onze zonden’* – Aäron nam een geit, een bok. Wat nam Deze? Mijn zonden die ik heb gedaan, en offerde ze. Aaron nam een schaap en verbrandde het, dat schaap moest worden gedood. Offeren betekent zoveel als doden. ‘Ik’, zegt Christus, ‘wil de zonde van de hele wereld nemen en offeren’, dat is: slachten, doden, ombrengen. *‘In Zijn lichaam’* – Dat is het het altaar geweest: Zijn lichaam op het hout van het kruis. Petrus is een fijne prediker. *‘Onze’* – Van mij en van jou! Waar zijn ze? Niet op ons. Waar moet ik ze dan zoeken? *‘In Zijn lichaam en aan het kruis’* – Dáár draagt Hij ze, in Zijn lichaam!

Deze tekst is uit Jesaja genomen: ‘Evenwel Hij droeg onze ellende, en laadde onze smarten op Zich’, enzovoort (vgl. Jesaja 53:4 vv). Dat zijn enkel kostbare gouden woorden. Ze leren ons het hoofdartikel: geloven in Christus. De knechten moeten het kruis dragen, maar niet de zonden. Als daarover wordt gesproken: laat dan de knechten met hun werken en hun kruis hun eigen weg maar gaan! Zó moet het zijn: de zonden moet je niet op je eigen lichaam en ziel laten liggen, maar op Zijn hals aan het kruis. Anders word je verdoemd! Liggen ze echter op Zijn hals, dan liggen ze niet op mijn hals. Dit is geen spiegelgevecht, maar volle ernst! Hij neemt onze zonden op Zijn hals; heeft ze gedood en verbrand in Zijn lichaam als een offer. Petrus heeft er mooi over kunnen spreken! Wil je van je zonden verlost worden, dan moet je deze tekst leren.

Predigten des Jahres 1531, vgl. WA 34.1, 354 ff. Weergave Georg Buchwald, D. Martin Luthers Predigten, Zweiter Band, S. 253/254 (Verlag E. Bertelmann, Gütersloh 1926).

## Voor u gelezen II - Luther over de pest

Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt.

## UIT DE PASTORIE

Het is met verdriet, verslagenheid en pijn in het hart dat we vernomen hebben, dat de kerkdiensten voorlopig geen doorgang kunnen vinden wegens het coronavirus. Het is zo begrijpelijk, dat mensen zich afvragen, of we God niet meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen in de maatregelen die getroffen zijn. Het is immers Gods gebod om de kerkdienst te onderhouden. De uitleg van het vierde gebod door de Heidelbergse Catechismus maakt dit duidelijk. Maar daarnaast zouden we in botsing komen met twee andere geboden, als we geen gehoor zouden geven aan de maatregelen. Het vijfde gebod vraagt van ons, allen die boven ons gesteld zijn te gehoorzamen. Het zesde gebod eist van ons, dat wij de schade van onze naaste en onszelf, zoveel als ons mogelijk is, zullen afkeren. Dat doen wij niet, als wij de maatregelen naast ons neer leggen. Daarmee zouden wij God ongehoorzaam zijn. Daarom hebben wij als kerkenraad het besluit genomen, alle samenkomsten vooralsnog te laten vervallen. Nogmaals, dat is gebeurd met verdriet, verslagenheid en pijn in het hart. Want: "Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!

Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levenden God" (Psalm 84:2 & 3).

Ondertussen moet u uzelf de vraag stellen, of u het wel zo erg vindt, dat er geen kerkdiensten zijn en dat we de onderlinge samenkomsten na moeten laten. De dichters van Psalm 27, 42 en 84 vonden het wel erg, wanneer zij niet naar Gods huis konden opgaan. Maar de profeet Jona moest eerst in de buik van de vis terecht komen, om weer te verlangen naar Gods huis. "Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen" (Jona 2:4). Volgens sommige uitleggers is dat een bange vraag van Jona. Zal hij weer naar Gods huis mogen opgaan? Dat mag het voor ons ook wel worden. Wat heeft de Heere God met deze dingen te zeggen? Het is een teken van de tijd. De Heere God heeft een twist, een geding met de kerk, met ons land, met ons werelddeel, met deze wereld. De persoonlijk zonden van ons mensen, dat wij zonde zijn en het breken met Gods wetten en geboden in kerk en wereld roepen tegen de allerhoogste God en Koning. Hij kan die majesteitsschennis niet ongestraft laten blijven. Geve de Heilige Geest nog verootmoediging en verbrokenheid. Geve Hij bidders en zuchters aan de troon van Zijn genade, die belijdenis doen van hun persoonlijke zonden en de zonden van kerk, land en volk. "Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe, verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want zie, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken..." (Jesaja 26:20,21). "Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer" (Jakobus 5:11).

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

## UIT DE KERKENRAAD

### **Bediening Heilig Avondmaal**

Vorbereiding van het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op 1 maart 2020. De prediking was naar aanleiding van Jesaja 53:1 *"Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?* Het thema van de preek was: De klacht van de profeet tot God over zijn volk.

De avondmaalsdienst vond plaats op 8 maart 2020 en de tekstkeuze was: Jesaja 53:5m *"de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem"*. Het thema van de preek was: De straf tot kastijding van Zijn volk was op Hem.



De nabetrachtingsdienst vond plaats naar aanleiding van Jesaja 53:10m *“als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben zo zal Hij zaad zien”*, met als thema: De zegenrijke beloften van Christus lijden.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

### **Donderdag 2 april: Aannemingsavond belijdeniscatechisanten**

Als kerkenraad zijn wij verblijd en dankbaar dat wij u kunnen melden dat op de 2e Paasdag, maandag 13 april, 3 personen in het midden van onze gemeente openbare belijdenis des geloofs hopen af te leggen.

Eventuele bezwaren tegen leer en/of leven van de aanstaande belijdende leden kunnen tot en met uiterlijk woensdag 1 april, 18.00 uur, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. De aannemingsavond is D.V. donderdag 2 april om 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Mogen we u als gemeente de aanstaande lidmaten aanbevelen in uw voorbede.

### **Maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus**

Donderdag 12 maart heeft Minister-president Rutte tijdens een persbijeenkomst, namens het kabinet, een aantal maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het Coronavirus. Een van de maatregelen treft onze gemeente in de volle breedte en het betreft het voorlopig niet meer kunnen samenkomen in de onderlinge diensten des Woords. Voor het kunnen samenkomen wordt een maximum aantal personen van 100 aangehouden. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart. Het Breed Moderamen van de generale synode van onze kerk heeft naar aanleiding van het kabinetsbesluit de plaatselijke gemeenten geadviseerd zich te houden aan de opgelegde overheidsmaatregelen. U kunt dit lezen op de site van de landelijke kerk.

De kerkenraad heeft, met in achtning van het advies van het Breed Moderamen, op 13 maart besloten zich te conformeren aan de bekendgemaakte maatregelen. Dit betekent:

1. Dat de gemeente voorlopig niet meer kan samenkomen.

Wel zal tijdens de gebruikelijke kerktijden voor een uitzending worden gezorgd. Het is de bedoeling dat dominee A.P. Muilwijk de afkondigingen en voorbede zal uitspreken met aansluitend het uitzenden van een eerder opgenomen dienst overeenkomstig het kerkelijk jaar.

2. Dat alle bijeenkomsten in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, die georganiseerd worden vanuit de kerk en waar de kerk de verantwoording voor heeft, gedurende deze periode worden afgelast. Onder bijeenkomsten wordt verstaan: het club- en verenigingswerk en de catechisaties.

3. De bibliotheek in Eben-Haëzer valt niet onder deze maatregelen en zal dan op de gebruikelijke tijden open zijn.
4. De kerkenraad heeft voor de bijeenkomsten genoemd onder 2 de in acht te nemen termijn verlengd tot en met 4 april. In deze week staan namelijk een aantal grote bijeenkomsten gepland en verwacht wordt dat het kabinet de maatregelen zal verlengen en wellicht zelfs nog aanscherpen. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat de afsluitingsavond voor de catechisaties en het verenigingsseizoen doorgang zullen hebben.
5. De huisbezoeken zijn opgeschort. Het is de bedoeling om deze weer op te pakken na de zomervakantie.
6. Voor condoleances en rouwdiensten zal in overleg met de familie en de begrafenisondernemer - rekening houdend met de voorschriften - naar bevind van zaken gehandeld moeten worden.
7. De gemeente zal zoveel mogelijk via onze website op de hoogte worden gehouden van de actuele informatie. Daarnaast zal de gemeente worden geïnformeerd door middel van de afkondigingen voorafgaand aan de onder punt 1 genoemde uitzendingen. Omdat deze echter minder frequent plaats vinden, wordt u aangeraden de website goed in de gaten te houden en eventuele ontwikkelingen zoveel mogelijk te delen met andere gemeenteleden, met name met hen die niet beschikken over internet.

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### **Verdeling collecte-opbrengsten bij één collecte bij de uitgang**

Ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus is op de zondagen 1 en 8 maart en op biddag 11 maart jl. via één collecte bij de uitgang gecollecteerd.

Naar aanleiding daarvan is een verdeling van de daardoor binnen gekomen collectegelden noodzakelijk over de collecten waarvoor gecollecteerd zou worden in de betreffende dienst. Na zorgvuldige afweging is gekozen voor de volgende verdeling: uitgegaan wordt van een gewogen gemiddelde van de laatste 3 jaren, waarbij de wegingsfactor als volgt is: 2019 = 3, 2018 = 2 en 2017 = 1. Deze verdeling doet het meeste recht aan de actuele kerkgang en de trends in het geefpatroon.

We hopen hiermee duidelijkheid te hebben geven omtrent de verdeling van de collectegelden.

## **Collecten in relatie tot maatregelen naar aanleiding van het coronavirus**

In deze kerkbode heeft u kennis kunnen nemen van de getroffen maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Gevolg daarvan is dat geen collecten gehouden kunnen worden, maar anderzijds een groot deel van de kosten wel in stand blijft. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de hypotheek op de kerk, vaste lasten van de gebouwen, maar ook salarissen en traktementen. Ook blijven diaconale middelen nodig voor onze nooddrufelige naasten.

Mogen wij u oproepen ook daarin als gemeente uw verantwoordelijkheid te nemen?

U kunt dit doen door overmaking van uw gift op de betreffende bankrekeningen van kerkvoogdij of diaconie. Is uw gift bestemd voor een specifiek doel, dan kunt u dat aangeven. Alvast hartelijk dank, ook voor uw begrip in dezen!

## **OVERIGE BIJEENKOMSTEN**

### **Vrijdag 3 april: Doopzitting**

Op zondag 5 april is het voornemen dat het sacrament van den Heiligen Doop bediend zal worden. Ter voorbereiding hierop zal op vrijdagavond 3 april om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en hun Bijbeltjes mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

# ONZE LEDEN

## **Ledenadministratie**

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

# VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

## **Maatregelen n.a.v. coronavirus**

Alle bijeenkomsten in Eben-Haëzer zijn vanwege het coronavirus afgelast.

## VOOR JOU



### Boost 15+

D.V. 24-25 april 2020, Woudeberg

Kampeerboerderij 't Boererf

Leeftijd: 15-18 jaar

Aanmelden: [WWW.HHJO.NL/BOOST15+](http://WWW.HHJO.NL/BOOST15+)

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Ds. H.J. den Boer

Op 8 december 1872 had ds. J.F.F. van den Hamme afscheid gepreikt met de woorden uit Handelingen 20 vers 36: *En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden.* Ook nu weer werd ds. J.D. van Spankeren uit Goedereede consulent van onze gemeente. Evenals ten tijde van de vorige vacaturetijd werd nu met voortvarendheid het beroepingswerk ter hand genomen. Achtereenvolgens werden de volgende beroepen uitgebracht:

16 jan. 1873: Ds. G.J. Noomen te Bruinisse

5 febr. 1873: Ds. F.C. Wieder te Bunschoten

13 mrt. 1873: Ds. G. Ringnalda te Doornspijk

25 apr. 1873: Ds. H.J. den Boer te Giessen-Oudekerk

Deze neemt het beroep naar Ouddorp aan. Hij wordt op 3 augustus 1873 bevestigd door de consulent, ds. Van Spankeren met een preek n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13: *En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; En acht hen zeer veel in liefde,*



*om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.* In de middagdienst preekt ds. Den Boer intrede n.a.v. Romeinen 1 vers 15: *Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.*

Hoewel (nog) niet veel over ds. Den Boer bekend is, zijn er toch wel een aantal zaken in zijn ambtelijke loopbaan, die ons aanspreken. Zo begon hij als kandidaat in de Gemeente Loon op Zand, vanwaar hij de gang maakte naar Ouderkerk aan de IJssel. Precies dezelfde gang maakte onze oud-predikant ds. D. Zoet. Ds. Den Boer diende onder andere de Hervormde Gemeenten te Loon op Zand en Oosterwolde, gemeenten, die ook door onze huidige herder en leraar ds. Muilwijk gediend zijn.

Hendrik Jacobus den Boer werd geboren op 16 september 1811 te Moordrecht. In 1835 werd hij kandidaat. Zijn eerste gemeente werd Loon op Zand, waar hij op 8 januari 1837 tot predikant bevestigd werd. In de meeste plaatsen van ons vaderland was het in die tijd droevig gesteld met de evangelieverkondiging. Steeds verder week men af van Schrift en Belijdenis en de gemeenten werden veelal niet geleid, maar verleid. Langzamerhand kwam de moderne prediking meer en meer op de voorgrond. De gemeente van Loon op Zand is hiervoor bewaard gebleven en is tot op de dag van vandaag een behoudende gemeente waar een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking wordt voorgestaan. Als de gemeente in 1836 vacant wordt heeft men keuze genoeg voor het beroepen van een nieuwe predikant. Men had een tiental opgesteld, allemaal kandidaten, en daaruit werd kandidaat H.J. den Boer beroepen, die, zoals we zagen, dit beroep aannam. Kandidaat Den Boer is bij zijn komst in Loon op Zand ongehuwd, maar dat zou niet lang zo blijven. Op 2 juni 1837 treedt hij in het huwelijk met Maria Bossers uit Capelle (N. Br.). Nadat op het gemeentehuis van Capelle hun huwelijk burgerlijk gesloten is, vindt de kerkelijke huwelijksbevestiging plaats in de kerk van 's Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle. De dienst wordt geleid door de plaatselijke predikant van 's Grevelduin, ds. W.G. van den Broek. Over de ambtelijke bediening van ds. Den Boer in Loon op Zand is weinig of niets bekend. In de Loonse pastorie wordt op 9 oktober 1838 een dochtertje geboren dat de namen Johanna Adriana krijgt. 10 januari 1840 wordt er opnieuw een dochtertje geboren in huize Den Boer; zij krijgt de namen Adriana Hermina. Op 24 februari 1841 is er weer gezinsuitbreiding door de geboorte van een zoontje, Adriaan Wouter. In juni 1842 komt er een beroep van de Hervormde Gemeente te Zwijndrecht. Ds. Den Boer meent hiervoor echter te moeten bedanken. Als er het jaar daarop een beroep uit Ouderkerk aan de IJssel komt, wordt dit aangenomen. Op 5 november 1843 doet ds. Den Boer intrede in zijn tweede gemeente, Ouderkerk aan de IJssel. Hij zal daar bijna 15 jaar blijven. Hier wordt op 17 juni 1846 een tweede zoon geboren, Arie Hendrik. Hij zou later evenals zijn vader predikant worden in de Hervormde Kerk. Tijdens zijn verblijf in Ouderkerk aan de IJssel krijgt ds. Den Boer acht beroepen, te weten uit Balk, Berkel en Rodenrijs, Ooltgensplaat, Axel, Voorthuizen, Veenendaal, Huizen en Opheusden.

Dit laatste beroep wordt door hem aangenomen. Hij preekt op 2 juni 1858 afscheid van de gemeente waar hij zo lang gestaan heeft. Heel bijzonder is dat wij van ds. H. de Greef uit Wouterswoude een kopie van deze handgeschreven afscheidspraak mochten ontvangen. De tekst van deze preek is Handelingen 20 vers 26 en 27: *Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.*

Op 4 juli 1858 doet ds. Den Boer intrede in de Hervormde Gemeente te Opheusden. Drie jaar eerder was daar ds. A. van Herwaarden op de kansel door de bliksem dodelijk getroffen. Deze gebeurtenis kreeg landelijke bekendheid en bleef voor de gemeente van Opheusden onvergetelijk. Ongetwijfeld zal ds. Den Boer het verhaal hiervan vele keren aangehoord hebben. Zes jaren zou ds. Den Boer in Opheusden blijven arbeiden. Hij kreeg in die tijd beroepen naar 's-Gravenmoer, Raamsdonk, Staphorst, Oosterwolde-Noordeinde, Andel en Oosterwolde, welk beroep hij aannam en waar hij op 3 april 1864 intrede preekte naar aanleiding van 1 Korinthe 15 vers 1: *Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat.* Eerder die dag was hij bevestigd door ds. C.C. Callenbach uit Elburg met een preek over 1 Korinthe 3 vers 9-15. Ook in Oosterwolde bleven de beroepen na verloop van tijd niet uit. Het eerste beroep kwam uit Alblasterdam (april 1867). Niet lang daarna volgde Vaassen (juli 1867), gevolgd door Axel (mei 1868) en Giessen-Oudekerk. Dit beroep werd aangenomen. Op 7 november 1869 preekte ds. Den Boer afscheid met een preek over Handelingen 20 vers 32a: *En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woerde Zijner genade.* Op 14 november daarop volgend deed hij intrede in zijn voorlaatste gemeente, Giessen-Oudekerk. (wordt vervolgd)

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### De ark des verbonds (serie 'de ark' deel 3)

De ark staat in de tabernakel. De tabernakel kun je ook wel het paleis van God noemen. Met een wolk laat God zien dat Hij er woont. De wolk hangt boven het heilige der heiligen. Waarom daar? Denk maar aan een gewoon paleis. De koning of koningin zit op de troon. Deze staat in een prachtige, deftige kamer, misschien wel de troonzaal. In het heilige der heiligen staat de troon van God: De ark. In de ark liggen onder andere de twee stenen tafelen waar de Tien Geboden op geschreven staan. Op de ark ligt het gouden verzoendeksel. Boven op het verzoendeksel staan twee gouden engelen. Hierboven hangt dus Gods wolk. Dit is Zijn troon.



Als een aardse koning op zijn troon zit, voel je dat hij machtig is en jij heel klein en onbelangrijk bent. Zo is het nog veel meer bij God. Zelfs de engelen in de hemel, die geen zonden hebben, bedekken hun gezicht. Ze zijn heel eerbiedig en roepen: 'Heilig, heilig, heilig is de HEERE!'

Mensen vol zonde kunnen bij de troon van God niet komen. In de ark ligt de wet. En die wet zegt dat iedereen die niet doet wat erin staat, vervloekt is. God moet de zonde straffen. Hij is een verterend vuur.

Maar wat een wonder: uit de wolk komt geen vuur. Hoe komt dat? Op de ark ligt het verzoendeksel, dat de wet bedekt. Dat wijst op de Heere Jezus. Hij komt om de straf te dragen. Zijn bloed verzoent met God. Daarom is er geen vuur in de wolk van God. De Heere Jezus heeft voor Zijn kinderen het vuur van Gods toorn geblust. Door de Heere Jezus is de troon van God een genadetroon geworden. Er is genade en vergeving voor zondige mensen. De engelen op het verzoendeksel kijken er steeds naar. Ze zijn verwonderd over het verlossingswerk van de Heere Jezus. Jij ook? Paulus zegt: 'Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden'.



### Puzzel 993

Los de woordzoeker op. Wat is de oplossing? Lever deze in.

G	J	G	G	L	O	O	B	M	Y	S	E	Z	F
M	N	N	U	N	N	E	D	J	I	L	L	A	S
G	A	I	R	H	I	Z	O	N	D	E	T	H	E
N	E	L	N	E	F	D	E	T	G	S	O	Z	G
I	E	L	R	N	F	G	D	E	D	G	G	A	N
W	D	U	E	E	I	F	Z	E	E	N	I	L	I
U	A	V	Z	U	F	W	O	P	R	A	L	I	V
D	N	R	T	O	E	F	R	N	T	H	I	G	E
A	E	E	W	T	N	I	O	E	E	R	E	H	G
H	G	V	E	T	E	D	K	V	V	O	H	E	R
C	E	S	R	S	V	E	A	R	K	O	Z	I	E
S	U	T	T	D	N	O	B	R	E	V	L	D	V
F	V	E	R	Z	O	E	N	D	E	K	S	E	L
A	R	W	D	V	E	R	Z	O	E	N	I	N	G

AFSCHADUWING	VERBOND
ARK	VERGEVING
GENADE	VERZOENDEKSEL
GETUIGENIS	VERZOENING
HEILIG	VOORHANGSEL
HOGEPRIESTER	WET
LIJDEN	WETSVERVULLING
OFFERLAM	ZALIGHEID
OVERWINNING	ZEGEL
REDDING	ZOENOFFER
STAF	ZONDAREN
SYMBOOL	ZONDE
TEKEN	

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

**Inleveren:** Puzzels 992 en 993 voor D.V. 2 april 2020

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 28 maart 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 2 april 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**



## **Stichting Zendingsondersteuning Suriname**

Let op: rommelmarktpullen en vrijwilligers gevraagd...

D.V. zaterdag 30 mei organiseert de Thuisfrontcommissie voor de 10e keer een rommelmarkt / verkoping ten bate van Stichting Zendingsondersteuning Suriname.

Door de verhuizing van de familie Voogd moesten we als TFC op zoek naar een ander inzamelpunt van de rommelmarktpullen. DV zaterdag 25 april en zaterdag 9 mei kunt u van 9.30 -11.30 uur uw spullen inleveren bij de voormalige shop van Poortvliet, Broekweg 25. De werkgroep Ouddorp is daarbij aanwezig. Contactpersoon: tel. 0187 – 680594.

Hulp bij de rommelmarkt / verkoping kunnen we ook gebruiken. Dan graag z.s.m. aanmelden via [a.voogd@beukelmanschool.com](mailto:a.voogd@beukelmanschool.com)

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

de TFC

### **Maasheimverkoop**

D.V. zaterdag 25 april 2020 hopen we van 10.00 tot 16.00 uur weer een grote verkoop te houden aan de Groeneweg in Puttershoek. De verkoop bestaat uit circa 90 kramen. En natuurlijk is er weer volop eten en drinken verkrijgbaar.

Dit jaar hopen we opnieuw een Amerikaanse Veiling te houden. En verder worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Nieuwsgierig geworden naar de precieze invulling van de activiteiten? Houdt u onze website goed in de gaten: [www.maasheim.nl](http://www.maasheim.nl). Van harte welkom!

Stichting Adullam Comité Puttershoek