

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 18 – 5 maart 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## GETUIGEN VAN CHRISTUS

### *Handelingen 1 : 8*

*'Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.*

#### **De belofte**

Nadat de Heere Jezus was opgestaan uit de doden en Zijn werk hier op aarde had volbracht, krijgen Zijn discipelen de opdracht te gaan getuigen van Christus lijden, sterven en opstanding. Ze dachten dat de Heere Jezus Christus nu wel Zijn Koninkrijk zou oprichten en vroegen naar de tijd wanneer dat komen zal. Maar de Heere zegt niet wanneer, dat is ook niet nodig om te weten, maar Hij geeft wel wat nodig is. Ze krijgen bij de opdracht, onmogelijk om in eigen kracht uit te voeren, een belofte van Jezus Christus zelf: nadat de Heilige Geest over hen zal komen zullen ze kracht, bekwaamheid ontvangen voor het ambtelijk werk, om te getuigen.

Voor kracht staat het woord *dunamis*, dynamiet; van explosieve kracht. Dat is door mensen gemaakt. Hoeveel kracht doet dan die kracht van de Heilige Geest niet? Is dat nodig zegt u? Ja, dát is nou nodig voor Gods volk en voor Gods knechten in het bijzonder. Voor toerusting tot het ambtelijk werk. Maar de Heere geeft ook Zijn belofte van vergeving van zonden. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw. En rechtvaardig. Dat Hij de zonde vergeeft en reinigt van alle ongerechtigheid. Kan ik dat dan zomaar geloven? Ga ik dan de zonde zomaar belijden? Gij zúlt ontvangen, die kracht van de Heilige Geest Die over u komen zal. Dan zal Hij het u leren. Bid en smee Hem daar maar om en houd Zijn belofte de Heere maar voor.

#### **De opdracht**

Een getuige is iemand die gezien en gehoord heeft waarover hij vertelt. De discipelen waren oor- en ooggetuigen van het onderwijs, het leven, lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hij Zelf had hen hiervoor de ogen en de oren geopend. Hoe kunnen wij dan getuigen zijn? Wij, die de Heere Jezus niet meer op aarde hebben en Zijn werk niet meer zien? De Heere geeft door Zijn Heilige Geest geestelijke ogen en oren, door het laten prediken van Zijn Woord. Daarom mag je met verwachting opkomen. Want het is door Zijn Woord en Geest dat je je blindheid gewaar wordt en aan je doofheid ontdekt. Je verlorenheid voor God. Maar óók dat er nog doen aan is op Gods tijd, voor een arm verloren mensenkind. Vroeg of laat zul je daar dan van

spreken. Daar zorgt de Heere ook voor, in het ambt van alle gelovigen. Een dienaar moet daarom ook getuige zijn van Gods eigen werk. Om een stervend leven te leiden achter de Heere aan. Eigen krachten te verachten, maar met die belofte: allen die met Christus gestorven zijn, die zullen ook met Hem leven. Zulke getuigen, die iets van Zijn lijden en sterven doorleven, die hebben wat te vertellen. Die hebben alles te vertellen, en zijn getuige van Zijn bloed. En Hij Zelf maakt het mogelijk door de belofte van Zijn Heilige Geest!

### **Het arbeidsveld**

De discipelen moeten getuigen zijn in Jeruzalem, in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Er kan voor het uiterste der aarde veel ingevuld worden. Maar als dat nou Ouddorp / Goeree Overflakkee eens is? De Heere heeft mij wel met deze tekst overtuigd te moeten komen.

Daarom vraag ik u: hebt u er bezwaar tegen als de Heere Ouddorp / Goeree Overflakkee daarmee zou vergelijken? Heb je daar moeite mee, als de Heere zegt dat Hij tot het uiterste moet gaan om jou te bekeren en zalig te maken? Begonnen in de eeuwigheid, maar tot het uiterste te moeten gaan: De Liefste Die Hij had, heeft moeten zenden, afstaan: Zijn enig geboren Zoon.

Nee, dat willen wij geen van allen graag horen. Maar als de Heilige Geest je aan jezelf ontdekt, dan kunnen alle mensen nog wel bekeerd worden, maar u en jij niet. Juist dán worden deze woorden rijk. Vol troost en bemoediging. Want tot zúlken zendt de Heere nu in Zijn goedertierenheid, vanuit Zijn eeuwig welbehagen, boodschappers van die zeer goede boodschap. Om hardleerse, hardnekkige, onbuigzame zondaren tot bekering te brengen, en het geloof te schenken in Christus, de Verlosser van zondaren. Hij stuurt Zijn dienaren wanneer Hij wil en waar Hij wil. En Hij wilde tot het uiterste gaan, omdat Zijn Zoon tot het uiterste geleden heeft. Alleen daarom kunnen en mogen Zijn dienaren tot het uiterste gaan. Aangegord door de Heilige Geest. Naar Zijn belofte. Zelf geleerd door Zijn Heilige Geest. Kus dan de Zoon. Val aan Zijn voeten neer, voordat u op de levensweg vergaat. Er is haast bij. Want als het evangelie van dit Koninkrijk verkondigd zal zijn over de hele aarde, dan komt Hij terug. En dan zal de prediking hier uitgesproken en zo God het geeft komende zondag weer, voor eeuwig tégen u getuigen als u onbekeerd bent gebleven. Of vóór u getuigen als u dat getuigenis hebt lief en nodig gekregen. Dát getuigenis, dat eeuwig zeker is!

*Ds. A.P. Muilwijk*

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 8 maart

- 9.30 uur: Ds. A. P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal  
18.30 uur: Ds. A. P. Muilwijk, nabetrachting Heilig Avondmaal  
Collecten: 1 Bonisazending, 3 aflossing kerk

### Woensdag 11 maart, biddag

- 9.30 uur: Ds. A. P. Muilwijk  
19.00 uur: Ds. A. v.d. Weerd, Nunspeet  
Collecten: 1 diaconie

### Zondag 15 maart

- 9.30 uur: Ds. A. P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A. P. Muilwijk  
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

Zaterdag 7 maart

Zangavond t.b.v. de bibliotheek

Aanvang 19.30 uur



# VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.*

## **Onze zieken**

### **Algemeen**

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

## En verder...

### **Voor u gelezen I**

Als de Koning de gasten aan het avondmaal overziet, is er één gast zonder bruiloftskleed. Die kwam in zijn eigen gerechtigheid. Maar de armen en verslagenen van geest en die voor Zijn Woord beven, die zal Hij niet verachten. En die zo komen, zal Hij niet uitwerpen. Want Zijn Avondmaal spreekt van Christus en in Hem is dit woord vervuld. Hij was die arme, die verslagene, die bevende. Zie Hem kruipen in Gethsémané. Zie Hem hangen op Golgotha.

Dan kan het zijn dat u niet bij de kenmerken kunt komen, en misschien in heel de week van voorbereiding niet gekund heeft, maar tenslotte gaat het ook niet om de kenmerken, maar gaat het over Hem. Niet dat de kenmerken gemist kunnen worden, maar de Heere kan ons toch niet aanzien om iets in onszelf, maar alleen in Christus. En daar vloeien toch ook al de kenmerken en al de vruchten uit voort. Dan is het gelukkigst wie maar niets heeft en niets mee te brengen heeft. Die van verre staat, als de tollenaar, en enkel in gebrokenheid van zijn hart op genade kan hopen, en alleen bevende kan komen met een: 'Kom ik om, dan kom ik om.'

Hoe meer wij er met alles buiten vallen, hoe beter en gelukkiger. Dan mogen wij het zoeken en vinden in Hem alleen. En: 'Alzo zegt de HEERE: Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat Ik levend make de geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.' Dat moge Hij in het Avondmaal vervullen voor heel Zijn ellendig en onwaardig volk,

dat komen mag met de bede: 'Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord, en mijn ziel zal genezen zijn.'

*Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) - Aan 's Konings tafel*

## **Voor u gelezen II**

Er waren vijf mensen bijeen die elkaar bevroegen welke middelen ze gebruikten om niet te zondigen.

De eerste antwoordde dat hij voortdurend dacht aan de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het tijdstip waarop hij zou sterven. Daardoor leefde hij elke dag alsof het zijn laatste was.

De tweede overdacht dat hij in de dag van zijn oordeel rekenschap zou moeten geven van zijn doen en laten, en de eeuwige kwellingen van de hel. Dat weerhield hem van de zonde.

De derde beseftte de verachtelijkheid en walgelijkheid van de zonde en de schitterende schoonheid van de genade, en dat deed hem de zonde verafschuwen.

De vierde zag uit naar het eeuwige loon en de vreugde die bestemd zijn voor hen die afzien van de zonde, en dat deed hem de zonde weerstaan.

De vijfde en laatste dacht voortdurend aan de Heere Jezus Christus en aan Zijn liefde, en dat maakte hem beschaamd om tegen God te zondigen.

Dit laatste is het beste motief van alle.

*Ds. Edmund Calamy (1600-1666) – Uit een preek over Ez. 36:32*

## **UIT DE PASTORIE**

De Heere zij dank voor het warme welkom, waarmee u ons hebt onthaald. Wij ontvingen vele bemoedigende en opscherpende kaarten en brieven. Daarnaast kregen wij bloemen, die het huis nog meer sfeer en warmte gaven. Maaltijden en eigen gebakken cakes werden bezorgd. Andere attenties werden bij de deur afgeleverd. Het is te veel om op te noemen. Als gezin hebben wij alle reden tot dankbaarheid en verwondering gekregen over het huis dat we sinds 20 februari mogen bewonen. Wat is er de afgelopen maanden veel werk verzet, om één en ander op te knappen en opnieuw in te richten. De beheerder, de dames van de vrouwenverenigingen, de man van de telefoon- en internetverbinding, de klusjesmannen, de bouwlieden en bouwcommissie willen wij in het bijzonder hartelijk danken. Wat hebt u samen veel werk verzet. En het resultaat mag er zijn. Evenwel blijft er staan: "Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daaraan" (Psalm 127:1). Aan des HEEREN zegen is alles gelegen.

Ik hoop op een goede samenwerking met kosters, beheerder, organisten, leidinggevendenden van de zondagsschool en verenigingen en allen die verder een bijzondere taak hebben. Ik zeg niet te veel dat er al een geestelijke band met verschillenden van u gevoeld mag worden, vooral met leden van de kerkenraad en kerkvoogdij. Mogen die banden blijven, er nog nieuwe gelegd worden door de verkondiging van Gods Woord en verdiept worden. We zien uit naar een blijvende goede samenwerking met de pastoraal medewerkers.

Gemeente, wanneer ik u een bezoek breng, dan kom ik niet om koffie of thee te drinken; dat hoop ik zo veel mogelijk thuis te doen met mijn vrouw. Verder ben ik mijn voorganger ds. Zoet en de pastoraal medewerkers niet. U mag ons vergelijken, maar blijf ons gelijk waarderen, als dienaren van Christus. Ik hoop ook op een goede samenwerking met woonzorgvoorziening de Vyver (waarvandaan wij al een aantal bemoedigende, zelf ingekleurde kaarten kregen), de Vliedberg, de Oase en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Kinderen en jongeren, graag trek ik met jullie op, op de catechisaties en door een keer de zondagsschool of vereniging te bezoeken. Er komt veel op jullie af. Houd je maar aan de enige, onfeilbare en betrouwbare Gids, Gods eigen Woord, de Bijbel. Bid om een nieuw hart, dat Hem eerbiedig vreest en lief heeft. Gemeente, bid voor ons. Breng ons gezin niet de straat op, maar draag ons op in het gebed.

Toen wij hier naar toe kwamen, was het vooral met de verzuchting, of het in de gunst des HEEREN mocht zijn. Het trof ons wat wij als gezin lazen, toen we voor het eerst hier aten na de verhuizing, al was dat nog in het verenigingsgebouw. Het kan zo'n aangevochten zaak zijn, of de Heere ook in Zijn gunst mee optrekt. Hij heeft willen bevestigen vanuit Deuteronomium, dat Hij Zijn goedgunstigheid ook hier in het zuiden en westen wil geven. Dat ligt van onze kant verbeurd en verzondigd, maar de Heere gedenke ons naar Zijn vrije genade, in de Zoon van Zijn eeuwig welbehagen. We mogen met kerkenraadsleden, gemeenteleden en genodigden terugzien op een bijzondere dag van bevestiging en intrede. In de toespraken en in de preken is de gevallen, doemwaardige mens getekend, is God verhoogd, is Christus als enige Middelaar aangewezen en aangeprezen. Het gaat in de prediking om één Naam, twee wegen en drie stukken (kennis van onze ellende, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid aan God voor Zijn weldaden). Moge de Heilige Geest ervoor zorgen, dat u en jij en wij die zaken ook door wedergeboorte en bekering persoonlijk mogen kennen en beleven, voor eigen hart en leven. Dat door het geloof de enige troost, beide in leven en sterven, ontvangen zal worden: het eigendom van Christus te zijn.

Wat is daar haast bij. Want we hebben al ervaren dat de levensdraad spoedig afgesneden kan worden. Daarvoor hoeven wij niet oud te zijn.

Ds. A. P. Muilwijk

## VAN DE DIACONIE

### Collecte Bonisazending



D.V. zondag 8 maart zal de eerste collecte bestemd zijn voor de Bonisazending. De werkzaamheden van Bonisazending vallen uiteen in vier onderdelen

**Onderwijs:** Zij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat mensen persoonlijk toegerust worden maar ook voor het werk in de gemeenten.

**Woordverkondiging:** Lokale evangelisten in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen van Bonisa een toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

**Diaconale hulp:** Hierbij moet gedacht worden aan middelen voor medische zorg maar onderhoud aan (kerk)gebouwen.

**Bijbelverspreiding:** Ze steunen het verspreiden van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### Bedankt!

De afgelopen periode mocht door diverse bedrijven en verschillende vrijwilligers worden gewerkt aan de renovatie van de buitenzijde van het verenigingsgebouw en de renovatie van de pastorie. Vele werkzaamheden werden verricht en mochten tijdig worden afgerond. Er was hierbij sprake van een goede onderlinge samenwerking en afstemming, waardoor nu zowel het verenigingsgebouw als de pastorie weer up-to-date zijn, waarbij we mogen concluderen dat sprake is van een prachtig geheel.

Ook bij de overkomst van de fam. Muilwijk en rondom de bevestiging en intrede van ds. Muilwijk hebben diverse vrijwilligers een bijdrage mogen leveren.

Aangezien het niet mogelijk is iedereen die heeft meegewerkt persoonlijk te bedanken, willen wij vanaf deze plaats allen die in welke vorm dan ook hebben meegewerkt hartelijk bedanken! Zonder uw inzet, maar bovenal de onmisbare zegen van de Heere, was dit resultaat niet mogelijk geweest. Nogmaals hartelijk dank!



## ALGEMENE BERICHTEN

### Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

# VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

## **Zondagsschool 't Mosterdzaadje'**

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er zondag 8 maart geen zondagsschool.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

## **Kinderclub 'Hosanna'**

Hallo jongens en meisjes

De volgende clubavond is 13 maart. Van 19.00 - 20.30 uur.

Deze avond hopen we de witte en groene bladzijde te behandelen.

Na de pauze gaan we iets maken. We hopen jullie weer allemaal te zien.

→Nemen jullie het antwoordstrookje van de uitnodiging van kinderappèldag mee?

## **Meisjesclub 'Mirjam'**

Hoi meiden,

Vrijdag 6 maart is het club! De 4e vertelling van het thema 'De keus van je leven' gaat over '*Twee wegen*' (2 *Koningen* 5). Daarna gaan we naar de gymzaal, nemen jullie je Bijbel, fiets en gymschoenen mee? Om 21.15 uur kunnen jullie worden opgehaald bij de Dorpstienen.

Ook nodigen we jullie uit voor onze laatste clubavond, vrijdag 20 maart. Het Bijbelgedeelte gaat dan over '*De goede keus van Daniël*' (*Daniël* 1). De rest van de avond zijn we op het strand. Hier horen jullie nog meer over op de club.

Op zaterdag 28 maart is het Kinderappèldag, dan hopen we 's morgens naar de kerk in Sommelsdijk te gaan en 's middags het clubuitje. We hopen dat jullie deze dag allemaal meegaan!

## **Jongerenclub 4-you**

Beste jongeren, vrijdagavond 6 maart is het weer club. Deze avond hopen we allereerst, zoals gewoonlijk, een Bijbelstudie te houden. Op de +12 zal dit gaan over het laatste onderwerp uit het boekje van de HHJO; Martha, Maria en Lazarus: vrienden van Jezus. Op de +14 zal er een vrij onderwerp behandeld worden.

Na de pauze zullen we met de meiden (+12 en +14) een high tea houden met aansluitend een spel en de jongens (+12 en +14) zullen naar de gymzaal gaan.

Bij deze ook nog een keer de oproep om jullie op te geven voor de jongerendag van de HHJO, die gepland staat op 21 maart in Rotterdam. Aansluitend gaan we nog

met elkaar een activiteit doen. Voor meer informatie over de workshops die je kunt volgen kun je een kijkje nemen op de volgende site:

<https://www.hhjo.nl/activiteiten/jongerendag-16>

We zouden hier graag weer met zoveel mogelijk van jullie heen gaan dus geef je op en we hopen jullie ook vrijdag weer allemaal te ontmoeten.

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Hallo allemaal,

Zondagmiddag 15 maart hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. Deze middag hoopt Dineke Groenendijk een inleiding te houden. We hopen om 14:30 uur met elkaar te beginnen. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom! Kom jij ook?

Ook komt er binnenkort weer een leuke activiteit aan. De activiteitencommissie zal jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

### **Mannenvereniging 'Agur'**

Op 16 maart komen de mannen uit de gemeente weer bijeen om met elkaar te overdenken 'de biddag van Ezra' naar aanleiding van Ezra 9.

De biddag staat in de komende week weer op het rooster, mogen wij als mannen ook daar onze gezinnen voorgaan, zoals we toch ook mogen doen bij het samenkomen op de verenigingen. Wij hopen met vele mannen uit de gemeente weer bijeen te komen, om zo met elkaar een nalezing te houden op de biddag. Mogen wij ook u weer ontmoeten?

Wat is het een onuitsprekelijk wonder dat we hier in ons Nederland nog in alle rust mogen samenkomen. Heeft u er wel eens bij stil gestaan, dat dit in landen als China, Noord Korea de mannen het graag zouden willen, maar niet kunnen en niet mogen? Laat wij als mannen van de gemeente dan ook onze verantwoording daar in nemen. U bent van harte welkom.

### **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Op maandag 16 maart is er weer vergadering, wij behandelen dan Bijbelstudie 11 "De kracht van het gebed" dit volgens Jacobus 5:13-20. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wil iedereen er alvast rekening mee houden dat we de volgende keer op dinsdag 31 maart de paasviering hebben samen met de ochtendvrouwenvereniging.

## COMMISSIE VERENIGINGSWERK

### Afsluitingsavond

Het einde van het verenigingsseizoen 2019/2020 is alweer in zicht.

Er is dit seizoen geld ingezameld voor de stichting 'Bright Spot of Hope'.

Op de afsluitingsavond, D.V. vrijdag 3 april, zal het eindbedrag bekend gemaakt en overhandigd worden aan Ds. Blankers.

Het belooft een mooie avond te worden.

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Aanvang 19.30 uur, in Eben Haëzer.

Iedereen is van harte welkom!

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Ds. Ds. J.F.F. van den Hamme.

De tijd tussen het aannemen van het beroep naar Waarder en zijn afscheid op 8 december 1867 benutte ds. H. Bax o.a. om een aantal zaken voor te bereiden voor de komende vacaturetijd. Hij maakt zich ernstige zorgen over die tijd, want immers werd door de meeste ringpredikanten in het gunstigste geval een strikt voorwerpelijke prediking gehouden, maar werd het merg van het Evangelie ten enenmale gemist. Uit zorg voor de kudde besloot ds. Bax dan ook alles te doen wat in zijn vermogen was om de gemeente te bewaren bij de aloude waarheid van Schrift en belijdenis. En toen deed deze predikant iets dat vrij uniek was voor die tijd en zeker voor Ouddorp en voor het hele eiland Goeree en Overflakkee. Hij verzocht een hem bekende



Ds. J.F.F. van den Hamme  
1869 - 1872

evangelist van de 'Vereniging van Vrienden der Waarheid' om naar Ouddorp te komen en kerkenraad en gemeente bekend te maken met doel en werkzaamheden van deze Vereniging. Het betrof hier de reizend evangelist Nicolaas Bakker. Hoewel de kerkenraad geheel achter de zorgende maatregelen van haar scheidende leraar stond, wilde zij toch zoveel mogelijk een kerkelijke weg blijven bewandelen. Het

aanstaande evangelisatiewerk in Ouddorp was immers totaal onbekend op het hele eiland. Het zou verbazing en vervreemding kunnen geven. Daarom vroegen de ambtsbroeders aan ds. Bax of hij de consulent, ds. J.D. van Spankeren van Goedereede, van de voorgenomen plannen voor de komende vacaturetijd op de hoogte wilde stellen. En tevens werd aan deze gevraagd of hij daarmee wilde instemmen en hun de vrijheid daartoe wilde schenken. Een en ander werd naar genoegen afgehandeld. De consulent verklaarde dat hij de kerkenraad van Ouddorp helemaal ter wille zou zijn en hen geen strobreed in de weg zou leggen. En zo kwam het dat na het vertrek van ds. Bax Ouddorp regelmatig pastoraal bearbeid werd door een evangelist, met wie de afspraak gemaakt was dat hij om de veertien dagen zou voorgaan in een doordeweekse dienst des Woords.

Ondertussen wilde de kerkenraad het beroepingswerk ter hand nemen. Dit liep echter vertraging op doordat de kerkvoogdij het predikantstraktement wilde veranderen vanwege de derving van inkomsten. Als ringpredikanten 's zondags voorgingen was het kerkbezoek beduidend minder en dus ook de collecten. De kerkenraad stemde met het besluit van de kerkvoogdij in, maar de consulent wees er op dat dit niet zo maar geregeld en vastgesteld kon worden zonder toestemming van de Classicale en Provinciale Vergadering. Deze gaven echter geen toestemming. Nu volgde een langdurig getouwtrek tussen kerkenraad, kerkvoogdij en Classis. Zo kwam het dat pas in de kerkenraadsvergadering van 2 april 1868 het eerste beroep werd uitgebracht en wel op ds. P. Deetman te Klundert. Deze bedankte echter en nu volgden de beroepen snel achter elkaar op. Achtereenvolgens werden beroepen:

23-04-1868: Ds. D. Niessen te Leerbroek

28-05-1868: Ds. W.J. Geselschap te IJsselmuiden

30-06-1868: Ds. J.H. Koopman te Engwierum

06-08-1868: Ds. G. Boer te Ouderkerk aan de IJssel

27-08-1868: Ds. M.J. Wentink te Loon op Zand

25-09-1868: Ds. P.J.R. Laan te Maassluis

12-11-1868: Ds. H.J. den Boer te Oosterwolde

30-12-1868: Ds. E. Jansen Schoonhoven te Moerdijk

26-02-1869: Ds. J.F.F. van den Hamme te Hellevoetsluis

In nog geen jaar tijd hadden de broeders van Ouddorp dus 10 beroepen uitgebracht!

Ds. Van den Hamme was in 1868 te Hellevoetsluis de eerste predikant die beroepen was in de toen gestichte 2<sup>e</sup> predikantsplaats. Hervormd Hellevoetsluis was in die jaren een grote bloeiende gemeente met rechtzinnige predikanten zoals bijv. H.A. Leenmans en C.P. van Tooren. Hoewel ds. Van den Hamme in onze gemeente wat langer bleef dan in Hellevoetsluis, waar hij nog geen jaar predikant was, vertrok hij na 3½ jaar al weer naar zijn volgende gemeente, de Hervormde gemeente van Polsbroek. Andere gemeenten die hij diende waren Hoenderloo, Ee, Elspeet, Meppel, Wemelding en Apeldoorn. (wordt vervolgd)

# VERVOLGVERHAAL

## Geen andere goden

door C.M. van der Sluis

### I. ANNIE BRONGERS

Op de schoorsteenmantel in het oude huisje van Brinkman slaat de klok 6 uur. Bij het licht van de lamp ruimt juf- frouw Brinkman de brood tafel af.

Ze kijkt op de klok en binnensmonds, maar toch verstaanbaar voor haar man, mompelt ze: "Waar blijft ze nu weer? Ik heb het nog zo gezegd, zorg dat je vóór donker thuis bent". "Ja vrouw, Annie is de laatste tijd erg ongehoorzaam, 'ze doet niet anders dan tegenspreken en ik maak me soms bezorgd wat er van dat kind nog zal terecht komen". Brinkman zegt het met een stem waarin de bezorgdheid te horen is. Hij kijkt zijn vrouw aan en vervolgt: "Ik zou liever zien dat ze niet zoveel bij Jan de molenaar kwam, ik geloof niet dat ze daar veel goeds leert, het gaat er mij maar te luchtig toe. We moesten dat eigenlijk niet toestaan", "Dat moesten we net niet, maar je weet hoe dat gaat, ze gaat veel met Corrie om en die is nu vandaag juist jarig en dat moet gevierd worden, dat begrijp je", zegt juffrouw Brinkman. "Maar we hebben toch de verantwoordelijkheid voor dit kind, vrouw, en als we dan alles maar goed vinden. Neen dat gaat niet langer, ik ga eens kijken waar ze blijft", zegt Brinkman weer en terwijl hij wil opstaan, hoort hij het tuinhek dichtslaan en ... daar komt de twaalfjarige Annie binnenstormen. "Is me dat lopen door die regen. Hebben jullie al gegeten? Ik wist écht niet dat het al zo laat was, ik kan er heus niets aan doen, wat .... ". "Nee, Annie, houd je mond maar", zegt oom Henk, "we kennen jou langzamerhand wel, jij hebt het nooit gedaan en nooit heb jij de schuld. Je moest eens wat meer gehoorzaam zijn, kind, en je pleegouders niet zoveel verdriet aandoen .... ", zegt Brinkman scherp. "Verdriet?", zegt Annie, "is dat nu verdriet? Wat geeft dat nu, zo laat is het toch nog niet en het was net zo leuk en gezellig bij Corrie thuis, maar hier. . . je mag hier nooit iets!"

Annie Brongers had vroeg haar ouders verloren en zo was zij bij Brinkman als kind in huis gekomen, terwijl haar zusje bij een andere familie in huis was opgenomen. Wat waren de Brinkman's blij geweest toen Annie bij hen kwam, het kleine ding dat zij als een eigen kind verzorgden en steeds meer lief kregen. Maar hoe ouder Annie werd, hoe meer de moeilijkheden kwamen.

Met liefde hebben zij dat kind opgevoed naar 's Heeren vrede en haar telkens weer gewezen op het ene noodzakelijke, een nieuw hart te ontvangen door de wedergeboorte, zonder welke niemand kan zalig worden, maar het bleek maar

al te zeer, dat Annie deze opvoeding niet waardeerde en ze vond het "preken" van oom Henk, zoals zij de vermaningen noemde, erg vervelend en ze klaagde er dikwijls over tegen Corrie, haar vriendinnetje. Annie trok zich ook deze avond van het standje, dat oom en tante haar gaven, niet veel aan en na gegeten te hebben, ging ze boos naar boven. Op haar bed voelde ze wel hoe verkeerd ze was en éven dacht ze er zelfs over naar beneden te gaan en vergeving te vragen. . . . maar dat éven ging over en haar trotse hartje, dat niet buigen wilde, vernederde zich niet. Arme Annie. . . . zo sliep ze in.

In de kamer beneden was het stil, vooral Brinkman ging er onder gebukt en zei tegen zijn vrouw: "We kunnen er lang over spreken, maar laten we trachten het de Heere voor te leggen, want Hij alleen is machtig om te doen wat wij niet kunnen!" ....

## **II. BIJ BOER VAN AALTEN**

Annie Brongers is 16 jaar geworden. Hoe ouder ze werd, hoe meer ze afweek van hetgeen haar pleegouders haar voorhielden naar Gods Woord. De god dezer eeuw had haar zinnen verblind en hield haar in zijn greep. Zo ging ze bij boer van Aalten in dienst.

Mensen die een luchtig en vrolijk leven leidden, nog wel ter kerk gingen, maar over dood en eeuwigheid niet verder nadachten. Dat was juist iets voor Annie, die het huis van haar opvoeding als een zwaar juk op zich voelde drukken, niet om de verzorging, maar om de levensernst die er de toon aan gaf.

(Wordt vervolgd)

## **PUZZELHOEKJE**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **‘Geeft gij hen te eten’**

De Heere Jezus vertelt veel mooie verhalen over God en Hij doet veel wonderen. Daarom komen veel mensen graag naar Hem luisteren. Iedereen wil Jezus zelf wel eens horen als Hij over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van God praat waar geen armoede en oorlog is en waar ook geen verdrietige en zieke mensen zijn. Ook hier, bij het meer van Galilea.

Maar het begint al bijna avond te worden en de mensen krijgen honger. Daarom zegt één van de discipelen tegen Jezus: "U moet die mensen wegsturen! Dan kunnen ze in de dorpen in de buurt een slaapplek zoeken en eten kopen." Jezus kijkt hen aan en zegt: "Geven jullie hen maar te eten." En Hij richt zich weer tot de mensen, die

naar Hem staan te luisteren. De discipelen mopperen dat ze maar vijf broden en twee vissen hebben. Moeten zij nu voor al die 5000 mensen eten gaan kopen?

Dan draait Jezus zich om naar Zijn discipelen en zegt: “Geloof Mij, er is genoeg te eten voor iedereen. Zorgen jullie maar dat de mensen in groepen van vijftig bij elkaar gaan zitten.” Jezus pakt de vijf broden en de twee vissen, kijkt naar boven en zegt: “God, zegent U dit eten: dat het iedereen mag voeden en smaken.” Daarna breekt Hij het brood in stukken. De discipelen delen het brood uit. En ze blijven delen. Daarna breekt de Heere Jezus de vissen. Ook die delen ze uit aan alle mensen! De mensen merken: Hier gebeurt een groot wonder! Iedereen eet ervan en iedereen heeft genoeg! Er is zelfs nog brood over, wel twaalf manden vol.

Bijzonder hé, dat echt iedereen genoeg heeft! De Heere Jezus slaat geen groepje mensen over. Hij kijkt niet naar wie het verdiend heeft, dat hij eten krijgt of niet. Hij breekt en laat uitdelen, aan rijken, armen, groten, kleinen, aardige en onaardige, nette en slordige, gelovige en ongelovige mensen. Ieder die hier bij Hem staat, krijgt brood!

Het is voor ons een voorbeeld. Wij moeten ook weleens delen van onze spullen, of anderen helpen. Met wie delen we dan? Wie helpen we? Kijken we dan eerst naar wie er voor ons staan, of doen we dat ook net als de Heere Jezus, zonder dat we iemand voortrekken? Dat is soms best wel moeilijk hé. Probeer uit dit verhaal te leren, dat iedereen voor God hetzelfde is. Iedereen is onze naaste. Bid om kracht om zo te leven en met andere mensen om te gaan. De Heere Jezus, die zelf aan ons het voorbeeld gaf, wil ons er ook kracht, liefde en wijsheid voor geven.



# woordzoeker 5 broden & 2 vissen



In Johannes 6 vers 1 – 13 staat het verhaal dat Jezus met vijf broden en twee vissen 5000 mensen eten geeft. Zoek de woorden die bij dit verhaal horen op in de woordzoeker. De woorden staan van links naar rechts, van onder naar boven, schuin, en 1 woord \* staat zelfs helemaal in een slinger.

B	R	O	D	E	N	D	E	D
J	O	N	G	E	N	E	A	E
M	F	S	A	R	G	L	N	L
N	A	L	B	E	R	G	D	E
E	T	N	A	W	A	T	R	N
S	W	H	D	A	J	E	E	H
S	E	O	N	E	W	E	A	B
I	E	R	E	G	N	T	S	T
V	V	IJ	F	J	E	Z	U	S

Heb je de 12 woorden gevonden? De letters die overblijven vormen van linksboven naar rechtsonder een zin met een hoofdboodschap uit dit verhaal:

.....

**twaalf manden**



www.bijbeidee.nl

Deze puzzel nog **niet** inleveren.



Reformatorsche Vereniging  
van Ongewild Kinderloze Echtparen

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op **D.V. zaterdag 28 maart 2020** in de Bethelkerk, De Haverkamp 1 te Lunteren.

### *Programma*

14.00 uur	inloop en ontvangst
14.30 uur	opening door Wim van de Biezen, voorzitter
14.45 uur	inleiding door Wilma van Klaveren
15.30 uur	pauze
16.00 uur	nabespreking met vragenbeantwoording
16.30 uur	sluiting

Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via [aanmelden@revoke.nl](mailto:aanmelden@revoke.nl) of 0318 – 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 20 maart 2020.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in Werkendam op D.V. 14 november 2020. Het thema is 'Gezegend gezin. Zonder kinderen rondom uw tafel'.



## Stichting Zendingsondersteuning Suriname

Let op: rommelmarktpullen en vrijwilligers gevraagd...

D.V. zaterdag 30 mei organiseert de Thuisfrontcommissie van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd voor de 10e keer een rommelmarkt / verkoping ten bate van Stichting Zendingsondersteuning Suriname.

Door de verhuizing van de familie Voogd moesten we als TFC op zoek naar een ander inzamelpunt van de rommelmarktpullen. D.V. zaterdag 25 april en zaterdag 9 mei kunt u van 9.30 - 11.30 uur uw spullen inleveren bij de voormalige shop van Poortvliet, Broekweg 25. De werkgroep Ouddorp is daarbij aanwezig. Contactpersoon 0187 – 680594.

Hulp bij de rommelmarkt / verkoping kunnen we ook gebruiken. Dan graag z.s.m. aanmelden via [a.voogd@beukelmanschool.com](mailto:a.voogd@beukelmanschool.com)

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

Namens de TFC

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 7 maart 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 12 maart 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **[kerkbode@hhgouddorp.nl](mailto:kerkbode@hhgouddorp.nl)** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**