

Gods vinger en noodmaatregelen

Gemeente, wij beleven tijden en krijgen noodmaatregelen opgelegd, die in deze vorm nog nooit eerder zijn voorgekomen. Het is een duidelijke sprake Gods die naast de prediking tot ons allen komt. Als wij (als mensheid in het algemeen) de verkondiging van Gods Woord niet willen horen met veroordeling van onszelf en onszelf niet toevertrouwen aan Gods genade in Christus, spreekt de Heere God soms op een hardere manier. Dat gebeurt op dit moment. Met een klein virus legt Hij Die alle ding regeert, bijna het hele menselijke bedrijf plat. Van iets vergelijkbaars zeiden zelfs de heidense tovenaars in Egypte: "Dit is Gods vinger" (Exodus 8). Laten wij ons hart dan niet verharden, maar laten leiden door Hem.

Verder denken we aan allen die al persoonlijk hard getroffen zijn in hun gezondheid, bedrijf, bewegingsmogelijkheden, bezoekmogelijkheden, gezin, onderwijs, werk of waar dan ook in. Er is veel onzekerheid onder jong en oud. Maar één ding is zeker, namelijk dat de HEERE regeert. Als wij nog als een vijand, misschien als een vrome, godsdienstige of kerkelijke vijand, tegenover Hem staan, dan is het verloren. Als Hij door Christus ons met Zich verzoend heeft, dan mag er ook troost zijn. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ook op dat vlak is er veel onzekerheid. Die onzekerheid wordt alleen weggenomen, wanneer het geloof gesterkt mag worden en een zondaar of zondares daardoor meer buiten zichzelf leert zien op Christus. Alleen in Hem is God vóór ons. Buiten Hem is Hij een verterend vuur. Het is nodig voor allen, om dat te leren beseffen door het werk van de Heilige Geest, als we dat nog niet beseffen. Als we dat wel leerden beseffen, als we alle houvast in onszelf verloren, dat wij dan gefundeerd en meer gefundeerd mogen worden in het volbrachte werk van Christus.

Joël 2 bevat voor deze tijd een duidelijke boodschap: "Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en geweene, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade." Daar staat ook nog een aparte opdracht bij voor de dienaars des HEEREN, zeg maar de ambtsdragers. "Laat...des HEEREN dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE, en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?" Laten wij de nood die ook onze gemeente treft, vooral brengen bij de HEERE. Dat zal gebeuren, als wij de nood echt gaan beseffen en daardoor bij Hem gebracht worden.

Als kerkenraad hebben wij donderdagavond 19 maart 2020 de uitzendingen van de voorgaande zondag geëvalueerd. Er zijn ook verschillende reacties en ideeën uit de gemeente gekomen. We willen graag allen bedanken, die (soms beschroomd) op een opbouwende manier hun vragen en ideeën hebben doorgegeven.

De kerkenraad heeft in zijn vergadering besloten om in het vervolg op de eerste dag van de week twee diensten vanuit Eben-Haëzer uit te zenden om 9.30 en 18.30. Daarin hoopt onze eigen herder en leraar, ds. A.P. Muilwijk tweemaal voor te mogen gaan. Een vrije zondag waarop hij in één van zijn vorige gemeenten zou voorgaan heeft hij teruggegeven, om in de eigen gemeente voor te kunnen gaan. Bij de diensten in Eben-Haëzer zullen in de morgendienst de ene helft van de kerkenraadsleden met eventueel vrouwen en kinderen aanwezig zijn en in de avonddienst de andere helft. Overwogen is om meer gemeenteleden toe te laten, maar dat idee is verworpen. De overheid dringt er namelijk op aan het liefst veel minder dan 100 personen samen te laten komen. Voor een rouwdienst is het maximale al op 30 personen gesteld. De anderhalve meter afstand is bij het verlaten van een kerkgebouw moeilijk te houden. In sommige gemeenten zijn daarom ook samenkomsten met 100 personen al teruggedraaid. De kerkenraad heeft dat signaal zeer serieus te nemen.

Verder zullen door de week ook uitzendingen (zie onder) plaatsvinden, zowel van de Bijbellezing als van meditatie, voorlezen en vertellingen. Daarvoor wordt overleg gevoerd en

een rooster opgesteld door een stuurgroep. Hiermee willen wij de gemeente ook in de week geestelijk leiding geven en de eenzaamheid van vele gemeenteleden wat doorbreken.

Graag zouden wij aan het geheel van de gemeente een oproep willen doen om bejaarde en eenzame gemeenteleden (thuis of in een instelling) eens een kaartje te sturen of een telefoongesprek met hen te voeren. Instellingen gaan op slot om de bewoners en het personeel te beschermen. Mensen die kwetsbaarder zijn dan andere mensen, zoals ouderen en zij die al gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd thuis te blijven en zo min mogelijk bezoek te ontvangen. Hetzelfde geldt ook voor mensen met lichte verkoudheidsklachten en dergelijke.

Laten we eenparig optrekken in dezen, gemeente. De duivel zit ook niet stil en wil zoals altijd alleen maar verwarren en verdelen. Laten we bidden om wijsheid voor onze overheid. Laten we bidden voor mensen die hard getroffen zijn door het virus. Draag ook uw kerkenraad, predikant, pastoraal werkers en allen die hen bijstaan op in uw en jouw gebeden, opdat zij met wijsheid en zegen voor u en jou mogen arbeiden. Ten slotte: God doet Zijn beste werk in de slechtste tijden. Laten we van Hem heil verwachten. Hij is de grote Hoorder van het gebed. Laten we niet in de eerste plaats bidden om het stoppen van deze ziektegolf, maar Hem aanbidden in wat Hij doet. Laten we bidden om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Dan alleen zal deze ziektegolf nog wat goeds mogen uitwerken voor kerk en samenleving.

Namens de kerkenraad,

Ds. A.P. Muilwijk

Uitzendingen HHG Ouddorp		
Zondag	09.30 uur 18.30 uur	Kerkdienst Kerkdienst
Maandag	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Dinsdag	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag	15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling Nelis Bijbellezing ds. A.P. Muilwijk
Donderdag	10.30 uur 15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Meditatie ds. H. Juffer (herhaling) Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag	15.00 uur 19.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker Meditatie ouderling A.C. Lokker (herhaling)
zaterdag	15.00 uur 19.00 uur	Verhaal ouderling Nelis Meditatie voor de zaterdagavond ds. Muilwijk