

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 16 – 6 februari 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

*Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. (...)
En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder
liefhebbe.*

1 Joh. 4:18-21

Er is in de liefde geen vrees. Liefde drijft naar elkaar toe. Angst en vrees drijft uit elkaar. Vanwege de zonde is er angst en vrees gekomen. Als een zondaar in een weg van ontdekking leert, hoe diep ongelukkig hij is, dan zullen we geen rust hebben, alvorens we tot God zijn wedergekeerd. Dan is God altijd de eerste, zoals bij Adam in het Paradijs. Kaïn doolde maar voort op de aarde, zonder ergens rust te vinden. Zo ook een zondaar zonder en buiten God. Uit het antwoord dat Adam aan God geeft, blijkt dat hij vreesde voor God. Want wat zegt hij: 'Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde'. Daarmee erkent hij zijn schuld, die God tot straf bewoog. Hebben wij zo voor onze Schepper en Formeerder onze schuld beleden? Bij het gemis aan de volmaakte liefde, die de vrees buiten drijft, vreest de mens gedurig. 'Zijt niet hooggevoelende, maar vrees' als u nog geen schuldovernemende Borg voor uw hemelhoge schuld hebt. Wie Hem need'rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. De vrees, van verdoemd te zullen worden, geeft pijn in het hart. Er is daar de vreze van de zondaar, die Gods liefde in Christus nog niet kent en voor Zijn toorn vreest. Die vrees geeft pijn, kwelling, angst of benauwdheid in het gemoed, die ophoudt als wij verzekerd zijn van de oprechtheid van ons geloof. Dat geschiedt door de werking van Gods Geest, als ook door de werken der liefde. Hoe groter die werken der liefde zijn, hoe minder de vrees en de benauwdheid is, zo schrijven de kanttekeningen. Als God Zich openbaart, dan wordt de ziel niet alleen de almacht en majesteit Gods gewaar, maar ook de heiligheid en de gerechtigheid, en verder de barmhartigheid en de genade, als God het éne licht der heilige liefde in de ziel ontsteekt. Het weten van verloren te moeten gaan, en dan het onuitsprekelijk wonder, dat er Eén is geweest die in alle benauwdheden mede benauwd is geweest, opdat Hij ons als barmhartige Hogepriester van alle benauwdheden zou verlossen. Daar ontstaat de godsvrucht in de ziel dat bestaat uit een eerbiedig ontzag voor de hoge en heilige God. De ziel door schuldbesef getroffen, wordt door Hem weer opgericht. Dan ontstaat er een liefde tot Hem, die ons eerst heeft liefgehad. 'Die vreest is niet volmaakt in de liefde'. Als we nog vrezen, dan bezitten we de rechte liefde nog niet, want zouden we dat bezitten, dan zou de vrees uitgedreven worden. Naar de staat van het leven kan het zijn, dat we mogen weten uit de dood te zijn overgegaan tot het leven, maar naar de stand van het leven, zo menigmaal vrezende. Wat zegt

Christus? Vrees niet, geloof alleen. De praktijk van het leven is menigmaal: geen geloof, wel vrees.

'Wij hebben Hem lief', vanuit het Grieks kan het ook vertaald worden als een aansporing: 'laat ons Hem liefhebben'. Het tweede zinsdeel geeft de reden, ofwel de oorzaak daarvan aan, namelijk: omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. De ziel wordt naar de wil van God wedergeboren. We worden gebaard door het Woord der waarheid. Wij worden wedergeboren, daarin zijn we lijdelijk. Het is een almachtige daad van Gods wil, die deze geboorte tot stand brengt. Want wij hebben niet naar God gevraagd, maar God vraagt naar ons. Op weg naar de hemel begint niet de zondaar met God, maar God met de zondaar.

In Elspeet stond ik eens aan een sterfbed van een oude christen, waarbij het vrijmachtig werk van God zo duidelijk openbaar kwam. Hij mocht getuigen: 'Ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst liefgehad heeft'. Hij roemde in God en prees Zijn onfeilbaar Woord en hij wist het, als God in mijn leven niet had ingegrepen, dan was ik er nooit gekomen. Want niemand vraagt van nature naar God. Hebt u deze levensles ook al geleerd in uw leven? Zo nee, dan hoop ik dat het u mag uitdrijven tot Gods genadetroon.

Lezer(es): hebt u wel eens gelogen? Om eigen bestwil? Of omdat u er anders schade door lijdt? U voelt wel aan: 'zo iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man' (Jak. 3:2). Nu kan het zijn dat we naar menselijke maatstaven niet liegen. Nu staat er in onze tekst: 'Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar'. We halen er twee woorden uit: liefde en haat. Die twee sluiten elkaar uit én... tegelijk kunnen ze samengaan. Het komt er maar op aan, wat de voorwerpen van die beide zijn. Liefde tot God sluit juist haat tegen de zonde en de duivel in! Hoe volmaakter de liefde tot God is – u begrijpt, ik spreek op menselijke wijze – des te volmaakter en absoluter zal ook de haat tegen de zonde en de duivel zijn. Liefde en haat gaan samen! Anderzijds, als u zegt, de Heere van harte lief te hebben en vervolgens andere kinderen van God links laat liggen: dat is reeds haat! Een niet-liefhebben is reeds haten. Ook in dezen is er geen derde weg. Hier is neutraliteit onmogelijk. Geen liefde, maar ook geen haat, is hier onmogelijk. Het is van tweeën één: of liefde, of haat! Hebt u de naaste niet lief, en u zegt God wel lief te hebben, dan bent u een leugenaar. Zijn broeder niet liefhebben, die u gezien hebt, hoe kunt u God liefhebben, Die u niet gezien hebt? Wat het laatste wordt gezegd is ook een gebod! Het gebod van de Heere Jezus blijft staan: God liefhebben boven alles, maar de naaste als uzelf. Nu wil ik het scherp stellen, namelijk: wie zijn broeder niet liefheeft, belijdt dat hij ook God niet liefheeft. In deze levensles raken we nooit uitgeleerd. Wat hebben we Die grote Ambtsdrager Jezus Christus in alles nodig. Wat kunnen we veel van Hem leren. Hij is gekomen naar een wereld verloren in zonde en schuld, maar wat doen wij voor Hem? Hij dééd dit alles, niet voor vrienden, maar voor vijanden. Als Hij werd gescholden, deed Hij Zijn mond niet open. En wij? Als wij worden gescholden laten we het er niet bij zitten. We laten toch niet over ons lopen?

Als je dat wel doet, dan ben je hard aan een assertiviteitstraining toe. Van de man uit Elspeet waar ik het eerder over had, heb ik veel mogen leren. Hij was zo ongeveer 70 jaar ouder als schrijver dezes. Hij zei wel eens: wij behoren de minste te zijn, maar... we hoeven niet over ons te laten lopen. Zouden we dan niet iets verdraagzamer kunnen zijn? Of dat in ieder geval proberen te betrachten.

*Gij, die een christen wordt genaamd,
Vraagt welke deugd u 't best betaamd,
Het antwoord is kort: voor eerst en lest
Is nederigheid het allerbest.*

Laten we die les van de grote Diaken volgen.

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 9 februari

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Uddel, *Bediening Heilige Doop*

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk

Woensdag 12 februari

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 16 februari

9.30 uur: Ds. G. J. Noordermeer, Sint-Annaland

18.30 uur: Ds. G. T. Appeldoorn, Melissant

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 7 februari : Doopzitting
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 18 februari : Kerkenraad

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter bekwaamere tijd.

EN VERDER...

Voor u gelezen I

Het gebeurde op een ruwe en stormachtige avond dat een grote hond krabt en jankt aan de deur van weduwe Fenton. Eerst wil ze hem niet binnen laten, maar dan bedenkt ze dat het zo regent en stormt dat je in dit weer geen hond uit zou laten. Daarom opent ze de deur, en een natte grote hond komt de keuken binnen; hij loopt regelrecht naar de kamer en legt zich rustig voor de kachel.

Vrouw Fenton zet wat brood en melk voor hem neer en ze ziet met genoeg dat de hond er gretig op aanvalt. Die nacht wordt ze plotseling wakker door gestommel. Trillend van angst zit ze rechtop in bed. O, er komen inbrekers aan! En ja hoor, zo is het ook.

De vorige dag is er boeldag geweest. Dat betekent dat alles wat er maar te koop was, verkocht werd. Want weduwe Fenton wil haar huisje gaan verlaten. Ze woont zo eenzaam in het wijde veld. Ze gaat verhuizen naar een huisje in het dorp, wat dicht bij de mensen. Zo heeft haar man het tegen haar gezegd, toen hij op zijn sterfbed lag. Daarom is gisteren alles verkocht. Maar dat weten deze dieven ook. Ze weten dat er veel geld in de woning moet zijn; heel veel. Maar wat de inbrekers niet weten,

is dat die vreemde grote hond gisteravond zomaar aan de deur stond en nu binnen ligt.

Als ze een raam hebben ingeslagen, komen de dieven met bruto geweld naar de kamer. Ze weten heel goed dat weduwe Fenton zichzelf niet kan verdedigen en ook geen hulp van burens of zo hoeft te verwachten. Maar o, wat is dat: plotseling is daar een woedend gegrom. Het bloed stolt haar bijkans in de aderen. En opeens weet ze het weer: die grote hond! Een vreselijk tumult volgt. Hier hebben de boeven niet op gerekend! En in het donker zijn ze tegen de woedende hond niet opgewassen, zodat ze overhaast de vlucht nemen, zonder het geld dat ze wilden roven.

Weduwe Fenton knielt neer in dank voor Gods wonderlijke bewaring. Heel de dag kijkt ze uit naar die vreemde hond, die wonderlijke hulp, die God verschaft heeft. Maar de hond komt niet meer terug en niemand weet van wie die hond geweest is. God stuurt een grote vis voor Jona en een grote hond voor weduwe Fenton!

Voor u gelezen II

Een stukje uit de nagelaten werken van ds. J. Catsburg, die op 55-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed in Garderen (mei 1984). Uit: *Kom, Schepper Heilige Geest*; een preek over Handelingen 16:14-15. Lydia, de purperverkoopster.

Wanneer je aan Lydia vraagt: 'Lydia, wat is er met je gebeurd?'

O, dan springt Lydia op en zegt ze: 'De Heere heeft intrede in mijn hart gedaan!'

Wonderlijk, daar waren enkele vrouwen die samengekomen waren. Maar nu lezen we in onze tekst alleen van 'een zekere vrouw met name Lydia, wier hart geopend werd'.

Waarom ging het hart niet open van al die vrouwen bij de rivier, die daar samengekomen waren om te bidden?

Waarom wordt hier alleen Lydia genoemd?

Waarom is Lydia de grote uitzondering?

We zien ook hier in ons tekstverband de vrije, soevereine genade Gods. Want waar genade valt, daar valt ze vrij. Ze valt in het hart van Lydia. En als u vraagt aan Lydia: 'Bent u dan beter dan al die anderen?'

Dan moet Lydia met á Brakel en Groenewegen uitroepen: 'Waarom toch Heere, hebt Gij naar mij omgezien? Waarom hebt Gij het op mij gemunt? Waarom is mijn hart geopend? O, dan zinkt de Kerk in diepe verwondering, in diepe aanbidding weg. *Ik, de voornaamste der zondaren!*

Zo heeft Lydia zichzelf leren kennen. Mij is barmhartigheid geschied.

De Heere heeft geopend en de Heere heeft naar haar omgezien. 'Zij hoorde ons, zij nam acht op hetgeen door Paulus gesproken werd', staat er.

Ze hoorde het Woord, ze luisterde niet alleen, maar horen ligt dieper. Horen heeft te maken met gehoorzamen. Zij hoorde niet met haar oor, dat doe je wanneer je

luistert, maar zij hoorde met haar h art. Want er staat: *'wier hart de Heere heeft geopend'*.

Ziet u het, bekeringswerk is een Goddelijk werk.

De Heere heeft geopend!

Geen enkele predikant kan een mens bekeren. Dat is Gods werk. Bekering is hartenwerk. We kunnen de zaken in ons hoofd hebben, maar onze ouden waren gewoon te zeggen: het moet een voet zakken. Het moet komen in ons hart, in ons leven.

'Wier hart de Heere heeft geopend'.

Ze was  en en al oor. Ze leerde *door het geloof* te gehoorzamen, gehoor te geven aan het woord van Paulus. Ze geeft acht op het Woord! O, welk een genadezegen, de Koning der eer, Jezus Christus, kwam met Zijn kruisgerechtigheid in het hart van Lydia. *'Heere, Uw komst is het, die mijn heil volmaakt'* en daar brengt de lieve Christus alles mee voor een zondaar. Ja, daar komt Hij met het enige fundament van de zaligheid. Hij komt over in en door het Woord in de kracht van de Heilige Geest.

Watersnoodramp 1 februari 1953

Gods roepstem

Gods stem verhief zich – en de winden woeien;
de woeste golven raasden over 't strand,
vernielden dijken, stortten zich op 't land,
van ver weerklonk hun angstaanjagend loeien.

Het ziedend water was niet te ontroeien,
't werd voortgestuwd door d'almacht van Gods Hand,
het greep naar mens en dier, naar boom en plant;
een boer verdronk tezamen met zijn koeien...

Intussen zijn de jaren voortgeleden.
We zien terug op 't leed dat werd geleden,
ontroering grijpt ons mogelijk nog aan.

Gods roepstem heeft daarna nog vaak geklonken,
maar is er iets van in ons hart gezonken?
Of zijn w' er vluchtig aan voorbij gegaan?

Christien de Priester (1930-2012)

Tenslotte

Wat zijn we toch vaak bekommerd en verontrust over vele dingen. De dagen gaan open en dicht, een week is zo voorbij. De avonden vaak vol. Twee, drie avonden is al gauw normaal. School, werk, kerk, noem maar op. Druk, druk, druk. En dat kan ook met op zich heel nuttige dingen, met goede bezigheden. We hebben immers allen een taak. En we hebben niet voor niets talenten ontvangen, al was het er één. En toch... De vermaning van Jezus aan het adres van de druk dienende Martha geldt ook ons: *Gij bekommert en ontrust u over vele dingen! Maar één ding is nodig...!* Och, wat een schuld. Schaamte mocht ons aangezicht wel bedekken. Want dat we het met allerlei zaken zo druk hebben zal waar zijn. Maar het gaat er maar om wat het zwaarst weegt. Hoe we 'onze' tijd – nee: Góds tijd, genadetijd! - indelen. Wat de meeste tijd mag kosten. Martha's probleem is zo vaak het onze: druk bezig met veel dienen, met een ijver om alles zo goed mogelijk te doen. En er is ook zoveel om te moeten doen. Maar met dat alles laten we al gauw de binnenkamer leeg, Gods Woord gesloten en de stem van de Heere ongehoord. Terwijl blijft staan: één ding is nodig! Maria had geen terechtwijzing nodig. Zij had het goede deel uitgekozen. Temidden van alle drukte nam ze tijd om naar de woorden van de Heere te horen. Woorden van eeuwig heil en zaligheid. Woorden des eeuwigen levens. Laten we deze les ter harte nemen. Zeker zijn allerlei dingen belangrijk, nodig en onvermijdelijk. Maar boven dat alles staat toch geschreven: één ding is nodig! Dat we ons dan voor alle dingen zouden bekommeren om tijd te maken voor het allernoodzakelijkste: de bekering en de verzoening met God, door Zijn Woord en Geest. Want wat baat het een mens zo hij de hele wereld zou winnen, en schade lijdt aan zijn ziel? O, één ding is nodig!

*Ongelukkig' sterveling!
Zoek het ene, nodig ding,
Eén is nodig, Jezus' leven,
't Eeuwig leven, Gods genâ,
Komt u maar alleen te stâ,
Als gij eens de snik moet geven.*

Ontvang allen, jong en oud, in alle omstandigheden, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

VAN DE DIACONIE



Op D.V. zondag 9 februari zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Adullam. Eén van de projecten binnen Adullam is “Extra aandacht voor Bijbelse identiteit”.

Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding. Adullam biedt zorg en begeleiding vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze. Zowel de medewerkers als de cliënten met hun ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging en leven daarnaar. Hierdoor ervaren de cliënten een herkenbare en dus veilige omgeving. Vandaar dat Adullam er elk jaar weer op inzet om deze Bijbelse overtuiging te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van de medemens met een verstandelijke beperking. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen

VAN DE KERKVOOGDIJ

Verbetering geluidsinstallatie kerkgebouw

Momenteel zijn we bezig met onderzoek om de geluidsinstallatie te optimaliseren. Niet op alle plaatsen in de kerk blijkt het geluid namelijk optimaal, zoals bijvoorbeeld in het middenschip en op de galerij.

Teneinde dit te verbeteren is Wesotronic ingeschakeld om hiervoor een passende oplossing te bieden. Zodra het voorstel van Wesotronic binnen is zal hierover door de kerkvoogdij een besluit worden genomen en zullen de (noodzakelijke) aanpassingen aan de geluidsinstallatie worden doorgevoerd.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en

ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vagen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes

Wat fijn dat jullie zo je best gedaan hebben met het verkopen van de stroopwafels!

De volgende clubavond is 7 februari, van 19.00 uur – tot 20.30 uur.

Deze avond gaan we verder met het woordeloos boek. Na de pauze gaan we een spel doen.

Groetjes van: de leiding

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

Vrijdag 14 februari is het weer club! De meiden van groep 8 gaan deze avond kijken bij de 4-You club. De meiden van de kinderclub (groep 6) mogen dan kennis komen maken met de meisjesclub. Dus de meiden van groep 6 en 7: jullie zijn bij ons van harte welkom deze avond bij de meisjesclub! We hopen om 19.00 uur te beginnen met de vertelling over *'Elia laat het volk kiezen'* (1 Kon. 17:1-24 en 1 Kon. 18:17-46). Daarna doen we een spel! Om 21.00 uur is de avond afgelopen.

Groetjes van de leiding

Jongerenclub 4-you

Beste jongeren, vrijdagavond 14 februari is het weer club. Deze avond hopen de leerlingen uit groep 8 van de jongens- én de meisjesclub mee te draaien op de +12 en de 2^e-klassers op de +14. We zullen deze avond een Bijbelstudie houden over een vrij onderwerp op de +12 en over 'onverschilligheid' op de +14. Na de pauze hebben we een spel voorbereid.

De **jongeredag** van de HHJO staat gepland op **21 maart** in Rotterdam. We zouden hier weer graag met zoveel mogelijk van jullie heengaan, dus hou alvast een gaatje vrij in je agenda. Aansluitend gaan we nog met elkaar een activiteit doen. Voor meer informatie kun je alvast een kijkje nemen op de volgende site: <https://www.hhjo.nl/activiteiten/jongeredag-16>

We hopen jullie vrijdag weer allemaal te ontmoeten.

Groetjes de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zondagmiddag 16 februari hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. We hopen om 14:30 uur aan te vangen. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

Mannenvereniging 'Agur'

Mannen, vrienden, (oud) ambtsdragers van de kerk, mogen wij u weer hartelijk opwekken om met ons op te komen om Gods woord te onderzoeken. Wij wensen op 17 februari om 19.30 uur weer bij elkaar te komen. Wij hopen dan te overdenken de woorden uit Lukas 15 vers 11 t/m 32. De geschiedenis van de verloren zoon. Overdenk dit gedeelte in uw binnenkamer, voordat u opkomt naar de vereniging! Wij wensen met elkaar weer in goede gezondheid, en tot een rijke zegen op de verenigingsavonden te mogen zijn. Helaas moeten we constateren dat er zo'n geringe opkomst is, wat beweegt u om niet met ons samen te komen als mannen uit de gemeente? Is uw tijd tot overdenking van Gods woord u het niet waard? Wij als vaste bezoekers zien uit naar een grotere opkomst. KOMT U OOK?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 17 februari vergaderen wij weer. We behandelen deze avond Bijbelstudie 9 "Wee over de onbarmhartige rijken". Volgens Jacobus 5: 1-5. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 11 februari hopen we als ochtendvrouwenvereniging weer bij elkaar te komen.

Deze morgen is Bijbelstudie 5 aan de beurt waarin het gaat over de zonden van de tong, dit naar aanleiding van Jacobus 3 : 1-12.

Wat is het gebed uit psalm 141 : 3 (berijmd) dan nodig.

Graag geven we nog data door om te noteren in de agenda of op de kalender:

8 februari	Onze gezamenlijke verkoping
11 februari	Ochtendvrouwenvereniging
3 maart	Ochtendvrouwenvereniging
31 maart	Paasviering met avondvrouwenvereniging
12 mei	Jaarvergadering

We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten.

Inloop met koffie / thee vanaf 9.00 uur, 9.15 uur (!) hopen we te beginnen.

Rond 11.15 uur zal de morgen worden beëindigd.

Ook deze morgen zal er oppas zijn voor de kleine kinderen.

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar:

0187-845767 of e-mail : ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

EVANGELISATIECOMMISSIE DE VUURTOREN

Landelijke Evangelisatiedag 2020

Doe het werk van een evangelist

Spreken over God en Zijn woord is goed en nodig, maar hoe doe ik dat? Kom voor stimulans, toerusting en bemoediging naar de landelijke Evangelisatiedag. Deze vindt plaats in de Bethelkerk in Lunteren op D.V. 15 februari 2020. De dag is bestemd voor iedereen die zich bekommert om het heil van zijn naasten. In een lezing en diverse workshops diepen we het thema praktisch uit. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

De heer Piet Bloed neemt u in zijn boeiende hoofdlezing mee op zijn weg van boer naar evangelist. Het thema van zijn lezing is: Van veehouder in het natuurgebied tot evangelist in de grote stad. Piet heeft veel ervaring met evangeliseren. Hij is gedreven om medechristenen aan te sporen vrijmoedig over God te spreken.

In het vervolgprogramma kunt u in twee rondes telkens een workshop volgen. U kunt kiezen uit de onderwerpen:

1. Luisteren naar de Heilige Geest (ds. F. Zweistra)
2. Evangeliseren als anderen slapen (Hermine den Breejen en Marja Liefing)
3. Deur-aan-deur-evangelisatie (Wilfred Heijns)
4. Kinderevangelisatie aan huis (Liesbeth van Klinken)
5. Betere evangelisatiegesprekken - gesprekstechniek kan helpen (Cor van Brummelen)
6. Opleiding tot evangelist m/v (ds. R.W. Mulder)

Voor de workshops kunt u zich tot en met 13 februari 2020 inschrijven via de website van de HHK.

Op deze site kunt u ook meer informatie over deze dag vinden. Telefonisch opgeven bij het kerkelijk bureau is ook mogelijk.

Verkondigt onder de volken Zijn daden.

(Psalm 9: 12b)

HOMETEAM 'SPERANȚA'

Bloembollenactie

Het is weer zover! De bloembollenactie komt eraan! D.V. zaterdag 15 februari 2020 hopen we als Hometeam 'Speranța' weer zoals voorgaande jaren een bloembollenactie te houden voor Jantina's kinderwerk in Roemenië. De bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemenkwekerij Klepper! U ziet de kinderen die ons helpen 's morgens aan uw deur verschijnen.

Rond 9.00 uur starten we de actie tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur. Als u ons gemist heeft aan de deur, kunt u ook tussen 9.30 en 11.30 uur bij Kwekerij Klepper langskomen om bloembolletjes te kopen.

Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun Jantina's kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en educatie doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord.

Hartelijk dank voor uw en jouw medewerking!

Vriendelijke groet namens Jantina en de Roemeense kinderen,
Hometeam 'Speranța

Als er nog mensen zich willen aanmelden als chauffeur: graag! Stuur een email met uw naam en (mobiele) telefoonnummer naar mathilde93@kliksafe.nl of bel naar 0187-664196.

De chauffeurs worden tussen 8.15 en 8.30 uur bij Kwekerij Klepper verwacht om in te laden, daarna graag naar Eben-Haëzer. De kinderen worden 8.30 uur in Eben – Haëzer verwacht. Met elkaar hopen we dan de ochtend te beginnen, waarna de actie wordt gestart.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. H. Bax (3)

In het voor- en najaar kon het geweldig stormen aan de kust van Goeree. Zo ook in november 1866. Op 27 november van dat jaar liep een zekere Pieter van der Wende op het strand. Bij storm komt er van alles aan wal drijven. Plotseling zag hij een wijnfles aan land spoelen. Bij nader onderzoek zag hij een briefje in de fles. Vlug brak hij de fles, haalde het briefje te voorschijn en las:

"Het Stoomschip Cornelia kapt. Hendriks 's nachts van 26 november 1866, te 4 ure, wegens dichte ..., met een loods aan boord op den Oosterd geraakt, God geve dat

allen behouden worden, zoo niet, zij Hij onze zielen genadig. En verwacht het best voor weduwen en wezen.

Stuurman J.D. Andries, Vaarwel Betrekkingen!"

Zo snel als hij kon ging de man met dit bericht naar het haventje van Ouddorp, waar altijd wel wat vissers te vinden waren. Het bericht van de gestrande "Cornelia" veroorzaakte onmiddellijk actie. De burgemeester van Ouddorp, de heer Van Kerkwijk werd gewaarschuwd. Enkele ervaren vissers gingen aan boord van de hoogaars "De Onderneming" van schipper Pieter Kasteleijn. Even later voer deze met zijn broers Jacob Kasteleijn, zelf ook schipper en Willem Kasteleijn, arbeider alsmede Cornelis van der Klooster, schipper, de haven van Ouddorp uit. De mannen werden met bezorgde blikken vanaf de wal nagestaard door de daar verzamelde vissers. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door het dorp.

Ongetwijfeld zal ook ds. Bax gehoord hebben van de dappere poging van zijn moedige gemeenteleden, die niettegenstaande de hevige storm en de hemelhoge zee uitvoeren om in doodsgevaar verkerende scheepslieden van een gewisse verdrinkingsdood te redden.

Het gelukte de bemanning van "De Onderneming" onder extreme omstandigheden in de buurt van het gestrande stoomschip te komen. De "Cornelia" zat muurvast op de zandbank 'de Oosterd'. De aanblik van de bemanning was deerniswekkend. Bijna ongekleeed hingen de opvarenden in het want, verkleumd door storm, regen en overslaande golven waren allen op het punt van te verdrinken. Aan boord van het schip komen, was uitgesloten vanwege de huizenhoge golven. Het kleine vissersscheepje zou te pletter slaan tegen de metalen wand van het stoomschip. Na bovenmenselijke inspanningen en herhaalde pogingen, gelukte het eindelijk een lijn over te gooien naar de schipbreukelingen. Via deze lijn werden de bemanningsleden een voor een van boord gehaald. Nadat de kapitein als laatste in het vissersschip was geholpen voer "De Onderneming" met 25 bemanningsleden en de loods terug naar de haven. Ook deze terugtocht, met zoveel mensen aan boord, was een staaltje van zeemanskunst. Helaas kwam voor de stuurman van de "Cornelia" de hulp te laat. Hij was kort voor de reddingsactie overboord geslagen en verdronken.

Van alles berooid kwamen de zeelieden in Ouddorps haven aan. In allerijl werden ze op verschillende plaatsen ondergebracht en van de eerste levensnoodzakelijkheden voorzien. Kapitein Hendriks van de "Cornelia" rapporteerde aan burgemeester Van Kerkwijk, dat zijn schip met rogge, erwten, vlas, hennep en tarwe geladen, onderweg was van koningsbergen naar Rotterdam. Het schip moest als verloren worden beschouwd, daar het lek was geslagen. Zowel de kapitein als de hele bemanning verklaarden aan de burgemeester, dat zij naast God, hun leven aan de dappere redders te danken hadden. Immers, het schip was lekgeslagen, de reddingsloepen weggeslagen, zodat zij elk ogenblik de dood voor ogen hadden. Burgemeester Van Kerkwijk zorgde er dan ook voor dat zij wegens betoonde moed een loffelijk

getuigschrift en een eremedaille ontvingen van de maatschappij tot redding van schipbreukelingen te Rotterdam.

Hoewel de dankbaarheid groot was, ook onder de redders, bleef deze reddingsactie toch niet zonder nadelige gevolgen voor Pieter Kasteleijn. Waarschijnlijk had hij te veel van zijn krachten gevergd en waren de koude en het water hem noodlottig geworden. 17 februari 1867, dus maar enkele maanden na de geslaagde reddingsoperatie, overleed hij, slechts 28 jaren oud zijnde. Een diepbedroefde weduwe met 5 kleine kinderen bleef achter. Het oudste kind was nog geen

6 jaar!

Het meeleven met de familie en inzonderheid met de jonge weduwe, Bastiaantje Verhage was groot in de Ouddorpse gemeenschap. Ook ds. Bax toonde daadwerkelijke hulp. Hij liet een predikatie over Romeinen 6 : 23 in druk verschijnen. De opbrengst hiervan stelde hij geheel beschikbaar aan de weduwe van Pieter Kasteleijn en haar gezin. Op 28 maart 1872 vertrok Bastiaantje Verhage met haar vijf kinderen naar de U.S.A. Hoe zij het verder daar gemaakt hebben is niet bekend.



(wordt vervolgd)



PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Licht verspreiden

Als de Heere Jezus op aarde is en preekt voor de mensen, zijn veel mensen die graag naar Hem luisteren. Ook laat Hij hen tekenen en wonderen zien. Wat gebeuren er toen veel wonderlijke dingen op aarde! De Heere Jezus liet zien: Ik heb alle macht in hemel en op aarde! Veel mensen volgden Hem en luisterden meer naar Hem dan naar de oversten van het volk. *Luisterden ze echt met hun hart? Doe jij dat al?*

Je weet zelf hoe de farizeeën steeds probeerden de Heere Jezus in de val te lokken om Hem te kunnen doden.

Daarom vragen ze Hem: 'Meester, welke is het grote gebod in de wet?'

Jezus zegt: 'Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelfven.' (*Mattheüs 22:36 – 39*)

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is waarom we op deze aarde zijn. Wat zien anderen dan aan ons? En waarom is dat belangrijk?

Op deze twee vragen gaan we een antwoord zoeken. Om het nog beter te kunnen begrijpen eerst een voorbeeld.

Je hebt nodig:

- een kaars die goed blijft staan,
- een kandelaar waar de kaars op kan
- een glazen pot of iets dergelijks die over de kaars kan waardoor die dooft.

Maak het (een beetje) donker binnen. Steek de kaars aan. Laat iedereen goed kijken hoe deze brandt. Doe de glazen pot over de kaars. Kijk wat er gebeurt: de kaars dooft. Steek de kaars nog eens aan. Zet hem op een kandelaar. Zo geeft de kaars aan iedereen licht.

Denk hier eens goed over na!

Een kaars die dooft, geeft geen licht. Dat is niet de bedoeling van een kaars.

Zo is het ook met je leven! De Heere Jezus gebruikt dit voorbeeld om ons te leren dat ons leven een brandende kaars moet zijn. We gaan erover lezen in de Bijbel.

Mattheüs 5: 14 – 16

*Gij zijt het **licht der wereld**; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. En men steekt geen **kaars** aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij **schijnt** allen die in het huis zijn.*

*Laat uw **licht** alzo **schijnen** voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, **verheerlijken**.*

Kunnen we zelf licht verspreiden? Nee hè, niet van onszelf. Daarom heeft de Heere dat grote gebod gegeven, waarover je al eerder las. Kunnen we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf? Je zult wel zeggen: Nee, dat is onmogelijk! Toch kan het wel! Niet omdat jij zo goed bent, zo goed luistert naar de Bijbelverhalen en naar je ouders en zoveel weet, etc. Als de Heere Jezus in je hart woont, kan het wel. Hij is hét Licht der wereld! Toen je klein was, ben je hoogstwaarschijnlijk gedoopt: 'Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne' (*Jesaja 43:1*) Mijne betekent: van Mij. Bidt maar tot Hem en leg deze belofte voor Hem neer; Hij wil jouw duistere, zondige hart **verlichten** en reinigen met het bloed van de Heere Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Dan ga je licht verspreiden!

Maar... daarbij geldt ook dat we het nooit mogen omdraaien: omdat de Heere Jezus niet in mijn hart is, hoef ik geen licht te zijn. Iedereen die van de Bijbel weet, hoort een **licht** te zijn voor anderen.

Puzzel 990

We hebben dit keer een iets andere puzzel, meer een soort Bijbelstudie. Hopelijk mag het voor jullie leerzaam zijn. Succes en laat ons gerust weten hoe je het vond.

Denk samen met je ouders na over dit Bijbelgedeelte en beantwoord de vragen:

1. Gij zijt... (vers 14). Tegen wie zegt de Heere Jezus dit (zie ook vers 1-2)?
2. Wat weet je van hen? (zie 2 Korinthe 4:6).
3. De Heere Jezus zegt dat zij het licht der wereld zijn. Wat betekent dat (zie kanttekening of Bijbel met uitleg)?
4. Wat leert de Heere Jezus door het voorbeeld van de kaars (vers 15)?
5. Waaraan zien anderen dat je een licht bent (vers 16a)?
6. Waarom is het belangrijk dat anderen jouw licht zien schijnen (vers 16b)?
7. Schrijf Mattheüs 5:16 over in mooie letters en probeer de tekst uit je hoofd te leren.
8. Noem 3 mensen uit de Bijbel, die hun licht lieten schijnen aan de mensen om hen heen en leg ook uit waarom je aan hen denkt.

Deze antwoorden nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

De ongedachte redding

Door C. Brouwer

Het kleed der rouw getuigde weldra, dat de dood een offer, een zwaar offer geëist had. De vrouw had haar dierbare echtgenoot, de kinderen hadden een liefhebbend vader te betreuren en het ganse gezin miste een trouwe kostwinner.

Doch keren wij haar het wrak terug, om te zien, wat daarvan geworden is. Zoals wij zagen, meenden al de schepelingen, dat het weldra zinken zou. Maar neen! Hoewel het bijna ongelooflijk was, het schip had geen lek gekregen, daar alléén aan de bovenzijde het vaartuig ingedrukt was, en het water, dat door het aanslaan van de

golven tegen de zijden in het schip kwam, was niet van zoveel betekenis, dat het dadelijk gevaar opleverde. Het schip bleef dan drijven tot grote verwondering van onze matroos, die niets anders dan de dood voor ogen had gezien, maar bij wie nu de hoop van ook gered te worden weer levendig werd. Hij wierp zich op het dek op de knieën en smeekte de Heere, indien het in Zijn raad kon bestaan, om met de zijnen weer verenigd te worden.

Matroos E. behoorde tot de weinige mensen, die in waarheid hadden leren bidden. De eenzaamheid, waarin hij zich thans bevond, voerde hem terug naar het verleden. Hij leefde eens te midden van de wereld en dacht nimmer aan de eeuwigheid. Die wereld had hij liefgehad met al haar zondige vermaken. In het losbandigste gezelschap had hij het grootste genot gevonden, en was door zijn makkers in de ondeugd steeds gevierd geworden, want hij durfde schertsen, spotten en kwetsen, zoals niemand van hen durfde. Om God en Zijn dienst had hij zich in die dagen volstrekt niet bekommerd, en de omgang met zijn gezin had veel te wensen overgelaten, daar hij slechts zelden in de huiselijke kring te vinden was.

Maar op zekere zondagavond, toen hij 's maandags weer ter zee zou afvaren, was hij, als door een onzichtbare hand gedreven, naar de kerk gegaan. Daar hoorde hij het krachtig en vermanend woord van de leraar: 'God laat niet met Zich spotten.' De bezielde taal van de prediker drong door tot zijn geweten. De Heilige Geest beploegde de harde bodem van zijn hart. Hij had de prediker nooit persoonlijk ontmoet, en toch was het hem, of deze met alle bijzonderheden uit zijn leven bekend was, en geweten had, dat hij in de kerk zou komen, en van die gelegenheid nu eens gebruik maakte om hem eens nauwkeurig te zeggen, hoe slecht het er met hem bijstond, en hoe hij tot nu toe zijn leven besteed had. Hij luisterde met ingehouden adem. Elk woord bracht hem nieuwe smart en toch verlangde hij niet naar het eind van de prediking. Het was hem, of zijn ziel de leraar toeriep: 'Graaf dieper, en gij zult meer gruwelen vinden!'

God had de ruwe matroos in die ure aan zijn zonde en ellende ontdekt, en in het diepst van zijn ziel klonk de vraag: Wat moet ik doen om van al mijn zonde en ellende verlost te worden?'

Hij ziet zich in gedachten die avond nog zitten in de pastorie; hij herinnert zich nog levendig het krachtig gebed van de leraar, dat het gevallen zaad niet verstikken, maar opgroeien mocht. En het was niet verstikt, maar door 's Heeren genade opgewassen en had vruchten gedragen. Hij had Jezus gevonden, en getrokken door de koorden Zijner oneindige liefde, in zijn hart een brandende liefde tot zijn Heere en Heiland voelen ontwaken.

Kon het anders, of zulk een man moest na een angstige nacht, bij het zien van de naderende morgen, in het volle vertrouwen op God betuigen:

*Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid,
Waar 'k mee tot God genake,*

*Daar 't morgenlicht zijn stralen spreidt,
En ik gezond ontwake.
Tot Hem verheft zich hart en stem,
Voor Zijne gunstbewijzen;
Ik leef, beweeg me en ben in Hem,
Zou ik mijn God niet prijzen?*

*Deez' dag zij heel aan U gewijd,
Dat blijven al mijn dagen!
Dan zal ik door Uw gunst verblijd,
Mijn onspoed moedig dragen.
Met U verzoend in Jezus' dood,
En door Zijn bloed geheiligd,
Is èn in voorspoed èn in nood,
Mijn pad door U beveiligd!*

Doch ook de toekomst hield zijn gedachten bezig. Het schip dreef en het zou, indien er geen storm opstak, wel blijven drijven. Hoewel er dus geen ogenblikkelijk gevaar dreigde, verlangde hij er toch naar, dat spoedig een ander schip in de nabijheid mocht komen. Nauwelijks was de morgen aangebroken, of hij klom in de mast en tot zijn grote blijdschap ontdekte hij na een korte poos in de verte een brik. Door tekenen en seinen zoekt hij de aandacht van de schepelingen te trekken; maar hoewel de brik hem eerst scheen te naderen, veranderde zij spoedig van koers en was weldra aan de horizon verdwenen.

Doch hoezeer het hem tegenviel, toch verloor hij de moed, of liever het vertrouwen op God niet. O, neen! Van tijd tot tijd beklom hij de mast om uit te zien. En zo bijzonder werd hij gesterkt, dat hij zelfs niet zwijgen kon en zijn hart voor de Heere uitstortte in het lied:

*Maar de Heer' zal uitkomst geven!
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied!
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht,
En mijn hart wat mij moog' treffen,
Tot de God mijns levens heffen.*

III

Het zingen van deze psalm had zijn hart verruimd en geen ogenblik twijfelde hij er aan, of ook de Heere zou in deze nood uitkomst geven.

Op geruime afstand van het wrak stevende het schip 'De Getrouwheid'. De bemanning bemerkte weldra een stip aan de horizon, want zeelieden kunnen in 't

algemeen scherp in de verte zien. Het roer werd gewend, en men stuurde het schip in die richting. Weldra kwam men met behulp van een verrekijker tot de ontdekking, dat het op die bodem niet in het reine was.

Grote belangstelling naar het vaartuig, dat daar voor hen lag, maakte zich van alle matrozen op 'De Getrouwheid' meester. Men kon zich de vreugde van E. voorstellen, bij de nadering van dit schip, en zijn vreugde steeg ten top, toen hij ontwarde, dat het een vissersvaartuig uit de plaats zijner inwoning was.

Door roepers begon men met elkaar te spreken en na enkele ogenblikken was de bemanning van 'De Getrouwheid' van de ware stand van zaken ingelicht. Hoewel de zee nog zeer onstuimig was, besloot men op laatstgenoemde bodem tot het uitzetten van de roeiboot. De grote vaartuigen konden elkaar niet naderen, dan bestond er groot gevaar van tegen elkaar geslagen te worden. Toen de ranke boot daar op de hoge golven slingerde, vroeg de schipper, wie van zijn schepelingen er in durfde gaan om naar het wrak 'De drie Gezusters' te roeien.

Op die vraag volgde een algemeen, diep stilzwijgen. Om de redding van de verlaten schipbreukeling te volbrengen, daartoe was zelfverloochening nodig, een zelfverloochening, die, als God het niet verhoedde, in zelfopoffering kon eindigen. Een edele, maar ook een zeer zware taak moest verricht worden.

'Is er niemand?' vroeg de schipper.

Allen zwegen

'Als er dan niemand is,' hernam hij, 'dan zal ik gaan. Ik waag mijn leven, maar niet uit roekeloosheid. God weet het, het is om een mens te redden. Op Zijn genade bouw ik. Van Hem alleen is mijn verwachting. Moge Hij mij nabij zijn!'

Tegelijk sprong de moedige schipper in de roeiboot, voorzien van een touw. Met forse slagen bewoog hij de riemen over het golvende watervlak. Na enige minuten van tobben en worstelen, nu eens in de hoogte opgeheven en dat weer als in de diepte neergeworpen, was onze koene zeeman het wrak genaderd wierp een touw uit en met Gods hulp was matroos E. weldra gered.

De 'Getrouwheid' was nog te kort in zee om reeds dadelijk het roer te wenden en naar huis terug te keren; daarom zou men blijven vissen, tot de vangst voldoende was om huiswaarts te kunnen keren. Matroos E. dacht natuurlijk onophoudelijk aan de zijnen; misschien, zo meende hij, geloven zij niet anders, dan dat ik een prooi van de golven geworden ben.

(Wordt vervolgd)

Verkoping Ochtend- en avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Wij nodigen u uit om op zaterdag 8 februari onze jaarlijkse verkoping in Eben Haëzer te bezoeken en daar is van alles te doen nl:

Jemako schoonmaak artikelen, groente en fruit voor de winter vitamine. Snoep en kruiden van Adullam zijn er ook volop. Leuk houten speelgoed van Vlinderhout.

Boeken, overheerlijke boeren kaas, maar ook zijn er de eigen gebakken producten zoals: koekjes, cake, arretjescake, appelkoeken, en natuurlijk de heerlijke Ouddorpse advocaat. Erwtensoep, slaatjes en bonbons. Ook kunt u bij ons terecht voor een nieuwe hoed.



Voor de kinderen is er glasverven en taartjes bloemschikken. Ook kunt u zich opgeven om deel te nemen aan een workshop bloemen ring maken. Kosten € 12.50 en opgeven tel. 680646 of tel. 682940. Ook kunt u gewoon een bloemstukje kopen. Er zal een rommel tafel zijn met allerlei leuke spulletjes.

Tussen de middag kunt u bij ons gezellig Fish and Chips komen eten er zal door de mannenvereniging vis worden gebakken en er is patat met snack te koop. Maar natuurlijk kunt u bij ons ook gewoon een heerlijk kopje koffie/thee met iets erbij gebruiken. U kunt bij ons terecht vanaf half 10 tot half 3 in Eben Haëzer, Preekhillaan 3.



De opbrengst van deze verkoping zal bestemd zijn voor de volgende doelen: 50% voor het winter project van Bright Spot of Hope en 50% voor de kerkvoogdij.

Mogen wij op uw komst rekenen?

Oroep woonruimte

In het verleden hebben inwoners van Ouddorp en omgeving zich beschikbaar gesteld om woonruimte te faciliteren voor verzorgenden en/of leerlingen. Ook nu willen wij graag een beroep op uw gastvrijheid doen!

Door de tekorten in de zorg zijn wij altijd op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze woonzorglocatie de Vliedberg. Ouddorp heeft helaas een ongunstige ligging om nieuwe mensen te werven, die qua reisafstand bereid zijn om bij ons te werken. Mede hierdoor gaan wij de kerkgemeenschap regio Veluwe aanschrijven voor het werven van verzorgenden en leerlingen uit de kerkelijke gemeenschap in die regio.

Om geïnteresseerden hiernaartoe te halen zijn wij op zoek naar woonruimte, zodat deze mensen tijdelijk of waar mogelijk een langere periode in het mooie Ouddorp kunnen wonen en werken. Zij trekken bij u in als inwonende tegen een vergoeding of huren een gedeelte waar mogelijk.

Woonruimte hebben we eigenlijk het hele jaar door nodig, zowel in de winter als de zomer. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Wilt u bijdragen aan de continuïteit van onze zorgverlening op locatie de Vliedberg en heeft u ruimte beschikbaar? Dan komen wij graag met u in contact!

Neem vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens:

Therese Vlietland

0187-685500

t.vlietland@vliedberg.nl



DE VLIEDBERG

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 15 februari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 20 februari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp