

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.14 – 9 januari 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Nieuwjaar

*En Juda werd vergaderd, om van de HEERE hulp te zoeken.
(2 Kronieken 20: 4a)*

Geliefden, het oude jaar is weer in de eeuwigheid verzonken. Het komt niet meer terug dan alleen met de oordeelsdag. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

De tijden zijn donker, en de ongerechtigheid vermenigvuldigt zich in ons land. Het verband waarin onze tekstwoorden voorkomen, verplaatst ons naar de tijd, dat Josafat koning was over Juda. Ook deze had gezondigd, door met de goddeloze koning Achab een verbond te sluiten, welke hij geholpen had in de strijd tegen de Syriërs. Hierover had de Heere Zich zeer vertoornd, maar Josafat verootmoedigde zich voor het aangezicht des Heeren. Doch wat gebeurt er, de kinderen Moabs en de kinderen Ammons alsmede de Edomieten trekken op ten strijde tegen Juda. Wanneer dit Josafat geboodschapt wordt, is het opmerkelijk dat hij niet zijn leger van meer dan 1.100.000 man verzamelt, maar een vasten uitroept in geheel Juda. 'En Juda werd vergaderd, om van de HEERE hulp te zoeken', want zij vreesden overstroomd te worden door de vijanden.

Geliefden, ook ons land, onze kerk en ons volk worden bedreigd door menigten van zonden. Inzonderheid de God-onterende leerstellingen en het bijkans algeheel verval doet ons vrezen, dat de erve der vaders in de hand des vijands zal vallen.

Wij zijn en worden overstroomd met ziel-verdervende lectuur en openbare Godsmiskening, waartegen in ons geen kracht is. Dit alles dreigt onze gezinnen met onze kinderen mee te voeren in goddeloze en heidense instellingen. Waar zullen wij met dit alles heen? Openbaart zich niet steeds meer, dat de Heere een twist heeft met ons en ons volk? Wat zal het einde hiervan zijn en wat houdt dit nieuwe jaar voor ons verborgen? Zou dan ook ons de opwekking niet gelden, om van de HEERE hulp te zoeken, zowel voor ons persoonlijk, voor onze kinderen alsook voor land, volk en kerk? Gans Juda stond voor het aangezicht des HEEREN, zij moesten betuigen: 'In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U'.

O vrienden, waarmede zullen wij het nieuwe jaar beginnen? Het mocht ons wel opwekken des Heeren aangezicht te zoeken wegens onze schuld, schande en zonde. Wien gaat het ter harte dat wij, in wat genoemd wordt een welvaartstijd, overrompeld worden door de Moabieten, Ammonieten en Edomieten? Zullen wij met onze kinderen verslonden worden door het vergif dezer heidenen? God geve, dat ook wij vergaderd werden, om van de HEERE hulp te zoeken. Dat wij in

ootmoed en oprechtheid des harten onze hulpeloosheid voor Zijn aangezicht belijden zouden, opdat het gevaar afgewend mocht worden. Moesten wij niet met zorg vervuld zijn omtrent de toekomst van onze kinderen, temeer omdat wij gevoelen geen kracht te hebben tegen deze grote menigte. Dat wij dit jaar mochten beginnen om, gelijk Juda, van de HEERE hulp te zoeken en met de dichter te belijden: 'Mijn hulp is van den HEER' alleen, Die hemel, zee en aarde eerst schiep, en sinds bewaarde'. In onszelf is geen pleitgrond en hebben wij geen recht, doch er is één pleitgrond en dat is het bloed van Jezus Christus. Hij heeft bewezen met Zijn lijden, dood en opstanding dat er geen vijand is, die tegen Hem kan staande blijven. En Zijn belofte is nog van kracht: 'Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld'. Juda werd vergaderd voor het aangezicht des HEEREN, waar de bloedige offers werden gebracht en waar het reukwerk was. Daar sprak God van boven het verzoendeksel en heeft bewezen, dat Juda niet tevergeefs van de HEERE hulp zocht. Daarvan getuigt Josafat in vers 20: 'Geloof in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden'.

De Heere geve dat ook wij in deze benauwde tijd bij Hem onze hulp zouden zoeken. Dat het de behoefte onzer ziel zoude zijn, om dit nieuwe jaar aan Zijn genadetroon te beginnen, kennis nemende van onze hulpeloosheid. Deze tekst mocht echter ook aan ons persoonlijk bevestigd worden.

Wanneer er zouden zijn, die leren kennen, dat de Heere vertoornd is vanwege hun zonden en zij met de dichter van Psalm 65 moeten zingen: 'Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij'. Ja, die door satan beschuldigd, door de wet veroordeeld en door de consciëntie aangeklaagd worden, zodat er in hen geen kracht is tegen zulk een grote menigte. O verootmoedigt u dan voor het aangezicht des Heeren. Hij alleen kan en wil helpen, waarvan de dichter van Psalm 121 het uitroept: 'Hij, Isrels wachter, sluimert niet; geen kwaad zal u genaken; De HEER' zal u bewaken'.

In onszelf zijn er geen redenen, dat de Heere ons zou helpen, alles is verbeurd en verzondigd, ja, hoe dikwijls houden wij het nog met Achab?

O vrienden, dit woord mocht ons opwekken om onze toevlucht te nemen tot de troon der genade, waar in het midden des troons het Lam is, staande als geslacht van voor de grondlegging der wereld. Dit Lam is als Overwinnaar gekroond geworden met eer en heerlijkheid toen Hij ten hemel opvoer en Zijn strijd zag bekroond. Hij heeft duivel, zonde en dood overwonnen, alleen bij Hem is hulp te verkrijgen. Daarvan getuigt Gods woord in Psalm 89. 'Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, hem uit het volk verhoogt; hem had Ik uitverkoren. 'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden, en hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden'. Vliedt dan tot Hem, alleen die Held kan verlossen, Hij is een sterke Verlosser voor hulpeloze en reddelose zondaren. Dat ook onze ervaring mocht zijn: 'De HEER' is mij tot hulp en sterkte; Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang'. Welk een weldaad,

wanneer Hij aan ons zou bevestigen, wat de profeet in vers 17 getuigt: '...want de HEERE zal met u wezen'. Hoe donker het dan ook mocht zijn, wanneer de Heere met ons zoude zijn, dan kunnen wij gerust het nieuwe jaar ingaan.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 12 januari

9.30 uur: Kand. P.J.T. van den Herik, Staphorst

18.30 uur: Kand. P.J.T. van den Herik

Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 15 januari

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 19 januari

9.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 Malawi, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 14 januari:

Kerkenraad

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

EN VERDER...

Voor u gelezen I

Nieuwjaarslied

Laat een jaar van zegeningen
Voor ons nu eens zijn bereid.
Overstroomt Uw lievelingen
Met Uw goedertierenheid;
Laat eens leven uit de doden,
Onder Uwe kinderen zijn.
Sier met heil Uw Hemelboden,
Dan zal 't volk recht blijde zijn.

Overstroomt met heil Uw landen,
Daar Uw kerke is geplant.
Ruk Uw volk uit 's vijands handen,
Wees de God van Nederland;
Laat Uw wijngaard lustig bloeien,
Groenen als het tere kruid.
Laat Uw volk in deugden groeien;
Dat ons heil op heil uitspruit.

Doet ons Sions heil aanschouwen,
In het nieuw begonnen jaar;
Weer van ons de smart en rouwe;
Uw genâ ons lang nog spaar.
Laten vele weêrgeboren,
In dit jaar zijn toegebracht.
Red een volk, geheel verloren,
Dat op Uw genade wacht.

Jacob Groenewegen (1707 - 1780)

Voor u gelezen II

Een nieuw begin...

Het is nodig afgesneden te worden van ons eerste verbondshoofd Adam en de tweede Adam ingelijfd te worden en alzo Zijn weldaden deelachtig te worden, waardoor Hij onze God wil zijn en wij Zijn volk. En dit nieuwe verbond is en blijft alleen Gods werk, vrij, soeverein, eenzijdig, naar Zijn welbehagen. Wij vallen erbuiten, al wordt het in ons uitgewerkt.

O, dat de Heere het woord van Zijn beloften vervullen mocht, ook onder ons: *'Zie de dagen komen, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken.'* (Jer. 31:31). Hij had voortijds Zijn verbond met ons, met Nederland. Hij heeft hier Zijn vuur- en haardstede gehad. Maar wij hebben het verbond vernietigd.

*Wij hebben God op 't hoogst misdaan,
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan;
Ja, wij en onze vaad'ren tevens.*

Naar recht moet de Heere ons overleveren aan onszelf. Maar naar Zijn genade make Hij een nieuw begin. Hij schenke het nieuwe leven en Zijn Geest uit de hoogte en schrijve Zijn wet in onze harten. Hij zij onze God en wij Zijn volk. Hij doe ons Hem kennen, kleinen en groten, kinderen en ouders, en Hij moge de zonde van het overblijfsel van Zijn erfenis voorbijgaan. En ook onderwerpelijk, persoonlijk, make Hij een nieuw begin in veler leven. Hij openbare Zijn wet in veler hart, tot kennis van zonde en schuld, maar ook tot kennis van de noodzakelijkheid van Christus en van de vergeving der zonden.

Hij kan een geheel nieuw begin in ons leven maken, al is het nog zo verknoeid en verdorven. Hij maakte het nieuw in Manasses leve, in het leven van de zondares die knielde aan Jezus' voeten. Hij is de Machtige. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest maakt Hij een nieuwe man, een nieuwe vrouw. Maar dan ook geheel nieuw. Niet wat opknappen, maar nieuw. En die belofte is zo vast. O, dat een verlegen volk dan het eigen pogen maar mag staken, het eigen leven los mag laten, om het te vinden in dat nieuwe dat de Heere maakt. *'Die in Christus is, die is een nieuw schepsel.'* Welk een weldaad! Zijn wet in de harten. Door hem geleid, Hem kennen. Hij onze God en wij Zijn volk, in die schuldvergiftenis in Christus' bloed. En dat gedurig weer. Wij verzondigen het dagelijks. Steeds weer moet het oude nieuw gemaakt worden. Ook kunnen wij bij het oude manna niet leven. Maar de Heere maakt alles nieuw.

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Een nieuwe jaarkring zijn we binnen getreden. Allereerst willen wij u en jou van harte de zegen des Heeren toebidden voor dit nieuwe jaar onzes Heeren 2020. Staande aan het begin van een nieuw jaar kunnen de vragen vele zijn. Wat kan het benauwen. De toekomst is voor ons allen verborgen. Wat zal het ons brengen, voor ons persoonlijk, voor onze gezinnen, voor onze kerk, onze gemeente, voor ons land, voor ons volk, voor de wereld die ligt in het boze? Een wereld waarin de liefdeloosheid, de bandeloosheid en de normloosheid zich - als vrucht van de goddeloosheid - steeds meer openbaart? Een wereld waarin maar een vonkje nodig is om alles in vuur en vlam te zetten, in het 'klein' en in het grote wereldgebeuren. Mocht voor alles echter die éne vraag ons worden opgebonden: hoe kom ik met God verzoend? De dichter van Psalm 4 verwoordt het zo:

*Daar velen twijfelmoedig vragen:
Wie zal ons 't goede toch doen zien?
Doe Gij o Heer' na 't angstig klagen,
Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
En wil Uw rijke gunst ons biên.*

Dat we het dan zullen verwachten van de Heere. Hij regeert, Hem loopt niets uit de hand. Hij doe het lieflijk licht Zijns aanschijns ons dagen. Hij schenke ons Zijn rijke gunst. En dat op de plaats die Hij ons heeft geschonken. Zelfs onder het kruis, dat Hij ons heeft opgelegd. Om ons temeer onze diepe afhankelijkheid te doen inleven. Om ons te leren het in alles, voor de tijd en de eeuwigheid alleen van Hem te verwachten, Die Zijn Zoon zond naar deze aarde, en Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hoezeer we het ook onwaardig zijn, hoe we het ook hebben verzondigd. De HEERE is en blijft Dezelfde, om Jezus' wil. Daarom zij en blijve het onze bede: *Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o HEERE.* Ontvang allen, jong en oud, in al uw en jouw omstandigheden, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding voor het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op 15 december 2019. De prediking was naar aanleiding van Jesaja 55 vers 1 en 2: *“O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat*

niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw ziel in vetigheid zich verlustigen.”

Het thema van de preek was: Genade alleen.

Op 22 december stond de Dis van het Nieuwe verbond aangericht.

De avondmaalsdienst vond plaats naar aanleiding van Jesaja 7:14a *“Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren.”* Het thema van de preek was: ‘Immánuëls teken’.

De nabetrachtingsdienst vond plaats naar aanleiding van Lukas 1:68-70 *“Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht Zijnen volke; En heeft een Hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;”.* De prediking ging over de lofzang van Zacharias.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

VAN DE DIACONIE

Diaconale collecte Malawi

HERSTELD HERVORMDE
KERK **DIACONAAAT**

Op zondag 19 januari hopen we te collecteren voor Malawi.

Tot twee jaar geleden hadden we niet voor mogelijk gehouden dat ook Nederland getroffen zou worden door langdurige droogte. Toch eten de meeste Nederlanders er geen boterham minder om. In Malawi is dit wel anders. Al een aantal jaren heeft dit land te maken met een veranderend klimaat, waarbij er zowel sprake is van hevige regenval als van extreme droogte (net voor de oogst). In deze situatie kiest de GDC (*Generale Diaconale Commissie*) voor een tweesporenbeleid: enerzijds proberen we de landbouw structureel te verbeteren, anderzijds voelen we ons ook verantwoordelijk om de ergste hongersnood te lenigen. Met name kwetsbare mensen, zoals ouderen, weduwen en gehandicapten krijgen daarbij hulp. Helpt u mee? Met uw bijdrage worden levens in Malawi gered!

ALGEMENE BERICHTEN

Dank

Diverse personen uit Ouddorp hebben ons weer de afgelopen tijd met goede wenskaarten bedacht. Hier zeggen wij u hartelijk dank voor. Wederkerig wensen wij hen en u allen Gods onmisbare en alleen rijkmakende zegen voor dit nieuwe jaar toe.

Voor mijzelf begon dit jaar apart. Op 2 januari belde de uroloog op met de mededeling dat er ingegrepen moet worden. Ik krijg twee scans waaronder een met een radioactieve stof. Als er uitzaaiingen worden gevonden – wat de uroloog niet waarschijnlijk acht – is er menselijk gesproken geen genezing meer mogelijk. Zo niet, dan zal er een traject van bestralingen ingaan.

De Heere vergunne u en mij in leven en sterven wat de dichter van Psalm 4 in het laatste vers zegt: “Ik zal dan in vrede tezamen nederliggen en slapen, want Gij, o HEERE, alleen zult mij doen zeker wonen.”

Mede namens mijn vrouw hartelijk gegroet.

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

12 januari hopen we als zondagsschool, na de kerstperiode, weer te beginnen. We hopen dan alle kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten. Ben je ouder dan 4 jaar en wil je eens een keer komen kijken hoe het op de zondagsschool is, kom gerust. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Ouders, ook al hebben uw kinderen geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, ze zijn altijd welkom.

Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

We beginnen om 11.15 uur en eindigen om 12.15 uur.

Ouders, nogmaals een oproep, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de Psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De Psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.

Ook willen we vragen of de kinderen hun Psalmboekje mee willen nemen naar de zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 10 januari.

Deze avond gaat het Bijbelgedeelte over Handelingen 1 : 8-11.

Na de pauze gaan we een kaarsenstandaard maken. We hopen jullie weer allemaal te zien.

De keer daarna is D.V. 24 januari.

Mannenvereniging 'Agur'

Beste mannen uit de gemeente,

we zijn inmiddels het oude jaar uitgeleden en het nieuwe jaar weer ingegleden.

Het oude is voorbij gegaan het nieuwe staat ons te wachten. Maar wat staat ons dit jaar te wachten, is dit voor u ook de vraag die in u leeft?

We willen met de mannen uit de gemeente **maandag 20 januari om 19.30 uur** nadenken over psalm 4 met als thema: **"Wie zal ons het goede doen zien"**.

Mogen wij u ook ontmoeten om dit met elkaar te overdenken?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 20 januari vergaderen wij weer. We behandelen deze avond Bijbelstudie 7: "Wereldsgezindheid" n.a.v. Jacobus 4:1-12. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur. Tevens willen wij iedereen hartelijk bedanken die hun kerstpost door ons hebben laten bezorgen. Dit heeft het prachtige bedrag van € 2667,- op gebracht. Bovenal dank aan Hem die ons de kracht heeft gegeven om dit alles weer te organiseren.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 14 januari 2020 hopen we weer bijeen te komen. We willen nadenken over het onderwerp 'Dood geloof' waarover het in Jakobus 2: 14-26 gaat. Het is de vierde Bijbelstudie uit ons boekje. Als bestuur zien we er naar uit om u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten rondom Gods Woord. Het Woord waarvan de

apostel Petrus getuigt: *En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.* We hopen op een gezegende morgen. Er zal oppas zijn voor de kleine kinderen. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: Anne Grinwis (0187-845767) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Opbrengst flessenactie 2019

Vrijdag 27 december 2019 heeft de flessenactie plaatsgevonden. Dat heeft het prachtige bedrag van € 1.557,75 opgeleverd! Het bedrag zal volledig bestemd zijn voor stichting 'Bright spot of hope'. We willen in de eerste plaats de Heere danken, dat Hij deze flessenactie wilde zegenen. Daarnaast willen we ook al de chauffeurs en kinderen die meehielpen om deze actie mogelijk te maken hartelijk bedanken voor hun inzet! Ook willen we Jouw Marktkraam hartelijk bedanken voor de cheque en niet in de minste plaats zijn we u als inwoners van Ouddorp erg dankbaar voor uw gulle gaven.

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Spaanse Evangelische Zending

De SEZ (Spaanse Evangelische Zending) is bij de meesten onder ons wel bekend. Predikanten en evangelisten mogen veel werk verrichten in Spanje maar ook zeker in Cuba, naast Gods onfeilbaar Woord, worden er ook diverse boeken van onder ons bekende Puriteinen, Calvin enz in het Spaans vertaald.

Deze werken zijn van groot belang als studiemateriaal en voor cursussen voor onder andere het opleiden van predikanten en evangelisten.

Het belangrijkste is dat door deze middelen Gods Woord onder de inwoners van deze landen gebracht mag worden, en dat niet zonder zegen, want ook in deze landen mogen er mensen door Gods ontdekkend licht aan hun van nature vijandige staat tegen God ontdekt worden en tot waarachtige bekering komen.

Dit werk mag ook door onze gemeente regelmatig gesteund worden door middel van de collecten e.d., graag willen we dit belangrijke werk onder de aandacht houden en niet alleen door te voorzien in financiële middelen, maar vooral ook dat

het zendingswerk een plaats mag hebben in ons gebed, of de Heere ook daar met de kracht van Zijn Geest in de harten wil werken en daar ook het zuivere Woord wil bewaren tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, en tot Zijn eer.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. H. Bax (1)

Nadat ds. A.G. van Dijkhuizen op zaterdag 10 december 1864 overleden is, komt de kerkenraad op maandag 12 december bijeen met de consulent, ds. J.D. van Spankeren van Goedereede. Er worden een aantal praktische zaken besproken. De data van de Avondmaalszondagen worden vastgesteld op iedere derde zondag van het kwartaal. De consulent is bereid de catechisaties te houden. En wat het beroepingswerk aangaat, wenst de kerkenraad een gevestigd predikant in de ontstane vacature te beroepen, dus geen kandidaat.

Het beroepingswerk wordt in de kerkenraads-vergadering van de 2^e februari 1865 ter hand genomen. Er wordt met algemene stemmen besloten om geen nominatie (lijstje) te maken, maar terstond over te gaan tot het kiezen van een predikant die door de kerkenraadsleden gehoord was. Na opening van de stembriefjes blijkt dat alle stemmen zich verenigden op ds. Hendrik Willem Creutzberg, predikant te Blauwkapelle. Ouderling Jan Mierop wordt belast met het brengen van de beroepbrief naar ds. Creutzberg.

Op 17 februari wordt echter bericht ontvangen van ds. Creutzberg, dat hij gemeend heeft voor het beroep naar Ouddorp te moeten bedanken. Daarom komt de kerkenraad maandag 6 maart 1865 onder leiding van de consulent weer bijeen om opnieuw een beroep uit te brengen. Met algemene stemmen wordt nu ds. Hendrik Bax uit Lage Vuursche (De Vuursche) beroepen. Deze neemt het beroep naar Ouddorp aan Zee aan. Hij werd hierbij vanuit het Woord bepaald door de verzen 9 en 10 van Psalm 139: *Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.*

Dit was dan ook de tekst van de prediking waarmee hij op 13 augustus 1865 intrede hield in de Hervormde Gemeente van Ouddorp. 's Morgens was hij bevestigd als predikant van deze gemeente door de consulent, ds. J.D. van Spankeren van Goedereede. Ouddorp was acht maanden vacant geweest. Het was een grote overgang voor het gezin Bax, van het pittoreske



dorpje De Vuursche naar de veel grotere gemeente Ouddorp. Het landschap en de mensen waren heel anders van karakter. Toch heeft ds. Bax in Ouddorp een goede tijd gehad. Lief en leed werd gedeeld met de gemeente. We willen in deze serie kort stil staan bij drie zaken:

1^e. De bekering van ds. H. Bax te Lage Vuursche.

2^e. De redding van de schipbreukelingen van het stoomschip "Cornelia".

3^e. Ds. Bax' verdere levensloop.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Psalm 91 – schuilen, waar?

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God op Welken ik vertrouw.

Schuilen, wanneer doe je dat? Nou, als het regent, sneeuwt, stormt... Bij slecht weer dus. Wat een zegen dat we allemaal in een veilig huis wonen en niet bang hoeven te zijn dat ons iets overkomt.

Maar vraag eens aan een kind uit Syrië waar die voor schuilt. Nou, dan hoor je wel wat anders... daar dreigt in verschillende gebieden oorlogsgeweld. Dan schuil je in een huis of kelder, maar met veel meer angst dat het fout gaat, dan dat wij dat doen.

Laten we dankbaar zijn voor die zegeningen van de Heere en bidden voor mensen die in andere gebieden leven!

Wanneer ben je écht veilig?

Misschien zeg je: 'bij papa en mama thuis'. Maar als je al ouder bent, weet je wel: Papa en mama zullen erg hun best doen me te beschermen tegen gevaar, maar ze kunnen niet overal zijn én zij kunnen niet altijd het gevaar tegenhouden, denk aan bijv. een botsing met de auto.

Toch kun je ondanks de onmacht van je ouders wel écht veilig zijn!

Weet je waar? In de schuilplaats van de Allerhoogste, de Almachtige. Je weet wel dat daarmee de Heere wordt bedoeld.

In Psalm 91 lezen we veel verschillende woorden voor schuilplaats: toevlucht, burcht, vertrek, hoogte. Weet je waar die schuilplaatsen te vinden zijn? Bij de Heere!

Deze psalm is een enorme troostpsalm voor alle kinderen van de Heere!

De eerste verzen gaan over de Heere, hoe Hij een schuilplaats wil zijn voor Zijn kinderen. Bijvoorbeeld dat Hij hen zal redden uit allerlei gevaren én dat de engelen als beschermers rondom hen zullen zijn.

Aan het eind van de psalm komt nog een heel bijzonder stukje. Daar spreekt de Heere zélf! Steeds klinkt het 'Ik zal hem ... uithelpen / verhoren / verheerlijken / Mijn heil doen zien /... Wel zeven beloftes voor alle zondaren, die geen schuilplaats meer kunnen vinden op aarde, maar met hun zonden leren schuilen bij de Heere! Hij alleen is de énige schuilplaats! Zoek je die ook al? Dan zal de Heere ook in jou leven laten merken dat die beloftes uitkomen en Hij áltijd de allerbeste schuilplaats is.

Puzzel 988

Psalm 91 wordt ook wel de [nieuwjaarspsalm](#) genoemd. Vaak wordt deze op Nieuwjaarsdag gelezen. Lees 'm nog maar eens na, dan begrijp je vast wel waarom. In deze puzzel staan allemaal woorden uit Psalm 91, in elk vierkant één woord. Om je op weg te helpen is steeds de beginletter van het verstopte woord schuingedrukt. Welke woorden kun je vinden? Als je dat woord doorstreept, blijft er steeds één letter over. Die overblijvende letters vormen samen nog een woord.

Inleveren: de woorden die in de vierkanten verstopt zijn, en het extra woord dat je gevormd hebt met de overgebleven letters.



Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet!

VERVOLGVERHAAL

De ongedachte redding

door C. Brouwer

Hier staat de wetenschap, die zoveel wonderen verricht, als een machteloze. Men zoekt, men zint op middelen en verwacht in de toekomst nog een uitvinding, die het verleden niet geven kon. Of men slagen zal?

Onze matrozen zagen dan in hun onmiddellijke nabijheid een licht.

‘Een schip, een schip!’ gilden zij door het geopende luik van de kajuit.

De storm en de golven wierpen de schepen naar elkaar. In een oogwenk stonden alle schepelingen, van de kleinste tot de grootste, op het dek. Een vreselijke angst maakte zich van allen meester. Nare gedachten vervulden hun ziel door de mengeling van vrees en hoop.

Daar nadert het zegevaarte. Een oorverdovend gekraak beweest, dat de gevreesde aanvaring werkelijkheid geworden was. Het luid en smekend hulpgeroep van de deerniswaardige Hollandse matrozen deed het hart van het scheepsvolk van het

Engelse schip in liefde en geestdrift ontvlammen voor het lot en de belangen van de arme schepelingen. De verschansing van het vissersvaartuig was aan één zijde geheel weggeslagen en zo men dacht, was ook aan die zijde het schip geheel ingedrukt en lek gestoten, zodat het in korte tijd vol water moest lopen en zinken. Wie maar enigszins kans zag, sprong over op het aan varende schip. Aan de meesten gelukte dit, maar twee van de schepelingen moesten het met hun leven bekopen. Zij geraakten tussen de beide schepen beklemd en voor er een hand tot redding kon uitgestoken worden, verzonken zij in de diepte der zee!

Ten speelbal van wind en golven waren de schepen spoedig van elkaar afgeslagen en de zee gaapte daartussen als een afgrond, die niet over te trekken was. Maar toch, de mensenliefde van de Engelsen wist nog raad. In het nachtelijk duister, slechts afgebroken door het flauwe schemerlicht van de seinen, wierpen zij een touw naar het wrak. Daarop gevonden zich nog twee matrozen, de dertigjarige E. en de zestienjarige zoon van de schipper. Beiden begrepen zeer goed, wat de bedoeling was van het uitgeworpen touw. Eén van hen moet er aan vastgebonden worden. Wie van beiden zou het zijn? Zij zagen elkaar aan.

Het betrof hier geen kleinigheid; Leven of dood, redding of ondergang; en wat zou een mens niet willen geven voor zijn leven? 't Was een vreselijk ogenblik voor beiden. Er moest echter spoedig een besluit genomen worden, er was geen minuut te verliezen, want anders waren beiden verloren.

Wie, wie zal gered worden? Gold het hier het recht van de sterkste, dan was het feit reeds beslist. Maar niet de sterke arm zal hier triomferen, als bij de wereldling, voor wie de ure des doods het vreselijkste is, wat zich denken laat; neen, de Christelijke barmhartigheid en zelfopofferende liefde zal hier eigen leven, dierbaar voor zichzelf en voor de zijnen, geven voor dat van een ander.

'Jongen,' zegt matroos E., 'gij zijt nog jong; laat ik er u aanbinden. Mij wacht de dood, doch Gode zij dank! ik mag zeggen: 'Die in Mij gelooft zal leven, al ware het ook gestorven!' Zeg dat aan de mijnen, als gij behouden thuis komt en ik straks met dit wrak naar de diepte zal gezonken zijn.'

Onder het spreken was de jeugdige schepeling spoedig onder de armen stevig aan het touw vastgebonden. Zijn redding was nu zo goed als zeker.

'Nu, mijn jongen, God beware u. Groet uw vader en de overige schepelingen. Beloof mij dat gij persoonlijk naar mijn vrouw en kinderen zult gaan om hun uit mijn naam een laatst, een eeuwig vaarwel toe te roepen. God is een Vader der wezen en een Rechter der weduwen. Als God het wil, ga ik blijmoedig de dood tegen.'

Een laatste handdruk en daar plonsde iets in het water. Het touw werd naar het schip getrokken. De arme jongen deed zijn best om het hoofd boven water te houden, maar de golven rolden over hem heen. Na enkele minuten stond hij doornat, maar toch springlevend naast zijn redders en zijn vader op het dek.

Gered – maar ten koste van een ander dierbaar mensenleven. Door dat gevoel overmand, was het geen wonder, dat de vader eerst tevergeefs enige vragen richtte tot zijn zoon over het lot van E. Doch na enige ogenblikken van rust stortte de jongen zijn hart uit in dankbare herinnering aan de matroos E., die zo gelaten de dood tegemoet had kunnen zien.

De Hollandse matrozen waren beschaamd over die edele daad van zelfopoffering. Deze ging dan ook de kracht van een gewoon mens ver te boven; daarvoor moest men in waarheid christen zijn. En zij wisten, dat was matroos E. Zij hadden hem gekend als een vloeker en drinker, maar God had hem gegrepen en hij was een toonbeeld van echt christelijke wandel geworden.

Zijn bekering had indertijd het kroegpubliek, waaronder hij zijn beste vrienden had, in hoge mate geschokt. Wat zij voor inbeelding hielden, waar zij 't meest mee hadden gespot, was werkelijkheid geworden in hun makker E. Hij was een levend bewijs, dat er een hogere macht was dan de menselijke; een goddelijke hand had hem tot staan gebracht met een: 'Tot hiertoe en niet verder!'

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 18 januari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 23 januari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp