

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 15 – 23 januari 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Wat predikt ons de natuur.

En het was winter.
(Johannes 10 : 22b)

De natuur zorgt voor de nodige afwisseling! Als we uit het raam kijken zien we de ene keer de regen vallen, een andere keer sneeuw en weer een andere keer is alles wit van de rijm. Als er een vrieswind uit het noordoosten staat zeggen we tot elkaar: "Het is knap winter". Ook in de Bijbel lezen we daarvan. Juist in het Woord des Heeren worden we daarbij bepaald. Immers in het begin van Genesis wordt ons gemeld, dat koude en hitte, zomer en winter, niet zullen ophouden zolang deze aarde op z'n grondvesten staat (Genesis 8 : 22). Zegt Salomo het niet in Prediker, dat alles zijn bestemde tijd heeft? God de Heere heeft zulks gewild en bepaald. In Psalm 74 houdt de dichter ons voor "zomer en winter, die Gij hebt geformeerd". Als het wintertijdperk zich gelden doet, dan liggen lente-, zomer- en herfsttijd, die zo aangenaam en heerlijk waren, ver achter ons.

Nee, de wintertijd is voor menig mens moeilijk. Om in ijzig koude dagen buiten je werk te moeten doen. Maar ook voor een ziek mens en niet te vergeten de bejaarden verlangen naar een vroeg voorjaar. Wat is het in zonderheid erg voor een arm mens, die het nodige niet heeft, o.a. kleding, schoeisel en verwarming om zich te kunnen beschutten. Ook voor de vluchteling is het een verschrikking om huis en haard te moeten verlaten. Wie denkt dan niet bijzonder aan oorlogstijd. Daarom houdt Jezus ons in Marcus 13 ook voor ogen: "Bidt dat uw vlucht niet geschiede in de winter." Telkens doet de Heere Zijn Woord in vervulling gaan en hoeveel keer hebben we al gezien: "Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit de rijm als as, Hij werpt Zijn ijs heen als stukken, wie zal bestaan voor Zijn koude," Psalm 147. In het Evangelie worden we opmerkzaam gemaakt dat de Heere Jezus aanwezig was op het feest van de tempelvernieuwing en dan wordt er zo nadrukkelijk bij gezegd dat het toen winter was. Maar desondanks wandelde Jezus in de tempel, in de voorhof van Salomo. Dat is toch zeker wel een les voor de kerkmens, die het er in de winter soms zo makkelijk bij laat zitten. Het moet gezegd worden dat bij alle uitvluchten om niet naar de kerk te gaan, zogenaamd vanwege de weersgesteldheid, de winterse omstandigheden een gemakkelijk hanteerbaar middel is voor de satan om menig gedoopt mens van onder het Woord weg te houden. Voor een feest of verjaardag is het nooit te koud en zijn de wegen ook nooit te glad, maar wel als het kerk is. We geloven toch wel dat deze tekst niet zo

maar zonder bedoeling staat opgetekend in de Bijbel. Maar gelukkig zijn er ook de getrouwen, die niet luisteren naar satan, maar hem tegenwerpen.....er staat geschreven!

Zou dit voorbeeld van Jezus niet dienen om trouw nagevolgd te worden? Imitatio Christi. Navolgers van Hem! Hebben Simeon en Anna dat niet betracht? Zij weken niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Dan mag het wel eens zijn: “ ‘k Waar liever in mijns Bondsgods woning; een dorpelwachter dan gewend, aan d’ ijdele vreugd in ’s bozen tent”. Dan is het ook nooit te koud of te guur om naar de kerk te gaan. Dus niet luisteren naar de listen van de duivel, want hij wil een mens strikken om voor eeuwig verloren te gaan.

De natuur kan ons veel leren! En daarom meen ik dat nog niet alles gezegd is. Dit woord heeft ook zijn betekenis voor het geestelijk leven van de mens. De lentetijd is de zaaitijd en ook de beginperiode van de groei en het ontspruiten van het jonge groen. O, als het zaad des Evangelies mag zakken en zinken in een wel toeberede aarde, wanneer het mag ontkiemen en uit de aarde omhoog mag schieten, wat is dat een onmisbaar werk. Als wat dood was naar God gaat vragen, is een eeuwige weldaad gewerkt door de levendmakende Geest. Immers we liggen toch dood in de zonden en misdaden. Bij ons vandaan vraagt toch niemand naar de Heere. De tijd van de eerste liefde kan zo’n rijk gezegende tijd zijn. Doch nog heerlijker is het wanneer de zomertijd mag aanbreken in het leven van de geestelijke mens. Immers dan is het de zangtijd, de vruchten rijpen en men mag met de dichter instemmen: “Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen, wij zien het maar doorgronden ’t niet.”

Daarna kan het ook herfst worden in het leven van de mens, die door de Heere geleerd en bekeerd werd. De herfststormen en orkanen kunnen de mens in twijfel en aantijging doen vragen met Asaf: “Zou de Heere Zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan? Nimmer ons meer gadeslaan?” Dan maakt de zomertijd van genieten, vreugde en zang plaats voor de angstige en benauwde vraag: “Zouden Zijn beloftenissen, Verder haar vervulling missen, Vrucht’loos worden afgewacht, Van geslachte tot geslacht?” Maar de Heere weet precies wat een mens nodig heeft. Door de najaarsstormen slaan de wortels van de bomen vaster in de aarde en bij de ziel die de Heere niet missen kan hechten die wortels der genade zich al vaster in de bodem van Gods Woord. Immers hij wordt onderwezen door Woord en Geest.

Echter de wintertijd in het leven van het geloof is verre van benijdenswaardig. Wat kan het dan leeg, dor, koud en doods zijn, zoals in het rijk van de natuur. O, dan zucht de ziel: het ware mij vroeger beter dan nu, och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond U de ere geven. Toen werd ik verwarmd door de Heilige Geest en was mijn hart gedurig brandende in mij. Is het wel ooit waar geweest? Wat het wel waar werk? Misschien inbeelding of zelfgemaakte bekering. Wat kan het in de winter van Gods Kerk toch een geesteloz, levenloze en geloofloze tijd

zijn. Doch hoe hoog de nood mag gaan, God zal Zijns vijands kop verslaan! Al maakt de duivel u wijs dat het met u niets gedaan is en dat u het maar opgeven moet, weet het wel: het blijft niet altijd winter. “De Heere zal in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven.”

De Heere Jezus wandelde toen het winter was in de voorhof van Salomo. En nu kan het niet zó dor, koud of doods zijn in uw hart, als de Heere Jezus komt verandert alles, want Hij brengt alles mee. Wat een wonder als dan dat ijskoude hart beschenen mag worden door de liefdesstralen van de Zon der Gerechtigheid. Dan kan het zelfs in de winter nog zomer zijn. Als de Heere Jezus opnieuw over komt en Zijn schreden richt in de hof en tempel des harten, dan is het alsof de lente- en zomertijd, in geestelijke zin, teruggekomen is. Dan kan ten volle ingestemd worden: “Uw goedheid kroont de jaargetijden, Waar Gij Uw voetstap zet, Daar doet Gij 't al ten zegen dijen; daar druipt het al van vet”. Wijlen ds. D. Oskam 1917-2002

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 26 januari

9.30 uur: Ds. J.G. Blom, Kesteren

18.30 uur: Ds. J.G. Blom

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 29 januari

19.30 uur: Ds. B. Reijnders, Katwijk aan Zee

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 2 februari

9.30 uur: Ds. C. Oorschot, Stellendam

18.30 uur: Ds. R.W. Mulder, Montfoort

Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 4 februari: **Contactmiddag**
Aanvang 14.30 uur



Woensdag 5 februari: **Bezinningsavond**
Aanvang 19.30 uur



Vrijdag 7 februari: **Doopzitting**
Aanvang 20.00 uur

EN VERDER...

Bezinningsavond De orde des Heils

Op woensdag 5 februari hopen we weer een bezinningsavond te houden rondom de 'gulden heilsorde'. Alweer de laatste van de in totaal 8 avonden over dit tere en zeer behartigenswaardige onderwerp. Dat er vragen leven over dit onderwerp, dat het veler belangstelling heeft, is wel gebleken uit de opkomst, die steeds goed mocht zijn. Iedere keer mochten we jongere en oudere gemeenteleden en zelfs niet-gemeenteleden verwelkomen. We hopen dat dit deze laatste avond weer zo zal zijn. Onze oud-herder en leraar ds. H. Lassche uit Rijssen zal dan spreken over *de heerlijkmaking*. We zullen horen van de weldaden die Gods volk zullen ontvangen na dit leven. En dat alleen om de verdiensten van Christus. Door U, door u alleen, om het eeuwig welbehagen.

De avond begint weer om 19.30 uur, met inloop met koffie of thee vanaf 19.00 uur. Na de pauze is er weer volop gelegenheid voor uw vragen. Rond de klok van 21.30 uur willen we met elkaar afsluiten. Allen ook nu weer hartelijk welkom!

Voor u gelezen I

Onlangs citeerde dr. S.D. Post uit een artikel van Jeramie Rinne iets over het gebed voor de predikant. We geven het graag door:

'Bid dat je dominee God vreest en geen mensen. Predikanten kunnen worstelen met de menselijke neiging om anderen ter wille te zijn. Bid dat hij zo bezet is met de liefde tot God, dat hij bereid is om met het oog op Gods eer jou teleur te stellen.

Bid dat je dominee een sterk vertrouwen heeft in de kracht van het Woord. Dat hij dat met toewijding mag onderzoeken en dat het belangrijkste punt van de tekst het belangrijkste punt van de preek mag zijn.

Bid dat hij trouw mag zijn en de hele raad van God mag verkondigen.

Bid dat de predikant ook een toegewijde vader en echtgenoot kan zijn. Er wordt veel van een predikant gevraagd en nog meer verwacht. Hij kan emotioneel en spiritueel uitgeput raken.

Bid dat hij de kracht en discipline mag hebben om er te zijn voor zijn vrouw en de kinderen.

Bid voor het gezin van uw predikant.

Bid dat de predikant mag groeien in godsvrucht.

Bid dat de Heilige Geest hem bewerkt, zodat hij de zonde haat en de rechtvaardigheid liefheeft.

Bid dat hij zich bekeert, als hij zondigt.

Bid dat hij meer en meer Christus gelijkvormig mag worden.

Bid dat hij zijn schapen mag liefhebben.

Ook al is hij in hen teleurgesteld.

Ook als ze zondigen of hem tegenstaan.

Bid dat God hem bewaart voor bittere gedachten, cynisme en wrok.

Bid dat de dominee rust mag nemen en zich mag verheugen in zijn arbeid.

Bid dat hij geen workaholic wordt.

Dat hij tevreden en verheugd mag zijn met het werk dat hij wel kan doen en zich niet blindstaart op wat hij niet kan. Dat hij zich mag verheugen in zijn God.

Last but not least, laten we niet vergeten voor onszelf te bidden.

Dat onze houding naar de pastors mag zijn zoals de Heere dat wil: gehoorzaam en onderdanig, opdat onze predikanten hun werk niet al zuchtende, maar met vreugde mogen doen'.

Voor u gelezen II

Er zijn twee grote doelen die een mens voortdurend in het oog moet houden: hier op aarde nuttig zijn en hierna gelukkig zijn. We komen niet op de wereld, zoals sommige mensen in hun dwaasheid menen, om daar alleen maar onze tijd door te brengen. Nee, God heeft ons een taak gegeven. We moeten ons allemaal, op onze plaats, inspannen om de eer van God in deze wereld te vergroten. Iedereen heeft meer of minder talenten gekregen. Sommigen heeft de Heere heel veel talenten gegeven, sommigen minder en anderen maar één talent. Alle mensen hebben wel een talent gekregen en als ze dit niet gebruiken, omdat ze vinden dat het maar een onbeduidend talent is, zal het hun zwaar vallen om dit te verantwoorden. Een ontzaglijk oordeel werd uitgesproken over de knecht die maar één talent had, omdat hij daar niet mee gewoekerd had. *'Werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.'* (Matth. 25:30).

We zijn niet alleen voor onszelf, maar voor de wereld geboren. Daarom moet het ons doel zijn om nuttig te zijn in de wereld. Bovendien moeten we genoeg aandacht besteden aan wat het belangrijkste is, de zaligheid van onze ziel. Wie niet zorgt voor zijn huisgenoten en het geloof verloochend heeft is erger dan een ongelovige. Hoe is het dan met iemand die niet voor zijn ziel zorgt?

Thomas Halyburton (1674-1712) – Groot belang van de zaligheid

Tenslotte

Onlangs kwam het nog ter sprake, in een bepaald verband. Misschien kent u het wel. Het verhaal van die eenvoudige andersbegaafde jongen. Hij had de Heere Jezus lief. In al zijn eenvoud. Naast zijn bed stond steevast zijn gepakte koffertje. En 's morgens als hij wakker werd, deed hij altijd als eerste de gordijnen van zijn slaapkamer open. Verlangend keek hij dan naar de hemel. En als deze wolkeloos was, verzuchtte hij teleurgesteld: 'O, vandaag komt Hij niet...' Want hij wist dat in zijn Bijbeltje stond: *'En ziet, Hij komt met de wolken. En alle oog zal Hem zien.'* Groot was zijn verlangen om bij de Heere te mogen zijn. Reikhalzend, met een gepakt koffertje, verwachtte hij die dag met groot verlangen. Op Gods tijd en wijze heeft hij zijn wens verkregen. Nee, hij heeft Hem zó niet gezien, op de wolken. Maar de Heere haalde hem thuis, om altoos bij de Heere te wezen, en te *'zien Zijn aanschijn geprezen.'*

Beschamend voorbeeld, nietwaar? Verwachten wij Hem? Zijn wij reisvaardig? Hebben wij - om zo te zeggen- onze reisbagage gereed staan? Zijn onze reispapieren gereed? Is ons paspoort getekend, met het bloed van het Lam? Nee, van nature is dat zeker niet zo. Worden we liefst met rust gelaten, slapend als in de top van een mast boven een woedende en kolkende zee. Laten we Christus' woorden ter harte nemen: *'Daarom, zijt ook gij bereid!'* Zien we rondom ons heen, dan wijst alles op Zijn tweede komst. Bent u bereid? Ben jij reisvaardig? Want 't zal wat zijn, gemeend in te gaan, en niet te kunnen. Daarom, *zijt ook gij bereid.*

Wie zijn er bereid? Degenen die de dag van Zijn verschijning hebben liefgekregen. *Zijt ook gij bereid.* Als er ooit een tijd was, dat we bereid moeten zijn, dan is het nu wel. Want Hij komt. Wanneer? Wanneer niemand het verwacht. Als niemand er erg in heeft. *Als een dief in de nacht.* Daarom: *haast u.* Zijt bereid! Smeek dan of de Heere u en jou nog mocht voor- en toebereiden.

*Eens komt het laatste jaar, we vliegen heen.
Ook komt de laatste dag hier van ons leven.
Maar wie zijn hart aan God heeft mogen geven,
behoeft voor deze dag hier niet te beven,
want hij komt Thuis, die steunt op Hem alleen.*

Dat wij dan allen héden zijn bereid,

éér onze tijd verglijdt in d' eeuwigheid.

Ontvang allen, jong en oud, in al uw en jouw omstandigheden, een hartelijke groet.
Uw en jouw kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Collecte plaatselijk jeugdwerk



In onze kerkelijke gemeente is het winterwerk in volle gang. Week aan week komen jongeren tijdens de catechisaties en op de clubs en verenigingen bijeen rondom een geopende

Bijbel. Dit werk is van levensbelang, het is namelijk gericht op het heil van de jongeren. Bidt u mee? Dat kan altijd! Geeft u mee? Dat kan in het bijzonder tijdens de collecte D.V. 2 februari 2020. Van harte aanbevolen!

VAN DE KERKVOOGDIJ

Renovatie pastorie

Via de kerkbode van 14 november 2019 bent u geïnformeerd over de renovatie van de pastorie. Inmiddels is deze voortvarend ter hand genomen en is al veel werk verzet. Zo is het dak geïsoleerd, zijn nieuwe pannen gelegd, de boeiboorden vervangen, nieuwe goten aangebracht en de voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van de zonnepanelen. Binnen zijn de “schrootjes” plafonds vervangen, is vloerverwarming aangebracht, is het ligbad vervangen, zijn nieuwe vloertegels gelegd en zijn diverse wanden gestuct. Momenteel wordt behangen en geschilderd waar dit noodzakelijk is. Verder zal nog vloerisolatie worden aangebracht en zullen waar nodig gordijnen en vloerbedekking worden vervangen. Als u dit leest zijn, als dit volgens planning verloopt, ook de zonnepanelen aangebracht. Als laatste zullen de voordeurpui en een kozijn worden vervangen.

Er is dus een hoop werk verzet, maar er moet ook nog het nodige gebeuren voor de overkomst van ds. A.P. Muilwijk. De ochtendvrouwenvereniging heeft aangeboden de pastorie na afronding van de werkzaamheden schoon te maken. Van dit aanbod wordt dankbaar gebruik gemaakt. Daarnaast zullen zij hand- en spandiensten

verrichten na de verhuizing van ds. Muilwijk m.b.t. het uitpakken van diverse dozen met spullen.

OVERIGE BIJeenKOMSTEN

Vrijdag 7 februari: Doopzitting

Op zondag 9 februari is het voornemen dat het sacrament van den Heiligen Doop bediend zal worden. Ter voorbereiding hierop zal op vrijdagavond 7 februari om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en hun Bijbeltjes mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

Contactmiddag

Decennia lang trekken tijdens de jaarlijkse vakanties veel Ouddorpers naar de Veluwe. Elspeet, Putten, Doornspijk en niet te vergeten Garderen zijn geliefde vakantiebestemmingen. Een van de mooiste attracties om te bezoeken is dan een diaklankbeeld. Hierover het volgende gelezen:

Door middel van een professioneel digitaal klankbeeld maakt u een onvergetelijke tocht over de Veluwe. Tijdens de presentatie heeft u geen last van storende donkerpauzes maar vloeien de beelden langzaam in elkaar over, waardoor u vaak 2 beelden tegelijk ziet die prachtig in elkaar overlopen. Er wordt gebruik gemaakt van eigen apparatuur zoals: beamer, laptop, scherm en geluidsapparatuur voor de achtergrondmuziek en de natuurgeluiden. De live vertelling is boeiend van begin tot eind. U kunt zijn prachtige en vaak spannende verhaal dan ook moeiteloos volgen. Het diaklankbeeld is zeer afwisselend. Alle jaargetijden komen voorbij. Winter, met o.a. dieren in een besneeuwd bos en kruierend ijs langs de Randmeren. Lente, met prachtige landschappen, bloemen en jong wild. Herfst, met een spannend verhaal over de edelhertenbronst, compleet met beelden en geluiden van burlende en vechtende herten. Een absoluut hoogtepunt van de presentatie is een bezoek aan een aantal, nog op een bijzondere manier levende, oude Veluwenaren. U wordt deelgenoot van hun leven zonder deze mensen bespottelijk te maken. Hij komt veel bij hen over de vloer en heeft grote bewondering voor hun levenswijze. Hij maakt er vaak heel bijzondere dingen mee. Het klankbeeld wordt ieder jaar vernieuwd!

We hebben de spreker kunnen 'strikken' voor onze contactmiddag van **D.V. dinsdag 4 februari a.s.** Dit belooft echt een 'topper' van onze contactmiddagen te worden. Zij die al eens een van zijn klankbeelden gezien hebben zullen dit beamen. Zij die het nog nooit gezien hebben, krijgen nu de kans om het ook te beleven. Inderdaad: beleven, want het is meer dan zien alleen. Daarom roepen we **iedereen, oud en jong**, die maar enigszins kan, op om samen mee te gaan zwerven over de Veluwe. Zo heet de presentatie ook: Zwerven over de Veluwe! Voor de pauze mediteren we met ds. F. Bakker over het gebed van de tollenaar, een ootmoedig gebed.

Allen hartelijke welkom!

U weet het:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening + meditatie

15.15 uur: Pauze met koffie/thee

15.30 uur: Presentatie

± 16.30 uur: Sluiting

Voor vervoer: Bel 0187-681053.

Graag tot ziens!

Ouderling A.J. Nelis.

ALGEMENE BERICHTEN

Bedankt

Januari 2020

Geliefde gemeente,

Ons gezin ontving rond Kerst en Nieuwjaar bijzonder veel groeten en zegenwensen uit uw midden. We hebben dit hartelijke medeleven erg gewaardeerd. U bent ons niet vergeten, en wij u evenmin. Wederkerig wensen we u, mede namens mijn vrouw, Anton, Jan, Nelleke, Diederik en Wilbert, een rijk van God gezegend 2020 toe. Ook zeggen we u dank voor de kaarten die Wilbert ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag heeft gekregen.

Deze maand is het een halfjaar geleden dat we afscheid van u namen. Nog vaak gaan onze gedachten met dankbaarheid terug naar de tijd dat we in uw midden mochten wonen en arbeiden. Gods wegen en gedachten zijn hoger dan onze wegen en gedachten. Wat kan er in korte tijd veel veranderen. Echter, in dat alles blijft de HEERE Dezelfde. Ook voor alles wat betreft dit nieuwe jaar. In die

onveranderlijkheid van God ligt de troost van Gods Kerk. *Gij, evenwel, Gij blijft dezelfde', o HEERE. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning.*

Met de Kerstdagen mocht worden herdacht hoe Sions eeuwige Koning geboren werd. Hij is van de Vader in deze wereld gezonden. Hij wilde afdalen en geboren worden om te gaan lijden en sterven voor een schuldig zondaarsvolk. Zo heeft Christus Gods eer verheerlijkt en de weg van zaligheid ontsloten. *Het is een wonder in onz' ogen; we zien het, maar doorgronden het niet.* Het gebed blijft over: *Och HEERE, geef nu heil; och HEERE, geef nu voorspoed.* Met dit doel: dat we de luister van de majesteit en roem van de geboren Koning mogen verbreiden en Zijn wonderlijke daân met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Het zij ook uw en jullie aller gebed met het oog op het nieuwe jaar.

Het 'inburgeren' in Garderen gaat intussen volop door. Met de kinderen mag het op school en thuis goed gaan. Je merkt wel dat sommigen van hen nog bezig zijn om hun evenwicht te vinden. En dat zal best nog wel wat tijd en de nodige energie vergen. Wat betreft mijn vrouw en mijzelf merken we dat Garderen geen Ouddorp is. Alle contacten moeten van de grond af worden opgebouwd. Het belangrijkste is echter de Woordverkondiging. Daardoor wil de Heere immers het wonder van de wedergeboorte werken en Zijn volk versterken. Gelukkig zijn er ook hier mensen die de Heere mogen vrezen. Het is ons verlangen dat hun getal zal toenemen. Maar datzelfde geldt voor u als onze oud-gemeente. We zien er vurig naar uit dat er in ook Ouddorp onder jongeren en ouderen velen in Sion geboren mogen worden en de Heere gaan toebehoren.

Ontvang tot besluit van ons allen de hartelijke groeten. Weest Gode en het Woord van Zijn genade in uw en jouw levensomstandigheden bevolen. We zien er naar uit om u ook in het nieuwe jaar te ontmoeten. Dat zal nog een enkele keer zijn onder het Woord. Maar u bent uiteraard ook in de pastorie aan de Dorpsstraat 17 hartelijk welkom.

uw fam. ds. D. Zoet

Nieuwjaarsgroet

Verschillende gemeenteleden hebben met ons meegeleefd de afgelopen maanden. Het afscheid van de gemeente Loon op Zand valt minder zwaar, omdat we mogen merken dat er een uitziende gemeente mag zijn in Ouddorp. Nog enkele weken en dan hopen we naar Ouddorp te verhuizen en aan de gemeente verbonden te worden. We willen u langs deze weg vast hartelijk bedanken voor alle meelevens dat we reeds ontvangen hebben op verschillende manieren. Sommigen schreven ons bemoedigende teksten uit Gods Woord. Anderen verwoordden treffend wat het is om het bekende los te laten en het onbekende tegemoet te gaan. Deze woorden

hebben ons getroffen en goed gedaan. Weer anderen stuurden rijke getuigenissen van wat God werkte in harten en levens van Ouddorpers. En Hij is niet veranderd. Daarom mag er hoop zijn, ook voor de jongeren en kinderen van de gemeente. Gemeente, jong en oud, bidt voor de ambtsdragers en voor ons als dienaar van Zijn Woord en voor ons als gezin.

Hoewel er naar de mens gesproken bij ons geen reden was om Loon op Zand te verlaten, heeft de Heere ons hart ingewonnen om naar de gemeente van Ouddorp over te komen. Dat geldt zowel voor mijn vrouw als voor mij. Dan hebben wij slechts gehoorzaam Hem te volgen. Dan alleen is het goed. Moge de Heere dat Zelf komen te bevestigen in uw midden. Onze kinderen zien er zowel tegen op als naar uit. Wij wensen dat wij en zij zich spoedig thuis mogen voelen in uw midden. Wij wensen u en jou allen op onze beurt Gods onmisbare zegen toe voor dit nieuwe jaar. Via deze kerkbode hebben we al heel wat berichten van blijdschap, verdriet, moeite en zorgen in de gemeente zien passeren. Ongetwijfeld gaat er nog veel meer om in de gemeente.

We wensen allen toe, wat geschreven staat in 1 Petrus 5:6 en 7: "Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." Vertrouwing behaagt ons, onderwerping behaagt God. Onderwerping ligt ons niet. Ware vertrouwing is dan ook zo maar niet ons deel. Onderwerping en vertrouwing zijn alleen te vinden bij de Borg en Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hij heeft Zich vernederd. Hij heeft gekropen door de hof. Hij werd het als Middelaar met Zijn Vader eens, om de lijdensbeker leeg te drinken. Zo ging Hij zorgen voor vertroosting, geest en leven voor ongetrooste, geesteloze en dode zondaren. Onderwerping en vertroosting zijn ook alleen te ontvangen uit deze Borg en Zaligmaker. Door Zijn Heilige Geest doet Hij hen daarin delen door het geloof. Dan wordt het verzet als schuld voor God beweend. Dan wordt erkend straf waardig te zijn. Dan wordt Zijn troost ontvangen. Dan mag ook alles op Hem geworpen worden, met dankbaarheid.

Fam. ds. A.P. Muilwijk

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij



de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.

Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VARIA

In een notendop | Dag voor leidinggevend

Als leidinggevende geef je onderwijs op kernpunten. Daarbij kies je woorden die de jongeren begrijpen. Zo breng je de Bijbelse boodschap dichtbij zonder dat je afdoet aan de inhoud van woorden en begrippen. Eenvoud heeft kracht! Samengevat: het draait om kernachtig onderwijs in een notendop.

Wil je hier meer van weten of horen? Laat je inspireren en toerusten tijdens aankomende dag voor leidinggevend. Ook ambtsdragers die regelmatig in gesprek zijn met jongeren tijdens huisbezoek om rondom jongerenpastoraat zijn van harte welkom. Naast de hoofdlezing van ds. P. den Ouden volg je een workshop naar keuze en is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

Graag tot ziens D.V. 8 februari in Woudenberg. Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op www.hhjo.nl.



VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

Op vrijdagavond 24 januari is er club. Deze avond behandelen we in het woordeloze boek bladzijde zwart. Daarna gaan we iets voor de vogels timmeren.

Denken jullie er nog aan dat je deze avond de stroopwafels mee krijgt?

Die mogen jullie verkopen voor de stichting Bright Spot of Hope.

De keer daarna is op 7 februari.

Dan behandelen we de bladzijde rood en wit.
We hopen jullie weer allemaal te zien.
Hartelijke groet

Meisjesclub 'Mirjam'

Denken jullie er allemaal aan om de erwtensoep te bezorgen, zaterdag 25 januari van 10.00-10.30 uur ophalen bij Eben-Haëzer.

We vinden het fijn om jullie vrijdagavond 31 januari weer te zien op de club. Weten jullie het nieuwe thema nog? Deze avond gaan we verder met: "De keus van je leven". Het Bijbelgedeelte is 1 Samuël 15 en het gaat over *Saul verworpen*.

Daarna hopen we weer gezellig een spel met jullie te doen.

Jongerenclub 4-you

Beste jongeren, vrijdagavond 31 januari is het weer club. We hopen deze avond weer verder te gaan met de Bijbelstudies uit het boekje van de HHJO met het thema vrienden. De +12 zal met elkaar verder nadenken over 'een vriend zijn' naar aanleiding van Markus 2:1-12. De +14 zal het thema Martha, Maria en Lazarus behandelen naar aanleiding van Johannes 11: 20-35. Na de pauze zullen we met elkaar een spel doen. We beginnen weer zoals gewoonlijk om 19.30 en zullen afsluiten rond 21.30. We zien weer uit naar jullie komst!

Alvast voor in de agenda: vrijdag 14 februari zullen de 2^e-klassers meedraaien op de +14 en de groep-8 leerlingen van de jongensclub meedraaien op de +12. In de volgende kerkbode hier meer over.

Groetjes van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zondag 2 februari hopen we weer bij elkaar te komen als jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Deze middag wordt een inleiding verzorgd. We hopen om 14:30 uur aan te vangen. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

Op zaterdagavond 8 februari hopen we de jaarlijkse ledenvergadering te houden. Hierbij hopen we om 19:30 uur aan te vangen in Eben-Haëzer. Aansluitend op de ledenvergadering willen we met elkaar gaan bowlen in de Staver. Wederom van harte welkom! Jullie kunnen je opgeven via de WhatsApp-groep of door een mailtje te sturen naar ac@jvdaniel.nl

Mannenvereniging 'Agur'

Op maandag 3 februari hopen we als mannen uit de gemeente bijeen te komen om een gedeelte uit Gods woord te overdenken.

Wij beginnen om 19.30 uur, wij zien er naar uit dat velen met ons Gods woord willen onderzoeken en overdenken.

Mogen wij u van harte opwekken om op te komen?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 3 februari vergaderen wij weer. We behandelen deze avond Bijbelstudie 8 "De onzekerheid des levens" n.a.v. Jacobus 4:13-17. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ochtend- en avondvrouwenvereniging Ora et Labora

Wij nodigen u uit om op zaterdag 8 februari onze jaarlijkse verkoping in Eben Haëzer te bezoeken, daar is van alles te doen nl:

Jemako schoonmaak artikelen, groente en fruit voor de winter vitamine. Snoep en kruiden van Adullam zijn er ook volop. Leuk houten speelgoed van Vlinderhout.

Boeken, overheerlijke boeren kaas, maar ook zijn er de eigen gebakken producten zoals: koekjes, cake, arretjescake, appelkoeken, en natuurlijk de heerlijke Ouddorpse advocaat. Erwtensoep, slaatjes en bonbons. Ook kunt u bij ons terecht voor een nieuwe hoed.



Voor de kinderen is er glasverven en taartjes bloemschikken. Ook kunt u zich opgeven voor 31 januari om deel te nemen aan een workshop bloemen ring maken. Kosten € 12.50 en opgeven: tel.nr. 680646 of tel.nr. 682940. Ook kunt u gewoon een bloemstukje kopen.

Er zal een rommel tafel zijn met allerlei leuke spulletjes.

Tussen de middag kunt u bij ons gezellig Visch and Chips komen eten, er zal door de mannenvereniging vis worden gebakken en er is patat met snack te koop. Maar natuurlijk kunt u bij ons ook gewoon een heerlijk kopje koffie/thee met iets erbij gebruiken. U kunt bij ons terecht vanaf half 10 tot half 3 in Eben Haëzer, Preekhillaan 3.



De opbrengst van deze verkoping zal bestemd zijn voor de volgende doelen: 50% voor het winter project van Bright spot of hope en 50% voor de kerkvoogdij.

Mogen wij op uw komst rekenen?

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. H. Bax (2)

Opmerkelijke zaken zijn opgetekend over het leven van dominee Hendrik Bax. In 1829 werd hij geboren. Zijn ouders waren liberaal hervormd. De godsdienst waarin hij werd opgevoed, was een godsdienst van deugden en plichten. Een godsdienst, waarin de Heere Jezus gezien werd als het grote Voorbeeld dat wij moeten navolgen, maar niet als de Zaligmaker Die met Zijn dierbaar bloed zondaren verlost van de toekomstige toorn. Hendrik Bax wilde predikant worden. Wat ook zijn motieven waren, in ieder geval was het niet de begeerte om Christus als de enige en volkomen Zaligmaker te prediken. In 1852 werd hij tot de evangeliebediening toegelaten.

Kandidaat Bax ontving een beroep van de gemeente van Lage Vuursche. De grote meerderheid van deze Utrechtse gemeente wenste een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking te horen. De overlevering vertelt dat kandidaat Bax zich de eerste keer dat hij in Lage Vuursche preekte, aangepast heeft aan de wens van de gemeente. Uit zijn preek werd niet duidelijk dat hij juist niets hebben moest van de leer van vrije genade. Integendeel, hij gebruikte al de bekende uitdrukkingen. Vandaar dat de jonge kandidaat een beroep van Lage Vuursche gekregen had. Een beroep dat hij ook aannam. Hendrik Bax was toen nog ongetrouwd. Daarom ging zijn zus Elisabeth met hem mee de pastorie in. Zij was in dezelfde geest opgevoed als haar broer en wist evenals hij niets van de waarheid van vrije genade. Nu had Elisabeth nooit rustig geleefd. Zij voelde dat er wat met een mens moet gebeuren. Door zo nauwkeurig mogelijk haar godsdienstige plichten na te komen, door te proberen zachtmoedig te zijn, zocht zij rust voor haar ziel. De vrede bleef echter weg. Toen haar broer haar vroeg met hem de pastorie in te trekken, voldeed zij graag aan zijn verzoek. Niet alleen ter wille van haar broer, maar vooral ook omdat zij wel eens gehoord had dat er in de omgeving van Lage Vuursche meerdere kinderen van God woonden. Op deze manier kon zij met kinderen van God in contact komen en hen vragen hoe je rust kon krijgen voor je ziel. Dit laatste motief vertelde ze echter niet aan haar broer.

Hendrik Bax kreeg het in Lage Vuursche niet gemakkelijk. Degenen die de waarheid van vrije genade wensten te horen, gingen niet bij hem naar de kerk, maar bezochten de samenkomsten van een oefenaar met de naam Pieter Vervat. De verhouding tussen ds. Bax en de mensen die de samenkomsten van de genoemde oefenaar bijwoonden, was zeer gespannen. Ds. Bax had een hartgrondige afkeer van deze mensen. Eens kwam hij boos van een huisbezoek thuis. Hij luchtte zijn hart aan zijn zus. Hij vertelde haar dat hij een vrouw bezocht had die er een verschrikkelijke leer op na hield en met wie hij daarom een hooglopend meningsverschil gekregen had. Elisabeth zei niets, maar dacht bij zichzelf: „Misschien is dat wel zo'n bekeerde vrouw." Zij wilde die vrouw ook wel eens ontmoeten. Via de dienstbode kwam zij er achter wie de bewuste vrouw was.

Op een middag ging Elisabeth erop uit om deze vrouw te bezoeken. De vrouw was juist bezig met de was. Elisabeth stelde zichzelf voor als de zus van de dominee. Dat was geen goed begin. Een zus van de man die de gemeente stenen voor brood gaf. Zij kreeg dan ook maar een heel kort antwoord namelijk: „Zo." De vrouw ging ondertussen gewoon verder met haar werk. Elisabeth dacht bij zichzelf: „Als dit nu een bekeerde vrouw is, dan zijn bekeerde mensen toch minder vriendelijk dan ik me altijd heb voorgesteld." Toch wilde zij niet weggaan zonder het doel van haar komst aan de orde gesteld te hebben. Wat verlegen zei ze: „Vrouw, ik zal het u ronduit zeggen. Eén ding wil ik zo graag van je weten. Ik doe al vanaf mijn kinderjaren mijn best om bekeerd te worden, maar het lukt me niet. Nu zou ik zo graag van u willen horen wat ik moet doen." De vrouw legde haar wasborstel neer en zei: „Ga maar zitten, juffrouw." Vervolgens vertelde zij Elisabeth over Gods opzoekende zondaarsliefde, over onze verdorvenheid en Gods ontferming. Elisabeth dronk de woorden van de vrouw als water in. De eerste lichtstraal van Gods genade mocht ook in haar ziel vallen.

Ds. Bax, die zo slecht overweg kon met de kinderen van God in zijn gemeente, kreeg er nu één onder zijn eigen dak en dat maakte het er voor hem niet makkelijker op.

Echter ook ds. Bax zelf werd voor de leer van vrije genade gewonnen. Oefenaar Vervat werd in het voorjaar van 1863 ziek en het was duidelijk dat zijn levenseinde naderde. Onder Gods kinderen was grote verslagenheid. Zo lag het ook bij een zekere Rijk Hasselaar. Dat was een eenvoudige landbouwer die niet kon lezen of schrijven, maar wel wist van de heilgeheimen Gods. Terwijl hij op zijn akker bezig was, overdacht hij de toestand in de gemeente. Hij was zeer bezwaard. Hoe moesten ze verder als Vervat stierf? Met kracht kwam hem voor de geest: “De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt.” Hij voelde de mogelijkheid dat de Heere ds. Bax bekeren kon. Die mogelijkheid werd voor hem een zekerheid: “De Heere zou ds. Bax bekeren.” Zo ging Rijk Hasselaar naar huis. Toen hij thuis aankwam, waren de eerste woorden waarmee zijn vrouw hem begroette: “Heb je al gehoord wat er gebeurd is. God heeft de dominee bekeerd.” Wat was er gebeurd? Ds. Bax had oefenaar Vervat op zijn sterfbed bezocht. Hij kon daar moeilijk omheen. Vervat was immers een lid van zijn gemeente. Vervat getuigde van de hoop die in hem was. Het gevolg was dat ds. Bax in geestelijk opzicht ondersteboven ging. Al de zekerheden die hij tot dusver gehad had raakte hij kwijt. Net als de tollenaar ging hij smeken: „O God, wees mij zondaar genadig." En de Heere verhoorde zijn bede. Het zal geen toelichting behoeven dat de verandering van ds. Bax ook in zijn prediking merkbaar werd. Met vreugde gingen de kinderen van God nu onder zijn prediking op. Vanuit de wijde omgeving zetten degenen die de waarheid van vrije genade begeerden te horen zich onder de prediking van ds. Bax. Het kerkje van Lage Vuursche kon de mensen nauwelijks bevatten. Nog twee jaar heeft ds. Bax de

gemeente van Lage Vuursche gediend. In 1865 vertrok hij met zijn vrouw en vier kinderen naar Ouddorp. (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

De ark in de tabernakel (serie 'de ark', deel 1)

De tabernakel is het huis van God. Waarom wil God tussen de mensen wonen? Waarom blijft Hij niet in de hemel? God komt naar beneden. Hij wil tussen de mensen wonen. En dat wilde Hij niet alleen bij de Israëlieten. Het geldt ook in onze tijd en zelfs straks voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: 'Zie de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen' (Openbaring 21:3)



Het verhaal van de tabernakel laat ons de gedachten van de Heere over de mensen zien én het moet de glorie van de hemel, de gouden stad en het nieuwe Jeruzalem weergeven.

Ik moet denken aan de woorden van Johannes de Doper: 'Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt'. Als je aan de tabernakel denkt, wijst daarin ook alles naar het Lam Gods! Hij heeft het volkomen offer gebracht op Golgotha.

Mozes was veertig dagen op de berg Sinaï. De Heere heeft daar niet alleen de stenen tafelen, de tien geboden, gegeven, maar ook het ontwerp van de tabernakel aan Mozes laten zien.

We kijken nu vooral naar de ark.

In het Heilige der Heiligen is alles van goud. Daar staat achter het voorhangsel de ark, de troon van God. Het is de plaats waar God woont.

De ark is van binnen en van buiten met goud bekleed.

Op de ark is een grote gouden plaat, het verzoendeksel. Het stelt de troon van God voor. De wet van God ligt onder het verzoendeksel. Het volk kon nooit aan de wet voldoen. Daarom zou het een troon van oordeel moeten zijn. Maar één keer per jaar werd er op de Grote Verzoendag door de hogepriester bloed gesprenkeld. Het

bloed wees heen naar het volmaakte Offer! Daardoor is het verzoendeksel een troon van genade!

Daarboven de cherubs van goud. Cherubs zijn de bewakers van Gods troon. Bij het paradijs stonden cherubs met uitgetrokken zwaard om Adam en Eva de toegang te verbieden. Maar deze cherubs staan gebogen over het verzoendeksel. Het lijkt alsof ze met verwondering kijken naar dat gesprenkelde bloed, boven op het verzoendeksel. Een teken van Gods genade!

In de ark liggen verschillende spullen.

In Psalm 40:9 staat: 'Uw wet is in het midden mijns ingewands'. Dat kan later de Heere Jezus zeggen! Hij heeft niet gezondigd tegen Gods wet. En in de ark liggen ook de Tien Geboden.

Er ligt ook een kruik in met manna, een herinnering aan het voedsel in de woestijn. Christus is het ware Manna. Hij is het Brood des Levens, wat we nodig hebben op de woestijnreis van ons leven. Als het goed gaat of als het juist niet goed gaat, de Heere Jezus wil ons altijd kracht geven, Hij wil met ons zijn. Vraag er maar veel om! In of bij de ark ligt ook de amandelstaf van Aäron, die gebloeid had. De amandelboom bloeit het eerst van alle bomen en is een teken van het nieuwe leven na de winter, na de dood. Daarom is de staf ook een teken van de opstanding van Christus, als de verrezen Overwinnaar, de levende Hogepriester.

De ark is dus niet zomaar een kist. Het laat ons heel veel zien van wie de Heere is. De mensen hadden het gouden kalf gemaakt toen Mozes die veertig dagen op de berg Sinaï was. Dat was een grote zonde tegen de Heere. De tabernakel én de ark laten heel duidelijk Gods genade zien voor zondaren. Ook voor jou?!!

Puzzel 989

Dit keer een kruiswoordpuzzel. Inleveren: de 11 antwoorden én de oplossing van de puzzel.



KRUISWOORD GEMAAKT MET PUZZEL.ORG

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13	14

HORIZONTAAL

- 6 Van hem lag de staf in de ark
- 7 Van deze houtsoort was de ark gemaakt (Ex. 25:10)
- 9 Hiermee werd de ark bedekt (Ex. 40:3)
- 10 Hieraan kon de ark gedragen worden
- 11 Ander woord voor de 10 geboden (Ex. 25:16)

VERTICAAL

- 1 Zij stonden bovenop de ark
- 2 Op de ark was rondomheen een gouden ... (Ex. 25:11)
- 3 Zij mochten de ark dragen (1 Kron. 15:15)
- 4 Dit zat in de kruik die in de ark lag
- 5 Dit lag bovenop de ark
- 8 Hiermee was de ark overtrokken (Ex. 25:11)

Eindantwoorden

986: links: 6/5/10/2/1 en rechts: 3/9/4/8/7.

987: 1 kindje; 2 vergeven; 3 God; 4 Johannes; 5 Elisabet; 6 engel; 7 Zaligmaker; 8 Nazareth; 9 Micha; 10 Efratha; 11 Heerser; 12 uitgangen; 13 herders; 14 volk; 15 heden; 16 Davids; 17 welbehagen; 18 hemel; 19 Bethlehem; 20 hart; 21 geboorte; 22 aarde; Micha 5 vers 1.

Inleveren: Puzzels 988 en 989 voor D.V. 6 februari 2020

Een hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

De ongedachte redding

Door C Brouwer

De geredde schipbreukelingen ondervonden op het Engelse schip een meer dan vriendelijke behandeling. Men zou een naburige haven aandoen in Engeland en ze daar aan wal zetten. Dit geschiedde. Een telegrafisch bericht bracht in het stadje M. weldra de droeve mare, dat 'De drie Gezusters' aangevaren was en drie schepelingen, die met name genoemd werden, omgekomen waren.

Dit bericht kon niet lang onbekend blijven. Vóór alles moest dus gezorgd worden, dat de familie van de omgekomen schipbreukelingen op voorzichtige wijze met het droevige lot werd bekend gemaakt. De plaatselijke predikant nam het op zich om vrouw E. voorzichtig met het verongelukken van haar man bekend te maken

Dit was voorzeker geen gemakkelijke taak, maar daar spoedig meer bijzondere tijdingen van het geredde scheepsvolk konden verwacht worden, was het beter, dat de vrouwen der omgekomenen zo spoedig mogelijk op voorzichtige wijze met

de treurige tijding bekend werden gemaakt, dan dat zij het soms van de een of ander al te onverwacht zouden vernemen.

Een bezoek van een predikant is in onze dagen, helaas! een zeldzaamheid geworden. Daaronder lijdt maar al te dikwijls het kerkelijk en het geestelijk leven. Men verzuimt het beste middel om te winnen wat nog te winnen is, om met Gods hulp te bewaren, wat wil afdwalen. De verschijning van voorgangers in de gemeente werkt weldadig op velerlei gebied

Het was dan op een zondagavond, kort na een kerkdienst, die de leraar vervuld had, dat hij zich op weg begaf naar de kleine, smalle straat, waarin het huisje van de zo zwaar beproefde vrouw gelegen was. Het bezoek van een predikant, en dat op zulk een uur, kwam haar op zijn minst zonderling voor.

Langs vele omwegen kwam het gesprek eindelijk op haar man De vrouw gevoelde wel dat de komst van de predikant een bepaald doel had. Zij begreep zeer goed, dat, hetgeen tot nu toe besproken was, bijzaken geweest waren. Plotseling vatte het vuur bij haar vlam. Zij riep uit: 'Ach dominee! hem is zeker een ongeluk overkomen. Zeg het mij maar ronduit: wat is er met hem gebeurd?'

Nu was de slagboom opgehaald; en weldra was het nu aan de arme vrouw bekend: 'De drie Gezusters' is vergaan en uw man is niet gered! (wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevén!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 1 februari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 6 februari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**