

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 11 – 28 november 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Waar zijt gij?

(Advent)

En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Genesis 3 9

De eerste bladzijden van de Bijbel zijn de eerste bladzijden van ons levensboek. Wat in het derde hoofdstuk van Genesis staat vermeld, is niet alleen een gebeuren van het verleden, maar al de eeuwen door zal de mens moeten erkennen, dat daar van hem geschreven staat. En wie de geschiedenis van de zondeval lezen mag met ontdekte ogen, die zegt niet: is het mijn schuld, dat Adam gevallen is? Maar hij belijdt: daar, in het Paradijs, heb **ik** gedaan dat kwaad is in Uw oog.

Daar stond nu het eerste mensenpaar. In de bitterste ontzuivering, die 'n mens kan treffen. Zij hadden toch van de boom gegeten, waarvan zij zo goed wisten, dat ze niet eten mochten. En nu werden zij gewaar dat ze voor hun Schepper niet bestaan konden. In plaats van als God te zijn, zoals satan hun had voorgelogen, schaamden zij zich voor hun God. Al wat ze nog doen konden dat was: met wat vijgenboombladeren hun naaktheid bedekken. Maar zij beseften wel, dat die bladeren hun zonden niet konden bedekken en daarom verborgen zij zich voor Gods aangezicht.

Dat is nu diezelfde mens, die nog de vorige dag er zich in verheugde, dat God tot hem kwam in het ruisen van de wind. Nu zoekt hij een plaats om zich voor God te kunnen verbergen. Doch waar zal de mens heenvlieden voor de alomtegenwoordige God? Nauwelijks heeft hij zich verborgen of hij moet een antwoord geven op de Goddelijke vraag: "Waar zijt gij?"

Deze vraag spreekt van twee dingen. Ten eerste is het een vraag van de Rechter, ten tweede een vraag van de Ontfermer. Het is een vraag van de Rechter, want God heeft immers het recht om de mens te zoeken? De Schepper was onrechtvaardig geweest als Hij de mens had losgelaten. Als de Heere had gezegd: nu doe ik maar afstand van Mijn eisen, dan had Hij gelijk Zijn rechten laten varen. Neen God zegt niet: nu Adam als ge dan niet langer aan Mijn vorderingen wilt voldoen, dan scheiden hier onze zwenen, ga dan maar weg. Juist omdat God rechtvaardig is, zoekt Hij de mens en vraagt Hij hem: "waar zijt gij?"

Maar als het dan een vraag van de Rechter was, dan moest voor Adam ook volgen de rechterlijke straf. Wat stond hem dan anders te wachten dan het vonnis van de eeuwige dood? Had God niet gezegd, dat hij de dood zou sterven als hij at van de verboden vrucht? Het zou ook de eeuwige dood geworden zijn als de vraag van de Rechter hier niet gelijk de vraag van de Ontfermer was.

Want dit is nu het genade-wonder: God vraagt hier naar de mens in Zijn gadeloze ontferming, het is tegelijk een zoeken in liefde. Rechtvaardig was het geweest als het vonnis was voltrokken, doch de genade gaat hier vóór het recht. De Rechter kan de mens niet loslaten omdat Hij recht is; de Ontfermer kan de mens niet loslaten omdat Hij liefde is.

In dit zoeken Gods naar de mens luiden reeds de adventsklokken. Zonder Christus, Die komen zou, kon er immers geen sprake zijn van een zoeken in ontferming? Dan had Adam alleen de stem van de Rechter gehoord en dus zijn doodvonnis vernomen. Daarom heeft de eerste Adam dit vonnis alleen maar gezien. Voltrokken werd het aan Hem, Die overal te vinden was waar het recht Gods Hem zocht.

“Waar zijt gij?” Deze vraag riep om Christus, nu aan de eerste Adam de rechtvaardige straf niet werd voltrokken. Van de wieg tot het graf zal het recht Gods vragen waar Hij is en als Hij ook één moment niet daar is waar Hij aan dat recht beantwoordt, Hij zal de tweede Adam niet kunnen zijn.

Doch wij weten, dat Hem altijd gevraagd kon worden waar Hij was. Dit plaatsvervangend werk trad bijzonder op de voorgrond toen Hij in de hof van Gethsemané werd gezocht door hen, die Hem aan de rechter zouden overleveren. Adam verborg zich toen de Rechter Hem zocht. Maar Hij zeide: “Wie zoekt gij?” Hij verborg Zich niet toen naar Hem werd gevraagd. Borgtochtelijk sprak Hij toen: “Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan”.

Toen ze Hem zochten, verborg Hij Zich niet achter de struiken, toen bedekte Hij Zich niet met wat bladeren, toen verontschuldigde Hij Zich niet door de schuld op een ander te schuiven, als Adam. Neen, Hij ging mee naar de zaal van Kajafas, Hij liet Zich veroordelen door Pilatus en Hij liet Zich kruisigen. Dit alles opdat Hij een antwoord zou hebben op de vraag: “Waar zijt gij?”

Is deze vraag ook tot u gekomen? Hebt u de stem van de Rechter gehoord? Hebt ge er al over nagedacht waar ge zijt? Ge leeft namelijk in uw diepe val buiten de gemeenschap Gods. Al wat ge hebt, dat zijn nog wat vijgenboombladeren en al wat ge doen kunt dat is u nog wat verontschuldigen.

Maar de Rechter neemt met vijgenboombladeren geen genoegen en uw verontschuldigen moeten voor Hem uit de handen vallen, zodat ge op de vraag: “Waar zijt gij?”, geen ander antwoord hebt dan: ik verkeer in mijn diepste val.

God zoekt de mens. Hij zoekt u. Hij vraagt u, waar ge zijt. Hij zoekt u als Rechter, maar ook als Ontfermer. Wie zich aan deze zijde laat vinden, hij zal in Zijn Rechter een Ontfermer ontmoeten. Wie buiten Zijn gemeenschap voortgaat, hij zal aan gene zijde alleen de Rechter ontmoeten.

Bij wie deze vraag is door gedrongen tot op de bodem van zijn zondig bestaan, voor hem wordt het een adventsleven, een leven van uitzien naar Hem, Die is staande gebleven. En naarmate de vijgenboombladeren hem ontvallen, de verontschuldigen niet meer baten en hij zich hoe langer hoe moeilijker kan

verbergen voor Gods alziend oog, wordt de Borg hem, dierbaar. Hij krijgt Hem nodig, Die gezegd heeft: "Indien ge dan Mij zoekt, laat deze heengaan".

Als dat borglicht gaat stralen in de duisternis van zijn diepe val, dan beseft hij dat recht en ontferming toch kunnen samengaan.

Tenslotte hebt ge dan niets meer te roemen dan alleen in Gods welbehagen, waardoor God Zijn volk ontfermend heeft vastgehouden, hoewel zij Hem moedwillig hadden losgelaten.

Wijlen ds. F. Bakker (1919-1965)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 1 december

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs, Elspeet

18.30 uur: Ds. C.M. Buijs

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Woensdag 4 december

19.30 uur: Ds. A.J. Britstra, Nieuw-Lekkerland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 8 december

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs, Elspeet

18.30 uur: Ds. C.M. Buijs

Collecten: 1 Woord en Daad, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 29 november

Doopzitting

Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 3 december

Kerkenraad

Vrijdag 6 december

Lidmatenvergadering

Aanvang 19.30 uur

Woensdag 11 december

Toerustingsavond, opvoeding

Aanvang 19.30 uur



Dinsdag 17 december

Contactmiddag

Aanvang 14.30 uur



VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

EN VERDER...

Voor u gelezen I

Wat denken we er weinig aan dat *één* geredde ziel meer waard is dan een wereld van aardse heerlijkheid! 'Want wat zou het een mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?' Geloven we dit werkelijk van harte? Of aanvaarden

we het enkel met ons verstand? Ik denk dat zelfs Gods beste heiligen te gemakkelijk denken over de bekering van zondaren; en ik schaam me ervoor dat dit onderwerp mijn geest minder in beslag neemt dan nodig is.

O, wat had ik reden om veel en diep te treuren over mijn gebrek aan getrouwheid jegens een onsterfelijke ziel van wie ik wist dat hij wandelde op de weg naar beneden, naar de eeuwige dood; en toch, uit angst om hem te ergeren, hield ik de waarheid achter of stelde ik mezelf gerust met een paar algemene opmerkingen, onbevredigend en niet overtuigend! Als we werkelijk geloofden dat iedere onbekeerde die we ontmoeten voor eeuwig verloren is als hij zo sterft, zouden we die ziel dan niet in ernst waarschuwen om de toekomende toorn te ontvlieden? Zouden we niet iedere gunstige gelegenheid te baat nemen om voor onbekeerden te bidden, met hen te spreken en hen te smeken om aan hun uiterste te denken, en zich tot de Heere te wenden opdat ze behouden mochten worden? Ik weet dat er veel wijsheid nodig is om te weten hoe en wanneer te spreken, en de Heere wil haar geven aan hen die er oprecht om vragen.

Moge de Heere ons getrouw maken, mij in het bijzonder! Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? De eeuwigheid, met al haar gewichtige werkelijkheden, ligt voor ons; wat is het dan nodig om wakker te zijn en het werk des Heeren van harte te doen! Iedere gelovige heeft een bijzondere gave of talent; en de Heere zegt hem of haar: 'Doet handeling, totdat Ik kome.' Maar *wij* hebben te doen met een dierbare, medelijdende Zaligmaker, Die al onze zwakheden en gebreken kent en Die in al onze behoeften zal voorzien als we alleen tot Hem vluchten met de eenvoud van kleine kinderen. Zijn nodiging en Zijn beloften zijn: 'Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.' Dat wil zeggen, vraag *veel* en Ik zal het geven. O, wat is Hij bereid naar al onze verzoeken te luisteren! Als we overwegen hoe kort onze tijd hier is, en hoeveel er verloren is gegaan, dan behoren we zeker wakker te zijn en de wil des Heeren te doen.

Mary Winslow (1774-1854)

Voor u gelezen II

Boven of beneden

't Is boven of beneden,
't Is oorlog of 't is vrede.
't Is hemel of 't is hel,
't Is kwaad of het is wel.
't Is vlees of het is geest,
't Is engel of 't is beest,
't Is boven of 't is onder,
't Is met of het is zonder,

't Is vijand of 't is vrind,
't Is meester of 't is kind!
't Is eb of het is vloed,
't Is bitter of 't is zoet,
't Is dag of het is nacht,
't Is slaap of op de wacht!
't Is leven of 't is dood,
't Is Gods- of duivelsbrood,
't Is wolf of het is schaap,
't Is wakker of 't is slaap!
't Is schepsel of 't is God,
't Is wijs of het is zot,
't Is voor- of achterwaart,
't Is hemel of 't is aard!
't Is hoofd- of hartenwerk,
't Is Gods- of duivelsmerk,
't Is woord of het is daad,
Praktijk of ijdel gepraat,
't Is Gods of eigen eer!
En daar leg ik 't bij neer.

Ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863)

Tenslotte

We zijn alweer aangekomen bij ons 'tenslotte'. Alweer voor de zoveelste keer dit jaar. Een jaar dat zich spoedt naar het einde. Het herinnert ons aan de woorden van Mozes uit Psalm 90: *Wij vliegen daarheen*. Wat is een week, een maand, een jaar? Voor onze beleving zijn we het jaar net begonnen, en we staan alweer bijna aan het einde ervan. Waarlijk, het leven vliegt, en wij vliegen mee. God geve dat we in de tijd waarin wij vliegen naar de eeuwigheid Christus, de Vader der eeuwigheid, leren kennen. Want in die kennis ligt het eeuwige leven. De ernst van het leven en de werkelijkheid van de eeuwigheid mocht ons allen, jong en oud, klein en groot, drukken en doen haasten, doen spoeden om ons levens wil.

*Doe ons de tijd des levens kost'lijk achten
Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten.*

Ontvang allen, jong en oud, in al uw en jouw omstandigheden, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

Woord en Daad



D.V. 8 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Woord en Daad, we willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Om een indruk te geven wat ze doen hebben we onderstaand stukje overgenomen.

Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via programma's Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. Zo wordt onze missie werkelijkheid, en streven we naar zichtbare tekenen van het Koninkrijk dat komt.

We willen onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit die missie met hoge ambities duizenden mensen te bereiken, door programma's die verbinden en levensveranderend zijn. We zien die verandering als Oudaegro door nieuwe technieken zijn oogst weer ziet groeien. Als we tot het hoogste niveau gaan om alle kinderen in Haïti naar school te laten gaan, ongeacht hun afkomst. Als we met de overheid in Ethiopië samenwerken om jongeren daar een toekomst te bieden. Als we vol verwondering zien dat Kate nu een sterke en onafhankelijke vrouw is, mede dankzij haar sponsors in Nederland.

Diaconaal Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee en andere zorg

Eind 2017 is het Diaconaal Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee (DMW-GO) opgericht. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Het DMW biedt professionele hulp bij psychosociale problemen vanuit een christelijke levensbeschouwing. Stichting Schuilplaats en De Vluchtheuvel nemen de uitvoering van de hulpverlening voor hun rekening. DMW-GO is een initiatief van genoemde stichtingen en een aantal eilandelijke kerken. Leden van die kerken kunnen gebruik maken van deze zorg tegen een gereduceerd tarief. Naast dit initiatief zijn er nog meer zorgaanbieders op dit gebied, al dan niet identiteitsgebonden. Ook onze gemeente is gevraagd deel te nemen aan DMW-GO. De kerkenraad heeft na uitvoerig beraad, besloten om dit niet

te doen. Overigens waarderen we het werk van De Vluchtheuvel en Schuilplaats en daarom doneren we al jaren een gift aan genoemde stichtingen. Iedereen die welke zorg dan ook nodig heeft en voor wie dat financiële problemen oplevert, kan een beroep doen op de diaconie. U kunt daarvoor mailen naar diaconie@hhgouddorp.nl, of contact opnemen met een diaken, bij voorkeur de voorzitter.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Toerustingsavonden opvoeders

Ook dit seizoen zullen er in de gemeente twee toerustingsavonden voor opvoeders (van kinderen van 0-18 jaar) gehouden worden: op D.V. woensdag 11 december en woensdag 4 maart. Er is gekozen voor het thema: *gewetensvorming*.

Van alle kanten hoor je dat in deze tijd gewetensvorming in de opvoeding steeds belangrijker wordt. Maar wat is het geweten? Hoe ontwikkelt het geweten van kinderen? Hoe kunnen ouders het geweten vormen? Wat is daarbij op welke leeftijd belangrijk? Na de lezing gaan we aan de hand van vragen en praktische opvoedingssituaties met elkaar in groepjes in gesprek (ouders van kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar en 12-18 jaar) over het thema.

We beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Rond de klok van 21.30 uur sluiten we af. We hopen weer veel ouders te mogen ontmoeten.

Contactmiddag

Eerst een belangrijke mededeling over de datum van onze laatste contactmiddag van dit jaar. Deze wordt niet gehouden, zoals op het jaarrooster van de kerkenraad vermeld staat op D.V. 10 december, maar op **D.V. 17 december**. Dit komt beter uit in verband met allerlei andere activiteiten.

Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt nog maar even geleden dat we het jaarrooster 2019 in de kerkbode ontvingen en nu zijn we alweer bijna in de laatste maand aangeland. Dat betekent ook: Adventstijd! In dat teken zal ook de contactmiddag staan, die weer met medewerking van onze jongeren staat gehouden te worden. Het is ieder jaar weer een lust om onze jongeren bezig te zien en te horen, ook bij de gebruikelijke broodmaaltijd. Hiervoor hebben zich tijdens de laatste contactmiddag al veel mensen opgegeven, maar het kan altijd nog bij de beheerder van Eben-Haëzer, tel. 683040. Doen hoor! Uw komst verhoogt onze vreugde.

Tenslotte willen wij u een stukje over Advent doorgeven wat we lezen over Luther.

Het was op een vierentwintigste december, 's morgens vroeg, dat Luthers geliefde huisvrouw, Catharina, haar hoofd stak door de deur van haar mans studeerkamer. Zij zag er een beetje verhit uit, en was bijna buiten adem „Maarten“, zei zij, „ik kan het werk niet dwingen en er is nog zoveel gereed te maken; wees zo vriendelijk en ga zitten bij de wieg van de kleine Hans, om op hem te passen, dan kan ik aan mijn werk blijven.“ En de grote doctor, ofschoon hij voor het feest zich moest voorbereiden, heeft zich met zijn Bijbel gewillig en geduldig gezet aan de wieg van zijn kind, zoals zijn vrouw hem dat gevraagd had. En toen hij eens keek door 't wiegekleed, en zijn klein, hulpbehoevend, slapend kind gadesloeg, werd zijn hart tot in zijn diepste grond bewogen. De gedachte greep hem aan met alle kracht, dat de eeuwige Zoon van God ook zulk een hulpbehoevend kind was geworden. En weldra kon het niet anders, of hij nam de harp van de wand, en liefelijk klonk door het huis het heerlijke lied, dat hij toen gedicht en gezongen heeft: „Von Himmel hoch da komm' ich her“; d. w. z. “Uit de hoge hemel kom Ik.” Hij was daar zo gelukkig mee, dat hij later zijn trouwe huisvrouw er nog voor bedankt heeft, dat zij hem bij de wieg op wacht had gezet.

Graag tot ziens op D.V. 17 december!

ALGEMENE BERICHTEN

Kerkbode

De volgende kerkbode, die op D.V. donderdag 12 december 2019 (nr. 12/13) verschijnt zal een dubbelnummer zijn. Berichtgeving voor die kerkbode omvat de periode 13 december 2019 t/m 11 januari 2020. Kopij voor deze kerkbode ontvangen we graag uiterlijk zaterdag 7 december 2019 vóór 12.00 uur. En alles wat kan graag eerder.

De eerste kerkbode in het nieuwe jaar verschijnt D.V. donderdag 9 januari 2020 (nr.14). Kopij voor die kerkbode graag aanleveren uiterlijk zaterdag 4 januari 2020 vóór 12.00 uur.

Alleen advertenties naar aanleiding van gebeurtenissen op zaterdag of zondag kunnen uiterlijk maandag tot 12.00 uur worden ingeleverd.

Uw kopij zoveel mogelijk digitaal via kerkbode@hhgouddorp.nl. Voor degenen die niet over digitale mogelijkheden beschikken is het inleveradres Dorpsweg 61.

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en

ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vagen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Op zondag 1 december, 8 december en 15 december willen we met de kinderen gaan oefenen voor de komende Kerstfeestviering. Op deze zondagen gaan we de Kerstliederen en de Psalmen instuderen. Daarom zal de zondagsschool een kwartiertje later eindigen dus niet om **12.15** uur maar om **12.30** uur.

Zondag 22 december is er geen zondagsschool in verband met bediening Heilig Avondmaal.

Op donderdagmiddag 2^e Kerstdag, 26 december zal het kerstfeest voor de oudste en de jongste groepen gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.

Wij willen de kinderen graag ontvangen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer om daarna als leiding met de kinderen naar de kerkzaal te gaan.

We vragen aan de ouders of het mogelijk is dat de kinderen om 14:15 uur in Eben-Haëzer aanwezig kunnen zijn.

Ouders, grootouders en belangstellenden, u bent van harte welkom om samen met de kinderen het kerstfeest te vieren. We hopen een goede en gezegende middag met elkaar te hebben.

Deze middag wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon.

De eerstvolgende keer zondagsschool in het nieuwe jaar D.V. is op zondag 12 januari 2020.

Bestuur en leiding wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Kinderclub 'Hosanna'

Ha jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 29 november van 19.00-20.30 uur.

Deze avond gaat het over Haman vernederd en Mordechai verhoogd.

Na de pauze gaan we wat moois maken.

De clubavond daarna is 13 december.

We hopen jullie weer allemaal te zien!

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Vrijdag 6 december is er weer club. Deze avond hebben we het over '*Hart voor je naaste*' (Lukas 10:25-37). Jullie gaan dan ook meer horen over de actie die onze club zal doen voor de stichting 'Bright Spot of Hope'. Verder gaan we lekker knutselen met elkaar. Tot ziens!

Jeugdvereniging 'Daniël'

Beste JV-leden,

Zondag 1 december hopen we met elkaar preekbespreking te houden over de preek van die morgen. Dominee Buijs hoopt deze preekbespreking met ons te houden. We hopen om 14:30 uur aan te vangen in Eben-Haëzer.

Vorige keer hebben we goede gesprekken gehad rondom de geschiedenis van de rijke jongeling. We hopen dit keer weer op een fijne middag met elkaar! Kom jij ook? Neem gerust iemand mee!

Mannenvereniging 'Agur'

Op 2 december hopen we met elkaar na te denken over de Komst van de Heere Jezus naar deze aarde.

Dit trachten we te doen aan de hand van Lukas 2 vers 1 t/m 20.

Het thema is "Jezus geboorte".

Wij hopen op een goede opkomst en een gezegende avond met elkaar, om zo met elkaar tot Gods eer bezig te zijn met Zijn rijke Woord. Mogen we ook u verwachten, u bent van harte welkom?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 2 december behandelen wij Bijbelstudie 5 "De zonden van de tong". Dit naar aanleiding van Jacobus 3: 1-12. Wij vergaderen van 19.30 tot 21.30 uur en hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 10 december 2019 willen we als vereniging, voor de laatste keer van het kalenderjaar, bij elkaar komen. Deze keer hopen we een Bijbelstudie te behandelen over 'Geen plaats...! Er is een plaats bij Mij!' Deze Bijbelstudie kunt u terugvinden in de bijlage van de mail. We zien er naar uit velen weer te ontmoeten!

Vanaf 9.00 uur staat er koffie en thee klaar, 9.15 uur(!) hopen we te beginnen. Rond 11.15 uur zal de morgen worden beëindigd. Heeft u zich opgegeven voor de bezorging van de boekjes, denkt u dan aan het meenemen van een stevige tas?

Ook deze morgen zal er oppas zijn voor de kleine kinderen.

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar:

(0187-845767) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Kerstpostactie

Mogen wij dit jaar weer uw kerstpost verzorgen? De opbrengst zal zijn bestemd voor het winterproject van Bright Spot of Hope. De kosten zijn € 0.50 per poststuk wij bezorgen op heel Goeree Overflakkee, maar **geen postbusnummers**.

Inzameldagen zijn:

Dinsdag 17 december van 10.00 tot 11.00 uur in de Vliedberg voor de bewoners van de Vliedberg, 3^{de} Blok en het Schelphoekje.

Dinsdag 17 december van 19.00 tot 20.30 uur in Eben- Haëzer

Woensdag 18 december van 14.00 tot 16.00 uur in Eben- Haëzer

Kunt u ze niet brengen, neem dan contact op, tel. 682940 en ze worden bij u opgehaald. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Wintermarkt

Mogen we u/jou nog begroeten op onze wintermarkt op D.V. zaterdag 7 december tussen 9.30 uur en 15.00 uur? Er is vast wel iets voor u te vinden, of het nu is om te eten of te lezen, jezelf iets cadeau te doen of een ander te verrassen, wij hebben het misschien wel. Maar natuurlijk kunnen u en jij ook langs komen om gezellig een bakkie te doen of de lunch bij ons te nuttigen. Het kan ook bij regen en wind want de markt is geheel overdekt!

Hartelijk welkom Oudelandseweg 4.

Mogen we u ook nog wijzen op de bestelactie die we hebben met diverse lekkere bakkersproducten? Helaas is in de vorige Kerkbode de flyer niet afgedrukt. Heeft u de lijst ook op een andere wijze niet ontvangen? Vul dan snel in, het kan nog t/m maandag 2 december.

Bericht van Jantina

Alweer 10 jaar mag ik God dienen in Zijn Koninkrijk via de stichting Kimon en jullie als kerkelijke gemeente. Daarom wil ik opnieuw jullie bedanken voor alle hartelijke gebeden en warm meeleven. Het kinderwerk is van God en het doel is de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. God heeft gewerkt en Hij werkt nog steeds. Samen met jullie wil ik terugblikken in het leven van Anca. 12 jaar geleden ontmoette ik haar voor het eerst. Ze was toen nog een klein meisje. Ze woonde toen in een huisje waar je door de slechte afwerking van het plafond bijna naar buiten kon kijken en gescheurd glas in het raam. Haar vader heeft gesloten tuberculose en blijft drinken. En tegen ieders verwachting leeft hij nog steeds. Haar moeder is zwakbegaafd en daardoor onstabiel. Ze heeft nog een broer Marius en zus Vali. En ondertussen hebben ze ook een klein broertje van 5 jaar.

Anca en haar zus Vali kwamen altijd naar de kerk. Hun broer was van jongs af aan altijd tegen de kerk, omdat zijn vader ook altijd fel uithaalde naar de christenen. De moeder en de meiden waren het tegenovergestelde: altijd als eerste in de kerk en als er wat te doen was schoten zij als eersten te hulp. Voor deze meiden is het heel moeilijk om christelijk te leven, omdat hun leefsituatie thuis zo instabiel is. Vaak is er twijfel en zien ze alles om hun heen niet zo reëel, mede door de opvoeding die ze gekregen hebben. We hebben vaak goede gesprekken gehad en ik motiveerde haar om haar standpunten goed te doordenken. Wat wil God van je? Door alle hulp vanuit onze kerkelijke gemeente, door de evangelist en door mij, heeft ze kunnen overleven, op emotioneel, financieel en geestelijk vlak.

Op dit moment heeft Vali een vriend die niet christelijk is, maar ze blijft naar de dorpskerk komen en gaat zelfs ook in de stad naar de kerk. Anca is gaan samenwonen met een jongen. Ik heb hier zoveel discussies met haar over gehad. Maar ze vertelde me hoe graag ze weg wil van huis, omdat het leven daar ook zwaar is. Haar keus deed mij pijn en ik ben bang dat ze God zal verliezen. Maar wij als christenen hebben een krachtig wapen en het is berustend dat ik Anca kan opdragen in gebed. De eerste zondag had ze naar een kerkdienst gezocht en nu gaat ze elke dienst naar een christelijke gemeente in het dorp. De zus van haar vriend is ook christen, dus gaan ze samen. Hopelijk went ze snel in deze gemeente en wordt ze er goed opgevangen. Bidt u mee dat de vrienden van Anca en Vali tot geloof zullen komen? En dat ze op de juiste manier hun weg samen met God zullen gaan?

HOMETEAM SPERANTA

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen bedanken voor het kopen van appelflappen bij de Jumbo. De actie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 513,70. We hopen u D.V. volgend jaar natuurlijk weer te zien.

Misschien heeft u de kaarten in de bibliotheek in Eben-Haëzer al wel zien staan. Misschien heeft u al wel kaarten gekocht. Dat vinden wij natuurlijk super. Want de kaarten die daar staan, daar gaat de opbrengst van naar Jantina's kinderwerk in Roemenië. We hopen natuurlijk dat ze allemaal verkocht gaan worden en dan zullen wij ze weer aanvullen. Koop nu uw kaarten in de bibliotheek in Eben-Haëzer voor Jantina!

De kaarten zijn te koop voor € 1,25 per stuk, 5 voor € 5,50 en 10 voor € 10,-

Binnenkort organiseren we een **stoofperenactie**, DV zaterdag 14 december. Heerlijk, zo midden in de winter! De opbrengst is weer geheel voor Jantina's evangelisatiewerk!

U kunt de twee overbekende soorten bestellen: Saint Remy en Gieser Wildeman.

Saint Remy: 2 kg voor € 3,-

Gieser Wildeman: 2 kg voor € 3,50

De manieren van bestellen kunt u vinden in de advertentie, achterin de kerkbode.

Doet u weer mee?

Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor de nieuwe leden in ons hometeam en de mooie opbrengst van de appelflappenactie. We bidden dat de Heere de voorgenomen acties wil zegenen.

Een vriendelijke groet van Hometeam Speranta

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Kerstevangelisatiekaarten rondbrengen

Op D.V. woensdag 18 december willen we een Kerstkaart in heel Ouddorp bezorgen.

Op de kaart staat eenvoudig de Boodschap van Kerst beschreven en wordt een

oproep gedaan om bijzonder op deze dag naar de kerk te gaan. Is dat in een tijd waarin de kerken leeglopen niet dubbel zo nodig?

's Middags om **14:00 uur** worden de straten van de dorpskern voorzien van de folder.

's Avonds om **19:00 uur** volgen de straten verder van de dorpskern vandaan. We willen een dringende oproep doen aan eenieder om ons hiermee te helpen. Voor de avondronde willen we vragen om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen.

We starten 's middags en 's avonds in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Hier liggen de kaarten op straatnaam gereed. Kunnen we op uw en jouw hulp rekenen? En draagt u dit werk ook op in het gebed? Het is een wonder dat de Heere dit eenvoudige werk wil gebruiken tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van een zondaar.

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A.G. van Dijkhuizen. (4)

Bij onze speurtocht naar gegevens over de zes dochters van ds. Van Dijkhuizen hebben we gemerkt dat het niet gemakkelijk was om namen en gebeurtenissen boven water te krijgen.

De oudste dochter, Wilhelmina Margaretha Carolina, geboren op 21 maart 1815 te Rijnsaterwoude, trouwt op 27 maart 1840 te Ouddorp met Leendert Jacobus van Gelder uit Amersfoort. De bruid is dan 25 jaar en de bruidegom 23 jaar. Ze gaan wonen in Amersfoort waar Leendert werkt als kommies en later als winkelbediende. Zij krijgen zes kinderen.

De tweede dochter, Alberta Adriana, trouwt op 19 mei 1854 te Ouddorp met Johannes Didericus Marinus de Stoppelaar uit Middelburg. Zij is dan 37 jaar en haar echtgenoot 39 jaar. Hij is gemeenteontvanger in zijn woonplaats. Zij krijgen drie jongens, waarvan de jongste slechts drie maanden oud wordt.

De overige vier dochters blijven waarschijnlijk ongetrouwd. Hun namen vinden we op verschillende plaatsen in Nederland terug, soms inwonend bij familieleden. Ds. Van Dijkhuizen onderhield via een uitgebreide correspondentie contact met zijn kinderen.

Beroepen

Hoewel er geen enkele melding in de kerkenraadsnotulen van staat, heeft Ds. Van Dijkhuizen volgens persberichten in zijn Ouddorpse periode veel beroepen ontvangen. Maar telkens bedankte hij er voor. Hij verbond zich dan opnieuw aan de gemeente. Zijn keuze van teksten hierbij was soms erg oorspronkelijk. Zo preekte hij na bedankt te hebben voor Aalsmeer in 1825 over Efeze 6 vers 19: *'...waarvoor ik een gezant ben in ketenen'*, daarbij kennelijk er op doelend met hoe stevige banden hij aan Ouddorp verbonden was. Het jaar daarna wees ds. Van Dijkhuizen een beroep naar Sint Annaland af, sprekende over Filippenzen 2 vers 1 en 2: *'Indien er enig beroep op u gedaan mag worden in Christus... maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn'*.

Gehecht aan Ouddorp... en wederzijds

De gemeente van Ouddorp had veel over voor haar geliefde predikant. Dat bleek wel tijdens zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1838 en zeker bij zijn 50-jarig ambtsjubileum in 1853. Over het eerste lezen we in de kerkelijke pers van die dagen: *OUDDORP. Deze gemeente heeft door merkwaardige geschenken hare deelneming getoond in het voorregt, Do. A.G. van Dijkhuizen, predikant alhier, te beurt gevallen, die gedurende vijf-en-twintig jaren mogt werkzaam zijn in de bediening van het Evangelie der verzoening. Wat die 'merkwaardige geschenken' geweest zijn blijft verborgen. We lazen verder nog: Overigens had de gemeente voldoende over voor haar predikant en met reden. Want ds. Van Dijkhuizen heeft diverse keren van gemeente kunnen verwisselen. Talrijke beroepen werden tijdens zijn verblijf te Ouddorp op hem uitgebracht. Hij voelde zich evenwel op zijn plaats op het eiland.*

Hij kwam tot aan de eerste drie niet...

Wat het aantal beroepen, die predikanten ontvingen aangaat, lazen we in de Goessche Courant van 13 april 1872 het volgende:

Onder de predikanten der Nederl. Herv. Kerk, die de meeste beroepen op zich vereenigd hebben, verdienen genoemd te worden: ds. W. Kraijenbelt, thans predikant te Ede, die in zijne nu pas vervulde 35-jarige dienst, 66 beroepen ontving, van welke hij er 6 aannam en voor 60 bedankte, en ds. A.P.A. du Cloux, thans predikant te Spijk, op wien in zijne bijna 40-jarige kerkelijke loopbaan 61 beroepen werden uitgebragt, van welke hij er 6 aannam en 55 afwees. Beiden overtreffen daarin wijlen ds. J.J. Knap, als predikant te Woudsend, den 29 Maart 1865 overleden, die in zijne ruim 35-jarige dienst 53 beroepen ontving, waarvan hij er 12 aannam en 41 afwees.

Wij lezen in 1 Kronieken 11 over de namen van Davids helden. De eerste drie zijn de dapperste. Van verschillende van die daarna volgen staat opgetekend: *hij kwam tot aan de eerste drie niet*. Dit geldt met betrekking op genoemd krantenberichtje

wellicht ook voor ds. Van Dijkhuizen, maar hij zal ongetwijfeld tot de volgende dertig behoord hebben. (*wordt vervolgd*)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Verkeersborden, het nut van regels en waarschuwingen

Verkeersborden, ze zijn nodig! Je kent ze allemaal. Als je lopend of op de fiets naar school gaat, kom je er altijd wel een paar tegen.

Er zijn heel veel verschillende verkeersborden. Door de vorm weet je vaak al een beetje wat ze betekenen. En als er een plaatje in staat, weet je het vaak nog beter. Op school leer je er ook veel over.

In de Bijbel heeft de Heere ook regels en waarschuwingen gegeven. Zo wil de Heere ons leren wat we wél moeten doen en wat we niet moeten doen.



Stel je voor dat er op verschillende plaatsen geen verkeersborden zouden staan:

- Als je niet weet dat er **slipgevaar** is, zou je je snelheid niet aanpassen en kunnen **slippen**.
- Als je niet weet dat er **kinderen kunnen oversteken**, ga je niet langzamer rijden en let je niet goed op waardoor er **ongelukken kunnen gebeuren**.
- Als er niet wordt gewaarschuwd dat de weg **steil** is kun je daar niet op voorbereiden en zo **naar beneden rollen**.

Kortom:

Als we niet worden gewaarschuwd kunnen we geen actie ondernemen!

Daarom is het goed dat er waarschuwborden zijn, zij willen ons ergens op wijzen, zodat wij daarop kunnen reageren.

Waarschuwingen in de Bijbel zijn gegeven om net als in het verkeer daarop te **REAGEREN** en niet om te **NEGEREN**.

Denk bijvoorbeeld aan een hek: Als dat hek ergens staat betekent dit dat je er niet langs kunt en mag. Denk bijvoorbeeld aan:

- de markt; als er kramen op het dorp staan, mag je met de auto er niet heen. Dat zou heel gevaarlijk zijn voor de bezoekers van de markt.
- een opengebroken straat; dan moet je weer omdraaien. Als iedereen tóch doorrijdt en weer moet omdraaien geeft dat veel verkeerschaos en gevaar.



God wil soms ook dat we ergens niet in meegaan of naartoe gaan.

Er zijn plekken, of dingen die wij kijken wat Hij niet kan en wil zegenen. Dat brengt altijd **afstand** tussen God en ons.

En die afstand tussen Hem en ons zal altijd **verdriet** brengen voor ons en misschien ook voor anderen als we daardoor verkeerde beslissingen nemen.

Maar het belangrijkste is dat het de Heere God verdriet doet. Hij wil graag dat we **dichtbij Hem** blijven en dat anderen aan ons merken dat we de Heere Jezus willen dienen. Dat kan niet als we met dingen bezig zijn die Hem verdriet doen.

Bijbel erbij

1. De wet wijst de weg aan die we moeten volgen. Lees **Deuteronomium 13 vers 4**. Hoe weten we wat de weg van de Heere is? *De weg van de Heere volgen, betekent doen wat Zijn geboden zeggen. De geboden van de Heere zijn dus eigenlijk verkeersborden langs je levensweg.*

2. De Bijbel roept alle mensen op om in de weg van Gods geboden te wandelen. Dan is het nodig dat je de geboden kent. Lees eens samen met je gezinsleden de **Tien Geboden**. Praat erover dat elk gebod iets vérbiedt, maar ook iets gébiedt.

Puzzel 986

Deze puzzel wijst voor zich: wat is de juiste **volgorde** van de geboden?

Zet de 10 Geboden in de juiste volgorde!



Deze puzzel nog **niet** inleveren!

VERVOLGVERHAAL

De ongedachte redding

Door C Brouwer

1

Een hevige februaristorm bewoog de grote wateren, die ons vaderland van het trotse Albion scheiden. Het onstuimige weer en de woeste golven maakten de Noordzee tot een onherbergzame watervlakte. Slechts hier en daar zwalkte een scheepje, waar in de zomer druk gevaren en gevestigd werd. Gelijk de aarde in de winter rust, zo schijnt de zee ook dan met dreigende vinger hém te vermanen, die de rust verbreekt en haar oppervlakte op een broos vaartuig zoekt te doorklieven.

In het Zuid-Hollandse stadje M. oefent men in de zomer de haringvisserij uit; doch in de winter liggen verreweg de meeste vaartuigen aan de wal gemeerd, zowel om de geringe verdiensten, die de kleine visserij dan oplevert, als om het gevaar, dat het wintergetij voor zeevarenden meebrengt.

Onder de weinige schepen, die ter kabeljauwvisserij, of, zoals men dat noemt, 'ten versche' voeren, behoorde ook 'De drie Gezusters'. Reeds enkele reizen waren gedaan en weer was alles tot het vertrek gereed. Op deze tocht zullen wij onze zeelieden vergezellen.

De Nieuwe Waterweg was weldra achter de rug; een grauwe lucht maakte het vaderland voor hun oog onzichtbaar; het roer werd gewend en daar stevenden zij naar het bare, onherbergzame Noorden.

De eerste dagen gingen voorbij zonder opmerkelijke gebeurtenissen. In een der volgende nachten zou er evenwel iets plaatsgrijpen dat de schepelingen zou doen gevoelen, hoe de Engel des doods ook op de grote wateren van de zee zijn zeis zwaait.

Hoewel het enigszins stormachtig was, oordeelde men bij het vallen van de avond, dat de gewone wacht aan het roer voldoende zou zijn. Een paar matrozen bleven dus boven, terwijl de overige schepelingen zich in de kajuit ter ruste begaven.

Te middernacht bemerkte de wacht op zeer korte afstand een licht. De lage en dikke lucht van het voor- en najaar ontnemt elk uitzicht niet alleen in de verte, maar zelfs in de onmiddellijke nabijheid. De mist is voor de scheepvaart al een zeer grote hinderpaal. Daar het licht zo moeilijk er in doordringt, helpen geen licht- of vuurseinen om de aanwezigheid aan te kondigen.

Op de rivieren en binnenwateren maakt men veel gebruik van misthoorn, die tot voorzichtigheid in richting en snelheid voor elkaar naderende vaartuigen manen. Daar is het dan op mistige dagen een gefluit, een gesis op het water, dat soms horen en zien vergaat, en men soms niet weet, welke weg te nemen, zó is men als aan alle zijden aan het gevaar van aangevaren te worden blootgesteld. Geen gevaarlijker tocht dan bij mistig weer op een schip.

(Wordt vervolgd)

Stoofperen

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Landwinkel Keizer een stoofperenactie.

U kunt twee soorten bestellen:

Saint Remy
Gieser Wildeman

2 kg voor € 3,00

2 kg voor € 3,50



Uw bestelling kan telefonisch of per mail worden doorgegeven aan:
06-12587927 / hometeamsperanta@hotmail.com

Bestellingen kunnen worden afgehaald op De Gracht 19

D.V. zaterdag 14 december tussen 10 en 12 uur

Bezorgen is ook mogelijk!

Bestellingen kunnen uiterlijk doorgegeven worden tot D.V. dinsdag 10 december

Naam: _____

Adres: _____ Tel.nr.: _____

Afhalen/Bezorgen

.....kg Saint Remykg Gieser Wildeman

Oproep vrijwilligers kerkschoonmaak

We zijn met spoed op zoek naar uitbreiding van de kerkschoonmaak vrijwilligers. Twee van onze "oudgedienden" stoppen met ons te helpen gezien hun leeftijd en 2 anderen door gezinsomstandigheden. We zouden het fijn vinden als er versterking komt. Het is voor maximaal 2 uur in de 7 weken. We hopen dat er mensen (mannen/vrouwen) zijn, die ook graag in een schone kerk zitten.

Het gaat om de maandagmorgen donderdagmorgen en vrijdagmorgen.

Bel voor inlichtingen 0187 682588



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 7 december 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 12 december 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Brood & Banketactie

Voor de renovatie van het verenigingsgebouw van de HHG Ouddorp kunt u heerlijke bakkersproducten bestellen.

Wij doen dit in samenwerking met Bakkerij Akershoek.

U kunt kiezen uit de volgende producten:

Tompouce	Per 2 stuks	€ 3.60
Krentenbollen per zakje van 6		€ 4.10
Eierkoeken per zakje van 4		€ 2.80
Bolussen per zakje van 5		€ 5.25
Roomboterstaaf		€ 6.40
Roomboterletter		€ 12.45
Stol met spijs à 500 gram		€ 6.75

U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij:

Duinkerkerweg 2a

Bestellen kan ook telefonisch of per mail:

0187-682194 / ac.hhgouddorp@gmail.com

Bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de wintermarkt op zaterdag 7 december, Oudelandseweg 4 van 9:30 uur tot 15:00 uur. Ook thuisbezorgen is mogelijk!

Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op D.V. Maandag 2 december.



Brood & Banketactie

Naam: _____

Adres: _____

Tel.nr: _____



Aantal: x Doosje tompoucen 3 stuks

Aantal: x Zakje krentenbollen van 6

Aantal: x Zakje Eierkoeken van 4

Aantal: x Zakje Bolussen van 5

Aantal: x Roomboterstaaf

Aantal: x Roomboterletter

Aantal: x Stol met spijs à 500 gram

Afhalen/bezorgen (*doorhalen wat niet van toepassing is*)