

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 12/13 – 12 december 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Luk. 2:1

Geliefde lezer(es). In eenvoudige woorden vertelt Lukas, door de Heilige Geest gedreven, over de wonderlijke geboorte van de Koning der koningen. O, wat zouden de mensen daar een mooi verhaal van hebben gemaakt, wanneer ze zo'n grote gebeurtenis moesten neerschrijven. Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze...'. Dat zijn soms de eerste woorden van een geboortebericht. Onze tekst is ook een geboortebericht. Alleen, er is iets merkwaardigs mee. Jesaja heeft dit geboortebericht al verstuurd 750 jaar voordat het Kind geboren zou worden. Verlicht door de Geest van Christus staat Jesaja in het geloof bij de kribbe van Bethlehem en aanbidt met de wijzen uit het Oosten het heilig Kind Jezus en spreekt: 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven'. Waar Jesaja naar uitzag, daar mogen wij in deze Adventsweken van het jaar 2019 op terugzien. Wij mogen dat heerlijk heilsfeit van de geboren Zaligmaker gedenken. Hebben wij dit geboortebericht wel eens met verwondering en blijdschap gelezen? Het is eigenlijk een hele wonderlijke geschiedenis. Keizer Augustus is groot en machtig. Hij zwaait de scepter op een groot grondgebied en over misschien wel miljoenen mensen. Alles en iedereen is bang voor hem en hij hoeft maar te spreken of te wenken en iedereen vliegt voor hem. Hij had zoveel eer en roem, zodat hij zich de bijnaam van 'de goddelijke' heeft gegeven. Er zijn ook kinderen in ons midden en die vragen misschien wel: Wat hebben we nu met keizer Augustus te maken? Waarom wordt onze aandacht op hem gevestigd? Wel, dan moeten jullie maar heel goed luisteren. Zo op het eerste gezicht zouden we zeggen, dat Rome helemaal niets met Christus te maken. En als wij er even over nadenken, dan zullen we erachter komen, dat ze toch met elkaar te maken hebben. Keizer Augustus, Jozef en Maria en zovele anderen weten heel niet, dat het besluit van deze keizer ervoor moet zorgen, dat Christus, zoals ook beloofd was in Micha 5:1, te Bethlehem geboren moet worden. Hoe is dat gegaan? Wel, in heel het Romeinse rijk heerste vrede. Dat was eeuwen niet het geval. Onder de regering van keizer Augustus is er vrede. Het lijkt dat onder de scepter van Rome een vredesrijk is aangebroken. Het culturele leven beleefd een tijd van voorspoed en geluk, van vooruitgang en beschaving. Zolang al de wingewesten – het Latijnse woord daarvoor is provincie – onderdanig zijn aan Augustus en zich naar hem en de wetten van het Romeinse rijk schikken, dan gaat het goed. En zie, om die macht te bestendigen, vaardigt Augustus een

gebod uit, dat de hele wereld beschreven moest worden. In het Grieks staat hier in Luk. 2:1 voor wereld, dan ook niet hetzelfde woord wereld, als wat in Joh. 3:16 staat, daar staat: *'Alzo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'* Dan staat in Joh. 3:16 voor het woord wereld het woord "kosmos", terwijl hier het woord "oikoumene" staat, (= lett.: (bewoonde) wereld), wat hier gelijk staat aan het hele Romeinse rijk. De landen buiten het Romeinse rijk, telde Augustus niet in zijn hoogmoed. Jullie denken misschien: dominee u hebt het verkeerd, het moet niet Rome zijn, maar Jeruzalem, daar woont Herodes. Daar hebben jullie gelijk aan, maar keizer Augustus heeft zijn zetel in Rome. Keizer Augustus wilde een staatkundige regeling treffen, met het doel om de financiële zaken zo goed en makkelijk mogelijk te regelen.

Nu is keizer Augustus heel diplomatiek bezig, doordat hij niet alles naar één vorm wil dwingen. Vandaar dat hij het bevel geeft aan Herodes, die in zijn naam met een schijn van macht Israël regeert, de vrijheid om deze volkstelling overeenkomstig de gewoonten van Israël in te richten. En zo geschiedde het, dat er in die dagen een gebod uit ging van keizer Augustus, dat iedereen naar de stad of het dorp zijner vaders moet gaan. Dus, naar de oorspronkelijke woonplaats van zijn geslacht om daar ingeschreven te worden. Het gevolg van dit bevel is, dat Jozef en Maria vanuit Nazareth optrekken naar Bethlehem. Jozef en Maria zijn namelijk beide uit het huis en het geslacht van David en die kwam uit Bethlehem.

Welnu, zo zorgt de machtige keizer van Rome ervoor, dat de profetie van Micha 5:1 wordt vervuld, waar staat: *'En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.'* Kijk en zo moeten alle dingen medewerken ten goede, want de Koning der koningen, *'Die het hart der koningen neigt als waterbeken, tot al wat Hij wil,'* bestuurt ook het hart en de werken van deze Augustus. Kinderen, dan stel ik nu nog een keer de vraag: heeft Rome met deze machtige keizer dan niets met Christus te maken? De keizer weet niet eens van Christus.

Het machtige Rome is in de hand des Heeren een dienstknecht, van dat Kind van Bethlehem, van de Christus der Schriften. God regeert als Koning der koningen en hij bestuurt het hart van de machtige keizer Augustus. Uit zichzelf zou het misschien nooit in de harten van Jozef en Maria zijn opgekomen, om naar Bethlehem te trekken. Wat moeten ze daar zoeken? God neigt het hart van deze keizer en Jozef en Maria worden zo naar Bethlehem geleid.

En dan is dit de troost, namelijk: God regeert. Hij regeert ook de groten van deze wereld, en of ze het nu willen weten of niet, God uiteindelijk gebruikt de machten van deze wereld om Zijn Koninkrijk te dienen. Zo is keizer Augustus te Rome een

instrument in de hand van God om de profetie van de oude dag te vervullen. Zo is en blijft het waar wat het oude Kerstlied zingt: *Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Want deze Koning is van Israels God gegeven.*

Is Hij ook u gegeven? In Uw hart? Dan bent u gelukkig.

ds. H. Juffer, Voorburg

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 15 december

- 9.30 uur: Ds. N.P.J. Kleijberg, Veenendaal, voorbereiding Heilig
18.30 uur: Avondmaal
Ds. N.P.J. Kleijberg
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 22 december

- 9.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 Friedensstimme, 3 aflossing kerk

Woensdag 25 december 1^e Kerstdag

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Uddel
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 Mbumazending, 3 verenigingsgebouw Eben Haëzer

Donderdag 26 december 2^e Kerstdag

- 9.30 uur: Ds. J.A. Kloosterman, Lunteren
Collecten: 1 plaatselijk evangelisatiewerk, 3 onderhoudsfonds

Zondag 29 december

- 9.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof, Gameren
18.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Dinsdag 31 december Oudejaarsdienst

19.00 uur: Ds. H. Juffer, Voorburg

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 onderhoudsfonds

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdienst

9.30 uur: Ds. H. Juffer, Voorburg

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 5 januari

9.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 17 december

Contactmiddag



Aanvang 14.30 uur

Censura Morum

Van 19.15-19.45 uur

Avondmaalgezelschap

Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 7 januari

Contactmiddag



Aanvang 14.30 uur

Woensdag 8 januari

Bezinningsavond



Aanvang 19.30 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter bekwaamere tijd.

EN VERDER...

Bezinningsavond De orde des heils

Op woensdag 8 januari zal er in Eben-Haëzer weer een Bezinningsavond worden gehouden waarop wij stil willen staan bij één van de schakels van de orde des heils, anders gezegd: van 'de gulden keten van het heil'. We weten nog van de vorige keren dat deze 'keten van onze zaligheid' achtereenvolgens bestaat uit de roeping, de wedergeboorte, de bekering, het geloof, de rechtvaardigmaking, de aanneming tot kinderen, de heiligmaking en de heerlijkmaking.

Deze keer zal ds. B. Reinders uit Katwijk aan Zee een inleiding voor ons houden over de zevende schakel in de orde, *de heiligmaking*.

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie of thee, waarna we om 19.30 uur beginnen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 21.30 uur willen we met elkaar eindigen. Voor een ieder is er na afloop een samenvatting beschikbaar. We hopen weer vele belangstellenden te mogen ontmoeten. Heel hartelijk welkom.

Voor u gelezen I

Lezer en lezeres, Christus is geboren. Wie is Hij voor u en wie zijt gij door Hem? Dan leeft gij uzelve niet meer, maar dan leeft gij Gode. Dat betekent: sterven aan uzelf. Of leeft gij nog uzelf? O, dat eindigt in de eeuwige dood. Weer is bijna een jaar voorbij. Ons leven gaat voorbij. Zeg, reizigers, waarheen gaat gij? Keer weder, keer weder. Nog klinkt Gods stem, zoek Hem, straks is het voor eeuwig te laat.

Christus is geboren. Begeert ge Hem in Zijn liefde? Hoort wat Jezus, Die de doornenkroon droeg, zegt:

*Ik ben schoon, men bemint Mij niet.
Ik ben edel, men dient Mij niet.
Ik ben almachtig, men vreest Mij niet.
Ik ben rijk, men bidt Mij niet.
Ik ben eeuwig, men zoekt Mij niet.
Ik ben wijs, men vraagt Mij niet.
Ik ben de Weg, men bewandelt Mij niet
Ik ben de Waarheid, men gelooft Mij niet.
Ik ben het Leven, men ziet Mij niet.
Ik ben barmhartig, men vertrouwt Mij niet.
Ik ben de Leidsman, men volgt Mij niet.
O mens, gij gaat verloren, en wijt het Mij niet,
Want Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet.*

Ds. J. Catsburg (1929-1984)

Voor u gelezen II

Niet begrepen...

't Was in de dagen der vervolging,
Toen men nog hagepreken hield,
Dat men, ondanks des vijands
woeden,
Bleef met een eed'le geest beziel.
Toen was er een prediker gekomen,
Die in de bossen preken zou.
Een vrouwtje is van ver gekomen,
Daar zij hem gaarne horen wou.
Zij had gehoord: Eerst zou hij preken,
(Gewoonlijk voor een grote schaar)
Dan zou hij avondmaal bedienen.
Ook zij wenst aan te zitten daar.
Ook zij wil 's Heeren dood verkonden,
Ofschoon ze er voor lopen moet,
En veel gevaren moet trotseren,
Toch wat haar overkomt is goed.
Heel vroeg is zij op weg getogen,
Ruim vijftig mijlen moet ze gaan.
Als z' aan de rand van 't bos gekomen,
Geboden wordt om stil te staan.
Het zijn soldaten, die daar waken,
Ze vormen om het bos een kring,

Om zo het volk maar te beletten
Dat het daar ginds niet luist'ren ging.

't Oud moedertje wordt aangehouden.
'Waarheen de reis?', zo vraagt men
haar.

Zal ze een leugen gaan verzinnen,
Om toch maar te komen daar?
Maar neen, ze zal de waarheid
spreken:

'Weet gij niet wat ik ginder doe?
Mijn oudste broeder is gestorven,
En nu ga ik er dus naar toe.

We hopen d' erfenis te delen,
Die deze Broeder achterliet,
Daar komen ook mijn broers en
zusters;

Dat 's dus mijn reisdoel zo ge ziet.'
'Ga dan uw gang, dat 's niet verboden.'
En toen men haar passeren liet,
Had zij de waarheid wel gesproken,
Maar toch, men begreep haar niet.

(dichter onbekend)

Tenslotte

Het jaar kort op, de tijd vliegt heen. Kerst nadert, het oude jaar schier voorbij, het nieuwe aanstaande. Gedachten van weemoed vervullen veler harten. Zegeningen ontvangen, tegenslagen, verliezen... Onze gedachten gaan ook uit naar de rouwdragende familie van ds. C. van den Berg. Hoe waar blijkt het gezegde te zijn, in de diepste zin, dat voorgangers voorbijgangers zijn. De Heere sterke en vertrooste de weduwe en (klein)kinderen in dit verlies, evenals alle anderen onder ons die van rouw en gemis weten.

De enige troost is te vinden in het Kindeke. Christus heeft het natuurlijke leven aangenomen, opdat Zijn kinderen door Hem het eeuwige leven zouden ontvangen. Hij geboren en Zijn leven afgelegd aan het kruis, opdat de Zijnen het leven zouden ontvangen. Hij in de donkere stal, Zijn kinderen in het Licht. Hebt u, heb jij Christus zo al nodig leren krijgen, in de duisternis van uw bestaan? O, er is nog plaats, rondom de kribbe van dit Licht, zó groot, zó schoon, gedaald van 's hemels troon! Hij kwam tot een volk dat in de duisternis wandelt, om al hun schaduwen en duisternis te verdrijven, ja zelfs de schaduw van de dood. O wonder van Gods neerdalende liefde. Hij gaat nog door, de hemel zal vol worden. *En zij kwamen met haast...* Háást u dan, met de herders, om uws levens wil.

Ontvang allen, jong en oud, in al uw en jouw omstandigheden, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

(Onderstaande overgenomen uit de Veluwe Kerkbode, 21 december 2007. Geschreven door (toen) kand. Juffer uit Elspeet.)

Slapeloze nacht – kind vergeten - komende kerkdiensten

U zult zich misschien afvragen, wat deze drie zaken met elkaar te maken hebben. Degenen die mij (HJ) in mijn preken kennen, weten, dat ik nogal vast zit aan drie punten. Dat is ook nu het geval.

Welnu, het eerste punt: slapeloze nacht. Ik lag maandagavond al bijtijds op bed, maar in bed lees ik altijd nog het een en ander. Tot ergernis van mijn vrouw ligt mijn nachtkastje altijd vol met boekjes en boeken. Het is eigenlijk dom van mij, want ik blijf maar doorgaan met lezen en dan lees ik zoveel lezenswaardige zaken, dat ik denk: dat is een mooi stukje voor de kerkbode. Gevolg: de slaap wijkt en ik moet van alles van me afschrijven. Vandaar dat ik 's nachts om 0.30 u. (dinsdag 18 dec. jl.) maar uit bed stap en maar aan de kerkbode begin. Zo weet u hoe ik nu voor deze keer aan mijn drie punten ben gekomen en aan het stukje wat ik u wilde doorgeven, wat overigens niet wil zeggen, dat het bij iedere preek zo vergaat. Het nachtelijk lezen had dit stukje als vrucht.

Vervolgens het tweede punt: kind vergeten.

Ter illustratie wil ik u met het oog op het naderend kerstfeest, het volgende niet onthouden, maar een artikel weergeven, wat in 1971 in een kerkblad van de Ger. Gem. classis Amsterdam geschreven stond.

“Het was in het jaar 1933 dat men in verschillende bladen een intreurige geschiedenis kon lezen. In de oude dorpskerk hield een echtpaar een kind ten doop. Veel familie en vrienden woonden de doopplechtigheid bij. Na de dienst spoedden allen zich naar het huis waar het kind met de doopouders woonde. ‘t Was een heel gezelschap. Er was gelegenheid om in één van de slaapkamers zich van mantels en jassen te ontdoen voor men aan de koffie ging. Eindelijk waren alleen gezeten. Men deed zich tegoed aan allerlei. Toen er enige tijd was verlopen gaven een paar gasten te kennen, de kleine toch wel eens te willen zien. Maar de wieg was leeg. De moeder meende dat het daar rustig lag te slapen. Maar waar was de kleine toch?

Het hulpje voor die dag had het geweldig druk gehad met de voorbereidingen. Bij moeders thuiskomst uit de kerk had ze het kind direct overgenomen en in de grote slaapkamer, waar het schemerig was, lekker warm in het grote bed gestopt. Daar lag het voorlopig warm en rustig, dacht het meisje.

Een ander lid van de familie die nergens van wist, wees voor de jassen en mantels juist deze slaapkamer aan en de gasten wierpen achteloos hun kleding op het grote bed.

En daaronder vond men twee uur later de kleine, doch verstikt onder de zware last. Vreselijke vondst. En dat kind was toch eigenlijk de hoofdzaak van deze samenkomst! In de vreugde over die dag had men juist het kind, de hoofdzaak vergeten.

Zo zou het ook op het Kerstfeest kunnen gaan. Men zou aan de kersttafel, bij de kerstboom, het kersttoilet, de kerstgeschenken, de Hoofdzaak, waar Het om gaat, HET KIND, kunnen vergeten. De Hoofdzaak is HET KIND, het KIND JEZUS! Het is altijd, doch vooral op Kerstfeest nodig de HOOFDZAAK de hoofdzaak te laten.

Men maakt zich druk over allerlei, over het ontvangen van gasten, over het zelf uit logeren gaan, of een prettige wintersportvakantie genieten, of ook met vele duizenden naar Bethlehem gaan om bij de geboortekerk te gaan zingen en met dit alles HET KIND vergeten.

De hoofdzaak is dat Hij in ons hart geboren wordt, dat Hij door Zijn Geest woning bij ons maakt. Want:

Al werd de Heiland duizendmaal

In Bethlehem geboren,

En niet in u,

Dan ging u gewis verloren.

De komst des Heeren te verstaan, ook voor ons, juist voor ons, dat is op Kerstfeest de hoofdzaak. Te weten dat Hij neerdaalde in de diepte van onze ellende, door

onze zonden veroorzaakt. Wanneer we dit bij Geesteslicht mogen leren, dan krijgt Kerstfeest een andere glans dan kunstlicht. Zonder dat betekent het Kerstfeest voor ons niets.

‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem’ (1 Joh. 4:9).

Jegens ons, zegt Johannes, is deze liefde geopenbaard. Dat is: jegens doemwaardigen, haters van God, opstandelingen, doodschuldigen, opdat zij zouden leven door Hem”.

Tenslotte het derde punt: de komende kerkdiensten.

Het is een drukke agenda voor de voorgangers, maar als het goed is ook voor u als kerkgangers. U mag verwachten, dat de voorgangers – behoudens onvoorziene omstandigheden – hun plaats niet leeg laten. Dat geldt eveneens voor de kerkenraad en kerkvoogdij. Als het half kan laten ze hun plekje niet leeg. Dat geldt eveneens de koster(es) en de organisten. Wat zou u er als kerkgangers van vinden, wanneer de genoemde personen zouden zeggen: sorry, het zijn zoveel diensten, ik laat mijn plaatsje leeg en houd het voor gezien? Of dat dominees, kandidaten, organisten en koster(es) zouden zeggen: Ik heb er geen zin aan, ik blijf thuis. Zou u als gemeenteleden daar niet verontwaardigd over zijn en zeggen: Wat zijn dat voor lui? Ze hebben er niets voor over? Het is overigens heel terecht als u zo zou spreken. Ik kan u alleen maar gelijk geven, wanneer u zo zou spreken, wanneer men hun plaats werkelijk leeg zou laten. Maar mag ik u voorzichtig een vraag stellen: laat u uw plaats niet leeg, ondanks het feit dat er zoveel diensten zijn? U keurt het in genoemde personen terecht af, wanneer ze thuis zouden blijven. Ik zou zeggen: Laten wij ons allen leiden door het apostolisch vermaan, om *“de onderlinge bijeenkomsten toch niet na te laten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert”* (Hebr. 10:25). We wensen u in al uw omstandigheden gezegende kerstdagen toe.

VAN DE DIACONIE

Collecte Friedensstimme



D.V. zondag 22 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme.

Deze stichting geeft al bijna 40 jaar ondersteuning aan de christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten.

Er zijn in Rusland miljoenen mensen op reis naar een ontmoeting met de levende God. De Bijbel leert dat mensen die zonder God leven verloren zijn en verloren gaan. Tegelijk zegt de Bijbel dat God genadig is en Hij zondaren gaarne vergeeft. In Rusland leven miljoenen mensen die deze belangrijke boodschap nog nooit gehoord hebben. De behoefte aan Bijbels en evangelisatiemateriaal is in Rusland dan ook groot. Om de ongelovigen in aanraking te brengen met het Evangelie wordt door de gemeenten gebruik gemaakt van straatbibliotheken. Friedensstimme laat lectuur vertalen en/of drukken, wat verstuurd wordt via contactpersonen van de niet geregistreerde baptistengemeenten (EChB). Deze mensen zorgen dat de lectuur uitgedeeld wordt.

Elk jaar organiseren ze een kerst- en paasgroetactie. Er worden dan duizenden Bijbels en lectuurpakketten verstuurd. Dit versterkt de band tussen christenen hier en daar. Tevens is het voor de broeders en zusters in de voormalige Sovjetunie een bemoediging te weten dat mensen in Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden.

Dagboekjes

Aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt ook dit jaar een dagboek aangeboden. De bezorging wordt verzorgd door leden van de ochtend vrouwenvereniging. Als u tot de doelgroep behoort kunt u dus één dezer dagen iemand verwachten. We willen de wens uitspreken dat de dagboekstukjes met de Bijbelgedeelten tot onderwijs mogen zijn. Dat ze ons mogen brengen op de plek waar de Heere ons hebben wil. Hij roept nog “Waar zijt gij”?
Laten we deze roepstem niet naast ons neerleggen.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Begroting 2020

Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 27 november 2019 is de door de kerkvoogdij opgestelde begroting voor het jaar 2020 door het college van notabelen goedgekeurd. De begroting 2020 ligt van 13 tot 21 december 2019 na telefonische afspraak (06-83599551) ter inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de begroting in gecomprimeerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Dinsdag 17 december: Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 22 december zal dinsdag 17 december van 19.15-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer.

Dinsdag 17 december: Avondmaalsgezelschap

Dinsdag 17 december a.s. zal ook Avondmaalsgezelschap worden gehouden, aanvang 20.00 uur. Het is de bedoeling dat ds. H. Juffer deze avond wil verzorgen. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inloop met koffie om 19.45 uur.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal

verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

Ouddorps initiatief voor Timotheos-project in Malawi

Stichting Timotheos haalt in Nederland geld op voor het werk van de Timotheos Foundation in Malawi, in het leven geroepen door de Reformed Presbyterian Church in Malawi. Timotheos richt zich op: zorg voor (wees)kinderen, onderwijs en evangelisatie.



Op verschillende plaatsen in Malawi zijn gemeenten van de RPC begonnen met het opzetten van *kleuterscholen*. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan. Onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in



Malawi met groep 3. Deze klassen zijn overvol. Soms bestaat één klas uit 150 tot 200 kinderen. De locatie van de kleuterscholen is op het platteland. Op de foto hiernaast staat zo'n kleuterschool afgebeeld.

Op het platteland is er veel armoede en honger. Hierdoor is de kindersterfte heel hoog. Daarom krijgen de kinderen na de les een bord *voedzame pap*. Op die manier probeert Timotheos de kindersterfte terug te dringen.



Op sommige kleuterscholen komen grote aantallen kinderen. Daarom is ook een goede *watervoorziening* noodzakelijk. Bij sommige kleuterscholen ontbreekt helaas een waterput. Daarom zijn deze kleuterscholen erg geholpen met het aanleggen van zo'n watervoorziening. Omdat geboord moet worden tot een diepte van wel meer dan 50 meter is de aanleg van zo'n watervoorziening duur. Hiernaast ziet u een aangelegde waterput.

Een viertal enthousiaste mannen uit onze gemeente, hebben het idee opgevat om de krachten te bundelen en metterdaad een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze noodzakelijke voorzieningen. In overleg met Stichting Timotheos willen zij zich van D.V. 25 februari tot 11 maart 2020 in Malawi in de omgeving van de plaatsen Mayake en Mulinga gaan inzetten voor het bouwen van een kleuterschool en een waterput. Daarnaast willen zij een bijdrage leveren waarmee de plaatselijke kinderen voor een jaar lang kunnen worden voorzien van voedsel. Een prachtig initiatief, waarmee de positie van de kinderen verbeterd wordt en waarmee de plaatselijke gemeenschap erg geholpen zal zijn.

De bouw van de kleuterschool, de aanleg van de waterput en zorgen voor voeding voor de kinderen kosten behalve hard werken ook geld. Helpt u de kinderen in Malawi toekomst te geven? U kunt uw bijdrage voor dit mooie project overmaken op bankrekening NL19 RABO 0347 1970 51 ten name van Stichting Timotheos, onder vermelding van 'Project fam. Tanis'. De Stichting Timotheos heeft een ANBI-status, dus uw financiële bijdrage is aftrekbaar. Wij willen dit mooie project heel hartelijk bij u en jou aanbevelen. Mogen deze Ouddorpse mannen naast uw bijdrage ook rekenen op uw en jouw gebed?

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan.

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)
- Betaling uitsluitend met PIN-pas.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadjie'

Op zondag 15 december willen we voor de laatste keer met de kinderen gaan oefenen voor de komende Kerstfeestviering. Op deze zondag gaan we de kerstliederen en de Psalmen instuderen. Daarom zal de zondagsschool een kwartiertje later eindigen dus niet om **12.15** uur maar om **12.30** uur.

Zondag 22 december is er geen zondagsschool in verband met bediening Heilig Avondmaal.

Op donderdagmiddag 2^e Kerstdag, 26 december zal het Kerstfeest voor de oudste en de jongste groepen gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.

Wij willen de kinderen graag ontvangen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer om daarna als leiding met de kinderen naar de kerkzaal te gaan.

We vragen aan u als ouders of het mogelijk is dat de kinderen om 14.15 uur in Eben-Haëzer aanwezig kunnen zijn.

Ouders, grootouders en belangstellenden, u bent van harte welkom om samen met de kinderen het Kerstfeest te vieren. We hopen een goede en gezegende middag met elkaar te hebben.

Deze middag wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon.

De eerstvolgende zondagsschool in het nieuwe jaar is op zondag 12 januari 2020.

Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 13 december.

Na het Bijbelgedeelte gaan we wat moois knutselen met kurken.

De keer daarna is de clubavond 10 januari .

De avonden zijn van 19.00- 20.30 uur.

We hopen jullie weer allemaal te zien.

Meidenclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Vrijdag 20 december is het Kerstviering met de club. Op het programma staat dan: Bijbelvertelling (Lukas 2:1-20), kerstliederen zingen met elkaar, luisteren naar muziek en een vrij verhaal.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

We naderen het einde van 2019 alweer en dat betekent het einde van de eerste seizoenshelft. We hebben nog 2 JV-middagen op de planning staan voor deze seizoenshelft. De eerste keer zal zijn op D.V. zondag 15 december. Deze middag zal er geen inleiding zijn, maar hopen we met elkaar een antwoord te kunnen geven op de ingediende vragen. De tweede keer hopen we JV te houden op D.V. 22 december. Deze middag wordt een inleiding verzorgt aan de hand van een schets. Op de JV-middagen hopen we om 14.30 uur te starten in Eben-Haëzer.

Ook hopen we met elkaar nog een kerstdiner te houden. Deze staat gepland op zaterdag 21 december. Hierover horen jullie snel meer! Lijkt dit jou ook zo gezellig? Geef je dan snel op en neem gerust iemand mee!

Mannenvereniging 'Agur'

Mannen van onze vereniging, op 16 december hopen we met de avond vrouwenvereniging "Ora et Labora" een gezamenlijke kerstviering te houden.

Wij willen dit doen door met elkaar om 17.00 uur een gezamenlijke broodmaaltijd te houden, en 's avond een gezamenlijke avond te houden.

Wij mogen verblijd zijn dat we dit met elkaar, die zich hiervoor hebben opgegeven, in alle vrijheid en verbondenheid mogen doen.

Maar u die zich niet heeft opgegeven en toch met ons daar gezamenlijk de broodmaaltijd wenst bij te wonen, er zal ongetwijfeld ook voor u nog plaats zijn.

In de avond hopen we met elkaar te beginnen om 19.30 uur.

Ook hier bent u wederom van harte welkom. Moge de Heere deze middag en avond, ons in alle liefde en eensgezindheid een gezegende samenkomst geven. Niet om ons, maar alleen om Zijn geboorte te mogen te gedenken, te loven en te prijzen. Is de gekomen CHRISTUS het u ook waard?

Op 6 januari 2020 hopen we in het nieuwe jaar 2020 weer met elkaar de 14 daagse verenigingsavonden te gaan vervolgen.

Op deze avond willen we nadenken over de 7 vrijsteden, zoals dit is opgetekend in Jozua 20.

We nodigen wederom een ieder hartelijk uit, om met ons, deze avonden te bezoeken en met elkaar te mogen nadenken, over Gods onfeilbaar en dierbare Woord.

Mocht het ook voor u een begeren zijn, om dit met elkaar te mogen doen.

De HEERE is een getrouw God en hij is ook een harte kenner. Hij weet ook waarom u wel of niet deze avonden wil bezoeken.

Mogen wij u dan hartelijk opwekken om met ons, in alle vrijheid en in alle liefde met elkaar dit te overdenken.

Wij wensen u allen een gezegende kerst en een gezond 2020, en mag het voor u zijn een gezegende 2020, voor zowel ziel en lichaam.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 16 december hopen wij met de mannenvereniging samen stil te staan bij het wonder van de geboorte van de Heere Jezus aanvang 19.30 uur sluiting rond 22.00 uur. Voor de leden die komen eten worden om 17.00 uur verwacht. Wij hopen op een gezegende avond met elkaar.

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Kerstpostactie: Let op de kosten zijn niet € 0.50 maar € 0.60

Mogen wij dit jaar weer uw kerstpost verzorgen? De opbrengst zal zijn bestemd voor het winterproject van Bright Spot of Hope. De kosten zijn € 0.60 per poststuk wij bezorgen op heel Goeree Overflakkee, maar geen postbusnummers.

Inzameldagen zijn:

Dinsdag 17 december van 10 tot 11 uur in de Vliedberg voor de bewoners van de Vliedberg, d'n Derden Blok en Schelphoekje.

Dinsdag 17 december van 19.00 tot 20.30 uur in Eben Haëzer.

Woensdag 18 december van 14.00 tot 16.00 uur in Eben Haëzer.

Kunt u ze niet brengen, neem dan contact op met Bea Tanis tel. 682940 en ze worden bij u opgehaald. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Lege flessenactie voor 'Bright Spot of Hope'

Als gezamenlijke verenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp willen we net zoals in de afgelopen jaren tussen Kerst en Oudejaarsdag een 'lege flessenactie' organiseren. Dit houdt in dat lege statiegeldflessen huis-aan-huis

opgehaald worden. Deze statiegeldflessen zullen bij Jouw Marktkraam in Ouddorp ingeleverd worden. De opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor stichting 'Bright Spot of Hope'. Stichting 'Bright Spot of Hope' ondersteunt het werk van dominee Blankers in Kobani. Dominee Blankers biedt hulp aan slachtoffers van de terreur van de Islamitische Staat. Dit betreft pastorale hulp, maar ook het uitdelen van kleding, voedsel etc. Breng uw lege flessen dus niet te snel weg, want op D.V. vrijdag 27 december 2019 hopen we tussen 9:00 uur en ongeveer 12:00 uur langs de huizen te gaan om de flessen op te halen.

Ook zijn we op zoek naar mensen die ons bij deze actie willen helpen. Bijvoorbeeld met het ophalen van flessen of rijden met de auto. Heeft u/ heb jij jezelf nog niet opgegeven en wilt u/jij ons helpen? Jong en oud kunnen dan tot uiterlijk D.V. vrijdag 20 december tel. 0630249738. Geef ook aan of je na afloop wil blijven eten. Alvast hartelijk bedankt!

HOMETEAM SPERANTA

Warme kerstgroet

Vanuit een winters Roemenie wensen we jullie Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor 2020 binnen onze kerkelijke gemeente en in ieders leven. We waarderen jullie meeleven in gebed en financieel, waar we afgelopen jaar door bemoedigd werden! Die kleine gebaren van meeleven, enthousiast meedoen met acties en jullie onophoudelijke gebed zijn voor ons een stevige steun in de rug, zeker op momenten dat alles lijkt tegen te zitten. Maar God geeft hoop en moed om verder te gaan, en daar wil Hij jullie ook voor gebruiken! Blijf je betrokken op het kinderwerk in Gods Koninkrijk, ook in 2020?

Warme groeten uit een koud Roemenie en groeten dichterbij jullie huis van het Hometeam

VOOR JOU

Vrede in donkere tijden

In deze periode van Advent en Kerst wordt veel gesproken over vrede. Vrede is een bijzonder woord. Het heeft een hele positieve klank. Vrede roept gevoelens op van

veiligheid, rust, ontspanning en geborgenheid. Vrede is het tegenovergestelde van oorlog, ellende, duisternis en donkerheid. En dat maakt misschien wel dat we juist rond deze tijd veel horen over vrede. Daar waar de duisternis het diepst gevoeld wordt, is ook het meest behoefte aan vrede. Rond Kerst zijn de dagen het meest donker, we spreken wel over de donkere dagen voor Kerst. Maar het kan ook in het hart zo donker zijn. Donker van zonde, ongeloof en afdwaling. En juist waar dat gevoeld wordt schittert de vrede van de Vredevorst!

Jesaja leefde ook in een donkere tijd. Het volk Israël diende de afgoden, koning Achaz gaf om God nog gebod. Jesaja moest de ballingschap als straf op de zonde aankondigen. En juist in die periode geeft de HEERE de profetie van de Vredevorst aan het volk Israël door de mond van de profeet Jesaja. Het volk zit in duisternis (Jesaja 9 vers 1), maar het zal een groot licht zien. Ze leven in de schaduw van de dood, maar er zal een licht gaan schijnen. Het zal gebeuren! In die profetie mag Jesaja een vooruitziende blik hebben op de geboorte van de Heere Jezus. 'Want een Kind is ons geboren', zo profeteert hij. Is het je al eens opgevallen dat Jesaja schrijft 'is geboren' en niet 'zal geboren worden'? Door het geloof mag hij zien op Christus als de geboren Koning terwijl het in zijn dagen nog volop donker is. In het vijfde vers van Jesaja 9 krijgt de Heere Jezus prachtige namen die iets laten zien van wie Hij is. Je kent ze vast uit je hoofd. Zo niet, print deze tekst eens uit, hang het op je kamer en denk elke dag eens even na over die mooie namen. Een van die namen is Vredevorst. Door Zijn verlossingswerk biedt Hij mensen, die leven in het pikkedonker van hun eigen bestaan, de Vrede aan. En die Vrede, dat is Hij Zelf. Mag je met Jesaja als het ware al meezingen? Want een Kind is mij geboren en Hij is mijn Vredevorst?

Heel veel jaren later is er weer zo'n donkere tijd. De profetie heeft al 400 jaar niet geklonken. Er is nog wel godsdienst, maar het is voor de vorm, er zit geen leven in. En terwijl herders in de nacht de wacht houden bij hun kudde klinkt daar opnieuw de vredeboodschap uit de mond van dat grote engelenkoor. Vrede op aarde! Wat Jesaja van verre door het geloof mocht aanschouwen wordt werkelijkheid. De Vredevorst is naar de aarde gekomen om Zijn verlossingswerk te volbrengen. Hij brengt ons de Vrede aan. De herders gaan na het ontvangen van deze boodschap met haast naar de plaats waar Jezus is. En jij? Zoek je Hem met heel je hart, omdat je Vrede nodig hebt gekregen?

Ook onze tijd is donker. Er gebeurt zoveel wat niet is in lijn met Gods woord en wet. Mensen komen met name op voor hun eigen belang. Een mensenleven is niet meer zo belangrijk. Donkere tijden. En toch werkt God nog, Hij is de Vredevorst die ook in onze tijd Zijn Vrede wil geven aan mensen die in duisternis leven. Zijn

genade wordt ons nog aangeboden door de prediking van Zijn Woord. Vrede in je hart is zoveel meer waard dan leven in de duisternis van deze wereld! Ik hoop dat je er nog eens aan zult denken als je binnenkort hoort preken of zelf wat leest over die Vredevorst. Of als je de regel 'Vrede op aarde' meezingt uit dat prachtige lied 'Ere zij God'. Hij biedt Zijn Vrede aan. Ik hoop van harte dat je het door geloof mag aannemen!

Zing je mee met een ander oud kerstlied?

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Dit zal de God des heils bewerken,
Hij zal de zetel, u bereid,
met recht en met gerechte sterken;
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Adriaan Kasteleijn

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A.G. van Dijkhuizen. (5)

De laatste levensjaren van ds. Van Dijkhuizen in Ouddorp zijn niet de gemakkelijkste geweest. Op 9 januari 1861 overleed op 68-jarige leeftijd zijn vrouw, na een langdurig en smartelijk ziekbed. Hij bleef met enkele inwonende dochters achter. Hoewel ook voor hem de jaren gingen tellen, bleef hij toch in prediking en pastoraat volijverig zijn ambtelijke bediening voortzetten. Totdat hij in de tweede helft van november 1864 op het ziekbed kwam te liggen dat binnen drie weken ook zijn sterfbed zou worden. Op 10 december daaropvolgend kwam een eind aan het

zo buitengewoon werkzame leven van onze oud-predikant. In de kerkelijke pers van die dagen verschenen de volgende berichten.

Stemmen voor waarheid en vrede , jaargang 1865.

OUDDORP, 26 December 1864. Onze bejaarde doch nog altijd ijverige Predikant, ds. A.G. van Dijkhuizen, die zich door zijne zes en veertigjarige vredelievende werkzaamheid alhier ruimschoots liefde en vertrouwen verwierf, werd, na een smartelijk lijden van 18 dagen, den 10den December door God van ons opgeroepen. Algemeene treurigheid verwekt dit overlijden in ons midden, maar wij willen Gode zwijgen. Moge Hij ons een Herder en Leeraar schenken, die onze Gemeente, evenzeer als de gestorvene, in eendragt en vrede weet te leiden! Den 14den droeg de Kerkeraad het lijk grafwaarts, gevolgd door een groot getal bedroefde vrienden en vriendinnen. Toen en den daarop volgenden Zondag sprak de Consulent, Ds. J.D. van Sprankeren, van Goedereede, tot ons woorden van vertroosting en vermaning. Van harte stemden wij in met de beden, die voor de dochters van onzen gestorven vriend werden opgezonden.

In het zelfde tijdschrift lezen we ook de berichten van ds. Van Dijkhuizens eerdere gemeenten.

RIJNSATERWOUDE, 26 December 1864. Heden werd van het overlijden van Ds. A.G. van Dijkhuizen, laatst Pred. te Ouddorp, kennis gegeven aan deze Gemeente, waar hij van 1813-1817 als geacht en geliefd Leeraar werkzaam was.

Wijk, 15 Jan. Heden maakte onze Leeraar, Ds. S. Hogerzeil, ons bekend met het overlijden van Ds. A.G. van Dijkhuizen, in leven Predikant te Ouddorp, die gedurende de jaren 1817 en 1818 te Wijk het Evangelie verkondigd heeft. Van harte wenschen wij den bloedverwanten van den Overledene al de vertroosting des Evangelies toe.

Spittend in de archieven vonden we naast de door ds. Van Dijkhuizen zelf geschreven jubileumpreek t.g.v. zijn 50-jarige ambtsbediening en de preek van de consulent, ds. J.D. van Sprankeren, die hij de zondag na de begrafenis in Ouddorps kerkgebouw hield over 1 Corinthe 7 vers 31: "...want de gedaante dezer wereld gaat voorbij" ook nog de toespraak door hem gehouden bij het graf van de overleden leraar. Wij besluiten deze aflevering met deze toespraak in oorspronkelijke taalstijl overgenomen.

Zoo ontvangt dan de aarde dat, wat uit de aarde is. Het stof keert tot het stof weder. In de groeve der vertering hebben wij daar het lijk ter ruste gelegd. De

laatsten eer aan den afgestorvenen hebben wij bewezen. En is dat nu het laatste of wel het eenige wat ons van den waardigen van Dijkhuizen overblijft?

Neen! Zijne nagedachtenis blijft onder ons voortleven, voorzeker langer dan het daar begraven in wezen zal blijven. Herinneringen bezitten wij nog in menigte van hem. Wij kunnen en zullen zoolang God ons leven spaart den vrolijken en opgeruimden man niet vergeten, zooals hij rijk in menschenkennis onder ons leefde en werkte.

Wat hij in zijne Evangeliebediening voor ons was, toén en toén, dáar en dáar, wordt niet uit het geheugen weggewischt, al ziet ons ligchaamsoog hem niet meer. Het zaad, dat de overledene heeft uitgestrooid, blijft ons nog over. Bij deze en gene is het reeds ontkiemd, ook bij anderen kan het nog meer opwassen. Zoo kunnen er nog lang in dankbaarheid vruchten worden geoogst. Wat hij bij de openbare prediking, bij het bijzonder onderwijs, bij zieken, aan sterfbedden en in het vriendschappelijk verkeer gesproken en gedaan heeft, dat is niet verloren. Met dankzegging gedenken wij aan hem, die voor het heil onzer zielen niet te vergeefs gewaakt heeft.

Werpen wij dan nog een laatsten blik op dat stoffelijk overschot van hem, die onder ons nog zal leven, ook nadat hij gestorven is. En daarbij doen wij een vraag aan ons geweten: Wat zijn wij voor den afgestorvene geweest? Nuttig? Of nutteloos? Of schadelijk? Hebben wij hem hulp met raad en daad bewezen? Waren wij vruchtbaar voor hem? Heeft hij van ons iets ten goede ontvangen? Wat zegt uw geweten op die vragen? Is het rustig of onrustig in u? Nog eens dan een blik op dat graf en gedacht aan ons eigen graf, dat ook eenmaal gedolven zal zijn.

Want, gelijk wij zien dat het geboomte des velds verwelkt is, zoo verwelken ook wij. Gelijk het geboomte zijne bladeren heeft laten vallen, zoo valt ook het menschdom af. Gelijk de aarde verstijfd is, zoo verstijft ook ons ligchaam als de adem des doods daarover gaat. En schijnt het ons thans toe dat de aarde als in een' doodslaap verkeert, eenmaal, wie weet hoe spoedig!, slapen wij allen den doodslaap in. Doch gelijk wij in de lente weder nieuw leven uit de moederlijke schoot der aarde verwachten, zoo weten wij, dat er aan gindsche zijde des grafs nog een leven is én voor hen, die ons vooruit zijn gegaan én voor ons, die volgen zullen. En wie onzer zal de eerste zijn over wien die doodklok geluid wordt?

Ja, zoo wij 80 jaren bereiken, kan het niet veraf meer wezen, maar hoevelen sterven jeugdig! En wat is onze verwachting bij ons scheiden van deze aarde? Mogt de prediking van hem, wiens lijk wij daar begroeven, ons maar opgewekt hebben om onder Gods zegen niet zorgeloos, maar wakende en biddende en strijdende te leven! Mogt ons van den Vader daar boven geleerd zijn niet voor dien overstap te huiveren of in overbezorgdheid voort te gaan, die ons hindert! Ware ons allen maar eigen die blijmoedige Christelijke stemming, welke ons kalm en getroost doet leven en sterven, wetende dat de Vader leeft en ons liefheeft.

Weerklinke in ons binnenste in dien laatsten stond het Woord van Jezus: "Uw harte worde niet ontroerd, gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden, en, zoo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zoo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben!"
Dat getuigenis des Geestes, geef het ons, o Vader, door Uwen Zoon! Amen.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgoudorp.nl.

Grote blijdschap!

Ik hoop dat jullie allemaal wel iets kunnen bedenken, waar je heel erg blij van werd! Je kreeg op je verjaardag een prachtig cadeau, er werd in je familie een lief geboren, je vader of moeder mocht thuis komen na een lange reis / uit het ziekenhuis, enz. In ons leven zijn er heel veel dingen, waar we blij van worden, maar sommige gebeurtenissen geven ons **grote blijdschap!**



In de Bijbel komt het woord blijdschap zo'n 100 x voor.

Heel vaak heeft het te maken met de blijdschap, die in je mag zijn als de Heere in je hart woont en je mag weten: Ondanks al mijn fouten en zonden mag ik toch Zijn Kind zijn, omdat de Heere mijn zonden heeft Ken je dat al? Dan weet je van die **grote blijdschap!** De Heere wil graag deze **grote blijdschap** geven, ook aan jou! Dan mag je leven tot eer van Hem!

In Israël leeft al lange tijd de verwachting van de lang beloofde Zoon van, de Messias. Maar je weet wel dat velen er niet meer aan denken. Als niemand het meer verwacht, komt de engel Gabriël naar Zacharias en verkondigt hem de geboorte van én de geboorte van de Heere Jezus.

Hoewel Zacharias en weten van de vergeving van hun zonden, krijgen ze ook **grote blijdschap** in hun hart, nu ze weten dat de Verlosser écht uit de hemel naar de aarde zal komen.

In de zesde maand van Elisabets zwangerschap komt de Gabriël weer naar de aarde, nu naar Maria. Hij mag haar de geboorte van de Heere Jezus verkondigen en geeft haar daarbij een teken: Uw nicht Elisabet is ook zwanger. *Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.* Dan gaat Maria naar Elisabet toe en als ze elkaar ontmoeten, mag Maria zingen: *'Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn*'

Hier lees je het woord blijdschap zelf niet, maar wel het woord 'verheugd'... dat is een oud woord en betekent eigenlijk ook **grote blijdschap**.

Maria gaat na een tijdje weer terug naar en trouwt met Jozef. Als dan het bevel van Herodes komt dat ze naar Bethlehem moeten, maken ze de lange reis. Hoe wonderlijk zorgt God ervoor dat de woorden van de profeet uitkomen: *'En gij Bethlehem, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, die een zal zijn in Israël, wiens zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid'*.

Jullie weten wel hoe het verder met Maria en Jozef gaat. Ze komen terecht in een stal en daar wordt de Heere Jezus geboren. Maria is vol blijdschap: Nu is Hij, haar zoon, dé Zaligmaker geboren. Maar, hoe zullen anderen het te weten komen? Als ze daarover nadenkt, denkt ze ook aan de Heere, de Hemelse Vader van dit Kind. Hijzelf zal daarvoor zorgen.



En dat is waar, want in de nacht komt God tot de in het veld. Terwijl zij bij het vuur zitten te waken over hun schapen, verschijnt er ineens een engel van de Heere, een groot licht omstraalt hen! De herders slaan hun handen voor hun gezicht en worden vreselijk bang! Wat komt die engel doen? *'Wees niet bang'*, zegt de engel, *'Ik verkondig u grote blijdschap, die al den wezen zal, namelijk dat u geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad U zult het Kindje vinden in doeken gewonden, liggende in een kribbe'*. Dan gaat de hemel open en zingen de engelen: *'Ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een*'. Wat een blijdschap! De herders kijken en luisteren. Ze worden blij van binnen. De lang beloofde Verlosser is geboren in Bethlehem, net zoals de profeet Micha had voorgezegd. Als de weer dichtgaat en het weer stil

wordt om hen heen, kunnen ze niet stil blijven zitten. Ze gaan met haast naar en knielen eerbiedig bij de kribbe neer. Hun ogen stralen van blijdschap! Maria en Jozef zijn verbaasd. Hoe kunnen deze herders nu weten dat de Heere Jezus is geboren? Als ze het verhaal gehoord hebben, is hun ook vol blijdschap: God zorgt er Zelf voor dat de wereld hoort: Mijn Zoon is geboren. Eerst de herders, later ook de wijzen en nog steeds gaat God door met het verkondigen van de geboorte van Zijn Zoon. Wij horen elke week, elke dag over God. We weten zoveel uit de Bijbel. Luisteren we ook met **grote blijdschap** naar de verhalen over de van de Heere Jezus? Hij wilde niet alleen op geboren worden, maar ook in jouw hart! Denk daar maar over na, als je de komende tijd veel over Hem zult horen! Bid om deze blijdschap in je hart. Dan ben je rijk, net zoals de herders en vele anderen!

Puzzel 987

In het verhaal hiervoor staan **22 open plekken**. Welke woorden ontbreken daar? Schrijf die op en streep ze door in deze woordzoeker.

G	H	X	K	J	I	E	I	B	Q	K	C	F	Y	K	Z	E	H
D	P	U	D	Z	X	Q	A	R	U	Z	X	H	W	G	C	V	W
V	E	H	I	G	U	Q	A	G	J	G	G	E	P	F	H	Z	R
Y	A	A	H	T	C	Q	R	A	N	K	L	S	I	D	M	U	E
R	I	L	P	G	G	F	D	S	Q	B	R	L	E	M	E	H	K
V	V	O	L	K	E	A	E	L	E	P	J	E	P	J	C	S	A
V	J	F	V	Q	T	K	N	H	L	Y	K	D	Q	O	I	M	M
F	E	N	G	E	L	E	A	G	T	Q	N	T	M	H	D	H	G
T	H	E	D	E	N	G	B	R	E	A	V	H	E	A	A	Y	I
B	B	V	E	R	E	J	A	A	Z	N	E	U	H	N	V	H	L
T	S	X	T	N	P	H	L	A	S	E	H	J	E	N	I	W	A
N	Z	A	R	Z	M	K	R	K	R	I	T	S	L	E	D	G	Z
B	K	H	O	D	K	E	S	S	L	P	L	H	H	S	Z	I	V
U	I	T	O	A	T	B	E	L	D	X	S	E	T	M	V	V	D
C	N	A	B	H	F	R	G	G	I	S	T	X	E	Y	P	C	I
G	D	R	E	B	V	S	R	E	D	R	E	H	B	W	J	F	T
O	J	F	G	N	E	V	E	G	R	E	V	C	D	D	G	Y	I
J	E	E	D	A	V	I	D	S	H	B	M	I	C	H	A	L	A

Als oplossing van deze puzzel lever je dan de 22 woorden in, de woordzoeker waarin je ze allemaal hebt doorgestreept én de vindplaats van de profetie uit het Oude Testament die in de tekst staat. *Met deze puzzel verdienen jullie 16 punten, omdat het een dubbelnummer is !!*



Vind je de kleurplaat van de wijzen ook zo mooi? Maak hem nog mooier door hem in te kleuren en stuur er een foto van naar ons. De mooiste krijgt een plaatsje in de volgende kerkbode. We zijn benieuwd!

Eindantwoorden

984: En de HEERE zeide tot Jakob: keer weder tot het land van uw vaders en tot uw maagschap en Ik zal met u zijn. Genesis 31:3.

985: Geef God de eer en dank Hem! / Loof de Heere

Inleveren: Puzzels 986 en 987 voor D.V. 9 januari 2020

Een hartelijke groet

KERSTVERHAAL

Hij is een Vader der wezen...Een God die de eenzamen zet in een huisgezin

(Psalm 68: 6a en 7a)

Sjors staat al lange tijd midden in de kamer. Met zijn handen diep in z'n broekzakken staart hij naar buiten. Witte vlokken dwarrelen langs het raam. Er ligt inmiddels een dik pak sneeuw. Het is stil op straat. Geen wonder. Iedereen zit binnen. Gezellig bij elkaar rond het kerstmaal. Lekker eten, kerstboom erbij, familie op bezoek...

En hij?

Sjors draait zich langzaam om en kijkt naar de troep om hem heen. Het kleine appartement ligt vol met rommel. De aanrecht in het keukentje staat vol vuile vaat. Op de grond naast de prullenbak liggen lege kartonnen doosjes van pizza's en kant-en-klare maaltijden. En dan natuurlijk die stapel bierkragen. Bier. Hij wordt boos. Bier. Wie dat uitgevonden heeft? Met een ruk draait hij zich om en kijkt naar zijn vader, die laveloos op de bank ligt. Hij slaapt, snurkt verschrikkelijk. Naast hem op de grond staan vijf lege flesjes. En hij had er al vijf op.

Sinds moeder er niet meer is, is pa steeds meer gaan drinken. Tot hij ontslagen werd. Hij was op zijn werk zo dronken als wat met een heftruck dwars door een deur heen gereden. En nu zitten ze hier. Sjors leeft zijn eigen leventje, en bemoeit zich zo weinig mogelijk met zijn vader. Hij trekt zich terug op zijn eigen kamer. Die is wel netjes opgeruimd. Midden op zijn bureau staat een mooie foto van mama. Er komen tranen in zijn ogen. Waarom? En waarom maakt zijn vader er zo'n puinzooi van? Waarom kon hij zich niet gedragen en waarom moest hij ontslagen worden? Waarom heeft hij geen lekker kerstmaal klaargemaakt? Iedereen heeft vandaag een heerlijke gezellige dag, en hij zit hier tussen de ellende in een vervuilde kamer. Met een paar stappen is hij bij de bank en trapt in blinde woede de bierflesjes om. Ze rinkelen door de kamer. Pa mompelt wat in zijn slaap, maar snurkt gewoon verder.

Hij pakt zijn jas, trekt zijn schoenen aan en stapt naar buiten. Even een luchtje scheppen. Met een dreun trekt hij de deur achter zich dicht. Dan pas denkt hij eraan dat hij geen sleutel bij zich heeft. Oh nee, het zal toch niet waar zijn. Moedeloos kijkt hij naar de gesloten deur. Zijn vader krijgt hij de komende vijf uur met geen staaf dynamiet wakker. Besluiteloos blijft hij staan. Dan haalt hij zijn

schouders op. Vandaag gaat toch alles fout, dit kan er nog wel bij. Fijne eerste kerstdag is dit. Hij gaat eerst een grote wandeling maken, straks zal hij wel zien. Om hem heen vallen de vlokken dicht naar beneden. Hij stopt zijn handen diep in zijn zakken en loopt de trap af naar beneden. De wind is koud in zijn gezicht. Hij duikt diep in de kraag van zijn jas. De straten zijn leeg, er is geen verkeer te zien. Hij loopt midden over de straat en maakt diepe sporen in de dikke laag sneeuw. Zonder doel loopt hij verder, een uur lang, kriskras door de stad. Zelfs het centrum is troosteloos verlaten, alle winkels zijn dicht en afgesloten met stalen rolluiken. Heel af en toe komt hij iemand tegen.

De lucht verandert. De grijze sneeuwlucht wordt steeds donkerder, en de sneeuw die rustig naar beneden dwarrelde, wordt nu voortgejaagd door een opstekende harde wind. Het wordt nu bijtend koud. Hij rilt. De wind huilt door de straten. Zal hij toch maar terug lopen en zijn vader wakker proberen te krijgen? Hij schudt zijn hoofd. Dan zal hij wel een ruit in moeten gooien. Hij krijgt hem onmogelijk wakker. Maar wat dan?

Er lopen plotseling tranen over zijn wangen. Hij voelt zich eenzaam. Niemand geeft om hem. Niemand zal hem missen als hij verdwijnt. Om hem heen stuift nu zoveel sneeuw dat hij maar een paar meter voor zich uit kan kijken. Zijn ogen tranen van de kou.

Voor hem duikt een hoge muur op. Er zit een deur in. Het is een groot gebouw. Hij loopt er omheen, verblind door de jagende sneeuw. Het wordt nu snel donker. Aan de andere kant zit hij uit de wind. Hij is moe. Hij leunt tegen de koude muur, om even uit te rusten. Hij heeft slaap. Dat krijg je toch als je onderkoelt raakt? Hij schrikt ervan en kijkt om zich heen. Hier zit ook een deur. Waarom weet hij niet, maar hij voelt met zijn verkleumde handen of de deur open is. Hij valt bijna naar binnen in een donkere ruimte. Zijn ogen tranen, maar hij ziet vaag een lampje met 'nooduitgang'. Hij heeft geen idee waar hij is, maar het is hier beter dan buiten. Hij strompelt op de tast verder, en voelt plotseling een behaaglijke warmte. Er is daar weer een deur, daarachter hoort hij een sissend ge luid. Het is er warm. Hij laat zich op de grond zakken, hijgend en uitgeput. Bij het licht van een klein rood lampje boven de deur ziet hij een grote verwarmingsketel met veel buizen. Verder is de kleine ruimte leeg. Het gesis en gezoem van de ketel om hem heen zakt langzaam weg. Eindelijk een warme plek. Hij hoeft niet te bevriezen.... Sjors slaapt.

Buiten wakkert de wind aan tot een storm. De sneeuw striemt tegen de dikke muren. Sjors droomt van een fijn kerstfeest met papa en mama. In de verte klinkt kerstmuziek.

Dan wordt de muziek nog harder, er komt nu een heel koor dichtbij, zouden ze in de straat lopen? Papa en mama zijn weg, Sjors probeert op te staan, maar hij stoot zich tegen iets hard.

‘Au!’ Hij wordt wakker van zijn eigen stem. Verdwaasd kijkt hij om zich heen. Hij ligt in een donkere ruimte. Voor hem staat een grote verwarmingsketel. Hij zweet in zijn winterjas, en hij houdt plotseling zijn adem in.

Zijn droom is weg, maar de kerstmuziek is er nog steeds! Het klinkt boven het geluid van de verwarmingsketel uit! Met stijve spieren staat hij op en doet de deur voorzichtig open. Licht valt naar binnen. De muziek is nu echt heel dichtbij. Prachtig klinkt het. Hij staat in een grote vierkante ruimte. Voor hem is een grote houten deur. Daarachter klinkt de muziek. Hij durft de deur niet open te doen. Stel je voor dat ze hem zien. Hij weet niet eens waar hij is. Dan ziet hij een trap. Boven is het donker. Daar kan hij veilig luisteren naar de muziek, daar ziet niemand hem. Hij loopt voorzichtig de trap op. Bovenaan de trap is een deur. Heel voorzichtig doet hij de deur open. Ademloos staart hij door de kier.

Achter de deur is een soort groot balkon, met een dicht hek eromheen. Er staan stoelen op, maar die zijn leeg. Hij is in een kerk. Op het balkon is het schemerig, maar beneden in de kerk is licht. De kerk zit vol, vooraan zitten allemaal kinderen, Daarachter grote mensen. Ze zingen, het klinkt prachtig. Niemand kijkt naar boven, ze kijken allemaal naar iemand helemaal vooraan. Het zingen stopt. Er komt nu een vrouw naar voren. Ze begint een verhaal te vertellen. Heel voorzichtig stapt Sjors naar voren, door de deur. Hij gaat zitten op de achterste stoel, veilig in het donker. Hij luistert.

De vrouw vertelt over de wereld waarop alles fout is gegaan. Waarop mensen verkeerde dingen zijn gaan doen, en niet van God hebben gehouden, terwijl Hij juist zoveel van hen hield en zo goed voor hen zorgde. Nou, een wereld waar alles fout gaat, daar kan Sjors zich wel iets bij voorstellen. Hij luistert ademloos verder. Hij hoort hoe God die wereld toch wilde redden. Hoe Hij zelfs Zijn Eigen Zoon naar die wereld stuurde. De Heere Jezus. Hij werd geboren in een stal, er was nergens plek voor Hem. En dat de Heere Jezus ook nu nog leeft. Altijd leeft. En dat je, waar je ook zit of bent, mag vragen of Hij voor je zorgen wil. Al je verkeerde dingen wil Hij vergeven. Dat wil Hij graag. Hij kan zorgen dat je weer bij God kunt zijn. Dat je werkelijk gelukkig bent. Voor altijd.

Sjors verlangt plotseling heel erg naar dat geluk. Hij fluistert hardop. ‘Heere Jezus, ik ken U niet, maar ik hoor dat ik U mag vragen voor me te zorgen. Wilt U voor me zorgen? Wilt u me gelukkig maken? Wilt U...’

Hij geeft haast een gil van schrik als hij een hand op zijn schouder voelt. Een oude man buigt zich over hem heen. ‘Dag jongen. Mag ik bij je komen zitten?’

Het is koster Adriaanse. Hij kijkt stil verwonderd voor zich uit. Hij begrijpt er niets van, maar hij voelt wel dat God vanavond deze jongen niet voor niets op zijn weg heeft geplaatst. Hij was vergeten de zijdeur van de toren dicht te doen, merkte hij, toen hij daarnet alles voor de kerstfeestviering van de zondagsschool gereed zette. Deze jongen is toen zeker naar binnen gekomen. En nu ging hij even controleren of het boven wel goedging, zag hij dat de deur naar de galerij open stond. En daar zit hij nu, naast een vreemde jongen die naar het kerstverhaal luistert alsof zijn leven ervan af hangt.

En dat doet het eigenlijk ook, denkt de koster. Heel je leven hangt af van of je gelooft in de Heere Jezus die op aarde is gekomen of niet.

En dan vraagt hij 'Waar woon je?'

De jongen haalt zijn schouders op. 'In de Koestraat, maar ik kan er vanavond toch niet in.'

'Niet in?'

'Ik ben de sleutel vergeten. En mijn vader is zo dronken dat hij de bel niet hoort.'

De koster kijkt voorzichtig opzij naar het gezicht van de jongen. Er druppelt een traan over de wang. Hij legt zijn hand op de arm van de jongen. 'Jij gaat straks met mij mee, goed? Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen, maar wel een logeerbed. En dan zien we wel hoe we het verder met je vader doen.' Eigenlijk verwacht hij dat de jongen nee zal zeggen. Maar de jongen zegt 'Mag dat? Oh, graag. Alstublieft. Dank u wel bedoel ik.'

Het is al laat als Sjors naar bed gaat. Het duizelt hem als hij denkt wat hij vanavond allemaal heeft meegemaakt. Het lijkt zo lang geleden dat hij thuis wegging. Toen de tocht waarbij hij bijna bevroor. Het warme huis dat een kerk bleek te zijn. De muziek, het prachtige verhaal. De koster. Hij ligt in een fris bed dat zacht ruikt naar bloemen. Mevrouw Adriaanse heeft hem deze kamer gewezen. Eerst hadden ze heel lang gepraat. Adriaanse heeft de politie gebeld en gezegd dat Sjors bij hen was, dat ze niet hoefden te schrikken als zijn vader hem als vermist opgaf. Morgen zouden ze zijn vader wel proberen te bereiken. En toen hebben ze samen gebeden, gevraagd of de Heere God wil geven dat Sjors ook Hem lief gaat hebben. En ze hebben ook gebeden voor vader. Het werd zo rustig in Sjors hart. Zo heerlijk rustig, en zo licht...

Hij sluit zijn ogen. En stil dankt hij opnieuw de God die hij nog maar net heeft leren kennen. Die God zal voor hem zorgen. En voor vader. Zal alles dan toch nog goed komen?

Dan valt hij in een diepe slaap. Buiten jaagt de storm de sneeuw tegen de ruiten. (Geschreven door Leendert van Wezel in Onze Hervormde Zondagsschool November 2004)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 4 januari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V.9 januari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Ouddorps Mannenkoor start uniek project

Het 50 leden tellende Christelijk Ouddorps Mannenkoor (COM) gaat in januari 2020 van start met de voorbereiding voor 2 prachtige uitdagingen en U kunt erbij zijn! Iedere man vanaf 16 jaar kan op projectbasis een half jaar meedoen met de 2-wekelijkse repetities op maandagavond, eindigend in een CD-opname in de grote kerk van Brielle op D.V. zaterdag 20 juni. Daarnaast zing je mee in de prachtige laagdrempelige zangavond die het Ouddorpse koor jaarlijks organiseert in de bloemenschuur op D.V. zaterdag 27 juni samen met het beroemde Shaare Zedek koor. Schrijf je in, beleef een tijdje de sfeer op een mannenkoor en doe mee met deze mooie activiteiten. De kosten (all-inclusief) bedragen 75 euro (inclusief een gratis CD waarop je zelf meezong). Meer informatie is te vinden op www.christelijkouddorpsmannenkoor.nl of [fb.com/chrouddorpsmannenkoor](https://www.facebook.com/chrouddorpsmannenkoor).

Meedoen? Bel of mail dan naar de secretaris: 0187-682455, mail: [secretaris@christelijkouddorpsmannenkoor](mailto:secretaris@christelijkouddorpsmannenkoor.nl). De repetities starten op D.V. maandag 6 januari 2020.

Het bestuur