

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.10 – 14 november 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De wijnstok en de ranken

Ik ben de wijnstok, en gij zijt de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Joh. 15 : 5)

Onze tekst is genomen uit de afscheidswaarden, die Jezus tot Zijn discipelen gesproken heeft. Drie jaar geleden had Hij hen geroepen. Drie jaar lang waren ze Zijn leerlingen geweest. Nu zou de scheiding komen. De Heere Jezus had voor de laatste keer het Pascha met hen gehouden en daarna het Heilig Avondmaal ingesteld. We zouden ons teksthoofdstuk de nabetrachting op de viering van het Heilig Avondmaal kunnen noemen. Hoe machtig klonk het woord: Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman.

Inderdaad, Jezus is de enige ware wijnstok. Hij is door de Vader in deze wereld geplant. Ik ben de Wijnstok, en gij zijt de ranken. Welk een ontroerende beeldspraak. De natuurlijke wijnstok is arm aan hout en onaanzienlijk in voorkomen. De wijnstok is niet imponerend zoals de prachtige ceder en machtige eik. Ik ben de wijnstok. De Heiland was in Zijn uitwendige verschijning niet 'indrukwekkend'. Als wij Hem aanzagen zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hoe nederig was Zijn geboorte. Hij leefde als de Man van smarten. Hij stierf aan het kruis. Ik ben de ware wijnstok, en gij de ranken.

Jezus noemt Zijn discipelen de ranken. Dit getuigt van levensvereniging. Die is er van nature niet. Dan zijn wij zonder God, en zonder Christus, de Geest niet hebbende. Daarom moeten wij afgesneden worden van onze eigen stam, en ingeënt worden in deze ware wijnstok. Christus en het eigen ik laten zich niet verenigen. Christus' gerechtigheid en onze gerechtigheid niet. De liefde van God en de liefde der wereld niet. Daarom moeten wij wederom geboren worden. Al wat van ons is kan ons geen levensvereniging met Christus geven. De Heilige Geest moet afsnijden, maar ook inplanten. En zo komt er een levensvereniging met Christus, door het geloof.

Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Gij de ranken. Welk een diep verootmoedigde naam! In een rank van een wijnstok is geen vastheid, geen soliditeit, ja zelfs geen waarde. Als timmerhout is zij ten enenmale onbruikbaar, men kan er nog geen pin van maken. Zij deugt nergens toe dan om te laten verdorren en dan te verbranden. De discipelen, de ware gelovigen zijn de ranken. In hen is niets dat waarde zou hebben voor God. En waar ze door Gods Geest aan zichzelf hebben ontdekt zijn

leren ze dit te beleven en te erkennen. Ik kan alleen maar kwaad doen. Ik deug alleen maar om verbrand te worden door de heilige toorn van God over de zonde.

Gij zijt de ranken. Een rank is buigzaam en gewillig. De wijngaardenier leidt ze naar de plaats, die hij voor haar bestemd heeft. Zo leidt de hemelse Landman de ranken van de wijnstok, Christus. Elke rank krijgt een bepaalde plaats. De een wordt omhoog geleid en de ander naar beneden. De een krijgt een plaats dicht bij de stam en de ander wordt er juist ver vandaan geleid. Zijn wij zo al een buigzame rank geworden in de hand van de grote Landman? Laten wij ons door Zijn hand leiden waarheen Hij wil en vasthechten waar het Hem belieft? Daar is zelfverloochening voor nodig en eenswillendmakende genade.

Blijft in Mij, en Ik in u. Dat is nodig, want anders houdt de levensvereniging op. Blijft in Mij, d.w.z. dat wij iedere dag weer tot Hem uit moeten gaan, want anders blijven wij niet in Hem. Wij hebben na de wedergeboorte een dagelijkse bekering nodig. Want er komt zo veel tegen op om in Hem te blijven. Welk een ontzettend beletsel is het ongeloof. Het geloof verenigt, maar het ongeloof strijdt daar juist tegen. En welk een scheiding maakt de zonde, de liefde tot de wereld, de hoogmoed en wereldgelijkvormigheid. En wat denkt u van de satan? Indien het mogelijk is zal hij zelfs de uitverkorenen verleiden.

Blijft in Mij, en Ik in u. Het ene is de sleutel van het andere. Als wij in Christus blijven, blijft Christus in ons. En waar Christus in ons blijft daar blijven wij in Hem. Ja, omdat Christus in ons blijft, kunnen wij In Hem blijven. En Christus blijft in ons door Zijn Geest.

Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Om het vruchtdragen is het bij de wijnstok te doen. Hij wordt niet geplant om zijn hout of om zijn schaduwrijke bladeren, maar om zijn vrucht. En daar gaat het nu de hemelse Landman ook om. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt.

Deze levensvrucht is een gevolg van de levensvereniging. Hoe meer geloof er beoefend mag worden door de gelovige, des te meer vrucht draagt hij. Uit de onooglijke en schrale stam van de wijnstam komt een overvloeiende en bijna niet te stuiten levenskracht. Deze openbaart zich in de groei van de ranken, en in het uitbotten en vruchtdragen van hen. Zo is er in de ware wijnstok, Christus, een nooit verminderende volheid. Uit Hem vloeit de geestelijke levenskracht, de ware ootmoed en wijsheid, de behoefte aan het gebed, het zoeken naar Zijn gerechtigheid en de lust tot heiligheid. Het is Zijn vrucht, die rijpt aan ons hout. De vruchten wassen van binnen uit. Daarom zijn er eerst inwendige en daarna uitwendige vruchten. De vruchten van zelfkennis, ootmoed en nederigheid. De vruchten van oprechtheid, eerbied en vreze des Heeren. De vruchten van geloof in Hem, liefde tot Hem en hoop op Hem. De vruchten van zelfverloochening, geduld en lijdzaamheid. De vruchten van gebed, van getuigen, van strijden en van lijden.

De vruchten hebben lange tijd nodig om te rijpen. Hoe meer ze door de Zon der gerechtigheid beschenen worden, des te beter rijpen ze. Ook dragen de ranken, die het dichtst bij de stam zijn de meeste en grootste vruchten. En de zwaarst beladen ranken buigen het diepst door. Hoe meer vrucht een christen voort mag brengen hoe ootmoediger en kleiner hij in zichzelf is. 'Holle vaten klinken het hardst'. Om de ranken veel vrucht te doen dragen moeten ze gereinigd en gesnoeid worden. Dit is pijnlijk, maar nuttig en nodig.

Blijft in Mij, want zonder Mij kunt gij niets doen. Dat wordt en is de levenspraktijk. Er moet vrucht gedragen worden, maar dat kunnen wij alleen door Christus. Zonder Mij geen vrucht en daarom uitgehouwen en verbrand worden.

Zonder Mij kunt gij niets doen, niet zuchten, niet bidden, niet geloven, niet Hem belijden en van Hem getuigen, niet voor Hem lijden. Maar ook geldt: Ik vermag alle dingen, door Christus, Die kracht geeft.

Ds. J.P. Verkade (1921-2008)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 17 november

9.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam

18.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem

Collecten: 1 landelijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 20 november

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 24 november

9.30 uur: Ds. K. van Olst, Doornspijk

18.30 uur: Ds. K. van Olst

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 29 november

Doopzitting

Aanvang 20.00 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scribe van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter bekwaamer tijd.

EN VERDER...

Voor u gelezen I

Er zijn veel gewichtvolle redenen die krachtig pleiten voor het gebed voor de gemeente van God ten behoeve van haar herders en leraars. De *eerste* reden die aangevoerd kan worden, is de grootste, het gewichtige van hun werk. Groter werk dan het hunne werd nooit aan menselijke handen toevertrouwd. Geen engel in dienst van het hemels gezantschap heeft een opdracht die hoger is dan de hunne. Geen engel heeft een plicht van zo'n buitengewone omvang en verantwoordelijkheid te volbrengen. Hij is een dienaar van de Heere Jezus Christus, een gezant van het hemelhof, een prediker van het heerlijke Evangelie van de gezegende God, een rentmeester van de verborgen schatten van het koninkrijk. O, wie heeft meer dan hij het ondersteunende gebed van de gemeente nodig om zijn hoge roeping en heerlijke ambt naar behoren te vervullen? Hij moet ertoe

bekwaamd worden om aan het huisgezin van God te rechter tijd het bescheiden deel van hun spijs te geven, om af te dalen in Gods Woord en de verborgen schatten aan het licht te brengen, de heerlijkheid van Immanuël te doen zien, de gepastheid van Zijn werk en de volheid van Zijn genade, om een wél onderwezen schriftgeleerde te zijn, die het Woord der waarheid recht snijdt, om wijs en bekwaam te zijn in het leiden van zielen - het hoge doel van het christelijke leraarsambt.

Als *tweede* draagt de smartelijke bewustheid van hun ongenoegzaamheid een ander aandoenlijke reden aan. Wie zijn die dienstknechten van Christus? Zijn het engelen? Zijn het bovennatuurlijke wezens? Nee, zij zijn in alle opzichten mensen als alle anderen. Zij hebben dezelfde zwakheden, zij zijn blootgesteld aan dezelfde verzoeking. Niets menselijks is hun vreemd. Evenals het hart zijn eigen bittere droefheid kent, zijn zij zich bewust van het bestaan en de onophoudelijke werking van de vele en aanklevende zwakheden en gebreken die zij met alle mensen gemeen hebben. En toch heeft God hun een last op de schouders gelegd waaronder zelfs een engel zou bezwijken, als hij aan zichzelf en zijn eigen kracht zou zijn overgelaten.

Ten derde. De vele eigenaardige beproevingen, die aan het ambt van herder en leraar zijn verbonden. Behalve de beproevingen die hij met andere christenen deelt, beproevingen van persoonlijke en huiselijke aard, zijn er andere waarvan zij volkomen vreemd zijn. En aangezien deze beproevingen onbekend zijn *aan*, zo kunnen ze ook niet verzacht worden *door* de leden van hun gemeente. Met al de liefelijkheid van uw genegenheid, met al de tederheid van uw medelijden, de fijngevoeligheid van de aandacht die u uw leraar betoont, is er toch een leemte die Jezus alleen kan vervullen en die Hij door het kanaal van uw gebed *zal* vervullen. Met zijn eigen last heeft de leraar ook de lasten te dragen van anderen. Hoe onmogelijk is het voor een liefderijk, meevoelend herder en leraar om zich verre te houden van de omstandigheden van zijn gemeente, van welke aard die omstandigheden dan ook zijn. De band die er tussen hen en hem bestaat, is zo innig, dat hij lijdt als zij lijden, dat hij treurt als zij bedroefd worden, dat hij wordt gesmaad als zij onteerd worden, dat hij zich verheugt als blijdschap hun deel is. Hij is één met zijn gemeente. Met hoeveel gevoel wordt dit uitgedrukt door de apostel: Zonder de dingen die buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande?

Een christenleraar te zien die bij zijn eigen persoonlijke smart, die hij dikwijls in eenzaamheid en stilte draagt, nog gebogen gaat onder de smarten die de zijne niet zijn, terwijl anderen tot hem opzien om medelijden, troost en raad bij hem te vinden, dat is een gezicht dat terdege in staat is om ten behoeve van ieder christenleraar de sluimerende geest van het gebed op te wekken. Het verwondert

ons niet de voornaamste van de apostelen te horen vragen: *Broeders, bidt voor ons.*

Van hoe groot gewicht is het dan, dat hij (uw leraar) bij alle gelegenheden deelt in uw gebed!

Octavius Winslow (1808-1878)

Voor u gelezen II

'Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.' (Hebr. 4 : 12).

Leer de Schrift toe te passen.

Beschouw ieder woord als tot u gesproken.

Als het Woord dondert tegen de zonde, denk dan: 'God bedoelt MIJN zonden'.

Als het een plicht benadrukt, denk dan: 'God heeft MIJ hierin op het oog'.

Velen houden de Schrift van zich af, alsof zij alleen hen aanging die leefden in de tijd toen zij werd geschreven.

Wilt u echter voordeel van het Woord hebben, pas het dan toe op uzelf.

Een medicijn zal geen goed doen, tenzij het wordt ingenomen.

Thomas Watson (1620-1686)

Tenslotte

In de achterliggende week vond de renovatie van Eben-Haëzer zijn voltooiing. Met noeste arbeid en veel vakmanschap is eraan gewerkt. Letterlijk in weer en wind. Heel ons verenigingsgebouw werd ontdaan van zijn oude dakpannen en voorzien van nieuwe. Het gebouw mag weer onder de pannen zijn, bestand tegen regen, wind en wat dies meer zij. Met dankbaarheid aan de Heere en de vaklui mogen we op het fraaie resultaat zien. Een mooi geheel, zo samen met het kerkgebouw. Het werk is voltooid, de steigers weggehaald. Ze staan inmiddels rondom de pastorie opgesteld, die eenzelfde behandeling heeft te ondergaan. Ook een heel karwei, zowel uitwendig als inwendig. Als alles mag meezitten, mag onze aanstaande herder en leraar met zijn gezin er straks een warm onderdak vinden. De grote Bouwmeester gebiedde Zijn onmisbare zegen er maar over, alsook over de arbeiders die hun krachten eraan mogen verlenen. Want ook hiervoor geldt: 'Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan' (Ps. 127:1a).

Dat geldt evenzeer in het geestelijke. 'De HEERE bouwt Jeruzalem', aldus de dichter van Psalm 147. Een geestelijk huis, gebouwd op het fundamant van Christus' bloed en gerechtigheid. En Hij bouwt door twee instrumenten: door Zijn Woord en Geest. Dat doet Hij vooral in de werkplaats van de Heilige Geest, Zijn huis. En het

materiaal dat Hij daarvoor gebruikt? Onooglijke, onbruikbare stenen. De grote Bouwmeester raapt die vuile, zwarte stenen op uit het modderig slijk, om ze als levendgemaakte stenen in het bloed van Christus pasklaar in te metselen in het geestelijke huis, dat naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. O, de Heere bouwt nóg. Totdat de laatste steen zal zijn opgeraapt en ingevoegd. Dan is Zijn werk áf. Staat uw, staat jouw en mijn naam al op zo'n steen?

Een ieder, jong en oud(er), een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD

Overkomst ds. A.P. Muilwijk

In de vorige kerkbode is gemeld dat uitgegaan wordt dat de overkomst van dominee Muilwijk en zijn gezin rond de voorjaarsvakantie zal plaatsvinden. Inmiddels is met hem een definitieve datum vastgesteld voor de bevestigings- en intrededienst en dit is geworden woensdag 26 februari 2020. Deze datum valt midden in de voorjaarsvakantie.

scriba

VAN DE DIACONIE

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie D.V. 17 november



In onze kerkelijke gemeenten is het winterwerk in volle gang. Week aan week komen jongeren bijeen rondom een geopende Bijbel tijdens catechisaties en binnen het kinder- en jeugdwerk. De HHJO mag hier een rol in spelen door het aanbieden van materiaal zoals catechesemethode en het Bijbelstudiemateriaal dat gebruikt wordt bij de clubs en verenigingen. Daarnaast zijn er diverse taken waartoe onze jeugdwerkadviseurs geroepen worden, denk daarbij aan toerusting aan leidinggevend en kerkenraden, maar ook de organisatie van conferenties, kinderappeldagen en jongerendagen. Wilt u echt weten wat de HHJO doet, kijk dan eens op www.hhjo.nl. Dit werk is van levensbelang, het is namelijk gericht op het heil van de jongeren.

Bidt u mee? Dat kan altijd! Geeft u mee? Dat kan in het bijzonder tijdens de collecte op D.V. 17 november a.s. Van harte aanbevolen!

VAN DE KERKVOOGDIJ

Afronding renovatie verenigingsgebouw

Na een voorspoedig verloop van de werkzaamheden, mocht onlangs de renovatie van de buitenzijde van ons verenigingsgebouw worden afgerond. Al met al is het een fraai geheel geworden.

Door diverse gemeenteleden is gevraagd waarom het verenigingsgebouw niet is voorzien van zonnepanelen. Dit is door de kerkvoogdij wel besproken, maar weloverwogen is besloten daarvan af te zien. De reden hiervoor is dat de terugverdientijd, anders dan bij particulieren, bijna 25 jaar bedraagt. Deze terugverdientijd is zolang, omdat sprake is van een gestaffeld tarief voor groot verbruikers, waardoor maar sprake is van een besparing van 5 cent per opgewekte kWh, terwijl dit voor particulieren ca. 22 cent per kWh is.

Renovatie pastorie

Nu de renovatie van de buitenzijde van het verenigingsgebouw is afgerond, is inmiddels gestart met de renovatie van de buitenzijde van de pastorie. Zoals eerder aangegeven komen de werkzaamheden die moeten plaatsvinden in grote lijnen overeen met de werkzaamheden met betrekking tot het verenigingsgebouw. De pastorie zal wel worden voorzien van zonnepanelen, waarover u reeds eerder bent geïnformeerd.

Inmiddels is ook geïnventariseerd wat aan de binnenzijde van de pastorie moet gebeuren nu onze gemeente weer een eigen herder en leraar krijgt, met de overkomst van Ds. A.P. Muilwijk. Het gaat hierbij om stuc- en schilderwerk, behangen, gordijnen en vloerbedekking vervangen, vervangen "schrootjes" plafonds, vervangen vloertegels, e.d..

In overleg Ds. Muilwijk en zijn gezin is gekozen voor materialen en kleuren m.b.t. de inrichting.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de buitenzijde van de pastorie nog voor de Kerst kunnen worden afgerond. De binnenzijde zal iets later klaar zijn, de verwachting daarvan is medio januari 2020.

Lidmatenvergadering

Op D.V. vrijdag 6 december hopen we onze jaarlijkse lidmatenvergadering te

houden in 'Eben-Haëzer', aanvang 19.30 uur. Alle mannelijke lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door Ds. G.T. van Appeldoorn
2. Vaststellen notulen 30 november 2018
3. Mededelingen
4. Verkiezing notabelen
5. Pauze
6. Uitslag verkiezing notabelen
7. Gelegenheid vragen te stellen
8. Sluiting

Wij hopen op uw komst, bij leven en welzijn, op 6 december.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Vrijdag 29 november: Doopzitting

Op zondag 1 december zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 29 november om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hngouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Giften Kerkbode 41^e jaargang

In de maand oktober is voor de 41^e jaargang 22 bijdragen ontvangen, het betreffen de volgende: 1x10; 1x12; 1x12,50; 1x20; 9x25; 4x30; 1x35; 4x50.

Totaal ontvangen t/m september € 12.557

Ontvangen in de maand oktober " 635

Totaal ontvangen tot 1 november € 13.192



Met de ontvangen bijdragen tot 1 november is er voor de 41^e jaargang nog nodig een afgerond bedrag van € 2.800.

Hartelijk dank voor de ontvangen bijdragen.

De Kerkbodecommissie.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes, 15 november is er club, we vertellen verder over Esther.

De clubavond daarna is 29 november. Na het Bijbelgedeelte gaan we met elkaar iets moois maken.

We hopen jullie weer allemaal te zien!

Meidenclub 'Mirjam'

Hallo meiden, vrijdag 22 november is er weer club. Deze avond behandelen we de laatste vertelling van het thema 'Voor of tegen Jezus'. Het gaat dan over '*Op het gebed gered*' (Lukas 23:39-43). Na de vertelling mogen jullie weer goed luisteren, want we doen dan een geluidenquiz. We hopen op een fijne avond met elkaar!

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens, op 29 november en is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Levend water.

Na de pauze gaan we verder knutselen aan de boten.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zondag 17 november hopen we weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer te houden.

Die middag hopen we een inleiding te behandelen naar aanleiding van een schets. De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

Zaterdag 30 november willen we met de jeugdvereniging naar de Jongeredag in Hoevelaken gaan. Ga jij ook mee? Geef je dan snel op!

Mannenvereniging 'Agur'

Op maandag 18 november hopen we met een 15 tal mannen uit Zijn gemeente samen te komen.

Dit gezien op de ruim 1000 mannen uit deze gemeente is het een klein getal.

Och de Bijbel spreekt er ook over het zal zijn, een klein schare, en toch zal het zijn, "een schare zijn die niemand tellen kan".

Maar zal het dan ook voor u gelden, mag u daar ook bij zijn?

Aangezien de belangstelling en de honger om het woord des eeuwige is dat de vraag.

Wij hopen deze avond met elkaar te overdenken Jesaja 11.

Het thema zal zijn "Het reisje van een afgehouden tronk van Isaï."

Mogen we ook u als mannen uit Zijn gemeente ontmoeten?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Maandag 18 november is er weer vergadering. Die avond behandelen we Bijbelstudie 4 "Dood geloof" volgens Jacobus 2:14-26. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Ook bezoekers zijn hartelijk welkom. Ook hebben wij dit jaar weer de kerstkaarten. U kunt ze bestellen bij 682940.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Wintermarkt

D.V. zaterdag 7 december hopen we een wintermarkt te organiseren aan de Oudelandseweg 4. Houd u deze dag dus vrij en kom gezellig langs bij ons. Voor het weer hoeft u het niet te laten want de markt is geheel overdekt zodat u dus droog wat uit kunt zoeken of gezellig wat kunt eten of drinken.

Heeft u zin om voor deze markt iets te bakken? Cakes en koekjes zijn welkom zodat wij ze kunnen verkopen, u kunt ze brengen op zaterdagmorgen tussen 8 en half 9 op Oudelandseweg 4.

Op deze dag hebben we in samenwerking met Echte bakker Akershoek ook een bestelactie met diverse heerlijke bakkersproducten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de flyer op de achterkant van deze kerkbode.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A.G. van Dijkhuizen (3)

Landelijke bekendheid

Wij lazen in de vorige aflevering dat de naam van ds. A.G. van Dijkhuizen ver buiten dorp en eiland bekendheid verwierf. Dat blijkt anno 2019 nog zo te zijn. In het landelijk orgaan van onze kerk, Kerkblad, jaargang 16, nr. 7 van 24 oktober 2019 is in de rubriek 'Kerkgeschiedenis' een artikel opgenomen van de hand van de heer A.B. Goedhart, getiteld 'Aalt Gerrits van Dijkhuizen'.

Gezin

Ds. Van Dijkhuizen was, na eerst nog een half jaar als ongehuwde predikant de pastorie van zijn eerste gemeente Rijsaterwoude bewoond te hebben, op 17 juni 1814 gehuwd met Margaretha Petronella Verkouw uit Leiden. Het jaar daarop werd hun eerste kind geboren, een dochttertje met de namen **Wilhelmina Margaretha Carolina**. Op 3 maart 1817 wordt nog een dochttertje en zusje geboren in de pastorie van Rijsaterwoude met de namen **Alberta Adriana**.

Als ds. Van Dijkhuizen na zijn vertrek uit Wijk bij Heusden op 8 maart 1818 zich in Ouddorp vestigt, bestaat het predikantsgezin uit vader Van Dijkhuizen (bijna 30

jaar), moeder Van Dijkhuizen-Verkouw (25 jaar) en de twee dochtertjes van 3 en 1 jaar.

Vreugde en verdriet.

In de zomer van 1818 wordt een zoontje in de pastorie geboren, **Gerardus Albertus**. Ds. Van Dijkhuizen laat geheel in de stijl van die tijd in de pers vermelden: *Van een welgeschapen ZOON beviel hedenavond Margaretha Petronella Verkouw, echtgenote van A.G. van Dijkhuizen, predikant. Ouddorp op Goeree, den 28^{ste} augustus 1818.* Wat een vreugde in Ouddorps pastorie, na twee dochters, een zoon! Dit jongetje wordt echter niet oud. Op 12 april 1819 moeten de bedroefde ouders en zusjes afscheid van hem nemen. Dominee en mevrouw doen hiervan als volgt melding: *Heden overleed ons jongste kindje, GERARDUS ALBERTUS, nu ruim een half jaar oud zijnde; hoe gevoelig ons dit verlies treft, kunnen alleen ouders beseffen, welke kinderen gehad hebben, die nu niet meer zijn. A.G. van Dijkhuizen, predikant. M.P. Verkouw. Ouddorp op Goeree, den 12 april 1819.*

Het jaar daarop wordt weer een jongetje geboren, **Gerardus Mattheüs**. We lezen: *Heden beviel van een ZOON, Margaretha Petronella Verkouw, echtgenote van A.G. van Dijkhuizen, predikant. Ouddorp op Goedereede, den 19 augustus 1820.*

Hoewel deze zoon voorspoedig opgroeit, zou hij toch zijn ouders op betrekkelijke jonge leeftijd ontvallen door de onverbiddelijke dood. Hij is waarschijnlijk niet tot een huwelijk gekomen, werd winkelier in Ouddorp en stierf op 8 juni 1849, bijna 29 jaar oud. De bedroefde ouders geven daarvan als volgt kennis: *Onze geliefde enige zoon, Gerardus Mattheüs, bezweek, terwijl hij logeerde bij den heer D.C. van Leeuwen van Duivenbode te Beest, voor het geweld ener hevige, kortstondige ziekte, tot onze en onzer kinderen innige smart op de 8^{sten} dezer, in den ouderdom van bijna 29 jaren. A.G. van Dijkhuizen, predikant, M.P. van Dijkhuizen-Verkouw. Ouddorp op Goeree, den 11den juni 1849. N.B. Enige kennisgeving.*

Twee jaar nadat bovengenoemde Gerardus Mattheüs geboren was, wordt op 10 juni 1822 voor de derde keer een zoon in Ouddorps pastorie geboren. Hij krijgt de namen **Albertus Jacobus**. Ook deze zoon zou niet oud worden, om precies te zijn 5 jaar en 3 maanden. Op 25 september 1827 overlijdt dit ventje na een allersmartelijkst lijden van ruim drie weken.

Ds. Van Dijkhuizen en zijn vrouw kregen 9 kinderen: zes meisjes en drie jongens. Zoals we zagen zijn alle drie de jongens overleden tijdens het leven van hun ouders. Onzegbaar verdriet is er geweest in Ouddorps pastorie. Ongetwijfeld heeft ds. Van Dijkhuizen en hopelijk ook zijn vrouw troost mogen vinden in Gods onfeilbaar Woord. In het doorleven van zoveel verdriet krijgen de woorden, waarmee ds. Van Dijkhuizen heel vaak zijn preken beëindigde een dubbele diepte: *‘Zo vertroost elkander met deze woorden’.*

Hoe het met de dochters ging, hopen we een volgende keer te vermelden.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Dankbaarheid

Dankt den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken!
Vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is - *Jesaja 12:4*

In de Bijbel gaat het over dankbaarheid en danken. Tien mannen wonen bij elkaar, zonder hun vrouw en kinderen. Ze zijn namelijk ziek. De dorpsbewoners kijken niet naar hen om. Dat durven ze niet, want ze zijn veel te bang dat ze zelf ook ziek worden. Als er wel iemand bij deze mannen in de buurt komt, dan moeten de mannen roepen: "Onrein! Onrein!" De mannen zijn melaats en hun ziekte is besmettelijk. Er is weinig kans dat ze zullen genezen. De ziekte zal erger worden en tenslotte zullen ze sterven.

In de verte komt een groep mensen aan. Eén van hen is Jezus, de Rabbi uit Nazareth. De melaatse mannen hebben gehoord dat Hij zieken geneest. Dit is hun kans! Ze mogen niet naar de Heere Jezus gaan, want ze zijn onrein. Daarom roepen ze: "Jezus, Meester! Ontferm U over ons." Ze vragen eigenlijk: "Heb medelijden met ons!"

De Heere Jezus ziet en hoort hen. Hij luistert naar iedereen die om hulp roept. Hij zegt: "Ga heen en laat je aan de priester zien." Dat is vreemd, want naar de priester ga je pas als je genezen bent. Deze mannen zijn nog melaats. Toch gaan ze alle tien naar de priester. Ze doen wat de Heere Jezus zegt. En onderweg gebeurt het wonder: ze genezen. De Heere Jezus is zo machtig dat Hij beter kan maken zonder dat Hij er Zelf bij is. Wat zijn de mannen blij. Ze zijn niet meer ziek, maar helemaal genezen!

Eén van de mannen keert zich om. Hij gaat terug naar de Heere Jezus. Onderweg looft en prijst hij God. Als hij bij Jezus komt, valt hij voor Hem neer op de grond. Hij dankt Hem voor dit wonder. Deze man is een Samaritaan. De Joden kijken op hem neer, zij vinden dat hij niet bij het volk Israël hoort. "Waar zijn de andere negen mannen?", vraagt Jezus. "Komt alleen deze vreemdeling terug om God de eer te geven?" Tegen de man die voor Hem ligt, zegt Jezus: "Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden."

Als je kijkt naar wat jij allemaal van God krijgt, is er heel veel reden om Hem te danken. Al die zegeningen verdienen je niet. Als je ziet dat er bij jou zoveel zonde is en dat God zo goed is, word je verdrietig. Tegelijk komt er diepe dankbaarheid in je hart als je met al je zonden naar de Heere Jezus gaat. Want bij Hem ontdek je dat

er vergeving en eeuwig leven is. De Heilige Geest wil je leren om God te danken en dankbaar te leven. Tot eer van God!

Puzzel 985

WOORDZOEKER

Zoek de woorden in de woordzoeker op. Ze staan van boven naar beneden en van links naar rechts. Sommige letters moet je meerdere keren gebruiken.

Jezus	Genezen
Tien	Terug
Melaats	Loven
Ontferm	Danken
Priester	Geloof

Zet de letters die je overhoudt achter elkaar. Welke zin komt eruit?



G	G	P	M	E	L	A	A	T	S
G	E	R	O	E	O	T	I	E	N
E	N	I	N	E	V	F	G	O	D
L	E	E	T	J	E	Z	U	S	A
O	Z	S	F	D	N	D	E	E	N
O	E	T	E	E	R	E	N	D	K
F	N	E	R	A	N	K	H	E	E
M	!	R	M	T	E	R	U	G	N

LETTERBRIJ

Zet de letters in de goede volgorde.



Lever zowel de zin uit de Woordzoeker als de uitkomst van de Letterbrij in.

Eindantwoorden

982: Jakob krijgt de eerstgeboortezegen

983: Mesopotamië

Inleveren: Puzzels 984 en 985 voor D.V. 28 november 2019

DANKDAG:
DANKT GOD IN ALLES

1 THESSALONIGENZEN 5 VERS 18a



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 23 november 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 28 november 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Brood & Banketactie

Voor de renovatie van het verenigingsgebouw van de HHG Ouddorp kunt u heerlijke bakkersproducten bestellen.

Wij doen dit in samenwerking met Bakkerij Akershoek.

U kunt kiezen uit de volgende producten:

Tompouce	Per 2 stuks	€ 3,60
Krentenbollen per zakje van 6		€ 4,10
Eierkoeken per zakje van 4		€ 2,80
Bolussen per zakje van 5		€ 5,25
Roomboterstaaf		€ 6,40
Roomboterletter		€ 12,45
Stol met spijs à 500 gram		€ 6,75

Bestellen kan telefonisch of per mail:

0187-682194 / ac.hhgouddorp@gmail.com

Bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de wintermarkt op zaterdag 7 december,

Oudelandseweg 4 van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Ook thuisbezorgen is mogelijk!

Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op D.V. Maandag 2 december.



Brood &
Banketactie

Naam: _____

Adres: _____

Tel.nr: _____

Aantal: x Doosje tompoucen 2 stuks

Aantal: x Zakje krentenbollen van 6 stuks

Aantal: x Zakje Eierkoeken van 4 stuks

Aantal: x Zakje Bolussen van 5 stuks

Aantal: x Roomboterstaaf

Aantal: x Roomboterletter

Aantal:x Stol met spijs à 500 gram

