

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 8 – 17 oktober 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De vrijsteden in Israël

De Leviëten mochten in Kanaän geen bezit verkrijgen. Wel ontvingen zij steden, én weiden rondom die steden. En uit die steden moest Israël naar het bevel des Heeren zes vrijsteden kiezen, waarheen iemand die een ander had doodgeslagen, in dwaling, kon vluchten. Deze steden moesten de moordenaar een toevlucht verschaffen voor de bloedwreker.

De Heere heeft bevolen om die steden te stellen tot een toevlucht voor de ongelukkige doodslager. De Heere neemt het op voor ongelukkige, boetvaardige zondaren en moordenaars. Zij die met schuld en smart tot die steden naderden, werden erin gelaten.

Welk een rijke heenwijzing zijn deze steden naar Christus! De verslagene, die alles moet verlaten voor de bloedwreker en behoudenis zoekt, vindt bescherming en redding bij Christus.

O volk, dat door de wet ter dode toe wordt achtervolgd, God de Heere heeft Zijn Zoon gesteld tot een ontkoming. Zijt ge door wederbarende genade ongelukkig geworden en omringen u de gevaren van alle kanten? God de Heere heeft een plaats ter ontkoming gesteld in de Zoon van Zijn welbehagen, de enige Hogepriester. Hoe u bij Hem komt? De ongelukkige doodslager moest tot de vrijstad vluchten, met het verlaten van alles: van ouders, van kinderen, van echtgenote, van bezittingen. Zij die leren vluchten, moeten alles verlaten. En ziet, dat kon de rijke jongeling niet, maar waar liefde tot behoud en de lust tot schulderkennis is, daar is een vluchten en valt alles weg tot behoud.

Lezer, mogen we deze gang reeds maken, of zijn we voor ons besef nog geen boetvaardig zondaar geworden, die worstelt om de genaden Gods? Bedenk, dat God straks met ons komt af te rekenen. Hij eist betaling voor onze schuld en wij hebben geen penning om te betalen. Moge ontdekkende genade ons deel worden, opdat we leren vluchten naar de grote Vrijstad Jezus Christus, door de eerste Persoon geschonken tot redding van verbroken zondaars die met smart hun overtredingen bewenen. Zij zijn het, die gelovig leren vluchten, en dat niet zonder bemoedigingen. Wij weten uit het Woord dat elk jaar in de winter de wegen moesten worden geschouwd, alle oneffen wegen moesten bewerkt worden, opdat ook de doodslager niet werd opgehouden. En langs de weg stonden stenen opgesteld om de weg naar de vrijstad aan te wijzen. De Heere komt dus Zelf de weg te banen voor Zijn schuldig volk en Hij geeft hun een heenwijzing naar de Christus. Wat is Zijn liefderijke zorg

toch groot! Hij heeft de vrijsteden gegeven en zorgt dat Zijn vluchtend volk er komt. Het is alles uit Hem en door Hem en zij zullen met alle roem tot Hem wederkeren. Vluchtend naar de vrijstad. Laten we nu niet met de meetstok gaan lopen, want de ene vluchteling had een veel zwaardere weg dan de andere. Ook zullen er geweest zijn, die vlakbij de vrijstad waren en erheen vluchtten, terwijl anderen een lange weg moesten bewandelen. Juist zij zullen gedacht hebben op de weg erheen nog te zullen bezwijken. Maar hoe onderscheiden de wegen ook waren, zij moesten allen op één punt terechtkomen, namelijk in de poort waar de oudsten als rechters waren gezeten.

In de poort van de vrijstad moest een tweeërlei belijdenis plaatshebben, namelijk: een belijdenis van schuld en een belijdenis van het recht. Er komt voor Gods vluchtend volk een tijd dat zij geroepen worden om Gods recht te erkennen. Zij leren Gods recht toevalen en op die belijdenis gaan zij de vrijstad binnen, waar zij bescherming en behoud genieten. Tot de volle vrijheid zijn zij dan echter nog niet gekomen. In de vrijstad bleef men een banneling en de bloedwreker bleef bespieden. Wat ligt hier een rijk onderwijs voor Gods Kerk. In de vrijstad blijven de schuldenaars bannelingen, de bloedwreker blijft nog rondlopen. Toch is er veel veranderd. Zolang zij in de vrijstad blijven, genieten zij bescherming en mogen zij eten van de offers van de priesters. Zo mogen ook zij die tot Christus leren vluchten, eten van de offers van de Hogepriester. Bij Hem vinden alle bedroefde en aangevochten zondaars een toevlucht, zodat er geen bloedwreker, geen zonde, geen wet, geen vloek, geen satan, geen dood, noch hel bij kan komen.

Maar hoe groot dit alles ook is, degenen die de vrijstad zijn binnengegaan, ervaren dat de dag der volle vrijheid en vrijspraak nog niet is aangebroken. In de vrijstad was de doodslager wel veilig, maar hij bleef balling. Hij mocht niet buiten de stad komen, want als de bloedwreker hem vond, mocht hij hem doden. De volle vrijheid brak pas aan, en de doodslager kon pas naar zijn bezittingen terugkeren, wanneer de hogepriester stierf. Dan was de bloedwreker zijn recht kwijt, dan was de wet van zijn vloek ontwapend. Dan verkreeg de doodslager op vrijspraak van de rechters de vrijstelling.

Zo is het ook met Gods kinderen in de weg van de genade. Er zijn er die bescherming genieten en onderhouding door het priesterwerk, maar de vrijverklaring door God nog missen. Zij leven uit de Christus, maar zien hun leven nog niet verklaard liggen in de Heere. Daartoe is nodig dat de Heere ons uit onszelf uithaalt en ons in de dood van de gestorven Borg inbrengt. Dan gaan we met onszelf de dood in en wordt ons de vrijspraak en het leven geschonken.

Volk des Heeren, let op of er bescherming is en een uitzien naar de dood van de Hogepriester, of dat er een vrijverklaring plaatsvond door het leven uit de dood van de Hogepriester. De Heere zende Zijn licht en waarheid.

Lezer, zijn we reeds zondaar voor de Heere geworden, of gaan we nog steeds door in de wereld- en zondedienst? Wie zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn en wie zijn hart verhardt zal in het kwaad vallen. Ach, dat gij heden nog boetvaardig tot de vrijstad leerde naderen, opdat ge niet ten verderve gaat.

Wijlen ds. J. Catsburg (1929 –1984)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 20 oktober

9.30 uur: Ds. H. Juffer, Voorburg

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 27 oktober

9.30 uur: Ds. W. Nobel, Kesteren

18.30 uur: Ds. A. van der Weerd, Nunspeet

Collecten: 1 zondagsschool, 3 aflossing kerk

Woensdag 30 oktober, Hervormingsdienst

19.00 uur: Ds. J. van Meggelen, Nederhemert

Collecten: 1 S.E.Z., 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar dat u toch met vrijmoedigheid zult toegaan tot de troon der genade, voor het verkrijgen van barmhartigheid en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwaamer tijd.

Voor u gelezen I

Ruth Bryan (1805-1860) was een predikantsdochter die woonde te Nottingham. Ze onderhield een uitgebreide correspondentie. Veel van haar brieven werden de moeite waard geacht te bewaren. Na haar dood zijn er vele van gepubliceerd. Onderstaand een tere en onderwijzende brief van Ruth aan een geliefde vriendin in zielsbenauwdheid.

Mijn liefste Anne,

Mijn hart is met medelijden jegens u vervuld, en ik verlang zeer dat u vertroost mag worden. Jezus kan en zal uw pijnlijvend hart verlichten.

Wat is het, mijn geliefde vriendin, dat u benauwt? Is het de afwezigheid van Jezus? Ach, dat is een droeve toestand; maar Hij bemint u evenveel, als toen u op Zijn boezem leunde, en Hij zal terugkomen en u omhelzen, waardoor Hij u beschaamd zal maken over de naijver die u nu voelt; want een vriend te kennen, betekent stellig niet dat wij hem alleen vertrouwen, voorzover wij hem kunnen zien. O, mocht de Geest u daarom in staat stellen om zelfs in het duister te betrouwen op de Heere en te steunen op onze God.

Is het de zonde die uw hart breekt? Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde (ik ben er een levende getuige van); van zonde in hart en leven, waaraan wordt toegegeven en die opnieuw wordt bedreven, zonden van ondankbaarheid en zorgeloosheid, zonden tegen licht en beter weten in, en duizend andere. Wees daarom niet terneer geslagen; omdat ik genade gevonden heb, hoeft niemand te wanhopen. Waag het met al uw schuld op Christus; u weet dat Hij de vloek daarvan gedragen heeft, en Hij zal vrede teruggeven aan uw geweten.

Maar misschien bent u bezig geweest uw kenmerken na te gaan, en vanwege die mist die u nu omgeeft, lijken ze zo vaag, dat u zich afvraagt of ze wel echt zijn. Ik heb soms ondervonden dat het goed was om de satan hierin een beetje toe te geven: de kenmerken weg te gooien en te veronderstellen dat het waar is wat hij zegt, dat wij inderdaad bedrogen zijn, en dan tot Christus te vluchten zoals wij zijn, zonder één pleitgrond, terwijl we ons eenvoudig vastklemmen aan Zijn bloed en gerechtigheid als een hulpeloze zondaar, vastbesloten dat als wij omkomen, dat zal gebeuren, terwijl wij het wagen op Hem. Zo zullen wij ondervinden of het waar is dat Hij al degenen die door Hem tot God gaan, volkomen kan en zal zalig maken. U kunt zich onmogelijk indenken wat een verlichting ik op deze manier heb ontvangen.

Maar, wat uw toestand ook is, het geneesmiddel is in Christus. Mocht dit spoedig op gevoelige wijze worden toegepast. Ik schaam mij om u deze stamelende woorden aan te bieden, want u bevond zich al veel eerder dan ik op de weg van het geloof, maar allebei herinneren we ons het kind dat tegen zijn moeder zei, toen zij haar man beweedde: 'Is Jezus Christus gestorven?' Daardoor werd haar onmatige droefheid berispt. Mochten zo mijn eenvoudige tonen, door de kracht van de Geest, de wanklank in uw ziel raken, en zo niet, dan moet u de poging maar vergeven en aanvaarden als bewijs van de liefde en het meelevens.

Van uw onwaardige maar aan u gehechte Ruth.

Voor u gelezen II

Gij badt op enen berg alleen,
En... Jesu, ik en vind er geen
Waar 'k hoog genoeg kan klimmen
Om U alleen te vinden:
De wereld wil mij achterna,
Alwaar ik ga
Of sta
Of ooit mijn ogen sla.
En arm als ik en is er geen;
Geen een,
Die nood hebbe en niet klagen kan;
Die honger, en niet vragen kan;
Die pijn en niet gewagen kan
Hoe zeer het doet.
O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle (1830-1899)

Beroep ds. A.P. Muilwijk

Wij mogen terugzien op een goede ontmoeting met de beroepen predikant, ds. A.P. Muilwijk, zijn vrouw en een drietal van hun kinderen, woensdag 2 oktober. Maar de belangrijkste ontmoeting vond toch plaats rondom de bediening van Gods Woord. Aan de hand van de gekozen tekstwoorden uit Hand. 13:48 werden wij als roepende gemeente bepaald bij de versterking van het geloof door middel van de prediking van Paulus. Achtereenvolgens hoorden wij van het verzet tegen het geloof, de blijdschap van het ware geloof en de oorsprong van dat ware geloof. Als toetssteen werden de woorden van Petrus uit 1 Petr. 2:7a aan het hart gelegd van de aandachtige hoorders: *U dan die gelooft, is Hij dierbaar*. Een zuiver kenmerk van het ware geloof! Een ieder kere er maar mee tot zichzelf in of hij of zij daar door genade iets van mag kennen. O, als we het nog zouden missen: de Heere kan en wil het nog werken, om Christus' wil.

Als deze Kerkbode verschijnt, is ds. Muilwijk in de laatste week van zijn beslissingstermijn. Laten we hem en zijn gezin gedurig opdragen in onze gebeden. De Koning van de Kerk wijze hem maar de weg die hij heeft te gaan, tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, in de lengte, de breedte en de diepte.

Tenslotte

De najaarswind, de opkortende dagen, het kleurende en vallende blad... Het is herfst. Ook dit jaargetijde heeft ons veel te zeggen, maakt soms veel gevoelens los. Wijlen ds. J.T. Doornebal, begenadigd met een open hart en oog voor de schoonheid van de natuur, schreef daarover eens het volgende, waarmee wij deze keer willen besluiten, tot bemoediging van deze of gene:

'Het najaar vaart over de landen met zijn weemoedsvolle sprake van de vergankelijkheid van alle aardse schoonheid en schrijft zijn getuigenis in de harten dat de wereld voorbij gaat, met al haar begerlijkheid.

De bloemenpracht is verdwenen in de vriesnachten, de tuinen worden leeg, de bomen ontbladerd en evenals telkenjare worden wij herinnerd aan de kortstondigheid van ons leven op aarde. De dagen der mensen zijn gelijk het gras, gelijk een bloem des velds alzo bloeit hij, als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Diepe weemoed vervult bij dit alles somtijds het hart en vooral onze langdurige zieken hebben thans zeker wel geen beste tijd.

Als de dagen zo kort en donker worden, ziekenkamers somber, dan kost het hun vaak een zware strijd om hun gewone blijmoedigheid te bewaren en is er bijzondere genade nodig om niet moedeloos en neerslachtig te worden, maar getroost hun kruis te dragen. Welk een troost dat ook deze genade verzorgd is. De Heere kan alles goed maken met Zichzelf. Dan wordt soms het zware kruis nog licht, al wordt het niet weggenomen en dan kunnen wij het goedkeuren, omdat de Heere het in Zijn liefde

en wijsheid voor ons nodig acht. 'Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.'

Een ieder, jong en oud, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Collecte Zondagsschool 't Mosterdzaadje'



Zondag 27 oktober hopen we te collecteren voor zondagsschool het Mosterdzaadje. Vrijwel iedere zondagmorgen komt de zondagsschool na de dienst bijeen in verenigingsgebouw Eben Haëzer. Leidinggevend en mogen aan zo'n 200 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar Bijbels onderwijs geven. Het onderwijs gebeurt op vrijwel dezelfde wijze als "vroeger". De geleerde psalmen worden overhoord, er wordt een Bijbelverhaal verteld en psalmen gezongen. Eenvoudig onderwijs. Maar het is van zeer grote waarde, want de geleerde psalmen mogen we ons hele leven met ons meedragen. Laten we de kinderen met de leiding niet vergeten in onze gebeden. Mogen we ook deze financiële bijdrage aan het werk van de zondagsschool bij u aanbevelen?

Collecte 'Spaans Evangelische Zending'



Tijdens de weekdienst op woensdag 30 oktober hopen we te collecteren voor de Spaans Evangelische zending.

De roeping van de SEZ vanuit de Bijbel is: "Gaaf dan henen, onderwijst al de volken." De Heere wil dat het evangelie verkondigd wordt aan alle volken. Aan deze roeping willen zij in hun werk gehoor geven. Ze zijn vooral werkzaam in de

Spaanstalige landen Spanje en Cuba.

Spanje. Onder de rooms-katholieke dictator Franco werden protestanten in Spanje verdrukt. Dit vormde voor prof. G. Wisse en de andere oprichters van de SEZ de aanleiding om protestanten in Spanje te gaan ondersteunen. Het werk in Spanje mag nog steeds doorgaan. **Cuba.** Buiten de SEZ om kwamen de eerste boeken van de SEZ op Cuba terecht. Lezers vonden onze contactgegevens en vroegen om meer. Die eerste brieven waren slechts het begin. Nog steeds hongert het Cubaanse volk naar meer kennis van de Bijbelse leer en praktijk. Hier ligt een roeping voor de SEZ en haar achterban. Van harte aanbevolen

VAN DE KERKVOOGDIJ

Stand van zaken renovatie buitenzijde verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zoals u kunt zien, vordert de renovatie van de buitenzijde van ons verenigingsgebouw gestaag. De versleten en poreuze betonnen dakpannen (dezelfde als de pastorie), waardoor op diverse plaatsen sprake was van (forse) lekkage, zijn inmiddels verwijderd. Vervolgens zijn isolatieplaten en panlatten aangebracht. De volgende stap betreft het maken van de kilgoten en het leggen van de pannen. Vervolgens kunnen de boeiboorden worden aangebracht.

Hiermee voldoet ons verenigingsgebouw weer aan de eisen van de tijd en kan een energiebesparing worden gerealiseerd.

Met dankbaarheid mogen we vermelden dat een en ander tot nog toe, zij het met wat geringe overlast, voorspoedig mag verlopen.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op

audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan.

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)
- Betaling uitsluitend met PIN-pas.

Giften Kerkbode 41e jaargang

In de maand september is voor de 41^e jaargang 36 bijdragen ontvangen, het betreffende de volgende: 1x9,25; 1x10; 2x12,50; 4x15; 8x20; 10x25; 2x30; 2x35; 1x40; 4x50; 1x100.

Totaal ontvangen t/m augustus € 11.573

Totaal ontvangen september " 984

Totaal ontvangen tot 1 oktober € 12.557

Met deze bijdragen is er voor de 41e jaargang nog nodig een afgerond bedrag van € 3.500.



Hartelijk dank voor de ontvangen bijdragen.

De Kerkbodecommissie.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Wat fijn dat er zoveel meiden mochten zijn de vorige keer! Er wordt ook goed meegedaan en het is gezellig met elkaar!

Jullie zijn allemaal weer van harte welkom: vrijdag 18 oktober. Het Bijbelgedeelte voor deze avond is: *'De Bijbel als wapen'* (Genesis 3:3-15). Na de vertelling doen we een spel.

Let op: de volgende clubavond is pas vrijdag 8 november, omdat de herfstvakantie er tussen zit. De vertelling gaat dan over *'De zalving door Maria'* (Psalm 116). Op jullie brief stond dat we deze avond naar de gymzaal zouden gaan, maar dat gaat

niet door, dit verschuiven we naar D.V. 2020. Wat we dan nu gaan doen na de vertelling, blijft nog even een verrassing. We zijn dan gewoon om 21.00 uur klaar en kunnen jullie bij Eben-Haëzer worden opgehaald.

Jongerenclub 4-you

Beste jongeren, D.V. vrijdagavond 18 oktober is het weer club. We hopen deze avond de eerste Bijbelstudie te doen uit het boekje van de HHJO. Het thema van dit jaar is VRIENDEN; wegwijzers naar God. Het eerste onderwerp hieruit is Abraham: een vriend van God. Dit naar aanleiding van Genesis 18:1-33. Na de pauze zullen we met elkaar een spel doen. We beginnen weer zoals gewoonlijk om 19.30 uur en zullen afsluiten rond 21.30. uur. We zien weer uit naar jullie komst!

Jeugdvereniging 'Daniël'

D.V. zondag 20 oktober is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Anne Klijn hoopt die middag een inleiding te verzorgen. De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Jullie zijn van harte welkom!

Mannenvereniging 'Agur'

Op maandag 21 oktober wensen we met vele mannen uit de gemeente weer samen te komen om Gods woord te onderzoeken.

Deze avond zullen we met elkaar Psalm 23 overdenken, hier wordt gesproken over "Het schaap beschermd door zijn Herder, in de woestijn waar de zonde heerst, in een land van rouw, met de verzoeking van onze vleselijke vijanden". Mag het ook voor u een Herder zijn in de woestijn? Dan krijgt u lust om met en voor elkaar het goede te onderzoeken en het boze te verlaten. Wij zien uit naar uw komst, komt u ook? Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar, zodat we om 19.30 uur met elkaar de avond zullen beginnen.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 21 oktober behandelen we Bijbelstudie 2 "Horen en doen". n.a.v. Jacobus 1:19-27. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bezoekers zijn altijd welkom om eens te komen kijken wat deze avonden inhouden. Het onderzoeken van de schrift staat op deze avonden centraal. En waar gaat dan ons hart naar uit?

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Peutermorgen

D.V. 30 oktober hopen we weer een peutermorgen te houden. Peuters van 2,5 tot 4 jaar zijn van harte welkom. We werken deze morgen rond het thema: LICHT!

De kosten van deze morgen zijn € 3.00, de opbrengst is voor Bright Spot of Hope. Er wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd. (Peuters met allergieën graag zelf wat meebrengen).

Vanaf 8.30 uur inloop en de morgen duurt tot 11.15 uur.

De tweede peutermorgen van dit seizoen hopen we te houden op D.V. 19 februari 2020.

Actiedag 4-you t.b.v. Stichting Bright Spot of Hope

Noteer het alvast in uw agenda want op D.V. vrijdagavond 22 november 2019 organiseert jeugdclub 4-you zijn jaarlijkse actie voor het verenigingswerk. Dit jaar is het verenigingsdoel de stichting Bright Spot of Hope, het werk van Ds. Blankers in Syrië. Naast de ingrijpende beelden die Ds. Blankers ons heeft laten zien tijdens de startdag is Syrië de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Ondanks dit alles mag het werk van Ds. Blankers toch een lichtpunt van hoop zijn voor de mensen daar, waarvoor we met elkaar geld willen inzamelen.

We willen u uitnodigen op **D.V. vrijdagavond 22 november in Eben-Haëzer, van 19.00 tot 21.00 uur**. Er is van alles te doen voor jong en oud. Gezellig een kop koffie drinken met iets lekkers erbij, verse oliebollen en spelletjes voor de kinderen. Dit allemaal ter ondersteuning van het goede doel

Nieuw dit jaar is de toiletpapier actie, deze kan besteld worden bij de jeugd en afgehaald worden tijdens de actieavond. Meer hierover in de volgende kerkbode.

Een vast onderdeel van de 4-you actiedag is de ondertussen bekende ontbijtactie. U kunt voor uzelf, of als verrassing voor iemand anders, weer een overheerlijk vers ontbijt bij ons bestellen. De ontbijtservice komt dan op D.V. zaterdagmorgen 23 november het ontbijt bij u langsbrengen tussen ca. 8.00 en 9.00 uur.

We hopen op uw steun en zien er naar uit u te ontmoeten! Hartelijk dank namens jeugdclub 4-you!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Zomermarkt

De netto opbrengst van de zomermarkt is €10.852,27 Na de Heere nogmaals allen heel hartelijk dank voor deze mooie opbrengst.

Wintermarkt

D.V. zaterdag 7 december hopen we aan de Oudelandseweg 4 een gezellige wintermarkt te organiseren. Mogen we u en jou daar ook ontmoeten?

Advocaat

Heerlijke Ouddorpse advocaat is het hele jaar door verkrijgbaar aan de Oudelandseweg 4.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A.G. van Dijkhuizen. (1)

Beroepen.

Ruim 14 dagen nadat ds. S. la Lau afscheid genomen heeft van zijn gemeente te Ouddorp wegens vertrek naar Oud-Beijerland komt de kerkenraad op woensdag 22 oktober 1817 bijeen om een nieuwe predikant te beroepen. Dit gebeurt onder leiding van de consulent, ds. J. Bonte uit Goedereede. Deze predikant stond van 1808 – 1818 in Goedereede.

Na opening met gebed werd eerst een zestal namen opgesteld van predikant en die voor een beroep in aanmerking kwamen. Dit waren:

1. *Theodorus Sanders te Bergambacht.*
2. *Aalt Gerritsz. van Dijkhuizen te Wijk bij Heusden.*
3. *Cornelis Gritteling te Zuidland.*
4. *Jacob la Lau te Dubbeldam. (broer van ds. S. la Lau)*
5. *Dirk Bakker te Kerkwerve.*
6. *Bastiaan van Veen te Aalburg en Heesbeen.*

Hierna wordt uit deze zes een drietal gekozen om tenslotte daaruit een naam te verkiezen om te beroepen. Met meerderheid van stemmen wordt nu ds. Th. Sanders uit Bergambacht beroepen. Deze bedankt echter en nu gaat de kerkenraad met voortvarendheid verder met het beroepingswerk. Op woensdag 12 november 1817

zijn ze weer bij elkaar gekomen. De consulent opent de vergadering op de gebruikelijke wijze, waarna overgegaan wordt tot verkiezing van een te beroepen predikant. Eerst wordt weer met gesloten briefjes een zestal gekozen. Het zijn dezelfde namen als de vorige keer, met dien verstande dat in de plaats van ds. Sanders nu ds. Govert Kamerman uit (Etten)Leur op het lijstje staat. Hij behoort gelijk met ds. A.G. van Dijkhuizen en ds. D. Bakker tot de eerste drie, die na de tweede stemming overblijven. Tenslotte wordt ds. Van Dijkhuizen met algemene stemmen beroepen. Groot is de vreugde in het Ouddorpse als er bericht ontvangen wordt dat het beroep door ds. Van Dijkhuizen is aangenomen. Ouddorp is tot zijn overkomst in maart 1818 dan vijf maanden vacant geweest.

Levensloop.

Aalt Gerritsz. van Dijkhuizen is te Nijkerk uit een tabaksplantersfamilie geboren op 10 maart 1788. Op 18-jarige leeftijd legt hij belijdenis des geloofs af in de kerk waar hij gedoopt is, de Grote of St. Catharinakerk te Nijkerk. Na twee jaar in Hattem gewoond te hebben gaat hij theologie studeren aan de universiteit te Leiden. Als hij in 1813 afgestudeerd is neemt hij een beroep naar de Hervormde Gemeente van Rijnsaterwoude aan, waar hij op 7 november 1813 bevestigd wordt als predikant door ds. C.W. Pape, predikant te Renswoude. De kersverse dominee van Rijnsaterwoude preekt intree met de woorden uit Mattheüs 22 : 1-14, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Na bijna 3½ jaar neemt hij een beroep uit Wijk bij Heusden aan. Daar wordt hij weer bevestigd door ds. Pape, die nu in Heusden staat. Ds. Van Dijkhuizen doet intree met een preek over Lukas 2 vers 14: *Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.* Zijn verblijf in deze gemeente is van korte duur. Al op 22 februari 1818 preekt hij afscheid wegens vertrek naar Ouddorp. Hier doet hij op 8 maart daaropvolgend intree met een preek over Efeze 2 : 21 en 22 nadat hij in de morgendienst door de consulent, ds. J. Bonte bevestigd was.



Ouddorp zou zijn laatste gemeente zijn. 46 jaar diende hij onze gemeente in alle getrouwheid tot aan zijn dood op 10 december 1864.

Ook hij bleef.

In 1981 verscheen bij uitgeverij Callenbach te Nijkerk een boekwerkje getiteld 'Zij die bleven'. De ondertitel luidt: *Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen*. De schrijvers, Drs. K. Exalto, ds. W. van Gorsel en Ds. H. Harkema zeggen op de achterflap het volgende over de inhoud:

Bij de Afscheiding van 1834 kwam de eerste grote scheur in het protestantisme in Nederland. Enkele predikanten en vele kerkleden verlieten, al dan niet gedwongen, de Nederlandse Hervormde Kerk. De motieven en de namen van hen die gingen zijn in de loop der jaren telkens weer opnieuw beschreven; tot nog toe werd echter nauwelijks aandacht geschonken aan hen die bleven: de vele predikanten en gemeenteleden die ondanks hun bezwaren toch hun taak en hun roeping in de oude vaderlandse kerk zagen liggen. Over leven en werk van acht predikanten die bleven gaat dit boek.

Ds. Van Dijkhuizen staat niet in dit boek beschreven. De schrijvers moesten een keus maken. Hij zou er echter met het volste recht hebben kunnen in staan, daar de beschreven predikanten Nicolaas Schotsman, Jacobus Johannes le Roy, Dirk Adrianus Detmar, Bernardus Moorrees, Dirk Molenaar, Cornelis Carel Callenbach, Jan Jacob Knap en Alphonse Pierre Antoine du Cloux alle zijn geestverwanten waren. Daarom over hem wat uitgebreider in onze Kerkbode. *(wordt vervolgd)*

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Jakob naar Laban

Jakob kan het haast niet, maar het moet! Hij moet alles verlaten waar hij van houdt. Achter hem ligt het tentenkamp van zijn vader. Daar graast het vee bij duizenden. Daar is rijkdom, veiligheid en liefde. Voor hem ligt de onbekende verte met al zijn gevaren. Maar hij moét verder. Als hij blijft, zal hij sterven. Wat heeft hij nu bereikt met de slimheid?

De tocht is moeilijk. Hij trekt alleen, naar het land waar zijn moeder vandaan komt. Zonder anderen, maar vooral voelt hij schuld. Zou God hem nu nog lief hebben? Heeft hij niet te grote zonden gedaan?

Als het donker wordt, zoekt hij een platte steen op voor zijn hoofd en gaat slapen.

In de nacht droomt Jakob een heerlijke droom! Hij ziet een ladder die tot aan de hemel reikt. Onderaan die trap ligt hij te slapen. Hij ziet glanzende engelen op en neer klimmen langs de ladder.

Boven, in een stralend licht, is de Heere zelf! En Hij spreekt tot Jakob: 'Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak. Het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat en Ik zal u wederbrengen naar dit land. Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb, wat Ik u heb toegezegd.'

Dan wordt Jakob wakker. Het is ochtend. Hij ziet de zon opkomen en weet: 'het was een droom'. Maar het is toch écht waar! De Heere sprak in de slaap tot Jakob en zei: 'Jakob, Ik heb u toch lief, Ik zal voor u zorgen!' Hij is vol eerbied en dankbaarheid. Hij zegt verbaasd: 'Dit is niet anders dan een huis Gods! Dit is de poort des hemels.'

Hij neemt de steen, waarop hij sliep, en zet die rechtop. Hij neemt het kruikje olie, wat hij heeft meegenomen, en giet dat over de steen, als dankoffer voor de Heere. Dan knielt hij en dankt de Heere. Hij belooft dat hij hier weer een altaar zal bouwen als de Heere hem behouden terug zal laten keren naar dit land.

Moedig en verkwikt reist hij verder, naar zijn oom Laban, het onbekende tegemoet, máár met de zegen en nabijheid van de Heere!

Deze plaats krijgt vanaf nu de naam Bethel, huis (Beth) van God (El)

Puzzel 983

Hieronder lees je 11 zinnestukjes. Ze zijn allemaal te vinden in Genesis 28 en 29. Zet ze maar eens in de goede volgorde. Dan vormen de losse letters uit de vakjes de naam van een land. Wat heeft dat land met het verhaal van Jakob te maken?

Inleveren: de naam van het land en het antwoord op bovenstaande vraag.



M. Izak riep Jakob en zegent hem.



P. Dit is niet dan een huis Gods!



Ë. Hij had ook liever Rachel dan Lea.



A. Jakob kuste Rachel.



E. Alzo zond Izak Jakob

S. Ezaü nam Mahalath tot zijn vrouw.

O. Hij ging naar het land der kinderen van het oosten.

O. En hij droomde.

I. En zie, het was Lea.

T. Rachel, zijn dochter, komt met de schapen.

M. Laban had 2 dochters.

Eindantwoorden

980: Eerstgeboorte

981:

En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden - [Genesis 20:1A](#)

Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem inkwamen - [Ruth 1:19A](#)

En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere - [Lukas 13:22A](#)

Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken - [2 Kronieken 11:4A](#)

Alzo zond Izak Jakob weg - [Genesis 28:5A](#)

Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet - [Exodus 40:37A](#)

Inleveren: Puzzels 982 en 983 voor D.V. 31 oktober 2019

VERVOLGVERHAAL – Het Boek dat nooit oud wordt

Die Bijbelvertaling is een schone gebeurtenis in onze Vaderlandse geschiedenis.

Maar – die *geschiedenis* vertelt toch alleen van keizers en koningen; van veldheren en zeehelden; van vechten en varen; van lijden en strijden; van sabelgekleter en kanonnengebulder Dat lijkt maar zo. Dat stille vergeten werken van die mannen daar in de stille, vergeten kamer van Leiden is, onder de zegen van God, voor ons volk van veel méér waarde geweest dan vele veldslagen en zeegevechten. Duizenden en miljoenen hebben in die Bijbel troost gevonden voor hun hart en, door Gods genade, de eeuwige zaligheid.

Het stille werk van die mannen *mag* niet vergeten worden.

En nu In 1937?

Wat is dat alles lang geleden. Driehonderd jaar! En wat is alles anders geworden. Wie zal nu nog denken aan al het lijden van onze vaders, om de Bijbel? Wie zal nu nog denken aan dat stille werk van de mannen van Leiden?

Vergeten is 't – vergeten.

Maar – sla dan nu de Bijbel thuis eens open. Ligt hij nòg op een ereplaats? Of ligt hij in een vergeten hoekje van de kast, of ergens op zolder? Of is hij misschien niet eens meer te vinden?

Kijk eens op het eerste blad, het titelblad! Daar staat:



Vergeten? Wel neen! Het is dezelfde Bijbel honderden malen herdrukt, en met nieuwere letters, en anders ingebonden, maar toch dezelfde, eenmaal door Bogerman en zijn helpers vertaald en door de Regering aan ons volk gegeven....

En nòg heet onze Bijbel: de *Statenvertaling*.

En nòg staan heel zorgzaam tussen haakjes (....) de woorden, die de Statenvertalers er *zelf* hebben ingevoegd, om de zinnen duidelijker te maken.

En nòg – nòg geeft God door diezelfde Bijbel troost en vrede aan allen, die in oprechtheid luisteren willen naar Zijn Vaderstem. Laat dan alles maar veranderen. De Bijbel, het wondere boek, is toch *het boek, dat nooit oud wordt*:

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid!

In het Bijbelhuis, het huis van het Nederlands Bijbelgenootschap in Amsterdam, worden nog honderden oude Bijbels bewaard; - ook die met de wonderlijke plaatjes. Ze slapen, zorgzaam bewaard in de kasten. Als *die* eens vertellen gingen!

En uit dat Bijbelhuis gaan nog elk jaar duizenden nieuwe Bijbels de wereld in: grote en kleine; heel mooie en heel eenvoudige. Eens zullen al die Bijbels óók hun eigen verhaal hebben. Wie zal het horen?

Maar als nu Willem Heerman, de oude, vrome monnik, die zo prachtig de Bijbel overschreef, en hem neerlegde in de Sint Pieterskerk te Leiden, voor iedereen te lezen,

- als *hij* nu die duizenden Bijbels nòg de wereld zag ingaan, hij zou blij glimlachen en denken: God vergeet Zijn kinderen niet Zo bereikt Zijn Vaderstem toch veel en veel beter de mensen dan door mijn eenzame Bijbel aan de ketting....

~EINDE~

GEDICHT - Goddelijk onderwijs

Benauwd en donker zijn de tijden
De satan gaat geducht tekeer,
hij tracht ons allen te verleiden
om hém te volgen, telkens weer.

En 't ergste is dat onze oren
voor zijn verleiding openstaan.
Het kwade dat wij van hem horen
wordt door ons boze vlees gedaan.

Door onze diepe val in Eden
zijn wij verdoren en onrein.
De zonde woelt in onze leden
als een onzalige fontein.

Nooit zullen wij het boze haten,
tenzij Gods onweerstaanb're kracht
ons 't pad der zonde doet verlaten
en ons verlost uit satans macht.

Aan onze kant is het verloren...
Maar God heeft in de eeuwigheid
een grote schare uitverkoren,
die eens volmaakt Zijn lof verbreedt.

Nóg gaat Gods eeuwig welbehagen
door Christus' hand gelukkig voort.
Hij zal naar al de Zijnen vragen,
hen trekken door Zijn Geest en Woord

Nóg klinkt Zijn roepstem: 'Neig uw oren,
hoort naar Mijn stem en komt tot Mij.'
Hoe lang nog zullen wij dit horen?
Als kaf zo gaat de dag voorbij...

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 26 oktober 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 31 oktober 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Gruia – Appelflapactie!!

Het clubgebouwtje in Gruia, naast de kerk, heeft een grondige renovatie nodig. Afgelopen zomer is het dak aan de buitenkant vervangen en de komende tijd zal de binnenkant worden aangepakt, zoals de reparatie van dit gat en verbetering van de elektriciteit (vooral voor de verbetering van de veiligheid).

Er is in totaal € 1000,- nodig. Er komen hier wekelijks 40-60 kinderen op de club van Jantina en met bijzondere activiteiten kunnen wel 80 kinderen het Evangelie horen. Investeer in deze kinderen...

Hoe?

- **D.V. zaterdag 19 oktober** hopen we vanaf 8.00 uur bij JUMBO Sperling verse appelflappen te verkopen voor € 1,- per stuk. We ontmoeten u graag!
- Binnenkort starten we met verkoop van fotokaarten in de bibliotheek van Eben-Haëzer. Hou het in de gaten!
- Geef een gift, stort dit op NL70 RABO 0157518744 t.n.v. Stichting Kimon o.v.v. Roemenië/clubgebouw Gruia

