

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 9 – 31 oktober 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Jezus antwoordde en zeide tot hem (= Nicodemus): Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.

Joh. 3:3

Nicodemus was een mens uit de sekte der Farizeeën. De beginselen van de Farizeeën waren in strijd met de geest, en de lijn waarin Christus leerde. We zien ook hier, dat Gods genade altijd onwederstandelijk werkt. Ook deze farizeeër is in zijn hoge gedachten neergeworpen en hij is gebracht tot de gehoorzaamheid van Christus. De genade van God in en door Zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus is machtig om ook de sterkste tegenstander te verbreken en deze geleerde man als een leerling aan de voeten van de Heere Jezus te brengen.

Hij was 's nachts tot de Heere Jezus gekomen. Hij wilde een afzonderlijk gesprek met Hem hebben. Dat hij 's nachts kwam kan worden beschouwd als een daad van voorzichtigheid en bescheidenheid. Christus had vele vijanden, daarom moest Nicodemus incognito tot Hem komen, want zou het bekend worden, dan zou de woede van de overpriesters over hem worden uitgelopen.

In de nacht kon zijn gesprek met Christus vrij plaatsvinden en was er minder kans om te worden gestoord. De kanttekingen. bij de statenvertaling neigen ertoe om te zeggen, dat hij uit vrees voor de Joden 's nachts kwam. En we volgen hen daarin. Dan kunnen we dit nachtelijk bezoek als blijk van vrees en lafhartigheid beschouwen. Al zou dat zo zijn, Christus heeft hem toch welkom geheten. Hij heeft dan toch zijn oprechtheid aangenomen en zijn zwakheid vergeven.

De Heere Jezus heeft hem gewezen op de noodzaak van de wedergeboorte. De noodzaak van de wedergeboorte blijkt voornamelijk hier uit, dat zonder de wedergeboorte de mens het koninkrijk van God niet kan zien, noch ingaan. Zonder wedergeboorte is er geen vergeving van zonde. Zij die de vrijspraak van God in hun leven kennen, kennen ook iets van die ware boetvaardigheid. Ze hebben hun geestelijke doodstaat ingeleefd. U moet mij goed begrijpen, de tranen wassen mijn zonden niet weg. Alleen het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonde. De mens wordt geboren zonder geloof, zonder liefde en zonder de vreze des Heeren. Kortom, hij is geestelijk dood. Hij is een vijand van God en van vrije genade. Er is meer nodig dan alleen een zedelijke verbetering. Wulfert Floor zegt ergens: 'een zedelijke verbetering is de halve zuster van de ware bekering'. Waarachtige bekering is levensnoodzakelijk. We hebben uit en van onszelf geen genegenheid om de Heere te dienen en Zijn wil te volbrengen. Daarom is het noodzakelijk dat de mens een nieuw, een ander mens wordt en dat kan alleen

plaatsvinden door de wedergeboorte. Als er geen wedergeboorte geschiedt, erft een mond en praat christen het koninkrijk niet. Dan blijft u onder de toorn van God. U bent pas gelukkig wanneer u van de troon wordt gestoten, dat God weer op de troon komt en dat God in en door Christus het weer als Koning voor het zeggen krijgt in uw leven, en dat uw zonde is weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Anders gezegd: u moet van koning veranderen. U moet van een onderdaan van de satan tot een onderdaan van Koning Jezus gemaakt worden. De ouden zeiden als dat gebeurd: er vind een staatsverwisseling plaats.

O, mochten wij in dit leven betonen onderdanen te zijn van dat onbeweeglijke en onvergankelijke koninkrijk! En dat onze levens geen struikelblok, maar een voorbeeld voor anderen zijn om anderen tot jaloersheid te verwekken. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Kent u dat Goddelijk 'tenzij' in uw leven?

Geliefde lezers, jong en oud, denk er heden ernstig over na wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Stel niet uit, want de dood kan u eerder overvallen dan u lief is. O, wat zal het dan erg zijn niet wedergeboren te zijn. Neem deze zaken ter harte en neem het uzelf voor om deze dingen ernstig de overdenken. Als u moet zeggen: ja maar, het zal voor mij wel niet kunnen. Er staat geschreven: Wat onmogelijk is bij de mensen, is nog mogelijk bij God. Wat u niet kunt, ja wat nog veel erger is, wat u niet wilt, dat kan God en wil God. Wat de Heere, uit genade om Christus wil schenken wil, door de werking van de Heilige Geest, daar wil Hij nog om gebeden en om gevraagd zijn. De Heere maakt gebruik van de middelen die Hij heeft ingesteld. Wij zijn aan de middelen gebonden, de Heere niet. God wil door de genademiddelen Zijn genade door Woord en Geest werken in het hart. God werkt door Zijn Geest onwederstandelijk. Nicodemus nam met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus van het kruis. De Heere Jezus had deze woorden niet vergeefs gesproken. Moge dat ook de vrucht van de prediking zijn die zondag aan zondag mag uitgaan en van alle arbeid die in Zijn Koninkrijk mag geschieden. Laten we bidden en arbeiden om de komst van dit Koninkrijk, totdat het eenmaal ten volle zal gekomen zijn en dat God dan zal zijn, alles en in allen!

Wanneer het gaat over wonderen, dan is een mens niet zo gauw verwonderd. Als ik alleen al in mijn generatie zie, welk een onvoorstelbare veranderingen er hebben plaats gevonden, dan kunnen we niet anders concluderen, dat we er gewoon aan zijn geraakt. In het bijzonder de jonge mensen in ons midden verwonderen zich niet meer zo over de techniek en de cultuur, waarin wij leven. Als ouderen kunnen wij deze ontwikkelingen vaak niet volgen, terwijl de jongeren er van kinds af aan mee vertrouwd zijn. Als kinderen van onze tijd bekruipt ons zo langzamerhand de gedachte, dat bijna alles binnen ons machtsbereik ligt. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze moderne tijd zouden we veel kunnen zeggen, maar dat laat ik over aan hen die er meer verstand van hebben dan ik. Waar het op aankomt is dit éne. Is het wonder van de wedergeboorte geschied in uw hart? De ouden

zeiden vroeger: als het u nog nooit een wonder geworden is, dan is het te vrezen dat er nog nooit een wonder in uw leven is gebeurd. Mag ik u vragen: heeft het wonder van de wedergeboorte, de levendmakende daad van God al plaatsgevonden in uw leven?

Amen.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 3 november

9.30 uur: kand. D. Baarssen, Urk

18.30 uur: kand. D. Baarssen

Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk

Woensdag 6 november Dankdag

9.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

19.00 uur: Ds. G. Kater, Arnhemuiden

Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij

Zondag 10 november

9.30 uur: kand. G.J. Veldhuis, 't Harde

18.30 uur: kand. G.J. Veldhuis

Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 12 november

Contactmiddag

Aanvang 14.30 uur



Dinsdag 12 november

Vergadering diaconie
Vergadering consistorie

Woensdag 13 november

Bezinningsavond

Aanvang 19.30 uur



VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen, maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Reformatieherdenking

Het is een goede zaak om jaarlijks stil te staan bij de Kerkhervorming. Om stil te staan, niet bij het werk van de mens, ook niet van de grote hervormer Luther, maar bij Góds grote daden. Zij dienen herdacht en overdacht te worden. Om ons tot bezinning te brengen. En indien nodig tot inkeer en terugkeer tot de leer van de reformatie, die de leer van Gods Woord is. Sola scriptura (alleen door de Schrift), Sola fide (alleen door het geloof) Sola gratia (alleen door genade). Opdat het zal zijn: Soli Deo gloria: alleen God de eer. Dat we dit persoonlijk zouden beleven, voor het eerst of opnieuw. Maar ook dat we dit zouden bewaren en doorgeven. Doorgeven aan onze kinderen. Doorgeven aan anderen.

Ds. Abraham van der Velde (1614-1677) was een predikant in de traditie van de Nadere Reformatie. Een bekend werk van hem is het boek 'De wonderen des Allerhoogsten'. Van harte stemmen wij in met het volgende slotgebed uit dit boek:

“Geeft ons een verstandig en dankbaar hart, opdat we Uw grote daden en weldaden recht betrachtende, over zulks Uw grote Naam, Die boven alle lof verheven is, mogen verheerlijken. Dat wij nooit mogen vergeten het goede ons bewezen, maar dat de vaderen Uw grote daden en wonderen hun kinderen mogen vertellen, en die weer aan hun kinderen. En dat de volgende geslachten die mogen weten, en Uw Naam van kind tot kind mag worden voortgeplant, op dat ze ook zelf U als God mogen erkennen, liefhebben, vrezen en gehoorzamen. En waar Gij Uw heilige waarheid hebt willen verheerlijken in deze weg, geef dan, o God, dat we die ook altijd mogen hoogachten, en zullen toezien om het pand dat ons is toevertrouwd te bewaren. Laat niet toe, Heere, dat het zou worden ondermijnd, veranderd of verdorven, zoals we rechtvaardig door onze zonden verdienen. Maar gordt Uw dienaren des Woords aan met geest en dapperheid om in alle oprechtheid en vrijmoedigheid Uw zaligmakende waarheid zuiver te verkondigen, de dwalingen te ontdekken en weerleggen. Ook Jacob de zonde en Israël de overtreding te verkondigen, opdat ze zo met vrucht Uw volk Uw rechten mogen leren.”

Dankdag 2019

Volgende week is het weer dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Een dag in de week afgezonderd tot het gedenken van de zegeningen in de afgelopen zomer. Een dag om dank te bewijzen aan Hem, van Wie alle goede gaven en volmaakte giften afdalen, uit vrije goedheid. ‘Vergeet geen van Zijn weldaden!’ Ze zijn weer zo overvloedig geweest, in alles. Daarom moge - met de dichter van Psalm 65 - onze lofzang wel in stilheid zijn tot God in Sion om Hem de geloften te betalen, ook in gebed en offerande. In het volgende gedicht, naar diezelfde Psalm 65, wordt die stilte van de ware dankbaarheid treffend vertolkt.

De stilte draagt mijn stem naar boven
in lofzang, tot Uw eer,
want alles wat ik U beloofde,
dat komt U toe, o Heer’.
Wij hebben niet vergeefs gebeden
tot U die antwoord geeft,
U hoort ons roepen hier beneden,
tot U komt al wat leeft.

De zwarte schaduw van de zonde,
van duisternis vervuld,
verzwolg mij, richtte mij te gronde –
maar U verzoent mijn schuld.

Wie U verkiest, mag bij U komen
en schuilen in Uw huis
en, in genade aangenomen,
zelfs wonen bij U thuis.

O God, in Uw geduchte daden
deelt zich Uw heil ons mee.
Op U vertrouwt de hele aarde
tot aan de verste zee,
U die de bergen lange jaren
laat vaststaan, naar Uw wil,
die ruwe golven laat bedaren,
en woeste volken stilt.

Dat elke avond, elke morgen
de wereld voor U juicht,
en vol van dank voor al Uw zorgen,
ons hart zich naar U buigt.
Het land wordt vruchtbaar door Uw zegen,
U zorgt dat alles groeit,
U vult rivieren met Uw regen,
zodat de akker bloeit.

Het water sijpelt in de voren,
de aarde raakt doordrenkt,
en uit de kluiten kiemt het koren
dat nieuwe krachten schenkt.
Een groene sluier van verwachting
ontluikt onder Uw voet,
U laat een spoor van zegen achter,
een land vol overvloed.

Het landschap lacht, de heuvels stralen
van groen, de weiden staan
vol sappig gras, en in de dalen
beneden ruist het graan.
De velden zijn bedekt met koren,
het land is vol van vee,
de hele schepping laat zich horen,
en zingt en jubelt mee.

Tenslotte

Terwijl u dit leest, predikt de natuur onze vergankelijkheid in het vallende blad. Heeft die prediking u en jou al gegrepen? Zoals de bladeren afsterven en vallen, zo vallen wij eenmaal allen af. Dat we de prediking van het vallende blad dan toch ter harte zouden nemen. Want ook door de natuur wil de Heere ons nog onderwijzen. Ons aansporen om te zoeken wat tot onze eeuwige vrede dient. Om Hém te zoeken, Die het leven is.

We mochten als gemeente grotelijks worden verblijd met het aannemen van het uitgebrachte beroep door ds. A.P. Muilwijk. Het mocht ons als gemeente, ziende op wat we hebben verdiend, maar in het stof brengen, in ootmoed en dankbaarheid. De Heere geve rust en vrede op de genomen beslissing. Hij zegene ds. Muilwijk, samen met zijn vrouw en kinderen en stelle hem tot een zegen onder ons, tot bekering van jong en oud, tot troost en onderwijs van Zijn Sion, en tot Zijn eer bovenal.

Ondertussen verkeren wij in de periode waarin wij mogen stilstaan bij Gods menigvuldige zegeningen. En dat ondanks onze afval en zonden. We denken daarbij aan de Kerkhervorming. De Heere heeft de prediking van Wet en Evangelie nog niet weggenomen. We denken ook aan de jaarlijkse dankdag. We mochten het achterliggende seizoen weer veel, heel veel ontvangen. Redenen tot dankbaarheid te over. De Heere geve met alle ontvangen weldaden in de diepte en verbrokenheid te mogen eindigen in Hem, de Alzegenaar. De lofzang is in stilheid tot U, o God.

Een ieder, jong en oud, in alle omstandigheden van het leven, een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Nieuwe predikant ds. A.P. Muilwijk

Zaterdag 19 oktober heeft dominee A.P. Muilwijk van de gemeente te Loon op Zand positief mogen beslissen op het door ons uitgebrachte beroep. Een nieuwe herder en leraar te mogen ontvangen en dan op zo'n korte termijn. Gods wegen zijn ondoorgroendelijk en wonderlijk. Zo moest ds. D. Zoet op het eerste beroep van de gemeente van Garderen gevolg geven aan de roepstem en nu ook dominee Muilwijk op het eerste beroep van onze gemeente. Wilt u hem en zijn gezin gedenken in uw gebeden? Want ook zij zullen na overkomst deel gaan uitmaken van onze gemeente en wij hopen en wensen dat ze maar gauw thuis mogen voelen in Ouddorp. Naar verwachting zal het gezin Muilwijk rond de voorjaarsvakantie

volgend jaar overkomen. Hierover zal met dominee binnenkort afspraken worden gemaakt en ook zal gesproken worden over de verdeling van de diverse taken en werkzaamheden in het pastorale vlak met ds. H. Juffer en kandidaat A.J. Speksnijder.

Kerkenraadsvergadering 15 oktober

De preses liet zingen Psalm 119 vers 14 en 17 en ging daarna voor in gebed. Hij las vervolgens uit Handelingen 1:15-26. De preses mediteerde naar aanleiding van het schriftgedeelte en daaropvolgend behandelde hij de inleiding en hoofdstuk 1 van het boek 'In uw dienst getrouw' van ds. J. Joppe.

Preekbespreking

De jeugdvereniging Daniël heeft met ds. C.M. Buijs te Elspeet afgesproken dat hij een preekbespreking wil houden op D.V. 1 december. Alle jongeren zijn dan van harte welkom.

Evangelisatiecommissie

Kennis is genomen van de eerste vergadering van het nieuwe bestuur van de Evangelisatiecommissie. Eerder is samen met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente besloten over te gaan tot het vormen van een nieuw bestuur van de Evangelisatiecommissie. Hierdoor is de vertegenwoordiging vanuit beide kerkgenootschappen op gelijke hoogte gebracht.

Rooster van aftreden van kerkenraadsleden

Ingevolge de kerkorde treedt op de laatste dag van elk oneven jaar de helft van de kerkenraad af. Verder is bepaald dat zittende ambtsdragers tweemaal herkozen kunnen worden. Ofwel zij kunnen aaneengesloten maximaal twaalf jaar deel uitmaken van de kerkenraad. De kerkenraad heeft alle aftredende ambtsdragers herverkozen

Als kerkenraad zijn we verblijd dat alle herkiesbare ambtsdragers hebben aangegeven, met de hulp van de Heere, hun verkiezing voor een nieuwe periode te mogen aanvaarden.

Overige zaken

- agendastukken classisvergadering 26 september;
- verslag vergadering zangcommissie 3 oktober;
- verslag gecombineerde vergadering kerkenraad en kerkvoogdij 3 oktober;
- collecterooster 2020;
- terugblik houden sacrament Heilig Avondmaal 15 september;
- verstrekken dagboekjes ouderen;
- diverse uitnodigingen.

De preses sloot de vergadering omstreeks 22.30 uur

scriba

VAN DE DIACONIE

Najaarszendingscollecte D.V. 3 november 2019

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: de dagen worden korter, het licht maakt steeds eerder plaats voor het donker.

De wisseling van de seizoenen laat iets zien van Gods liefde en trouw. Hij heeft tegen Noach gezegd dat Hij ervoor zal zorgen dat zomer en winter elkaar zullen blijven afwisselen, net zoals dag en nacht elkaar afwisselen, en zoals zaaitijd en oogsttijd elkaar afwisselen.

De liefde en de trouw van God zijn nog veel duidelijker te zien in de bouw van Zijn Koninkrijk. Onbevattelijk dat Hij niets liever wil dan ons door Christus terugbrengen naar Hemzelf! En dat terwijl wij door onze zonden niet anders verdienen dan dat Hij Zich van ons af zou keren. Daarom is het werk op de zendingsvelden van zo groot belang. Want hoe zullen mensen weten dat ze welkom zijn bij God, en dat ze opnieuw geboren moeten worden, als het hen niet verteld wordt? En gelukkig zorgt Hij Zelf dat er luisteraars zijn. Marijke van der Plaat merkt het bij de kinderclub: 'Wekenlang heb ik club gegeven met vier of vijf kinderen. Maar de laatste drie weken zitten we toch met een groep van zo'n twaalf kinderen. Dat is een zegen! Wat hoop je dat deze kinderen ook zelf lichten mogen worden voor hun eigen omgeving.' Daar is het werk van Gods Heilige Geest voor nodig.

In ons land worden de dagen korter en het natuurlijke licht minder. Maar dat staat het schijnen van het geestelijke licht niet in de weg. Jezus, is het Licht van de wereld en waar dat Licht schijnt, is geen duisternis. Bidt u mee dat het zal schijnen in Suriname, Malawi, Nederland en overal?

VAN DE KERKVOOGDIJ

Datum lidmatenvergadering gewijzigd!

In het jaarrooster van 2019 is opgenomen dat de lidmatenvergadering gehouden zou worden op D.V. 22 november. Deze lidmatenvergadering is echter verzet naar **D. V. vrijdag 6 december, aanvang 19.30 uur.**

Alle mannelijke lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd. De agenda voor deze vergadering zal in een volgende Kerkbode worden vermeld.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Vergadering consistorie

De ouderlingen met de preses ds. G.T. van Appeldoorn komen bij elkaar als consistorie op 12 november. Het consistorie komt twee keer per jaar bij elkaar en er wordt voornamelijk stilgestaan bij het bezoekwerk in den brede. Zo hopen ook de pastorale medewerkers ds. H. Juffer en kandidaat A.J. Speksnijder aanwezig te zijn.

Contactmiddag

We mogen ons verheugen in een nog steeds stijgend aantal bezoekers van onze maandelijkse contactmiddagen. Wat was het 15 oktober jl. bijzonder fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. Naast de mooie meditatie van ds. F. Bakker uit 'Gebedsgestalten' luisterden we naar het aangrijpende relaas van Martha van den Herik uit Opheusden. Zij vertelde met verve over haar vrijwilligerswerk op Lesbos. Met dankbaarheid kijken wij, terug op deze middag. Hun verkooptafel bracht € 90 op. Bovendien ontvingen zij aan giften € 187,70. Dat is bij elkaar € 277,70. De diaconie vergoedde de reiskosten en verblijdde hen met een gift van € 250.

Voor de aankomende contactmiddag op **D.V. dinsdag 12 november** hebben we een



oude en goede bekende uitgenodigd. Voor de vierde keer op rij hoopt zij ons te boeien met een van haar presentaties over het verleden. Wie van ons kent niet de prachtige schoolplaten van J.H. Isings! Over deze bijzonder begaafde tekenaar en zijn weergaloos mooie schoolplaten gaat het de komende contactmiddag. U zult zich weer even terug wanen in de schoolbanken, luisterend naar de spannende vertelling van meester Spuibroek, de Leeuw of te Hennepe met die prachtige plaat van Isings nog op uw netvlies. Voor de pauze hopen we de derde meditatie uit 'Gebedsgestalten' van ds. F. Bakker te beluisteren. We zien er naar uit om u allen weer te mogen begroeten en natuurlijk zijn ook nieuwe bezoekers hartelijk welkom! U weet het: 14.00 uur: Inloop met koffie/thee; (precies) 14.30 uur: Opening en meditatie; Pauze; 15.30 uur: Presentatie; 16.30 uur: Sluiting. Voor vervoer: bel 681053! Bijgaand een actueel voorproefje ter illustratie van de presentatie (Luther op de Rijksdag te Worms). Graag tot ziens op D.V. 12 november!

Ouderling A.J. Nelis.

Bezinningsavond 'De orde des heils'

Op woensdagavond 13 november hopen we weer met elkaar na te denken over de 'gulden' orde des heils. Nog even terugkijken: de voorgaande avonden hoorden we achtereenvolgens over de roeping, de wedergeboorte, de bekering, het geloof en de rechtvaardigmaking. De laatstgenoemde schakel, de rechtvaardigmaking, is met recht een kernschakel te noemen in de heilsorde. Wij hoorden de vorige keer dat de kern van de rechtvaardigmaking de herstelde rechtsverhouding is tussen God en de zondaar. Deze rechtvaardigmaking brengt ook vruchten met zich mee. Zoals 'de aanneming tot kinderen', de heiligmaking en de vrede met God. Deze keer hoopt onze oud-herder en leraar dr. W.J. op 't Hof ons in te leiden, en wel over de één van die vruchten: 'de aanneming tot kinderen'. Door Gods barmhartigheid wordt een kind des duivels tot een kind van God aangenomen, van een erfgenaam der hel tot een erfgenaam des hemels. Er was in Gods kinderen niets waardoor God bewogen kon worden om hen het voorrecht van de aanneming tot zonen en dochteren te schenken. Nee, deze aanneming tot kinderen is een gift van vrije genade alleen. Zo loopt de vrije genade – "als een zilverdraad door een borduursel" - door heel de aanneming tot kinderen heen.

In het licht van de heilsorde is ook dit onderwerp ons aller aandacht weer waardig. Wij hopen dan ook weer velen van u en jullie te mogen ontmoeten. De avond begint weer om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Rond de klok van 21.30 uur hopen we af te sluiten. Iedereen van harte hartelijk welkom.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.

De volgende clubavond is vrijdagavond 1 november, van 19.00 uur – 20.30 uur.

De keer daarna is er club op 15 november. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens, op 15 november is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer, de vertelling gaat over Wild water.

Na de pauze gaan we verder knutselen aan de boten.

Tot ziens.

Meidenclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Vrijdag 8 november hopen we jullie weer te zien. Neem gerust een vriendin of buurmeisje van jouw leeftijd mee naar de club!

Het thema van de Bijbelse vertellingen is 'Voor of tegen Jezus'. Deze avond gaat het over '*De zalving door Maria*' (Psalm 116). Daarna maken we wat lekkers met elkaar, we zijn benieuwd naar jullie creativiteit. Op jullie brief stond dat we deze avond naar de gymzaal zouden gaan, maar dat gaat niet door, dit verschuiven we naar D.V. 2020. Jullie kunnen dus net als anders om 21.00 uur worden opgehaald bij Eben-Haëzer.

Denken jullie er weer aan om je Bijbel (en het toestemmingsbriefje voor foto's) mee te nemen?

Groetjes.

Jongerenclub 4-you 12+

Actiedag 4-you t.b.v. Stichting Bright spot of hope

Op D.V. vrijdagavond 22 november 2019 organiseert jeugdclub 4-you een gezellige inloopavond in Eben-Haëzer, van 19.00 tot 21.00 uur. U wordt uitgenodigd voor een kop koffie drinken met gebak, verse oliebollen en spelletjes voor de kinderen.

Daarnaast kunt u deze avond ook het bestelde toiletpapier ophalen. Als de jeugd van de 4-you niet bij u is langs geweest kunt u uw bestelling per email doorgeven; jeugdwerk@hhgouddorp.nl

Toiletpapier 3 laags, 8 rollen per pak

1 pak: € 2,50

3 pakken: € 7,00

12 pakken: € 25,00

We hopen op uw steun en zien er naar uit u te ontmoeten! Hartelijk dank namens jeugdclub 4-you!

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hey allemaal,

Zondag 3 november hopen we weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer te houden.

Deze middag heeft de inleiding. de titel: "De Wet des Heeren". De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

De zaterdag die eraan vooraf gaat, zaterdag 2 november, hopen we met elkaar te gaan wokken! Ga je gezellig mee? Je bent van harte welkom!

Mannenvereniging 'Agur'

Op 4 november hopen de mannen van de gemeente weer bijeen te komen. Mogen wij ook u ontmoeten om met elkaar het gedeelte uit 2 Samuel 9 te overdenken?

Thema van deze avond zal zijn: "Geroepen tot de koning", het geldt voor jong en oud, dat we allen worden opgeroepen tot de Koning.

Ziet u ook uit naar Zijn ontmoeting? Wij zien uit naar uw komst!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 4 november hopen wij Bijbelstudie 3 te behandelen "Geen aanzien des persoons" n.a.v. Jacobus 2: 1-13. Wij vergaderen van 19.30 uur tot 21.30 uur. Iedereen is weer hartelijk welkom. Ook zijn onze kerstkaarten er weer, u kunt ze bestellen via 682940 en ze worden bij u bezorgd.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op dinsdag 12 november hopen we weer bij elkaar te komen. Deze morgen willen we de derde Bijbelstudie behandelen, naar aanleiding van Jakobus 2: 1-13 *Geen aanzien des persoons*. Deze ochtend zal er een collecte gehouden worden voor 'Bright spot of hope'.

We zien er als bestuur naar uit u weer te mogen ontmoeten en we hopen op een gezegende ochtend. Heel hartelijk welkom! Zoals gebruikelijk is er voor de jongste kinderen oppas. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: (0187-845767) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Terugblik startdag

Op zaterdag 28 september hadden we de gemeentelijke startdag. Veel kinderen wisten 's middags de weg te vinden naar Eben-Haëzer. Daar luisterden we naar de Bijbelse geschiedenis van de jonge Obadja die de Heere al van jongs af aan mocht vrezen. De kinderen werden opgeroepen om ook de Heere al jong te zoeken en Hem met heel hun hart lief te hebben.

Daarna gingen de kinderen iets knutselen of een spel doen. De speurtocht die voor de kinderen voorbereid was kon niet doorgaan in verband met de regen maar toch was het een hele gezellige middag met elkaar.

Ondertussen waren er toch nog verschillende volwassenen die de regen trotseerden en de fiets pakten en de fietstocht uitreden. Rond vijf uur hield dominee Blankers voor de volwassenen zijn indrukwekkende presentatie over zijn werk in Kobani en de kinderen aten ondertussen een lekker patatje. Nadat de kinderen gegeten hadden stond de maaltijd klaar voor de volwassenen en kregen de kinderen de presentatie te zien. Het is niet te bevatten in welk een weelde wij mogen leven als je daar de verscheurde gezinnen ziet, verwoeste huizen, zoveel leed en verdriet. Hieruit blijkt hoe verschrikkelijk de gevolgen van oorlog zijn en hoe belangrijk het werk van Bright spot of hope is!

De dag werd afgesloten en jong en oud mocht naar huis gaan met alle indrukken die we gezien hadden.

Inmiddels was de +12 jeugd aan het barbecueën en na de barbecue liet dominee Blankers nogmaals zijn presentatie zien. De jeugd werd op boeiende wijze erbij betrokken om er over na te denken wat het is als je huis er niet meer staat maar bovenal als je ouders en andere familieleden er niet meer zijn en je alleen staat op de wereld als 15 jarige, wat kan troost geven? Na deze dag konden we allen wel

zien welk een belangrijk werk dominee Blankers mag verrichten en dat hij onze geldelijke steun hard nodig heeft. We hopen dit seizoen ons in te zetten voor zijn werk daar, maar vergeet bovenal niet om voor hem en de bevolking daar te bidden. Denk aan de woorden van de Heere Jezus uit Mattheüs 25 vers 44; en de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. We zeggen iedereen hartelijk dank die op deze dag een helpende hand geboden heeft.

De startdag commissie

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Een dag mee met de Mbuma op het zendingsveld:

Van 6 augustus t/m 16 augustus was het bestuur van de Mbuma op het zendingsveld in Zimbabwe, we reizen een dag met hen mee.

Op vrijdag 9 augustus hebben we een bezoek gebracht aan het Themviso kindertehuis waar ca. 40 kinderen tussen de 0 en 18 jaar worden verzorgd. Per leeftijdsgroep is er het zogenaamde huiskamer model om kinderen zonder ouders toch in een groot gezin groot te brengen. Het school onderwijs wordt in het land grotendeel gefinancierd door de overheid en de ouders van de schoolkinderen. Voor het Themviso kindertehuis ligt dit financieel veel moeilijker. Er zijn vanzelf geen ouders en de overheid verstrekt een zeer minimale bijdrage aan weeskinderen voor levensonderhoud. Bij het Themviso kindertehuis is ook een basisschool (deze is ook voor de kinderen uit de omgeving) waar de kinderen opgevoed worden bij Gods Woord. Het weeshuis probeert contact te houden met de kinderen die intussen volwassen zijn en het weeshuis gaan verlaten en dan blijkt dat vele nog steeds hun leven inrichten volgens de norm van Gods woord. Eén van de voorbeelden is, dat een weeskind die nu een volwassen leerkracht is op de basisschool van de zendingspost in Zenka les geeft. Het voorgenomen bezoek aan de weduwe van ds. Mzamo kon niet doorgaan vanwege haar lichamelijke zwakheid. Daarna hebben we een half afgebouwd kerkgebouwtje in een buitenwijk van Bulawayo bezocht. Het gebouwtje is zover wind- en waterdicht dat er al enige tijd zondagsdiensten gehouden worden. Door gebrek aan geld en materialen kan het niet afgebouwd worden. Op de terugweg naar Ingwenya hadden we nog een bijzonder voorval. Halverwege de stoffige bijna onbegaanbare weg liep er een jong echtpaar. In de armen van de man lag een in een deken gewikkelde baby. Op zich

niets bijzonders voor Zimbabwe, maar hun werd een lift aangeboden. Het bleek dat de moeder zeven dagen geleden bevallen was van de baby en dat ze nu op de terugweg waren van een controle bezoek aan de kliniek. Dit was een vijftien kilometer lange reis vanaf de kliniek tot hun woonplaats. We hebben dit echtpaar met hun baby het een en ander meegegeven (o.a. een psalmboek) en hen een eind richting hun woonplaats weg gebracht. Ze waren erg dankbaar voor deze rit. Dit echtpaar had geen kennis van het zendingswerk, dus we mochten op deze wijze toch het evangelie laten klinken door hen een psalmboek en andere spullen aan te bieden.

Kunt u en jij dit voorstellen dat er zo in de eenvoud wordt geleefd? Wat is dit dan een reden om de Heere elke dag dankbaar te zijn voor alles wat Hij ons nog schenkt.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A.G. van Dijkhuizen. (2)

In 'Eilanden-Nieuws' van 13 oktober 1961 schrijft H. de J(ager) uit U(trecht) een uitgebreid artikel over ds. Van Dijkhuizen onder de titel 'De wachter op Sions muur'. Vanwege de relevante informatie geven wij dit artikel hier in z'n geheel door.

Gezocht prediker

Te Ouddorp heeft van 1818 tot 1864 een predikant gestaan, wiens naam ver buiten dorp en eiland bekendheid verwierf: ds. A. G. van Dijkhuizen. Niet alleen omdat hij omstreeks 1825 een gezocht prediker was, die veel beroepen ontving, maar vooral omdat hij later in geschrifte — speciaal door middel van preken — van zich deed horen. Er waren in en buiten Ouddorp velen, die de preken van ds. Van Dijkhuizen graag hoorden. Daarom probeerden twee uitgevers te Amsterdam deze preken te bemachtigen, om ze uit te geven. Soms was het J.H. den Ouden, die deze preken uitgaf, dan weer G. van Peurseem; er zijn ook preken geweest welke voor hun gezamenlijke rekening verschenen. Ds. Van Dijkhuizen is er zelf niet rijker van geworden. De preken kostten vijftien cent per stuk (bij intekening tien cent) en ze werden uitgegeven 'ten voordeele van verarmde geloofsgenooten'.

Preken.

De bedoeling van deze preken kwam af en toe naar voren in een apart woordje „aan den christelijken lezer". Zo heeft ds. Van Dijkhuizen eens een viertal preken

laten drukken over „Het scherpelijk prediken der Wet", naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus vraag 115.

In de eerste preek lezen wij „Om mij tegen den verderfelijken geest des tijds te stellen, geef ik deze leerrede thans in het licht. Lees dezelve aandachtig en overweeg ernstig haren inhoud. Indien gij met mij instemt, dan bid ik u, om des Heeren en Zijner Gemeente wil, dat gij mij, door dadelijke belangstelling in dezelve, ter harer aanprijzing en verspreiding, naar vermogen tracht te helpen, ten einde, onder den Goddelijken zegen, het daarin voorgestelde doel moge bereikt worden, tot eer van God en heil onzer natuurgenoeten." In een andere preek, over "het geloovig blijven bij den Heere", die nog door drie predicaties over hetzelfde onderwerp werden gevolgd (1845), plaatste ds. Van Dijkhuizen deze aantekening: "Geen geleerde Twist- maar eenvoudige Leerredenen, zal men in dezelve aantreffen. En hoe ook sommigen hedendaags, over den inhoud derzelve mogen denken, ik blijf dien nog steeds aankleven als den eenigen weg der zaligheid, geleerd in de Oude Hervormde Kerk, volgens Gods heilig Woord." Wij bemerken hieraan — en bij lezing der preken wordt dat nog duidelijker — dat ds. Van Dijkhuizen een aanhanger van de "Oude Waarheid" was. De terugkeer van de hervormde kerk tot haar oude belijdenis was iets waarop hij vurig hoopte en waarnaar hij streefde. Maar voor twistgeschrijf en bekvechterij voelde hij niets. Voor afscheiding nog minder. Hij zag alleen heil in de weg van een getrouwe Woordbediening. Vandaar dat er veel preken van zijn hand in druk verschenen.

Een eigen blad.

Ds. Van Dijkhuizen stond niet alleen. Ook enkele van zijn collega's meenden in het uitgeven van preken een goed middel te zien tot verbreiding van de kennis die naar de godzaligheid is. Zij kwamen toen tot de oprichting van een maandblad "De wachter op Sions muur", dat als ondertitel droeg: "Stemmen der Nederlandse Gereformeerde Kerk". *Raadgevingen op den weg naar de eeuwigheid en getuigenissen tegen den geest dezer eeuw. Door eene Vereeniging van Nederlandsche Hervormde Leeraren.* Het eerste nummer kwam in 1851 uit. Opnieuw verschenen er preken in, maar ook kortere overdenkingen berichten en kerknieuws. Het tijdschrift stond onder redactie van ds. Van Dijkhuizen, ds. W. Kraijenbelt te Overschie en ds. A. P. A. du Cloux te Oldebroek. Kennelijk was de ontvangst niet onverdeeld gunstig. Wie in het midden van de 19e eeuw getuigde tegen de geest van die eeuw, kon op bestrijding en beschimping rekenen. Dat had Da Costa ondervonden, toen hij in 1823 zijn "Bezwaren tegen den geest der eeuw" uitgaf. Men noemde de schrijver in de krant ronduit 'een ellendeling'. De eeuw der verlichting verdroeg geen tegenspraak en eiste slechts verheerlijking van al het goede dat tot stand kwam. Ook dat eeuwenoud bijgeloof (de gerefomeerde leer) moest verdwijnen.

Lieden van den domper.

Naar de geest dezer eeuw werd: “De wachter op Sions muur” en allen die met hen “de oud-Gereformeerde Kerkleer getrouw aankleven”, zoals ds. van Dijkhuizen het zei, “door velen booslijk en geheel ten onrechte lieden van den domper genoemd; dat is zulken, die hunne zoogenaamde, door hen gewenschte verlichting tegenstaan en trachten te verdooven, ja uit te dompen.” “Maar — zo ging ds. Van Dijkhuizen voort - het ware en zelfstandige licht, dat van den dag, de zon, laat zich immers niet uitdompen; en die in het Rijk der Waarheid en des Lichts beschenen en verlicht zijn geworden door dat groote en waarachtige Licht Christus, die Zon der Gerechtigheid, verheugen zich in dat licht, zij wandelen daarin veilig zonder zich te stooten, zij willen noch kunnen ook dat zelfstandig licht uitdompen.”

De “Vereeniging van Nederlandsche Hervormde Leeraren” is later overgegaan in de landelijke “Vereeniging van Vrienden der Waarheid” en het maandblad “De wachter op Sions muur” werd omgezet in het “Kerkelijk Tijdschrift”. Ds. Van Dijkhuizen trad toen op de achtergrond. Hij is echter tot het eind toe onvermoeid bezig gebleven met zijn activiteiten voor het herstel der aloude gereformeerde leer. Hij deed dit o.a. door de Dordtse Leerregels (de vijf artikelen tegen de remonstranten, 1619) opnieuw uit te geven. *(wordt vervolgd)*

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Jakob terug naar Kanaän

Jakob is veilig aangekomen bij zijn oom Laban. Daar ontmoette hij Rachel en Lea. Hij werd verliefd op Rachel en mocht na 7 jaar met haar trouwen. Jullie weten wel dat Laban hem bedroog door Lea aan hem te geven. Daarna kreeg hij ook Rachel, waarna hij nog 7 jaar voor haar werkte. Hij werd gezegend met elf zonen en een dochter. En heel erg veel dieren! Jakob is rijk gezegend! Wat was de Heere goed voor hem. Hij had het ook beloofd hè, bij Bethel.

Nu roept de Heere Jakob echter. Hij moet teruggaan naar zijn land. Naar het land, wat de Heere aan hem en zijn nageslacht heeft beloofd.

Na een lange reis komen ze in Kanaän aan. Jakob is blij, iedereen is veilig aangekomen! Toch zeurt er pijn en angst in Jakobs hart. Hij is bang om Ezau te ontmoeten. Die sterke broer van hem, die zo boos was en hem wilde doden. Zou Ezau nog steeds zo woedend zijn? Jakob wil het graag weten en stuurt een paar

knechten vooruit. Na een poosje komen ze terug. Ze kijken angstig en zeggen: 'Ezau komt eraan met heel veel sterke mannen'.

Jakob schrikt erg! Wat moet hij doen?

Hij verdeelt eerst zijn dieren en mensen in twee groepen. Als Ezau gaat vechten, is er nog een tweede groep over die kan ontkomen. En Jakob bidt tot de Heere om hulp. Hij wijst de Heere op Zijn oproep, dat hij naar Kanaän moet teruggaan. 'Heere, U hebt me teruggestuurd. Wilt U me ook bewaren en al wat bij mij hoort? Ik heb het niet verdiend, maar denkt U aan Uw belofte?'

Dat is het beste hé, de Heere vragen om hulp en Hem wijzen op Zijn eigen woorden uit de Bijbel!

Dan maakt hij een groot geschenk klaar voor Ezau. Hij stuurt verschillende kuddes, bestaande uit geiten, bokken, ooiën, rammen, enz. Allemaal voor Ezau. De knechten, die de kudden begeleiden, moeten ze bij Ezau brengen en zeggen dat Jakob eraan komt.

Als het nacht wordt, gaat hij niet slapen. De twee groepen mensen en dieren die nog over zijn, laat hij oversteken over de rivier de Jabbok. Zelf blijft hij achter.

En dan komt er ineens een Man. Hij valt op Jakob aan en ze worstelen hele nacht. Jakob vecht voor zijn leven. Die Man kan het niet winnen van Jakob, zo sterk is hij nu. Tenslotte raakt die Man even Jakobs heup aan en kijk... Jakob loopt mank. Dán ziet Jakob dat het de Heere is. De Man zegt: 'Laat me gaan, het wordt dag', maar Jakob zegt: 'Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.' Dan zegt Hij: 'Hoe is uw naam?' 'Jakob' antwoordt Jakob. Dan zegt de Man: 'Uw naam zal voortaan niet meer Jakob zijn, maar Israël (strijder met God). Jakob mag deze naam uit genade ontvangen! De Heere zegt hiermee eigenlijk ook: Jakob, Ik zal je zegenen, Ik zal met je zijn.

Daarna gaat de Man weg. Jakob noemt de plaats 'Pniël': Want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest.

Na een bange nacht is het vrede voor Jakob geworden. Hij is nu niet bang meer voor Ezau. De Heere zal hem helpen.

De ontmoeting met Ezau loopt goed af. Ze omhelzen elkaar. Ezau wil de geschenken niet aannemen, hij is een rijke man geworden. Jakob zegt: De Heere heeft mij al deze bezittingen uit genade gegeven. Ik ben ook rijk. Voel je het verschil? Zoek de rijkdom van Jakob!

Puzzel 984

Hieronder staat in geheimschrift een tekst uit Genesis 31. Probeer deze te ontcijferen met behulp van de vakjes én de Bijbel.

Inleveren: De tekst en vindplaats. Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Een hartelijke groet.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				18						11		
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 18 \end{array} \quad 6 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 24 \end{array} \quad 18 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \quad \underline{\underline{E}} \quad \underline{\underline{E}} \\ 26 \quad 18 \quad 18 \end{array} \quad 7 \quad 18$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 14 \end{array} \quad 18 \quad 9 \quad 24 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 24 \end{array} \quad 18 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 13 \end{array} \quad 17 \quad 13$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{K}} \\ 5 \end{array} \quad 21 \quad 11 \quad 17 \quad 19 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{K}} \quad \underline{\underline{E}} \quad \underline{\underline{E}} \\ 11 \quad 18 \quad 18 \end{array} \quad 7$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \quad \underline{\underline{E}} \\ 4 \end{array} \quad 18 \quad 24 \quad 18 \quad 7 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 13 \end{array} \quad 17 \quad 13 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 26 \end{array} \quad 18 \quad 13$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 3 \end{array} \quad 21 \quad 6 \quad 24 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 10 \end{array} \quad 21 \quad 6 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 20 \end{array} \quad 4$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \quad \underline{\underline{E}} \\ 10 \end{array} \quad 21 \quad 24 \quad 18 \quad 7 \quad 18 \quad 6 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 18 \end{array} \quad 6 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 13 \end{array} \quad 17 \quad 13$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 20 \end{array} \quad 4 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 2 \end{array} \quad 21 \quad 21 \quad 23 \quad 15 \quad 25 \quad 26 \quad 21 \quad 8$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 18 \end{array} \quad 6 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{K}} \\ 9 \end{array} \quad 11 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 14 \end{array} \quad 21 \quad 3 \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{E}} \\ 2 \end{array} \quad 18 \quad 13$$

$$\begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} \underline{\underline{\quad}} \\ 14 \end{array} \quad 9 \quad 5 \quad 6$$

KLEDINGINZAMELING T.B.V. NOORD-SYRIË



Met het oog op de nog steeds nijpende situatie in het noorden van Syrië willen we ook dit jaar kleding inzamelen voor de Stichting bright spot of hope. Deze stichting maakt het werk van ds. Blankers mogelijk in Noord-Syrië en in het bijzonder in het Koerdische stadje Kobani. Daar verblijven naast de lokale bevolking ook veel vluchtelingen

uit andere delen van Syrië.

We zoeken **(winter)kleding** voor mannen, vrouwen en nadrukkelijk ook voor baby's en (zeer) jonge kinderen.

Wij verzoeken u alleen nog kwalitatief goede kleding te schenken, die schoon is en bij voorkeur opgevouwen.

Knoopjes mogen niet ontbreken en een eventuele ritsluiting moet werken.

Daarnaast zijn goed **schoeisel**, **warme dekens** en **kinderspeelgoed** ook welkom.

Inleveren kan op zaterdag 2 en maandag 4 november tussen 9.00 en 11.30 uur bij Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp.

We vragen u met klem alleen op de genoemde momenten in te leveren.



Toiletpapier actie

3-laags, 8 rollen per pak

- 1 pak: € 2,50
- 3 pakken: € 7,00
- 12 pakken: € 25,00



Bestellen:

Bij de jeugd van de 4-you of per mail;
jeugdwerk@hhgouddorp.nl

Ophalen:

Vrijdagavond 22 november van 19.00-21.00u
Eben-Haezër (ingang via de kerk)
Tevens mogelijkheid om gezellig koffie met
iets lekkers te nuttigen



Bestelformulier ontbijtservice:

Na het succes in voorgaande jaren hoopt jeugdclub 4-you op D.V. zaterdag 23 november opnieuw de ontbijtactie te organiseren. De actie is dit jaar bestemd voor Stichting Bright spot of hope, het werk van Ds. Blankers in het noorden van Syrië.

Hieronder kunt u opgeven welk ontbijt u op D.V. zaterdagochtend 23 november 2019 thuisbezorgd wilt hebben en hoeveel. De bezorging zal tussen 8.00-9.00 uur zijn. Ook is het mogelijk om als verrassing voor iemand anders een ontbijt te regelen, dan graag het juiste bezorgadres invullen. Het ontbijt kan aan de deur afgerekend worden, (graag contant) als onze jeugd het komt bezorgen, of bij u als het ontbijt voor iemand anders wordt besteld.

- Ontbijt 'Standaard' á € 4,00 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk, thee en jus d'orange)
- Familieontbijt 'Standaard' a € 18,00 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)
- Ontbijt 'De Luxe' á € 5,50 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk thee. jus d'orange en vers fruit)
- Familieontbijt 'De Luxe' a € 24,95 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)

Bezorgadres 1 (betaaladres):

Naam :

Adres :

Bezorgadres 2 (indien ontbijt voor iemand anders geregeld)

Naam :

Adres :



Bestellingen ontvangen wij het liefst per email op: ontbijtactie4you@gmail.com

Telefonisch kan ook tussen 18:00 en 20:00 uur op tel. 683539

Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 20 november.

Bedankt voor uw bestelling en bijdrage aan Stichting Bright spot of hope