

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 6 – 19 september 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

Ps. 4:7

Geen gedeelte van de Heilige Schrift is bij Gods kinderen zo geliefd, als het boek der Psalmen. Daar belijden de Psalmisten met de mond wat in het hart leeft. De Psalmen zijn niet alleen een geestelijke apotheek voor allerlei ziele kwalen, maar ook een lusthof waarin de Messias wordt aangekondigd. Het is een schatkamer der christenen en weer anderen noemen het een anatomie of ontleding van gelovige zielen, een spiegel van Gods menigvuldige en ondoorgroendelijke genade. In de Psalmen worden de snaren van de ziel aangeraakt, zowel voor de diepste smart als de hoogste blijdschap. Kortom, voor alle verschillende gemoedsgesteldheden kunnen we in de Psalmen terecht. Welnu, voor al deze ziel schakeringen, vinden we in deze geestelijke apotheek allerlei welriekende specerijen, die voor iedere gemoedstoestand een liefelijke geur verspreiden. Het Boek der Psalmen wordt ook wel getypeerd als: 'de binnenkamer van het Oude Testament'. De Psalmen geven ons de innerlijke keerzijde van de geschiedenis te zien, die hun dichters doorleefd hebben voor het aangezicht van God en van de mensen, voor vriend en vijand, onder vreugde en verdriet.

Het is om de genoemde redenen en nog vele andere, dat de Psalmen zo geliefd zijn bij de kinderen des Heeren. Daarom zijn de Psalmen ook in zo'n hoge waarde voor Gods kinderen. Daarom kunnen we al van oude tijden af ons in zo'n rijke voorraad van commentaren van de Psalmen verheugen.

Luther heeft eens gezegd: 'In de Psalmen ziet gij de heiligen in het hart'. We zien hier de mensen zoals ze zijn. Geen modelheiligen, maar mensen van vlees en bloed, met hun zonden en gebreken. We zien het ook in het leven van iedere gelovige, dat zij die willen leven overeenkomstig Zijn Woord en geboden, veracht worden. Dat zien we ook in het leven van Israëls vrome en godvrezende koning. Hoe komt dat? Wel, we weten dat vanaf Gen. 3 er een strijd gaande is. De strijd tussen de God der Waarheid en de vader der leugenen. John Bunyan schreef er een boek over, namelijk *De Heilige oorlog*. Vanwege hun tegenovergestelde gezindheden, kunnen ze niet anders dan tegenover elkaar staan. Die strijd zal doorgaan tot op de jongste dag. Luther zegt, dat als wij volharden bij Gods Woord en met Christus willen blijven, dan is die strijd ons dagelijks brood. Dat sluit ook aan bij de woorden van de Heere Jezus: '*In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen*'.

Deze Psalm is een avondlied, waar David gerust mee in mocht slapen. Waarschijnlijk is deze Psalm aan de avond van dezelfde dag gezongen, waarop hij aan de morgen in Psalm 3 zijn hart voor de Heere had uitgestort. David mocht zich gerust neerleggen, terwijl er gevaar dreigde. David heeft deze Psalm gericht aan de opperzangmeester. Dat was de leider, de voorganger van de muziek- en zangkoren van de tempel. Het muziekinstrument voor deze Psalm was de Neginôth, waarschijnlijk een snaar instrument.

Deze Psalm is een gebed van iemand, waarvan het hart hem niet veroordeelt, maar die vrijmoedigheid tot God mocht hebben. Bij het nadenken over dit vers, mogen we God wel bidden, of Hij ons die genade wil geven om precies zo te denken en te doen. Wereldse lieden is het begonnen om koorn en most, zoals in vers 8 geschreven staat. De natuurlijke mens begeert niet anders dan de overvloed en rijkdommen van deze wereld. Zulken vragen gedurig: 'Wie zal ons het goede doen zien?' Om dat goede te verkrijgen, wenden ze zich niet tot God, die het ons alleen kan doen zien. Wij zouden graag het goede hier op aarde willen bezitten, want dan hadden we de HEERE niet meer nodig. David moest vluchten voor zijn zoon Absalom en heeft slechts weinige getrouwen aan zijn zijde overgehouden. Hij maakt hen geen verwijt, dat zij twijfelmoedig vragen: wie zal ons het goede doen zien? 't Is wat? Absalom (= vader des vredes), is onder zijn kinderen de grootste onruststoker die je maar bedenken kunt.

David mag het allerbeste medicijn kennen tegen de kwaal van het ongeloof en moedeloosheid. Hij stelt er het gebed tegenover: '*Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o HEERE*'. Gods vriendelijk Aangezicht, geeft vrolijkheid en licht, voor al d'oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Van dat Goddelijke Aangezicht straalt het heerlijk licht van Gods liefde, Zijn macht, Zijn trouw en genade. Als God Zijn aangezicht verheft is dat een teken van Gods gunst en hulp. Ook in onze gemeente zijn mensen met zorgen, met (psychische) noden en problemen. Wij mogen ook smeken of God Zijn Aangezicht in gunst tot ons wil wenden. Het tegenovergestelde van de verheffing van Gods Aangezicht is, dat de HEERE Zijn Aangezicht van ons afkeert en verbergt. David wendt hier het beste medicijn tegen twijfelmoedigheid en wankelmoedigheid aan, namelijk: de verheffing van Gods Aangezicht. Evenals de duisternis verdwijnt met het opkomen van de zon, zo verdrijft het Aangezicht van God de duisternis van de ziel, het scheidt vreugde en blijdschap in het hart dat neergebogen is. Als de HEERE Zijn Aangezicht verheft, dan is hulp en redding nabij. Gods Kerk van alle tijden en plaatsen weten het: Verbergt God Zijn Aangezicht, dan worden zij verschrikt. Mag u zich met David verenigen in het gebed: '*Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns o HEERE!* Als God, in en door Christus Zijn Aangezicht over ons doet lichten, dan staan we op tot de strijd en dan zal Hij onze haat'ren wijd' en zijn, verjaagd, verstrooid doen vluchten. David mocht zingen

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,

*Dan and'ren smaken, in een tijd
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
In hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord terneer,
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER'.*

ds. H. Juffer, Voorburg

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 22 september

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Loon op Zand
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

Zondag 29 september

- 9.30 uur: Ds. G.T. Appeldoorn, Melissant, Heilige Doop
18.30 uur: Ds. G.T. Appeldoorn
Collecten: 1 De Oase, 3 aflossing kerk

Woensdag 2 oktober

- 19.30 uur: Ds. P. Vries, Nunspeet
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Maandag 23 september:	Startavond catechisaties Aanvang 19.00 uur
Woensdag 25 september:	Bezinningsavond Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 27 september:	Doopzitting Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 28 september:	Startdag
Donderdag 3 oktober:	Vergadering Kerkenraad/Kerkvoogdij

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. Dat u Hem maar mag kennen en vrezen! Als dit nog niet zo is, let dan op het Woord des Heeren: "Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet".

Wijlen ds. S. van Dorp; 1880-1963 heeft het zo mogen zeggen:

"Nog is het niet te laat. Dat het in ons hart eens zijn of worde: "Ik zal mijn Rechter om genade bidden". Aan dezulken mogen wij brengen de blijde tijding: "Gij zult niet worden afgewezen". Gij zuchtenden over de hardheid uws harten, treurenden over uw zonden, gaat met vrijmoedigheid toe tot de troon der genade. Daar zult gij geholpen worden te bekwamer tijd. Hoe slecht wij het er ook afgebracht hebben, hoe wij onszelf ook moeten verfoeien, met geopende armen staat Jezus Christus gereed om te ontvangen alle verdrukten als door onweder voortgedrevenen, ongetroosten. Hoor Hem lieflijk en dringend nodigen: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Alle eeuwen door heeft de Heiland de zondaar ontvangen. Meent gij dan dat Hij ons zal afwijzen als wij tot Hem vluchten met een verbroken hart en verslagen geest? Ach, waarom koesteren wij zulke harde gedachten van Hem? Willen wij, die maar op onszelf zien, de Heere dan zo niet maken tot een leugenaar? Hij heeft toch in Zijn Woord laten schrijven: "Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden". Rusten wij toch niet, voordat wij rust hebben gevonden in de Verlosser en in Zijn volbracht

werk, voordat wij rusten aan het hart van de Vader, Die in de hemel is. Hij zegene ons met Zijn genade en Hij geve ons te geloven, te hopen, lief te hebben door de Heilige Geest.

Dominee Van Dorp heeft in 1908 een beroep ontvangen van onze gemeente en hij stierf in 1963 met deze laatste woorden: "De genade van de Heere Jezus Christus is voor een arme zondaar genoeg."

Voor u gelezen I

Och mens, werd het u zo eens ernst, dan zou ik u uit Gods Naam toeroepen: Gij kunt niet te zondig, schuldig, vuil en goddeloos zijn voor de Heere Jezus, of Hij kan en wil u afwassen, verzoenen, herscheppen en aannemen. Zeg niet, de Heere Jezus is te heilig, te rein van ogen en te hoog verheven, dan dat Hij naar mij, ja, naar mij, onder zo vele duizenden mensen, zou omzien. En dat, omdat ik zo'n oud en vervuild goddeloze en zo'n snode vijand Gods ben, ja, die zo vele overtuigingen heb verzondigd.

O mens, zie toe, maak niet langer of nieuwe voorwendsels bij en voor de Heere Jezus. Maar treedt tot Hem toe, wendt u maar zo gij zijt naar Hem toe. Ik weet, en ik ben verzekerd, al zijt gij nog zo hooggaand goddeloos, en al is er mogelijk niet één in uw huis, familie of stad, zo goddeloos als gij, dat God u nog hebben wil, en dat Jezus u waarlijk nog roept en nodigt, Hij sluit u niet uit. O neen! Wel, waarom zoudt gij uzelf dan uitsluiten, en achterblijven? Ja, laat mij u zeggen, en sta hier eens bij stil, dat gij, arm, ontwaakt zondaar, niet zo zeer verloren zult gaan om uw talloze zonden, die nu als een eeuwige last op uw ziel liggen tot verdoemenis, maar gij zult verloren gaan om uw wegblijven met uwe zonden van de Goddelijke Zaligmaker, de Heere Jezus, omdat gij Hem zo doende belet zult hebben, dat Hij Zijn zaligende Middelaarsgenade aan u kon verheerlijken. O, neem dit stuk toch met nadruk ter harte, zo bid ik u. Ja verder, zie eens in Gods Woord wie Hij al aangenomen en gezaligd heeft, als zij zich maar naar Hem kwamen wenden. Lees eens met aandacht 1 Kor.6:10-11 en 1 Tim.1:13-16, enz. O ja, het is en zal eeuwig waarheid zijn:

*Wie kwam ooit tot Uw troon,
Met vuile boezemzonden.
Die geen pardon verkreeg,
En schuilplaats in Uw wonden?*

Wel dan, zijn deze dingen alzo, gelijk zij zijn, sta dan toch niet langer op de ganse vlakke, zo zeggen wij ook tot u, onbegenadigde zondaar en zondares, maar vlied naar Christus, om uws levenswil. Waarom zou uw ziel in een diepe, rampzalige eeuwigheid worstelen met naberouw, dat gij het bloed des eeuwigen Testaments verwaarloosd en het vredesbloed en zoenbloed van het Goddelijke Lam, dat u was aangeboden, versmaad hebt? En dat onder worsteling van een knagende consciëntiewroeging, en onder worsteling van eeuwig hopeloosheid! O, niet alzo!

Nog roept God de Vader u toe, Ps.2:12: 'Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.' Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. *Hendrik van Lis (1704-1773)*

Voor u gelezen II

De wereld gaat voorbij; en zij die zich vastklampen aan de wereld en alleen maar aan deze wereld denken, zullen met haar voorbij gaan in een eeuwige verwoesting. Ontwaak, en zie het gevaar waarin u verkeert voordat het te laat is. Ontwaak, en ontvlied de toekomstige toorn. De tijd is kort. Het einde aller dingen is nabij. De schaduwen worden langer. De zon gaat onder. De nacht genaakt waarin niemand werken kan. De witte troon zal spoedig opgesteld worden. Het oordeel zal aanvangen. De boeken zullen geopend worden. Ontwaak, en ga uit van deze wereld nu het nog het heden is. *J.C. Ryle (1816-1900)*

Tenslotte

In een wereld waarin velen twijfelmoedig vragen: 'wie zal ons het goede doen zien?' gaat de Heere door. Ondanks alles wat ons aanklaagt, wat verontrust en onzekerheid geeft. Hij is de Getrouwe. Zijn huis zal vol worden. Zijn welbehagen gaat door de hand van Christus door. Hoe de hel en satan moge woeden. Daar staat de Heere Zelf voor in. Daarom is er ook verwachting. Voor jong, voor oud. Daartoe laat de Heere Zijn Woord nog uitgaan. Daartoe mogen de sacramenten nog worden bediend. Zo mocht ook de Tafel des Heeren afgelopen zondag nog staan toegericht. Daar mocht een in zichzelf onwaardig volk worden verkwikt, vertroost en bemoedigd in de strijd van deze aardse bedeling. Zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken! De weg zou anders voor hen teveel zijn. Hoe is het geweest, volk? Misschien - o, hoe groot - mocht u gekust worden met de kussen Zijns monds? Misschien was uw gang onder veel strijd en aanvechting? Mogelijk ging het zo hoog uit dat u niet kon, niet durfde komen op Zijn liefdesnodiging? Mogelijk is de satan er alweer bovenop gesprongen. Ach, hoe het ook was, de Heere weet ervan. Mocht Hij Zijn eigen werk maar steeds bevestigen en versterken. Maar, misschien moest u wel blijven zitten, omdat u dat zo nodige Goddelijke recht nog mist? O, laat u en jij toch nog opwekken tot een oprechte overgave aan de Heere. God laat u nog nodigen tot Zijn heil. Hij meent het zo hartelijk met u en jou. Nu het nog genadetijd is: 'Kies u heden wie gij dienen zult!'. We besluiten met een welmenende en indringende raad van Thomas Watson (1620-1686) aan het adres van een ieder, ook na ontvangen genade: 'Maak dagelijks uw geestelijke balans op; onderzoek hoe de zaken staan tussen God en uw ziel.'

Allen, jong en oud(er), een hartelijke groet. *Uw en jouw kerkenraad.*

UIT DE KERKENRAAD

Beroepingswerk

Opgemerkt is dat vanuit de gemeente hartelijk wordt meegeleefd met het op te pakken beroepingswerk. Het moge duidelijk zijn dat dit niet eenvoudig is. In de eerste plaats is het een voluit geestelijke taak. Daarbij dient het voor ons als kerkenraad steeds de biddende vraag te zijn: Heere, wat wilt Gij dat wij doen zullen? Wij hebben de laatste tijd al enig voorwerk mogen doen. Daarbij is nagedacht over de handelswijze ten aanzien van het beroepingswerk. Zo zijn er uitgangspunten benoemd voor het beroepingswerk, naast kaders voor de te beroepen predikant en de voorgestane prediking. Zo is onder meer vastgesteld, dat de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking de voornaamste taak is van de te beroepen predikant. In de prediking dient in ieder geval aan de orde te komen:

- het aanwijzen van de kwaal;
- het geneesmiddel voor die kwaal;
- en hoe dit geneesmiddel wordt toegepast.

Een ander belangrijk uitgangspunt voor het beroepingswerk is, dat er binnen de kerkenraad eensgezindheid gewenst is voor het uitbrengen van een beroep op een predikant. Verder dient er zorgvuldigheid betracht te worden in de oordeelsvorming ten aanzien van de prediking en overige aspecten van de beoogde predikant. Is dit traject doorlopen en er mag vrijmoedigheid zijn om te beroepen, dan zal eerst nog een gesprek gevoerd worden met de beoogde predikant. Pas daarna wordt in de kerkenraad besloten al of niet het beroep uit te brengen.

Alvorens te mogen beroepen is het ook nodig om autorisatie van het Breed Moderamen van de classis Zuid-West te ontvangen. Zij kunnen dit pas weer doen indien zij positief worden geadviseerd door de landelijke Commissie toezicht en financiën. Op 9 september heeft het Breed Moderamen autorisatie verleend voor het beroepen van een predikant.

Met dit inzicht hebben wij getracht het proces rondom het beroepen voor u wat inzichtelijker te maken. Mogen wij reken op uw begrip en geduld indien het schijnbaar wat lang duurt voordat er een beroep wordt uitgebracht?

Gelukkig mogen we weten dat de Heere, Die alles bestuurt en regeert, al weet wie er naar Ouddorp zal of moet komen en op welke tijd. Dit geeft rust in het beroepingswerk. Echter hierin hebben we ook onze ambtelijke verantwoordelijkheid te verstaan.

Wilt u ons als kerkenraad en het beroepingswerk gedurig gedenken in uw gebeden? Opdat de Heere nog wil voorzien in de vervulling van de vacante predikantsplaats.

VAN DE DIACONIE

Collecte plaatselijk jeugdwerk



D.V. zondag 22 september zal de eerste collecte bestemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk. Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Want de jeugd is immers de toekomst van onze gemeente. Het is uitermate belangrijk dat, naast de opvoeding thuis ook vanuit kerkelijke verenigingen onderwijs ontvangen wordt uit Gods Woord. Christen zijn is niet alleen een zondagse aangelegenheid. Het moet een rode draad door ons leven zijn. In het jeugdwerk zetten vele leidinggevenden zich in om onze jeugd dit te leren en hun verantwoorde en gezellige avonden te bezorgen. Laten wij als gemeente hen van de benodigde financiële middelen voorzien.

Collecte "De Oase"

Als het leven om een adempauze vraagt



D.V. 29 september zal de eerste collecte bestemd zijn voor de Oase. De Oase heeft in de loop der tijd een bijzondere plek in onze gemeente ingenomen. Vele vrijwilligers zijn er werkzaam en dragen hun steentje bij. Als gemeente willen wij de Oase ook graag van financiële middelen voorzien. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Ervaring van een gast:

God baande door de woeste baren...

Wat is de Heere groot en goed. Hij heeft weer pad en weg willen banen midden in de orkaan van dit leven. Hijzelf heeft getoond dat Hij de storm heeft bedaard. Wat was het weer goed om een periode in de Oase te mogen zijn. Om even tot mijzelf te komen, uit te rusten, te overdenken wat nuttig is voor mij en ons gezin na de Oase. Om tot dat besluit te komen valt niet altijd mee, maar toen ik er eenmaal was ebde de spanning in de loop van de weken weg, om plaats te maken voor ontspanning en rust. Ook de vele lieve, betrokken vrijwilligers zijn mij tot grote steun geweest ieder op zijn/haar manier! Wat heel nuttig was waren de thema ochtenden waarin belangrijke zaken aan de orde komen zoals bijv. draagkracht en draaglast om daar een evenwicht in te zoeken. Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan. Ook de Bijbelbesprekingen zijn mij tot steun en troost geweest en lieten zien en horen dat God van mijn zaken afwist. Hij is een horend en verhoerend God, Hem alleen de eer! Ik beveel de Oase van harte toe

aan mensen die toe zijn aan een periode van rust, bezinning en ontspanning! Echt, het is de moeite waard!

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Startavond catechisatie

DV de 30^e september zal het catechisatieseizoen weer beginnen. Als het goed is hebben alle jongeren tussen de 12 en 21 een uitnodiging ontvangen met de indringende vraag “Welk brood eet jij deze winter?”. Dat wil overigens niet zeggen dat jongeren van 21+ niet welkom zijn. Eveneens zeer welkom. Op de uitnodiging staat in welke groep je bent ingedeeld. Het zou heel fijn zijn als iedereen zich daaraan houdt. In gevallen waarin een jongere **echt** niet kan is er nog de vrijdagavond. De kerkenraad verwacht uiteraard dat alle jongeren die zijn uitgenodigd aan die uitnodiging gehoor zullen geven en zoals hierboven al genoemd ook niet uitgenodigden zijn van harte welkom. Je bent met je 21^e niet volleerd, verre van dat. Een spreekwoord Zorg ervoor dat je er gelijk de eerste keer bent. Dat is goed voor de aansluiting met de groep. Zowel op de maandag- als de dinsdagavond zal kandidaat Speksnijder de catechisaties geven. De vrijdagavondcatechisaties en de zaterdagmorgencatechisatie worden door ouderlingen verzorgd.

De kerkenraad doet een beroep op de ouders hun kinderen hierin meer dan te stimuleren. U hebt immers bij de Doop van uw kind beloofd uw kinderen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Welnu daar is zeker op de catechisatie de gelegenheid voor. Wilt u biddend om uw kinderen heen staan en met hen meeleven als het gaat om de catechisaties?

Wat gaat nog vooraf?

Evenals vorig jaar hopen we het catechisatieseizoen DV de 23^e te starten met een gezamenlijke avond voor catechisanten en ouders. Voor deze avond is de Stichting Yona uitgenodigd die jullie en u het nodige gaat vertellen over gebruik van Social Media. Zie de aparte uitnodiging in deze kerkbode in de vorm van een Whatsapp-bericht. We beginnen om 19.00 uur (inloop met koffie, thee, fris vanaf 18.30 uur). Kandidaat Speksnijder zal de avond openen. Daarna krijgt een vertegenwoordigster van Stichting Yona het woord die op interactieve wijze een presentatie zal geven over het gebruik van Social Media. Er zal volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Na afsluiting door kandidaat Speksnijder is er gelegenheid voor een drankje en hapje. Komt allen!

Bezinningsavond 'De orde des heils'

Op woensdagavond 25 september willen we weer verdergaan met de behandeling van 'De orde des heils'. Vorig seizoen stonden wij achtereenvolgens stil bij de eerste vier schakels van de gouden keten van het heil: de roeping, de wedergeboorte, de bekering en het geloof. Zo de Heere wil en wij leven zullen, willen de volgende sprekers met ons nadenken over de laatste vier schakels:

- De rechtvaardigmaking; 25 september 2019, ds. T.A. Bakker
- De aanneming tot kinderen; 13 november 2019, dr. W.J. op 't Hof
- De heiligmaking; 8 januari 2020, ds. B. Reinders
- De heerlijkmaking; 5 februari 2020, ds. H. Lassche

De eerstvolgende keer handelt dus over de rechtvaardigmaking, een centrale schakel in de heilsorde. Er zijn maar twee soorten mensen: rechtvaardigen en goddelozen. Een andere mogelijkheid is er niet. De rechtvaardigmaking vindt plaats in de wedergeboorte. Daarom kunnen we de rechtvaardigmaking daarvan ook niet losmaken. In de wedergeboorte wordt een zondaar van Adam afgesneden en Christus ingeënt. Van Gods kant zijn wedergeborenen dan ook eeuwig behouden. Maar hoe ligt dat aan de kant van de zondaar? Daar zien we juist het tegenovergestelde in de beleving. De zondaar wordt in de wedergeboorte juist schuldig verklaard, in plaats van vrijgesproken. Hij moet in de beleving omkomen. De Heilige Geest maakt in die weg plaats voor de verdiensten van Christus en past die toe aan het hart. De zondaar wordt voor Gods rechterstoel gedaagd. Het zwaard van Gods recht zal hem moeten treffen. Hoe kan God als Rechter die zondaar vrijspreken? Door de tussenkomst van de Heere Jezus Christus, Die als Advocaat tussenbeide komt. Het zwaard van Gods gerechtigheid heeft Hém, de Herder, getroffen, opdat Zijn schapen vrijuit zouden gaan. Door de Heilige Geest wordt die uitspraak door het Woord in het hart van de veroordeelde zondaar bekendgemaakt. Hij ontvangt in de rechtvaardigmaking twee zaken: vergeving van schuld en een recht op het eeuwige leven.

Kortom, een zeer belangrijk onderwerp is aan de orde van behandeling. Ds. T.A. Bakker hoopt de avond dus te leiden. Hij zorgt voor een samenvatting die na afloop kan worden meegenomen. De avond begint als gebruikelijk om 19.30 uur in Eben-Haëzer. Inloop vanaf 19.00 uur. We hopen rond de klok van 21.30 uur af te sluiten. Een ieder heel hartelijk welkom.

Vrijdag 27 september: Doopzitting

Op zondag 29 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 27 september om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Op 22 september hoopt de zondagsschool weer te beginnen, we hopen dan alle kinderen in gezondheid te mogen ontmoeten, neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

De Psalmen en de teksten worden weer geleerd volgens het rooster wat ze op deze zondag uitgereikt krijgen.

Ouders, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de Psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De Psalmen kunnen gebruikt worden om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.

Ook willen we vragen of de kinderen hun Psalmboekje mee willen nemen naar de Zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden, het komt regelmatig voor dat de helft van de kinderen maar meezingen omdat de rest geen Psalmboekje bij zich heeft.

Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens, op 27 september is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Veranderd water.

Na de pauze gaan we knutselen.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 7 oktober hopen we weer te vergaderen. Deze avond maken we een begin met Bijbelstudie 1, de zegen van de geloofsbeproeving n.a.v. Jacobus 1:1-18. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn. Van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op DV donderdag 3 oktober is de jaarlijkse Bondsdag te Lunteren.

Het thema is, het boekje van Jakobus: Geloof en werken.

Spreker 's morgens, Ds. van Meggele: Gerechvaardigd door het geloof.

Spreker 's middags, Ds. J.C. de Ouden: 'En de vrucht daarvan'.

U kunt zich opgeven bij: www.ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Er kwam een vraag van de avondvrouwenvereniging of iemand bereid is om voortaan mee te helpen in de organisatie met de Kerstpostactie.

Wilt u het graag doen? U kunt het doorgeven naar: www.ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

De vergadering van DV 21 april 2020 wordt verzet naar DV dinsdag 12 mei 2020, dat i.v.m. de vakantieperiode.

Ook zoeken we nog 2 koffieschenkers die in de ochtenden wil koffieschenken. Er wordt nog een herinneringsmail gestuurd voor de betaling van het uitje en van de contributie dit jaar. Alvast hartelijk dank!

Hier heeft u nog de data van dit seizoen:

- dinsdag 8 oktober
- dinsdag 12 november
- dinsdag 10 december (Kerstviering)
- dinsdag 14 januari '20
- dinsdag 11 februari
- dinsdag 3 maart
- dinsdag 12 mei (jaarvergadering)

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Laatste herinnering ~ startdag 2019 ~

Op DV. zaterdag 28 september hopen we de jaarlijkse startdag te houden voor het nieuwe verenigingsproject.

Zoals u weet dit seizoen voor Brigt Spot of Hope, het werk van dominee Blankers in Syrië.

De kinderen van de basisschool 4-12 jaar worden om 15.00 uur verwacht in Eben-Haëzer voor een gezellig "speurruispeel", en daarna lekker patat eten met elkaar.(kinderen hoeven zich niet op te geven)

Voor de volwassenen hopen we een fietstocht te organiseren (wanneer de weersomstandigheden het toelaten) Start en inschrijving tussen 15.00 en 15.15 uur in Eben-Haëzer en aansluitend warm en koud buffet.

Ook wanneer u niet fietst mag u natuurlijk wel gezellig komen eten.

Voor de maaltijd die om 17.00 uur begint in Eben-Haëzer kunt u zich opgeven tot DV.21 september via startdag@hhgouddorp.nl / bel 0649942040

Voor de jeugd van +12 jaar zal er weer een gezellige barbecue zijn op Hazersweg 40, deze begint om 19.00 uur en jullie kunnen zich opgeven via de 4-you app of via startdag@hhgouddorp.nl / bel 0649942040

Wij hopen dat we vele jongeren en ouderen op deze dag mogen ontmoeten, want deze dag wordt georganiseerd voor heel de gemeente.

Van harte welkom!

De startdagcommissie

Aanvang winterseizoen clubs en verenigingen

Het winterseizoen staat weer voor de deur, zo de Heere wil en wij leven zullen, gaan de verschillende clubs en verenigingen weer starten. Het club- en verenigingsleven willen wij u en jou van harte aanbevelen. Op deze bijeenkomsten gaat de Bijbel open, het is goed om met elkaar uit de Bijbel te lezen. En vervolgens het gelezene met elkaar te bespreken, wat wordt er mee bedoeld, en wat heeft dat ons/mij te zeggen. De Heere Jezus heeft ook gezegd: *Onderzoekt de Schriften.... die zijn het, die van Mij getuigen* (Joh. 5:39). In de Bijbel is te vinden: onderwijs, vermaning, bemoediging en vertroosting. Maar ook kracht en sterkte, omdat de Bijbel spreekt van het eeuwig Welbehagen Gods in Christus, en onderwijst in de heilgeheimen van het Koninkrijk der hemelen. Het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, kan daarbij niet gemist worden. Daarom roept de Heere ook u en jou op om op geregelde tijden het Woord ter hand te nemen, het met eerbied en aandacht te lezen en onderzoeken en er biddend mee bezig te zijn. Daarnaast is er op de clubs ook volop ruimte voor ontspanning en gezelligheid, in de vorm van knutselen, een spel, sportief of andere activiteit. Laten we zo als kerkelijke gemeente (jongeren en ouderen) onze plaats niet leeg laten, maar juist elkaar opwekken en aansporen om de bijeenkomsten getrouw te bezoeken. Dus volwassenen en ouderen; laat uw plaats niet onnodig leeg ! En ouders; spreek hierover met uw kinderen ! Via de Kerkbode worden steeds de data en tijdstippen van de verschillende clubs en verenigingen bekend gemaakt.

Van harte aanbevolen, namens de Commissie VerenigingsWerk

VOOR JOU

Jongerendag 16+

'Op reis!', dat is het thema van de jongerendag 16+ D.V. 30 november a.s. De dag bestaat uit een middag- en programma en vindt plaats in Hoevelaken. Tijdens een appèlwoord hoopt ds. R. van de Kamp stil te staan bij dit thema. Na het plenaire gedeelte kunnen er twee inspirerende workshops worden gevolgd. Daarnaast is er in het programma voldoende ruimte om jongeren vanuit het gehele land te ontmoeten. Voor meer informatie: www.hhjo.nl/jongerendag16+, vanaf half september kun je hier inschrijven voor de workshops.



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. S. la Lau (1)

Aan het einde van het jaar 1807 geeft dominee M. Gersen van Ouddorp aan zijn kerkenraad te kennen dat hij emeritaat wil aanvragen. Hij is dan 65 jaar oud. Zijn gezichtsvermogen is sterk verminderd, evenals zijn stemgeluid. Met dit emeritaat zou een einde komen aan zijn 31-jarige(!) ambtsperiode in Ouddorp. In getrouwheid heeft hij al die jaren onze gemeente gediend. Onder zijn bediening is het kerkbezoek toegenomen. In 1790/91 was het kerkgebouw, dat erg in verval was geraakt vanwege achterstallig onderhoud, grondig gerestaureerd. Op 14 augustus 1791 was het vernieuwde kerkgebouw plechtig ingewijd met een leerrede van ds. Gersen over Haggai 2 vers 10. Deze leerrede is in druk verschenen en zodoende bewaard gebleven voor het nageslacht. In de toepassing gaat ds. Gersen breedvoerig in op de geschiedenis van zijn gemeente. Hij zegt daarin o.a. het volgende: *“Ik bezit een Lyst der Heeren Predikanten, die, sedert de Kerkhervorming Goeree en Ouddorp, te gelyk en ook afzonderlyk, bediend hebben, waar uit blyken kan, dat uwe Leeraars, niet met Arends vleugelen, van hier zyn weggevlogen, maar gy het voorrecht gehad hebt, dezelve lang te behouden: trouwens, alle verandering is geene verbetering, zoo voor den Leeraar, als voor de Gemeente.”*

Predikant en kerkenraad gaan nu begin 1808 niet alleen werk maken van het aanvragen van emeritaat voor ds. Gersen, maar het beroepingswerk wordt onder

zijn leiding ook ter hand genomen. De eerste predikant die in de kerkenraadsvergadering van 3 maart 1808 beroepen wordt, is ds. A.F. van der Scheer uit Zegveld. Deze bedankt echter voor het op hem uitgebrachte beroep. Een half jaar later wordt door deze predikant een beroep naar Rotterdam-Hillegersberg aangenomen. In de vergadering van 4 mei daaropvolgend wordt besloten een beroep uit te brengen op de bekende ds. D.A. Detmar te Wijk bij Heusden. Ook deze bedankt voor het beroep naar Ouddorp. Dan wordt op 1 augustus van datzelfde jaar een beroep uitgebracht op ds. S. la Lau te Oudendijk in Noord-Holland. Zijn Zegveld en Wijk bij Heusden ook nu nog voor ons vrij bekende gemeenten, Oudendijk is dat allerminst. Er is dan ook anno 2019 geen sprake meer van een zelfstandige kerkelijke gemeente in Oudendijk. Het kerkgebouw is sinds 1982 eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Het gebouw wordt eenmaal per maand door de Nederlands Hervormde Gemeente (PKN) gebruikt en verder voor allerlei culturele en andere evenementen. De naam van ds. S. la Lau staat vermeld op een van de twee prachtig gekalligrafeerde predikantenborden, die nog herinneren aan betere tijden. Treffend is het onderschrift op deze borden: *Die Godes Woord aanhoord, en daar niet na en leeft, is als 't besayde land, dat geene vrucht en geeft.* Dat geldt ook voor de daar gehouden preken van ds. la Lau. Hij had al voor twee beroepen, nl. naar Assendelft (1804) en Wognum (1805) bedankt toen het beroep van Ouddorp kwam. Dit beroep kwam voor ds. la Lau in een tijd dat hij in rouw gedompeld was vanwege het overlijden van zijn moeder. Toch mag hij dit beroep aannemen.

Wie was ds. S. la Lau?

Samuël la Lau werd geboren op 17 augustus 1779 te Leiden. Hij stamde uit een oud Hugenotengeslacht. In de 17e eeuw waren zijn voorouders vanwege de geloofsvervolging in Frankrijk uitgeweken naar Nederland. Zijn vader, Jacob Jacobse la Lau, getrouwd met Johanna Elisabeth Bonte was werkzaam in de linnenindustrie. Hij staat in de gemeentelijke administratie van Leiden te boek als 'lintfabriquer'. De jonge Samuël gaat, evenals zijn een jaar oudere broer Jacob, theologie studeren aan de oudste universiteit van Nederland in Leiden.



Na deze opleiding met goed gevolg te hebben afgerond wordt proponent La Lau beroepen naar Oudendijk. Dat beroep wordt door hem aangenomen en op 18 september 1803 wordt hij door zijn broer, die dan predikant te Brandwijk is, bevestigd met de woorden uit Hebrëen 13 vers 17. Diezelfde dag verbindt de

jonge La Lau zich aan de gemeente met de woorden uit Lukas 19 vers 10: *“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.”* Ds. La Lau diende vijf jaar zijn eerste gemeente. Hij was getrouwd met Anna Wilhelmina van Hensbergen. In het jaar van hun vertrek naar Ouddorp, 1808, werd in Oudendijk hun eerste kind geboren, een jongetje, Jacob Hendrik. (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Ik ben op reis naar...

We zijn vaak op reis. Normaal gesproken ga je elke doordeweekse dag naar school. In de vakantie maakte je misschien een langere reis. Maar zelfs een stukje lopen in huis of op je kamer... We zijn haast altijd ‘op reis’.

De Bijbel leert ons dat we op reis zijn naar ons eeuwig huis (Prediker 12:5). Wat is dat, ons eeuwig huis? Dat is ons thuis, nadat we gestorven zijn. Wij wonen op aarde allemaal in verschillende huizen. Er zijn echter maar 2 eeuwige huizen: Eeuwig, altijd in Gods huis bij God of in het huis van de duivel, zonder God... Verhuizen kan niet meer.

Ons leven op aarde is de reis naar één van die 2 huizen.
Hoe je leven is, bepaalt waar je gaat wonen.

In Hebreëën lezen we over Abraham. Heel mooi en duidelijk staat in Hebreëën 11 dat de Heere Abram riep om op reis te gaan, niet wetend waarheen. Door datzelfde geloof in de Heere, het vertrouwen dat de Heere voor hem zorgt, is hij gaan wonen in het land van de belofte, Kanaän. Het was nog niet van hem, maar zou van hem en zijn nageslacht worden. Hoe kon Abram toch zo geloven en reizen? De reden staat erbij: ‘Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is’... Je begrijpt wel dat daar het hemelse Kanaän mee wordt bedoeld, de hemel. Dat is onwankelbaar en zal nooit verdwijnen, het is eeuwig! Abraham wist: Mijn levensreis op aarde is belangrijk. Ik volg gehoorzaam de Heere, want Hij zorgt voor mij én ik ben op reis naar mijn eeuwig thuis!

Jij bent ook op reis naar je eeuwig huis. Ook als je jong bent! Je reis kan lang of kort zijn, maar op een dag eindigt hij. Reis je al net als Abraham naar de hemel, naar de Heere? Als je gelooft in de Heere en je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heere Jezus, ben je op reis naar de hemel.

Door de zonde zijn we allemaal op reis naar de hel. Maar op aarde kan onze levensreis gelukkig wel een ander doel krijgen! God kan door genade ons reisdoel veranderen! Hij wil dat heel graag. Daarvoor is Zijn Zoon gekomen. Voor zondige mensen en kinderen. De Heere zegt in Jesaja 55:3a: 'Neigt uw oor (luister) en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven!' Vervolg jij zo je levensreis? Dan kom je straks voor eeuwig Thuis, bij God!

Puzzel 981

Zoek het eerste cijfer in de bovenste rij. Zoek het tweede cijfer in de linker rij. Waar de twee lijnen kruisen, vind je de juiste letter. Bijvoorbeeld: 32 = h

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	Q	R	S	T
5	U	V	W	X	Z

De volgende zinnen gaan over reizen in de Bijbel.

Kun jij ontcijferen welke zinnen hier staan en in welk tekstvers je ze kunt vinden in het Bijbelboek?

Inleveren: de 6 zinnen + vindplaats

- 51.43. 11.21.34.11.32.11.33. 34.51.42.44.41.51. 25.11.43. 41.11.11.34. 43.11.11.34. 32.51.54. 23.11.43.41. 25.11.43. 32.51.54. 55.15.42.41.51.43.
Genesis 20:.....

- 11.23.55.53. 22.42.43.22.51.43. 41.42.51. 21.51.42.41.51.43., 54.53.54.41.11.54. 55.42.52. 54.42.52. 54.51. 21.51.54.32.23.51.32.51.33. 42.43.13.35.11.33.51.43.
Ruth 1:.....

- 51.43. 32.42.52. 34.51.42.44.41.51. 25.11.43. 41.51. 51.43.51. 44.54.11.41. 51.43. 25.23.51.13. 54.53.54. 41.51. 11.43.41.51.34.51;
Lukas 13:.....

- 55.53. 55.51.22.54. 41.51. 32.51.51.34.51; 22.42.52. 55.15.23.54. 43.42.51.54. 53.14.54.34.51.13.13.51.43,
2 Kronieken 11:.....

- 11.23.55.53. 55.53.43.41. 42.55.11.13. 52.11.13.53.21. 35.51.22;
Genesis 28:.....

- 33.11.11.34. 11.23.44. 41.51. 35.53.23.13. 43.42.51.54.
53.14.22.51.32.51.25.51.43. 35.51.34.41, 55.53. 34.51.42.44.41.51.43. 55.42.52.
43.42.51.54.

Exodus 40:.....

100 punten:

Er liggen weer een aantal boekenbonnen klaar in Eben-Haëzer.

Eindantwoorden:

978:



Gij, raad, dat, aarde, leiding, behoefte, dewijl.

979:

Rebekka, de Heere, kind(eren), twee, Ezau, Jakob, jager, tenten, Jakob, Ezau
Puzzel 980 en 981 graag inleveren voor **D.V. donderdag 3 oktober 2019.**

Veel puzzelplezier! Een hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL – Het Boek dat nooit oud wordt

De tijd gaat voort.

In Dordrecht is het wonderlijk druk.

In een deftige vergaderzaal, - *De Doelen* – komen vele voorname heren saam; 't zijn meest dominees en professoren. Ze hebben lange, statige mantels aan; geplooid witte kragen om de hals; hoge flaphoeden op. Uit Friesland en Zeeland, uit Holland en Gelderland, uit alle oorden van het land, ja, zelfs uit Engeland en Duitsland zijn ze naar Dordrecht gereisd, - in schuiten of reiswagens, te paard of te voet.

Waarom?

't Is eigenlijk een *droeve* oorzaak, die deze mannen hier samenbrengt. Er zijn *godsdiensstuwisten* uitgekomen in het land. In onze vaderlandse geschiedenis noemt men dat: de strijd tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten. Het gehele land is er van in beroering geraakt.

Droevig!.. Nu is de Bijbel *vrij*. Nu is de bittere vervolging om het geloof ten einde ... En nu? Nu komt er twist om diezelfde Bijbel. Sommigen lezen de woorden van de Bijbel

heel anders dan Luther en Calvijn, de grote hervormers, het de mensen hebben geleerd.

Twist ... om de *Bijbel!* Dat mòcht toch niet?

‘Laten we nu de knapste, de wijste mannen uit het hele land tezamen roepen,’ zei men. ‘*Die* zullen zeggen, wie gelijk heeft.’ Dat is geschied; - in 1619.

In Dordrecht, - in De Doelen – hebben deze mannen maandenlang vergaderd. Ds Bogerman, de man met de lange grijze baard, is de voorzitter.

Men noemt deze samenkomst: *De Nationale Synode* te Dordrecht. Daar is de leer van wie het beter wilden weten dan Luther en Calvijn, de *verkeerde* genoemd, tot een *dwaalleer* verklaard.

En ... daar hebben die knapste en wijste mannen van het land *nog* iets besloten.

Iets heel belangrijks. Iets, waarvoor duizenden en duizenden mensen in ons land hun dankbaar zijn geweest. Iets, waarvoor wij – na *driehonderd jaar* – hen nòg dankbaar zijn.

Wat dat wàs?

(Wordt vervolgt)



Najaarsfair Adullam

Op D.V. zaterdag 21 september. hopen we weer een najaarsfair te houden voor Adullam gehandicaptenzorg van 9.00-15.00 uur in het centrum van Ouddorp. Wij verkopen o.a. kruiden, rollen snoep, zakjes snoep, koekjes, bolussen, bonbons, kaarten en speelgoed. Ook zijn er artikelen van Honderd Procent Ouddorp, zoals sieraden en sjaals. Verder zijn er snijbloemen, bloemstukjes, planten en boeken. We hebben ook Aloë Vera producten enz. Ook word er koffie, thee en frisdrank verkocht. Voor inlichtingen bel: 0187-682904. We hopen weer veel mensen te ontmoeten die onze gehandicapte medemensen willen helpen en steunen door hun aankopen.

HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Kom naar de Toogdag

Zaterdag 19 oktober 2019 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog weer meer bezoekers dan eerdere jaren. We willen immers met elkaar spreken over de Dordtse Leerregels. In dit meest onbekende belijdenisgeschrift worden remonstrantse dwalingen weerlegd. Dwalingen die A.D. 2019 op het kerkelijk erf openlijk of bedekt als waarheid worden aangehouden. Daarom is het zo belangrijk dat u er bent. Ter inleiding worden twee referaten gehouden. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra van Harskamp en gaat over de actualiteit van De Dordtse Leerregels in zowel prediking als pastoraat, terwijl het middagreferaat gaat over de volharding der heiligen n.a.v. H5 van De Dordtse Leerregels en wordt door ds. M. van Slightenhorst van Achterberg uitgesproken. De Toogdag begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de lunchpauze van 12:00-13:00 uur worden u broodjes en drinken aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand van 09:45-10:15 uur is de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Mannenbond. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 19 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. Voor al het onze geldt: Deo volente.



**GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

Toogdag GBS in Barneveld

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 12 oktober 2019 haar 54^e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw 'De Hoeksteen' van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te Barneveld.

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. A. van Voorden uit Leerdam en ds. A.F.R. van de Veen uit Groenekan te spreken.

De pauze duurt van 12.30 uur tot 13.45 uur.

Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. C. Hogchem uit Aalburg, ds. A. Vlietstra uit Harskamp en ds. A. van Heteren van Urk te spreken. Ds. Van Heteren verzorgt ook de sluiting.

Het kerkgebouw is goed bereikbaar per auto via de A30 - afslag Barneveld-Zuid. Bij de kerk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. De kerk is ook uitstekend per trein te bereiken, u kunt uitstappen op station Barneveld-Zuid.

In de middagpauze is er ruime gelegenheid om bij de boekentafels in de kerk Bijbels, psalmboeken en andere uitgaven van de GBS te kopen.

De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling te handhaven en te bevorderen.

Samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen werken wij aan diverse vertaal- en revisieprojecten. Onze aandacht voor de kanttekeningen strekt zich ook uit tot digitale publicatie ervan in het Engels (via ons softwareprogramma) en het vertalen ervan in het Afrikaans, voor Zuid-Afrika.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 28 september 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 3 oktober 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgoudorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

88% 11:00



Startavond catechisatie

Floris, U



Hé Floris, hoe ist? Ga je nog mee maandag 23 september naar de startavond?

10:52 ✓✓

Floris

👍 Goed dat je 't zegt Anna! Waar gaat 't ook al weer over?

10:53

Over 'Social Media'. Er komt iemand van Yona. Die vertelt van alles over Insta, Snap, Facebook, Twitter enzo.

10:53 ✓✓

Floris

Oké! Begint het 19.00 uur? 'T is toch ook voor ouders?

10:55

Idd, 19.00 uur beginnen en tuurlijk ook voor je pa en ma!

10:55 ✓✓

Floris

't Was toch half 9 afgelopen? Hopelijk hebben ze daarna weer snacks 😊

10:57



Ja lekker! Doei 🍪

