

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr. 5 – 5 september 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Ontzag voor de woorden die God spreekt.

Doch Micha zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken (2 Kronieken 18 : 13)

Micha was een godvrezend profeet. In zijn gedrag ligt een les voor ons. Het vormt een opvallende tegenstelling met het wereldgelijkvormige gedrag van Josafat, de koning van Juda. Die besloot samen op te trekken met Achab, de koning van Israël. Dat verbond zou voor Josafat echter een bron van ellende en verdriet worden. Zo gaat het toch altijd als het heilige en het onheilige hand in hand gaan?

De trouwe profeet Micha kreeg van de Heere een bijzondere en ernstige boodschap voor Achab mee. Daarmee wilde Hij hem afbrengen van zijn plannen en waarschuwen voor het gevaar. Maar de goddeloze en koppige koning vond het een nare boodschap, die hem irriteerde. Andere profeten, die graag bij Achab in de gunst wilden blijven, hadden eenparig een geluid laten horen dat de koning wel aanstond. Als hij hun dringende raad opvolgde, zou hij echter ingaan tegen het bevel van de Heere en tegelijkertijd zijn eigen ondergang tegemoet gaan.

Het is op een kritiek moment dat Micha voor de beide koningen verschijnt. Micha was aangeraden hetzelfde te profeteren als de valse profeten. Maar dan zou hij iets moeten profeteren wat de Heere hem niet had opgedragen. In trouw aan zijn Heere, niet bereid zijn God ongehoorzaam te zijn, spreekt hij dan die indrukwekkende woorden die het onderwerp van onze meditatie vormen: “Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken.”

Wat had de gunst van Achab voor Micha te betekenen? Een boodschap naar de mens zou hem wellicht aardse en tijdelijke voordelen opleveren. Maar dat alles verbleekte toch in het licht van zijn plicht: ontzag voor de levende God en gehoorzaamheid aan Zijn woorden en bevelen? Wat een ernstige en geestelijke lessen liggen er in de woorden van de profeet! Het moge de Heilige Geest behagen ons verstand ervoor te openen en ze toe te passen aan ons hart.

Ben ik een dienstknecht van Christus? Dan moet ik, “zo waarachtig als de Heere leeft”, spreken wat mijn God zegt, niets meer en niets minder. Wat is, in dit licht bezien, mijn ambtelijke verantwoordelijkheid enorm groot! Het is mijn heilige plicht het Evangelie te prediken. Het hele Evangelie en niets anders dan het Evangelie. Het Evangelie zoals God het in Zijn Woord heeft bekendgemaakt. Ik mag het niet

afzwakken, niet verdraaien, niets ervan achterhouden. Ik mag het Evangelie niet brengen onder voorbehoud, om daar een gevierd man mee te worden of mensen te behagen. Ik moet preken dat een zondaar door de gehoorzaamheid van Christus uit genade gerechtvaardigd wordt; dat er voor een zondaar volkomen vergeving is door de dood van Christus; dat Christus het grote Voorbeeld moet zijn voor de levenswandel van een gelovige – anders gezegd: Christus moet het één en het al zijn van mijn ambtelijke bezigheden. Ja, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken! Wee mij indien ik het zuivere, eenvoudige, onverminkte Evangelie van Christus níét predik. God zal het bloed van zielen van mijn hand eisen.

Ben ik een volgeling van Christus? Dan moet ik alleen maar geloven wat de Heere, mijn God, gesproken heeft en niets anders aannemen. Alles wat ik geloof en voor wáár aanneem, moet het stempel dragen van het “Alzo zegt de Heere”. Daarom dien ik op mijn hoede te zijn voor mensen die iets aan het Evangelie willen toevoegen, voor “leringen van mensen”, voor allen die mij afbrengen van de eenvoud van de waarheid zoals die in Jezus is. “Tot de Wet en tot de Getuigenis!” (Jesaja 8 : 20). Naar deze Goddelijke regel moet ik onderzoeken en oordelen; ik moet erop bedacht zijn hóé ik luister. Maar ook naar wát ik luister. Een geïnspireerd apostel heeft mij verteld: “En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node dat iemand u lere ...”(1 Joh. 2 : 27). Laat mij daarom alleen dat geloven en spreken wat mijn God gesproken heeft.

O Heere, vermeerder in mij de eerbied voor Uw Woord; versterk in mij het geloof dat dit Woord van U komt; doe mij steeds meer de kracht ervan ervaren; laat mij steeds meer gevoelen van de dierbaarheid van dat Woord. Vervul mij met diep ontzag voor alles wat U er zo nadrukkelijk in hebt geopenbaard; geef mij een heilige levenswandel, naar Uw inzettingen; leer mij toch steeds eenvoudig op Uw beloften te vertrouwen; laat Uw Woord voor mij in toenemende mate zoeter dan honing, ja, honingzeem zijn. Zo waarachtig als de Heere leeft! Wat mijn God zeggen zal, dat zal ik geloven, dat zal ik gelovig aanvaarden en dat zal ik spreken. Laat Uw woord mij in al mijn beproevingen, zorgen en noden tot troost en steun zijn. Laten de bittere wateren der beproeving er gezond door worden, laat boven de donkere wolken van mijn pelgrimstocht Uw regenboog van hoop verschijnen. En als ik sterf, mogen dan Uw liefdevolle nodigheden en heerlijke beloften mij dicht bij de Heere Jezus houden.

Uit zondaarsliefde: van Octavius Winslow (1808-1878)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 8 september

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs, Elspeet, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. C.M. Buijs

Collecten: 1 M.A.F., 3 aflossing kerk

Woensdag 11 september

19.30 uur: Ds. G. Pater, Ouddorp, dienst voor de school met de Bijbel
'Koningin Beatrix'

Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Vrijdag 13 september

19.30 uur: Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Roos-Sperling

Collecte: kerkvoogdij

Zondag 15 september

9.30 uur: Ds. H. Juffer, Voorburg, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. H. Juffer, nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten: 1 S.D.O.K., 3 aflossing kerk

Woensdag 18 september

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

| | |
|------------------------------|---|
| Maandag 9 september | Censura Morum |
| Dinsdag 17 september: | Contactmiddag Aanvang 14.30 uur |
| Dinsdag 17 september: | Bezinningsavond leidinggevend Aanvang 19.30 uur |

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen: wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. Dat u Hem mag kennen en vrezen!

Bij Christus is een huis voor ellendigen en nooddruftigen. Bent u als een zwaluw? Als een Hiskia? In het aangezicht van de dood piepte Hiskia als een zwaluw. Het werd sterven. En deze zwaluw, deze Hiskia, riep uit: "Heere, wees Gij mijn Borg." Hiskia, u piepte als een zwaluw. Hoe komt dat? Wel, ik wou vluchten maar kon nergens heen. Kunt u nergens heen? Nergens! Toen sprak de Heere. En wat zei de Heere? Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Daar werd de Borg hem geschonken. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest. Ze worden niet weggejaagd, de mus en de zwaluw. O, gij volk, hoor, vallend aan des Heeren voeten, mag u leven van een eeuwig meevallen. (Ps.84:4). *Wijlen ds. J. Catsburg; 1929-1984*

UIT DE KERKENRAAD

Belijdeniscatechisatie

In de vorige kerkbode deden wij de welmenende oproep uitgaan voor de belijdeniscatechisatie. Helaas hebben zich nog geen catechisanten aangemeld... Zijn er dan geen met een begeerte om Zijn Naam te belijden? Die - met alle lek en gebrek - voor de Heere begeren te leven? Hebben wij één dag recht om onbekeerd te leven?

Evenmin toch is het ónze keus om wel of geen belijdenis te doen? De Heere heeft er recht op. Zeker, de onmogelijkheid ligt aan onze kant. Maar, zou de Heere dat niet weten? *'Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn'* (Ps. 32:8). O, dat je dan zo tot belijdenis doen gedrongen zult worden, misschien wel bevende maar dan toch verlangend, vanuit een oprechte begeerte: *'Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.'* (Joh. 6:68). Kom, leg het dan zo eens op de knieën voor de belijdenswaardige HEERE neer. Want de oplossing ligt alleen in een hartelijk buigen voor God.

Opgeven voor de catechisatie graag bij de scriba van de kerkenraad.

Voor u gelezen I

Lessen van een bedelaar...

Student M. Heikoop kon moeilijk de deur wijzen aan arme lieden. Merkwaardige leringen deed hij soms op door de ontmoetingen met die bedelaars.

Zo gebeurde het op een maandagmorgen dat de eerste 'koopman' al vóór acht uur aanbelde. Student Heikoop zelf opende de deur. Op de vraag of mijnheer nog wat nodig had, maakte deze de opmerking, dat de man al vroeg op de dag zijn waar kwam aanbieden.

Ja mijnheer,' zo lichtte nu de arme man toe, 'ik moet vlug al mijn klanten langs, want ik moet nog deze dag vier gulden huishuur betalen.'

Op deze mededeling tastte student Heikoop in zijn beurs en stelde de bedelaar een rijksdaalder ter hand. De bedelaar ontstelde van deze grote gift en keek zijn weldoener onderzoekend aan. Hij bedankte mijnheer op bedeesde toon, tikte aan zijn pet en vervolgde zijn weg. Maar enkele meters verder bleef de man weer stilstaan.

Student Heikoop, die achter het raam van zijn huisdeur zich stond te verkneuteren, bespiedde het verdere doen en laten van de bedelaar. Eerst stond de bedelaar de zo-even ontvangen rijksdaalder geruime tijd te bekijken. Daarna liet hij het muntstuk op de straatstenen vallen en pakte het schielijk weer op. Daaruit begreep student Heikoop dat de bedelaar onderzocht of hetgeen hij ontvangen had, wel echt was. Terwijl hij dit schouwspel gade sloeg, merkte hij in hetzelfde een reeks van afbeeldingen van het geestelijke leven op. Van die bedelaar was veel te leren.

Ten eerste, een hem drukkende schuld deed hem niet lui of traag zijn. Al vroeg maakte hij zich op ter verkrijging der middelen om zijn schuld te betalen. Zulks deed hem denken aan de belofte voor een waar gemaakt zondaar, die in zijn bedelaarsgestalte met alle ernst smeekt, mede uit kracht van zijn hem drukkende schuld: *'En die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.'* (Spr. 8:17).

Ten tweede, hij vervoegde zich aan een plaats, waar hij geen enkel recht tot leniging van zijn nood kon laten gelden. Zo ook, merkte hij op, naderde de boetvaardige zondaar tot de troon der genade.

Ten derde, de door de bedelaar ontvangen weldaad overtrof dermate zijn verwachtingen, dat hij voor het aangezicht van zijn weldoener verslagen werd. Dat overkomt ook de begenadigde zondaar voor het aangezicht Gods. Het meevallen in zijn ontmoeting van de Heere, doet hem in verwondering en aanbidding voor Diens aangezicht nederbuigen.

Ten vierde, daarna bleef de bedelaar bij de ontvangen weldaad stilstaan, om haar van alle kanten te bezien wegens haar grootheid en waarde. Zo ook doet een van God beweldadigd, in zichzelf alles verbeurd hebbend zondaar, wanneer de Heere Zijn goedgunstigheid over hem uitgiet. Deze kan de verkregen weldaad, ontvangen uit Gods schuldvergevende liefde niet op. Die gaat hij ook van alle kanten bezien, waardoor deze hoe langer hoe groter wordt en met David doet aanheffen in Ps. 103:2: *'Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.'*

Tenslotte, door de grote waarde van zijn ontvangen gift, kwam de bedelaar er toe, te onderzoeken of deze wel echt was. Eveneens wordt het geschenk der genade Gods, aan de grootste der zondaren, (zoals elke ontdekte ziel zich voor Zijn aangezicht leert kennen) zo uitnemend groot, dat bij inkering tot zichzelf hij de genadeweldaad gaat beproeven of deze wel echt en waar is. Zulks niet uit ongeloofsoverwegingen, doch met het oog op eigen onwaardigheid.

Wel, die morgen had de student al aangenaam onderwijs genoten, eer hij ter schole kwam. Toen student Heikoop enige jaren later, predikant zijnde, eens door de straten van 's Gravenhage liep, stapte een man, schamel gekleed, op hem af. Dat was de bewuste bedelaar, door wie hij zoveel onderwijs kreeg. 'Dominee, mag ik u de hand even drukken en u nog eens vriendelijk bedanken voor die rijksdaalder, welke ik van u kreeg voor mijn huishuur,' zo luidden des mans woorden bij zijn groeten. Dus bleek dat hij zijn weldoener en diens gift niet ras vergeten was ook.

Joh. Fama - Het leven en de arbeid van ds. M. Heikoop (1890-1944)

Voor u gelezen II

'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?' (Rom. 7:24)

'ik' wordt ontvangen in de zonden,
'ik' komt in ongerechtigheid op aard",
'ik' let ook later niet op diepgeslagen wonden,
'ik' is zich zelf het allermeeste waard;
'ik' kiest zelf zijn weg, 'ik' is toch zelfstandig,
'ik' weet het "t best, 'ik' wederstreeft aldoor,

'ik' is toch vrij, maar "'ik' is onverstandig,
'ik' dwaalt wel zeer ver af; 'ik' mist het rechte spoor;
'ik' is gebonden door wel zeer sterke banden,
'ik' hoort wel eens een stem, maar 'ik' geeft geen gehoor,
'ik' voelt soms zelf, dat 't zo slechts wordt een eeuwig stranden,
'ik' wil desniettemin niet luisteren met hart en oor.
'ik' tracht maar steeds het hart, het oog, het oor te sluiten,
'ik' is voor roepstem doof, 'ik' gaat er tegenin,
'ik' kan en wil ook niet zijn ziel voor Hem [ontsluiten,
'ik' kent niet Hem, die op deez' aard' verscheen uit louter mensenmin.
'ik' troont zoo hoog en is toch afgeweken,
'ik' voelt zich soms rampzalig in zijn lot,
'ik' heeft den dood verdiend en wat zal ik nog smeeken,
'ik' staat als zondaar tegenover een rechtvaardig, heilig God.

'Ik en de Vader zijn één' (Joh. 10:30).

Ik was reeds vóór de bergen rezen,
Ik ben van eeuwigheid.
Ik ben met den Vader één in wezen,
Ik heb Mijzelf tot een Offer bereid.
Ik voldeed aan Gods recht, dat door u was geschonden,
Ik voldeed aan Zijn eer, daartoe kwam ik beneên,
Ik werd Mens en ontving in die natuur de wonden,
Ik volbracht voor Mijn volk, wat onmogelijk scheen.
Ik werd Borg voor Mijn volk, dat offer behaagde,
Ik kwam op aard' om te boeten in 's mensen natuur,
Ik kon dat, omdat Mijne Godheid Mij schraagde,
Ik deed dat en voor u, o Mijn volk! Ik kocht u zo duur.
Ik ging aan u voorbij. [1] Ik kocht u met Mijn bloed,
Ik was nog voor u vreemd, en toch bij name riep Ik u,
Ik kwam voor u op aard', Ik werd u 't hoogste Goed.
Ik rukte u uit, want Ik had lust aan u.
Ik werd voor u geboren. Gods liefde steeg ten top!
Ik leed voor u, Ik stierf voor u, voor u werd Ik begraven,
Ik kwam voor u uit 't graf, verscheen u en voer voor u op,
Ik gaf u vandaar des Geestes onuitspreek'lijke gaven.
Ik kwam met u in 't verbond, Ik kom u steeds nader,
Ik ben uw Leidsman naar, door en over het graf.
Ik ben uw Voorspraak, uw Vrijspraak bij de Vader,
Ik maakte u vrij van de eeuwig naar recht verdiende straf.

Ik help u, Ik zal u niet verlaten, noch begeven,
Ik sterk u, ook ondersteun ik u met Mijne rechterhand,
Ik voer u langs vaak diepe, steeds onbekende wegen,
Ik neem u eenmaal op in 't eeuwig vaderland.

[1] Ezechiël 16:6.

Een vreemdeling 'voor anker' – Gereformeerd Weekblad, 13-11-1937.

Vorbereiding Heilig Avondmaal

De bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal is weer aanstaande. Een hoogtepunt voor Gods Kerk. Maar ook een zaak die veel bekommering, strijd en moeilijkheid geeft bij menige bestreden ziel. Zij lopen zo vaak met vragen als: voor wie in het Avondmaal des Heeren nu ingesteld? Wat is nodig om ten Dis te mogen gaan? Wat moet gekend worden? Wij willen ons oor eens te luister leggen bij de oudvader Petrus Immens (1674-1720). Hij heeft in zijn bekend geworden boek *De Godvruchtige Avondmaalganger* op pastorale en ernstige wijze onder andere het volgende geschreven tot besturing en zelfbeproeving:

Wilt u eens duidelijke bewijzen hebben of u recht hebt om ten avondmaal te gaan, en vraagt u: 'Wanneer heb ik recht om toe te naderen?' Ik antwoord:

a. U hebt geen recht als u nog nooit met uzelf verlegen bent geworden en bekommerd over uw eeuwige welstand. Als u nog nooit met ernst hebt gedacht: 'Mijn God, wat zal het nog met mij worden? Ik ben nog onbekeerd, en als ik zo blijf, ga ik eeuwig verloren, en wat zal voor mij de verdoemenis naar zijn, want ik heb al zo lang geleefd onder de aanbieding van zaligheid, maar... versmaad.' Is dit nog nooit op uw hart gekomen, met verlegenheid, met schaamte en bekommering? Dan hebt u reden om uw staat verdacht te houden.

b. Is Jezus, de grote Middelaar, als de enige weg om in Gods gunst te komen, u nog nooit beminnelijk geworden? Zag u in Hem nog nooit zo'n algenoegzaamheid en gewilligheid, dat Hij daardoor aan uw ziel dierbaar werd, omdat Hij het alleen was, Die u tot de gemeenschap met God kon brengen?

c. Heeft dat dubbele gezicht in u verwekt een dadelijk heenvlieden en lopen uit uzelf naar Jezus, om alleen in Hem gevonden te worden? Werd u hongerig, dorstig, uitzierende naar Hem? Was dat uw dagelijks werk?

d. Heeft dat zo'n wonderbare verandering in u teweeggebracht dat men het in uw wandel kon zien, zodat u moest zeggen: 'Zo genegen als ik liep tot de zonden, tot de wereld en haar dienst, met nog veel meer genoegen ben ik nu bezig in de dienst van God?'

Onderzoek u aan deze dingen in getrouwheid voor God.

Tenslotte

De vakantietijd ligt weer achter ons. De één is ver weg geweest, een ander is dichter bij huis gebleven. Hoe dan ook, 't ligt alweer achter ons. De scholen zijn weer begonnen. Het normale gezinsleven krijgt weer zijn loop. Het kerkelijk seizoen staat weer voor de deur met de catechisaties, huisbezoeken, het verenigingsleven. Gods Woord mag nog uitgaan. We mogen nog in rust en vrede samenkomen. Wat een goedheid van de HEERE. Want op vele plaatsen in deze wereld is het zo anders. Laten we in dat besef ons biddend stellen onder de prediking van Gods Woord. Dat Woord biddend onderzoeken, persoonlijk en op de vereniging. Ons biddend stellen onder het godsdienstig onderwijs op de school en op catechisaties. Allemaal middelen die de Heere geeft en door Zijn Geest gebruikt tot onze zaligheid. Laten we allen die daarin een taak mogen hebben, in het ambt, in het onderwijs, in het verenigingsleven, blijvend gedenken in onze gebeden.

We leven met dat alles in een gebroken wereld. Zeker, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Veel wordt er geleden, velen lopen vast. Misschien bent u, ben jij het wel, die gebukt gaat onder de last van het leven. Wat uw of jouw omstandigheden ook zijn, het zij maar de bede:

*Als de golven zich verheffen
Bruisend tegen 't scheepje slaan,
Doe dan, Heere, mij beseffen
Dat 'k alleen met U kan staan.*

*Wil mij eigen kracht benemen,
Die Uw ere van U rooft.
Mij van eigen wil vervreemden,
Die Uw heerschappij verdooft.*

*Laat uw liefde mij genezen,
Sta uit vrije gunst mij bij.
Ik heb voor geen kwaad te vrezen,
Als ik U heb aan mijn zij.*

Ontvang allen, jong en oud(er), een hartelijke groet.

Uw en jouw kerkenraad.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Maandag 9 september: Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 15 september zal maandag 9 september van 19.15-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer.

Contactmiddag

Op D.V. dinsdag 17 september hopen we de eerste contactmiddag van het nieuwe vergadering- en verenigingsseizoen te houden. Velen hebben ongetwijfeld al weer uitgezien naar deze fijne middagen, en wij met hen. De indeling is als vanouds, al moeten we het helaas zonder onze (nu oud-) herder en leraar doen. De opening en het meditatieve gedeelte voor de pauze hopen we nu zelf te verzorgen. Na de pauze hebben we een presentatie van eigen bodem. Hiervoor heeft ds. Zoet destijds de weg gebaad. Nu wordt u natuurlijk dubbel nieuwsgierig wie er komt en wat er gepresenteerd wordt en natuurlijk ook dubbel gemotiveerd om deze middag te bezoeken. Een gemeentelid leidt aan een bijzondere oogziekte, waar eigenlijk nog geen naam voor gevonden is, maar waardoor ze in de toekomst waarschijnlijk haar gezichtsvermogen helemaal zal verliezen. Sinds 3 januari van dit jaar heeft zij een geleidehond, Esha. Deze bijzonder opgeleide hond is voor haar een geweldige aanwinst. Moest ze voorheen min of meer vaak tastend haar weg gaan met de blindenstok, nu is het Esha, die haar feilloos van de ene plaats naar de andere loodst. Ook 's zondags naar de kerk! Dat was even wennen voor haar, maar ook voor de kerkgangers in haar omgeving. Gelukkig wordt er veel begrip getoond. U begrijpt dat het veel tijd en inspanning heeft gekost om helemaal op elkaar ingesteld te raken. Op onze contactmiddag wil zij ons vertellen wat Esha voor haar betekent en kunnen we kennis maken met dit bijzonder intelligente dier, dat zich een geliefd plaatsje veroverd heeft in de harten van haar en haar gezinsleden. Het belooft weer een gezellige en interessante middag te worden. Jong en oud is van harte welkom. We zien uit naar uw komst! Nog even alles op een rijtje gezet: 14.00 uur: Inloop met koffie/thee. 14.30 uur: Opening en meditatie. 15.15 uur: Pauze met koffie/thee. ± 15.30 uur: Presentatie. 16.30 uur: Sluiting. Collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. Voor vervoer: bel 0187-681053. Graag tot ziens!

ALGEMENE BERICHTEN

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Mannenvereniging 'Agur'

Na een periode van rust en geen samenkomsten, nadert de tijd weer om met elkaar samen te komen om Gods woord gezamenlijk te overdenken en te onderzoeken.

Heeft u deze zomer nog overwogen om als volwassen, belijdend of geen belijdend lid, onze vereniging avonden te bezoeken?

Het is naar Gods woord en een groot voorrecht dat we dit met elkaar in alle vrijheid mogen doen. Heeft u daar al eens bij stil gestaan, dat in landen als China en Korea er een grote behoefte is om in het geheim en voor gevaar van eigen leven wel bij elkaar te komen? Mogen wij u als mannen van de gemeente dan ook oproepen om hierin een voorbeeld te zijn voor onze kind- en kleinkinderen?

Mocht het zijn zoals de dichter van psalm 95:4 het verwoord:

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Dan mogen we, en dan is het geen aandringen, in alle vrijheid en in gemeenschap met elkaar Gods woord onderzoeken.

We nodigen u dan ook van harte uit om onze onderlinge bijeenkomsten te bezoeken, om zo met elkaar Gods woord te mogen overdenken en te onderzoeken.

Onze eerste avond zal beginnen op maandag 7 oktober.

Als bestuur zien we uit naar een grote opkomst, mogen wij u ook verwachten?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 16 september zal de eerste verenigingsavond zijn. LET OP dus niet de 23ste zoals eerder vermeld.

Wij willen iedereen heel hartelijk uitnodigen om deze avond te bezoeken. We beginnen om 19.30 uur en sluiten de avond om 21.30 uur weer af. De avonden hebben de volgende indeling; inloop met koffie, opening met psalmzang en gebed. Vervolgens zijn er de lezing van de notulen en de mededelingen. De schriftlezing en het lezen van de Bijbelstudie. Dit seizoen behandelen we de brief van Jacobus uit het boekje van de Hersteld Hervormde vrouwenbond. Dan is er pauze waar u gezellig met de leden onder elkaar een praatje kan maken. Na de pauze worden de vragen in groepjes behandeld met tot slot de plenaire bespreking met elkaar.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en ook uw behoefte er is om met anderen het Woord van God te onderzoeken kom dan eens bij ons binnen lopen. Leeftijd speelt bij ons geen rol het oudste lid is 90 jaar en ons jongste lid is 38 jaar. Maar is het niet zo dat de jongeren van de ouderen leren? Maar dat het andersom ook het geval is. Namens het bestuur heten wij u allen heel hartelijk welkom.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 10 september hopen we als vrouwenvereniging weer voor de eerste keer van het seizoen bij elkaar te komen. Een bijzonder voorrecht om met elkaar het Woord van de Heere te mogen openen, er over na te denken en er over te spreken. Deze ochtend willen we een begin maken met het nieuwe Bijbelstudieboekje over de brief van Jakobus, Bijbelstudie 1: de zegen van de geloofsbeproeving.

We zien er als bestuur naar uit u/jullie weer te mogen ontmoeten en we hopen op een gezegende ochtend. Heel hartelijk welkom! Zoals gebruikelijk is er voor de jongste kinderen oppas. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Bezinningsavond voor leidinggeevenden

Zoals vorige keer al aangekondigd, de datum voor de te houden bezinningsavond voor leidinggeevenden is D.V. dinsdag 17 september 2019. Deze avond is bedoeld voor de leidinggeevenden van alle kinder- en jeugdclubs, maar ook voor de leidinggeevenden bij de jeugdvereniging, de zondagsschool, de vrouwen- en mannenvereniging. Een avond om extra toerusting te ontvangen voor het nieuwe seizoen vanuit Gods Woord. Het onderwerp voor deze avond is 'De betekenis van

Dordt voor het jeugdwerk/verenigingswerk' en ds. P.C. Hoek hoopt deze avond voor ons te verzorgen. De aanvang is om 19.30 uur in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Wij rekenen op uw komst!

Commissie Verenigingswerk

Startdag 2019 ~ Herinnering !

Op D.V zaterdag 28 september hopen we de jaarlijkse startdag te houden voor het nieuwe verenigingsproject 2019/2020.

Zoals u misschien al weet zal het dit seizoen zijn voor: Bright Spot of Hope.

De stichting waar ds. Blankers zich voor inzet. Zijn werk onder vele gevaren in het noorden van Syrië, in het bijzonder van de stad Kobani waar veel verdriet en armoede is.

Voor de kinderen van de basisschool is er 's middags een gezellig 'speurneusspel' en daarna lekker patat eten met elkaar. De kinderen hoeven zich niet op te geven. Voor de volwassenen hopen we dit jaar 's middags een fietstocht te organiseren met aansluitend een warm en koud buffet.

Voor de maaltijd kunt u zich opgeven tot D.V. 21 september via startdag@hhgouddorp.nl of bel naar 06-49942040

Voor onze jeugd van +12 jaar zal er weer een gezellige barbecue zijn, jullie kunnen je opgeven via de groepsapp .van de 4-you

Hartelijke groeten de startdag commissie.

VOOR JOU

BOOST 15+

Samen met leeftijdgenoten in gesprek rondom een open Bijbel? Uitgedaagd worden door outdoor activiteiten? Dat kan bij BOOST 15+, een nieuwe activiteit van de HHJO (voorheen kamp 15+). Samen met andere jongeren verblijf je in de herfstvakantie twee dagen bij kampeerboerderij 't Boerenerf in Woudenberg, als uitvalsbasis voor bezinnende en uitdagende activiteiten. En dat allemaal offline ... dus zonder smartphone. Meld je aan via onze website: www.hhjo.nl/boost15+.



BOOST 15+

Water en vuur

Bijbelstudie en outdoor activiteiten

D.V. 25-26 oktober 2019
WOUDENBERG

KAMPEERBOERDERIJ 'T BOERENERF
17 WOUDEWEG
3720 ES, WOUDEBERG

ANMELDEN:
WWW.HHJO.NL/BOOST15+



D.V. 02/11/2019
KATWIJK ZH
BEGINTIJD 19.30 UUR
INHOUD: 19.30-20.00 UUR: INLEIDING
20.00-20.30 UUR: GEDENK UW VOORGANGERS
20.30-21.00 UUR: BIJBELSTUDIE
21.00-21.30 UUR: VRIJGEVEN
21.30-22.00 UUR: VRIJGEVEN

Huwelijksconferentie

Hebben jullie trouwplannen of zijn jullie net getrouwd? Dan heten we jullie van harte welkom op de huwelijksconferentie D.V. 2 november a.s. in Katwijk aan Zee (nieuwe locatie!). Tijdens deze dag investeer je in diepgang binnen je relatie, vanuit Bijbels perspectief. In het programma is er voldoende ruimte voor onderling gesprek, het inbrengen van levensvragen en aandacht voor jullie persoonlijke onderwerpen. Voor meer informatie of om je aan te melden: www.hhjo.nl/huwelijksconferentie.

Conferentie 18+

Je kent ze vast wel: waaromvragen. De grote vragen, zoals: 'waarom is er lijden in de wereld?'. Of persoonlijke vragen, bijvoorbeeld: 'waarom moet mij dit overkomen?'. In de Bijbel vind je Job die ook zulke grote vragen in zijn leven had. Tijdens de Bijbelstudieconferentie 18+ in Ellemeet hopen we stil te staan bij gedeeltes uit het boek Job. We zullen luisteren naar verschillende lezingen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast zijn er momenten van ontspanning. Het wordt een conferentie met veel gezelligheid, bemoediging, troost, ontspanning en nieuwe ontmoetingen. Ben jij er deze keer ook bij? Meld je aan via onze website: www.hhjo.nl/conferentie18+.



GEDENK UW VOORGANGERS

Een nieuwe rubriek in onze kerkbode. De aanleiding hiertoe is de verwezenlijking van een wens van onze oud-predikant ds. Zoet. Hij opperde eens het idee om in de kerkenraadskamer van de Eben-Haëzerkerk een fotogalerij aan te brengen van de predikanten die onze gemeente door de jaren, zelfs eeuwen gediend hebben. Men ziet dat wel meer in kerkenraadskamers. Het is niet bedoeld als een eerbetoon aan die predikanten, maar als een blijk van Gods genade en trouw over Zijn kerk en gemeente, de eeuwen door. Uit dien hoofde hebben wij dan ook uitvoering mogen geven aan ds. Zoets verzoek met toestemming en medewerking van de kerkvoogdij,

die de middelen daarvoor beschikbaar stelde. Als gevolg van jarenlang zoekwerk sieren nu sinds 27 augustus jl. de portretten van maar liefst 22 van de 35 predikanten de witte wand van de consistoriekamer. Zij hadden vanaf de reformatie voor kortere of langere tijd onze gemeente als standplaats.



Vanaf ds. S. la Lau, die van 1808 tot 1817 herder en leraar van onze gemeente was, hangen ze alle 22 daar in een ononderbroken rij. Er wordt er vanaf die tijd niet een gemist. Heel bijzonder! Misschien duiken er in de toekomst nog wel meer afbeeldingen van nog eerdere predikanten op. Hopelijk volgen er na ds. Zoets portret ook nog meerdere, zodat de fotogalerij zowel aan de voorkant als achterkant aangevuld zal worden.

Mij is gevraagd om van elke predikant in deze galerij iets te schrijven in onze kerkbode. Ik voldoe met genoeg aan dit verzoek en hoop in de volgende kerkbode daar een begin mee te maken. Dat is dus ds. S. la Lau over wie gelukkig nog wel wat bekend is.

Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben... (Hebreeën 13 vers 7a.)

VakantieBijbelWeek

De drie gezellige en fijne dagen tijdens de VBW zijn weer voorbijgevlogen! Op dinsdag 27 augustus t/m donderdag 29 augustus jl. was er de jaarlijkse VakantieBijbelWeek. Heel veel kinderen zijn weer gekomen! Het thema tijdens deze dagen is door middel van een leuke intro bekend gemaakt

De een ging onvoorbereid op weg naar een vliegveld, de ander ging onvoorbereid de weg op met een vrachtwagen: hij kwam bij de verkeerde eindbestemming aan. Gelukkig waren er twee mensen die precies wisten waar ze naar togingen, hoe laat hun bus en trein vertrokken en aankwamen. Alles was voorbereid. "Op Weg" was het thema! Gaan wij onvoorbereid, of voorbereid op Weg?



De kinderen hebben geleerd het lied: "Zegen ons Algoede" en de Bijbeltekst uit Joh. 14:6 "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij". Prachtig konden de kinderen deze Bijbeltekst opzeggen en het themalied zingen!



Stil is er geluisterd naar Bijbelverhalen. De eerste dag ging het over de uittocht van Israël uit Egypte. God maakte een pad door de Schelfzee, waar de Israëlieten droogvoets door konden gaan. God maakte een weg, waar geen weg was (Exodus 14). Woensdag hoorden we over de reis van Jakob uit Gen. 32. Jakob worstelde met God. Hij wilde zijn weg niet zonder de zegen van de Heere gaan. Op deze dag kregen de kinderen ook een leuk

presentje mee naar huis! Donderdag is verteld over Filippus en de kamerling uit Morenland (Hand. 8). Wij allen hebben op de weg een reisgids (de Bijbel), tomtom (de Heilige Geest) en een reisleader (de Heere Jezus) nodig.

Er zijn veel verschillende voertuigen gemaakt en geknutseld, zoals een trein, dubbeldekker, camper, vliegtuig, vrachtwagen, auto met caravan/(paarden)kar en nog veel meer! Ter



afsluiting hebben we met elkaar patat gegeten. Het waren gezellige dagen. Duidelijk was te zien dat de kinderen hard hebben gewerkt: het resultaat was prachtig! En dat vonden ook al de mensen die donderdagavond zijn wezen kijken. De Heere heeft goed gezorgd, Hem alle dank!

Het team wil alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk bedanken, die deze dagen mede mogelijk maakten! Nog steeds kunnen we vrijwilligers gebruiken, bij deze de hartelijke oproep!

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Eerstgeboorterecht Ezau > Jakob

Ezau en Jakob groeien voorspoedig op. Ze leren van hun ouders veel over de Heere God. Ze leren ook te bidden om vergeving van hun zonden. Ze hebben, net als wij, een boos hart. Ezau denkt er niet veel aan. Hij heeft er geen last van, is er niet verdrietig over én mist de Heere eigenlijk niet. Jakob is anders. Hij wil graag naar de Heere luisteren, hij merkt echter dat dat vaak zo moeilijk is. Daarom bidt hij veel: 'Heere, helpt u mij U te dienen'. Lijk je al op Jakob? Dat is een hele grote zegen!

Eén van de jongens zal van vader Izak later de grootste zegen krijgen. Er zullen veel nakomelingen geboren worden, maar het allerbelangrijkste is dat uit die familie de Heere Jezus geboren zal worden. Abraham kreeg die zegen eerst, hij gaf hem door aan Izak en Izak hoopt hem aan zijn oudste zoon Ezau door te geven. Maar... de Heere had tóch tegen Rebekka gezegd: 'De meerdere zal de mindere dienen?!'

Als Ezau groot is, gaat hij vaak weg. Naar het veld en de bossen om te jagen op wilde dieren. Hij wordt een sterke jager. Hij braadt zijn geschoten wild. Vooral vader Izak is er dol op!

Jakob is anders. Hij zorgt voor de schapen, helpt zijn moeder.

Vandaag is Jakob heerlijke rode linzensoep aan het koken. Het ruikt heerlijk! Jakob denkt aan de toekomst. De grote zegen van vader Izak, de zegen van God, die zal later voor Ezau de oudste zoon zijn. Hij wil die zo graag hebben, maar ja, dat zal niet gaan.

Ezau komt net aanlopen en snuift de heerlijke geur op van de soep. 'Jakob, wat heerlijk! Mag ik het opeten?' Jakob, heel slim maar ook gemeen zegt: 'Ja, maar alleen als ik de grote zegen van vader krijg.' Ezau bedenkt zich geen minuut, hij vindt het prima. Hij zegt: 'Die grote zegen kan mij niks schelen. Ik ga toch een keer sterven.' Vreselijk, hij is heel roekeloos. Dan maak je vaak heel verkeerde keuzes. Volg Ezau niet na!

Jakobs plan is gelukt. Maar het was niet goed van hem. Hij had op de Heere moeten vertrouwen. Hij had op de Heere moeten wachten. De grote zegen zou hij heus wel krijgen. God zou er echt voor zorgen, want Hij had het beloofd.

Spotten met de Heere is heel erg. We moeten juist eerbiedig zijn. Eerbiedig bidden om de zegen van de Heere! Die maakt écht rijk.

Puzzel 980

Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht. Vul de ontbrekende woorden in het schema in. De antwoorden zijn te vinden in Genesis 25.

Welk woord lees je in de dik omliggende hokjes? Dat is de oplossing van deze puzzel.

1. Als nu deze groot werden
2. Ezau een man, op de jacht
3. En Jakob werd een man
4. En Jakob had een gekookt
5. Laat mij slurpen van dat rode
6. Verkoop mij op deze uw eerstgeboorte
7. Zie, ik ga: en waartoe mij dan deze eerstgeboorte
8. Toen zeide: "Zweer mij op deze dag!"
9. En hij hem
10. En hij aan Jakob zijn eerstgeboorte
11. En Jakob gaf Ezau en het linzenkooksel
12. En hij en dronk
13. Alzo Ezau de eerstgeboorte



Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Een hartelijke groet

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 14 september 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 19 september 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

39% 10:19



Startavond catechisatie

Jongere, U



Ha jongens en meiden, kom je ook naar de startavond van de catechisatie?

09:59 ✓✓

Jongere

Vertel! 10:02

D.V. maandag 23 september 2019 om 19.00 uur in Eben- Haëzer.

10:03 ✓✓

Jongere

Voor wie? 10:04

Voor jou en je ouders. 10:04 ✓✓

Jongere

Top! Ik neem ze mee. Maare, waar gaat het eigenlijk over?

10:06

Over 'Social Media'. 10:09 ✓✓

Jongere

Oké 👍 10:13



Tot dan!

