

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.4 – 22 augustus 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## ***Het éne nodige***

*En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daar bijkomende zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.*

Lukas 10:38-42

### *Martha van de goede plaats*

Op een van Zijn reizen komt de Heere Jezus in Bethanië en een zekere vrouw, met name Martha, ontvangt Hem in haar huis. Zij is geen onbekende; haar zuster Maria en broeder Lazarus wonen bij haar in. Het is een gelukkig drietal, door de Heere gekend en geroepen. Bij hen heeft Hij meermalen vertoefd; zo ook nu: Hij komt met de Zijnen bij het drietal op bezoek.

Martha is zeer verblijd dat zij haar Meester in haar huis mag ontvangen. Welk een Gast!

Hebt u door het geloof de Koning reeds mogen herbergen? Is er reeds plaats voor Hem in het hart? Van nature niet. Wat zouden wij met Jezus doen? Er is dan ook een wonder geschied aan de Martha's en Maria's wier lust het is Jezus in huis te mogen ontvangen.

Jezus in huis. Zie, daar legt Zich de Zone Gods aan de dis, vermoeid van de reis. Wat zijn de huisgenoten verblijd!

Ook Martha's zuster, Maria, is zeer verheugd over de komst van haar geliefde Heere. Zij is een teer kind van God. Wat doet zij? Zij gaat zitten aan de voeten van haar Meester en luistert naar de woorden des eeuwigen levens, die van Zijn lippen vloeien. Weten wij reeds voor eigen hart hoe goed het is te zitten aan des Heeren voeten?

Letten we nu weer op Martha. Terwijl Maria heil-begerig zit te luisteren, lezen we van Martha: 'Doch Martha was zeer bezig met veel dienen.' Dat is te begrijpen, want de Heere was met Zijn jongeren gekomen en zij waren vermoeid. Zij moet toch voor haar gasten zorgen? Nee, denkt Martha, ik moet eerst voor Hem bezig zijn, ik heb nog geen tijd om te luisteren en stil te zitten.

We horen sommigen zeggen: Dan weet Martha beter dan haar zuster hoe het hoort. Zij blijft maar stil zitten, terwijl er nog zoveel te doen is.

En toch... straks zal de Heere Martha's bedrijvigheid afkeuren en Maria's luisteren goedkeuren. Maria begrijpt dat het heden de tijd is om stil te zitten en te luisteren. Zij verstond des Heeren Woord: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.'

Martha heeft hier echter geen oog voor.

Zij is zeer druk bezig en heeft geen tijd om te luisteren nu de grote Leraar spreekt. Martha is van haar plaats.

Zou het heden anders zijn? Ook nu hebben velen, met name op de zondagmorgen, geen tijd om ter kerke te komen en te luisteren naar Gods gezanten. Zij zijn bezig met veel dienen.

Maar ten slotte komt ook Martha tot de Heere Jezus. Wij lezen: 'En daarbij komende', maar... hoe komt ze? Met de verzuchting: Gelukkig, nu heb ik ook gelegenheid om naar de Heere te luisteren? Ach nee! Ze had wel naar de Heere leren hongeren, ze was een kind Gods, maar zij is nu van haar plaats. Ze komt wel tot Jezus, maar niet om er bij te gaan zitten. Ze komt en ergert zich over het stilzitten van haar zuster. Verontwaardigd zegt ze tegen de Heere: 'Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.'

Martha kan maar niet begrijpen dat Maria haar alleen laat tobben en dat de Heere daar niets van zegt.

En wat zegt de Heere dan? 'Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig.'

Martha is niet op de goede plaats en... hoe eerlijk komt de Heere dat tegen haar te zeggen. Martha, Martha, zegt de Heere vermanend en bedroefd van harte, gij bekommert u over vele dingen en... gij vergeet het éne nodige.

We laten Martha alleen, en we vragen: Hoe staat het met u, op reis naar de grote eeuwigheid?

Ach, de mens is van nature met allerlei bezig en... hij vergeet het éne nodige. Hoe zitten wij verstrikt in de zorgen des levens. Hoe zijn wij allerwegen bezig met het bedenken van de dingen die van beneden zijn.

Daar zijn onze jongens en meisjes; zij werken en studeren voor hun toekomst.

Daar zijn de ouderen; zij voeren de strijd om het bestaan.

Daar zijn de ouden van dagen. Wat zijn ook zij druk met allerlei.

Daar zijn de volkeren der aarde; zij zijn druk in de weer om voorbereid te zijn op eventuele gebeurtenissen.

En... men vergeet het éne nodige: het bezig zijn met de dingen der eeuwigheid, het zich voorbereiden op de Godsontmoeting, het zoeken van de vrede die alle verstand te boven gaat.

Het éne nodige wordt veronachtzaamd: het zoeken van de verzoening met de heilige, rechtvaardige God, door de zoen- en kruisverdiensten van de Middelaar Jezus Christus.

Wat zijn wij van de goede plaats en wat rennen we naar onze eigen plaats: naar het eeuwig verderf. Daar gaat ons oog voor open als we door ontdekkende genade onze armoede en ellende krijgen in te leven, die naar het Woord des Heeren hierin bestaan, dat we buiten het Paradijs staan, dat we God kwijt zijn, dat we door eigen schuld en zonde onder de toorn Gods liggen. Welk een droefheid en vreeze vervult het hart, waar deze werkelijkheid wordt ingeleefd. De vraag klimt ten hemel: Hoe kom ik met mijn God verzoend? Dat wordt het éne nodige, en dat éne nodige is nergens te vinden. We krijgen Christus voor ons hart en onze ziel nodig. En o wonder, dat arme, treurende volk krijgt ook heden nog bezoek van de Zaligmaker. Aan armen uit genâ zal Hij hulpe ter verlossing tonen, en betuigen: Ik moet heden in uw huis blijven. O, waar Hij in de stad komt, wat wordt daar dan wel gehoord en gezien!

### *Maria op de goede plaats*

‘Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.’ Maria is bezig met het éne nodige: zij luistert naar de Heere, om Hem meer te leren kennen en door en in Hem tot de Vader te komen. Hongerend naar de gerechtigheid zit zij aan Jezus' voeten. Zij is één en al oor voor Hem, Die gekomen is om Zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. Maria's oor, oog en hart zijn op het Lam gericht. Wat zij ziet? We roepen al Gods kinderen, die met Maria wel eens aan Jezus' voeten mogen verkeren, toe om van die rijkdom te getuigen.

Als wij aan Zijn voeten zitten zien we Zijn gezegend aangezicht. We zien Zijn oog. Welk een liefdesblik, nietwaar?

We zien Zijn oor. Hij neigt Zijn oor, dat ons hoort in ons verdriet.

We zien Zijn mond, die sprak: Uw zonden zijn u vergeven.

We zien Zijn handen, waarin de namen staan geschreven van degenen die de Vader Hem gaf.

We zien Zijn voeten, die de kruisheuvel beklommen.

We hebben maar iets aan kunnen stippen, maar wie Jezus mag zien in het geloof, die roept uit: Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.

Dan horen we Zijn Woord van blijde troost en vrede: Het is volbracht, ook voor u. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.

Hoe zalig is het zitten aan Jezus' voeten. Daar stemmen we in met Maria: Wien heb ik nevens U in de hemel, nevens U lust mij ook niets op de aarde. Maria heeft het goede deel uitgekozen: Jezus tot haar deel en haar leven aan Zijn voeten. Dat is een werk Gods in de ziel, en voor de ziel een strijd om op die plaats te komen en te blijven; altijd weer, want het vlees verkiest die plaats niet. Dat ervaart Maria, maar

dat weet de Heere bovenal. Zo bemoedigend zegt Hij tot haar: 'Maria, het goede deel zal van u niet worden weggenomen.' Vele pogingen worden daartoe gedaan door de satan, de wereld en eigen vlees, maar de Heere betuigt: Niemand zal u uit Mijn handen rukken. Niet in uw leven, niet in uw sterven. En na het sterven? Toen heeft Maria het éne nodige in volle rijkdom ontvangen: eeuwig aan Jezus' voeten, God Drie-enig tot lof. Hebt gij het goede deel gekozen?

O, onbekeerden, u wacht geen plaats aan Jezus' voeten, maar bij de rijke man, die uitroept: Ik lijd smarten in deze vlam! Leer toch heden nog het éne nodige zoeken.

O, bekommerden, houdt aan. De grote Ontfermer heeft nooit gezegd: Zoek Mij tevergeefs.

O, kinderen des Heeren, dat we maar veel in de laagte aan Jezus' voeten mogen verkeren. Daar wordt het goede deel genoten.

Wat is het zitten aan Zijn voeten toch rijk. En... nog rijker wordt het als we aan Jezus' voeten de doodssnik mogen geven. Hoe zal het dan zijn? Ach, houd op met vragen. 'k Zal dan gedurig bij Hem zijn, uit al mijn noden, angst en pijn.

*Ds. J. Catsburg (1929-1984)*

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 25 augustus**

9.30 uur: kand. A.J. Speksnijder, Ouderkerk a/d IJssel

18.30 uur: kand. A.J. Speksnijder

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

#### **Zondag 1 september**

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs

18.30 uur: Ds. C.M. Buijs

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

**Dinsdag 27 t/m donderdag 29 augustus: VakantieBijbelWeek**

**Dinsdag 3 september: Kerkenraad**

### Voor u gelezen I

Dat brengt me bij de vraag: hoe is het met uw papieren? Zijn die op orde? Welke papieren? Onze reispapieren! Dat is een belangrijke vraag. Een vraag vanwege de reis naar de grote, eeuwige bestemming van ons allen. U of jij zegt: 'Ik heb thuis een doopkaart liggen of een belijdenisplaat ophangen.' Dat is mooi, maar u denkt toch niet dat u op grond van deze papieren de Godsstad hierboven kunt binnengaan, het Koninkrijk der hemelen? Misschien zegt u: 'Maar ik heb veel godvrezende mensen in mijn voorgeslacht.' Dat is echter ook geen reden waarom u zou kunnen ingaan.

Wanneer zijn onze reispapieren in orde? Het criterium daarvoor is niet dat mensen er hun goedkeuring aan hechten of zeggen: 'Nou, jij bent er eentje van, hoor! Jij komt er wel.' Het helpt niet als mensen u binnenzetten, binnenrekenen of binnenpraten. Nee, we moeten twee brieven in ons bezit hebben gekregen.

Allereerst is dat de schuldbrief. Dat is de brief waarin de zonden en de overtredingen van uw leven staan geschreven die de Heere u ordentelijk voor ogen stelde. Als de Heilige Geest de schuldbrief bezorgt, kom ik overal buiten te staan. Dan ben ik een overtreder van Gods geboden van de baarmoeder af.

De andere brief waarvan we moeten weten, is de vrijbrief. Daar staat in dat alles, alles is voldaan. De schuld is betaald, de zonden zijn verzoend, de gerechtigheid is door een Ander in mijn plaats aangebracht. Je ontvangt die vrijbrief door de bediening van de Heilige Geest uit de hand van Christus. Die brief is ondertekend met Zijn bloed. Waar die brief door het geloof aangenomen mag worden, gaat God zo'n zondaar erbinnen zetten.

Hebt u die beide brieven ontvangen? Als dat zo is, dan komt dat in de vruchten openbaar.

*Uit: Bouwen en bewaren; Nehemia, biddend werkzaam in de dienst van God*

### Voor u gelezen II

Vele jaren geleden besloot een zeer rijke man die geen vrouw, geen kinderen, geen andere familieleden had, om al zijn werknemers in zijn huis uit te nodigen voor het avondeten. Hij vroeg hun aan tafel te gaan zitten. Voor elk was er een Bijbel en een kleine som van geld op tafel.

Nadat iedereen had gegeten, vroeg de rijke man aan eenieder: 'Wat zou u het liefst als geschenk ontvangen: deze Bijbel of dit geld? Wees niet verlegen, je kunt kiezen wat je wilt.'

Het hoofd beveiliging was eerste om te reageren: 'Mijnheer, ik zou graag de Bijbel ontvangen, maar aangezien ik niet kan lezen zal het geld voor mij nuttiger zijn.'

Toen was de tuinman aan de beurt om te spreken: 'Mijnheer, mijn vrouw is erg ziek en daarom heb ik meer geld nodig, anders zou ik zeker de Bijbel kiezen!'

De derde was de chef-kok: 'Mijnheer, ik hou van lezen en de waarheid te brengen, het is een van de dingen die ik leuk vind om te doen, maar ik werk zo hard dat ik nog niet de tijd heb om een tijdschrift door te bladeren, laat staan de Bijbel, ik zal het geld nemen.'

Het laatste was de jongen die zorgt voor de dieren van het herenhuis aan de beurt.

De rijke heer wist dat de familie van de jongen erg arm was, hij stapte dus naar voren en zei: 'Je wilt toch ook het geld, nietwaar? Zodat je eten en nieuwe schoenen kunt kopen?'

Maar de jongen verraste iedereen met zijn antwoord: 'Het zou geen kwaad kunnen om lekker eten te kopen om te delen met mijn ouders en broers en zussen. En ik heb ook een paar nieuwe schoenen nodig, omdat de mijne erg oud zijn. Toch zal ik de Bijbel kiezen, omdat ik er altijd één heb gewild. Mijn moeder heeft me geleerd dat het Woord van God meer waard is dan al het goud op de wereld en dat het lekkerder is dan de lekkerste honingraat.'

Na de Bijbel te hebben gekregen, opende de jongen hem onmiddellijk. Hij vond er twee enveloppen in. In de eerste zat een cheque die 10 keer hoger was dan het geld op de tafel.

In de tweede was er een document waarin stond dat, wie de Bijbel ook zal kiezen, deze erfgenaam wordt van alle rijkdommen van de rijke man!

Geconfronteerd met de emotie van de jongen en de verbazing van de andere bedienden, opende de rijke heer één van de Bijbels en las hardop zodat iedereen het kon horen:

Psalm 19: 7-11:

*7. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.*

*8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.*

*9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.*

*10. De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.*

*11. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.*

Moge God ons wijsheid geven en ons helpen altijd de juiste keuze te maken.

N.N.

### **Voor u gelezen III**

*Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen. En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. (Joh. 6:37)*

Zij die tot Jezus Christus komen zijn dikwijls oprecht bevreesd dat Hij hen niet zal ontvangen. Zoals ik gezegd heb, ligt deze les in de tekst opgesloten. Ik leid dit af uit de ruimte die in de belofte ligt en de duidelijkheid ervan: 'Ik zal hem geenszins uitwerpen'. Want als wij niet vatbaar waren voor de vrees om uitgeworpen te worden, zou het niet nodig geweest zijn dat Christus onze vrees als het ware zou bestoken met deze heerlijke en wonderlijke uitdrukking: 'Geenszins'. 'En die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.' Als zondaren die tot Christus komen, niet geneigd waren aan zulke bezwaren toe te geven en hun eigen zielen daardoor te laten ontmoedigen, dan was het niet nodig geweest dat de Wijsheid van de hemel zo'n belofte had uitgevonden, als ik het zo zeggen mag. Zij had die dan ook niet zo onder woorden behoeven te brengen dat als het ware met één slag al hun bezwaren in stukken geslagen worden. Want dit woord 'geenszins' snijdt alle bezwaren af. Met die bedoeling heeft de Heere Jezus het ook gebruikt om nu juist het geloof dat met ongeloof gemengd is, te hulp te komen.

In dit woord worden als het ware alle beloften samengevat. Ook kan er geen enkel bezwaar worden ingebracht vanwege de onwaardigheid die u in uzelf ontdekt, of deze belofte zal het ontzenuwen.

'Maar ik ben een groot zondaar', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik ben een oude zondaar', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik ben een zondaar met een hard hart', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik ben een zondaar die afvallig werd', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik heb satan heel mijn leven gediend', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik heb gezondigd tegen het licht', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik heb gezondigd tegen de genade', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

'Maar ik bezit niets goeds om mee te brengen', zegt u.

'Ik zal u geenszins uitwerpen', zegt Christus.

Zo zou ik tot het einde kunnen doorgaan en u aantonen dat deze belofte gegeven is om een antwoord te geven op alle bezwaren. En zij geeft daar ook inderdaad steeds weer een antwoord op. Maar ik herhaal: Waarom zou het nodig zijn als



degenen die tot Jezus Christus komen, niet soms - ja zelfs dikwijls - oprecht bevreesd zijn dat Jezus Christus hen zal uitwerpen?

*John Bunyan (1628-1688) – Komen tot Jezus Christus*

### Ten slotte

Het einde van de zomervakantie komt alweer inzicht. In de laatste week van de schoolvakantie wordt nog voor de jeugd de jaarlijkse *VakantieBijbelWeek* georganiseerd. We hopen dat er velen mogen komen.

Vakantieperiode hoe brengen wij die door? In Markus 6:31 staan de bekende woorden van de Heere Jezus: **rust een weinig**. Dit geldt zowel voor diegenen die thuis zijn gebleven, weg zijn geweest of voor hen die nog weg hopen te gaan. Een rustig moment in deze hectische wereld is zo aangenaam en nodig voor het lichaam en de geest. Vergeet toch niet tijd vrij te maken om na te denken over de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Lees vooral goede boeken en onderzoek het Woord. Een citaat van J.C. Ryle: *“Gelukkig de mens die een Bijbel bezit! Gelukkiger hij die daarin leest! En het gelukkigst van allen hij die die niet alleen leest, maar ook gehoorzaamt en die tot een regel voor zijn geloof en leven maakt!”*

Ontvang een hartelijke groet!

Uw en jouw kerkenraad.

## UIT DE KERKENRAAD

### Zaterdagmorgencatechisatie

Op D.V. zaterdagmorgen 21 september a.s. hopen we weer te beginnen met de catechese voor de gehandicapten. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten op de gebruikelijke tijd om 10.00 uur in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer aan de Preekhillaan 3. We vervolgen de stof uit het boekje met de titel ‘Bid tot Mij’ (Komt kinderen! – Deel 2). We beginnen op bladzijde 14 met het onderwerp: “Kunnen we bidden?”. Op een eenvoudige wijze hopen we met elkaar de thema’s en de daarbij behorende hoofdstukjes te behandelen. Samen bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk zoals dat ook op zondag in de kerk mag plaatsvinden. De zaterdagmorgencatechisatie is met name voor hen bedoeld die een zmlk-school of een dagverblijf bezoeken. De indeling van de morgen is zoals jullie gewend zijn en we beginnen gezellig met een kopje koffie, thee of frisdrank. We vragen de ouders de catechese te stimuleren bij de bedoelde jongeren en u mag ook zelf als ouder meekomen als er begeleiding nodig is. We hopen de vertrouwde gezichten weer te mogen zien en natuurlijk zijn nieuwelingen van harte welkom. Als er behoefte is aan een gesprek bij een nieuwe aanmelding, dan hoor ik dat graag. We maken dan

een afspraak. En daar zien we met verlangen naar uit dat meerderen uit de gemeente de catechese zullen volgen. We weten dat het voor de ouders een opgave is, maar in de Bijbel roept de Heere ouders op om met hun kinderen over Hem te spreken. Bij de Heilige Doop hebt u de belofte gedaan uw kind in de voorzeide leer te onderwijzen. D.V. tot ziens op 21 september a.s.!

### **Belijdeniscatechisatie**

Het is nog niet zover, maar toch willen we het alvast ter sprake brengen. Beter gezegd: het aan je hart leggen. De belijdeniscatechisatie, gevolgd door het doen van openbare belijdenis in het midden van de gemeente. Wij zijn mensen die van ons gemak houden. Het liefst worden we niet opgeschrikt. We ontlopen de strijd met onszelf. Daarom kan het zomaar zo zijn dat u of jij de vraag al een tijdje vooruitschuift: zal, moet, mag ik mij aanmelden voor de belijdeniscatechisatie...? Maar het kwam niet tot een beslissing. Of eigenlijk... toch wél. Want met het zelfgekozen uitstel heb je een keuze gemaakt. Maar of dat de juiste keuze was en is? Wij hopen dat je er mee rondloopt, mee worstelt. Mag, kán ik dat wel? Mogen we het eens anders vragen? Zou je denken dat je vrij bent in je keuze om het wel of niet te doen? Dat zou zo zijn als je niet geboren was op het erf van het genadeverbond. Als je het merk- en veldteken daarvan niet aan je voorhoofd zou dragen. Als de Heere al je levensjaren niet zo wonderlijk voor je zou hebben gezorgd en als Hij niet zoveel ontelbare bemoeienissen aan je zou hebben betoond. Daarom heb je ten diepste niet te kiezen. De Heere, de God Die recht op je heeft, en Die het zo waard is, wijst je een weg, dé weg: de weg van Hem en Zijn verbond te erkennen en te belijden. De weg van je gevangen geven aan Hem.

Een eigen gekozen weg door je je - weer? - terug te trekken en daarmee de Heere aan Zijn plaats te laten en Zijn liefdevolle nodiging en weg te verachten? Of een eigen weg door oppervlakkig belijdenis te gaan doen, terwijl je hart vér van Hem is? In beide wegen heb je de Heere niet mee.

Maar wat dan? We hopen dat dit je nood is en dat je ermee in de klem komt! Dat je met Petrus gaat vragen: tot wie zullen we heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. De enige oplossing is dat je geen oplossing meer weet. Dat je ermee op de knieën komt. Dat je noch links noch rechts een uitweg ziet. Terwijl je achter je een stem hoort: dit is de weg, wandelt in dezelve. Strijdt om in te gaan! Om je in die strijd over te geven aan de Heere, en jezelf er maar aan te wagen. Dan zal God geëerd én beleden worden. Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat je leiden.

Aanmelden voor de belijdeniscatechisatie kan bij de scriba van de kerkenraad. Als je worstelt met deze belangrijke zaak en er graag eerst nog over wil spreken, dan nodigen wij je uit daarvoor contact op te nemen met je wijkouderling of met de pastoraal medewerker.

## Bezinningsavonden

Het komende seizoen willen wij de serie bezinningsavonden over 'De orde des heils' vervolgen. Dit betreft dan de tweede en laatste serie van 4 avonden. Wij melden nu alvast de data en sprekers voor uw agenda:

Woensdag 25-09-2019: *de rechtvaardigmaking*;

Woensdag 13-11-2019: *de aanneming tot kinderen*;

Woensdag 08-01-2020: *de heiligmaking*;

Woensdag 05-02-2020: *de heerlijkmaking*.

Ook zullen er weer een tweetal bezinningsavonden worden gehouden rondom het thema 'Opvoeding'. Dit betreft de volgende data en spreekster:

Woensdag 11-12-2019: *Gewetensvorming (1)*;

Woensdag 4-3-2020: *Gewetensvorming (2)*.

Te zijner tijd zal tevoren per avond nadere informatie worden vermeld in de Kerkbode.

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### Renovatie buitenzijde verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### *Renovatie*

Vorig jaar is de binnenzijde van ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer gerenoveerd. In vervolg daarop is het nu noodzakelijk de buitenzijde aan te pakken. De werkzaamheden die zullen plaatsvinden bestaan onder andere uit:

- Isoleren van het dak;
- Leggen nieuwe dakpannen;
- Aanbrengen van nieuwe goten en boeiboorden;
- Overige noodzakelijke werkzaamheden aan de buitenzijde.

Voor deze renovatie is door de colleges van kerkvoogden en notabelen een budget beschikbaar gesteld van € 300.000,-. Gekeken is nog naar de mogelijkheid zonnepanelen aan te brengen. Gezien het gebruik van het gebouw en daaraan gekoppeld de terugverdientijd is het niet rendabel daartoe over te gaan.

#### *Start werkzaamheden*

De werkzaamheden zullen DV begin september starten en ca. 6 tot 8 weken in beslag nemen. Niet voorkomen kan worden dat enige overlast ontstaat als gevolg van het plaatsen van een steiger en containers voor het afval. Evenals vorig jaar

zullen deze op de lengteparkeerplaatsen worden neergezet. Ook hierin hopen we weer op uw begrip.

### **Renovatie buitenzijde pastorie**

Aangezien de pastorie bijna even oud is als het verenigingsgebouw is ook de buitenzijde daarvan dringend aan renovatie toe. De werkzaamheden die moeten plaatsvinden komen in grote lijnen overeen met de werkzaamheden met betrekking tot het verenigingsgebouw. Aanvullend hierop wordt ook de voordeurpui vervangen en worden zonnepanelen aangebracht. Voor deze renovatie is door de colleges van kerkvoogden en notabelen een budget beschikbaar gesteld van € 125.000,-. Dezelfde aannemers werken hieraan mee en de werkzaamheden zullen DV aansluitend starten op het afronden van de werkzaamheden aan het verenigingsgebouw en naar verwachting duren tot begin december.

Nu onze gemeente recent vacant is geworden zal in overleg met de technische commissie worden beoordeeld wat aan de binnenzijde van de pastorie noodzakelijk is. Hierbij wordt gekeken wat nu kan gebeuren en wat dient te gebeuren als een nieuwe predikant zijn intrek hoopt te nemen in de pastorie.

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Hartelijk dank**

Geliefde gemeente,

Maandag 12 augustus mocht ik door Gods goedheid 48 jaar worden. De brievenbus zat vol prachtige kaarten uit Ouddorp. Ook via de mail stroomden felicitaties binnen. Wat deed mij dat goed! Heel hartelijk dank hiervoor. Op afstand wordt er op deze manier toch meegeleefd. Weet dat we dat ook met u doen. We blijven u gedenken in de gebeden.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog vakantie. Afgelopen week waren we in Nunspeet. Dat voelde vertrouwd. Volgende week hopen we een week naar Oostenrijk te gaan. We zijn dankbaar dat de gezondheid van mijn moeder dit toelaat. Naar omstandigheden voelt zij zich nog best goed. De huidige tussenweek gebruiken we om de laatste dozen uit te pakken.

Inmiddels heb ik voorafgaand aan mijn vakantie de eerste stappen gezet in de gemeente. Er waren goede bezoeken bij. Ook hier hebben mensen een ziel voor de eeuwigheid geschapen. De Heere heeft in de afgelopen jaren altijd veel liefde tot

uw en jouw ziel willen schenken. Het is mijn bede dat de Koning van de Kerk diezelfde liefde ook hier rijkelijk zal geven.

Na de zomervakantie zal de prachtige kachel, die we als afscheidscadeau hebben gekregen, worden geplaatst. T.z.t. zal ik er een foto van maken voor in de Kerkbode. Zo de Heere geeft, zullen de kinderen dan naar hun nieuwe school zijn. Zo gaat alles weer door en verder. Het grootste is dat God doorgaat. Dat u daar als gemeente en ook persoonlijk ondervinding van mag hebben. Hij gaat door om de Zijnen Thuis te halen. Hij gaat door om zondaren te trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Hij gaat door om af te snijden van de werken en het vorige leven en het leven uit Hem, door Hem en tot Hem te werken en te versterken. Gelukkig diegenen die daarvan weten en tegelijk met dat alles niet boven de bede uit kunnen komen:

*Verlaat niet wat Uw hand begon,  
O Levensbron,  
Wil bijstand zenden.*

Ontvang een hartelijke groet van ons allen

### **Bouwen en bewaren**

Graag brengen wij het boek *Bouwen en bewaren* van - onze inmiddels oud-herder en leraar nog eens onder uw en jouw aandacht. Het boek behandelt in negentien hoofdstukken het Bijbelboek Nehemia. Ds. Zoet heeft deze stof in de zomers van 2012 en 2013 in onze gemeente bepreekt. Het Bijbelboek Nehemia is niet zo bekend, maar de inhoud ervan is van grote waarde.

Op een troostvolle en bemoedigende wijze wordt hierin onderwijs gegeven. We zien hoe God, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke omstandigheden van vijandschap en verzet geeft God hem de gaven en de volharding om voort te gaan. Voor onze tijd is er veel uit te leren. Ondanks alle kerkelijke breuken en zorgen op het kerkelijk erf gaat God door met Zijn werk. Dat



laat ds. Zoet vanuit deze geschiedenis helder zien. Steeds wordt heengereden naar Christus, de Meerdere van Nehemia. Door Hem zorgt God, ook in de 21e eeuw, voor herstel van Zijn dienst en de voltooiing van het bouwwerk van Zijn werk.

In de rubriek Vreugde en verdriet is een citaat uit het *Bouwen en bewaren* opgenomen. Behalve dat u en jij met de aanschaf van dit lezenswaardige boek een schat aan geestelijk onderwijs in handen krijgt, is het ook een waardevol aandenken aan onze oud-herder en leraar. Bovendien komt - bij aanschaf bij Boekhandel Akershoek of bij onze bibliotheek - een aanzienlijk deel van de opbrengst ten goede van de renovatie van verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Het inhoudsvolle en keurig verzorgde boek van 268 pagina's dik wordt voor de prijs van € 24,90 uw eigendom. Zeer aanbevolen, neem en lees!

### **Zomergids**

De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar 'Vertrouwen'. De inhoud van de Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele uitgaven. Deze keer vindt u een gedeelte uit de Bijbel (Psalm 103) op pagina 30. De rest hopen we in volgende nummers te plaatsen. De Zomergids wordt ook gepubliceerd op de website: [www.hhgoudorp.nl](http://www.hhgoudorp.nl).

### **Inbinden kerkbode**

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 16,50. Graag uiterlijk 31 augustus 2019. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

### **Contactadres pastorale berichten**

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 . Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

# VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

## **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Door de warme weersomstandigheden moesten wij ons uitje naar de duinhuisjes verschuiven. Nu gaan we op D.V. 12 September het weer proberen. Iedereen die zich toen had opgegeven wordt om 13.00 uur bij Eben-Haëzer verwacht.

Dan kunt u ook gelijk de datum van D.V. 23 september noteren dan hopen wij de eerste verenigingsavond weer te hebben.

# COMMISSIE VERENIGINGSWERK

## **Bezinningsavond voor leidinggeevenden**

De datum voor de te houden bezinningsavond voor leidinggeevenden is D.V. **dinsdag 17 september 2019**. Deze avond is bedoeld voor de leidinggeevenden van alle

kinder- en jeugdclubs, maar ook voor de leidinggevenden bij de jeugdvereniging, de zondagsschool, de vrouwen- en mannenvereniging. Een avond om extra toerusting te ontvangen voor het nieuwe seizoen vanuit Gods Woord. Het onderwerp voor deze avond is 'De betekenis van Dordt voor het jeugdwerk/verenigingswerk' en ds. P.C. Hoek hoopt deze avond voor ons te verzorgen. De aanvang is om 19.30 uur in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Noteer de datum alvast in uw agenda!  
*Commissie VerenigingsWerk*

## ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

### **Zomermarkt**

Na vele voorbereidingen door de AC maar ook door velen binnen en buiten onze gemeente mochten we 20 juli jl. de zomermarkt weer houden bij Vishandel Sperling. We mogen terugzien op een mooie en gezellige dag met veel ontmoetingen en goede gesprekken, het weer bestond uit voor elk wat wils. Gelukkig mocht de dag zonder ongelukken verlopen en bij de telling van de opbrengst mocht de teller komen te staan op het mooie bedrag van € 12.500,-bruto. De Heere komt hiervoor allereerst de dank toe. Daarna ook de familie Sperling hartelijk dank voor de gastvrijheid. Maar natuurlijk ook allen die hebben geholpen om deze dag tot een succes te maken, soms van 's morgens vroeg tot in de avond toe. Ook hartelijk dank aan diverse ondernemers van onze gemeente die ons op de meest uiteenlopende wijze hebben geholpen.

De prijswinnaars van de zwemkaartjes zijn: Janneke Quist, C. Voogd, Gerard Quist, Klaas Tanis en fam. Klepper.

De boodschappenmand is gewonnen door de fam. Bruggeman uit Goedereede.

### **Advocaat**

Omdat dhr. J. Grinwis vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen met het maken van advocaat voor onze kerk hebben we voor de afgelopen zomermarkt een oproep gedaan voor advocaatmakers. Gelukkig hebben die zich aangeboden en één ervan, Lijnje Hoek heeft aangeboden de taak van dhr. Grinwis over te nemen, we zijn daar erg blij mee. Advocaat volgens het aloude recept is vanaf heden verkrijgbaar bij de fam. Hoek, Oudelandseweg 4.

Dhr. J. Grinwis van de Oudelandseweg 22 willen we op deze plaats hartelijk danken voor al de potten advocaat die hij heeft gemaakt, vele jaren heeft hij hiervoor de kracht en de lust gekregen. Voor de toekomst wensen we hem en zijn vrouw van harte Gods zegen toe.



## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgoudorp.nl](mailto:puzzel@hhgoudorp.nl).

### **Izak en Rebekka – God vervult Zijn belofte**

Izak en Rebekka zijn al een tijd getrouwd. Toen Izaks moeder gestorven was, kwam Rebekka op een bijzondere manier in zijn leven. Abraham stuurde zijn knecht Eliëzer naar zijn geboorteland Paddan-Aram. Daar wees de Heere zelf de vrouw aan, die Eliëzer voor Izak mee moest nemen. Deze vrouw was Rebekka. Ze vertrouwde Eliëzer, verliet haar familie en ging mee naar Izak.

En nu zijn ze al een heel aantal jaren getrouwd. Samen, maar ook samen verbonden aan de Heere als een drievoudig snoer, dat niet haast (niet makkelijk) wordt verbroken. Ze houden van elkaar, maar nog meer van de Heere. En dan ben je gelukkig! Toch is er ook een stil verdriet in hun hart. Al die jaren zijn ze nog steeds samen. Ze zouden zo graag een kindje willen krijgen. Om dat kind op te voeden tot Gods eer. En daarbij, ze weten ook van de belofte die de Heere aan Abraham gedaan heeft. De belofte dat uit zijn familie een groot volk zal geboren worden én de beloofde Messias uit dit volk zal voortkomen. Daarom bidden ze samen om een kindje.

Na twintig jaar merkt Rebekka het op dag: De Heere heeft ons gebed verhoord! De Heere heeft ons gezegd. We krijgen een kindje. Na een tijdje merkt ze echter, dat er twee kinderen in haar buik groeien. Wat een wonder! Ze merkt echter ook, dat deze kinderen nu al ruzie maken met elkaar. Ze lijken wel met elkaar te vechten. Rebekka begrijpt het niet. Ze zoekt een stille plaats en bidt: 'Heere, wat gebeurt er in mijn buik? Waarom is het zo onrustig tussen de twee kindjes?' Oh Rebekka, wat ben je wijs, dat je je zorgen bij de Heere brengt. Ben jij ook zo wijs?

De Heere geeft Rebekka antwoord: 'Er zijn twee volken in uw buik. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. De meerdere (oudste) zal de mindere (jongste) dienen.

Op een dag worden de kinderen geboren. De eerste is een jongetje met veel rossige (rood/oranje) haren. Ze noemen hem Ezau. Het tweede jongetje wordt ook geboren, hij houdt de hiel van zijn broer vast. Daarom noemen ze hem Jakob. Wat een vreugde in de tenten van Izak en Rebekka. Ze zullen de Heere geloofd en gedankt hebben.

De kinderen groeien voorspoedig op. Elke dag vertellen hun ouders hen van de Heere en bidden ze met hen. En ze bidden vóór hen; ook bidden ze om de vervulling van de belofte. Eens zal de beloofde Messias geboren worden. Ze

geloven met heel hun hart en vertrouwen op God. Leef en geloof je ook zoals Izak en Rebekka?

### **Puzzel 979: De geboorte van Jakob en Ezau**

Aan Abraham had de Heere de grote zegen beloofd. Uit Abraham zouden vele volken komen. De Heere had beloofd de God van Abraham en zijn nageslacht te zijn. Hierover kun je lezen in Genesis 17. Die zegen die Abraham kreeg, kreeg ook Izak, de zoon van Abraham. Ging die zegen meteen in vervulling, of...? Daarover gaat deze puzzel.

Lees maar eens Genesis 25 vers 19 tot en met 28 en maak daarna de zinnen af:

Als Izak ..... jaar is trouwt hij met .....

Izak en zijn vrouw hebben allebei ..... lief. Daarom zijn ze heel gelukkig. Maar er is wel iets heel verdrietigs in hun leven. Ze hebben geen ..... Steeds weer bidden ze samen eerbiedig om een kindje. En wat een wonder, de Heere verhoort hun gebeden. Rebekka voelt dat er in haar buik ..... kinderen groeien. De Heere laat aan Rebekka weten dat het jongste kindje belangrijker zal zijn dan het oudste kindje. Het jongste kindje zal de grote zegen krijgen.

Op een dag worden de kinderen geboren. Eerst ..... en dan ..... De jongens zijn heel verschillend. Ze lijken helemaal niet op elkaar. Ezau wordt een ..... Jakob blijft liever bij de ..... en helpt zijn moeder vaak.

Maar het grootste verschil tussen de jongens is dat ..... de Heere liefheeft en ..... de Heere niet lief heeft.

### **Eindantwoorden:**

**976:** De hoofdman over honderd

**977:** En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk, dat de Heere Zijn Engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden.

Puzzel 978 en 979 graag inleveren voor **D.V. donderdag 5 september 2019.**

Veel puzzelplezier!



## VERVOLGVERHAAL- Het Boek dat nooit oud wordt

Een andere Bijbel, waarin alleen de voornaamste geschiedenissen worden verteld, en de daarom de *Bibel in 't Corte* heette, had nog wonderlijker plaatjes.

Zie maar eens, hoe dwaas de ark getekend is met Noach's grote hoofd uit het venster; zijn zonen voor de open deur; een duiventil er bovenop.

Veel mooier is een plaatje uit een andere Bijbel, - van 1565 – waar de sterke Simson de zware poortdeuren van de stad Gaza, tot bespottung van de Filistijnen bovenop de berg draagt



En heel bijzonder is de kleine, fijne tekening van de stal van Bethlehem, waar Jozef en Maria neerknielen bij het Kindeke, de kop van de os en de ezel tussen hen in. In de verte verschijnt de engel aan de verschrikte herders. Toen deze Bijbel gedrukt was, heeft iemand *met de hand* alle hoofdletters rood gekleurd, om hem mooi te maken. Wat 'n werk!

Al die Bijbels, die *verboden* Bijbels, - waar zijn ze heengegaan in 't geheim? ... Wie zal het weten?

Zijn ze verborgen geweest in de kastelen van de edelen? In de eenvoudige huizen van de bijlhouwer of de lakensnijder in de steden? In de eenzame boerenhoeven op 't land? ... Hebben ze daar de vrede voor de ziel gebracht, de *eeuwige* vrede? ... Zijn ze misschien verbrand geworden met de man of de vrouw, die in hen gelezen had, *te* samen? ... Wie zal het weten? Er is zo onnoemelijk veel leed geleden in die donkere tijd van de kettervervolging. Jacob van Liesveldt, de Bijbel drukker van Antwerpen, werd in 1545 ook onthoofd. Maar, het bittere lijden, ook de dood zelfs, heeft die mensen – en dat waren *onze* over-overgrootvaders en -moeders – de liefde voor de Bijbel en de vrijheid van Godsdienst *niet* kunnen roven.

Tegen zo grote liefde *moest* de tirannie van Karel V en al zijn geestelijken, van Filips II en van Alva het wel verliezen op de duur. De Bijbel is tóch vrij geworden.

Dat heef God gedaan. Hij heeft de mensen de kracht geschonken, èn liefde, èn volharding tot het einde toe.

(wordt vervolgd)

## UIT DE BIJBEL

### Psalm 103

1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mij ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest;

4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.

6 De HEERE doet gerechtigheid en gericht en al dengenen die onderdrukt worden.

7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, den kinderen Israëls Zijn daden.

8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.

12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen.

14 Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.

15 De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen.

18 Aan degenen die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

20 Looft den HEERE, Zijn engelen, gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen, gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet.

22 Looft den HEERE, al Zijn werken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE mijn ziel.

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 31 augustus 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 5 september 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**



### **Oproep nieuwe zangers**

Op maandag 2 september hoopt het "Christelijk Ouddorps Mannenkoor" de repetities weer te hervatten. Wij repeteren op maandagavond om de twee weken in de aula van de Christelijke school aan de Margrietweg. Aanvang 20.00 uur, en

onderbroken door een koffiepauze tot 22.00 uur. Iedereen die graag Psalmen en geestelijke liederen zingt is van harte welkom. Het is echt ontspannend. De onderlinge sfeer is prima en u zult zich er snel thuis voelen. Dus tot ziens D.V. op 2 september.

*Het bestuur.*

### **Oase Fietstocht**

D.V. dinsdag 27 augustus houden we onze jaarlijkse fietstocht over de kop van het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Er is weer een prachtige route uitgezet en onderweg hebben we een gezellige tussenstop met koffie/thee en wat lekkers. De opbrengst is voor Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp. Voor meer info: [www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl](http://www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl).

Vertrekpunt: Kwekerij Klepper Oudelandseweg 27 in Ouddorp.

Vertrektijd: tussen 18.30 uur en 19.00 uur.

Kosten: € 3,- p.p. en € 12,50 per gezin.

Na afloop is het mogelijk om een ijsje/broodje kroket/frikandel te kopen.

Wij hopen u te ontmoeten!