

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.1 – 11 juli 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Gods grondeloze barmhartigheid

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden”. Efeze 2 : 4-5

Efeze was de hoofdstad van Klein-Azië. Het was een rijke handelsstad. De inwoners leefden in het blinde heidendom. Ze dienden er de godin Diana. Ze dachten dat Diana de godin van licht en leven was. Op de tweede zendingsreis van Paulus is hij in Efeze gekomen en heeft hij er een gemeente mogen stichten. In het jaar 58 na Christus schrijft hij uit Rome aan deze gemeente een brief. In deze brief roemt de apostel de soevereine genade van God tegen de leer die nog wat eigenschappen ten goede in de mens meent te vinden.

In de tekst spreekt hij van de deugd van Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid openbaart zich naar buiten als vrucht van de liefde Gods. Dit is geen tijdelijke liefde, maar Goddelijke liefde. De Drie-enige God bemint boven alles Zichzelf. Duidelijk spreekt Gods getuigenis daarvan. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alle dingen in Zijn hand gegeven. In het hogepriesterlijke gebed spreekt Christus: “Gij hebt Mij liefgehad met een eeuwige liefde van voor de grondlegging der wereld.

Deze liefde openbaart zich naar buiten. Ze is Goddelijk en volmaakt. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde en daarom heb Ik getrokken met koorden van goedertierenheid. Door Gods barmhartigheid verdraagt hij ons in algemene zin. Hij heeft met veel lankmoedigheid verdragen de vaten tot de toorn bereid. Het is vaak een onbegrijpelijke zaak, dat de Heere een vijandig en tegen Hem murmurierend mens verdraagt, maar het is alleen om in de grote dag der dagen alle verontschuldiging te ontnemen, vooral van degenen die de weg geweten en niet bewandeld hebben.

De barmhartigheid Gods komt bijzonder openbaar in het leven van Zijn kinderen. De Heere verdraagt ze. Dat deed Hij al voor hun bekering. Denk slechts aan een goddeloze Manasse en een briesende Lot in Sodom, een David op het dak en een Petrus in de zaal. De barmhartigheid komt ook openbaar in de ontfermingen over de Zijnen. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere Zich over degenen die Hem vrezen. De onbegrijpelijke, alleen te bewonderen en te beleven liefde komt bijzonder openbaar in het wonder van de wedergeboorte. De Heere heeft hen levend gemaakt. Ze waren dood in de misdaden. Dood, dat wil zeggen de verschrikkelijke gevolgen van de val, waar wij allen aan onderworpen zijn. De vruchtgevolgen van de val zijn toch openbaar in een drievoudige dood!

Van nature is een mens beeldloos, leeg van God, zonder God. Hij is zonder gerechtigheid, kennis en heiligheid. Geestelijk dood en hij heeft geen uitgangen meer naar de levende God. Wel heeft de mens zichzelf een beeld van God uitgedacht en hij dient met een aangeleerde kennis een zelfgemaakte Godheid, aan wie hij nog wel genade en heerlijkheid toeschrijft en die hij dient in eigenwillige godsdienst. Hij weet daarbij niet dat hij zichzelf koestert en bedriegt voor de eeuwigheid. Nimmer is hij door de poort van de wedergeboorte tot het geestelijke leven ingegaan. Dood in de zonden en de misdaden schrijft de apostel. Want die dood is niet lijdelijk, maar actief. De mens heeft nog wel een wil ten kwade, maar geen wil ten goede meer. Dat worden de ware geborenen door de Heilige Geest wel geleerd. Ze zijn verdorven mensen. Doende de wil des vleses, zijn ze van nature kinderen des toorns gelijk alle mensen. Hun vijandige doodsstaat openbaart zich in een brute vijandschap tegen de leer van vrije genade. Maar waar de Heere het wonder van de wedergeboorte gaat werken, wordt dit maar al te smartelijk doorleefd.

Door de genade Gods worden ze van het vlakke des velds opgeraapt en wedergeboren tot een levende hoop. De levensdaden openbaren zich dan naar buiten. Er komt een innerlijke droefheid over de zonde. De heilige wet wordt door de Heilige Geest gehanteerd. Daardoor leren ze zichzelf kennen als een overtreder van al de geboden Gods. Tegelijk laat de Heere zien dat de dood wenkt en de eeuwigheid komt. Het is een "heden zo gij Zijn stem hoort". Hoe wordt de zonde daar bitter en schandelijk. Er is geen ontkomen meer denkbaar. Ze moeten invallen voor God. Daar gaat de ziel zijn zonde beleven en bewenen. Hoe zullen ze ooit tot God bekeerd komen? Deze gans verslagen zielen, voor wie het van hun zijde niets anders dan de dood is, worden nu door de bediening van het Woord onderwezen. Daarom komt er ook zo'n bijzondere binding aan de zuivere waarheid en aan Gods ware knechten. Immers, de zintuigen door de Heilige Geest vernieuwd, leren het onderscheid tussen leven en dood verstaan. Paulus laat terstond zijn zenders uit Jeruzalem los en hij zoekt de gemeenschap met de discipelen van Christus. Zulke zielen gaan leren dat God rechtvaardig is en zij vloekwaardig zijn. Wat wordt het een wonder als de Heilige Geest de ogen opent voor de weg van vrije genade en de ziel wordt heengeleid naar de kennis van Jezus.

Dan wordt Hij de enige hoop van hun leven en de ziel gaat uit om Hem te mogen bezitten. Al is het waar dat de tijd en de omstandigheden verschillend zijn, toch is het het werk van de Heilige Geest om de ziel geen rust te geven, eer ze in Hem zijn opgelost. Hoe kan het ware Sion daar naar uitzien: "Ach, dat ik Hem kennen mocht".

Barmhartig is de HEER' en zeer genadig
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig:
De HEER' is groot van goedertierenheid.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 14 juli

9.30 uur: Ds. G.T. Appeldoorn, Melissant

18.30 uur: Ds. G.T. Appeldoorn

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 21 juli

9.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam

18.30 uur: Ds. M.C. Tanis

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 24 juli

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 26 juli:

Doopzitting

Aanvang 20.00 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Vele noden en zorgen worden elke keer weer genoemd in de rubriek 'Onze zieken'. Lang niet alles kan vermeld worden. Er is zoveel stil verdriet, eenzaamheid; ziekten die al geruime tijd worden meedragen en die stilstaan of juist doorzetten en voor verdere achteruitgang zorgen; degenen met kleine ongemakken en ouderdom; zij die zorgen hebben over hun man, vrouw, hun kind of kleinkind, ouders; de mantelzorgers en degenen aan wie zorg wordt verleend thuis en daarbuiten niet te vergeten; onze gehandicapten en hen die om hen heen staan.

Ik neem een gedicht over van Jansje Zondag, die al lange tijd in Christus is ontslapen, en aan wie we ons nauw verbonden weten:

Geloofsvertrouwen

Ach Heere, God der legerscharen
Ik voel mij zelve in de baren
de zee slaat met haar golven hoog
ach, dat ik in U verzinken moog'
Dan zal er een zoete ruste wezen
hoe fel de storm, ik zal niet vrezen.
Gij hebt mij telkens uitgered,
verhoord op 't ootmoedig smeekgebed.
Gij liet mij nimmer schaamrood staan
'k mocht met mijn noden tot U gaan.
Zo werd Gij met Uw kind verbonden,
'k mag rusten op die eeuw'ge rots,
hoe verwoed de zee mij tegen klots'.

UIT DE PASTORIE

Terugblik

Geliefde gemeente, een onvergetelijke tijd hebben we in uw midden mogen hebben. Wat mag er veel liefde tot u en jullie zijn. Vooral hebben we veel liefde tot uw en

jullie zielen gekregen. Zielen winnen voor het Lam was mijn roeping. Gods Naam en deugden prijzen in uw midden was mijn lust.

Dat is gedaan in alle lek en gebrek. Ook ik ben een zondaar die elke dag van genade moet leven. Een zondaar die verzoening nodig heeft van God. Maar die ook u en jou om vergeving wil vragen als er dingen geweest zijn in de afgelopen jaren waarmee ik iemand pijn heb gedaan.

Het Woord is gezaaid. Het zaad was goed. Steeds wilde de Heere mijn zaaimand vullen. Ik mocht het zaad in liefde uitstrooien op de akker van Ouddorp. De vrucht die er mocht zijn, is voor Hem. Mijn bede is, dat het gestrooide zaad ook in de toekomst nog in de vrucht openbaar zal komen. Dat kan soms ook nog na vele jaren zijn.

Afscheidsmiddag en -avond

En dan afgelopen vrijdag, de dag van het afscheid. Wat een onophoudelijke stroom van mensen zijn er die middag en avond gekomen om afscheid te nemen. Wat heeft ons dat goed gedaan. Ook mijn vrouw en de kinderen. Wat kwamen er veel herinneringen naar boven aan gedeelde vreugde en gedeeld verdriet. Hartelijk dank voor uw en jouw komst! Het heeft ons met diepe verwondering geraakt. Zoveel hartelijkheid, zoveel attenties, ook zoveel aandacht voor de kinderen. Naast de persoonlijke hand en woorden, ook dank voor de vele kaarten, de mails, de ontmoetingen aan de pastorie. Ik zat zaterdagmiddag, tussen alle drukte door, al die hartelijke groeten, woorden en zegenwensen die de laatste dagen tot ons gekomen zijn, te overdenken en te lezen. Het ontroerde mij. Wat doet afscheid nemen toch zeer. Het zal de ene mens wellicht wat makkelijker afgaan dan de ander. Maar voor mij is het niets. Lang heb ik de laatste maanden en weken geprobeerd de gedachte aan afscheid nemen voor mij uit te schuiven. Maar vorige week was het zover.

We nemen veel mooie herinneringen mee naar Garderen. We mogen met grote dankbaarheid de Heere erkennen voor alles wat Hij heeft willen geven. Het is een zegen om zo uit elkaar te gaan. De Heere heeft ons voor en met elkaar willen sparen. Hij gaf kracht en gezondheid. Lust en liefde. Ook het leven werd ons gelaten. Zijn Naam is goed en groot.

In de vele geschenken en gaven die we van u ontvingen, nemen we ook op een tastbare wijze herinneringen mee. Bijzonder verblijd zijn we met de schitterende kachel die we hebben gekregen. Deze krijgt een mooie plaats in de nieuwe pastorie. Hartelijk dank hiervoor. Ook op deze manier nemen we iets van al de ontvangen Ouddorpse warmte mee naar Garderen.

Afscheidsdienst

Het is maandagmorgen als ik deze laatste woorden opschrijf. De afscheidsdienst van zondagavond ligt nog maar net achter ons. Om mét het Woord en ín de Heere te mogen eindigen, dat was mijn bede en mijn verlangen. De Heere gaf kracht en ondersteuning om de dienst te leiden. Het was voor velen met mij niet makkelijk, maar onze ogen waren en zijn op de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

We willen u nogmaals hartelijk dankzeggen voor het toezingen van de woorden uit Psalm 121 vers 1 en 4. Het zijn bekende woorden. Maar wat heerlijk als ze diep in het hart mogen zinken. Een reislied, een pelgrimszang, waarmee u hier en wij straks op de Veluwe de reis door dit leven kunnen voortzetten.

Met een woord dat betrekking had op de roeping van Mozes (Exodus 4:2,17 en 20b) mochten we op vrijdag 7 oktober 2011 het dienstwerk onder u beginnen. De afscheidswaarden van Mozes uit Deut. 30: 19 markeerden het einde ervan afgelopen zondagavond. De oproep klonk: *Kies dan het leven, opdat gij leeft gij en uw zaad.* Gods Geest zegene dit Woord en werke in vele harten de onberouwlijke keuze tot zaligheid.

Zaterdag

Als u dit leest zijn we inmiddels verhuisd. Afgelopen dinsdag stonden al vroeg de verhuishagens voor. Woensdag opnieuw. Op die dag hebben we ook zelf Ouddorp verlaten.

Velen hebben aangegeven D.V. zaterdag 13 juli naar Garderen te komen. Dat vinden we heel erg fijn. Nogmaals: U bent állen van harte uitgenodigd om de dienst van bevestiging, die om 10.30 uur begint en/of de intrededienst, die om 14.30 uur begint bij te wonen.

U begrijpt dat het allemaal wel heel dubbel voelt. De ene zondag nog in Ouddorp op de kansel te staan en de andere zondag intrede te hebben gedaan en de kansel van Garderen 'te beklimmen'. Er is echt veel wat dan in zo'n korte tijd verwerkt moet worden. Maar onze schreiende ogen zijn op de Heere, Die mij tot de bediening geroepen heeft en die zo'n goede Meester is voor een onwaardige knecht. Als ik niet wist dat de Heere bij ons zou zijn, kan het allemaal niet. Dan is het onmogelijk. Maar wat is Hij goed. Nog eenmaal mag ik de dienst van deze Koning u en jou van harte aanprijzen. Nog eenmaal jou en u opwekken om de Heere te dienen. Om Hem als het allerhoogst en eeuwig Goed te vrezén!

Als het niet lukt om naar Garderen te komen, is het mogelijk om de diensten thuis mee te beluisteren. Graag had ik gezien dat de diensten 'open' zouden staan, maar dat gaat niet. Daarom, als u mee wilt luisteren moet u een mail sturen naar kerktelefoongarderen@gmail.com en aangeven dat u de diensten van zaterdag mee wilt luisteren. U krijgt dan een mail terug met een link, zodat u die dag mee kunt

luisteren. Later zullen de diensten ook op de site van de HHG Garderen komen, zodat u ze altijd nog kunt terugluisteren en eventueel bewaren.

Welkom

Ook ná de dag van intrede en bevestiging bent u van harte welkom in Garderen. Voor verschillenden is de omgeving van Garderen niet geheel vreemd. We zouden het fijn vinden als u bij ons aankomt. De groep belijdeniscatechisanten van afgelopen seizoen hoopt dit jaar nog te komen. Ook hoopt de ochtendvrouwenvereniging haar uitje dit jaar naar Garderen te organiseren. Maar we zouden het fijn vinden ook anderen te ontmoeten. De deur staat altijd voor u en jou open op het nieuwe adres

Tenslotte

Geliefde gemeente, het zijn nu echt de laatste woorden die we opschrijven. U was de derde gemeente die we van de Heere hebben gekregen en mochten dienen met de liefde van ons herdershart. Op drie maanden na mochten we acht jaren samen optrekken. Het is mij nooit zwaar gevallen. Met vreugde mocht ik mijn werk onder u doen. Toch was dat werk het mijne niet. Ten diepste was het Zijn werk. Er is niets van ons bij. Het is Zijn gemeente, Zijn huis, Zijn dienst, Zijn Woord. Zijn genade. *Wie roemt roeme in den Heere.*

Van harte wekken we u op om eensgezind te blijven onder elkaar. Dat u de onderlinge band, liefde en eenheid zult bewaren. Gedenk ook het beroepingswerk in uw gebeden. En blijft getrouw opkomen naar Gods huis. We zullen u niet vergeten te gedenken in de gebeden. En ik hoop dat dit wederzijds zal zijn. Dat we een plaatsje in uw harten zullen houden, vanwege het Woord dat we in uw midden mochten brengen. Een Woord dat niet was náár de mens, maar wel een Woord vóór de mens. Een Woord, dat de Heere niet ongezegend heeft willen laten. Het ga u en jullie allen goed in de Heere. In alles Zijn onmisbare zegen toegebeden.

*Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER'.*

Een laatste hartelijke groet vanuit de pastorie van mij, mijn geliefde vrouw, en onze kinderen

uw ds. D. Zoet

UIT DE KERKENRAAD

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding heeft plaatsgevonden op zondag 23 juni jl. De prediking was naar aanleiding van Mattheüs 5:3 *'Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen'*. Het thema van de preek was: zalige armen. De prediking bestond uit de volgende punten:

1. wat Christus van hen zegt;
2. wie dat het zijn;
3. wat hen geldt.

Zondagmorgen 30 juni stond de Dis van het Nieuwe Verbond aangericht. De prediking vond plaats naar aanleiding van Mattheüs 5:6 *'Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.'*. Het thema van de preek was: zalige hongerigen. De prediking bestond uit de volgende punten:

1. de werkzaamheid die ze kennen;
2. het verlangen dat hen voortdrijft;
3. de belofte die ze krijgen.

Zondagavond 30 juni was er een dienst van nabetrachting en dit vond plaats naar aanleiding van Mattheüs 5:8 *'Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.'*. Het thema van de preek was: zalige reinen. De prediking bestond uit de volgende punten:

1. wie zij zijn in zichzelf;
2. wat zij zijn in Christus;
3. wat hen geldt door Christus.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

Bezoek ouderen

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen dat het bezoekwerk aan ouderen zal plaatsvinden vanaf 80 jaar. We benadrukken deze leeftijd even, omdat er wellicht ouderen vanaf 75 tot en met 79 jaar denken dat zij, rond hun verjaardag, nog een bezoekje zullen ontvangen van onze pastoraal medewerker de heer A.J. Speksnijder. Dit is helaas met het vele werk niet meer vol te houden en daarom is de leeftijdsgrens van het bezoekwerk weer op 80 jaar teruggedbracht. Uiteraard kunt u altijd uw wijkouderling benaderen wanneer u ergens mee zit of wanneer u bezocht wilt worden.

Kerkenraadsvergadering 25 juni

De preses liet zingen Psalm 77 vers 7 en las daarna uit Handelingen 20 vanaf vers 17. Hij vroeg vervolgens een zegen voor de vergadering. De preses mediteerde over het gelezen gedeelte en trok enige lijnen van dit Schriftgedeelte door naar onze gemeente en zegt dat de Heere nog dezelfde is. Verder stond hij nog even stil hoe hij hier kwam en dat het vanavond nu de laatste kerkenraadsvergadering is. Met deze woorden opende hij de vergadering en verwelkomde eenieder.

Bezoek aan consulent

Een ouderling en de scriba hebben de consulent in Melissant bezocht. Het betrof een kennismakingsbezoek en over en weer is informatie gedeeld. Zo krijgt voortaan de consulent de Kerkbode toegestuurd en gesproken is over de invulling van het verzorgen van het meditatieve gedeelte in de kerkenraadsvergadering. Daarnaast is afgesproken dat hij niet naar het Censura Morum zal komen om die voor te zitten. Dit zal nu plaatsvinden door de assessor van de kerkenraad. De consulent is wel beschikbaar voor het geven van raad en daad indien dit nodig is.

Verder is nog gesproken over het geven van belijdeniscatechisatie. Uitgegaan wordt dat de catechisanten aan kunnen schuiven met die te Melissant. Mocht de groep te groot worden dan zal bezien worden naar een andere oplossing.

Overige zaken

Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan de orde gekomen, waaronder:

- Verslag overleg kerken met de burgerlijke gemeente Goeree-Overflakkee, maart 2019;
- Diverse uitnodigingen;
- Toerustingsavond verenigingen;
- Preekbespreking met de jeugd 2^e helft van dit jaar;
- Mutaties ledenadministratie;
- Mededelingen vanuit de kerkvoogdij.

De preses sloot de vergadering om 22.45 uur, waarna geëindigd werd met dankgebed.

Afscheid ds. D. Zoet

Receptie

Op 5 juli heeft de gemeente informeel afscheid kunnen nemen van ds. D. Zoet en zijn gezin. Zowel 's middags als 's avonds was hiervoor de gelegenheid. Door de beheerder van het verenigingsgebouw is aangegeven dat er ruim 700 mensen hiervan gebruik hebben gemaakt. Dit is overweldigend en we zijn ook dankbaar dat

er zo velen zijn gekomen om hun belangstelling te tonen en zo mee te leven met het predikantsgezin.

In de avondreceptie is voor de kinderen van de familie Zoet nog een quiz georganiseerd namens de jeugdverenigingen. Zo moest aan de hand van foto's een locatieplek in Ouddorp worden achterhaald en ontvingen ze elk voor het goede antwoord nog een attentie.

Namens de gemeente en de kerkenraad heeft de scriba de dominee en zijn vrouw toegesproken, allereerst is er teruggekeken naar de jaren dat de dominee in Ouddorp mocht staan, vervolgens is aan de orde gekomen de goede relatie met de kerkenraad, daarna is nog een persoonlijk woord gesproken tot hem en zijn vrouw. Besloten werd met het uitspreken van een bemoedigend woord voor het predikantsgezin en tot de gemeente, dit naar aanleiding van Psalm 42 vers 12: *'Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijn aangezichts, en mijn God.'*

De dominee mocht met hulp van zijn zoon het cadeau namens de gemeente uitpakken en het betreft een houtkachel voor de pastorie te Garderen. Dominee was er heel content mee en vertelde dat er in zijn gezin een aantal aanwezig zijn die graag zullen zorgen voor de benodigde brandstof van de kachel. Hij sprak nog een dankwoord uit en vertelde dat hij naast het gehoorde over zijn persoon hij een ellendig zondaar is en dat hij dankbaar is dat de gemeente hem al die tijd heeft verdragen en dat de Heere hem bewaard heeft voor ziekte.

Aan mevrouw Zoet werd nog een cadeaubon overhandigd voor een verdere aanvulling van de inrichting van de pastorie.

De scriba liet nog zingen Psalm 42 vers 7 en eindigde daarna met dankgebed.

Tijdens die avond is niet vermeld, dat de houtkachel nog belangeloos door een gemeentelid aldaar zal worden geplaatst en aangesloten, dit nog ter uwer informatie. De kerkvoogdij wordt vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor het willen bekostigen van de mooie cadeaus.

Afscheid avonddienst 7 juli

De dominee heeft in deze dienst gesproken naar aanleiding van Deuteronomium 30:19.

Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad.

MOZES NEEMT AFSCHIED VAN HET VOLK ISRAËL

Een machtige getuige

Mozes staat bij de oever van de Jordaan en achter die rivier ligt het beloofde land Kanaän. Maar Mozes weet dat hij daar niet zal komen, door eigen schuld. Hij weet ook, door genade, van de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg brengt. Mozes mag weten dat hij wel het Hemelse Kanaän hierboven mag beërven en binnengaan. Kent u, ken jij die droefheid naar God?

Deuteronomium betekent letterlijk 'herhaling van de wet'. Nog één keer herhaalt Mozes al de geboden, de rechten en inzettingen van God. Hij wil het volk vermanen en waarschuwen nu het nog kan. Je merkt dat de Heilige Geest de oude Mozes aanvuurt om met klem te spreken. Hij neemt de hemel en de aarde er als getuigen bij. Met de aarde oproepen bedoelt hij allen die hem hier op aarde hebben gehoord. Die er getuigen van zijn geweest wat er uit zijn lippen is gegaan. Hij roept ook God aan en erbij. 'Heere, wat ik jaar in jaar uit tot Israël gesproken en wat ik onder dat volk gedaan heb, hoe ik ze vermaand, genodigd, gelokt, gewekt heb: U weet ervan, U bent getuige geweest.' Een machtige getuige: God in de Hemel. De ere Gods is in het geding. Het gaat over eeuwig wel of eeuwig wee. Voelt u en jij dit ook?

Een levendige terugblik

Mozes zegt 'het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek'. Een levendige terugblik. Twee wegen; leven en zegen horen bij elkaar maar ook vloek en dood. Mozes zegt als het ware 'Ik verkondigde u de noodzaak van zalig worden door een eenzijdig wonder van Gods genade. Ik heb u gepredikt de weg van de vloek te ontkomen door die beloofde Zaligmaker. Ik stelde u Het Leven voor ogen. Het eeuwige leven, dat buiten de mens ligt. Leven en zegen, die beiden wil nu de Heilige Geest schenken.

Maar anderzijds sprak Mozes altijd met twee woorden: de dood en de vloek komen over je in de weg van ongehoorzaamheid. Als je je hebt laten verharden en niet laten leiden. In de weg van ongelof, onbekeerlijkheid, in de weg van het dienen van andere goden.

Leven en zegen, dood en vloek. Dit was de steeds terugkerende thema van de prediking van Mozes. Dit is ook wat ik in uw midden met Gods hulp heb getracht neer te leggen. Met het Woord als de staf, tot gereedschap, wat God mij in de hand had gegeven. Dat was mijn hoge roeping onder u. En daarin lag mijn kracht. Niet in mij. Maar in het Woord van Hem. Wat heeft het uitgewerkt? Waar heeft het u gebracht? Heb jij het Woord echt gehoord, jonge vriend? Leerden we leven uit de zegen van het Woord en van het verbond? Of hangt nog altijd de vloek boven ons en gaapt de dood onder ons. Door de liefde gedrongen plaatst Mozes het volk, en ik u nu ook, nog één keer op een kruispunt. En op een kruispunt moet een keus vallen: ga ik rechts of links, de ene of de ander kant op.

Een krachtige oproep

De keus moet gemaakt worden: 'Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad'. Er is maar één keus goed: de keus voor het leven. Dat je de Heere liefhebt, met heel je hart. Met al je krachten. En dat je Zijn stem gehoorzaam bent. Kies dan toch het leven. Mozes bedoelt daar geen oppervlakkige keus mee, voor het moment. Maar het is een dringende oproep tot bekering. Echt kiezen, zoals Mozes dat hier bedoelt dat is vluchten. Vluchten in al je zonden en met al je ellende tot de Heere alleen. Als tolk tot het volk, in de Naam van God geeft Mozes deze dringende nodiging en liefdevolle oproep als afscheidsgroet mee. U wordt en bent door de prediking voortdurend op een kruispunt geplaatst. U werd ópgeroepen tot een keus in de kerk, de plaats waar beslissingen vallen voor de eeuwigheid. En als u dan naar huis ging, dan had u de keus gemaakt. God zoekt ons behoud.

God heeft ook gekozen van eeuwigheid. God de Vader, in Zichzelf bewogen, heeft gekozen voor het leven en tegen de dood. Hij heeft er uit het verloren Adams geslacht uitgekozen tot zaligheid. En een weg geopend, een weg van eeuwig leven gebaad in en door Zijn Zoon. En ook God de Zoon heeft in de eeuwigheid gekozen, om Borg en Middelbaar te zijn en in de volheid van de tijd de weg te gaan van kribbe naar kruis. Hij heeft die keus vrijwillig gemaakt. Een borgtochtelijke keus. Hij ging de dood in voor doodschuldigen. Er is in Hem een weg tot het leven. Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven om gesloten harten te openen. Dan wordt zondeschuld tot schuld, maar ook genade echt genade.

Kiest dan heden Wie gij dienen zult. Kies het leven, omdat het nu nog kan, omdat Hij zelf Het Leven is. Zijn Woord is een kracht tot Zaligheid. Daarom nog één keer een krachtige oproep: Kies dan het LEVEN, opdat gij leeft! AMEN.

De assessor heeft namens de gemeente, de kerkenraad, kerkvoogden en notabelen nog een hartelijk dankwoord uitgesproken. Hij gaf aan dat het afscheid nemen zwaar is en dat er tegenop is gezien. Hij sprak van een hartelijke liefde en verbondenheid gedurende de achterliggende jaren en na de Heere werd de dominee heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij als herder en leraar mocht verrichten en in bijzonder zijn liefde tot de verkondiging van het Goddelijke Woord. Gememoreerd werd zijn aandacht voor de jeugd, zowel in het pastoraat als in de prediking, zijn leiding aan de kerkenraad en samenwerking met de colleges. De vele bezoeken in het pastoraat, de aandacht voor het welzijn van de schapen van de kudde. De assessor haalde nog aan de woorden die de dominee sprak tijdens zijn intrededienst en dan met name de staf van Mozes en die zag in de eerste plaats op eigen zwakheid en in de tweede plaats op Gods kracht. De Heere heeft de dominee steeds de gezondheid en de kracht gegeven, de lust en de liefde.

Mevrouw Zoet werd heel hartelijk bedankt voor de plaats die zij innam in de gemeente, als presidente van de ochtendvrouwenvereniging en de vele

kraambezoeken, maar in bijzonder het werk dat zij mocht doen achter de voordeur van de pastorie. Zo mocht zij de dominee in alle liefde ondersteunen. Mevrouw Zoet werd een goede ingang in de gemeente van Garderen toegewenst en meegegeven werd de zege van de Heere.

Ook de kinderen werden toegesproken en bedankt voor de betrokkenheid en de plaats die zij mochten innemen in de gemeente. Zij werden opgeroepen te gaan met God en Hij zal met hen gaan in al de wegen.

De gemeente werd vervolgens toegesproken en opgeroepen tot gebed voor de kerkenraad en het getrouw op blijven komen onder het Woord. Verder wees ouderling Bruggeman nog op een ander afscheid. Het afscheid van de Heere Jezus Christus op de Olijfberg en hij wees met name op die handen, waardoor het welbehagen des HEEREN gelukkiglijk zal voortgaan, in heel de wereld. Ook in Garderen! En óók in Ouddorp!

Tenslotte werd de familie Zoet toegewenst om onder deze zegende en bewarende handen van die opgevaren Levensvorst te mogen zijn.

De dominee, zijn vrouw en kinderen werden nog staande toegezongen vanuit de 121^e Psalm, de verzen 1 en 4.

De dominee mocht amen zeggen op wat de gemeente hem heeft toegezongen. Hij bedankte de gemeente voor de trouw en het gebed voor hem als ontrouwe dienstknecht met veel zwakheid en gebreken. Hij vroeg om vergeving voor de tekortkomingen. Hij bedankte de spreker voor de gesproken woorden en voor de fijne tijd samen. Dominee bedankte verder voor alle liefde en goede banden die er zijn. Hij memoreerde dat er altijd al een band was met Ouddorp en vertelde hoe hij naar Ouddorp moest gaan. Nu is het afscheid nemen en elkaar loslaten en dat hij de gemeente nu teruggeeft in de handen van de Heere.

Hij sprak nog kandidaat Speksnijder toe voor de fijne samenwerking en wenste hem Gods zegen toe in de afronding van de studie, het werk in het pastoraat en in de prediking van het Woord. Hij bedankte de kerkvoogden en notabelen voor al de jaren in het voorzien van al het stoffelijke. De koster, zijn vrouw en de hulpkoster voor de fijne contacten. De organisten voor de fijne wijze van begeleiding van de gemeentezang.

Hij wees de gemeente ten slotte op de levende Christus en dat gekozen mag worden voor het leven.

Na deze woorden werd nog gezongen Psalm 72 vers 11.

Scriba

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Vrijdag 26 juli: Doopzitting

Op zondag 28 juli zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 26 juli om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Zomergids

De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar 'Vertrouwen'. De inhoud van de Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele uitgaven. Deze keer vindt u reeds wat zomergidskopij in de kerkbode, namelijk: een verhaal 'De beslissende handtekening (blz. 29-30) en 'Op wie vertrouw jij?' (blz. 31-32). De rest hopen we in volgende nummers te plaatsen. De Zomergids wordt ook gepubliceerd op de website: www.hhgouddorp.nl

Vrijwilligers gezocht voor de Vliedberg

Een ieder die een beetje bekend is met het reilen en zeilen van de Vliedberg, weet, dat er verschillende activiteiten worden gehouden. Er wordt veel voor onze oudere medemens gedaan, maar... u begrijpt ook wel, dat het personeel nu al handen tekort komt en als zij deze werkzaamheden er ook nog eens bij zouden moeten doen, dat het dan niet gaat lukken. Nu komen we voor verschillende functies handen te kort, ofwel: we hebben vrijwilligers nodig. Onze ouden hebben veel voor de jongere generaties gedaan, ze hebben heel veel opgebouwd. Dan is het toch onze plicht om een en ander terug te doen? Als meerderen zich ervoor opgeven, dan ben je ook daarmee minder snel aan de beurt. En... u doet de ouderen er een groot plezier mee. Trouwens nog één ding. Ik zag de afgelopen weken diverse malen langs komen: Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Waarvan akte!

U kunt zich opgeven bij de vrijwilligers coördinator. Haar telefoonnummer is: 06 – 51 14 15 28.

Nog handiger is het om een email te sturen, waarbij u, naam, adres en telefoonnummer vermeld, zodat zij u kan bereiken. Haar email adres is: a.bakker@curamare.nl. Vergeet u niet te vermelden om welke functie het gaat? Kunnen en mogen we op u rekenen?

Restaurant vrijwilliger bij de middagmaaltijden in het restaurant voor **1 maal per week op vrijdagen**. Tijdstip: **11.30 tot circa 13.30 uur**.

Restaurant vrijwilliger bij de middagmaaltijden in het restaurant voor **1 maal in de 4 weken op zondag**. Tijdstip: **11.30 tot circa 13.30 uur**.

Koffievrijwilliger in het restaurant voor **1 maal per 2 weken op dinsdagen** (oneven weken). Tijdstip: **09.30 uur tot circa 11.00 uur**.

Vrijwilliger weeksluiting voor **1 maal in de 5 weken op vrijdagen**. Tijdstip: **14.00 uur tot circa 16.00 uur**.

Maaltijdrijder voor het rondbrengen van warme maaltijden. **Tijden en dagen in overleg**.

Ontbijtvrijwilliger voor de **maandagen en dinsdagen (wekelijks)**. Tijdstip: **08.00-10.00 uur**.

Vrijwilliger groepsbegeleiding voor de **dinsdagen (wekelijks)**. Tijdstip: **10.00-16.30 uur**.

Ds. H. Juffer, Voorburg

Inbinden kerkbode

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 16,50. In te binden jaargangen kunnen worden afgegeven aan de Julianaweg 25. Graag uiterlijk 31 augustus 2019. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Zondag 14 juli is het de laatste keer zondagsschool voor de zomervakantie.

Bestuur en leiding wenst u als ouders en jullie als kinderen een goede vakantie toe. We hopen de kinderen weer te ontvangen op zondag 22 september.

Ter herinnering

Als bestuur hebben we besloten om Kind en Evangelie niet meer aan de kinderen mee te geven gezien de hoge abonnementsprijs. Stelt u als ouders er toch prijs op om Kind en Evangelie te blijven lezen kunt u hier een abonnement op nemen.

Wilt u een abonnement op Kind en Evangelie dan kunt u een abonnement afsluiten via Hervormd Bondsbureau Beatrixstraat 20a 3862 DB Nijkerk Telefoon: 033-245 66 99 e-mail: bondsbureau@filternet.nl of redactie@KindenEvangelie.nl

De abonnementsprijs van Kind & Evangelie bedraagt € 13,50 per jaar.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Puzzelritten

De netto-opbrengst van de puzzelritten van 2^e pinksterdag is €982,- Na de Heere nogmaals allen hartelijk dank.

Zomermarkt

Het is bijna zover, 20 juli en dan is er D.V. onze jaarlijkse zomermarkt aan de Hazersweg 77. Dit jaar t.b.v. de restauratie van de buitenzijde van Eben-Haëzer. We zijn blij en dankbaar dat zich voldoende jongeren en ouderen hebben aangemeld om te komen helpen. Alle overige gemeenteleden nodigen we van harte uit om indien mogelijk de markt te bezoeken. We starten om 9.00 uur en hopen te sluiten om 15.00 uur.

We zien naar u en jou uit om als gemeente samen te zijn en de band met elkaar te versterken en hopen zo met elkaar op een fijne maar ook gezegende dag.

Thuisbakkers

Evenals vorige jaren bestaat de mogelijkheid om eigen gebakken producten zoals koekjes en cakesoorten aan te bieden om te verkopen tijdens de zomermarkt. U kunt deze baksels inleveren op D.V. vrijdagavond 19 juli tussen 18.30 en 19.30 uur.

Advocaat

Met dankbaarheid mogen we vermelden dat we voldoende advocaatmakers hebben.

Gebruikte spullen

Bent u niet in de gelegenheid geweest om tijdens de inzamel ochtenden uw goede gebruikte spullen te brengen? U kunt ze ook 20 juli nog brengen op de markt voor 8 uur.

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Bericht van Jantina

We zijn weer uitgerust in Roemenië aangekomen. De autorit naar Brussel Charleroi ging beter als toen we naar Nederland kwamen. De meiden hadden nu maar een beetje last van autoziek en alleen Eva heeft overgegeven. Eenmaal door de controles op het vliegveld kregen we te horen dat we vertraging hadden van 45 minuten, wat uiteindelijk uitliep tot 1,5 uur. Dat was niet fijn met drie kinderen die moe werden. Eenmaal geland in Craiova (RO) waren we snel bij onze auto, hebben we een patatje gegeten en daarna waren we zoals gepland na 1 uur en 45 minuten weer thuis. De kinderen lagen even over twaalfen weer in hun eigen bed en ,s morgens hebben ze genoten van hun eigen speelgoed, wat wel nieuw leek! Het weer is hier elke dag zomers met temperaturen rond de 30 graden, met uitschieters naar 36 graden.

Tijdens ons verlof was het goed om jullie te ontmoeten en te spreken. Velen zijn betrokken op ons werk, maar het is fijn om ook te horen hoe het met jullie is. Ik mocht tijdens de presentatie laten zien hoe de start in een nieuw dorp verloopt. De titel was dan ook 'van de straat de kerk in...' Ik zoek hier in Roemenië dorpen waar buiten de Orthodoxe kerk nog geen kerk is. Ik probeer te peilen of er nog kinderen in het dorp zijn (er zijn dorpen waar weinig kinderen zijn). Denk ik dat er genoeg kinderen zijn dan kunnen we uitnodigingen maken en uitdelen. Ik nodig kinderen uit om naar een strategisch punt van het dorp te komen, of zomaar op een stuk gras. Het is altijd spannend welke kinderen gaan komen en hoe ouders reageren op de onderdelen van de kinderevangelisatie. Sommigen laten hun kind komen zonder vragen.. anderen komen vragen van welke kerk ik ben of komen zelfs om een discussie te starten over wat die 'bekeerlingen' buiten de Orthodoxe kerk echt fout doen. Uiteraard probeer ik deze discussies uit de weg te gaan, omdat deze discussies niet mijn doel zijn.

Kinderen zijn vooral enthousiast over de vragenspelletjes, bijbelteksten aanleren en de liedjes die we leren. Bij de spelletjes is iedereen betrokken en lekker bezig!

Als er mogelijkheden zijn om deze evangelisaties wekelijks te houden, dan ontstaan er clubs, die we ook graag koppelen aan een kerkelijke gemeente, of uit zo'n kinderclub ontstaat een kerkelijke gemeente, zoals dat in Gruia is gebeurd. Misschien wel meer dan 15 jaar geleden was een evangelist uitgenodigd om bij een ex-

gevangene in huis een evangelisatie te houden. Al na de eerste keer was het duidelijk dat er een ontmoeting speciaal voor kinderen nodig was. Het hele kamertje van 3 m bij 4 m werd volgestopt met kinderen; zingen konden ze als de beste. In de tijd is er een kerkje ontstaan en is de kinderclub er nog steeds maar met een nieuwe generatie: de kinderen van de kinderen toendertijd!

We hebben tijdens de presentatie gevraagd of mensen wilden opschrijven wat hen is opgevallen in de achterliggende 10 jaren. We willen graag deze reacties met jullie delen: zaaien: dat is toch ook de roeping? God zal hen zelf bevestigen / betrokkenheid op kinderen / volhouden / geloof / flexibel / creatief / doorzettingsvermogen / werp uw brood uit op het water en u zult het vinden na vele dagen!

Dit jaar ben ik alweer 10 jaar werkzaam voor stichting Kimon in Roemenie. Boven alles ben ik God dankbaar dat Hij mij wil gebruiken in dit deel van Zijn Koninkrijk. Ook wil ik jullie bedanken voor alle hartverwarmende reacties, royale giften en biddende handen voor het kinderwerk! *Dat Zijn Koninkrijk kome...*

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Petrus bevrijd

De Heere Jezus is opgevaren, de Heilige Geest is uitgestort. De discipelen, nu apostelen, vertellen iedere dag over de Heere Jezus: 'Bekeer je toch tot God. Hij wil zondaren zalig maken. Hij leeft en kan door de Heilige Geest je hart levend maken, vernieuwen, reinigen van de zonden.'

Iedere dag worden er mensen bekeerd. De schare die bij Gods Koninkrijk hoort, wordt steeds groter. Ook nu nog trouwens, Gods Woord gaat door én Zijn Werk gaat door. Hoor jij er al bij? Als je gedoopt bent, heeft Hij al tegen je gezegd: Je behoort bij Mij, je behoort, moet voor Mij leven! Bid of je door Zijn genade ook een nieuw hart mag ontvangen, zodat je bij de grote schare mag horen, die niemand tellen kan! De vijanden worden echter steeds bozer op de apostelen. Ze mogen niet meer over Jezus praten. Toch doen ze het. Ze zijn God méér gehoorzaam dan de mensen!

Dan komen er soldaten aan! Koning Herodes heeft ze gestuurd. Ze nemen Petrus gevangen en brengen hem naar de gevangenis.

Daar zit hij in een donker kamertje. Naast hem zitten twee soldaten. Met twee zware kettingen zit hij met z'n armen vast aan hun arm. Petrus kan geen kant op. Als hij zou willen gaan staan, merken ze het direct! De deur is vergrendeld en voor de deur staan ook nog soldaten op wacht. Petrus kan niet weg. Morgen zullen ze hem doden. Ze willen niets meer over Jezus horen!

Oh Petrus, wat vreselijk. De laatste nacht van je leven op aarde is aangebroken. Laat God dat toe? Haalt Hij zijn knecht Thuis?

Nee, God heeft nog meer werk voor Petrus op aarde!

En kijk, Petrus zelf is ook niet bang. Hij slaapt rustig, in de wetenschap dat God voor Hem zorgt, of hij nu mag blijven leven of zal sterven. Zijn leven is in Gods Hand. Wat een rust geeft dat hé. Verlang je daar ook weleens naar?

Ineens is er een helder licht in de gevangenis! Er staat een engel uit de hemel bij Petrus. 'Sta vlug op, Petrus. Doe je schoenen aan, trek je jas aan en loop achter me aan.' En ja, Petrus gaat staan. De kettingen vallen van zijn armen en hij loopt mee. De deur van de cel gaat vanzelf open. Ook de dikke ijzeren deuren van de gevangenis. De soldaten merken niets! De Heere verblindt hun ogen. Onvoorstelbaar hé... God is almachtig, Hij kan alles, wat wij nooit voor mogelijk houden!

De engel gaat nog een stukje met hem mee, als Petrus op straat is, maar gaat dan weg. Terug naar de hemel. Dan begrijpt Petrus pas echt wat er gebeurt: 'De Heere Jezus heeft een engel gestuurd. Die heeft mij uit de gevangenis verlost.'

Petrus gaat snel naar zijn vrienden. Die zitten bij elkaar in een huis. Het is nacht. Maar ze bidden! De hele nacht voor Petrus. Ze zijn zo verslagen: Hij zit in de gevangenis en wordt morgen gedood!

Maar... ze worden erg verrast door het grote wonder wat God doet. Petrus bevrijd uit de gevangenis, dat hadden ze niet durven hopen. Ze zijn allemaal heel blij! Wat is God goed. Hij heeft hun gebed verhoord! En zo mag Petrus nog langer op aarde zijn om een middel te zijn in Gods Hand: Het zaad van het Woord zaaien, overal! Zodat ook anderen zullen gaan geloven in die almachtige, genadige God!

Puzzel 977

Begin links bovenin en volg de lijnen. Wat staat er? Dat is de oplossing van deze puzzel



Afscheid / Nieuwe puzzelaars ??

Gelukkig, geen afscheid van de jongste van de dominee. Hij blijft vanuit Garderen gewoon meepuzzelen. Leuk!!

Maar, helaas geen nieuwe puzzelaars! En die zijn ook van hárte welkom. Dus als je dit leest en je doet nog niet mee, probeer het eens! We zijn benieuwd!!

Eindantwoorden

974: Ter rechterhand Gods.

975: 1-G, 2-H, 3-E, 4-F, 5-B, 6-C, 7-A, 8-D.

Inleveren: Puzzels 976 en 977 voor D.V. 25 juli 2019

VERHAAL

De beslissende handtekening

Tsaar Peter de Grote van Rusland had de gewoonte zich van tijd tot tijd incognito onder zijn volk te begeven. Ook op zijn verre reizen, al lang voordat hij in 1682 de tsarentroon had bestegen, hield hij ervan om als ambachtsman of koopman verkleed door Europa te reizen. Zo werkte hij geruime tijd als timmerman in Nederland. In later jaren toen zijn regeringszaken hem steeds meer in beslag namen, kwam hij er nog maar zelden toe om zich als onderdaan te verkleeden om op die manier de zorgen en problemen van zijn volk te ervaren. Soms trok hij nog wel eens het uniform van een officier aan om te zien hoe de sfeer en de discipline onder de soldaten waren.

In die tijd werkte er een jonge hoofdofficier als administrateur in een vesting aan de grens van het Russische rijk. Hij moest de daar gestationeerde regimenten de soldij uitbetalen. Maar op een gegeven moment raakt hij aan het gokken. Al gauw is zijn spaargeld verspeeld en begint hij roebels uit de soldijkas te halen. Dat gaat maandenlang goed. Tot het moment dat bekend wordt dat er iemand zal komen om de boekhouding en het kassaldo te controleren. De officier rekent en rekent, bladzij na bladzij, urenlang. Het resultaat is dramatisch. Hij schrijft de uitkomst op een vel papier: de som van het hem toevertrouwde geld, de uitbetaalde soldij, het nog voorhanden kasgeld en daaronder het ontbrekende bedrag. Wanhopig schrijft hij ernaast: *Een grote schuld! Wie kan die betalen?*

De officier ziet geen uitweg en besluit zichzelf door het hoofd te schieten. Hij zal alle boeken en ook het vel papier open laten liggen, zodat iedereen kan zien hoe hij tot zijn wanhoopsdaad is gekomen. Zo zit hij over zijn bureau gebogen met het hoofd in de handen. Het geladen pistool ligt naast hem. Hij maakt zichzelf bittere verwijten. En terwijl hij maar piekert en piekert, overvalt hem plotseling een loodzware moeheid en zijn ogen vallen dicht.

Juist die nacht komt tsaar Peter de Grote, als officier van de wacht verkleed, in de vesting. Als hij over de hoofdgang loopt, ziet hij onder één van de deuren licht schijnen. Hij gaat naar binnen, ziet de geopende brandkast, de boeken en het pistool en vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. Hij kijkt over de schouder van de slapende officier en leest de getallen op het vel papier.

Ogenblikkelijk wordt de tsaar alles duidelijk. Zijn eerste gedachte is de man wakker te schudden en te roepen: 'Je bent gearresteerd!' Maar het volgende ogenblik voelt hij medelijden met de officier. Wat is hij nog jong. Wie zou hem zo bedorven hebben? En wat zouden zijn ouders wel zeggen! Zijn blik valt op de neergeschreven verzuchting: *Een grote schuld! Wie kan die betalen?* De tsaar neemt de pen, doopt

hem in de inkt en schrijft maar één woord onder aan het papier. Dan verlaat hij zachtjes het kantoor.

Plotseling wordt de slapende officier wakker. Hij herinnert zich alles en grijpt naar het pistool... Dan valt zijn blik op het papier voor hem en op wat er onder geschreven is. Het is een naam: Peter. Hij haast zich naar de kast en haalt er een document uit, waar een handtekening van de tsaar op staat en vergelijkt die met de naam op zijn papier. Er is geen twijfel mogelijk. De tsaar is hier geweest en weet nu alles. Hij kent zijn schuld. En hij wil die schuld betalen. De officier realiseert zich: ik hoef niet te sterven. Hij vertrouwt helemaal op het woord van de tsaar.

's Morgens komt er een bode van de tsaar, vraagt naar de officier en overhandigt hem in een linnen zakje een grote som geld. Het is precies het bedrag dat in de kas ontbreekt. De officier legt het geld in de brandkast en als in de loop van de dag de controleur komt om de boekhouding en het kasgeld na te kijken, vindt hij alles in orde.

De tsaar liet genade voor recht gelden. Hij betaalde de schuld zelf. Hetzelfde deed Jezus met onze schuld tegenover God. Maar Hem heeft het niet alleen een handtekening gekost. Hij verliet de hemel en betaalde met Zijn leven aan het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt het zo: 'Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.' (Jesaja 53:5)

OP WIE VERTROUW JIJ?

Het thema van deze zomergids is vertrouwen. Een belangrijk woord. Vertrouwen gaat over diepe gevoelens in ons. Als je iemand vertrouwt dan voel je je veilig. Het tegenovergestelde is ook waar, als er geen vertrouwen is, is er ook geen goede basis voor een relatie in welke zin dan ook. Als je iemand echt vertrouwt dan voelt diegene voor jou als betrouwbaar. Je kunt er van op aan. Je vertrouwen wordt niet beschaamd. Dat is een fijn gevoel. Het kan ook zijn dat je vertrouwen wel beschaamd is. Je bent gepest, er ging iets mis in een relatie, of noem ook maar op. Wat kan dat akelig zijn. Ik hoop dat je het niet mee hebt gemaakt of hoeft te maken, maar als dat wel zo is wens ik je de nabijheid van de Heere toe, want Hij is de Betrouwbare en vertrouwen op Hem wordt nooit beschaamd.

Een geschiedenis in de Bijbel waar het ook over vertrouwen gaat vind je in 2 Koningen 18 en 19 (en in Jesaja 36 en 37 of in 2 Kronieken 32). Lees zelf die gedeelten

maar eens door, het is toch vakantie. Het is de geschiedenis van koning Hizkia. Van koning Hizkia staat geschreven dat hij betrouwde op zijn God, zelfs zo dat er geen koning in Juda is geweest die zoveel vertrouwde op God. Waar dat uit bleek staat beschreven in het zesde vers. Hizkia kleefde de Heere aan, hij volgde Hem na en hield Zijn geboden. En de Heere was met hem. Hizkia gaat een hervorming doorvoeren in Israël. Hij roeit de afgodendienst uit en laat Israël weer offeren in de tempel te Jeruzalem. Niet overal in het land op een eigen manier godsdienst bedrijven, maar weer volgens Gods inzettingen.

Maar Hizkia's vertrouwen wordt op de proef gesteld. De koning van Assyrië gaat Jeruzalem belegeren. Eerst probeert Hizkia de belegering nog af te wenden door de koning van Assyrië geschenken te sturen. Alle schatten uit het huis van de Heere laat hij weghalen, ja hij laat zelfs het bladgoud van de deuren en de deurposten snijden. Hizkia valt hier terug in menselijke dwaasheid. Hij probeert zelf een belegering af te wenden en vertrouwt niet onvoorwaardelijk op God. Is dat ook niet wat wij vaak doen? Vertrouwen op eigen kracht en kunnen? De dingen zelf wel kunnen regelen? Een belangrijke les uit de geschiedenis van Hizkia is dat vertrouwen op onszelf of andere mensen niet helpt, maar juist averechts werkt. Want Jeruzalem wordt toch belegerd. Het verzenden van de geschenken heeft geen enkel effect gehad. En het is de heidense generaal Rabsaké die er fijntjes op wijst (vers 21) dat ook vertrouwen op Egypte geen uitkomst zal geven. In één ding heeft Rabsaké het wel mis. Hij roept dat vertrouwen op de Heere ook niet zal helpen. Ook in een brief die hij later stuurt (2 Koningen 19 vers 9-13) denkt hij onoverwinnelijk te zijn. Hij spot met het vertrouwen op God. Hij weet dat Hizkia op God vertrouwt en zegt daarom 'Laat uw God u niet bedriegen op welke gij vertrouwt'. Toch weet Hizkia nu wel waar hij terecht moet. Hij spreidt de brieven voor het aangezicht van de Heere uit in de tempel en hij bidt om verlossing. De profeet Jesaja komt met een blijde boodschap. Hizkia's vertrouwen op de Heere wordt niet beschaamd, het vertrouwen van Rabsaké op eigen kracht wordt totaal vernietigd. De Heere verlost Israël op een bijzondere manier.

Zie je hoe vertrouwen op de Heere niet beschaamt? Vertrouwen op iets anders buiten God helpt niets. Op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt dat duidelijk. Misschien heb je het zelf ook mogen ervaren. De dichter van Psalm 118 wist het ook al: 'Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen. Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen' (vers 8 en 9).

Op wie vertrouw jij? Denk je het zelf nog te kunnen regelen? Mag ik, in navolging van de wijze koning Salomo, je een dringend advies geven? 'Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet' (Spreuken 3 vers 5). Stop met deze vorm van zelfvertrouwen en vertrouw op de meest Betrouwbare die er is. Want dan kun je oprecht meezingen:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God,
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

A.K.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevén!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 20 juli 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 25 juli 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of**
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Financieel overzicht De Kerkbode over juni 2019

Tot en met mei werd ontvangen:	€ 15.054,97
In juni werd voor de 40 ^e jaargang ontvangen:	
1 x 2,50; 1 x 10,-; 1 x 15,-; 1 x 25,-	€ <u>52,50</u>
Zodat in totaal voor de 40 ^e jaargang werd ontvangen	€ 15.107,47

Let op: Nieuw rekeningnummer NL 51 RABO 0341 5681 47 t.n.v. De Kerkbode HHG Ouddorp

Hartelijk dank.
De kerkbodecommissie

VakantieBijbelWeek



Hallo allemaal,

Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse VakantieBijbelWeek (VBW) in Ouddorp. Dit jaar is het thema: "Op Weg". Met elkaar hopen we naar Bijbelvertellingen te luisteren, psalmen en liederen te zingen die over dit thema gaan. We knutselen over het onderwerp "vervoer". Op de laatste dag eten we ter afsluiting met elkaar.

Het is op de volgende data:

- D.V. dinsdag 27 augustus a.s. van 08.30 -11.00 uur;
- D.V. woensdag 28 augustus a.s. van 08.45 - 11.00 uur;
- D.V. donderdag 29 augustus a.s. van 14.00 - 19.30 uur.

Dit alles zal plaatsvinden in verenigingsgebouw Eben-Haëzer (Preekhillaan 3 te Ouddorp).

Opgeven kan tot uiterlijk **D.V. 10 augustus a.s.** bij Ellie Hoek, Bieningen 43, of door een e-mail te sturen naar: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl. Vermeld bij het opgeven het volgende: naam, leeftijd, welke dagen aanwezig, telefoonnummer van ouder/verzorgende en evt. allergieën. De kosten voor de deelname aan de VBW zijn € 2,- per dag en als je alle dagen komt € 5,-. Op alle dagen wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd.

We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is.

De ouder(s)/verzorgende(n), opa's, oma's en andere belangstellenden zijn van harte welkom op D.V. donderdagavond 29 augustus a.s. om **18.30 uur in de Eben-Haëzerkerk**. Daar zullen de kinderen met elkaar het geleerde themalied zingen en de tekst opzeggen. Daarná zal er gelegenheid zijn om met uw kind(eren) al de gemaakte bouw- en knutselwerken te bezichtigen tot 19.30 uur.

U wordt er verder nog op gewezen dat op het terrein van Eben-Haëzer foto's kunnen worden gemaakt. Bij het opgeven van uw kind(eren), geeft u meteen ook toestemming voor het maken van foto's.

Kijk voor meer informatie op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp (www.hhgouddorp.nl/vakantiebijbelweek).

Hartelijke groet,

Namens het team VBW

