

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 41, nr.2/3 – 25 juli 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Alzo wies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand.

Hand. 19:20

Geliefde lezer(-essen), de tekst kunt u vinden in het boek dat men vanaf de tweede eeuw aan Lukas' tweede boek heeft gegeven, namelijk: 'Handelingen der apostelen'. In het Grieks is dat het woord 'praxeis', en in het Latijn het woord 'acta'. De 'Praxeis', waren in oude tijden over het algemeen aanduidingen van grote daden, krijgsverrichtingen en overwinningstochten van koningen of veldheren, die tot hun eer waren vermeld. Als het over de Handelingen der apostelen gaat, dan lezen we in Hand. 2, dat de apostelen de grote werken Gods mochten vertellen. Het boek Handelingen is echter in geen enkel opzicht een geschrift, dat wil laten zien, hoe de discipelen, die nu apostelen geworden zijn, carrière maakten. Niet hún grote daden staan in het middelpunt, maar Gods grote daden staan in het middelpunt. Het Woord van God krachteloos maken, dat is de list van de satan al sinds het paradijs. *Is het ook dat God gezegd heeft?* Dat zien we ook daar in Efeze, een cultureel centrum in Klein-Azië, maar nochtans heeft God daar Zijn Kerk gesticht. Waar God werkt zit ook de duivel niet stil. Hij mobiliseert zijn strijdkrachten. Waar het Woord des Heeren zuiver wordt gebracht, daar steekt ook de dwaalleer zijn kop op. Wijlen ds. I. Kievit heeft eens gezegd, dat de belijdenis van de kerk de 'voorwal van de Schrift' is. En hij voegde er aan toe, dat als deze geslecht is, weldra de Schrift zelf aan de beurt is. Zien we dat in onze dagen niet gebeuren? Door velen wordt gezegd: we hebben Gods Woord toch, waarom hebben we de belijdenisgeschriften nog nodig? Niet alleen via allerlei schrift kritische methoden wordt de Bijbel als het onfeilbare Woord van de levende God tot op zijn fundamenten gesloopt, maar ook door aanpassingen van het Woord van God. Dat is een hoogst ernstige zaak. Nog ernstiger wordt het wanneer de duivel op kousenvoeten komt, zodat je het bijna niet kunt onderscheiden. Al lang wordt beweerd, dat de Statenvertaling aan vervanging toe is. In vele vertalingen die na de Statenvertaling zijn verschenen, is het Woord ontdaan van zijn verhevenheid. Men zegt tegenwoordig wel, dat het helemaal niet belangrijk is voor de vertaler welk geloof iemand heeft, want als u maar goed Hebreeuws kent, voor wat betreft het Oude Testament en Grieks voor wat betreft het Nieuwe Testament, dan is het goed.

Is dat dan niet waar? Vergeet het niet, dat de vooronderstellingen van de vertaler, dus zijn opvattingen ook zijn vertaling bepalen. De Statenvertalers spraken een verheven taalgebruik, zoals L.M.P. Scholten ook schrijft in de brochure

Statenvertalers in de 21^{ste} eeuw. Vergeet niet, dat de taal van koning Willem-Alexander en voorheen ook van koningin Beatrix, ook verheven is, als zij de troonrede uitspreken en -spreken. Als vertaler maak je een taalkeuze en soms bepaalt je positie de keuze van je taal. Toen ik op de UVA Hebreeuws ontving van prof. Polak, van de universiteit van Tel Aviv, een Jood dus, gaf hij eens als voorbeeld van taalkeuzes en hoe je op diverse manieren de taal kunt hanteren om hetzelfde te zeggen, maar iedereen vanuit zijn of haar positie.

De ambtenaar zal zeggen: deel het ons mede.

De soldaat, die iemand oppakt zal zeggen: vertel op!

Meneer pastoor zal zeggen: biecht maar eens op.

En dan gebruiken de Statenvertalers een verheven taal gebruik! Jazeker!! Waar is de God van Elia, ja Die? Nee, maar er staat: Waar is de God van Elia, JA DEZELVE? Voelt u het verschil? Zowel de NV van 1951 alsook de HSV hebben beide vertaald: *waar is de Heere, de God van Elia, ja Hij?* De GBS heeft alleen die woorden vervangen, die zo in betekenis zijn gewijzigd, zodat het afbreuk zou doen aan de verhevenheid van Gods Woord, als we die zouden handhaven. Denk maar aan het woord 'wijf', dat is zo indicatief (= aanwijzend) geworden voor een minderwaardige vrouw, zodat het de verhevenheid van Gods Woord in de weg staat. Vaststaande uitdrukkingen als 'vreze des Heeren' en 'de Naam des Heeren' dienen we te handhaven uit eerbied voor de Schrift. De Statenvertaling heeft eeuwenlang heilzaam gewerkt in ons volksleven. De woorden als, zonde, genade, gerechtigheid etc., dienen onopgeefbaar te zijn. Die hebben zozeer een Bijbelse lading, dat ze alleen tot schade van het geestelijk leven kunnen worden weggelaten.

Men had eeuwenlang genoeg áán dat Woord, nu heeft men er doorgaans genoeg van dat Woord!!! Generaties lang heeft men de taal van 1637 kunnen begrijpen en enkele generaties terug hanteerde bijna heel kerkelijk Nederland de Statenvertaling en toen was de jeugd heel wat minder ontwikkeld dan tegenwoordig. Weet u, we houden de jeugd niet bij elkaar met liturgische vernieuwingen, maar wel met de oude, beproefde waarheid. We kunnen denken het nog zo begrijpelijk te maken, maar als de Geest er niet in mee komt, dan blijft het geesteloos, ofwel dood. Wat zegt de Mond der Waarheid Zelf? *Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar de kinderkens geopenbaard* (Luk. 10:21).

Geliefden, dat was even een uitstapje n.a.v. de taal in de Statenvertaling. De aanvallen van de vorst der duisternis zijn legio, niet alleen in de afgelopen eeuwen, maar in Gods Woord zelf ook al, zoals blijkt uit ons Schriftgedeelte. Wij moeten het verleden niet idealiseren, alsof toen alles beter was. Bij de voorbereiding las ik het nog, dat we ondanks alles nog zoveel hebben. 'Het RD, de SGP, de RMU de NPV en de GBS. En, vergeet het niet, alleen Adam en Eva konden zeggen: vroeger was het beter'. Dat waren de enige twee mensen die ooit op aarde geleefd hebben, die dat in waarheid konden zeggen.

We zien ook in Efeze, dat de duivel toen rondging als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De stad was in velerlei opzicht een centrum van de heidense afgoderij, het middelpunt van de Diana-verering en het brandpunt van de heidense tovenarij. In Efeze zijn mensen bezeten van boze geesten. Beklagenswaardig was hun toestand. Ja, diep ellendig, zoals ons aller toestand ellendig geworden is, door onze diepe val in Adam. Zijn we daar al eens aan ontdekt? Doordat Paulus wondertekenen mocht doen, lezen we dat het diepe indruk maakt op hen die niet geloofden.

Het Woord legt beslag. Er wordt gesproken over de nederlaag van de valse wonderdoeners. Er komt bij velen vrees. Dat wil niet zeggen dat deze bewonderaars allen tot geloof kwamen. Bewondering en vrees is nog geen aanbidding. Dat is nog geen hartsverbreking en verbrijzeling des geestes. Toch werkt God hier zo door Geest en Woord, dat het verbazing werkt en dat zelfs de wereld ervan onder de indruk komt. Het is een voorrecht wanneer het Woord beslag mag leggen. We zien in onze dagen, dat zelfs uitwendig het beslag van Gods Woord steeds meer wijkt. Er zijn tijden geweest in de geschiedenis van de kerk, dat de wereld bewogen werd door de kerk, maar we zien in onze dagen het omgekeerde plaatsvinden. De kerk wordt bewogen door de wereld. De wereldgelijkvormigheid in kledij en haardracht, maakt de kerk krachteloos. Voeg daar nog eens de kerkelijke verdeeldheid bij en het komt openbaar, dat wij – zoals wijlen ds. Van Reenen het schrijft – beste klanten van de duivel geworden zijn. Bij de wereld zijn die indrukken spoedig voorbij. We lezen ook van degenen, die geloofden, dat ze opnieuw onder de indruk komen van het Woord des Heeren. *En velen dergenen die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.* Vanuit het Grieks, blijkt, dat ze al eerder tot bekering waren gekomen, maar dat ze nog niet radicaal met de zonden hadden gebroken.

Meerdere verklaarders wijzen erop: 'Hier werden zij dieper ontdekt, ontgrond en ontbloot aan hetgeen zij hadden gedaan. Zij zagen duidelijk hetgeen gebeurd was en wat zij nog misten. Hier kwamen ze onvoorwaardelijk'. Als de Heere doorgaat met Zijn oefeningen in het leven der genade en een ziel komt te trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, dan komen we onvoorwaardelijk. Dan moeten we onszelf veroordelen. Wat is het nodig, dat we niet bij de aanvang worden getrokken, maar ook in de verdere ontdekking voorgeleidt worden op de weg des levens. Ze belijden hun daden. Dat wil zeggen, dat ze nog zoveel hadden waar ze hun vertrouwen op stelden. Met andere woorden: we hebben nog zoveel in hart en huis, wat voor God niet bestaan kan.

En ik geloof, dat ze dat niet alleen Paulus hebben beleden, maar boven alles aan de Heere Zelf. Als we werkelijk in schuldverslagenheid onze zonden belijden, dan wordt ook ons leven gereformeerd. Laten we het Woord van God lezen én

onderzoeken! En laat het in ons leven zijn, zoals het in het volgende gedicht wordt verwoord:

*Geen morgen breekt er aan,
Geen dag is heengegaan,
Of vader zit te lezen;
Dan is 't of moeder bidt,
Zo luis'trend als zij zit;
Dan moet er stilte wezen.*

*Daar hoort men dan Gods daân
Van oude tijden aan,
En van des mensen leven,
En 't vreeslijk zonde-loon;
Maar ook wat van Gods Zoon
Als Heiland is beschreven.*

*Toen kleine zus eens vroeg
wat naam dat boek toch droeg,
Zei moeder: "t is het Boek er boeken'.
En vader sprak: 'Wel kind,
Wie de ware wijsheid mint,
Moet daarin biddend zoeken'.*

*Dit Boek is meer dan goud;
Dit Boek past jong en oud;
Dit Boek is voor alle kwalen;
Dit Boek beschrijft ons lot;
Dit Boek kan nimmer dwalen'.*

ds. H. Juffer, Voorburg

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 28 juli

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Uddel, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 4 augustus

9.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam

18.30 uur: Ds. M.C. Tanis

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 7 augustus

19.30 uur: Ds. J. Joppe, Oud-Beijerland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 11 augustus

9.30 uur: kand. A.J. Speksnijder, Ouderkerk a/d IJssel

18.30 uur: kand. A.J. Speksnijder

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 18 augustus

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Uddel

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 21 augustus

19.30 uur: Ds. K. de Boer, Sirjansland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 26 juli:

Doopzitting

Aanvang 20.00 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scribe van de kerkenraad, telefoon 683516.

Algemeen

Alle zieken, alle behoeftigen: wij bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. Dat u Hem mag kennen en vrezen!

Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein (Psalm 19:5 berijmd).

De fontein van Gods heil, hoezeer ook verkondigd en aangeprezen, blijft dicht als de vreeze des Heeren, het geloof ontbreekt. Dan 'doet het me niets', zoals zoveel wordt gehoord. Dan 'raakt het me niet', dan gaat de fontein niet open. De Heere Jezus vroeg: "Wie raakte Mij aan? Er is kracht van Mij uitgegaan!" Die vrouw die Jezus aanraakte opende een fontein, ja de Fontein! Haar geloof heeft haar behouden. Wat een verrukkelijk, verfrissend beeld: een heldere, hoge, heerlijke, klaterende waterfontein! Uniek in deze dorre wereld, vol met 'waterloze fontein', zoals de apostel Petrus zegt. Ziehier echter een Fontein, een Heilsfontein. Een Fontein die open gaat! "Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen, hun bede heeft Hij nimmer afgewezen." *wijlen ds. J.J. Poort; 1928-1997*

Voor u gelezen I

Ben ik wel een verkorene?

Nu loopt u misschien met de vraag - althans dat hoop ik - : 'Ben ik wel een verkorene van eeuwigheid?'

Hoe verborgen kan dat voor ons zijn, zeker bij de aanvang. Als de Heere ons onderwijs geeft, dan begint Hij er niet mee om ons helderheid en zekerheid aangaande onze verkiezing te geven.

De duivel misbruikt deze leer wel. Hij zegt: 'Ja, maar wacht eens even, als u geen verkorene bent, komt u er toch niet!'

Als u in het voorjaar de akker gaat bewerken en u gaat zaaien, dan hebt u nog geen enkele zekerheid en helderheid over de oogst. U weet nog niet of u zult gaan oogsten, noch of de oogst voordelig voor u zal zijn. Toch gaat u zaaien. Toch gaat u aan het werk. Er kan zo ineens een ernstige ziekte komen, of een plotseling sterfgeval kan u overvallen. Toch gaat u zaaien. Het duurt maanden voordat u helderheid en zekerheid hebt over het gevolg van zaaien. U zegt niet: 'Ik moet eerst weten dat ik een rijke, overvloedige oogst zal hebben en anders zaai ik niet'. Dat zou dwaas zijn.

Maar nu gaat het om uw arme ziel voor de eeuwigheid. U hebt nog geen helderheid over uw verkiezing. Wat doet u dan? 'We zullen het maar afwachten. We zullen wel zien hoe het straks valt. Ik zal er wel niet bij horen. Het zal voor mij wel niet weggelegd zijn'. U kent de uitdrukking wel.

Ik wil u echter vragen: Hebt u de roep van God weleens gehoord? Hebt u de trekking van God weleens gevoeld in uw leven? U wilt zo weerbarstig die zonde en die wereld maar vasthouden. En toch is er die trekking van God door het Woord, die tot u kwam, zodat u voelde: Zo kan het niet langer. Die heilzame onrust, die u aangreep, en die ontdekking aan uw zonde en schuld. Die veroordeling in uw geweten: tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Die liefdestranen, die u mocht schreien aan de troon der genade.

Die trekking is sterker dan de macht die de duivel tevoren in uw leven had; is krachtiger dan de aantrekkingskracht die de wereld menigmaal op u had. Want die Goddelijke trekking is sterker dan uw tegenwerpen, uw redeneringen, uw onmacht en uw onwil. U wordt getrokken door koorden van goedertierenheid en waarheid.

Hebt u de roeping weleens gehoord en de trekking weleens gevoeld? En is die trekking zodanig geweest dat u het verstond, dat uw ongerechtigheid u veroordeelde en u voor God niet kon bestaan met uw eigengerechtigheid? Veel mensen komen in Jeruzalem terecht, maar de wijzen uit het Oosten werden door het Woord en de ster van Bethlehem geleid, want zij werden tot Christus getrokken.

Als de Heere in het hart van een zondaar werkt door Woord en Geest, dan worden daar de vruchten van verkiezing geboren, zoals de heilzame onrust, de droefheid naar God, het smeken om Zijn gunst en genade, en het wegwerpen van alle eigen gerechtigheden en valse bedekkingen. Dan is daar een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, die gerechtigheid, die alleen redt van de dood. Dan is er een hartelijke lust om heilig voor God te leven.

*Ds. D. Heemskerk - Om Uw gunst en waarheid saam;
Prekenserie over de Dordtse leerregels.*

Voor u gelezen II

Reizen

Wat baat 't veel gereisd in landen wijd-gelegen,
Zo gij niet in en gaat des Heeren smalle wegen?
Wat baat 't te bezien zo menig schone stad,
Zo gij het hemelrijk in 't harte niet bevat?

Wat baat 't dat gij roemt van velerhande spraken,
Indien des Geestes taal u niet en kan vermaken?

Wat baat 't dat gij weet, en vele daar van kout [= spreekt],
Hoe hier of daar een waard zijn gasten onderhoudt,
Indien gij niet en weet hoe dat gij moet onthalen,
Die gast die in uw ziel komt van de hemel dalen?

Reis vrij ter plaatse waar gij vreemde dingen ziet,
Maar wacht u, en vervreemd van uwe Schepper niet.

Jacobus Revius (1586-1658)

Voor u gelezen III

Een vurige preek

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis.

Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden.

Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien.

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: 'Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.'

N.N.

Tenslotte

Gemeente, terwijl wij dit schrijven kunnen we nog maar nauwelijks bevatten dat we afscheid hebben moeten nemen van onze herder en leraar ds. Zoet en zijn gezin. Niet dat we dat nog niet wisten. Dat was immers al geruime tijd bekend. Maar nu het dan zover is, nu we elkaar los moesten laten, nu we elkaar meer uit het oog moesten gaan verliezen... Ja, dan dringt het besef pas écht door. Vacant, herderloos... Of...? Maar nee. Nee, toch niet: de Goede Herder is bewogen met het lot van schapen zónder herder. Laten we Hem daarom vurig aanlopen in het gebed. Hij, Die goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil (DL 1,3). Mogen we u en jou daarom vragen, naast het gebed voor ds. Zoet en zijn gezin, voor onze consulent ds. Van Appeldoorn en voor uw kerkenraad?

Zoals elders in deze kerkbode met dankbaarheid mag worden vermeld, heeft de Heere het hart van ds. H. Juffer willen neigen om op verzoek van de kerkenraad als pastoraal medewerker naar onze gemeente over te komen en te helpen (Hand. 16:9). Een bijzonder voorrecht. De Heere betoont hiermee van ons af te weten door ons alweer zo spoedig te voorzien van versterking voor de zo nodige pastorale arbeid. Hoe worden Petrus' woorden hierin voor ons als gemeente onderstreept, en dat onverdiend: Hij zorgt voor u! (1 Petr. 5:7b). Ds. Juffer is onder meer door zijn pastorale werk in De Vliedberg gedurende 2 dagen per week geen onbekende op ons dorp. Hij zal dat werk bij leven en welzijn nu gaan combineren met 2 dagen pastoraat in ons midden. Daarin zal hij gezamenlijk optrekken met kand. A.J. Speksnijder. De Heere zegene ds. Juffer, samen met zijn vrouw en thuiswonende dochter persoonlijk, en Hij stelle hem samen met kand. Speksnijder tot rijke zegen in onze gemeente. Laten de beide pastorale verzorgers daartoe ook steeds gedragen worden op de vleugelen van ons gebed.

De vakanties zijn voor de meesten begonnen. Voor sommigen duurt het nog even. Voorbereidingen voor vertrek zijn of worden gemaakt. Vakantie kan een goede tijd zijn om wat tot rust te komen. Om nieuwe kracht en lust op te doen voor onze dagelijkse arbeid en taak na de vakantie. Om de 'vrije' tijd te gebruiken om de Heere te zoeken, in Wie de ware rust alleen te vinden is. Anderzijds kan de vakantietijd ook gevaren meebrengen, niet in het minst als we jong(er) zijn. Een tijdje ergens anders leven, en dan menen ook 'anders' te kunnen doen. Laten we altijd en overal leven voor Gods aangezicht. Zeker in de vakantietijd. De Heere verandert niet, evenmin als Zijn Woord, Zijn dag en Zijn geboden.

We wensen graag allen die met vakantie gaan een goede en rustige tijd toe. We denken ook aan hen die niet in de gelegenheid zijn vakantie te houden zoals: zieken, vele bejaarden en gehandicapten. Denkt u ook eens aan hen?
Ontvang allen een hartelijke groet!

Uw en jouw kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraad

Naar aanleiding van het vertrek van ds. D. Zoet is door de kerkenraad besloten de noodzakelijke werkzaamheden in het pastoraat voor op de langere termijn te borgen. De kerkenraad heeft als uitgangspunt genomen dat naast de predikantsplaats een (parttime) pastoraal medewerker sowieso noodzakelijk is.

Momenteel is kandidaat A.J. Speksnijder in onze gemeente als (parttime) pastoraal medewerker werkzaam. Echter, hij hoopt op niet al te lange termijn beroepbaar te zijn als herder en leraar.

Gelet op het kerkenraadsbesluit is het moderamen in gesprek gekomen met ds. H. Juffer. Met dankbaarheid hebben wij van hem vernomen, dat de Heere zijn hart heeft geneigd om voor ongeveer twee dagen per week in onze gemeente te komen werken als pastoraal medewerker.

Hij gaat dit werk combineren met zijn huidige werkzaamheden in De Vliedberg. Het is de bedoeling dat ds. Juffer omstreeks 1 oktober a.s. start met zijn werkzaamheden.

De colleges van kerkvoogden en notabelen hebben de benoeming beoordeeld naar de financiële mogelijkheden en zij hebben hierin een positief standpunt ingenomen. Hiervoor onze hartelijke dank voor het besluit tot medewerking. Dit betekent dat ds. H. Juffer als pastoraal medewerker zal overkomen vanuit de gemeente te Voorburg. Dominee Juffer hoopt zich met zijn gezin ook te vestigen in onze gemeente, dan wel in de nabije omgeving.

Wij zijn verblijd dat de door ons beoogde invulling van het pastoraat zo op korte termijn ingevuld kan worden. De Heere komt hiervoor alle dank toe.

Wij wensen ds. H. Juffer en zijn gezin een gezegende tijd toe in onze gemeente.

Scriba

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Vrijdag 26 juli: Doopzitting

Op zondag 28 juli zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 26 juli om 20.00 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Zomergids

De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar 'Vertrouwen'. De inhoud van de Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele uitgaven. Deze keer vindt u twee gedichten. De rest hopen we in volgende nummers te plaatsen. De Zomergids wordt ook gepubliceerd op de website: www.hhgouddorp.nl

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail : ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan.

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)

- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)
- Betaling uitsluitend met PIN-pas.

Hartelijk dank

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven. Dat de Heere Zijn onmisbare zegen er over zou willen schenken, tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Startdag 2019

Op D.V zaterdag **28 september** hopen we de jaarlijkse startdag te houden voor het nieuwe verenigingsproject 2019/2020.

Zoals u misschien al weet zal het dit seizoen zijn voor: Bright Spot of Hope.

De stichting waar ds. Blankers zich voor inzet.

Zijn werk onder vele gevaren in het noorden van Syrië, in het bijzonder van de stad Kobani waar veel verdriet en armoede is.

Voor de kinderen van de basisschool is er 's middags een gezellig "speurneus spel" en daarna lekker patat eten met elkaar.

Voor de volwassenen hopen we dit jaar 's middags een fietspuzzeltocht te organiseren met aansluitend een lekkere maaltijd.

Voor onze jeugd van +12 jaar zal er weer een gezellige barbecue zijn.

Meer info. hopen we in de volgende kerkbode te schrijven maar dan kan **u** en **jjj** al vast deze datum apart houden.

Hartelijke groeten de startdag commissie.

GEDICHT

Biddend vertrouwen

O, mijn God, de weg is soms zo donker.

'k Zie geen pad waarlangs mijn voet kan gaan.

Nergens zonlicht, zelfs geen stergeflonker.

Maar Gij ziet mijn wank'le schreden aan.

Wil, o Heere, veilig mij geleiden,
Ook al weet ik niet hoe ik moet gaan.
Mag ik nochtans mij in U verblijden
En leer mij Uw heil'ge wil verstaan.

Neem mijn hand in Uwe trouwe handen,
Gij, Die steeds mijn Helper zijt geweest.
Doe mijn hart in liefde tot U branden.
Leid mij altijd door Uw Heil'ge Geest.

Is Uw weg soms anders dan 'k zou wensen,
Leer mij U dan volgen meer en meer,
Want nog schoner dan de band aan mensen
Is de band aan U, mijn dierb're Heer'!

M.A. Groeneweg-de Reuver

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Gelijk *zich* een vader *ontfermt* over de kinderen, *ontfermt zich* de Heere over degenen, die Hem vrezen Psalm 103:13

Als iemand zich over je ontfermt, zorgt hij voor je. Hij zoekt het beste voor je! Zo iemand kun je vertrouwen...

Vertrouwen... dat is misschien ook best wel een moeilijk woord voor je; het betekent ongeveer dat je zeker weet dat degene op wie je vertrouwt voor je zal zorgen en je altijd zal helpen.

Nu je de betekenis van dit woord weet, weet je vast ook wel *op wie* jij kunt vertrouwen.

Ik hoop dat je als eerste aan je ouders denkt. Want dan heb je je vader en moeder nog én zijn ze een goede vader en moeder voor je. Ze houden van je, zorgen voor je, helpen je met moeilijkheden en zijn trots op je.

Ook andere familieleden, vrienden en je leerkracht(en) zijn hopelijk mensen, die je kunt vertrouwen. Als je ergens mee zit, kun je met hen praten, ze zullen nooit raar over je doen. Je voelt je veilig bij hen.

Tóch... hoe je ouders ook voor je zorgen en bezorgd om je zijn, ze kunnen niet álles voor je doen.

Als je bijvoorbeeld alleen naar school fietst of je gaat met je klasgenoten ergens spelen, zijn je ouders niet bij je in de buurt. Ze hopen en bidden dat er niets met je gebeurt, maar beschermen kunnen ze je niet.

En dan mag ik je wijzen op één iemand die dat wél kan.

Hij is overal, Hij ziet alles, Hij weet alles en Hij kan in alle nood voor je zorgen. Hij kan je bewaren in het verkeer, Hij kan je genezen van je ziekte, Hij kan je helpen als je verdrietig bent, Hij kan voor je zorgen als je vader en moeder dat niet kunnen.

Weet je wie ik bedoel? Ja, de Heere God!

In de Bijbel kun je veel over Hem lezen. Want de Heere woont niet op aarde. Hij is geen mens. Hij woont in de hemel, maar ís ook op de aarde. Je kunt Hem niet zien, maar toch kun je wel merken dat Hij er is.

De Heere is de schepper, de maker van hemel en aarde en álles wat leeft! Hij heeft ook jou gemaakt! En omdat Hij je heeft gemaakt, wil Hij ook voor je zorgen. Hij wil je God, je Vader zijn.

Een goede vader kun je vertrouwen. Maar zoals de tekst bovenaan dit verhaal al zegt: Zoals een vader zorgt voor de kinderen, zo zorgt de Heere voor degenen die Hem vrezen.

De Heere, dé Vader, kun je écht vertrouwen! Hij weet het allerbeste wat goed voor ons is

Maar weet je wat er gebeurt is, toen heel lang geleden de Heere de aarde schiep? Adam en Eva, de eerste mensen, mochten in het paradijs wonen. Ze luisterden alleen niet goed naar de Heere en moesten uit het paradijs. God kon hun Vader niet meer zijn. Gelukkig was er de Heere Jezus. Die zei: 'Vader, ik zal sterven voor de zonden van de mensen, en voor verzoening zorgen. Dan kunnen mensen U weer dienen, liefhebben en loven'.

Als de Heere door het bloed van de Heere Jezus je zonden heeft vergeven, mag je Zijn kind zijn en kan Hij écht je Hemelse Vader zijn.

De Heere is áltijd te vertrouwen. Hij geeft beloftes in de Bijbel. Hele mooie, troostvolle beloftes!

Misschien ken je de tekst uit Johannes 3:16 wel: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet sterve, maar het eeuwige leven heeft'.

Als je gelooft kun je écht vertrouwen op de Heere. Hij zal altijd met je zijn, ook als je verdrietig, bang of alleen bent.

Maar... als de Heere nog niet jouw Vader is, is deze belofte een waarschuwing. Wie niet gelooft, zal sterven. En dan bedoelt Hij niet alleen sterven met je lichaam. De mensen die niet in Hem hebben geloofd, zullen niet bij Hem in de hemel komen,

maar naar de plaats waar de duivel regeert en God niet. Dan zal Hij niet voor je zorgen.

Bid toch of Hij je zonden wil vergeven en je Zaligmaker wil zijn. Dan zul je in alles op Hem mogen vertrouwen. En... wat een wonder, dan zul je na je sterven eeuwig bij Hem in de hemel leven.



©gelovenisleuk.nl

Puzzel 978

Over de zorg van God gaat deze **zoek-de-verschillen**-tekening. Kun jij de 16 verschillen vinden?

En omdat dit een dubbelnummer van de kerkbode is nóg een puzzel, over vertrouwen in God de Vader.

In vraag en antwoord 26 van zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus staat dit:

Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijns Zoons Christus' wil mijn God en mijn Vader is; op welchen ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle nooddrift des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad, dat Hij mij

in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader.

Wat een vertrouwen spreekt hier uit hè!

De woorden van de Catechismus zijn soms best moeilijk. Hieronder staan begrippen uit artikel 26, met ernaast een makkelijker woord ervoor. Eén van de twee komt terug in de **woordslang**. Omcirkel de woorden die je terugvindt in de woordslang.

gij	u
raad	plan
voorzienigheid	leiding
nooddrift	behoefte
jammerdal	aaarde
zulks	dat
dewijl	omdat

A > B > T > R > E > G > I > J > H > K > O > R > A > A > D > O > V > E > R > D > A > T > O >
P > A > A > R > D > E > L > O > L > E > I > D > I > N > G > T > T > B > E > H > O > E > F >
T > E > K > I > J > K > D > E > W > I > J > L > H > E > S

Met puzzel 978 zijn maar liefst 16 punten te verdienen!

Deze puzzel nog niet inleveren

Allemaal een heel fijne vakantie gewenst, en een hartelijke groet

GEDICHT

De binnenkamer

De binnenkamer staat zo dikwijls leeg
We leven dikwijls niet als vreemdelingen
Ons hart is vol met de beslommeringen
Die 't alledaagse leven brengt teweeg.

We hebben het met al ons werk zó druk,
Dat wij wat echt belangrijk is vergeten,
Al is 't dat wij verstandelijk wel weten:
Al wat de wereld biedt, brengt geen geluk.

Wat Jezus sprak, geldt ook voor ónze tijd,
Dat wij in d' eerste plaats toch zoeken zouden
- Ondanks de zorgen die ons bezig houden –
Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

En dat wij alle zorg die in ons leeft,
Vertrouwend in Zijn handen zouden geven.
De Heere zorgt óók voor ons daag'lijks leven.
Hij weet wat ieder van ons nodig heeft.

In Christus ziet God al de Zijnen aan;
Om Zijn gerechtigheid schenkt Hij hun 't leven.
In Hem wil Hij een open toegang geven,
Om in 't gebed steeds tot Zijn troon te gaan.

Dat onze ziel dan toch een heimwee kreeg!
De Heere Zelf doe ons oprecht begeren
Om veel in Zijn gemeenschap te verkeren.
Dan staat de binnenkamer weinig leeg.

Christien de Priester

UIT DE BERIJMDE PSALMEN

Psalm 121

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Fietstocht Adullam gehandicapten zorg.

Op d.v dinsdag 6 augustus hoopt Comité Adullam gehandicapten zorg weer de fietstocht te houden. We hebben weer 2 routes één van 30 km en één van 50 km. De inschrijving is van 10.00 -12.00 uur in Eben-Haëzer, Preekhillaan 5 in Ouddorp.

Het inschrijfgeld is:

- € 4.00 per volwassene.
- € 2.50 per kind tot 12 jaar.
- € 14.00 voor een gezinskaart.

In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. kruiden, snoep, kaarten enz. Daar is ook koffie, thee en fris te koop . Ook is er onderweg eten en drinken te koop. Voor eventuele vragen kunt u bellen met 0619153606. We hopen weer velen te ontmoeten die mee fietsen en die Adullam gehandicapten zorg daarmee willen steunen.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 17 augustus 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 22 augustus 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp