

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 26 – 27 juni 2019



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.*

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Mozes' zwanenzang

Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is (Deut. 32:4a).

Terwijl Mozes aan het einde van zijn leven is gekomen, zingt hij een lied. Nee, een gemakkelijk leven heeft hij niet gehad. Denk maar eens aan wat hij heeft geschreven in Psalm 90. *“Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het wordt snellijk afgesneden. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Wij vergaan door Uw toorn, en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.”*

Vanaf het begin van zijn leven werd de man Gods geteisterd door strijd en zorgen. En zo is het gebeven. Hij was nog maar net geboren, of hij moest worden verborgen door zijn ouders. Later moest hij vluchten nadat hij een Egyptenaar had doodgeslagen. Hoeveel tegenstand heeft Mozes ervaren in zijn leven. Niet alleen van zijn vijanden, maar ook van de kant van zijn volk. Hoe vaak heeft hij zich alleen gevoeld, staande tussen God en het volk. Zwaar viel hem de veertig jaar durende reis door de woestijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grootste teleurstelling in Mozes' leven. Namelijk dat de Heere hem, vanwege het slaan op de steenrots, de toegang tot het beloofde land had ontzegd. Daar had hij al die tijd naar uitgezien. Hoe had hij gebeden om alsnog te mogen binnengaan. Maar de Heere had gezegd: *“Mozes, spreek tot Mij niet meer van deze zaak.”*

En nu neemt Mozes afscheid van het volk. Hij spreekt het volk toe. Nee, niet zomaar. Niet lichtvaardig. Hij roept de hemel en de aarde er als getuigen bij (vers 1) om te horen wat hij spreken zal. Wat zal hij zeggen? Zal het een bittere jammerklacht zijn? Zal hij klagen over de weg die hij moest gaan? Hoezeer we dat, naar de mens gesproken, ook zouden verwachten; ik hoor er niets van. Mozes klaagt niet. Niet over het volk, niet over de Heere. Integendeel! Zijn laatste woorden vormen geen klaagzang over zijn lot, maar zijn een en al lofzang op zijn God! Gods Geest maakt het werk van Gods genade levendig in zijn hart, zodat hij zegt: *Ik zal de Naam des Heeren uitroepen, geeft onzen God grootheid!* (vers 3). Hij gebruikt de laatste uren van zijn leven om de Heere groot te maken. Hoor maar: *“Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is.”* Lezer(es), waar gebruiken wij de verkregen genadetijd voor? Waar begeert u straks uw laatste uren voor de gebruiken?

Mozes spreekt niet over zichzelf, over zijn eigen daden of werken. Nee, hij roemt de werken des Heeren. Mozes mag door Gods genade zijn moeitevolle leven eindigen in God. Grote zaak als dat ook in ons leven zó mag zijn. Maar geliefde lezer(es), om te *eindigen in God* moet er wel zijn een *begin uit God*. Kunt u zo'n Goddelijk begin aanwijzen? Weet u ervan, dat de Heere ú kwam opzoeken en oprapen? Dat Hij u en jou te sterk werd?

Mozes gebruikt beeldende taal. Hij noemt de Heere immers een Rotssteen. Een treffender beeld had hij niet kunnen gebruiken. Want hoe vaak heeft hij met het volk niet opgezien tegen de machtige rotsstenen tijdens de woestijnreis? Die rotsen gaven verkoeling tegen de warmte en beschutting tegen de woestijnstormen. Uit die rotsstenen deed de Heere waterstromen vloeien om de dorstigen te laven. Het is in tegenstelling tot het onvaste en bedreigende woestijnzand dan ook een beeld van vastheid en betrouwbaarheid. God is niet veranderd. En daarom is Mozes niet verteed geworden.

Wat een ontroerend ogenblik. Daar staat de scheidende Mozes, de man Gods. Voor de laatste maal spreekt hij het volk toe. Zoals een stervende vader nog enkele woorden spreekt tot zijn kinderen, zo richt Mozes zich tot Israël. En dat niet met zomaar wat woorden. Want kijk, daar gaat de staf van Mozes omhoog. Hij wijst hoger dan de rotsmassieven. Hij wijst naar Boven, naar de Heere. Hij is dé Rotssteen. Bij Hém moet het volk zijn. En geliefde gemeente, bij Hem moet ook u en jij zijn! Bij Hem moeten we gebracht worden, in onze diepe verlorenheid. Hij is *als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land*.

Ons leven kunnen we vergelijken met een reis door de woestijn. Vele dingen stemmen ons verdrietig. Veel is er wat ons kan beklemmen en benauwen. Tijdens de woestijnreis worden er graven gedolven. Altijd was het nog voor een ander. Maar wanneer volgen wij?

Hoe noodzakelijk is het om in ons woestijnleven door de Heilige Geest zaligmakend bepaald te worden bij de Rotssteen met een hoofdletter. O, dan is alle vastigheid, bescherming en beschutting bij iets van onszelf weggenomen. Dan hebben we gestaan onder de verzengende stralen van Gods gerechtigheid en beledigde majesteit. Ons werk en onszelf hebben we als onvolkomen en met zonde bevekt leren zien. We gingen naar recht verloren met onszelf. Maar zo dreef de Heilige Geest ons uit onszelf. En zo werkte Hij aan op de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Om alles te ontvangen in Hem, Die de enige Rots des behouds is. Bij Wie een vermoeide ziel rust mag vinden. En uit Wie een dorstige ziel wordt gedrenkt met het water des levens. Ja, Hij is een *volkomen* Zaligmaker. *Een beproefde Steen, een kostelijke Steen, Die wel vast gegrondvest is*. En daarom is het volbrachte Middelaarswerk van deze Rotssteen een *volkomen* werk. Daar ontbreekt helemaal niets aan. Christus kon uitroepen: *Het is volbracht*. Zijn Middelaarswerk is door de Vader volkomen bevonden. Want Hij heeft Hem uit de doden opgewekt en Hem in hemelse heerlijkheid opgenomen. *Wiens werk volkomen is*, dat wil zeggen: de Vader komt erdoor aan Zijn eer. En de zondaar die tot deze Rotssteen toevlucht leert nemen, ontvangt in Hem volkomen zaligheid.

Mozes leidde het volk Kanaän niet binnen. Christus daarentegen geleidt al de Zijnen als de Meerdere Jozua door de woestijn en brengt hen door de doodsjordaan binnen in het hemelse Kanaän.

Zeg lezer(es), waar gaat uw en jouw reis op aan? Er is een volk wat van sterven beter wordt. Daarvan mogen ze soms spreken. Mozes was er één van. Ook McCheyne wil ik noemen. En zo zijn er velen meer geweest. Ik hoop dat u en jij er ook bij mag horen! Wat kenmerkend voor hen is? Als zij door de Heilige Geest bediend worden uit *de Rotssteen, Wiens werk volkomen is*, zingen zij met mond én hart:

*Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis.
Naar het erfgoed hier Boven, naar het Vaderlijk huis.
Mijn Jezus, geleid mij door deez' aardse woestijn.
Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn.*

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 30 juni

- 9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal
- 18.30 uur: Ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal
- Collecten: 1 Stéphanos, 3 aflossing kerk

Zondag 7 juli

- 9.30 uur: Ds. D. Zoet
- 18.30 uur: Ds. D. Zoet
- Collecten: 1 bibliotheek Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Woensdag 10 juli

- 19.30 uur: Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen
- Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

| | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrijdag 28 juni | afscheid zondagsschool Aanvang 19.30 uur |  |
| Maandag 1 juli | Afsluitingsavond kerkbodebezorgers Aanvang 18.00 uur | |
| Maandag 1 juli | Geslaagdenavond Aanvang 20.00 uur | |
| Vrijdag 5 juli | Afscheidsreceptie ds. D. Zoet Aanvang 15.00 uur en 19.30 uur | |

➤ Uit de pastorie

Geslaagde(n) avond

Beste geslaagden, graag ontmoeten we jullie D.V. maandag 1 juli in Eben-Haëzer. Verderop in de Kerkbode lees je meer.

Hartelijk dank

We zijn verblijd dat onze oudste zoon geslaagd is voor zijn examen. Grote reden om de Heere te mogen denken. Verschillenden stuurden een kaart om hem met het behaalde resultaat te feliciteren. We willen u en jou daarvoor heel hartelijk bedanken! Nu hij geslaagd is, hoopt hij D.V. na de komende zomervakantie in Utrecht te kunnen gaan beginnen aan de studie rechten.

Voor u gelezen - Heilig Avondmaal

“Zo is ook het recht gebruik van het Avondmaal nuttig tot aanwas in het geloof, dat is tot voeding en versterking van het genadeleven. Daar wordt het verstand meer opgehelderd in de kennis van de Goddelijke waarheden, vooral die behoren tot het werk van de zaligheid, doordat die als in een schilderij levendig voor het oog worden gesteld. Daar worden de begeerten naar de Heere Jezus opnieuw uitgelokt, wanneer Hij beschouwd wordt in zijn alles overklimmende liefde, om zich weer opnieuw aan Hem te verbinden en door het geloof tot Hem te vlieden. Daar wordt het geloofsvertrouwen bevestigd omdat God de zegels van Zijn liefde en trouw in handen geeft, waardoor men verzekerd kan zijn, dat Hij al Zijn beloften zal maken ja en amen.”

Petrus Immens, uit 'Godvruchtige Avondmaalganger'

Tenslotte

Geliefde gemeente, zo de Heere het geeft zal aanstaande zondag het Avondmaal des Heeren weer bediend mogen worden. In de voorbereidingspreek hebben we getracht aan te geven voor wie het Heilig

Avondmaal is ingesteld. En nu hebben wij onszelf in het bijzonder in deze week nauw te onderzoeken voor Gods aangezicht of we door genade waardige deelgenoten van de Tafel van Zijn Zoon zijn. Wat een bijzonder voorrecht als we niet vreemd zijn aan de doorleving van de dood in onszelf en het leven in Christus. En als die geschonken wetenschap ook levend mag zijn, door de werking van de Heilige Geest.

Het moge duidelijk zijn dat het voor zulke Avondmaalgangers geen vraag meer is of men al dan niet in gepaste kleding aan de bediening dient te verschijnen. Want het is de hartelijke begeerte om ook in de *kleding* tot uitdrukking te laten komen, dat het een gedachtenismaaltijd is aan de *dood* des Heeren. Hem hebben ze leren lief krijgen, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Zijn dood is hun leven geworden. Zijn gerechtigheid is hun bedekking voor God geworden. En Zijn heiligheid is het kleed waarmee de Heilige Geest hen heeft versierd. Dat houdt mede in, dat Zijn dienst hun tot een liefdedienst is geworden. Daarom komen ze trouw op onder de verkondiging van Gods Woord.

Ze zullen geen enkele *kerkdienst* willen missen en op een onwettige wijze verzuimen. 's Zondags niet en ook doordeweeks niet. Toets uzelf ook aan deze uitwendige zaken! Een gezegende voorbereiding toegewenst! Moge daartoe ook het onderstaande van de hand van Thomas Watson tot uw en jouw nut zijn.

“Opdat het sacrament voor ons vruchtbaar moge zijn, moeten wij er op de rechte wijze aan deelnemen, hetgeen bestaat in de volgende zaken:

- a) Als wij tot de Tafel des Heeren naderen met een nederig gevoel van onze onwaardigheid. Wij verdienen niet één kruimel van het Brood des levens.
- b) Als wij daar vervuld zijn met uitgangen der ziel en ontvlamde begeerten naar Christus, die door niets gedooft kunnen worden, dan door Zijn bloed.
- c) Wij nemen op de rechte wijze deel aan het Avondmaal, als wij het in een waar geloof ontvangen. Wat er staat van het gepredikte Woord, het deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was (Hebr. 4:2), is ook waar van het sacrament. Christus kan stenen in brood veranderen, maar het ongeloof verandert het brood in stenen, die niet voeden. Geloof heeft een tweërlei werkzaamheid: een aanklevende en een toepassende werking. Met de eerste gaan wij over in Christus en met de tweede wordt Christus overgebracht in ons. Dit is de genade, die in ons werkzaam moet zijn.”

Weest allen in alles Gode en het Woord Zijner genade bevolen en ontvang onze hartelijke groeten,

uw fam. ds. D. Zoet

➤ **Uit de kerkenraad**

Wijzigingen komende vacaturetijd

Voor het waarnemen van de taken van de dominee in de aankomende vacaturetijd heeft de kerkenraad het volgende besloten:

1. Pastorale meldingen

Alle pastorale meldingen, die voorheen gedaan werden bij de dominee of aan de pastorie, dienen voortaan bij de scriba van de kerkenraad gemeld te worden. U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Onder meldingen worden verstaan e-mail- en telefonische berichten, maar ook schriftelijke kennisgevingen zoals geboortekaartjes, huwelijkskaarten en rouwbrieven.

De scriba heeft de meeste gegevens nodig voor het kunnen opstellen van de juiste berichtgeving tijdens de zondagse afkondigingen en coördineert eventuele vervolgacties en ten slotte draagt hij zorg voor het opnemen van de ontvangen meldingen in de kopij voor De Kerkbode en Onder de vijgenboom.

2. Bezoek ziekenhuizen

Voor de gemeenteleden die zijn opgenomen in de ziekenhuizen zal het bezoekwerk voornamelijk worden verricht door onze pastorale medewerker de heer A.J. Speksnijder. Bij afwezigheid van de pastoraal medewerker of in overleg met hem is dit ouderling A.C. Lokker.

3. Bezoek na ziekenhuisopname

In aansluiting op het eerdere gedane bezoek in het ziekenhuis hoopt de pastoraal medewerker het bezoek thuis te doen. Hij kan eventueel een beroep doen op de wijkouderling.

4. Bezoek ouderen van 80 jaar

Deze bezoeken worden gedaan door onze pastorale medewerker, de wijkouderling of ouderling H. Mastenbroek.

5. Meditatie contactmiddag

Ouderling A.J. Nelis hoopt het meditatieve moment tijdens de contactmiddag op zich te nemen.

6. Voorgaan in de rouwdienst

Met de pastoraal medewerker is afgesproken dat hij in principe zal voorgaan in de rouwdiensten. Ds. H. Juffer is bereid voor te gaan indien hij afwezig is of in overleg met hem.

7. Bezoeken bij huwelijksjubilea

Diegenen die een huwelijksjubileum hebben doorgegeven worden normaliter bezocht door de wijkouderling.

8. Rondom het Heilig Avondmaal

- Voor het houden van de diensten waarin het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt bediend, zal zoveel mogelijk een oud-predikant worden gevraagd.
- Het avondmaalsgezelschap zal tijdelijk niet worden houden.

9. Catechisatie

De pastoraal medewerker is bereid om alle catechisaties in het begin van de week voor zijn rekening te nemen. Vermoedelijk zal zowel op de maandagavond als de dinsdagavond catechisatie worden gegeven. Hoe het precies wordt ingevuld zal te zijner tijd worden bekeken. Voor het geven van catechisatie aan de inhaalgroep op de vrijdagavond is in principe een ouderling beschikbaar.

Scriba

➤ Van de diaconie

Collecte Stéphanos



D.V. 30 juni zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van de stichting Stéphanos. Deze stichting is in 1989 opgericht. De stichting Stéphanos werkt in Malawi en Zambia in Centraal Afrika. Ze heeft als doel om vanuit

Bijbels perspectief diaconale hulp en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren. Om een indruk te geven van de werkzaamheden van Stéphanos hieronder een stukje over de noodhulp die verleend is en wordt na de overstromingen in maart 2019.

Noodhulp na de overstromingen

Wat leek de oogst dit jaar veelbelovend te worden. De regentijd verliep voorspoedig, de mais groeide goed en er was dankbaarheid bij de mensen. Totdat het begin maart ongelofelijk begon te regenen, als gevolg van een cycloon. Hierdoor ontstonden ongekende overstromingen, waarbij helaas doden zijn gevallen en 15.185 mensen hun huizen moesten verlaten, omdat die niet meer bewoonbaar zijn. In totaal zijn 147.958 huishoudens getroffen. Het water heeft huizen doen instorten, gewassen, voedsel en vee zijn weggespoeld. Wegen en bruggen zijn vernietigd, hoogspanningslijnen zijn getroffen en de toegang van mensen tot schoon en veilig water is aangetast. Basisscholen zijn gesloten, totdat de schoolleiding zeker weet dat de wegen begaanbaar zijn en de sanitaire voorzieningen niet tot de uitbraak van ziektes zullen leiden, zoals cholera.

We hebben een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van de ernstige regenval en overstromingen. De eerste noodhulp is verleend in Chikwawa en

Thyolo, de zwaarst getroffen gebieden. Met deze noodhulp willen we 500 gezinnen ondersteunen in de volgende gebieden:

1. Huisvesting: Zorgen voor een goed en veilig onderkomen/huis. De gemeenschap zal zelf meewerken door middel van het bakken van stenen en het mee helpen bouwen. Per persoon is er een slaapmatje en een deken uitgedeeld.

2. Voedsel: Zorgen voor voedsel op korte termijn door het uitdelen van mais en sojabonen.

3. Voedselzekerheid: Zorgen voor voedselzekerheid op lange termijn. We willen families voorzien van gewassen en zaden die ze kunnen planten. Degenen die in het G4G-programma zitten, zullen een geit ontvangen, als die dood gegaan is.

4. Gezondheid en hygiëne: Het voorkomen van malaria en ziektes die ontstaan door vuil drinkwater (cholera, diarree, dysenterie). Dit willen we doen door het uitdelen van muskietennetten, keuken benodigheden en een middel om water te reinigen voor gebruik.

➤ Van de kerkvoogdij

Jaarrekening 2018

De Jaarrekening 2018 sluit met een negatief saldo van € 13.745.

Het jaar 2018 was in financieel opzicht een evenwichtig jaar en dankzij lagere kosten mocht het jaar met een kleiner negatief saldo worden afgesloten dan was begroot.

Onder de jaarrekening wordt een korte toelichting verstrekt op de posten die een bijzondere afwijking vertonen ten opzichte van de begroting 2018.

| Lasten | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Afschrijvingen | 120.714 | 121.000 | 120.814 |
| Huisvestingskosten | 53.189 | 58.900 | 55.800 |
| Pastoraat | 115.713 | 121.000 | 112.129 |
| Kerkdiensten & catechese | 11.930 | 11.200 | 13.440 |
| Bijdragen kerkelijke organen | 18.587 | 18.630 | 16.381 |
| Salarissen en vergoedingen | 63.660 | 71.100 | 68.965 |
| Beheer en administratie | 16.726 | 15.200 | 13.991 |
| Rentelasten | 38.179 | 37.383 | 50.759 |
| Toevoeging fondsen/voorzieningen | 15.000 | 15.000 | 165.000 |
| Positief resultaat | - | - | 3.059 |
| Totaal lasten | 453.697 | 469.413 | 620.337 |
| Baten | | | |
| Inkomsten uit de gemeente | 426.423 | 430.000 | 472.046 |
| Legaten | 3.683 | - | 141.628 |
| Rentebaten | 12 | - | 54 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Overige baten | 9.834 | 8.000 | 6.611 |
| Negatief resultaat | 13.745 | 31.413 | - |
| Totaal baten | 453.697 | 469.413 | 620.337 |

Van de huisvestingskosten zijn de energie- en onderhoudskosten lager dan begroot.

De kosten van pastoraat wijken af doordat dhr. Speksnijder beperkter aanwezig was dan begroot.

De salarissen zijn lager, doordat de ontstane vacature van assistent beheerder niet wordt ingevuld.

De rentelasten zijn t.o.v. 2017 fors gedaald vanwege extra aflossingen op de leningen bij de bank en

het afsluiten van een leningsovereenkomst met onze diaconie tegen een rente van 0,5%.

Naast de Heere wordt de gemeente hartelijk dank gezegd voor de totaal ontvangen inkomsten waarvan maandelijks verslag wordt gedaan in De Kerkbode.

Het nadelig resultaat over 2018 van € 13.745 is ten laste van de reserve gebracht.

Parkeren fietsen bij nooduitgangen

Na het onwel worden van de organist tijdens de morgendienst op 1^e Pinksterdag was het noodzakelijk de kerk te ontruimen. Dit vond ordelijk en snel plaats. Helaas moest wel worden geconstateerd dat op diverse plaatsen fietsen voor de nooddeuren worden geplaatst, waardoor van deze nooduitgangen moeilijk gebruik kon worden gemaakt. In geval van calamiteiten een ongewenste situatie. U wordt dan ook dringend verzocht fietsen zo te plaatsen dat de nooddeuren onbelemmerd geopend kunnen worden als dat noodzakelijk is. Om hier blijvend de aandacht op te vestigen zal dit op de nooddeuren worden aangegeven en mogelijk ook een markering op de bestrating worden aangebracht.

Parkeren auto's in de buurt

Onze kerk is voorzien van een parkeerterrein voor 110 auto's. Bij regenachtige dagen blijkt dit helaas ontoereikend te zijn, maar op andere dagen komt het voor dat het parkeerterrein grotendeels leeg staat, maar dat wel her in der in de buurt auto's worden geparkeerd, terwijl dat dus niet noodzakelijk is. Buurtbewoners hebben hierover hun ongenoegen uitgesproken. U wordt dan ook verzocht zoveel als mogelijk op ons eigen terrein te parkeren om daarmee overlast te voorkomen.

Mogen we voor zowel het parkeren van uw fiets als uw auto op uw medewerking rekenen?

➤ Overige bijeenkomsten

Afscheid oudste groepen zondagsschool

Het afscheid van de oudste groepen zal op D.V. vrijdag 28 juni 2019 gehouden worden in het verenigingsgebouw "Eben-Haëzer"

Ds. D. Zoet zal deze avond de Bijbeltjes en de getuigschriften uitreiken.

Dit jaar zullen 19 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken aan de tijd op de zondagsschool. Niet terug denkend aan de leiding, maar dat ze alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus.

We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. Als bestuur en leiding nodigen wij u als ouders en grootouders uit om het afscheid van de kinderen bij te wonen.

Deze avond begint om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio.

Op deze avond zal ook aandacht geven worden aan twee leidinggevendenden waarvan één al 40 jaar en de ander 25 jaar zondagsschoolwerk mag geven.

Zondag 30 juni 2019 is er in verband met de viering van het Heilig Avondmaal geen zondagsschool.

Als bestuur hebben we besloten om Kind en Evangelie niet meer aan de kinderen mee te geven gezien de hoge abonnementsprijs. Stelt u als ouders er toch prijs op om Kind en Evangelie te blijven lezen kunt u hier een abonnement op nemen.

Wilt u een abonnement op Kind en Evangelie dan kunt u een abonnement afsluiten via Hervormd Bondsbureau Beatrixstraat 20a 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456699

e-mail: bondsbureau@filternet.nl of redactie@KindenEvangelie.nl

De abonnementsprijs van Kind & Evangelie bedraagt slechts € 13,50 per jaar.

Afsluitingsavond kerkbodebezorgers

Maandag 1 juli hopen we weer de jaarlijkse afsluitingsavond te houden met de bezorgers van De Kerkbode. Gezellig gezamenlijk een frietje eten en daarna een spel. We hopen dat er velen mogen komen. Vergeten jullie niet je aan te melden?

Geslaagdenavond

In de vorige Kerkbode hebben we de geslaagden examenkandidaten uit het voortgezet onderwijs uitgenodigd voor een informeel samenzijn op maandag 1 juli in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Hierbij zijn jullie nogmaals hartelijk

uitgenodigd en dit geldt uiteraard ook voor de geslaagden voor een herexamen. We hopen op een ieders aanwezigheid en we vinden het fijn jullie zo informeel te mogen ontmoeten om op deze wijze stil te staan bij het behalen van je diploma.

Afscheid ds. D. Zoet en gezin

Nogmaals wordt u uitgenodigd om informeel afscheid te komen nemen van ds. D. Zoet, zijn vrouw en kinderen. Dit kunt u doen in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer op vrijdag 5 juli en wel 's middags vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur en 's avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur.

➤ Algemene berichten

Hartelijk dank

Wij als belijdenisgroep mogen terugzien op een mooie en gezegende dienst op Tweede Pinksterdag. Na de Heere willen wij u en jou hartelijk bedanken voor al het meeleven in welke vorm dan ook rondom het belijden van Zijn Naam. Het heeft ons bijzonder goed gedaan! We wensen u en jou Gods onmisbare zegen toe! Dat het van jong en oud de bede én belijdenis mag zijn met Psalm 48 (berijmd): Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Terugblik rommelmarkt / verkoping Stichting Zendingsondersteuning Suriname d.d. 8 juni.

Namens de Stichting Zendingsondersteuning Suriname en de Thuisfrontcommissie bedanken we u en jullie hartelijk voor de grote betrokkenheid, die is betoond door de verkoping te bezoeken / mee te helpen tijdens de verkoopdag. Dit was alweer de 9e verkoping, die de T.F.C. heeft gehouden. Vanwege de harde wind moesten we uitwijken naar een binnenlocatie. De Heere heeft daarin wonderlijk voorzien. We mochten gebruik maken van verenigingsgebouw Eben-Haëzer van de HHG. Het verslag van de verkoopdag:

Vanmorgen kwart voor zeven trilt de telefoon, de markt kan niet doorgaan op de geplande locatie bij Bloem- en Groencentrum Ouddorp vanwege de harde wind. De veiligheid gaat voor. Teleurstelling heerst. Maar er is een uitweg, de zaal van de Eben-Haëzerkerk, een paar straten verderop, mag gebruikt worden! Het is een prachtlocatie met genoeg ruimte binnen voor alle kramen (op de visboer na maar dat lag niet aan de ruimte). Buiten is voldoende parkeergelegenheid én alle ruimte voor de brandweer.

Via alle denkbare kanalen wordt het nieuws verspreid, aanplakbiljetten, extra borden, internet en zelfs een parkeerwachter die in weer en wind mensen doorstuurt naar de nieuwe locatie. Het werpt gelukkig zijn vruchten af. Jong en oud, groot en klein snuffelen tussen de 'rommel', waar toch nog best mooie

spullen tussen liggen en kopen de aangeboden lekkernijen. In de hal wordt men verwelkomd door een veelkleurigheid aan planten, de heerlijke geur van de kramen van de bakker en die met zelfgemaakte etenswaren en andere producten. De outlet dameskleding loopt ook weer als een trein. Vanuit de goed uitgeruste keuken worden patat, snacks, drinken en koeken verkocht. Als lunch wordt door velen een combinatie van patat en heerlijke kibbeling genuttigd.

De brandweer trekt buiten veel bekijks, een auto ondergaat een ware metamorfose met behulp van hydraulisch gereedschap en er worden branden geblust door jonge toekomstige brandweelieden. Daarna mag de jeugd mee voor een ritje met de brandweerauto.

Tijdens de sluiting kon de opbrengst bekend worden gemaakt: een omzet van € 6359,- waarvan na aftrek van de onkosten, een mooie opbrengst van ongeveer € 5500,- overblijft! Dank aan de Heere, Die alles wonderlijk heeft bestuurd.

We hopen dat deze verkoopdag financieel bij mag dragen aan het zendingsondersteunend werk in Suriname.

Voor verdere informatie over de Stichting Zendingsondersteuning, zie de website www.szos.nl.

Verslag presentatieavond in Ouddorp d.d. 5 juni 2019.

Namens de Thuisfrontcommissie worden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten. Verwonderd zijn we dat de grote zaal van Eben-Haëzer gevuld is met jongeren en ouderen, die het zendingsondersteunend werk een warm hart toedragen. De zendingavond wordt geopend met het laten zingen van psalm 67 vers 2 en gebed. De Schriftlezing is genomen uit Lev. 23 – over de gerstooft en uit Hand. 2. - over de geestelijke oogst, die doorgaat tot de wederkomst. De meditatie is afgesloten met de indringende vraag: 'U kunt de zending een warm hart toedragen, maar bent u al ingeogst door de Heilige Geest?'

Er wordt verteld dat het gezinsleven in Suriname het laatste jaar sterk is veranderd doordat 2 kinderen in Nederland zijn gaan wonen. Er mag worden doorgegeven dat God rijk heeft voorzien wat betreft personeel bij Maf-Suriname. 'De Heere geeft een intense verbondenheid met de bevolking, vooral in het binnenland, dan wil je hen ook dienen!' De listen van satan worden gevoeld waar Gods Woord wordt uitgedragen, maar God is sterker dan het geweld.

Bijzonder als we mogen horen dat de Trio-Bijbel is uitgedeeld. De Trio-indianen noemen hun Bijbel Kan Panpira = Gods papier / brief. De blijdschap straalt eraf bij de Indianen.... Ook is er verwondering over Gods verhoging van de gebeden tot heropening van de Bijbelschool op Kamp Weejo. De Indianen-voorgangers hebben honger naar getrouw Bijbelonderwijs voor hen zelf en om het door te kunnen geven in hun gemeenten.

Tijdens het zingen van psalm 56 vers 5 wordt voor de pauze een collecte gehouden, die het prachtige bedrag van € 932,75 heeft opgebracht.

De kinderen hebben het druk met de verkoop van snoeprollen en fotokaarten aan de verkooptafel van de Thuisfrontcommissie. De opbrengst is € 333,80. De indrukwekkende presentatieavond wordt afgesloten met het laten zingen van psalm 43 vers 3 en 4 en dankgebed.

Ter afsluiting: hartelijk dank voor uw komst, gebeden en gaven ten aanzien van het zendingsondersteunend werk in Suriname, zie ook www.szos.nl.

Contactadres pastorale berichten

U wordt verzocht het doorgeven van berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van voorbede en huwelijksjubilea.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken W.P.Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

Collecte bibliotheek Eben-Haëzer



D.V. zondag 7 juli zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van bibliotheek Eben-Haëzer.

In het afgelopen jaren hebben we de bibliotheek, mede door de collecte in de kerk, aan kunnen vullen met een flink aantal nieuwe, dan wel tweedehands boeken.

Alle verantwoorde nieuwe uitgaven konden we aanschaffen. Ook het aantal grootletterboeken, waar veel gebruik van gemaakt wordt, proberen we zoveel mogelijk uit te breiden.

Het is belangrijk om te zorgen voor steeds weer nieuwe titels, met name voor onze trouwe lezers. Gelukkig blijft het aantal uitleningen stabiel.

De collecte bevelen we u dan ook van harte aan.

➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

Puzzelritten

Met dankbaarheid zien we terug naar de puzzelritten die we afgelopen 2e pinksterdag mochten organiseren. Velen, jong en oud mochten we ontmoeten hetzij met de auto of met de fiets om een tochtje te gaan maken. Er zijn gelukkig geen nare dingen gebeurd en mochten tenslotte het mooie brutobedrag van € 1225,- ontvangen. Na de Heere alle deelnemers en degenen die hebben meegeholpen, hartelijk dank!

Al vele jaren mochten we tijdens de zomermarkt het aggregaat gebruiken, helaas is die er niet meer en moeten we dus op zoek naar een andere. Misschien zijn er binnen onze gemeente wel bedrijven die ons een aggregaat (150 kVA) willen lenen of eventueel sponsoren wanneer wij deze moeten huren. Meer informatie hierover is te verkrijgen op, tel. 06-23086484 of via ons mailadres: ac.hgouddorp@gmail.com

Inname goede spullen

D.V. zaterdag 6 juli is er nog een mogelijkheid om goede spullen in te leveren.

Thuisbakkers

Evenals vorige jaren bestaat de mogelijkheid om eigen gebakken producten zoals koekjes en cakesoorten aan te bieden om te verkopen tijdens de zomermarkt. U kunt deze baksels inleveren op D.V. vrijdagavond 19 juli tussen 18.30 en 19.30 uur.

Advocaat

Vanwege gezondheidsproblemen is onze vaste advocaatmaker genoodzaakt dat werk neer te leggen.

Zijn er in onze gemeente mensen bereid om advocaat te maken om te verkopen tijdens de zomermarkt? Voor grondstoffen kan eventueel worden gezorgd.

Wilt u deze taak (gedeeltelijk) op u nemen of informatie hierover kunt u opnemen met tel. 684085 of via ons mailadres.

➤ **Hometeam ‘Speranta’**

Kindermiddag

We kijken terug op een super leuke en geslaagde kindermiddag, woensdagmiddag 12 juni 2019. 93 kinderen die zich aangemeld hadden, dit was boven onze verwachting en reuze gezellig! Bedankt dat jullie gekomen zijn naar deze kindermiddag. Wat is er leuk geknutseld en wat zijn er mooie knutselwerkjes gemaakt. We zijn trots op de kinderen dat het zo goed is gegaan. We willen alle vrijwilligers bedanken die aan deze kindermiddag mee geholpen hebben, want zonder jullie hulp was het ons niet gelukt. We willen de Albert Heijn in Ouddorp bedanken voor het sponsoren van de pakjes drinken, snoep, de heerlijke soesjes, koffie en de lekkere cake. Bovenal willen we de Heere danken voor zoveel aanmeldingen en dat het allemaal goed mocht gaan. De kindermiddag heeft het mooie bedrag van € 437,-- mogen opbrengen.

➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Cornelius

Handelingen 10

In de havenstad Cesarea wonen veel soldaten. Ze staan onder leiding van Cornelius, de hoofdman. Het bijzondere aan Cornelius is, dat hij een Romein is, een heiden, maar tóch de Heere dient! De Heere wilde ook in het hart van Cornelius wonen en Cornelius dient God met heel zijn hart. Ook de andere mensen in zijn huis dienen de Heere.

Op een dag bidt Cornelius, en hij schrikt! Er staat ineens iemand bij hem. Nee, geen gewone man, maar een engel uit de hemel. Hij brengt een boodschap van de Heere. De engel zegt: ‘Cornelius’. Bevend antwoordt Cornelius: ‘Wat is het Heere?’ De engel zegt: ‘God in de hemel heeft uw bidden gehoord. Ook weet de Heere dat u veel aalmoezen (geld) aan arme mensen geeft. Nu moet u een paar knechten naar Joppe sturen. Daar is Petrus, de knecht van God. Hij logeert bij Simon de lederbereider. Ze moeten hem vragen met hen mee te gaan naar u toe. Dan zal hij hier in uw huis over de Heere Jezus vertellen!’

God heeft Petrus zelf overtuigd door het wonder van het laken met de onreine dieren. Hij moest ervan eten en deed het toch niet.

Als de knechten van Cornelius bij Petrus aan de deur staan, begrijpt hij het visioen! Hij mag de mensen niet terugsturen, maar mag juist meegaan om ook

daar over zijn lieve Meester, de Heere Jezus te vertellen. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen moeten het Evangelie horen. De Heere wil dat het Evangelie over de hele aarde verkondigd zal worden!

Petrus nodigt ze in het huis, ze krijgen eten en drinken en een slaappleats. Na een nacht rust vertrekken ze, samen met zes mannen uit de gemeente van Joppe.

Cornelius wacht in Cesarea op Petrus. Hij twijfelt er niet aan of Petrus wel komen zal. Hij weet het zeker, want de Heere heeft het Zelf gezegd. Eindelijk komen de mannen eraan. Als Cornelius Petrus ziet, valt hij aan zijn voeten en aanbidt hem. Maar Petrus zegt: 'Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.' Hij beseft dat Cornelius wel de Heere vreest, maar nog niet goed weet hoe de Heere gediend wil worden. Daarom gaat hij het uitleggen.

Als Petrus spreekt, komt de Heilige Geest op de mensen die naar hem luisteren. Dat is een wonder! Nu mogen ze allemaal geloven dat de Heere Jezus de beloofde Messias is en dat door Zijn lijden en sterven er nog zondaren bekeerd kunnen worden. Ook zij kunnen nog bekeerd worden. Wat is er een blijdschap in het huis van Cornelius! En dan worden Cornelius en de zijnen gedoopt. Petrus blijft nog enkele dagen bij Cornelius. Ze zullen vast veel gesproken hebben over Gods wonderde werken! Wat heeft de Heere wonderlijk voor Cornelius gezorgd.

Voor Cornelius was Petrus het middel waardoor de Heilige Geest in zijn hart kwam. Bij ons kan dat als je uit de Bijbel hoort vertellen, maar vooral in de kerk. De kerk en dan vooral de kerkdienst, waarin wordt gepreekt, wordt ook wel 'de werkplaats van de Heilige Geest' genoemd. Zoals een timmerman in zijn werkplaats werkt, werkt de Heilige Geest dus in de kerk. Hij komt in zondaarsharten wonen en geeft geloof en bekering! Zul je daarom je plek in de kerk nooit leeg laten als je naar de kerk kunt gaan? Ga steeds biddend naar Gods huis en vraag of de Heere ook in jouw hart met Zijn Heilige Geest wil wonen en werken.

*Al de heid'nen door Uw handen
voortgebracht in alle landen
zullen tot U komen, HEER',
bukken voor Uw aanschijn (aangezicht) neer.
En Uw Naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheer;
Gij zijt God, ja Gij alleen.*

Zoek de volgende woorden op. De overgebleven letters vormen de oplossing!

bereiden
bidden
Cesarea
Cornelius
dak
een stem
engel Gods
eten
gezicht
godzalig
Heilige Geest

hemel
honger
hoofdman
huisknechten
Jezus van
Nazareth
Joppe
krijgsknechten
laken
leerbereider
onrein

Petrus
wilde dieren
poort
woord
rein
Simon
slachten
talen
viervoetige
dieren
vogels

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | P | E | T | R | U | S | I | M | O | N | D | R | N |
| I | H | O | O | F | D | M | A | N | E | H | E | E | H |
| E | O | E | G | O | D | Z | A | L | I | G | T | U | T |
| R | O | B | I | D | D | E | N | F | N | H | I | N | E |
| V | S | U | I | L | E | N | R | O | C | S | E | N | R |
| O | O | D | A | K | I | L | H | E | K | R | G | E | A |
| E | N | I | E | R | E | G | N | N | E | E | P | D | Z |
| T | R | D | M | M | N | K | E | I | L | P | A | I | A |
| I | E | A | E | E | S | C | D | G | O | N | E | E | N |
| G | I | H | K | G | H | E | O | J | E | G | R | R | N |
| E | N | A | Y | T | D | D | S | M | W | E | A | E | A |
| D | L | R | E | L | S | L | E | T | O | Z | S | B | V |
| I | K | N | I | T | E | T | R | O | O | I | E | T | S |
| E | V | W | A | G | S | O | E | R | R | C | H | U | |
| R | O | L | O | N | O | N | D | E | D | H | R | D | Z |
| E | E | V | E | P | S | L | A | C | H | T | E | N | E |
| N | L | E | E | R | B | E | R | E | I | D | E | R | J |
| D | L | R | E | L | S | L | E | T | O | Z | S | B | V |

Deze puzzel nog niet inleveren...

Bij de vorige puzzel stond een foute datum, dit moest D.V. 27 juni zijn.

Veel succes en een hartelijke groet!

➤ Vervolgverhaal - Het Boek dat nooit oud wordt

Door W.G. van de Hulst (Utrecht, 28 oktober 1879 – Utrecht, 31 augustus 1963)

Verschenen bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling in 1937. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Eens, - 't is al heel, héél lang geleden, - lag er in de Sint Pieterskerk te Leiden een groot, dik boek *aan een ketting*.

Het lag op een prachtige lessenaar; maar – heel eenzaam, op een stille plek. En soms kwam daar iemand en bladerde er in, las er in, sloot het weer zorgzaam dicht met de koperen klampen als hij heenging.

Een kostbaar boek! Honderden guldens was 't waard. Als er eens een dief kwam! ... Maar – de ijzeren ketting was sterk.

Willem Heerman, een vroom priester uit Leiden, had in 1462 dit prachtige boek aan de kerk ten geschenke gegeven. 't Was een *Bijbel*; maar, door hem zelf *geschreven* en *getekend* in keurige letters.

Een kostelijk geschenk!

Jarenlang had hij er aan gewerkt. En 't mooiste was: hij had die Bijbel *niet* overgeschreven in het Latijn, de taal van de priesters, maar – in *Hollandse* woorden ... En nu mocht iedereen komen in de kerk en in die Bijbel lezen.

Bijbels! Ze waren zo geweldig *duur*: drie-, vier-, vijfhonderd gulden ... Wie zou zèlf een Bijbel *kunnen* kopen in die oude tijd? Bijna niemand.

Bijbels! Waar vond men ze? Alleen in de kerken en kloosters, en in de kastelen van de rijke edelen.

Bijbels! Ze waren bijna altijd geschreven in de moeilijke Latijnse taal ... Wie zou ze *kunnen* lezen? De priesters alleen.

De *tijd* gaat voort. *Zestig* jaar later. Daar zit wéér een man ijverig te schrijven; maar – om het tekenen van *mooie* letters is het hem niet te doen. Een eenzaam man in een stille kamer van een groot kasteel ... Soms, als het werk heel moeilijk wordt, knielt hij neer en bidt.

't Is alwéér een monnik, die de Bijbel overschrijft, maar – hoe *vreemd* is dat! Die monnik is gekleed als een edelman; als hij uitgaat draagt hij een zwaard op zij; hij laat zijn baard groeien want niemand mag weten wie hij *is*. De bedienden van het kasteel noemen hem Jonker George.

Op een hoge heuvel, midden in de eenzaamheid van de bossen, ligt het machtige slot: *De Wartburg*.

En de eenzame monnik, die, als ridder vermomd, de Bijbel overschrijft van de moeilijke Griekse en Hebreeuwse talen in het *Duits*, is ...*Maarten Luther*, de grote Hervormer.

Neen, niemand mag weten wie hij *is*. Hij heeft het gewaagd tegen de Paus, de kardinalen, de bisschoppen te zeggen, - tegen de machtige keizer Karel V óók: De Roomse Kerk dwaalt. Ze is vol van verzinsels van mensen. De Bijbel, het Woord van God, leert gans anders...

Nu is Luthers leven niet veilig meer; maar trouwe vrienden verbergen hem.

Vrienden! Hij heeft er duizenden, rijken en armen, - mensen als hij die ook de weg naar de hemel zoeken En wáár zouden zij die weg beter kunnen vinden dan in het Boek van God, de *Bijbel*?

Daarom *vertaalt* Luther de Bijbel in het Duits, de taal van zijn volk. Het Nieuwe Testament het eerst. Iedereen moet die Bijbel kunnen lezen ...

Het is een zwaar, een geweldig werk; maar Luther wéét, dat hij werkt in de dienst van God. Dat maakt hem sterk.

Als hij klaar is, zal die Bijbel *gedrukt* worden. Het boekdrukken gaat al veel gemakkelijker dan vroeger. Een *gedrukte* Bijbel zal niet zo héél duur meer zijn.

De tijd gaat voort.

Ergens, in een Hollands riviertje, komt een turfschuit aan de wal, dicht bij een kleine stad. De schipper tuurt in de verte, zijn hand boven de ogen voor de zon ... Op de plecht van het scheepje liggen wat turven neengerold: ze zijn zeker van de lading gevallen.

Wonderlijk! Wie héél goed kijkt, ziet, dat die turven een figuur maken: een kruis, een kromgebogen kruis. Maar – wie zal op een paar gevallen turven letten?

Er komt een vrouw voorbij. Ze schrikt; - even maar. Dàn straalt er grote blijheid uit haar ogen. En ze gaat dadelijk turf kopen. En ze wijst op het kruis, heel even maar; tersluiks. De schipper knikt. *Veel* geld heeft ze niet; - dat behoeft ook niet. Inhalig is die schipper niet.

Ze gaat blij naar huis, haar zak met turven op de rug.

En thuis? Als niemand van de burens haar bespieden kan, schudt ze de zak leeg. Voorzichtig! Onderin ligt zo'n grote, dikke, zo'n zware turf ... een *Bijbel*!

Ze verbergt hem haastig in de donkerste hoek van de spinde, maar haar hart juicht van blijdschap: ze heeft een *Bijbel*.

Er gaan die dag uit de stad nog veel meer mensen turf halen aan de kleine schuit; - en toch is 't hen om *turf* niet te doen

't Is gevaarlijk een Bijbel te kopen, een Bijbel in huis te hebben, een Bijbel te lezen. 't Kan iemand het leven kosten.

Karel V en de Roomse geestelijkheid dreigen met strenge straf, - met de *doodstraf* als 't moet, - ieder, die een boek leest dat door de Roomse kerk niet is goedgekeurd.

De doodstraf! ... En toch, tòch gaan er duizenden Bijbels door 't land, hoe langer hoe meer. In Amsterdam, in Antwerpen, in Embden worden ze gedrukt, en op een geheime wijze door de mensen gekocht!
De turfshipper was ... een *Bijbel-schipper*, alleen wie 't wist, kon het merken aan de gevallen turven op de plecht.

Maar – wat *waren* dat voor Bijbels?

Toch geen Duitse, van Luther?

Welnee, echte, Hollandse Bijbels; maar – ze waren wel heel dikwijls *in onze eigen* taal van de Bijbel van Luther overgeschreven.

De Hervorming was ook in Nederland doorgedrongen. Duizenden mensen vonden bij de priesters van de Roomse kerk geen troost meer voor hun bange ziel. Zij wilden luisteren naar Gods eigen stem, Gods eigen boek: de *Bijbel*.

In Amsterdam was het *Daen Pietersoen*, die een gedeelte van de Bijbel 't eerst drukte. In Antwerpen was het *Jacob van Liesveldt*. In Embden *Godfried van Wingen*.

Maar – *gebrekkige* Bijbels waren het nog. En lang niet altijd *eender* van taal en woord.

Aan de kant van de bladzijden, naast de teksten, stonden met kleine lettertjes allerlei verklaringen gedrukt. *Kanttekeningen* noemde men die.

En juist die Kanttekeningen waren, voor wie een Bijbel verborgen hield in zijn huis, 't gevaarlijkst. Juist dáárin werd zo vaak de leer van de Roomse kerk aangevallen ...

'Die Kanttekeningen staan vol verfoeilijke ketterijen,' zeiden de Roomse priester ... 'Die Bijbels moeten wèg, vernield, verbrand! ...'

Platen stonden er in die oude Bijbels ook; - och, maar wat wonder-eenvoudige plaatjes waren dat nog.

In Mattheüs 4 wordt verteld, hoe de Heere Jezus in de woestijn driemaal achtereen door de duivel verzocht is geworden. In de oude bijbel van Liesveldt staat bij die geschiedenis een klein plaatje gedrukt. Wonderlijk is 't: de duivel heeft daar de pij van een monnik aan en horens op 't hoofd ... En wie goed kijkt, ziet in de verte ook nog de twee andere verzoeken: die op de tinnen van de tempel, en die op de berg, van waar de hele wereld en al haar heerlijkheid open lag.

(wordt vervolgd)

Zomerzangavond bij Bloemenhandel Klepper in Ouddorp.

D.V. Zaterdag 29 juni hoopt het "Christelijk Ouddorps Mannenkoor" weer haar inmiddels traditionele Zomerzangavond te houden. De locatie is zoals gebruikelijk de loods van Bloemenhandel Klepper aan de Oudelandseweg 27 te Ouddorp. Naast het C.O.M. zal ook het Jong Dameskoor Shira uit Middelharnis, o.l.v. een bijdrage leveren. Ds. D. Zoet uit Ouddorp zal een meditatie houden. Kortom, een heel mooi gevarieerd programma, waar iedereen van harte welkom is. De toegang is gratis, wel zal er gecollecteerd worden, deze collecte is geheel bestemd voor het werk van de zending van de Hersteld Hervormde kerk. Gezien de grote opkomst van vorig jaar, zal er weer voor voldoende zitplaatsen worden gezorgd. De aanvang is 19.30 uur en de loods gaat om 19.00 uur voor u open. Het belooft weer een mooie avond te worden waar wij u van harte voor uitnodigen, en hopen te ontmoeten. Het bestuur.