

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr.25 – 13 juni 2019



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.*

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Vertrouwen op God

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen die U zoeken.
Psalm 9:11

DE AANLEIDING

In deze Psalm dankt David God. Hij is vervuld met grote vreugde en blijdschap. Want de Heere heeft hem de overwinning gegeven. De vijand is verslagen. Dat is voor hem een wonder. Een wonder van God. Daarom luiden de beginwoorden: *“Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.”*

Toen het er hopeloos voorstond, nam de Heere het voor Zijn volk op. Hij is een Hoog Vertrek voor de verdrukte. Een toevlucht in tijden van benauwdheid. Gods kinderen hebben hier op de wereld een machtige Helper. Hun Verlosser is sterk, Heere der Heerschen is Zijn Naam. Wat rijk als je mag weten wat je aan God hebt.

UW NAAM

De Naam van God kennen, is niet anders dan God Zelf kennen. Lezer(es), die kennis zijn wij allen in het paradijs kwijt geraakt. En dat door onze eigen schuld. Daarom is het nodig bekend gemaakt te worden wie je bent. Eerst moeten we onze eigen naam leren spellen, om 's Heeren Naam te leren kennen. Hebt u uw naam al beleden voor God? Ik ben zondaar, doelmisser?

In Zijn Naam maakt God zich bekend. Zegt Hij Wie Hij is in al Zijn deugden en daden van recht en genade, van heiligheid en barmhartigheid. Hij heeft Zichzelf samengevat voor zondaren, in de letters, die Hij aan Mozes heeft gespeld: *“Ik ben de HEERE.”* Ik ben de Getrouwe, Ik ben, Die Ik ben en Ik blijf, Die Ik ben. Ik ben de God van Mijn eed, en Mijn verbond. Elke deugd, elke volmaaktheid, alles wat God van Zichzelf gesproken heeft, is opgesloten in de Naam van God.

Hij schreef Zijn Naam uit in de geschiedenis van het volk Israël. Hij ontvouwde Zijn Naam in de dienst van de verzoening. En niet minder door middel van de verkondiging van Zijn Woord door de mond van de profeten. De Psalmen zingen Zijn Naam uit. Echter, God openbaart Zijn Naam vooral in het Evangelie. Daarin spreekt Hij namelijk door de Zoon. Christus zei tegen Zijn Vader: *“Ik heb Uw Naam bekend gemaakt.”* In Christus heeft God Zijn Naam ten volle uitgeschreven. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk.

Het gaat van God Zelf uit, dat bekendmaken van Zijn Naam. Het is naar Zijn Goddelijk welbehagen. In de prediking van Christus, de Gekruisigde en de Opgestane, maakt God zijn Naam ten volle bekend. Dat neemt niet weg dat het echte kennen ervan een geheim is.

KENNEN IN LIEFDE

Het echte kennen is door de kracht van het levende geloof in de ziel. Door geloof aanschouwen wij God. Door geloof kennen wij God. Het is meer dan verstandelijk weten dat God er is. Het gaat hier om een kennen met het hart. Het is een kennen in liefde. Spurgeon zegt: "Met Zijn Naam te kennen, wordt ook bedoeld de uit ervaring ontstane bekendheid met de eigenschappen van God, welke even zovele ankers zijn, waaraan de ziel zich vasthoudt in tijden van gevaar."

"Die Uw Naam kennen." Dat zijn zij, die Hem Zelf kennen in de openbaring van Zijn heerlijke Naam. Als God Zich bekend gaat maken aan je hart, dan doet Hij dat door Zijn Geest. Dan legt Hij met Zijn Naam beslag op heel je leven. Dan wordt het waarheid in je binnenste. Wat kan Gods volk juist met dat laatste aangevochten worden. Hebben ze zich niet bedrogen? Hoe kun je weten dat het echt Gods werk is? Hoor! De Heere zegt: *Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn.*

KENT U ZIJN NAAM?

Die Uw Naam kennen. Dit woord doet een appèl op ons hart. De klemmende vraag is: Kennen wij die Naam? Als die Naam ons nog niet innerlijk bekend is gemaakt, o, dat er dan een roepen geboren zal worden. Ook nu, door dit Woord, roept Hij u op en nodigt Hij u uit tot de kennis van Zijn heerlijke Naam in Jezus Christus. *"Die Uw Naam kennen."* Het zijn arme en ellendige zondaren, die het van God en Zijn genade moeten hebben.

Wie Gods Naam echt kent, leert God eerbiedig vrezen. In kinderlijk ontzag. In verborgen omgang met Hem. In liefde tot Hem. Zo mogen we ook onze tekst lezen: *"Die Uw Naam kennen,"* dat is: die U liefhebben, *"zullen op U vertrouwen."* Waar liefde is, is ook vertrouwen. Vertrouwen op God.

TOCH VERTROUWEN

David spreekt in Psalm 9 over verdrukten en neergebogenen. Mensen die onderliggen. Ze zijn schijnbaar overgeleverd aan de macht van de goddelozen. Gods levendgemaakte Kerk is zo vaak een belegerde, aangevochten stad. Hoe zal het gaan? Hoe moet het? Wat kan Gods weg vol raadsels zijn. De gevaren zo menigvuldig. De beproevingen vele. De aanvechtingen zwaar. Wat kan machteloosheid de ziel neerdrukken en vrees voor de toekomst Gods kind benauwen. Maar om juist dan genoeg te hebben aan de Heere. Davids woord komt met klem naar voren: *"Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken."*

Gans hulpeloos geven ze zich aan Hem over en verlaten ze zich op Zijn genadige ontferming; steunende op de rijkdom van Zijn Naam. Dan mogen zij in het verlies van al het hunne met de dichter instemmen: *"Maar die op U vertrouwt, op U alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên."*

Het kennen van Gods Naam is geloofskennis. Door de werking van de Heilige Geest krijg je een geheiligde kennis van God. Het is een verkregen kennis door wedergeboorte uit God, en een ervaringskennis vanuit de verborgen omgang

met God. En het heeft als vrucht een vertrouwen op God en Zijn beloften. Bevindelijke kennis van God en vertrouwen op Hem zijn dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie Hem kennen mag in het aangezicht van Jezus Christus kan niet anders meer dan op Hem vertrouwen.

VERTROUWEN

Op Hem vertrouwen, dat is je veilig en rustig weten, omdat Hij zorgen zal. Dat is je overgeven aan Hem. *“k Vertrouw op Hem geheel en al.”* Wanneer ziekte komt, mogen Gods kinderen toch weten dat Hij de grote Heelmeester is. En als ze niet beter worden, mogen ze weten, dat Hij ook daarmee het goede voor heeft. Ze hoeven er niet aan te twifelen dat Hij hen in die weg niet zal begeven en verlaten. Hij zal geven, al wat nodig is voor lichaam en ziel.

Het leven is vol duistere machten. Paulus noemt ze de geestelijke boosheden in de lucht. Wat kunnen we er bang voor zijn, ook met het oog op onze kinderen. In wat voor wereld zullen ze nog moeten leven? Waar gaat het heen? Hoe zal mijn reis verder verlopen?

Maar *“die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen.”* David zingt er van. De HEERE zit op Zijn troon. Hij zal al zijn vijanden doen vergaan. En de Heere Jezus heeft gezegd; *“Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”* Hij is de God van mijn vertrouwen. *“k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied.”*

ZONDER VREES

Zouden degenen die Gods Naam kennen en op Hem vertrouwen, dan nog bevreesd hoeven te zijn? Nee toch!? Zelfs niet voor de dood. Als is het de koning der verschrikking. Christus heeft de dood voor al de Zijnen overwonnen. Ze is nu niet anders meer dan een poort naar het licht. Aan de overkant is Christus. Hij vangt in Zijn eeuwige liefdesarmen op. *“Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, mijn mond vindt tot Uw lof. Gedurig ruimer stof.”*

“Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen.” Nee, dat gaat niet zonder slag en stoot. Dat gaat gepaard met strijd en aanvechting in het leven van Gods kinderen. Echter, dat ligt niet aan de Naam. Dat ligt aan hen. Er zijn de tijden dat je je hart er niet in mee krijgt. Dat je niet daar weet te komen waar je zou moeten zijn. Dan verlies je het zicht op de Naam, het zicht op God Zelf. Niet voor niets zingt de Psalmist: *“O mijn ziel wat buigt g' u neder. Waartoe zijt g' in mij ontrust. Voed het oud vertrouwen weder.”*

Het waarachtige vertrouwen is door de Heilige Geest gewerkt en het wordt hierdoor versterkt, *“dat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.”*

ZOEKEN

“Die U zoeken.” Nee, dat zoeken is niet uit de mens. Het is een wonder van God. Een wonder van Zijn opzoekende liefde: *“Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten.”* Wij hebben ons in Adams val van God losgescheurd en afgekeerd. Wij hebben afscheid van God genomen om nooit meer tot Hem terug te keren. Uit

soevereine liefde en genade zoekt God echter Zelf Zijn volk op. *“Ik zal naar Mijn schapen vragen.”*

IN DE STRIJD

Er kunnen moeilijke tijden zijn in het geestelijke leven van Gods kinderen. Tijden van geestelijke verwarring, duisternis en doodsheid. Rampen en tegenspoeden komen op hen af. Is de Heere vergeten genadig te zijn? Zal Hij mij toch nog loslaten en verlaten? Nee, want Hij laat nooit varen het werk Zijner handen. Hij verlaat niet degenen die Hem zoeken. Steeds opnieuw laat Hij Zich vinden. Spurgeon zegt: “De krassende nachtvogel van het ongeloof vlucht heen voor de zon van Gods grote en genadevolle Naam.” Wat een goedertierenheid voor onwaardigen.

Het woord van de tekst is een rijke belofte voor allen die bij de Heere leerden schuilen. Lezer(es), het zal nooit tevergeefs blijken om de Heere te zoeken. Hij vergeet het geroep van ellendigen niet. Hij verlaat niet degenen die Hem zoeken. Dat heeft hij nooit gedaan. En dat zal Hij ook nooit doen. Daar is Zijn Naam mee gemoeid! Daar is Zijn eer aan verbonden!

Toch moet ik zeggen: één keer, één keer is het gebeurd dat de Heere de hemel gesloten hield. Dat Hij verliet, degene die Hem zocht. Immers, in de nacht van Golgotha zocht het Kind Zijn Vader. Maar Hij werd door God verlaten. Opdat allen die God zoeken tot Hem genomen en nimmermeer van Hem verlaten zullen worden. Mogen we door genade al kennis hebben aan de gangen en wegen die de Heere houdt met de Zijnen? Een zoekend volk wordt door de Heere niet beschaamd in eeuwigheid.

“Want die op de HEERE vertrouwen zijn als de berg Sions, die niet wankelt maar blijft in de eeuwigheid.”

*De HEER' zal zijn een hoog vertrek
Voor wie getrapt wordt op den nek;
Een hoog vertrek in drukkend lijden;
Een toevlucht in benauwde tijden.*

*Hij, die Uw naam in waarheid kent,
Zal, HEER', op U in zijn ellend'
Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten
Hen, die gelovig tot U vluchten.*

uw ds. D. Zoet

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 16 juni

9.30 uur: Ds. P.de Vries, Nunspeet

18.30 uur: Ds. P.de Vries

Collecten: 1 verenigingsgebouw. Eben Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 23 juni

9.30 uur: Ds. D. Zoet, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk

Woensdag 26 juni

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Maandag 24 juni: Censura Morum en Avondmaalsgezelschap

Dinsdag 25 juni: Kerkenraad

➤ Uit de pastorie

Uitje catechisanten

Jongelui, hartelijk dank voor de mooie dag die we met jullie hadden in Dordrecht. Het was fijn jullie op deze wijze te ontmoeten.

De Heere zij met al onze catechisanten. Wat zouden we graag zien dat zij leerjongeren van Christus mogen zijn. Aan Zijn voeten en op Zijn leerschool is nog plaats!

Belijdenisdienst

Met Tweede Pinksterdag mochten een dertiental personen in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs afleggen. We mogen er met verwondering op terugzien. Wat is de Heere goed voor hen en onze gemeente. Het was maar een kort woord dat ze ten antwoord gaven op de gestelde vragen. 'Ja'. We bidden dat de onmogelijkheid aan eigen kant om dit ja-woord gestand te doen, ervaren zal worden. Wat moet er immers in eigen kracht van terecht komen? Helemaal niets! Dan blijft het hooguit bij goede voornemens. En die verzanden. Maar als er door genade veel in afhankelijkheid van de Heere geleefd mag worden, dan zal het ja-woord vooral in een nauw leven tot uitdrukking komen. Dan zal er goed van de Heere gesproken worden. En dat is Hij zo eeuwig waard.

We bidden dat de Heere Zelf Zijn Woorden in de harten van de nieuwe belijdende lidmaten zal vervullen, zodat het zal zijn: *God zal ze Zelf bevestigen en schragen.*

Examenuitslag

Beste jongeren, mijn gedachten gaan uit naar degenen onder jullie die examens hebben afgelegd. Met het verschijnen van deze Kerkbode zal de uitslag bekend zijn. Dat is altijd weer spannend. We hopen met jullie op een goede uitslag. En als er teleurstelling is of als er een herexamen moet worden gemaakt, wensen we jullie van harte al het nodige toe. Maar bovenal Gods onmisbare zegen.

We leven met jullie mee en zien de geslaagden graag op D.V. maandag 1 juli. Jullie komen toch zeker allemaal? Mocht je niet geslaagd zijn, dan zijn we er uiteraard ook voor je. Verderop in de Kerkbode lees je meer.

Voor u gelezen I

Gods hand is niet verkort!

Een wind doorwaaide stad en tempelhof
en werkte als een vuur.

Drieduizend mensen knielen in het stof
in dit gezegend uur.

Gods Geest had hen gegrepen in het hart
en overtuigd van schuld.

Dit heeft met onuitsprekelijke smart
hun binnenste vervuld.

Drieduizend mensen werden toegebracht
op 't eerste Pinksterfeest.

Ze bogen voor Gods niet te stuiten kracht
Bewerkt door Woord en Geest.

O Heil'ge Geest, doorwaai steeds wéér Uw hof.
Geef heilig Pinkstervuur.

Doe vele mensen knielen in het stof

Als in dat eerste uur.

(Christien de Priester)

Voor u gelezen II

Bij het schrijven van de meditatie over Psalm 9 vers 11 voor deze Kerkbode vond ik het onderstaande in een preek van Philpot over diezelfde woorden. Het trof mij en gaf troost.

Philpot schrijft:

“Toen ik dezen morgen in de consistorie kwam, vond ik een briefje op de tafel liggen, waarin mij verzocht werd te prediken over de woorden: *‘Jesus weende’*. De schrijver van die woorden moet zeer weinig bekend zijn met de radeloosheid en oefeningen, die ik en alle bedienaars der waarheid ondervinden, met betrekking tot de teksten over welke wij zullen spreken.

Het is mij ondoenlijk een tekst te nemen, en daarover te spreken uit de blote oefening van mijn oordeel en verstand. Ik heb tot het kiezen van en het prediken over een tekst, voornamelijk drie dingen nodig.

- Vooreerst moet ik een ader van bevinding daarin zien, met andere woorden: ik moet daarover licht hebben.
- Ten tweede moet ik in er enige zoetheid en geur in vinden, ik moet persoonlijk voor mijzelf van de bevinding kennis hebben, die daarin wordt gevonden, en enigszins de bedauwing en zalving derzelve gevoelen, om daarop te steunen; met andere woorden: ik moet daaruit leven hebben.
- Eindelijk moet ik in de woorden van de tekst een bekwame stof en zaken vinden, om uit dezelve een voldoende en tezamen gehechte rede te maken. Het is mij niet mogelijk, hier en daar, en overal de Heilige Schriften door te gaan, noch in het wilde en onbepaald uit de grote menigte een stof ter behandeling te kiezen; maar zover de Heere mij wijsheid, sterkte en bekwaamheid geeft, is het mijn pad, om de mening des Geestes van zulke gedeelten der Heilige Schrift te ontvouwen, welke met enige geur en zoetheid tot mijn consciëntie gebracht zijn.

Evenwel, wanneer ik deze opmerkingen maak, dan is het niet mijn begeerte noch doel, om andere begenadigde mannen, welke anders geleid worden, te veroordelen. Een iegelijk heeft zijn eigen weg en zijn eigen werk, en God zal Zijn zegen geven overeenkomstig die regel, langs welke Hij hem leidt.

Trouwens ben ik zeer geoeffend en bijna ten einde raad geweest, welke tekst ik zou behandelen. Ik heb, als het ware, deze namiddag, de Bijbel van Genesis tot Openbaring doorgegaan, zonder een enige tekst te vinden, in welke ik die drie dingen zag.

Eindelijk, terwijl ik de Psalmen doorbladerde, vielen mijn ogen op deze woorden. Doch het zal blijken of God mijn ogen daarop vestigde; want indien Hij dezelve daarop deed vestigen, en enigszins hun zoetheid en geur in mijn ziel bracht, dan zullen de uitwerkselen en vruchten daarvan aan uw consciënties gezien en gevoeld worden. De tekst zelf (Psalm 9:11) bestaat uit vier zinspreuken. Moge de Heere mij bekwamen om deze vier zaken achtereenvolgende zó te behandelen, dat de bedauwing, de kracht en de geur des Heiligen Geestes daarop moge rusten, en Hij dezelve met een Goddelijke zalving aan uw harten bezegele.”

(J.C. Philpot)

Voor u gelezen III

In verband met het Pinksterfeest wil ik enkele gedeelten aanhalen uit een oud boekje van wijlen ds. I. Kievit dat verschenen is onder de titel 'De Trooster', n.a.v. Johannes 14:26.

"Wij mogen niet nalaten te letten op den tedere naam, dien de biddende Jezus geeft aan de Geest. Hij heet Hem: de Trooster. Het woord wil zeggen: iemand die erbij geroepen is; in rechtszaken spreken we dan van een advocaat; in het dagelijkse leven van een helper, iemand die bijstand verleent, een zaakbezorger.

(...)

"Liefde is de doek waarmede smartetränen worden weggeveegd. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat menselijk meelevēn, zelfs moederliefde niet meer baten, zoals er moedersmart is, die door geen aardse liefde verzacht kan worden. Maar voor de Geest is er geen toestand denkbaar, waarin Hij niet volkomen zou kunnen troosten; volkomen onze zaken zou kunnen uitrichten. Meer dan een moeder troost zal Ik u troosten. Hij giet balsem in de wonden en heelt alle smart. Hij kan tranen drogen. Hij kan liefelijk omhelzen. Wie kan de liefde van die Geest bepalen? Hij kan doen verstaan, dat Hij ons beter is dan tien zonen.

O, als Hij ons doet ervaren de liefde des Vaders, die ons zo uitnemend heeft liefgehad en doet beleven, dat Hij nooit van harte slaat, noch treft om te wonden, dan zinken wij aan die Vaderlijke boezem neer en stamelen: Abba, Vader... het is goed, wat Gij doet. Ik zal mijn mond niet opendoen, omdat Gij het hebt gedaan!

Hij wijst op het offer van Immanuël; doet ons beleven het medeleven Gods, die ons kastijdt tot ons nut.

Lezer, kent gij nu deze Geest in zijn in-woning? Dan pas is het waarlijk Pinksteren. Hij is een getrouwe Trooster."

(...)

"Hij is een onvermoeide Trooster. Hoe menigmaal vond de Geest ons moedeloos terneer gezeten, zodat wij niet bij machte waren ons hart op te heffen tot God, de God onzes levens. Maar, evenals een moeder nooit moede wordt haar kind als kind te behandelen, ja nog veel tederder handelt de Heilige Geest als de Trooster. Soms moet Hij wel tienmaal daags met ons onderhandelen. Telkens moet Hij dezelfde bezwaren aanhoren en toch wordt Hij ons nooit moede. Als ze niet toenemen in kennis, herhaalt Hij nog eens hetzelfde onderwijs. O, met hoeveel geduld draagt en verdraagt Hij hen. Geen wonder, dat zij bijzonder aan die Trooster gehecht zijn en meermalen de verzuchting slaken: Wat Gij, o Heere, mij onthoudt, onthoudt mij toch Uwen Geest niet. Neem Uwen Heiligen Geest niet van mij. Dierbare Geest, Gij, Die toch wist wie ik was toen Gij intrek nam in mijn ziel als gave des Vaders, begeef, verlaat mij niet. Kastijd mij gelijk een Vader doet.

Gods kind toch kent niet slechts onderhandelingen met de Zoon en de Vader, maar ook met de Heilige Geest, om met God Drie-enig gemeenschap te

hebben. Dit is wel een verbazingwekkend wonder, dat de Volzalige Zich inlaat met een nietig, een opstandig schepsel in zichzelf! Ja, een verbazingwekkend wonder... maar toch werkelijkheid.

Een onvermoeide Trooster is Hij. Zelfs als zij weigeren getroost te worden, weet Hij te bewerken, dat zij de verzuchting opzenden naar Gods troon: Mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. Als Hij ons straks de Zoon geeft om de Vader voor te stellen zonder vlek en zonder rimpel, mag Hij wel spreken: Ik heb veel arbeid aan hen gehad, ziedaar Mijn deel in het Verbond!"

Tenslotte

Terugblik op Pinsteren

Geliefde gemeente, de Pinksterdagen liggen achter ons. Het eerlijke en heerlijke Woord van God opnieuw is tot ons gebracht. Ik mocht door Gods goedheid er de bringer van zijn. Het sprak ons van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nu we samen nog even terugblikken, mag het de vraag wel zijn: Wat hebben we ermee gedaan?

Is het achtergebleven in de kerk? Is het door de vogels weggepikt? Of is het gevallen tussen de doornen en verstikt? Vond het geen diepgang van aarde en zal het verdorren? Of mocht het vallen in een wel- en toebeide aarde?

Het zaad van het Woord is goed! Het is het zaad van de wedergeboorte. Het heeft machtige kiemkracht. Als Gods Geest het toepast aan ons hart, als Zijn hemelse dauw over het zaad valt, gebeuren er wonderen van genade. Dat het zo een onvergetelijk Pinksteren voor u en jou is geworden of nog zal worden.

En dat ook Gods kinderen toch meer en meer zullen leren dat zij nooit uitgeleerd, doorgeleid en uitbekeerd raken in dit leven; dat er is de kennis van de Persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat het zo rijk is om te weten met een Drie-enig God verzoend te zijn. In het leven van Gods kinderen krijgen alle drie Personen waarde. Met de geloofsbelijdenis van Athanasius krijgen zij te belijden:

- De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig;
- Nochtans zijn het niet drie eeuwen, maar het is één eeuwige;
- Gelijk het ook niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke is.
- Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig;
- En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar het is één almachtige.
- Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;
- En nochtans zijn het niet drie Goden, maar het is één God;
- Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere;
- En nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere.

Afscheid en intrede

In de Kerkbode van maart hebben we de datums al met u gedeeld die betrekking hebben op het naderende afscheid en de intrede. D.V. zondagavond 7 juli zal er afscheid moeten worden gepreikt. Het heeft mijn

voorkeur om dat in een 'gewone' dienst te doen op de Dag des Heeren. Er worden vanwege de zondagsrust en zondagsheiliging geen uitnodigingen verzonden naar familieleden, vrienden, bekenden, andere gemeenten, kerken en voorgangers of de burgerlijke overheden. Het is mijn wens om alleen samen met u als gemeente de periode, dat we in uw midden mochten dienen als herder en leraar, af te sluiten voor Gods aangezicht.

In de laatste weken probeer ik nog zoveel mogelijk mensen te bezoeken. U zult begrijpen dat het niet zal lukken om bij iedereen langs te gaan. Daarom hopen we u en jou rond ons afscheid voor zover mogelijk allen in Gods huis te ontmoeten en op de afscheidsmiddag/avond, D.V. vrijdag 5 juli, in Eben-Haëzer.

D.V. zaterdag 13 juli zal om 10.30 uur de bevestigingsdienst worden gehouden. Deze dienst zal worden geleid door de oud-predikant van Garderen, ds. W. Pieters. De intrededienst vindt plaats 's middags om 14.30 uur. We zouden het zeer waarderen als velen van u en jou daarbij aanwezig hopen te zijn. U en jullie zijn hiervoor allemaal zeer hartelijk uitgenodigd. Het zal mij, mijn vrouw en de kinderen goed doen om veel bekende gezichten te zien. Om de reis naar Garderen zo voorspoedig mogelijk te kunnen laten verlopen, hebben we er voor gekozen op een zaterdag intrede te doen. Dan is het immers minder druk op de weg.

Ik heb begrepen dat er vanuit Ouddorp een bus zal rijden. Schroom niet om hiervan gebruik te maken. U kunt zich hiervoor nog opgeven tot aanstaande zaterdag! Uiteraard kunt ook op eigen gelegenheid komen. Wanneer u beide diensten bijwoont, is er gelegenheid om gebruik te maken van de broodmaaltijd tussen de diensten. Hiervoor dient u zich wel aan te melden. Verderop in de Kerkbode heeft de scribe gegevens hiervoor opgenomen.

Verhuisdozen

Vorige week vrijdag zijn de verhuisdozen gebracht. Langzaam maar zeker moet er toch aan inpakken worden gedacht. Ik denk dat bij menige doos die wordt gevuld, de gedachten zich zullen vermenigvuldigen en wellicht ook wel een traan zal vallen. We hebben immers een goede tijd van de Heere in uw midden gekregen. En ... scheiden doet altijd lijden. Om het oude en vertrouwde los te laten, valt niet mee. We hechten zo aan ónze zekerheden. Toch is dat niet goed. Want we moeten niet het oude en vertrouwde vasthouden, maar de Heere. Alleen door Hem vast gegrepen zijnde, toen wij neerzonken in het verderf en alleen door Hem vastgehouden wordende, omdat wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn, zal er door de kracht van Zijn Geest gekend mogen worden wat er staat geschreven van Mozes: *Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.* Dit alleen, ja Hij alleen, is het houvast van allen die Hem vrezen. Hij is hun Sterkte, hun Steun en hun Toeverlaat.

Mag ik tot besluit vragen, hoe het staat met uw en jouw aanstaande verhuizing? Zijn de voorbereidingen daarvoor al in volle gang? U zegt: Maar ik ga helemaal niet verhuizen. Tóch wel! *De mens gaat naar zijn eeuwig huis!*

(Pred. 12:5b). Niet alleen een voorganger is een voorbijganger. Dat zijn we allemaal. En als dan uw ziel uit de aardse woon', op zal stijgen tot des Rechters troon, zal het dan goed zijn, als Hij u zal onderzoeken? (Job 13:9a). Weest allen, in alles, Gode en het Woord Zijner genade bevolen en ontvang onze hartelijke groeten,

uw fam. ds. D. Zoet

➤ **Uit de kerkenraad**

Uitnodiging geslaagden 1 juli

De examenkandidaten in het voortgezet onderwijs hebben inmiddels de uitslagen voor het door hen afgelegde examen ontvangen. Allereerst onze hartelijke felicitatie aan degenen die geslaagd zijn, maar vergeet in je blijdschap vooral niet de Heere hiervoor te danken. Hij is het die jullie de krachten, de wijsheid en ondersteuning heeft gegeven voor het bereikte resultaat.

Van harte zijn jullie namens de kerkenraad uitgenodigd dit heugelijke feit met elkaar te gedenken op maandag 1 juli in Eben-Haëzer, aanvang 20.00 uur. We hopen op ieders aanwezigheid en we vinden het fijn dat op deze wijze informeel contact met jullie mag zijn. Zie verder ook de advertentie achterin deze kerkbode.

De examenkandidaten die nog voor een herexamen staan wensen we van harte een positieve uitslag toe.

Meeleven met degenen die niet geslaagd zijn

Zoals elk jaar zijn er onder de examenkandidaten enigen die niet zijn geslaagd. Als het jou betreft ook een hartelijke groet en bemoediging van ons als kerkenraad. Indien je behoefte hebt om hierover eens te willen praten met je wijkouderling neem dan gerust contact met hem op. Dit kan ook als er andere zaken je op het hart drukken.

Bevestiging en intrede ds. D. Zoet

In de vorige kerkbode is een uitnodiging opgenomen voor belangstellenden die de bevestigings- en intrededienst willen bijwonen van ds. D. Zoet als herder en leraar van de Hersteld Hervormde Gemeente van Garderen. De mogelijkheid is aanwezig om gebruik te maken van de bus die hiervoor is ingehuurd. U kunt zich nog hiervoor opgeven tot uiterlijk zaterdag 15 juni.

Vanuit de gemeente van Garderen is gevraagd een indicatie te krijgen van het aantal mensen uit Ouddorp die gebruik willen maken van de broodmaaltijd tussen de diensten. Voor hen gaat het dan met name om gemeenteleden die op eigen gelegenheid (*niet met de bus*) de beide diensten willen bijwonen. Als u dit van plan bent en u behoort niet tot de genodigden wilt u dit dan a.u.b. laten weten

➤ Overige bijeenkomsten

Maandag 24 juni: Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 30 juni zal maandag 24 juni van 19.15-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer.

Maandag 24 juni: Avondmaalsgezelschap

Maandag 24 juni a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden, aanvang 20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inloop met koffie om 19.45 uur.

➤ Algemene berichten

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken W.P.Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hggouddorp.nl of scriba@hggouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

➤ Catechisatie

Door Dordt met de catechisanten



Op een heerlijk warme zomerdag stond de Mijndersbus klaar voor Eben-Haëzer. De dag werd binnen begonnen door de dominee met gebed waarna we vertrokken naar de Nederlandse stad van de reformatie. In de bus werden ons allerlei wetenswaardigheden verteld over Dordrecht. Wist u bijvoorbeeld dat de frikandel uit Dordrecht komt? Aangekomen in Dordt kregen we een rondleiding door een zeer ervaren gids die ons veel kon vertellen en laten zien over en in de stad. Zo hebben wij bijvoorbeeld het geboortehuis van Johan de Wit gezien. Ook zagen we een robotarm die de Statenvertaling letter voor letter schreef in de oude spelling. Na de rondleiding hebben we de Grote Kerk bezocht. Daar beklommen we de toren waar we een prachtig uitzicht hadden over de oude stad. We kregen ook een rondleiding door de prachtige gotische kerk. Er was bijvoorbeeld een versierde preekstoel te zien waarop de doop van de Heere Jezus werd uitgebeeld. Daarnaast werd ons ook veel verteld over de geschiedenis van de kerk. De middag in Dordt werd afgesloten met een ijsje waarna we vertrokken naar onze

thuishaven. In Eben-Haëzer hebben we patat gegeten. De maaltijd werd besloten door dhr. Speksnijder die las uit Handelingen 1 met het oog op de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. De mensen in de opperzaal kwamen met bidden en smeken tot God en volhardden daarin. Zien wij ook op deze manier uit naar de uitstorting van de Heilige Geest en bidden en smeken we (met

elkaar)? Een belangrijke vraag om mee te nemen na een gezellige en leerzame dag.

Een catechisant

➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje

Door omstandigheden is besloten om op 1^e pinksterdag geen zondagsschool te houden. Als zondagsschool willen we deze viering niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is besloten deze zondag 16 juni als nog te houden.

De zondagsschool zal dan pas om **12.30** uur uit zijn.

Het Pinksterfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Wij willen iedereen er aan herinneren dat wij dinsdag 25 juni om 13.00 uur bij Eben-Haëzer worden verwacht voor ons jaarlijkse uitje. Hopelijk tot dan, namens het bestuur.

➤ Activiteitencommissie kerkbouw

Boekenmarkt

De boekenmarkt van 1 juni jl. heeft het mooie bedrag van € 540,- op mogen leveren, na de Heere eenieder heel hartelijk dank voor het kopen. Ook Leun en Marietje van Koppen heel hartelijk dank voor de gastvrijheid deze dag.

Zomermarkt

We hebben gelukkig al een flink aantal aanmeldingen om te helpen bij de zomermarkt op zaterdag 20 juli, maar we kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Opgeven kan via ons mailadres: ac.hhgoudorp@gmail.com of even bellen naar, tel. 06-16656049.

Mogen we op u/jou rekenen?

D.V. 22 juni hopen we de eerste innameochtend te houden voor de goede spullen markt. Heeft u nog **goede bruikbare spullen** waar u vanaf wilt? Dan bent u welkom aan de Hazersweg 79a om ze te brengen tussen 9.30 en 11.00 uur. Buiten deze tijd alstublieft niets neerzetten of brengen!

➤ **Hometeam 'Speranta'**

Kimonfair

Als Hometeam Speranta en ook namens Jantina, kijken we terug op een ontzettend mooie, gezellige en geslaagde Kimonfair. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze mooie Kimonfair hartelijk bedanken! Dankzij jullie heeft de Kimonfair het mooie bedrag van € 2.612,05 mogen opbrengen. We zijn hier ontzettend blij en dankbaar mee. Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor deze opbrengst, het mooie weer en de goede verloop van de fair.

➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Pinksteren

Nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, wachten de discipelen in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest.

De Heere Jezus had het hen beloofd: 'En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn' (Joh. 14: 16, 17).

Al 10 dagen wachten ze biddend op de vervulling van Jezus' woorden. Vandaag is het een bijzondere dag, het is Pinksterfeest. Op de 50^e dag nadat de mannen begonnen met het oogsten van het koren, na het Paasfeest, wordt er een brood geofferd aan de Heere, gebakken van het nieuw geoogste graan. Tegelijk wordt herdacht dat God de Tien geboden gaf op de berg Sinaï.

Er zijn daarom veel mensen in Jeruzalem, afkomstig uit allerlei landen. Nu, 9 uur 's morgens (de derde ure) zijn er al heel veel mensen op het tempelplein bijeen. Ze willen getuige zijn van het morgenoffer en morgengebed, om de Heere voor de oogst te danken.

Juist deze dag kiest God uit om Zijn Heilige Geest uit te storten in de discipelen. Plotseling is er een geluid van een geweldige stormwind, terwijl er niets beweegt... En er verschijnen verdeelde tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen...

Zij weten: Dit is de Heilige Geest! Hun harten raken vol van Hem. Wat een blijdschap! Ze beginnen te spreken over de grote daden van God. En dat is voor iedereen te horen, want ze spreken in verschillende talen.

De mensen kijken vreemd op. Wat is hier allemaal aan de hand?

Er wordt heel verschillend gereageerd. Er zijn mensen die verbaasd zijn en vol verwachting luisteren naar de boodschap, die ze horen. Er zijn ook mensen, die ongeloofig reageren. Ze spotten met de discipelen en maken hen uit voor dronkaards.

Als de discipelen dat horen, schrikken ze. Wat erg! Deze mensen zouden er zomaar voor kunnen zorgen dat het Woord van God, door de hoorders niet wordt geloofd. Ze kijken elkaar aan, maar dan neemt Petrus het woord.

Hij zegt: 'Deze mannen zijn niet dronken! Het is pas de derde ure op de dag, 9 uur 's morgens. Hier gaat in vervulling wat de profeet Joël in het Oude Testament heeft voorgezegd: 'En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest **op alle vlees**; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Alle vlees, dat betekent dat het Evangelie niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen, mensen die niet uit Israël komen en/of niet bij de Joden horen.

De Heere gebruikt op deze dag daarvoor het taalwonder! De discipelen mogen in allerlei talen spreken, zodat iedereen die op het tempelplein staat de boodschap mag horen.

Petrus houdt een lange preek en legt daarin het lijden, sterven én de opstanding van de Heere Jezus uit. Ook vertelt hij veel vanuit het Oude Testament om zo de Joden ervan te overtuigen, dat het écht waar is wat hij zegt.

Door de kracht van de Heilige Geest mogen er héél veel mensen gaan geloven, meer dan 3000! Wat een wonder!

De Heere is nog steeds Dezelfde. Ook in onze taal mag het Evangelie klinken. Heb jij het al écht gehoord?

Eindantwoorden

972: Gaat dan henen onderwijst al de volken dezelve dopende in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

973: Ruth

Inleveren: Puzzels 974 en 975 voor D.V. 13 juni 2019

Puzzel 975

Andere talen... al die mensen hoorden de discipelen in hun eigen taal spreken. In deze puzzel staan ook woorden in verschillende talen. Weet jij welk woord uit de rechterrij hetzelfde betekent als het woord in de linkerrij? Dat is de oplossing van deze puzzel. Alle woorden komen trouwens uit Handelingen 2. Op internet kun je alle Bijbelvertalingen terugvinden. Zoek maar eens op 'King James Bible' (Engels) of 'Elberfelder Bibel' (Duits).

1. Fire

2. Huis

3. Mundart

4. Pentacost

5. Himmel

6. Tongen

7. Godvruchtige
mannen

8. Heiligem Geist

A. Devout men

B. Hemel

C. Tongues

D. Heilige Geest

E. Taal

F. Pinksterfeest

G. Vuur

H. Haus

Een hartelijke groet