

# DE KERKBODE

*Jaargang 40, nr. 24 – 29 mei 2019*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.*

*Romeinen 14:19*

## ➤ Meditatie

*En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel.* Luc. 24:51

Geliefde lezer(es), de Hemelvaart is één van de heilsfeiten. De uitwendige omstandigheden waaronder de heilsfeiten geschieden, verschilden enorm. Zijn nederige geboorte was armetierig en sober, maar in de velden van Efratha straalt alles van de heerlijkheid Gods en door de mond van de engelen werd deze gebeurtenis gepredikt en bezongen. Christus' dood aan het kruis was smadelijk en smartelijk en ging gepaard met ontzettende tekenen. De zon werd verduisterd, de aarde beefde, de graven werden geopend en doden stonden op. Zelfs in de Tempel te Jeruzalem scheurde het voorhangsel des tempels van boven **tot** beneden (Matth. 27:51).

Bij de opstanding zien we eveneens opmerkelijke dingen gebeuren. In de hof van Jozef van Arimathea geschiedde een aardbeving en de wachters werden als doden. Ziende op al deze gebeurtenissen, zijn we misschien geneigd te denken, dat de Hemelvaart – wat uitwendige glorie en eer betreft - daarbij in de schaduw staat. De Hemelvaart is de troonsbestijging van Hem, die is afgedaald in de nederste delen der aarde en de diepten van de hel. Bij de Hemelvaart verschijnen geen hemelse heirlegers en geen jubelende engelenkoren op aarde. Wel twee engelen om de apostelen te onderrichten, twee mannen in witte kleding, zo omschrijft Lukas het in Hand.1:10.

De Hemelvaart geschiedde geheel in overeenstemming met Gods bedoeling over het karakter van dit feit. Het wonder is in de eerste plaats niet gelegen in de Hemelvaart Christi, maar in Zijn Vleeswording. Het wonder is niet gelegen over Zijn ingang in de hemel, maar zijn uitgang uit de hemel. Over Zijn komst naar deze aarde moeten wij ons eerst en vooral verbazen en verwonderen. Zijn komst naar deze aarde was nederbuigende genade, maar Zijn Hemelvaart was een bezit nemen van datgene, waar Hij recht op had.

Christus voer ten hemel op om de Zijnen het heil deelachtig te maken, dat Hij Zelf door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid verworven had. Hij is daar ten goede van de ganse Kerk. Hij bereidt daar voor Zijn volk een plaats in het Vaderhuis, waar vele woningen zijn, opdat zij straks ook zijn mogen, waar Hij, hun Hoofd is. In de hemel zet Hij Zijn Middelaarswerk voort. En wat Hij begonnen is, dat zal Hij ook voleinden, als Hij straks zal komen op de wolken des hemels en al de Zijnen tot Zich zal opnemen in de eeuwige heerlijkheid. Daarboven is de erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor Gods kinderen. Deze erfenis valt hun ten deel als zij in de vreugde huns Heeren mogen ingaan. De weg naar boven, baant de Heere Zelf als Hij deze aarde verlaat. Hij vaart op naar de hemel, waar straks het lichaam het Hoofd volgen zal. Want het lichaam kan niet zonder Hoofd en het Hoofd niet zonder het lichaam. *En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel,* (Luc. 24:51). Al sprekende zijn ze gekomen aan de plaats van de Hemelvaart. Onder de zegenende handen van de Zaligmaker zien de discipelen, dat Hij wordt opgenomen van de aarde.

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt voor ons menselijk vernuft, toch is het zo, omdat de Schrift ons daarin voorgaat, én de daarop volgende betoning van Zijn macht en heerlijkheid van de uitstorting van de (werkingen van de) Heilige Geest, bevestigde dat. Hoezeer het ook strijdt tegen de wet van de zwaartekracht, de wet van Newton, tegen het machtige aantrekkingsvermogen van de aarde, zodat het onmogelijk is dat een menselijk lichaam opwaarts zou rijzen en zich geheel van de aarde zou verwijderen. We dienen te bedenken dat Zijn lichaam niet gebonden was als ons vleselijk lichaam aan de grenzen van ruimte en tijd. Christus lichaam was na Zijn opstanding niet meer aan de gewone wetten der natuurorde onderhevig. Zijn lichaam was bij de opstanding aanvankelijk verheerlijkt en bij de Hemelvaart werd Zijn verheerlijking voltooid.

Bedenken we vooral wie Christus was, toen Hij Zelfs nog geen verheerlijkt lichaam had. Hij kon, zelfs in de staat van Zijn vernedering, wát Hij wilde en wanneer Hij iets wilde. Al Zijn wonderwerken zijn daar levende voorbeelden van. Hij was ook eens tot Zijn discipelen gekomen, midden over de onstuimige zee heen. Hij kwam op hen af, terwijl Hij over de zee wandelde, zodat degenen die op het schip waren, aanbeddende moesten uitroepen: *Waarlijk gij zijt Gods Zoon*. Zou dezelfde Jezus, Die toen met het nog niet verheerlijkt lichaam over de wateren wandelde, dan nu niet door lucht en wolken heen, naar boven kunnen gaan?

De poorten des hemels hebben zich voor Hem geopend. Daar betreedt Hij de zalen des lichts. Zo voer Hij als de tweede Adam ten hemel binnen. De tweede Adam, Die alles, wat de eerste verwoest en bedorven had, volkomen hersteld had. Hij heeft de kop des satan vermorzeld. Hij ging de hemel in. Ik lees wel dat de hemel deuren zich voor Hem openden, maar niet dat de deuren achter Hem werden toegesloten. Dat is een deel van de zegen van Hemelvaart. Nee, er was en bleef een geopende toegang tot de troon der genade. Die geopende toegang is er vandaag nog. De gebeden, al het zuchten en kermen van dat arme Sion kunnen en mogen daarheen opstijgen.

En die deur blijft geopend voor allen, die door het bloed des Lams wit gewassen zijn. Door die hemelpoort komen naar beneden gebedsverhoringen en zielsvertrouwingen, die als *"gaven worden uitgedeeld aan wederhorigen."* Ik geloof vast dat er triomfpsalmen, overwinningsliederen zijn aangeheven toen God Zelf tegen Christus zei: *"Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten."* Christus is als het Hoofd van zijn duurgekochte gemeente de hemel ingegaan, om de toegang voor Zijn volk zo te banen.

Christus heeft door Zijn Hemelvaart de hemel geopend, om in het huis Zijns Vaders, waar vele woningen zijn, een plaats te bereiden. De grafkuil is niet de blijvende woning voor hen, die van de eerste Adam worden geamputeerd en die Christus door een waar geloof zijn ingeplant en in de Heere sterven. Als het Hoofd van Zijn gemeente rust Hij niet, al eer Hoofd en lichaam met elkaar verenigd zijn. Hij is daar de Voorspraak van Zijn volk, de Hemelse Advocaat. Er is een volk dat een Voorspraak in de hemel, en een Voorbidder in het hart heeft. De Heere is zegenend ten hemel gevaren en Zijn handen blijven zegenend uitgebreid over Zijn volk, dat Hij door de dure prijs van Zijn hartebloed heeft gekocht. Vergeving van

schuld en vrede met God dalen van Hem af. Hij heeft troost voor troostelozen en rust voor rustelozen bereid. Hij maakt getrouw en standvastig, zodat met volharding de loopbaan wordt gelopen, die ons wordt voorgesteld en Hij schenkt alles wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Door een wolk werd Hij aan het oog van Zijn discipelen onttrokken en zo zal Hij ook eenmaal weer komen, zo vermeldden die twee engelen. Het was een gewone wolk en wij moeten het in die zin verstaan, zoals het in Openb. 1:7 wordt gezegd: *'Zie Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook de degenen die Hem doorstoken hebben'*. Laat het uw behoefte zijn om Zijn voetstappen te drukken. Voor Christus was er zonder kruis geen kroon, welnu, de discipel is niet meer dan Zijn Meester. Onze lichte verdrukking gaat zeer haast voorbij en werkt een gans zeer uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. Straks is uw diensttijd vervuld en wordt ge afgelost uit de strijd, om Zijn heerlijkheid te zien. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt en met lijdzaamheid lopen op de loopbaan, die ons is voorgesteld, ziende op de overste Leidsman en voleinder des geloofs. Dewelke om de vreugde, die Hem was voorgesteld, het Kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Niet onze bekering is het rustpunt van onze ziel, maar alleen Christus' vezoenend lijden en sterven. En juist in de weg van voortgaande ontdekking wordt de noodzakelijkheid en de zegen van Christus' Hemelvaart niet alleen theoretisch beleden, maar ook praktisch gekend en beleefd. Geve de Heere ons dit uit genade te ondervinden.

Amen

*Ds. H. Juffer, Voorburg*

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag**

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. B. Reinders, Nieuw-Beijerland

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

#### **Zondag 2 juni**

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. D. Zoet, bevestiging ambtsdrager

Collecten: 1 Bright Spot of Hope, 3 aflossing kerk

## **Zondag 9 juni, 1<sup>e</sup> Pinksterdag**

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk

## **Maandag 10 juni, 2<sup>e</sup> Pinksterdag**

9.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 S.E.Z., 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## **Overige bijeenkomsten:**

**Zaterdag 1 juni**

**Doopzitting**

Aanvang 9.30 uur

**Woensdag 5 juni**

**Presentatie MAF**

Aanvang 19.30 uur

**Vrijdag 7 juni**

**Aannemingsavond**

Aanvang 20.00 uur

## **➤ Uit de pastorie**

### **Uitje catechisanten**

Denken jullie nog aan D.V. zaterdag 1 juni? Dan hopen we met elkaar het seizoen te besluiten. Verderop in de Kerkbode lees je meer.

### **Bevestiging nieuwe lidmaten**

We mogen terugzien op een goede tijd die we met de belijdeniscatechisanten hebben gehad in het afgelopen seizoen. D.V. vrijdagavond 7 juni is de aannemingsavond. Op 2<sup>e</sup> Pinksterdag zal de bevestigingsdienst zijn. We zien er naar uit. Mocht de Heere Zelf in ons midden zijn met dierbaar Zijn Woord en de kracht van Zijn Heilige Geest.

De Heere gedenke aan de nieuwe lidmaten voor beide genoemde dagen, maar ook voor de tijd die daarna volgt. Mogen we u als gemeente vragen de aanstaande lidmaten in uw voorbede te gedenken?

De Heere geve dat onze nieuwe lidmaten hoofd voor hoofd en hart voor hart hun gang en treden vast mogen maken in Gods onfeilbaar Woord. Wat is het nodig

dat dit Woord door Gods Geest op ons aller hart wordt gebonden. Dan is daar onlosmakelijk mee verbonden dat dit gestalte krijgt in de praktijk van ons leven.

*Leer mij, o God van zaligheden,  
Mijn leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt mij God, vat Gij mijn hand;  
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,  
En leid' mij in een effen land*

### **Voor u gelezen I**

“Wanneer de Heilige Geest in ons werkt, moet er van binnen stilte zijn. Overal waar teveel geraas is, kan Gods Geest niet werken. Uw verstand, dat menigmaal strijdt tegen Gods Woord omdat de zaak te kort, te lang of te hoog is, moet u tot zwijgen brengen. Er is teveel eigen wijsheid binnen in u. Leg die toch het zwijgen op.

U moet ook uw lusten en begeerten tot zwijgen brengen. Deze zijn meest in strijd met de heilige werkingen van de Heilige Geest. Breng uw luiheid, uw gemak, uw pracht en praal, uw vleselijkheid en eigenzinnigheid toch tot zwijgen. Er moet in ons hart een stilzwijgen zijn als God spreekt. Ach, er moet stilte zijn in onze ziel om God de Heilige Geest in ons te laten. Gods kinderen denken vaak: Waarom is het toch dat de Heilige Geest niet meer in mij werkt? Dan twijfelen zij of zij de Heilige Geest nog wel in zich hebben, omdat zij Zijn werking niet zo gewaarworden. Ach, christenen, breng uw lusten en begeerlijkheden ten onder dat zij zwijgen. Bedwing uzelf, opdat u evenals Paulus uw lichaam tot dienstbaarheid moogt brengen.

Wanneer u er geen tekenen van hebt dat de Heilige Geest inwoning heeft in uw hart, dan moet u de moed nog niet verliezen, maar uzelf opwekken om de middelen te gebruiken om deze Geest in uw ziel te krijgen, opdat Hij daar zou wonen en werken. Zonder de inwoning van de Geest in het hart bouwt men zijn huis op een zandgrond. Maar die in het huis des Heeren geplant is, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Dat zijn de planten waardoor de Heere verheerlijkt wordt. Dat zijn de eikenbomen der gerechtigheid, die vruchten voortbrengen, der bekering waardig. Wat is toch al de aardse wetenschap zonder de leiding van de Heilige Geest? Immers niets? Ons verstand is bedorven.

Ga veel bij de Heilige Geest in de leer door het horen van Gods Woord, want het geloof komt uit het gehoor. Daardoor werkt de Geest in het hart. En doe zoals die van Berea: zij onderzochten dagelijks de Schriften.”

*(ds. J. van Lodenstein, 1620-1677)*

### **Voor u gelezen II**

*Pinksterbede*

Geest des Heeren, o daal neder  
In mijn ziele, die versmacht.  
Geef mij de eerste liefde weder

En nieuw licht in donk'ren nacht.  
O, Gij spreekt in alle talen.  
Laat ook mij Uw taal verstaan  
En laat blijde mij verhalen  
Van wat Gij mij hebt gedaan.

Geest des Heeren, daal van boven  
En doorzuiver onzen hof  
Opdat wij Uw goedheid loven  
Geef ons blijde dankensstof  
Leer ons bidden, leer ons knielen,  
Leer ons juichen tot Uw eer  
Och! doorlouter onze zielen  
Daal, o Geest des Heeren, neer.

Kom Uw Sion weer verrijken,  
O gedenk niet aan haar schuld.  
Laat haar zwakheid van haar wijken  
Laat haar leegheid zijn vervuld  
Door Uw volheid. Daal van boven,  
Zielestrooster, Heilige Geest !  
Schenk aan allen die geloven  
Nu een heerlijk Pinksterfeest.

### **Tenslotte**

Geliefde gemeente, we wensen u en jullie tenslotte rijk gezegende Pinksterdagen toe, waarop de krachtige werking van de Heilige Geest ervaren mag worden. Wat zou het groot zijn als er velen verslagen worden in het hart en gaan roepen: *Wat zullen wij doen, mannen broeders?* De Heere wilde in het jaar 33 de prediking van Petrus gebruiken tot bekering van 3.000 zielen. Zo wil Hij ook nu nog in 2019 werken. Dat is de reden dat we onze plaats in Gods huis biddend en smekend hebben in te nemen. Geliefde gemeente, we zien er naar uit u en jou de komende dagen - ook tijdens de belijdenisdienst - zó te mogen ontmoeten. Hongerigen worden met goederen vervuld! Dorstigen worden verzadigd.

Wees allen heel hartelijk gegroet, mede namens mijn vrouw en de kinderen, met heilbede,

*uw en jouw ds. D. Zoet*

## ➤ **Uit de kerkenraad**

### **Bus bevestiging en intrede ds. Zoet**

Op D.V. zaterdag 13 juli hoopt ds. Zoet bevestigd te worden als herder en leraar van de Hersteld Hervormde Gemeente Garderen. De bevestigingsdienst vangt aan om 10.30 uur, de intrededienst om 14.30 uur. Bij aankomst zal er koffie/thee worden geserveerd. Tussen de diensten door wordt er gezorgd voor een broodmaaltijd, eveneens met koffie/thee of fris. Voor de kleine kinderen is er tijdens beide diensten kinderoppas geregeld. Na afloop van de intrededienst zal er eveneens nog koffie/ thee en fris zijn.

Voor belangstellenden vanuit onze gemeente wordt er voor een bus gezorgd. Deze zal om 7.30 uur vanaf het parkeerterrein van verenigingsgebouw Eben-Haëzer vertrekken. Gelieve daar tijdig, uiterlijk om 7.15 uur, aanwezig te zijn. De bus vertrekt 's middags om 17.00 uur weer vanuit Garderen richting Ouddorp. Ter dekking van de kosten van de bus vragen wij een bijdrage van € 15 per persoon, met gepast geld te betalen tijdens de terugreis. Diegenen die gebruik van de bus willen maken, kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 15 juni aanmelden bij diaken W.P. Tanis, telefoon 682904.

### **Kerkenraadsvergadering 14 mei**

De kerkenraadsvergadering is enigszins later begonnen dan de bedoeling was. Voorafgaand aan de vergadering waren er nog enige fotosessies met de dominee.

De preses liet zingen uit Psalm 84 vers 6. Hij las daarna uit Johannes 20 vanaf vers 19 t/m 29 en ging vervolgens voor in gebed. De preses mediteerde kort over het gelezen gedeelte en benadrukte dat wij Hem nodig hebben als we mogen vergaderen. Alleen met Zijn komst kan het een goede vergadering zijn, dan valt alles weg en blijft Hij over. Met deze woorden opende hij de vergadering en verwelkomde eenieder.

### **Preekrooster 2019**

Het preekrooster voor 2019 is geactualiseerd en door de kerkenraad vastgesteld. Alle openvallende beurten van ds. D. Zoet zijn inmiddels voorzien.

### **Geslaagdenavond voortgezet onderwijs**

Voor diegene die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs en hopen van de jaar te slagen is voor hen een geslaagdenavond gereserveerd op maandag 1 juli. In de volgende kerkbode zal hierover meer worden bekend gemaakt.

### **Jaarrekening 2018 Diaconie**

De door de diaconie opgestelde concept-jaarrekening over het jaar 2018 is door de kerkenraad goedgekeurd en definitief vastgesteld. De jaarrekening bestaat uit een totaal aan baten/ontvangsten van € 134.182 en aan lasten/uitgaven van € 134.218 hetgeen resulteert in een negatief resultaat van € 36. Het negatieve resultaat is ten laste van het vermogen gebracht.



De jaarrekening 2018 ligt van 31 mei t/m 7 juni 2019 na telefonische afspraak (tel. 683851) ter inzage bij de penningmeester diaken H. Tanis. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in verkorte vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

### **Overige zaken**

Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan de orde gekomen, waaronder:

- Verslag vergadering consistorie 9 april 2019;
- Jaarverslag meisjesclub Mirjam -12;
- Programma uitje catechisanten 1 juni;
- Mutaties ledenadministratie;
- Verslag gezamenlijke vergadering kerkenraad en kerkvoogdij 9 april 2019;
- Diverse uitnodigingen;
- Verslag identiteitsraad De Vliedberg, 8 april;
- Notulen diaconievergadering van 9 april.

De preses sloot de vergadering om 23.00 uur, waarna ouderling A.J. van Wijk eindigde met dankgebed.

Scriba

## **➤ Van de diaconie**

### **Collecte Stichting Bright Spot of Hope**

Op D.V. zondag 2 juni is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Bright Spot of Hope. Dit is de stichting die financiële middelen bijeenbrengt voor het werk van Ds. G.J. Blankers. Hij reist regelmatig naar Turkije en Syrië om daar hulp te verlenen aan vluchtelingen en bevolking die door het oorlogsgeweld van huis en haard verdreven zijn. Naast de materiële hulp die hij verleent mag hij ook de bevolking geestelijk ondersteunen.

*Wanneer de dominee met bijbels door Turkije reist is dit zeker niet zonder enig risico. "Tot op heden is het altijd gelukt om het land binnen te gaan," vertelt de dominee. "Meestal neem ik zo'n tien tot twaalf Bijbels mee. Dat is echt het maximum. Vaak draag ik alleen mijn rugtas met daarin het noodzakelijke. Ik deel de Bijbels niet zonder onderscheid uit. Ik ga wel zonder onderscheid des persoons met iedereen om. Ik vind dat de mensen mogen weten wie ik ben: christen en dominee. In die volgorde. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik daardoor tegen een gesloten deur of tentzeil aanliep. Integendeel" De harten in Kobani zijn ontvankelijk voor het heilig Evangelie, Hij plant daar Zijn onuitroeibare banier. Alles wat de naam van Jezus Christus belijdt, moet worden uitgeroeid, volgens sommige strijdgroepen daar. Maar daar brengt de Heere toe tot de gemeente die zalig wordt om eeuwig te wonen in Zijn huis."*

We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

## Pinksterzendingencollecte 2019

# ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

D.V. zondag 9 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk.

Vanaf Pinksteren ging het Evangelie van Jezus Christus de grenzen over. Het was als een steen in een vijver: hoe meer tijd verstreek, hoe groter het gebied dat bereikt werd.

Het waren de mannen die als apostel werden uitgezonden. Maar al snel bleek dat ook de gelovige vrouwen van onschatbare waarde waren in de gemeente.

Dat was tweeduizend jaar geleden het geval, maar dat is nu niet anders. Ook nu zijn de vrouwen hard nodig in de gemeenten. In Malawi wordt daarom aandacht besteed aan de toerusting van vrouwen. De afgelopen tijd hebben de meeste vrouwen van predikanten en voorgangers een cursus gevolgd waarin ze handreikingen kregen voor hun christen-zijn in kerk en gezin. Het geleerde kunnen deze vrouwen weer doorgeven aan de vrouwen in hun gemeentes. De animo was dusdanig dat inmiddels een vervolgcursus is opgezet, waarbij met de predikantsvrouwen meer specifiek wordt ingegaan op hun taak in de gemeente. De cursussen worden gegeven door drie Malawiaanse dames, waaronder de vrouwen van ds. Banda en ds. Jumbe. Via de vrouwen van de voorgangers ontvangen hele gezinnen binnen de gemeentes verdieping en toerusting.

Zoals met Pinksteren de verspreiding van het Evangelie op één plek begon en steeds verder ging, zo kunnen de predikantsvrouwen door het geleerde weer te delen met de vrouwen in hun omgeving, een groot aantal mensen tot zegen zijn. U wilt toch ook bidden en geven voor dit waardevolle werk?

## Collecte “Spaans Evangelische Zending”



D.V. 2<sup>e</sup> Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd voor de Spaans Evangelische zending (S.E.Z.).

De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in Spanje en in de Spaanssprekende landen van Zuid-Amerika. Deze collecte willen we van harte aanbevelen.

## ➤ Overige bijeenkomsten

### Zaterdag 1 juni: Doopzitting

Op zondag 2 juni zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op zaterdagmorgen 1 juni om 9.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

## ➤ Algemene berichten

### Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### Kerkradio

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904 diaken W.P. Tanis. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

### Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

### Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ➤ Catechisatie

### Uitje catechisanten

Zoals in de Kerkbode van 16 mei vermeld, staat het uitje met de catechisanten gepland op D.V. zaterdag 1 juni.

Omdat we herdenken dat 400 jaar geleden de belangrijke Dordtse Synode (1618-1619) is gehouden, willen we dit jaar naar Dordrecht gaan. Daar staat het volgende op het programma:

1. Stadswandeling o.l.v. een gids
2. Bezoek aan de Grote Kerk + de toren o.l.v. een gids
3. Bezoek aan Museum 1940 – 1945 o.l.v. een gids

Omdat de Grote Kerk sluit om uiterlijk 16.30 uur, moeten we om 12.00 uur uit Ouddorp vertekken. Dit is een lastige tijd als je 's morgens nog wilt werken, maar we hopen dat je dan iets eerder wil en mag stoppen. Je kan een lunchpakketje meenemen voor in de bus. Voor drinken wordt gezorgd.

Rond 18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Eben Haëzer waar we met elkaar eten en de dag afsluiten.

## ➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterzsaadje'**

Op zondag 2 juni willen we met de kinderen oefenen voor het komende Pinksterfeest, deze zondag is de zondagsschool dan om **12.30** uur uit.

Op de eerste Pinksterdag, zondag 9 juni hopen wij met alle kinderen bij elkaar te gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort op de discipelen. We zullen samen met de kinderen psalmen en liederen zingen die met Pinksteren te maken hebben, ook zal er natuurlijk een Bijbelverhaal verteld worden over de uitstorting van de Heilige Geest. De zondagsschool zal dan pas om **12.30** uur uit zijn.

Het Pinksterfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon.

## ➤ Activiteitencommissie kerkbouw

### **Puzzeltocht**

Mogen we D.V. maandag 10 juni, 2<sup>e</sup> pinksterdag, nog op u rekenen met de auto- of fietspuzzelrit? Starten kan tussen 14.30 en 15.30 uur bij Eben-Haëzer. De kosten om mee te rijden zijn € 3,- p.p. voor de fiets met een max. van € 15,- en per auto € 12,50.

Dit is incl. drinken met wat lekkers bij de koffiestop. Na afloop zijn er tegen betaling patat en snacks te koop. Iedereen hartelijk welkom!

Heeft u geen tijd om mee te doen maar wilt u wel komen eten? Dat kan tussen 16.30 en 18.00 uur. U kunt tevens bestellen en ophalen in Eben-Haëzer en indien gewenst bezorgen we het bij u thuis. Bestellen kan via tel. 683040.

### **Boekenmarkt**

Komende zaterdag D.V. 1 juni is er tussen 9.30 en 15.00 uur, boekenmarkt bij de fam. Van Koppen, Duinkerkerweg 1. U/jij komt toch wel even langs?

## ➤ **Hometeam 'Speranta'**

### **Kindermiddag**

D.V. woensdag 12 juni hopen we een kindermiddag te organiseren. Op de achterkant van de kerkbode lezen jullie er meer over. We hopen veel kinderen te ontmoeten. Van harte welkom!!

Voor deze middag zoeken we nog mensen, die ons willen helpen bij het knutselen. Lijkt het je leuk om te helpen en heb je tijd? Geef jezelf op via [hometeamsperanta@hotmail.com](mailto:hometeamsperanta@hotmail.com)

## ➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hggouddorp.nl](mailto:puzzel@hggouddorp.nl).

### **De Heere Jezus gaat naar de hemel**

Na Zijn Opstanding blijft de Heere Jezus nog een poosje op aarde. Zo hebben veel mensen Hem écht kunnen zien en weten ze zeker: Hij leeft! Maar nu is het werk op aarde klaar. Daarom zal Hij gauw naar de hemel gaan. Dat is Zijn paleis. Want Hij is God. Net als Zijn Vader en de Heilige Geest.

Op een dag komt de Heere weer bij Zijn discipelen en neemt Hij hen mee naar de Olijfberg. Hij praat met hen: 'Jullie moeten overal over Mij gaan vertellen. Dat is moeilijk werk. Maar jullie hoeven het niet alleen te doen. Mijn Vader zal de Heilige Geest sturen. Wacht daarop in Jeruzalem. Hij zal jullie helpen bij dit moeilijke werk. Dan zullen heel veel mensen bekeerd worden. Ze zullen Mij gaan liefhebben en in Mij gaan geloven. Omdat ze een nieuw hart krijgen. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Zo machtig is Hij. Al die mensen horen dan bij Mijn Koninkrijk en Ik ben hun Koning. Daarom mogen ze later bij Mij in de hemel komen. Net als jullie.

Als ze boven op de Olijfberg gekomen zijn, houdt de Heere Jezus Zijn handen boven hun hoofden. Hij zegent hen. En dan... daar gaat Jezus naar boven in de lucht. Vanzelf! Steeds hoger en hoger. Wonderlijk! De discipelen staren Hem na. Eerbiedig vallen ze op hun knieën en aanbidden Hem.

Dan komt er een wolk aandrijven en zien ze hun Meester niet meer. Nu is Hij weg. Naar de hemel. De engelen wachten daar op Hem. Ze loven en prijzen Hem en zingen hun mooiste lied voor de Heere Jezus, de hoogste Koning. De Heere Jezus krijgt de belangrijkste plaats, aan de rechterhand van Zijn Vader.

De discipelen blijven maar kijken. Ineens horen ze praten. Er staan twee mannen bij hen in een blinkend kleed: engelen. Die heeft de Heere gestuurd. Zie je wel? Hij vergeet Zijn discipelen niet! Ze zeggen: 'Waarom kijken jullie zo naar de hemel? De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, máár Hij komt weer terug!'

Ja, de Heere komt eens terug. Op de wolken. Dan worden alle mensen weer levend. Ook die lang geleden gestorven zijn. Dan zullen alle mensen Hem zien. Denk je daar weleens over na? Dan duizelt het je, zo onbegrijpelijk dat de Heere dat kan. Maar toch is het écht waar. Dan mogen al Zijn Kinderen voor eeuwig bij Hem zijn, ze zullen zingen: U hebt ons gekocht met Uw bloed. Daarom zijn wij in de hemel. Daarom zullen we U dienen. Altijd!

Misschien maakt het denken aan de wederkomst je weleens bang. Wat zal er dan allemaal gebeuren? Dat is begrijpelijk. In het boek Openbaring staan moeilijke dingen, die ook aangrijpend zijn. Maar als je mag weten bij de Heere Jezus te horen, verlang je ook naar die dag! Dan zal iedereen erkennen dat Jezus de Zaligmaker is én zal er geen zonde en verdriet meer zijn!

Voor de andere mensen zal het dan altijd te laat zijn. Zij wilden de Heere niet dienen. Ze bleven de zonde liefhebben. Ze bekeerden zich niet. Wat erg! Als de Heere Jezus terug komt, kan niemand meer bekeerd worden. Nu nog wel! We moeten daarom bidden of de Heere ons vandaag nog wil bekeren. Morgen kan het te laat zijn!

De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Hun lieve meester is weg, maar toch zijn ze blij. Weet je hoe dat komt? Omdat de Heere toch dicht bij hen is. Dat kan, omdat Hij ook God is. Hij blijft voor hen zorgen. Hij vergeet ze niet. En later mogen ze eeuwig bij Hem zijn. Daarom zijn ze tóch blij.

#### **Puzzel 974**

In deze puzzel zijn woorden die in Handelingen 1 staan door elkaar gehusseld. Weet jij welke het zijn? Soms is er een kleur-hint gegeven voor de beginletter. Schrijf onderaan de letters uit de vakjes met een cijfer op, bij het juiste cijfer. Zo vorm je de oplossing van deze puzzel.

Deze puzzel **nog niet** inleveren! Veel succes.

MOPNEENOG



NILDIESECP



TEVRAHCNWE



ZENNEEG



RNINIIOKKJ



BEFJOGRLI



LOKW



GELENN



SELLIEGANNEANM



LEMHE



LFTEOBE



TIGGEUNE



## ➤ Hans Egede – de apostel der Groenlanders

Door E. Gerdes 1821 – 1898

### HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING

Het vervolg van deze geschiedenis, te lang voor het meest gerekte zendingsuur, is een van de meest gewone en toch heldhaftige geschiedenissen van de zending. Dadelijk na het vertrek van Bergen, van waar de expeditie vertrok, daagden de hindernissen weer in massa op. Met het schip 'De Hoop', dat bekend stond als een goed vaartuig, bij Groenland aangekomen, werd er geenszins groen land gezien, maar wel eindeloze ijsmassa's langs welke zij gedurende vele

droeve dagen heen zeilden, in dreigend gevaar van schipbreuk te lijden, totdat zij eindelijk landden in een baai en begonnen te bouwen op het eiland de Hoop. De inboorlingen ontweken hen, want sinds zeventien jaren was het Christendom daar geheel verdwenen. Tevereden met hun traan en hun visvangst, verlangden zij geenszins naar enig ander geluk op aarde. Ieder wonder, hun uit het evangelie meegedeeld, beantwoordden de Groenlanders met een of andere wondervertelling van hun waarzeggers; iedere geschiedenis uit de bijbel met een Noorse legende. Werden zij tegengesproken, dan beweerden zij even geloofwaardig te zijn als de zending. Werd hun gevraagd, of zij ooit een luchtgeest gezien hadden, dan was hun wedervraag, of de prediker ooit een wonder aanschouwd had? Zo werd de predikant bij herhaling ontmoedigd. Ieder spoor van de vroegere kolonisten was als uitgewist en van hun geschiedenis was niets dan bij overlevering bekend, en dat was zeer weinig. Geen enkel teken was er meer te bespeuren van christelijke leer en wandel, en de Groenlanders schenen dieper dan ooit in hun barbaarsheid teruggezonken te zijn. Daarbij kwamen onenigheden met de kolonisten. De handelaars en kolonisten waren meestal goddeloze en ruwe mensen, en werden onverschilliger, naarmate zij minder met hen in aanraking kwamen. De handel bloeide evenmin als de zending. Maar onder dat alles zocht de predikantsvrouw het vertrouwen op God bij haar man te versterken en hem te bemoedigen, en zij oefende een gezegende invloed uit op de ruwe geest van de kolonisten die met hem meegegaan waren. Reeds na verloop van het eerste jaar kwam het schip, dat volgens belofte de jaarlijkse levensbehoeven zou aanvoeren, niet opdagen. Mei en juni gingen voorbij en de geringe voorraad op het eiland zou weldra geheel uitgeput zijn. Mistroostig en ontevreden eisten de kolonisten van de predikant, dat hij zich zou inschepen en met het enige schip, dat voor anker lag, vertrekken. Toen hij weigerde, gingen zij evenwel met hun voornemen voort, en braken hun hutten af. Zelfs wilden zij eindelijk de prediker dwingen, zijn eigen woning af te breken en hem naar boord drijven. Maar onverwacht werden zij in hun voornemen gestuit door de kalme tegenstand van de predikantsvrouw.

‘Schaamt gij u niet,’ riep zij uit. ‘Is dan de hand van de Almachtige verkort? Weet gij, hoezeer onze redding nabij is? Het schip is wel uitgezonden, maar tegenwinden verhinderen het, hier binnen te lopen. Wacht slechts drie dagen, en gij zult de reddende hand des Heeren aanschouwen.’

Lachend, spottend, vloekend en God lasterend werd deze profetie met luid geschater door de kolonisten begroet; maar de moedige vrouw liet zich niet verschrikken.

‘Zijt gij mannen? Wilt gij nog christenen heten?’ riep zij hun toe. ‘Hebt gij nog minder moed dan een vrouw? Zou gij bij uw thuiskomst de boodschappers van uw eigen schande willen zijn? Neemt gijlieden dan het brood, dat wij voor onze kinderen bestemd hadden. Het is nog maar drie dagen en wij zullen geenszins van honger omkomen!’

Toen stonden de mannen stil en besluiteloos.

‘Indien er onder u nog een man is, die aanspraak wil maken op het bezit van moed, die steke zijn hand op, ten bewijze dat hij tot de derde dag wil wachten.’



Langzaam hieven zij hun handen op, de een voor, de ander na; doch zwoeren tevens met een verschrikkelijke eed, dat zij geen uur langer zouden wachten, dan tot de derde dag.

En ziedaar! De Heere gaf uitredding. Op de morgen van de derde dag verscheen daar een zeil aan de horizon, en het schip met levensmiddelen liep de haven binnen. Het was een beslissend ogenblik, zoals er vele zijn op het gebied van de zending.

Tien jaren later was de zendeling geheel door de kolonisten verlaten. Zijn gezondheid en krachten waren zeer geschokt, toen de Moravische zendingen hem door hun onverwachte aankomst verblijdden. In 1784 stierf zijn trouwe gade. Bij zijn vertrek van Groenland nam Egede haar stoffelijk overschot mee over zee en deed het in de St. Nicolaaskerk te Kopenhagen ter aarde bestellen. De laatste twintig jaren van zijn leven bracht hij door te Kopenhagen als bestuurder van het genootschap voor de vorming van Noorse zendingen. Hij liet op Groenland op zijn arbeidsveld zijn zoon Paulus achter, die evenals zijn vader predikant was geworden, alsmede een christelijke volksplanting, die grotelijks in bloei toenam, en door welke God menig wonder deed onder de heidenen. En nog na eeuwen zal de naam van Hans Egede, de apostel der Groenlanders, in gezegend aandenken blijven bij allen, die de Heere door genade hebben leren kennen en belang stellen in de zaak van de zending.

~EINDE~

## ➤ Psalm 119:1 en 3

Welzalgig zijn d' oprechten van gemoed,  
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;  
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;  
Welzalgig die, bij dagen en bij nachten,  
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,  
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!  
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!  
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;  
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken  
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,  
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.



## Stichting Zendingsondersteuning Suriname

Op D.V. zaterdag 8 juni organiseert de Thuisfrontcommissie van fam. Bijkerk - Voogd, namens de Stichting Zendingsondersteuning Suriname, voor de 9e keer een rommelmarkt / verkoping op het terrein van Bloem- en Groencentrum Ouddorp, Dijkstelweg 28a. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Wat is er te koop? Advocaat, bloemen en planten, tweedehands boeken, boerenkaas, bolussen, eierkoeken en oliebolletjes, cake, fruit, jam, fotokaarten, koekjes, outlet kleding, vers gebakken vis, kibbeling en patat, zelfgemaakte soep en belegde broodjes, pannenkoekmeel, nieuwe aardappelen, boodschappen, rommelmarktspullen, speelgoed en ijs van de Mekkerstee.

Voor de kinderen zijn er leuke brandweeractiviteiten, o.a. een ritje maken met de brandweerauto.

De koffie met iets lekkers staat klaar en breng ook een bezoek aan de verkooptafel van de Thuisfrontcommissie met cadeauartikelen, fotokaarten en snoeprollen. Tijdens de verkoping is het mogelijk om Andy en Jacqueline Bijkerk persoonlijk te ontmoeten. Ze zijn voor hun 2-jaarlijkse verlof in Nederland.

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 8 juni 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 13 juni 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of  
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

## **Uitnodiging presentatieavond Andy en Jacoline Bijkerk – Voogd**

Eind mei komt familie Bijkerk uit Suriname naar Nederland voor hun tweejaarlijkse verlof. Ze willen graag het zendingsondersteunend werk in woord en beeld dichtbij u en jou brengen!

D.V. **woensdag 5 juni** van harte welkom in verenigingsgebouw 'Eben-Haezer', Preekhillaan 3 te Ouddorp, aanvang 19.30 uur.

In de pauze en na afloop van de presentatie is het mogelijk om Andy en Jacoline persoonlijk te ontmoeten.

Tijdens de presentatieavond zal een collecte gehouden worden voor Stichting Zendingsondersteuning Suriname, die financieel zorg draagt voor de uitzending van familie Bijkerk. Ook kunt u fotokaarten en snoeprollen aanschaffen bij de verkooptafel van de Thuisfrontcommissie.

Het zendingsondersteunend werk van de fam. Bijkerk is geheel afhankelijk van giften uit Nederland, die welkom zijn op rekeningnummer NL03RABO0160887208 t.n.v. SZOS te Gorinchem.

Het gezin Bijkerk woont sinds 2011 in Suriname om zendingsondersteunend werk te verrichten. Als piloot en programmamanager is Andy werkzaam voor MAF-Suriname. Het is zijn taak om (medische) vluchten naar het binnenland te verzorgen en heeft op deze wijze de gelegenheid om contacten te leggen en over Gods Woord te spreken. Jacoline geeft verzorgt de Bijbelstudie in de vrouwengevangenis in Paramaribo en geeft Bijbelcursussen aan vrouwen en studenten van het Hoornbeeck.

Voor meer informatie, zie [www.szos.nl](http://www.szos.nl).