

# DE KERKBODE

*Jaargang 40, nr. 23 – 16 mei 2019*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romeinen 14:19*

## ➤ Meditatie

### Goddelijk onderzoek

“Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken?”

Job 13 : 9a

Daar zien wij mensen tegenop om onderzocht te worden! We schrikken er van als ons de boodschap heeft bereikt: “U moet onderzocht worden.” Menigeen huivert bij de gedachte naar het ziekenhuis te moeten voor onderzoek. Immers je kunt het nooit weten of alles wel waarlijk goed is. En als je na onderzocht te zijn later de boodschap krijgt: U moet terugkomen voor een nader onderzoek,” wel dat doet de mens niet alleen sidderen of vrezen, maar dat kost hem ook slapeloze nachten. Onderzoek door mensen, je moet er niet aan denken. Bij een aardse rechter of op het politiebureau onderzocht, gefouilleerd te worden. Verboden wapens of verdovende middelen bij U? Als men dan 's lands wetten overtreden heeft, dan zal arrestatie niet uitblijven. Onderzoeken wil zeggen: nagaan, naspeuren of iemands leven in het rechte spoor gaat.

In de tekst hierboven genoemd wordt ook gesproken van onderzoek. Het is eigenlijk een antwoord van Job op de toespraak van Zofar. De vrienden van deze grote leider van het Oude Testament waren zo druk geweest met Job te onderzoeken of hij mogelijk zich toch niet schuldig gemaakt had aan de een of andere erge zonde, dat Job tenslotte hen de vraag stelt: “Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken?” We kunnen soms zo druk bezig zijn met een ander, dat we onszelf vergeten. Onderzoek bijvoorbeeld bij een dokter of in een ziekenhuis kan mee- of tegenvallen, men kan zich mogelijk ook nog vergissen en er kunnen fouten gemaakt worden. Maar dan het Goddelijk onderzoek. Schrikt u er niet van? “Zo Gij in 't recht wilt treden, O Heer', en gadeslaan, Onz' ongerechtigheden; Ach, wie zal dan bestaan?” (Psalm 130) of “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere” (Jesaja 1 : 18).

Goed uit Gods hand voortgekomen. Geschapen in ware kennis Gods, gerechtigheid en heiligheid. Wie en wat zijn wij geworden door de zonde in ons bondshoofd Adam? Viel het onderzoek mee voor Adam en Eva in het paradijs? “En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Hebt gij van dien boom gegeten van welke Ik u gebod, dat gij daarvan niet eten zoudt?” (Genesis 3).

Als de Heere God een mens komt door te lichten, dan staat hij daar als een naakt en ontdaan mens in al zijn schamelheid, als een overtreder van Gods Wet en heeft zich niet anders waardig gemaakt dan de eeuwige dood. Want de ziel die gezondigd heeft moet sterven! Als de schijnwerper van Gods Woord en Wet ons leven gaat beschijnen, waar moet een mens zich dan bergen voor dit ontdekkend, alles doorschijnende licht? Want: “Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad' of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten”. (Psalm 139). Wat zijn we toch telkens bezig te verbergen of te

bedekken! Maar de Heere ziet dwars door ons heen. Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? De openbare, de verborgen zonden? “Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns” (Psalm 90). Viel het onderzoek mee voor David na zijn overtreding met Bathseba, toen de profeet Nathan tot hem zei: “Gij zijt die man”(2 Samuel 12). Dat gaat door merg en been heen, maar gelukkig, de koning mocht belijden: “Maar ik beleed, na ernstig overleg, Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg” (Psalm 32).

Wat is dat noodzakelijk, het licht van Gods Heilige Geest. Dan spelen we geen verstoppertje meer. We zouden ook niet anders willen. Als we een blik werpen in onze eigen moordkuil dan komen we nooit verder dan de bede: “Genâ, o God genâ, hoor mijn gebed” (Psalm 51). Dan vallen alle franjes weg en onze vrome zelfgemaakte schorten, dan wordt de eigengerechtigde farizeeër een arme goddeloze tollenaar, bij wie niets anders meer overbleef dan een zucht uit een diep verslagen hart: “O God, wees mij zondaar genadig.”

Kent u dat Goddelijk onderzoek? Is dit uw hartelijke verzuchting? “Beproof vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog, Alwetende steeds open lag. Doorzoek mij; toets mijn gangen; Doorgrond al mijn verlangen; En stel mijn oogmerk in den dag” (Psalm 26). Wat is dan het vooronderzoek belangrijk eer het grote onderzoek zal plaats hebben aan de overzij van graf en dood. Immers met een snelheid, vlugger dan de schaduw, vliegen wij daarheen. Wij reizen dat grote onderzoek tegemoet en zal het dan goed zijn? Als wij door mensen onderzocht worden dan kan het heten: te licht of te zwaar. Mensen zien maar aan wat voor ogen is. In het grote onderzoek, wat eenmaal komen gaat, worden er geen menselijke maatstaven aangelegd. Van ons zal het niet afhangen; het is goed of het is niet goed. Wij hebben daarom in dat opzicht anderen niet te onderzoeken. Daar maken wij ons wel dikwijls schuldig aan. We weten precies te vertellen hoe het met anderen staat. We lezen daarom niet in de Bijbel: je moet met inspanning van al je krachten je buurman onderzoeken, hoe het met hem staat voor de alles beslissende eeuwigheid, maar ..... “Onderzoekt uzelfen nauw, ja zeer nauw”.

In de Schrift gaat het om het zelfonderzoek. We hebben dus in een vooronderzoek in eigen hart af te dalen. Gelooft u dat op weg bent naar het grote onderzoek? Ik bedoel met het hart, niet zoals Agrippa, die beaamde alles wel van Paulus met de mond, maar legde het verder rustig naast zich neer. Als iemand zekerlijk met zijn hart geloven gaat: “Ik reis het eeuwige oordeel tegemoet,” zo'n mens gaat beven en sidderen. Wie weet hoe spoedig in het gericht van God en dan in Zijn weegschaal. Dat zal wat wezen, immers dan worden de boeken geopend. Ook ons levensboek zal dan geopend worden en bladzijde voor bladzijde zal het menselijk leven op aarde worden nagegaan, hoe of dat geweest is. Heel het leven zal dan op dat ogenblik aan ons oog voorbijgaan. De grote God heeft aantekening gehouden. De boeken zijn bijgehouden. “Want een iegelijk mens zal wegdragen hetgeen hij in het lichaam

gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad" (2 Korinthe 5). Of men ons op aarde dan wel voor een goed, vroom of bekeerd mens gehouden heeft zal niet baten. O lezer, of wie u ook zijn moogt, sla toch eens een blik in uw eigen hart voor het straks eeuwig te laat zal zijn. Als het grote onderzoek zal plaats hebben dan zullen we onderzocht worden naar onze gedachten, woorden en werken. Denk er wel aan, handel en wandel komen straks in het gericht.

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 19 mei**

9.30 uur: Ds. D. Zoet  
18.30 uur: Ds. D. Zoet  
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 22 mei**

19.30 uur: Ds. A. Kos, Middelharnis  
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### **Zondag 26 mei**

9.30 uur: Ds. G. Meuleman  
18.30 uur: Ds. G. Meuleman  
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

#### **Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag**

9.30 uur: Ds. D. Zoet  
19.00 uur: Ds. B. Reinders, Nieuw-Beijerland  
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## ➤ Uit de pastorie

### Uitje catechisanten

D.V. zaterdag 1 juni is het zover. Dan hopen we met elkaar het seizoen te besluiten. Reserveer je de datum en regel je vrij?? Verderop in de Kerkbode lees je meer.

### Voor u gelezen

1. Mijn eerste opmerking is deze: **u hebt veel zonden.**

Ik zeg dit vrijmoedig en zonder de minste aarzeling: ik weet niet wie u bent, of hoe de voorgaande tijd van uw leven is doorgebracht. Maar ik weet uit Gods Woord dat elke zoon en dochter van Adam een groot zondaar voor God is. Er is geen uitzondering. Het is de algemene kwaal van het ganse geslacht van Adam in elk gedeelte van de aardbol. Van de koning op zijn troon tot de bedelaar aan de weg, - van de landheer in zijn zaal tot de dagloner in zijn hut, - van de schone dame in haar zijkamer tot de nederigste meid in de keuken, - van de prediker op de predikstoel tot het kleine kind op de Zondagsschool, — wij zijn allen van nature schuldig, schuldig, schuldig voor Gods aangezicht. „*Wij struikelen allen in vele.*” „*Daar is niemand rechtvaardig ook niet één.*” „*Allen zijn zij afgeweken.*” „*Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelf en de waarheid is in ons niet*”, Jak. 3: 2, Rom. 3 : 10 en 12, 1 Joh. 1 : 3. Het is nutteloos het te loochenen. Wij hebben allen veel zonden gezondigd.

2. Mijn tweede opmerking is deze: **u kunt uw eigen zonden niet wegnemen.**

Ik doe dit voorstel stoutmoedig en zonder enigen twijfel; hoe terugdeinzend het klinkt voor het natuurlijke hart, geef ik het echter op als een stuk van onloochenbare Schriftuurlijke waarheid. In spijt van alle Farizeeën, en Rooms-katholieken, en Socinianen, en Deïsten, en afgodendienaars van menselijke rede en kracht, herhaal ik mijn bewering zonder aarzelen. Des mensen zonden zijn veel en groot. Het is van het uiterste gewicht dat deze zonden weggenomen worden. Des mensen schuld, in Gods oog, is verbazend groot. Des mensen gevaar van de hel, na zijn dood, is dreigend en ontzettend. En nochtans kan de mens zijn eigen zonde niet wegnemen. Het staat geschreven en het is waar: “*Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden*”, Rom. 3 : 20.

Het zal uw zonden niet wegnemen door er bedroefd over te zijn. U moogt treuren over uw verleden goddeloosheid en u in zak en as verootmoedigen. U moogt stromen tranen storten en uw eigen schuld en gevaar erkennen, u moogt, — u moet, — u behoort dit te doem Maar u zult, zodoende, uw overtredingen niet uit Gods boek uitwissen. Droefheid kan geen verzoening voor de zonde maken.

De overtuigde misdadiger voor een gerechtshof is dikwijls bedroefd over zijn misdrijven. Hij ziet de ellende en het ongeluk die zij over hem gebracht hebben. Hij treurt over zijn dwaasheid van niet naar raad geluisterd en het oor aan de verzoeking geleend te hebben. Maar de rechter laat hem niet vrij, omdat hij

bedroefd is. De daad is bedreven. De wet is verbroken. De straf is op de hals gehaald. De straf moet opgelegd worden, niettegenstaande de tranen van de misdadiger.

Lezer, dit is juist uw gesteldheid in het oog van God. Uw droefheid is recht en goed, en gepast. Maar uw droefheid heeft hoegenaamd geen kracht om uw zonden weg te nemen. Er is iets meer nodig dan boete om de last van uw hart af te nemen.

Het zal uw zonden niet wegnemen door uw leven te verbeteren. U mag uw gedrag hervormen en een nieuw blad omkeren. U mag veel kwade gewoonten afbreken en veel goede aannemen. U mag, kortom, een ander mens worden in geheel uw uitwendig gedrag. U mag, — u moet, — u behoort zo te doen. Zonder zulk een verandering werd geen ziel ooit zalig. Maar u zult, door zo te doen, geen enkel deeltje van uw schuld in Gods oog uitwissen. Verbetering maakt geen verzoening voor de zonde.

### 3. De derde opmerking die ik te maken heb is deze: ***Het bloed van Jezus Christus kan al uw zonden wegnemen.***

Mijn geliefden, ik ga met een dankbaar hart tot dit gedeelte van mijn predicatie over. Ik dank God dat ik, na u de schrikwekkende aard van uw geestelijke ziekte voorgesteld te hebben, in staat ben u een almachtig geneesmiddel voor te houden. Maar ik gevoel dat het nodig is enige ogenblikken bij dit geneesmiddel stil te staan. Een zaak van zulk een wondervolle kracht als dit bloed is, behoort duidelijk verstaan te worden. Er moet geen donkerheid of geheimzinnigheid in uw denkbeelden wat dat betreft zijn. Als u hoort van het bloed van Christus, dan behoort u volkomen te begrijpen wat die uitdrukking betekent.

Het bloed van Christus is dat hartebloed, dat Jezus vergoot toen Hij voor zondaars aan het kruis stierf. Het is dat bloed, wat zo vrij uit Zijn met doornen doorboord hoofd en Zijn met nagels doorboorde handen en voeten, en Zijn met een speer doorstoken zijde vloeide, toen Hij gekruisigd en gedood werd. De hoeveelheid van dat bloed moge zeer waarschijnlijk weinig geweest zijn. De gedaante van dat bloed was, ongetwijfeld, gelijk aan dat van ons. Maar nooit is er, sedert de dag dat Adam het eerst uit het stof der aarde gevormd werd, eeltig bloed gestort van zulk een diepe betekenis voor het ganse mensdom.

Het was bloed wat lang verbondmakend en beloofd was geweest. Ten dage toen de zonde in de wereld kwam, verbond zich God genadig dat „*het zaad der vrouw de kop der slang zou vermorzelen*”. Een uit een vrouw geborene zou eenmaal verschijnen om de kinderen van Adam van de macht des Satans te verlossen. Dat vrouwenzaad was onze Heere Jezus Christus. Ten dage toen Hij aan het kruis leed, zegepraalde Hij over de Satan en volbracht Hij de verlossing: voor het mensdom. Toen Jezus zijn hartebloed aan het kruis vergoot, werd de kop van de Satan vermorzeld en de oude belofte was vervuld. Het was bloed dat lang vooraf gebeeld en vooraf geschaduwd was geweest. Elke bloedstorting van lammeren en bokken onder Mozaïsche wet, had ten

doel om het sterven van het ware Lam Gods voor de zonde der wereld af te schaduwen. Toen Christus gekruisigd werd, verkregen deze offers en typen hun volkomen vervulling Het ware offer voor de zonde werd ten laatste geofferd. Het werkelijk verzoenende bloed werd ten laatste gestort.

Het was bloed dat van een oneindige verdienste en waarde in Gods oog was. Het was niet het bloed van Een die Gods eigen Metgezel, God uit God was. Het was niet het bloed van een die onvrijwillig, als een martelaar, voor de waarheid stierf, maar van Een die vrijwillig op Zich nam om de Borg en Plaatsbekleder voor de Zijnen te zijn, om hun zonden en hun ongerechtigheden te dragen. Het deed verzoening voor des mensen overtreding. Het betaalde des mensen verbazende schuld voor God. Het baande een weg van rechtvaardige verzoening tussen de zondige mensen en Zijn heilige Maker. Het maakte een weg van de hemel tot de aarde, waardoor God tot de mens kan neerkomen en genade bewijzen. Het maakte een weg van de aarde tot de hemel waardoor de mens tot God kan naderen en echter geen schrik gevoelen. Zonder dat bloed kon er geen vergiffenis van zonde geweest zijn. Door dat bloed kan God rechtvaardig en tegelijk de Rechtvaardige der goddelozen zijn. Uit dat bloed is een fontein gevormd, waarin zondaars kunnen afgewassen en gereinigd worden tot in eeuwigheid.

Dit wondervolle bloed van Christus, op uw geweten toegepast, kan u van alle zonde reinigen. Het doet er niets toe welke uw zonden geweest mogen zijn. „*Al waren zij rood als karmozijn, zij kunnen, als wol gemaakt worden*“, Jes. 1 : 18. Van zonden der jeugd en zonden van de ouderdom, — van zonden van onwetendheid en zonden van kennis, — van zonden van openbare losbandigheid en zonden van geheime ondeugd, — van zonden tegen de Wet en zonden tegen het Evangelie, van zonden van hoofd, en hart, en tong, en gedachte, en verbeelding, — van zonden tegen elk en alle der Tien Geboden, — van al deze kan het bloed van Christus u vrijmaken. Tot dit einde was het bestemd. Om deze oorzaak werd het vergoten. Datgene hetwelk u niet voor uzelf doen kunt, kan in een ogenblik door deze dierbare fontein gedaan worden. U kunt al uw zonden weggenomen weten.

In dit bloed zijn al de gestorven heiligen tot hiertoe gereinigd geworden, die nu de opstanding der rechtvaardigen verwachten.

Door dit bloed hebben thans al de levende heiligen Gods vrede en hoop. Daardoor hebben zij vrijmoedigheid om in het heiligste in te gaan. Daardoor zijn zij gerechtvaardigd en nabij God gebracht. Daardoor worden hun gewetens dagelijks gereinigd en met heilig vertrouwen vervuld. Omtrent dat bloed komen alle gelovigen overeen, hoezeer zij ook in andere zaken mogen verschillen. — Allen komen overeen, dat wij in onszelf „ellendig, en jammertlijk, en arm, en blind, en naakt zijn“. Maar ook allen komen overeen, dat in het bloed van Christus de voornaamste der zondaren rein gemaakt kan worden.

Duizenden bezoeken een Christelijk bedehuis en ontvangen het Avondmaal des Heeren uit de handen van Christelijke leraars, die echter duidelijk tonen, dat zij niet van hun zonden gereinigd zijn. Wacht u om de middelen der genade

te verachten, indien u enige begeerte hebt om, behouden te worden. Maar vergeet nooit of nimmer, dat lidmaatschap geen geloof is. Het geloof is het ene nodige, opdat het reinigende bloed van Christus u ten nutte komt. Hij wordt genaamd een „*Verzoening door het geloof in Zijn bloed*“. Hij die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. „*Door Hem worden allen die geloven gerechtvaardigd van alles*“. „*Gerechtigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede met God door onzen Heere Jezus Christus*“. De wijsheid der gehele wereld zal nimmer een beter antwoord aan een verlegen vrager geven dan dat hetwelk Paulus aan de Filippische stokbewaarder gaf: „*Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden*“.

„Bent u overtuigd van zonde?“ vraagt het Evangelie. „Ziet u werkelijk dat u veel zonden hebt en dat u de hel verdient? Ziet u af van alle hoop om uzelf, door uw eigen kracht, van uw zonden te reinigen?“ Dan bent u juist de man aan wie het Evangelie troost verschaft. Aanschouw het verzoenend bloed van Christus! Stel slechts daarin uw vertrouwen en heden zult u om niet vergiffenis hebben.

(J.C. Ryle)

### **Tenslotte**

Geliefde gemeente, we leven mee met onze jongeren die midden in hun examenperiode zitten. Ook in de pastorie is de examenspanning voelbaar. We hopen en bidden dat de Heere allen die examens hebben te maken zal zegenen en dat zij het mogen afleggen met goed resultaat.

De gedenkdagen van 4 en 5 mei liggen achter ons. Nooit kunnen wij de vrijheid waarin wij leven genoeg waarderen. Laten we niet vergeten dat er een hoge prijs voor betaald is. Veel bloed heeft er gevloeid. Jonge soldaten gaven hun leven.

Nog onbegrijpelijker en duurder verworven is de geestelijke vrijheid die de Heere ons kan en wil schenken. Dat is een vrijheid in Christus: bevrijd van het juk der dienstbaarheid, satans heerschappij, de zonde- en werelddienst. Het is een vrijheid die tegen de allerhoogste prijs is behaald. Het bloed van Jezus Christus, Gods eigen Zoon, heeft ervoor gevloeid. Nu kan de Heere in Hem onze Bevrijder zijn.

Wat nodig dat de slaafse zondebanden gaan knellen, dat we de overheersing en de macht van de boze gaan voelen. Van nature hebben we er heel geen erg in en nog minder last van. Daarom is het werk van Gods Geest zo nodig. Die gaat het bekendmaken aan je, zodat je zo niet langer kunt leven. Het word je tot schuld dat je er zelf voor hebt gekozen. Er worden verzuchtingen in het hart geboren: *O Heere, verlos mij uit de banden*. Op zo'n noodgeschrei zal de Heere niet achterblijven, maar Zich ontfermen. Het verzet in de ziel wordt gebroken. De witte vlag van overgave aan de Heere wordt gehesen. En de klokken van de hemel gaan luiden. Het gaat zingen in je ziel:

*G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,  
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.*



Geliefde gemeente, de Heere verheerlijke Zijn bevrijdend verlossingswerk in ons midden. O zeker, je houdt na ontvangen genade tot het laatst toe last van de wereld *rond* je, de duivel *tegen* je en je oude mens *in* je. Je eigen kracht is klein; de sterkte van de vijand groot; de verleiding veel. Maar een leven onder de banier van de almachtige Bevrijder beschermt in de geestelijke strijd en het bangst gevaar. De overwinning ligt gewaarborgd in Hem, Die dood en graf verwon.

Tegelijk zijn er wapens te verkrijgen in de strijd. Denk aan de geestelijke wapenrusting die in Efeze 6 genoemd wordt, bestaande uit het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord; het borstwapen der gerechtigheid; het schild van het geloof en de helm van de hoop der zaligheid. Paulus wekt op om deze wapenrusting ter hand te nemen. 't Kan niet gemist worden in de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht en de macht van de satan. Het leven in vrede en vrijheid vraagt steeds waakzaam te zijn. Het vraagt gebed en strijd tegen de zonden.

Eenmaal zal het strijdperk verlaten worden en eeuwige vrede, verlossing en bevrijding het deel zijn. Jansje Zondag mocht zingen van 'Vrede in God':

*Die zoete vrede aan Uw borst  
Gij weet hoe of mijn ziele dorst  
om in al mijn nood en al mijn zorg  
op U te rusten, mijn dierb're Borg!  
Gij weet alleen hoe teer ik U min  
want Gij daalde in mijn leven in  
toen 'k wegzonk in de grootste nood  
mij voerde uit mijn graf en dood.  
O, eeuwig wonder, Goddelijk vrij  
U-zelf geschonken. .. en dat voor mij!*

Ontvang onze hartelijke groeten uit de pastorie, mede namens mijn vrouw en de kinderen,

## ➤ Algemene berichten

### Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## **Kerkradio**

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

## **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

## **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>



## **Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Eben-Haëzer in verband met Hemelvaartsdag**

Donderdag 30 mei is er in verband met Hemelvaartsdag geen bibliotheek. Daarom zijn we vrijdag 31 mei geopend 's middags van 15.30 uur tot 16.30 uur en 's avonds van 18.30 uur tot 20.30 uur.

## **➤ Catechisatie**

### **Uitje catechisanten**

Zoals in de Kerkbode van 4 april vermeld, staat het uitje met de catechisanten gepland op D.V. zaterdag 1 juni.

Omdat we herdenken dat 400 jaar geleden de belangrijke Dordtse Synode (1618-1619) is gehouden, willen we dit jaar naar Dordrecht gaan. Daar staat het volgende op het programma:

1. Stadswandeling o.l.v. een gids
2. Bezoek aan de Grote Kerk + de toren o.l.v. een gids
3. Bezoek aan Museum 1940 – 1945 o.l.v. een gids

Omdat de Grote Kerk sluit om uiterlijk 16.30 uur, moeten we om 12.00 uur uit Ouddorp vertekken. Dit is een lastige tijd als je 's morgens nog wilt werken, maar we hopen dat je dan iets eerder wil en mag stoppen. Je kan een lunchpakketje meenemen voor in de bus. Voor drinken wordt gezorgd. Rond 18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Eben Haëzer waar we met elkaar eten en de dag afsluiten.

## ➤ **Hometeam 'Speranta'**

### **D.V. 25 mei Kimon-fair in Ouddorp**

D.V. zaterdag 25 mei organiseren we voor de vierde keer de Kimonfair. Van 9.00 uur tot 14.00 uur bent u van harte welkom aan de Dijkstelweg 18 in Ouddorp.

Op de fair is voor elk wat wils. Wat kunt u zoal bij ons vinden? Een rommelmarkt en een heerlijk terras waar u even uit kunt rusten om iets te drinken met wat lekkers. Verder worden er groente en fruit verkocht met o.a. bloemkool, komkommer, prei, meloenen, appels, aardbeien. Bloemen en perkplantjes. Broodjes en andere lekkernijen. Adullam zal er zijn met snoep en kruiden. Boeken en cd's. Kaarten van Posthuys. En niet te vergeten de heerlijke boerenkaas.

Ook zal Puur Geluk aanwezig zijn met leuke tassen en mode accessoires, zoals een nieuwe tas, portemonnee, sjaal of horloge.

Wat is er leuker dan op de fair je haar laten invlechten of zelfs laten knippen, ook dit kan op de fair. Daarnaast is er ook patat met een frikandel, kroket of heerlijke kibbeling.

Voor de kinderen is er een leuke speurtocht en er zijn allerlei activiteiten te doen met een spelletjeskaart. Meedoen = altijd prijs!

De opbrengst van de fair is voor het werk van Jantina in Roemenië. Tot ziens op onze gezellige Kimon-fair!

### **Inzameling rommelmarktspullen Kimon-fair**

Voor de Kimon-fair op D.V. zaterdag 25 mei 2019 kunt u uw rommelmarktspullen inleveren. Als er niemand thuis is kunt u het in het tuinhuis zetten.

Helaas kunnen we geen meubilair, computers en kleding aannemen.

Bedankt! Namens Hometeam Speranta

## ➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

### **Paasbroodactie**

De paasbroodactie die we mochten houden heeft het mooie bedrag van € 608,79 opgebracht. Na de Heere alle kopers heel hartelijk dank!

### **Boekenmarkt**

D.V. 1 juni hopen we een boekenmarkt te houden aan de Duinkerkerweg 1. We nodigen u en jou hartelijk uit om even langs te komen, er is voor jong en oud wel iets te vinden.

De verkoop is tussen 9.30 en 15.00 uur. Welkom!

### **Zomermarkt**

Voor de zomermarkt op D.V. zaterdag 20 juli kunnen we nog steeds hulp gebruiken, natuurlijk kunt u ook zelf een kraam vullen met artikelen. Neem voor opgave of informatie contact op met [ac.hhgouddorp@gmail.com](mailto:ac.hhgouddorp@gmail.com)

Voor de goede spullenmarkt hebben we ook dit jaar weer 2 inlevermomenten, op D.V. zaterdag 22 juni en 6 juli tussen 9.30 uur en 11.00 uur kunt u uw goede spullen inleveren. Vriendelijk verzoek of u buiten deze dagen geen spullen wilt brengen.

## ➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Ouders in de Bijbel**

'Nee hè, moet ik nu al naar bed? Dat wil ik niet.' 'Nee, ik ga mijn speelgoed niet opruimen. Daar heb ik echt geen zin in.'

Komt dit bekend voor? Je vader of moeder vraagt iets aan je en jij hebt een heel ander idee.

De Heere God heeft jou een vader en een moeder gegeven. Als het goed is, zorgen ze elke dag voor je en houden ze veel van je.

Hij wil dat je ook van hen houdt én hen gehoorzaamt. In de Bijbel staat daar een bijzonder verhaal over. Het gaat over iemand die altijd gehoorzaam was. Je weet vast wel wie we bedoelen...

Jezus is twaalf jaar. Eindelijk mag Hij mee naar Jeruzalem, naar de tempel. Elk jaar gaan Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren. Voor Jezus is dit de eerste keer dat hij mee mag. Als het feest is afgelopen, gaan de mensen met hun familie en vrienden weer naar huis. Jozef en Maria ook. Ze zien Jezus niet, maar denken dat hij bij bekenden loopt. 's Avonds zien ze Hem echter niet. Ze zoeken en vragen, maar Hij is nergens te vinden. Vol angst en zorg gaan ze de volgende dag terug naar Jeruzalem.

Daar zoeken ze drie dagen, totdat ze Hem vinden in de tempel. In een kamer zitten rabbijnen bij elkaar, die praten over de Bijbel. Ze weten er erg veel van. Maar tussen hen in zit Jezus. Een Kind van twaalf jaar, die luistert, allerlei moeilijke vragen stelt en wijze dingen zegt. Hij lijkt alles van God en van de Bijbel te weten. Ze zijn erg verbaasd!

Dan staan Jozef en Maria in de kamer. Maria vraagt boos: 'Kind, waarom hebt U dit gedaan? We waren zo bang en hebben U met angst gezocht!' Verbaasd kijkt Jezus Zijn moeder aan: 'Waarom hebt u Mij gezocht? U weet toch wel dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?' Hij bedoelt niet Zijn vader Jozef, maar Zijn Hemelse Vader, de Heere God. Daarom is Hij zo graag in tempel, het huis van Zijn Vader.

Maria en Jozef begrijpen het niet.

Toch gaat Jezus met hen mee terug naar Nazareth. Hij is hen gehoorzaam en wordt steeds wijzer. Zijn ouders, de mensen en ook Zijn hemelse Vader gaan steeds meer van hem houden.

Zoals Jezus Zijn ouders op aarde gehoorzaam was, wil God dat jij jouw ouders gehoorzaamt. Lukt het je niet om dat te doen? Juist daarom kwam de Heere en leefde Hij een volmaakt gehoorzaam leven! Hij weet dat wij vaak niet gehoorzamen en dat ook niet willen! Bid om Zijn Heilige Geest die liefde geeft en gehoorzaam maakt.

Bid ook voor je ouders. Van je ouders vraagt God dat ze goed voor je zorgen. Ze mogen je nooit dingen laten doen die God in de Bijbel verbiedt.

We mogen, moeten dankbaar zijn voor de ouders, die we van de Heere hebben gekregen. Dat kan allemaal heel moeilijk zijn. Misschien woon je niet meer bij je ouders, is één van je ouders ziek of overleden. Misschien gebeuren er verschrikkelijke dingen bij jou thuis, waardoor je helemaal niet kunt danken voor je ouders.

Het is goed en belangrijk dat je met iemand over dat verdriet praat. Probeer het met iemand die je goed kent en vertrouwt. Vertel het ook aan God. Je mag al je zorgen aan Hem vertellen, want Hij zorgt voor je! (1 Petr. 5:8)

### **Puzzel 973**

In de Bijbel wordt van heel veel personen vermeld wie hun vader of moeder was. In deze puzzel wordt van 12 personen gevraagd hoe hun moeder heette. Van de letters in de grijs gekleurde vakjes kun je de naam van nog een Bijbelse moeder maken. Dat is de oplossing van deze puzzel.



#### Horizontaal

3. De moeder van koning Jotham (2 Kron. 27)
4. Salomo's moeder
8. De moeder van Johannes
9. De moeder van koning Abiam (1 Kon. 15)
10. De moeder van Joab (2 Sam. 17)

#### Verticaal

1. De moeder van Ezau
2. Haar zoon was Ismaël
3. De moeder van Aäron
5. De moeder van Abel
6. De moeder van koning Ahazia (2 Kon. 8)
7. Haar zoon heette Elifaz (Gen. 36)
8. De moeder van de geestelijke zoon van Paulus

#### Eindantwoorden

970: De voetwassing

971: De dood is overwonnen

**Inleveren:** Puzzels 972 en 973 voor D.V. 30 mei 2019

## ➤ Hans Egede – de apostel der Groenlanders

Door E. Gerdes 1821 – 1898

### HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING

‘Verontrust u daarover niet, vrouw. Herinner u de woorden onzes Heeren over de twee ongelijke zonen. Tot de eerste zei de vader: Ga heen, en werk heden in mijn wijngaard; en hij antwoordde: Ik wil niet. Maar daarna berouw hebbende, ging hij toch. En hij kwam tot de tweede, en zei desgelijks; en deze zei: Ik ga heer: en hij ging niet. Heeft niet de eerste de wil des vaders gedaan? En zijt gij niet aan de eerste gelijk? Moge de eerste dankzegging van een geredde ziel in Groenland het bewijs zijn voor u en mij van de goedkeuring en genade onzes Gods.’

Dezelfde dag nog schreef de predikant aan de bisschoppen van Drontheim en Bergen, dat alle moeilijkheden van zijn zijde waren weggeruimd, en dat elke dag, door hem langer in Noorwegen doorgebracht, hem een last was. Nog drie lange jaren werd evenwel zijn geloof door dagen van oponthoud beproeft. De bisschoppen hadden met onvoorziene hindernissen te kampen; de kooplieden toonden geen haast. Soms werd zijn geloof geschokt; en ontzonk de moed hem bijna geheel. ‘Vrouw,’ zei hij, ‘het is u bekend, dat ik mij steeds weinig heb bekommerd om aardse rijkdom, of voedsel en kleding; misschien ben ik dienaangaande wel wat al te onbezorgd geweest. Ik heb er nooit aan getwijfeld, of wij zouden ons dagelijks brood in Groenland wel vinden; maar ik wist ook, dat wij al onze geriefelijkheden hier verlatende, daar veel zouden moeten doen met eigen hand, wat hier voor ons gedaan wordt. Maar wij zijn met ons zessen. Zouden wij niet gevaar lopen God te verzoeken, indien wij niet de nodige voorzorgen namen, vooral wat voedsel, kleding en huisvesting in dat onherbergzaam oord betreft? De kooplieden blijven achter met hun beloften, en tevergeefs hebben zich de bisschoppen tot heden toe tot de koning gewend om een geringe, jaarlijkse bijdrage. Indien ik, door op eigen verantwoordelijkheid naar Groenland te vertrekken mijn post verlaat, heb ik geen aanspraak op bezoldiging, en van mijn gemeente kan niet geëist worden, dat zij twee predikanten onderhoudt, één in Groenland en één hier. Voor mijn eigen persoon ben ik niet bezorgd, maar voor u en de kinderen. Indien ik, door niet te zorgen, oorzaak zou zijn dat gij en de kinderen deksel of voedsel zou moeten ontberen, ben ik dan niet te beschuldigen?’

‘Maar, Hans! Meent gij werkelijk, wat gij daar zegt?’ vroeg zijn vrouw.

‘Zijt gij het niet met mij eens? Moet ik mij niet voor ogen stellen, dat ik man en vader ben? Hebt gij en de kinderen er geen aanspraak op, dat ik mij verantwoordelijk voor u gevoel?’

‘Zekerlijk, wij hebben alle aanspraak op hetgeen de liefde kan geven en door heilige beloften is verzekerd. Maar, beste man, hoe lang ik ook moge tegengestaan hebben, ik weet zeer goed, dat de vrouw en de kinderen van een zielenherder gelijk staan aan de hondkens in de geschiedenis van de

Kananeese vrouw in het evangelie, en wij moeten leven van de kruimkens, die daar vallen van de tafel, waaraan de gij de gemeente voedt! Eerst uw ambt, dan uw huis.'

'Maar is mijn huis geen deel mijner gemeente?'

'Welzeker, en wat de zorg voor onze zielen betreft, delen wij met de gemeente in dezelfde belangstelling, waarmede gij hier door 's Heeren genade werkt. Maar met de kruimkens bedoel ik, wat er voor ons overblijft van uw eigen tijd, bij al de inspanning, die van u geëist wordt en de zorg, die u vervult voor de gemeente. Ik begrijp zeer goed, Hans, dat gij bezig zijt mij te beproeven, of ik alles waarlijk goed overwogen heb, en wel vast besloten ben u naar Groenland te volgen. Maar zo God wil, gaan de kinderen en ik met u, en wist gij, hoe mijn ziel huppelt van vreugde bij de gedachte aan de behoudenis van die arme heidenen, gij zou geen ogenblik meer twijfelen.'

Egede was diep bewogen.

'Vrouw,' zei hij, 'uw geloof heeft mijn ongeloof beschaamd. Ik was niet bezig u te beproeven. Ik heb u nimmer gewantrouwd sinds dat gezegend uur; maar ik ben een zwak en zondig mens, die zijn leven zou willen behouden en het daardoor verliest. Ik ben Demas, van wie Paulus zegt: 'Hij heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende.'

'Gij moogt zo gestreng niet over uzelf oordelen,' sprak zijn vrouw, toen zij bemerkte, dat zijn stem beefde en tranen langs zijn wangen vloeiden. 't Is alléén uw grote liefde voor ons, die u ontroert. Hij, die de vogelen voedt en de bloemen bekleedt, zal ook voor onze behoeften zorgen. Laat te grote zorg voor het aardse u niet kwellen, waar de uitbreiding van het koninkrijk Gods door ons bedoeld wordt.'

'Amen!' sprak Egede. 'Ik schrijf ogenblikkelijk naar de zendingsraad en zend tegelijk mijn ontslagaanvraag bij de kerkenraad in.'

De tijd ging slechts langzaam voorbij en tal van moeilijkheden en bezwaren deden zich op. Eindelijk, in de lente van 1721 voer het schip, dat bestemd was om de predikant naar Bergen over te voeren, de haven binnen. Niet alleen het dorp, maar zelfs de ganse streek kwam in beroering. De een na de ander kwam diep ontroerd met de vraag op de lippen: 'Is het dan waarlijk zo? Gaat gij ons verlaten?' De pastorie was bijna voortdurend omringd door groepen dorpelingen, die wenende daar stonden. De moed ontzonk de predikant geheel. Maar zijn vrouw fluisterde hem toe: 'Wie vader of moeder, vrouw of kind liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.'

Nog waren de beproevingen niet voorbij. Toen de predikant met de zijnen, omringd door een treurende stoet, zich uit het dorp naar de oever begaf, kwam juist een boot met zeelieden aan wal, en toen de predikant zich gereed maakte in de boot te stappen, die hem naar het schip zou overvoeren, trad een hunner naar hem toe en zei:

'Mijnheer, mag ik zo vrij zijn u te vragen, werwaarts gij u wilt inschepen?'

'Naar Groenland,' antwoordde Egede.



‘O blijf dan thuis, doe dat toch nooit,’ riep de zeeman uit. ‘Indien gij uw leven liefhebt, indien gij vrouw en kinderen niet wilt opofferen, blijf dan, waar gij zijt. De dood wacht u in het onherbergzame Groenland.’

‘Hoe weet gij dat?’ vroeg de predikant ontroerd.

‘Mijnheer, wij komen van Groenland. Kannibalen wonen daar! Wanneer een van ons volk aan wal durfde komen, waren meer dan vijftig Groenlanders gereed hem te overvallen, hem te verscheuren en op te eten. O mijnheer, geef toch uw vrouw en kinderen niet ten prooi aan zulke wilde en wrede heidenen!’

De dienaar Gods stond daar geheel verslagen; hij vouwde de handen en riep: ‘Heere God, help mij! Wees mij genadig! Aan zulk een lot mag ik mijn vrouw en kinderen niet overgeven!’

‘O, trouwe, goede, vaderlijke vriend,’ zo smeekten hem de dorpelingen, ‘blijf toch bij ons. Sla toch de waarschuwing, die God u nog zendt, niet in de wind!’

Nu omringden zij allen hem opnieuw, vielen hem om de hals onder luid snikken, en namen zijn vier kinderen bij de hand, om hen weer met zich terug te voeren. Daar stapte Elisabeth plotseling op de plank, die de boot met de wal verbond, en riep met luider stem: ‘O! gij kleingelovige! Gij denkt, dat dit een teken van de hemel is. En dat kan wel zijn: maar dan een teken niet om terug te keren, doch om ons geloof te beproeven, of wij standvastig zijn. Hans, wees toch een man. Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Hoort gij de verzuchtingen en smekingen van de arme heidenen in Groenland iet meer? Van verre, ver over de zee dringen zij mij in het oor. Gij weet, hoe groot de nood is. Zij is groter, zo het schijnt, dan wij denken. In de naam des Heeren, - in de naam van de Drie-enige God, roep ik u toe: Volg mij!’

Bij deze woorden ging zij de plank over en zette zich in de boot neer. Voor een ogenblik stond haar man daar, overweldigd van schaamte. ‘Heere,’ zo bad hij, ‘reken mij deze zonde niet toe!’ Toen greep hij de kinderen bij de hand en volgde zijn vrouw.

‘Steek af, in de naam des Heeren,’ riep Elisabeth de bootsman toe. Het zeil werd opgehaald en de dorpelingen stonden wenende aan de oever.

En in de boot? Daar zaten de predikant en zijn vier kinderen wenend terneder; maar zijn vrouw stond tegen de mast, met ogen, die straalden van blijdschap, en op haar gelaat was de heilige vreugde van de overwinning des geloofs te lezen.

(wordt vervolgd)



**Stichting  
Zendingsondersteuning  
Suriname**

Op D.V. zaterdag 8 juni organiseert de Stichting Zendingsondersteuning Suriname, voor de 9e keer een rommelmarkt / verkoping op het terrein van Bloem- en Groencentrum Ouddorp, Dijkstelweg 28a. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Wat is er te koop? Advocaat, bloemen en planten, tweedehands boeken, boerenkaas, bolussen, eierkoeken en oliebollen, cake, fruit, jam, fotokaarten, koekjes, outlet kleding, vers gebakken vis, kibbeling en patat, zelfgemaakte soep en belegde broodjes, pannenkoekmeel, nieuwe aardappelen, boodschappen, rommelmarktspullen, speelgoed en ijs van de Mèkkerstee. Voor de kinderen zijn er leuke brandweeractiviteiten, o.a. een ritje maken met de brandweerauto.

De koffie met iets lekkers staat klaar en breng ook een bezoek aan de verkooptafel van de Thuisfrontcommissie met cadeauartikelen, fotokaarten en snoeprollen.

Het zendingsondersteunend werk is geheel afhankelijk van giften uit Nederland, die welkom zijn op rekeningnummer NL03RABO0160887208 t.n.v. SZOS te Gorinchem.

Voor meer informatie, zie [www.szos.nl](http://www.szos.nl).

## UITNODIGING JUBILEUMAVOND 23 MEI 2019

# Ontmoeting

Op D.V. donderdag 23 mei 2019 organiseert de werkgroep een bijeenkomst met betrekking tot het veldwerk op Goeree-Overflakkee.

Komt u ook?

Het betreft hier overigens geen "gewone" avond. Het veldwerk bestaat dit jaar 10 jaar! Daarom een jubileumavond.

We zeggen dit met gemengde gevoelens. Het is droevig dat er nog steeds jongeren zijn die hulp nodig hebben.

We zijn echter ook dankbaar, dat het werk al die jaren door kon gaan en dat er ook veel jongeren op het eiland geholpen konden worden!

We kijken deze avond terug, maar ook vooruit.

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19, 3244 AZ Nieuwe Tonge

We nodigen u nogmaals van harte uit om te komen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Iedereen is welkom!