

# **DE KERKBODE**

*Jaargang 40, nr.22 – 2 mei 2019*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romeinen 14:19*

## ➤ Meditatie

### Het wonder van Pasen

*De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.*  
Psalm 118 : 22

Psalm 118 is vol van Christus. Het is een van de Psalmen van het groot Hallel. Dit Hallel werd tijdens het Pascha gezongen. Ook Christus heeft dat gedaan. In de nacht waarin Hij werd verraden. Het gaat met Hem door lijden tot verblijden. Door vernedering naar verhoging. Die staat van Zijn verhoging is ingezet met Pasen.

De heerlijke boodschap van Pasen is dat Jezus leeft. Hij, Die gekruisigd, gestorven en begraven is, is niet in de dood gebleven, maar is opgestaan tot rechtvaardigmaking van Zijn volk. Hij heeft Zich vernederd tot de diepste diepten der hel. Maar daarna is Hij door de Vader uitermate verhoogd. Zo staat het in onze tekst: *De steen, die de bouwlieden verworpen hadden, is geworden tot een hoofd des hoeks.*

Zo'n steen nam een zeer belangrijke plaats in. Hij werd aan de hoek van de Oosterse woning geplaatst en voegde de hoge muren op die manier samen tot een onverbreekelijke éénheid. Tegelijk droeg de hoeksteen het hele gebouw dat er op rustte. Zo'n steen is daarmee beeld van de dragende en samenhoudende macht, waardoor het hele bouwwerk in stand gehouden wordt. Men koos voor een hoeksteen natuurlijk het allerbeste materiaal. Veel werd er dan ook weggeworpen als ondeugdelijk.

In onze tekst wordt de Zaligmaker vergeleken met een hoeksteen. Dat is een treffende gelijkenis. Steen is immers beeld van vastheid en onbeweeglijkheid. Het werk van God in Christus is onveranderlijk en onvergankelijk.

Wie kon nu denken, dat de steen die de bouwlieden voor het gewone metselwerk afgekeurd hadden, door God tot een hoofd des hoeks gelegd zou worden? Toch is dit met Christus geschied.

Hij werd afgekeurd. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Hij is verworpen door de bouwlieden. De bouwlieden waren de leidslieden in die tijd. Zij namen niet het hemels bestek als maatstaf. Zij bouwden naar eigen inzichten. Zij bouwden zonder deugdelijk fundament. Het waren mensen die aan de oppervlakte bleven. Ze daalden niet af in de diepte. Ze legden de stenen om te bouwen op ondeugdelijke gronden neer. Het fundament rustte op eigen werk. Het doel was zelfbehoud. En de weg daarnaartoe was eigengerechtigheid en uitwendige vroomheid.

Geliefde lezer(es), zulke bouwlieden zijn er nog. Wij zijn het! Van nature wordt de Hoeksteen ook door ons verworpen. Dat gebeurt namelijk daar waar we Hem Zijn koningschap ontzeggen, Zijn priesterschap ontnemen en Hem niet in Zijn profetisch ambt erkennen.

Christus wordt verworpen door een ieder die door de werken van de Wet gerechtvaardigd wil worden. Hij wordt verworpen door een ieder die de zaligheid zoekt bij zichzelf of bij anderen, maar niet bij deze enige Zaligmaker. In ons afkerige hart en in ons vijandig leven is er van nature geen plaats voor Hem. Hij is voor ons een lastige Steen, Die niet past in óns bouwsel. Wij verwerpen Hem daarom. Wat is het een wonder als de Heilige Geest dat zondekwaad gaat openleggen in ons leven in de weg van de ontdekking. Dan krijgen we daar oog voor. En dan gaan we daar leed over dragen! Dan gaan we schuld bewust en schuld belijgend erkennen de grootheid van ons kwaad, dat wij die Steen hebben verworpen.

Geliefde lezer(es), wanneer de Heilige Geest alle steun- en rustpunten in onszelf en onze eigen bouwsels wegneemt en ons de noodzakelijkheid en onmisbaarheid laat zien van Christus, de Hoeksteen, het enige Fundament, dan wordt alles anders. Je durft niet langer te werken aan het gebouw van eigen hoop en zaligheid. Je ziet dat gebouw in elkaar storten. Je vindt er de dood. Maar zo, terwijl je wordt ontgrond in jezelf, komt er een hartelijk verlangen om gegrond te worden op Christus. Nu is Hij niet langer een lastige Steen voor je, een Steen des aanstoots. Nee, nu wordt Hij voor u uitverkoren en dierbaar. En onder de puinhopen van uw huis van eigengerechtigheid vandaan schreeuwt u om de levende Christus, Die van God ten hoofd des hoeks gelegd is.

Gode zij dank was het graf voor Hem niet het laatste. Het is niet bij Goede Vrijdag gebeven. Het is Pasen geworden. God heeft Zijn Zoon met eer verhoogd. De bouwlieden hebben Hem verworpen, maar de Vader heeft Hem aangenomen. De Verworpene is Gods Verkorene. De Borg, Die tot zonde en vloek was geworden en van God verlaten, was tegelijkertijd bij God toch uitverkoren en dierbaar.

Op Hem rust heel het Godsgebouw. Voor God wordt geen werk vol bevonden, dan alleen het volbrachte Borgwerk van Jezus Christus. Daardoor kunnen zondaren als levende stenen worden ingevoegd. Niemand kan een ander fundament leggen gegrond op recht en gerechtigheid dan hetgeen door God gelegd is. In Hem vindt Gods Kerk alles wat zij nodig heeft voor in dit leven en in sterven, voor tijd en voor eeuwigheid.

Maar willen wij tot die levende Kerk behoren, dan zullen we wel moeten weten van de weg van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan zullen we ontdekt zijn aan de zondigheid van ons eigen werk, en door de Heilige Geest gesteld op die van God gelegde hoeksteen. Hier hebt u de toets, de zelfbeproeving. Of we met het cement van het geloof met deze Steen zijn verbonden. Het is van levensbelang om niet te bouwen op zandgrond, maar op dit rotsvaste Fundament. Er is geen vastheid, geen heil en geen leven dan in Hem alleen. Alles waar wij een grond van maken of een grond menen te hebben buiten Christus, is geen grond. Hoe wij dat ook inkleden. Wij zijn geneigd om voor de zaligheid mogelijkheden te zoeken in onszelf. We willen zo graag een bevestiging van onze werken en ijver. We begeren een kroon op

onze tranen, gebeden en gevoeligheden te ontvangen. Maar zo werken we buiten het Fundament Christus Jezus om. Gelukkig als er door Gods genade plaats wordt gemaakt in ons hart voor de Hoeksteen, voor het Fundament. En dat voor het eerst en steeds opnieuw.

In de tekst klinkt een welmenende roep. Luister maar. De bouwlieden hebben de Steen verworpen. Verwerpen kan alleen als Hij ons is aangeboden. Christus wordt ons aangeboden! Hij wordt u gepredikt als de enige Naam tot zaligheid, in het Evangelie geopenbaard. Wij worden indringend en welmenend geroepen om tot deze levende Steen te komen. Daarom is het door eigen schuld als wij voor eeuwig verloren gaan. Aan de andere kant is het enkel genade als wij dit Woord ter harte leren nemen. Dan zullen we belijden met vers 23: *Dit is van den HEERE geschied.*

Lezer(es), wat doet u met de Zoon Die door de Vader in deze wereld is gezonden? Er zijn maar twee mogelijkheden: óf we lopen ons te pletter op die Steen, óf we worden erop gebouwd.

Dwars door alle tegenstand heen volvoert God Zijn raad. Hij maakt naar Zijn verkiezende liefde bouwstenen los uit de donkere steengroeven van zonde en schuld. Door Gods Geest en Woord worden ze pasklaar gemaakt voor het grote bouwwerk dat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen.

Wie eenmaal op het vaste Fundament is gezet, blijft voor eeuwig daarop gefundeerd. De Steen zal u dragen, net zoals de hoeksteen het volle gewicht van de muur draagt. Zijn genade zal u schragen; Zijn trouw zal u bewaren, en Zijn goedheid zal u Thuisbrengen.

*Dit werk is door Gods alvermogen,  
Door 's Heeren hand alleen geschied;  
Het is een wonder in onz' ogen.  
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.*

ds. D. Zoet

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 5 mei**

9.30 uur: Ds.D.Zoet

18.30 uur: Ds.D.Zoet

Collecten: 1 fonds noodlijdende gem. en pers., 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 8 mei**

19.30 uur: Ds.D.Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

## **Zondag 12 mei**

9.30 uur: Ds.D.Zoet

18.30 uur: Ds.D.Zoet

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## **Overige bijeenkomsten:**

**Dinsdag 14 mei:** Kerkenraad

## **➤ Uit de kerkenraad**

### **Verkiezing ambtsdrager**

Met betrekking tot de vacature van ouderling worden de belijdende mannelijke leden van de gemeente opgeroepen aanbevelingen in te dienen voor lidmaten die in aanmerking komen voor de vervulling van de genoemde vacature. Als kerkenraad nodigen wij u hiertoe hartelijk uit en het voornemen is om in de kerkenraadsvergadering van 14 mei over te gaan tot verkiezing van een ouderling.

Het indienen van de aanbeveling dient schriftelijk en ondertekend plaats te vinden en ingeleverd te worden op het adres van de scribe van de kerkenraad. Het indienen van de aanbeveling mag ook via het versturen van een e-mail naar de scribe van de kerkenraad. Het e-mailadres is: [scribe@hhgouddorp.nl](mailto:scribe@hhgouddorp.nl) Wilt u dan wel aangeven uw eigen naam en woonadres als indiener. Anders weten we niet wie de indiener is van de ontvangen aanbeveling en helaas moeten we dan de aanbeveling naast ons neerleggen.

Het indienen van de namen is mogelijk tot en met zaterdag 11 mei.

Met betrekking tot de verkiezing van ambtsdragers nog de volgende aandachtspunten:

- Let u erop dat u geen naam indient die overeenkomt met bloed- of aanverwantschap t/m de 2<sup>e</sup> graad van een zittend ambtsdrager. Dit betekent dat u niet een (schoon)vader, (schoon)zoon, broer of zwager kunt voordragen.
- Diakenen komen niet in aanmerking voor verkiezing wanneer zij al voor de 3<sup>e</sup> termijn zitting hebben in de kerkenraad. Op dit moment betreft het alleen diaken
- Wilt u deze verkiezing gedenken in uw gebeden?

Scriba

## **Examens**

Voor veel van onze jonge vrienden staat de eindexamentijd weer voor de deur, of is deze misschien al begonnen voor wat betreft de praktijkexamens. Als het goed is, wordt daarmee een periode van hard werken afgesloten. Nog even een eindspurt, en het felbegeerde diploma kan in ontvangst worden genomen. Best een spannende tijd, toch? Heb ik mij wel voldoende voorbereid? Heb ik mijn talenten, gaven en capaciteiten wel goed besteed? Begrijpelijke vragen. Goede vragen ook. Maar er schuilt ook een gevaar in. Het gevaar dat je het teveel van jezelf verwacht, en niet alleen van de Heere. Weet je wat Jakobus je aanraadt? 'Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal (!) hem gegeven worden.' (Jak. 1:5). Zo'n voorbereiding op je examens zal niet ongezegd blijven. Nee, dan zal de Heere je zeker geven wat Hij belooft. Begin daarom ieder examenblok met een gebed om Zijn zegen. Lees en overdenk een stukje uit Zijn Woord. Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden recht maken (Spr. 3:6).

Vergeet vooral ook niet dat je zeker voorbereid moet zijn op dat éne grote eindexamen: het einde van je leven en het ontmoeten van je Schepper. Wat is daarvoor nodig? Dat je op de leerschool van de Heilige Geest mag komen. Op die school zak je steeds weer, en wordt je steeds dommer. Maar juist zo wordt er plaats gemaakt voor de Heere Jezus. En aan het eind van die schooltijd ontvang je geen diploma. Nee, maar dan mag je worden bevorderd om eeuwig bij de Heere te mogen zijn.

Wij wensen je van harte een goede examentijd toe!

## **Voor u gelezen I**

### ***Gebed bij de opstanding van Christus***

Wie zou niet wensen een ogenblik te leven, indien Jezus, Die het Leven van ons leven is en de Troost van onze ziel is, niet leefde? Ach, verleen mij toch, mijn Zaligmaker, dat ik opsta uit het graf van de zonden en de banden, die mij in mijn geestelijke leven hinderen, daar laten, en dat ik in een nieuw leven en wandel verschijnen en steeds voortgaan mag.

Laten mijn geestelijke vijanden ook aan mijn voeten liggen, en laat mij de ene na de andere overwinning op hen behalen. Leef U in mij, Heere Jezus, en bewijs U krachtig in mijn hart door Uw Woord en Geest, opdat de lautheid en traagheid die mij nog aankleeft, verdwijnen mag. Ach, het bedroeft mij dat ik nog zo traag en slaperig in al mijn heilige oefeningen ben. Laat toch de Geest des levens over deze doodsbeenderen blazen, dat zij eens behoorlijk levend worden.

Maak mij ijverig in mijn gebed, vurig in de liefde, vaster en sterker in het geloof en blijmoediger in de hoop. Zodat ik door alle verhinderingen van vlees en bloed, kloekmoedig heendringen en zeggen kan: Nu leef ik, 'doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.' Dat ik dus, mijn Heiland, mijn gehele leven door, waarlijk levend, U mag navolgen.

En als eindelijk mijn sterfuur komt, zo openbaar alsdan in alle kracht de troost van Uw opstanding aan mijn hart. Al wandelde ik dan in het duistere dal van de dood, zo zal ik geen kwaad vrezen: Want U, o Vorst des levens, bent bij mij, Uw staf vertroost mij, dat U mij, Uw schaap dat van U gekend is, dat Uw Naam volgt, dat naar Uw stem hoort, niet zult verlaten maar het eeuwige leven geven.

*Conrad Mel (1666-1733)*

## Voor u gelezen II

### **Gods dag**

De andere dagen van de week worden grotendeels gebruikt voor aardse dingen, deze dag voor de hemelse. Op de weekdays verzamelt men stro, maar op deze dag parels.

*Thomas Watson (1620-1686)*

### **Tenslotte**

Gemeente, de meimaand is aangebroken. In de natuur is de zangtijd gekomen. De bloemen ontluiken, de vogels zingen hun hoogste lied. Hoe schoon is de schepping, wat een verscheidenheid. Wat een schakering. En alles heeft één ding gemeen: het draagt alles het merk van de Schepper. Zangtijd in de natuur. Zo is er geestelijk ook verscheidenheid, in het genadeleven. De één mag roemen, de ander moet klagen. Zou ik me toch nog bedrogen hebben? En dan toch ook weer roemen. Een wonderlijke verscheidenheid. Mogen wij al weten van het herscheppende genadewerk in ons zieleleven? Temidden van alles wat verdriet en drukt in het persoonlijke en gemeentelijke leven en in het wereldgebeuren, werkt God nog steeds in een volk. Nee, niet allen maken deze zangtijd mee. Sommigen zitten nog in de winter. Toch, na de wintertijd breekt voor Gods kinderen een lentetijd aan. Christus vernieuwt door Zijn Geest het gelaat van Zijn kerk. Hij doet Zijn Kerk bloeien. Weten wij daar al iets van? Het is lente. Heerlijke tijd in de natuur. Maar:

*Des Heeren wet nochtans  
Verspreidt volmaakter glans,  
Dewijl zij 't hart bekeert.*

Dat schenke de Heere u, jou en ons, voor het eerst en telkens weer opnieuw. Ontvang allen een hartelijke groet.

*Uw en jouw kerkenraad.*

## ➤ **Van de diaconie**

### **Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen**

HERSTELD  
HERVORMDE KERK

D.V. zondag 5 mei staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten

en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2019 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken.

Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% vermindert.

Naast stimulering van het beroepingswerk is de collecteopbrengst ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds.

Voor de komende jaren zijn er weer diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 149.500 opgenomen voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Ongeveer € 95.000 van dit bedrag komt uit de collecteopbrengsten.

Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meelevens en collectegaven.

## ➤ Algemene berichten

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal



verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## **➤ Onze leden**

### **Ledenadministratie**

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hggouddorp.nl](mailto:administratie@hggouddorp.nl) of [scriba@hggouddorp.nl](mailto:scriba@hggouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## **➤ Verenigingen**

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterzadje'**

*Afscheid oudste groep*

In overleg met Ds. Zoet heeft het bestuur besloten om de afscheidsavond van de oudste groep twee weken naar voren te plaatsen en wel op vrijdagavond 28 juni 2019. Ouders, grootouders en verdere belangstellenden zet deze datum alvast in uw agenda. Uitnodigingen worden ter zijner tijd aan de ouders van de kinderen toegestuurd.

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Zondag 12 mei is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Dit is de laatste keer dat we met elkaar JV hebben voor de zomervakantie. Er wordt een inleiding gehouden over het thema "Daniël en de leeuwenkuil" naar aanleiding

van het boek "Jong zijn in 2 werelden". De JV-middag zal beginnen om 14.30 uur. Van harte welkom!

### **Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Op dinsdag 14 mei hopen we voor de laatste keer van dit seizoen bijeen te komen voor de jaarvergadering. Dominee Zoet hoopt een lezing voor ons te houden. Deze morgen zal er een bestuursverkiezing worden gehouden. Ook hopen we een kort moment stil te staan bij het afscheid van mevrouw Zoet, als presidente van onze vereniging. Om alles met orde te laten verlopen willen we deze ochtend **een halfuur eerder beginnen: Inloop vanaf 8.30 uur, aanvang 8.45 uur.** Allen heel hartelijk welkom! Zoals gebruikelijk is er voor de jongste kinderen oppas. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: (0187-845767) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

## ➤ **VakantieBijbelWeek zomer 2019**

### **Herhaalde oproep vrijwilligers VakantieBijbelWeek 2019**

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse VakantieBijbelWeek (VBW) alweer in volle gang. We zien er als team naar uit om kinderen weer leerzame en gezellige dagen te geven, waarbij Gods Woord centraal mag staan.

Dit kan niet zonder hulp van vrijwilligers! Daarom de vraag of jullie (ook) dit jaar zouden willen helpen op de VBW.

De taken bestaan onder andere uit het begeleiden van een groepje kinderen tijdens die dagen, eventuele (knutsel)voorbereidingen en andere activiteiten.

De VBW zal D.V. plaatsvinden in Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) op de volgende data:

- dinsdag 27 augustus a.s. van 8.00 tot 11.00 uur;
- woensdag 28 augustus a.s. van 8.30 tot 11.00 uur;
- donderdag 29 augustus a.s. van 13.45 tot 19.30 uur.

We nodigen jullie van harte uit om te komen helpen, indien mogelijk alle dagen. In het geval dat jullie één of twee dagen beschikbaar zijn, horen we graag welke dag(en) dit is/zijn.

Op alle dagen is er ook kinderopas aanwezig. Mocht er oppas nodig zijn, dan horen wij dit graag.

Tijdens de VBW wordt er zowel binnen als buiten gewerkt. Binnen knutselen de kinderen van 4 t/m 6 jaar met papier/karton/etc. en buiten werken de kinderen van 7 t/m 12 jaar met hout. Willen jullie bij het aanmelden als vrijwilliger doorgeven wat je voorkeur is: of je liever binnen of buiten helpt? Dan proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Voor jullie, als vrijwilligers, is er een **informatieavond op D.V. 20 juni a.s. om 20.00 uur in Eben-Haëzer.** We vinden het fijn als jullie die avond aanwezig

kunnen en willen zijn. Een en ander zal dan worden uitgelegd en besproken. Ook is er gelegenheid om onderling kort ideeën uit te wisselen over het te knutselen onderwerp dat jullie die avond te horen krijgen.

Opgeven als vrijwilliger kan tot **uiterlijk D.V. vrijdag 24 mei a.s..** *Vergeet dan niet*

*1) het aantal dagen;*

*2) de eventuele kinderoppas;*

*3) je voorkeur naar binnen of buiten helpen* te vermelden.

Als vrijwilliger kunnen jullie je opgeven door te mailen naar [vakantiebijbelweek@hngouddorp.nl](mailto:vakantiebijbelweek@hngouddorp.nl). We zien uit naar jullie reacties!

Hartelijke groet,  
Team VBW

## ➤ **Hometeam Speranta**

### **Verlof Jantina**

Zoals u wellicht al weet, hoopt Jantina met haar gezin **D.V. woensdag 8 mei** op verlof te komen. Door velen lang naar uitgezien, maar nu gaat de tijd hard en is het al bijna zover.

We geven even een aantal dingen aan u door.

### **Huisvesting**

We zijn een tijd druk bezig geweest om huisvesting voor hen te vinden. Veel mensen hebben meegedacht en gaven tips. Bedankt daarvoor!!

Er bleek minder beschikbaar dan gehoopt. Ze hopen nu in een stacaravan op het erf van Jantina's ouders te verblijven.

### **Presentatie**

Jantina hoopt **D.V. woensdagavond 15 mei** een presentatie te geven in Eben-Haëzer. Dit organiseren we samen met de Zendingscommissie. Aanvang: 19.30 uur. We merken dat er de laatste tijd al regelmatig zendings- of evangelisatieavonden zijn gehouden. Toch hopen we velen van u te ontmoeten. Belangstelling vanuit de eigen thuisgemeente zal Jantina en haar gezin goed doen!!

### **Kimofair/broodjesactie**

Hebt u de broodjesactie al gezien in de kerkbode? U kunt heerlijke broodjes e.d. bestellen en ophalen op de Kimon-fair. De fair is op **D.V. zaterdag 25 mei van 9.00–14.00 uur** aan de Dijkstelweg 18.

We zoeken nog rommelmarktspullen!

Op de fair is voor elk wat wils. Wat kunt u zoal bij ons vinden? Een rommelmarkt en een heerlijk terras waar u even uit kunt rusten om iets te drinken met wat lekkers. Verder worden er groente en fruit verkocht met o.a.

bloemkool, komkommer, prei, meloenen, appels, aardbeien. Bloemen en perkplantjes. Broodjes en andere lekkernijen van de Echte bakker Akershoek. Adullam zal er zijn met snoep en kruiden, Boekhandel Akershoek met boeken en cd's. Kaarten van Posthuys. En niet te vergeten de heerlijke boerenkaas van Van Schaik. Ook zal Puur Geluk aanwezig zijn met leuke tassen en mode accessoires, zoals een nieuwe tas, portemonnee, sjaal of horloge. Wat is er leuker dan je haar laten invlechten of zelfs laten knippen, ook dit kan op de fair. Daarnaast is er ook patat met een frikandel, kroket of heerlijke kibbeling. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht en er zijn allerlei activiteiten te doen met een spelletjeskaart. Meedoen = altijd prijs!  
De opbrengst van de fair is voor het werk van Jantina in Roemenië.  
Tot ziens op onze gezellige Kimon-fair!

### **Kindermiddag**

Op **D.V. woensdagmiddag 12 juni** organiseren we een kindermiddag in de pluktuin van de fam. Tanis. Jantina hoopt samen met haar kinderen een leuke presentatie te geven. Daarna gaan we iets leuks knutselen. We hopen verschillende dingen te knutselen, dus je kunt kiezen. In een volgende kerkbode zullen we jullie hier meer over informeren! Maar dan kun je de datum alvast reserveren!

Voor deze middag zoeken we nog een paar (jonge) vrijwilligers.

### **Vertrek Jantina**

**D.V. woensdag 19 juni** hopen ze weer naar Roemenië te vertrekken.

Mocht u Jantina willen spreken of uitnodigen voor een presentatie of een bakje koffie? Ze is tijdens hun verlof telefonisch bereikbaar op 682736 en via de mail: [jan10am@live.nl](mailto:jan10am@live.nl)

## **➤ Activiteitencommissie kerkbouw**

### **Boekenmarkt**

Graag wijzen we u op de boekenmarkt die we D.V. zaterdag 1 juni hopen te houden bij de fam. Van Koppen, Duinkerkerweg 1

### **Puzzelrit 2<sup>e</sup> pinksterdag**

Houd u/jij nog rekening met de auto en fiets puzzelritten die we D.V. maandag 10 juni weer hopen te houden?

### **Zomermarkt**

We hebben gelukkig al een flink aantal aanmeldingen om te helpen bij de zomermarkt D.V. zaterdag 20 juli maar we kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Opgeven kan via ons mailadres: [ac.hhgouddorp@gmail.com](mailto:ac.hhgouddorp@gmail.com) of even bellen naar, tel. 06-16656049.

Mogen we op u/jou rekenen?

## ➤ Evangelisatiecommissie 'De Vuurtoren'

### Terugblik evangelisatieavond dhr. Van Drunen

Vrijdagavond 26 april was dhr. Van Drunen, evangelist in Emmen in ons midden om het één en ander te vertellen over zijn werk daar. Na de opening kreeg hij het woord en nam ons in gedachten mee naar de evangelisatiepost. Hij mag daar werken het werk dat ten diepste Gods werk is en daarom gebeuren er ook wonderen. Al 25 jaar mag hij evangelist zijn in Emmen en sinds kort is er een nieuwe locatie betrokken waarin naast een inloophuis ook een kringloopwinkel is gevestigd, op deze locatie worden diverse activiteiten georganiseerd om op eenvoudige wijze de bevolking kennis te laten maken met de Bijbel. De doelgroep waar de aandacht in het bijzonder naar uitgaat kunnen we vinden in Lukas 15, gevallen mensen, hoeren en tollenaars, veracht in de maatschappij maar ze hebben de aandacht van Christus. Deze opdracht kregen we ook mee om aandacht te hebben voor iedereen maar in het bijzonder het verachte in de samenleving. Verschillende voorbeelden uit de praktijk deelde dhr. Van Drunen met ons waarin iedere keer weer naar voren kwam de liefde tot onze naaste maar ook de liefde die God heeft voor zondige mensenkinderen. Laten wij die aandacht ook hebben voor onze naaste want ze hebben net als wij een ziel voor de eeuwigheid.

Terugziend op een indrukwekkende avond mogen we nog vermelden de opbrengst van de collecte € 324,80. Na de Heere hartelijk dank voor deze gaven maar ook voor uw/jouw aanwezigheid.

## ➤ Puzzelhoekje

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hggouddorp.nl](mailto:puzzel@hggouddorp.nl).

### Zending

*Als je vader een nieuwe baan zoekt, solliciteert hij. Hij krijgt een uitnodiging tot een gesprek en als het goed gaat, wordt hij benoemd. Zo gaat het in de kerk niet. In de kerk roept de Heilige Geest tot zendingswerk. Lees maar...*

Barnabas en Saulus zijn dominee in de kerk van Antiochië. Op een dag zijn de gemeenteleden bij elkaar om te bidden en te vasten. Ze willen zich nergens door laten afleiden en daarom eten en drinken ze niet. Zo hebben ze alle tijd voor de Heere en Zijn dienst. Onder het bidden spreekt de Heilige Geest. Hij vertelt dat Hij Barnabas en Saulus geroepen heeft tot zendingswerk en dat de tijd daarvoor nu gekomen is.

De Heere Jezus gaf Zijn discipelen bij Zijn hemelvaart een opdracht: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. De discipelen zijn uitgegaan, overal heen.

Bij zijn bekering had God het al tegen Paulus verteld: 'Ik zal u ver tot de heidenen zenden.' Paulus is toen niet zelf op reis gegaan. Hij heeft gewacht op Gods tijd. Het is voor de gemeente in Antiochië duidelijk: Barnabas en Paulus kunnen hier niet blijven. De Heere heeft hen nodig om als zendeling het Woord van God bij de heidenen te brengen.

De gemeenteleden bidden voor Barnabas en Paulus en het werk dat ze zullen gaan doen. Ze vragen om Gods zegen en bescherming. En of de Heilige Geest hen de juiste woorden wil geven om over Hem te vertellen.

Overal waar ze komen, preken ze eerst in de synagoge. Daar stuiten ze echter op veel weerstand. De Joden willen niet geloven dat ze door geloof in de Heere Jezus zalig kunnen worden.

De heidenen komen al snel aan Paulus en Barnabas vragen of ze het Evangelie ook aan hen willen vertellen: Wie de Heere Jezus is en hoe ze zalig kunnen worden. Veel heidenen luisteren en geloven de boodschap. Hier laat de Heilige Geest zien dat Hij helpt in de verkondiging van het Woord.

Na de tijd van Paulus en Barnabas zijn veel zendingen uitgezonden. Overal waar ze komen, werkt de Heilige Geest in de harten van mensen. Nog steeds gaan er zendingen uit om over heel de wereld het Evangelie te vertellen. Vanuit ons dorp is Jantina uitgezonden naar Roemenië, jullie kennen ook vast wel de families die voor de MAF in Suriname werken. Bid voor hen om kracht en hulp van de Heilige Geest. Dat hebben zij nodig!

Voelen we ons ook aangesproken door de Heere Jezus met deze opdracht? Dat kan ver weg, dat is héél mooi, als de Heere je voor dat werk roept. Maar ook dichtbij kun je een kleine zending zijn. Het is belangrijk dat je met je woorden en daden laat zien aan anderen dat je een christen bent, die de Heere wil dienen. De Heere kan dat zo gebruiken dat ook anderen meer over Hem willen weten.

### **Puzzel 972 - Zendingsofdracht**

We hebben een opdracht die de Heere Jezus na zijn opstanding gaf aan Zijn discipelen hieronder versleuteld. Kun jij de code kraken? Wat staat er? Tip: Lees het verhaal.

#### *Versleutelingstabel:*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17				8				6				
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	24						18		20			

#### *Versleutelde zin:*

	A	A	
13	17	17	11

	A	
15	17	10

	E		E	
14	8	10	8	10

O			E		W	I			
24	10	15	8	22	20	6	4	7	11

A			E		O		E		
17	12	15	8	1	24	12	23	8	10

	E		E			E
15	8	26	8	12	1	8

	O		E			E	I			E	
15	24	21	8	10	15	8	6	10	15	8	10

	A	A			E	
10	17	17	9	15	8	7

	A		E			,	E			E	
1	17	15	8	22	7		8	10	15	8	7

	O	O			,	E			E	
26	24	24	10	7		8	10	15	8	7

	E	I		I		E	
14	8	6	12	6	13	8	10

	E	E			E	
13	8	8	7	11	8	7



Deze puzzel **nog niet** inleveren! Veel succes.

## ➤ Hans Egede – de apostel der Groenlanders

Door E. Gerdes 1821-1898

### HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING

En jij weet toch, dat ik meer weggeef, dan onze omstandigheden soms toelaten. Ik was bang, dat jij er om lachen zou, en denken, dat het zo erg niet was, maar grieft u deze smaad en ondankbaarheid niet? En was dat alles nog maar! Maar hoe gaat het op de vrouwenbijeenkomst Dorcas? Sinds geruime tijd wordt ik daar geregeld gedwarsboomd door juffrouw Wilmsen, die alles, wat ik voorstel, bestrijdt, en die, daar zoveel meer in de melk te brokken heeft dan wij, de vrouwen tegen mij inneemt door allerlei onbeleefde aanmerkingen, zodat ik mij in haar midden bevind als een vreemde en als iemand, die niet

waard is aangekeken te worden. Menigmaal nam ik mij voor niet weder te komen, maar daarin werd ik teruggelaten door de vrees, dat de lastertong mij zou nageven, dat ik zulks uit onverschilligheid jegens de armen deed. Mij dunkt, ik behoef u niet meer te zeggen, om u te doen gevoelen, dat, hoe aangenaam het mij hier vroeger ook was, en hoezeer ik mij hier thuis gevoelde, ik mij tegenwoordig bijna als een volslagen vreemdeling gevoel.'

Toen de arme vrouw uitgesproken had, rekende zij op enige vertroostende woorden van haar echtgenoot; maar toen zij een glimlach op zijn gelaat bespeurde, werd zij verdrietig.

'Hans,' zei zij, 'hindert u dat niet? Hebt gij geen goed woord voor mij? Heb ik dan alles verkeerd gedaan?'

'O neen, lieve vrouw. Ik wil u niet beschuldigen, noch vrijspreken. Vergeef mij, indien ik mij minder bezig houd met uw grieven, dan wel met haar gevolgen. Zeg mij eens openhartig alles, wat u op het gemoed ligt; want ik heb menen op te merken, dat gij een wens op het hart hebt, die ge tot nog toe voor mij verborgen hebt gehouden. Zeg mij eens, wat zou gij wel willen doen?'

Elisabeth bloosde, worstelde een enkel oogenblik met zichzelf, maar hervatte toen zonder schroom: 'Mijn schone verwachtingen, mijn vreugde en mijn vrede zijn hier in Vaagen geheel voorbijgegaan. Daar is wel een andere plaats te vinden, waar het beter is dan hier.'

'En welke zou die plaats wel zijn?'

Elisabeth zweeg.

'Indien het Groenland eens ware!' zei haar man. 'Ik zie,' vervolgde hij, 'dat gij ontstelt. Maar indien deze kleine verdrietelijkheden eens tekenen van God waren? Zou wellicht de Heere bezig zijn de banden te verbreken, die u aan dit plekje grond binden? Elisabeth Gods wegen zijn wonderlijk. Menigmaal zijn wij zo kinderachtig, dat de Heere ons als kleine kinderen moet behandelen. Maar de oude roeping naar Groenland nu eens een oogenblik daargelaten, zo druk ik u toch ernstig op het hart: Laten deze kleine hindernissen u niet storen in de vervulling uwer plichten. Aan elke rozenstruik vindt men doornen. Maar met het oog op Groenland is het een geheel andere zaak. Gij weet, wij zouden op tekenen wachten. De Heere heeft tot mij zeer duidelijk gesproken, en ik voor mij weet, dat Groenland mijn bestemming is. Zouden misschien deze moeilijkheden nu de voor u bestemde tekenen zijn? Ik wil mijn mening u niet opdringen, en sta niet op een onmiddellijk antwoord,' vervolgde hij, 'maar draag deze vraag eens biddend op aan de Heere, en zeg mij eens, morgen of overmorgen of ten derden dage, wat Hij u antwoordde.'

'Dat zal ik doen,' zei Elisabeth, terwijl zij in diep nadenken de kamer verliet.

De volgende dag kwam zij de kamer binnen met een helder gelaat, waarop duidelijk te lezen stond, dat zij tot een beslissing gekomen was. 'De Heere heeft gesproken!' riep zij uit. 'Dank de Heere met mij, want Hij is genadig geweest over de dwaasheid Zijner dienstmaagd! De halve nacht heb ik in gebed doorgebracht en Hij heeft geantwoord. De Heere wil, dat gij naar Groenland gaat, en ik ga met u, nog heden, indien het zo zijn moet. Toen ik de kleine Paulus deze morgen vroeg of wij naar de heidenen in Groenland zouden



gaan, antwoordde hij: 'Ja, en dan zal ik hun van Christus vertellen en hun het Onze Vader leren.'

Zeer bewogen wierp zij zich in de armen van haar echtgenoot, die niet minder aangedaan was.

'God zij geloofd!' riep deze uit. 'Reeds zes jaren lang heb ik naar dit uur verlangd. Nu is het zover gekomen en alle moeite is vergeten. De Heere zegene u, lieve vrouw!'

'En wilt gij mij al mijn zelfzucht en stijfhoofdigheid vergeven? Ik ben niet waard u ter zijde te staan in de arbeid uwer liefde. Ik gevoel mij schuldig, de wil des Heere te hebben weerstaan.'

(Wordt vervolgd)

### Gezocht vrijwilligers in de Vliedberg

Vindt u het fijn om net iets extra's voor iemand te betekenen? Dan zijn wij opzoek naar u.

Wij zoeken vrijwilligers voor onder andere:

\*Koffie schenken

\*Activiteitenbegeleiding

\*Ondersteuning bij het ontbijt/middagmaaltijd

\*Maaltijdbezorgers

Heeft u interesse neem dan contact op met: [receptie@vliedberg.nl](mailto:receptie@vliedberg.nl)

### Kom naar de Jongemannendag

Zaterdag 25 mei 2019 van 10.00–12.30 uur wordt in het Kerkgebouw de Fontein, Overste J.M. Kolfstraat 16, te Kesteren onze jaarlijkse Jongemannendag gehouden. Dit jaar verwachten we heel veel jonge mannen. We willen immers met elkaar spreken over: **Gasten en vreemdelingen op aarde**. Daarom is het zo belangrijk dat jij er bij bent. Er worden twee referaten gehouden: vanuit Bijbels theologisch perspectief door ds. W. Nobel te Kesteren en vanuit Bijbels praktisch perspectief door ds. R.W. Mulder te Montfoort. Vanaf 9.30 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Ter afsluiting van deze ochtend wordt een broodje aangeboden. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Wel is er een collecte voor de onkosten. Zijn er vragen dat kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Beekman -[mannenbond@hkh.nl](mailto:mannenbond@hkh.nl) Wij rekenen op jullie komst en we hopen velen jongeren in Kesteren te mogen begroeten. Voor al het onze geldt: Deo Volente.