

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 21 – 18 april 2019



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.*

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Van blijde troost en vreë

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan. (Matth. 28:5b en 6a)

De Heere is waarlijk opgestaan! Dat is de blijde Boodschap van Pasen. Maar voor die Boodschap moet plaats gemaakt worden in ons hart door de bediening van de Heilige Geest. Dat zien we bij de vrouwen.

Ze komen aan bij het graf van Jezus. Maar voor hun komst, is er ook al een ander tot het graf gekomen. Een engel des Heeren. Deze gezant heeft de grote Koning uitgeleide gedaan uit Zijn graf. En tegelijk blijft hij nu als opstandingsbode wachten op de naderende Kerk des Heeren, die Jezus heeft gekocht met Zijn bloed.

Daar komen de vrouwen aan. Maar wat schrikken ze als ze deze heilige troongeesst zien. Bevreemd u dat? Ach, waar de hemel opengaat en zich openbaart, daar komt schrik en vreze. Dat is een gevolg van de zonde in het paradijs. Daarom is het zo'n wonder dat de engel tegen de vrouwen mag zeggen: *Vreest gijlieden niet.* Ú hoeft niet te vrezen. Dat woord hadden de wachters niet gehoord. Hun vrees werd niet gestild. Maar bij deze vrouwen gebeurt dat wel. En dat is nodig. Want zolang zij door vrees zijn overvallen, kan hun zielsoor de boodschap van Paasvrede niet horen. Daarom klinkt hun eerst toe door de gezant van 's hemelswege: *Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus.*

Want ik weet. Deze engel kent de vrouwen. Hij weet wat er in hun hart leefde en wat hen naar het graf dreef. De engel heeft deze wetenschap niet van zichzelf, maar van God. Er is wetenschap bij den Allerhoogste! Hij is de Hartenkenner. En nu blijkt zo troostrijk, dat deze vrouwen in hun zielsverdriet, in hun zoeken, bekend zijn bij God in de hemel. God heeft Zelf dit zoeken in hen gewerkt!

Want ik weet, dat gij zoekt Jezus! Zo weet de Heere op het allervolmaaktst waar het ook ons om te doen is. Ja, om wie is het ons te doen? O geliefde lezer(es), is het u waarlijk om Jezus te doen in uw leven? De ware liefde, die Gods Geest uitstort in het hart van een zondaar als vrucht van Christus' liefde, gaat het namelijk enkel om Hem. Om Hem alleen. Die liefde zoekt zichzelf niet. Die zoekt het Zijne. Ja, Hem Zelf. Deze vrouwen hebben de liefde Gods in hun hart. U ook? Zij worden door die liefde gedreven, naar het Voorwerp van hun liefde: Jezus. Zij konden Hem niet missen.

Want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Het gaat hen dus door Jezus om Jezus. Om de Gekruisigde Jezus. Ze begeren Hem te dienen in de liefde met hun liefde. Daarom zoeken ze Hem. Onvergetelijke tijden hadden ze beleefd, toen ze omgang met Hem mochten hebben. Toen Hij tot hun hart sprak

en ze Zijn gevoelige tegenwoordigheid mochten ervaren. Ze wensten dat dit altijd zo zou zijn gebleven. Maar nu is Hij begraven. En hun geloof en hoop lijken ook begaven te zijn. Maar de liefde niet. Die leeft in hun harten. *Want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN.* En in die liefde gaan ze met hun liefdesbewijzen naar het graf.

Zo komen ze met hun meegenomen specerijen bij de dood. Ja, ze komen er uiteindelijk mee in de dood terecht. Dat is nodig. Want niet gij zult Hem dienen met uw gaven. Maar Hij zal u als de Opgestane dienen met de gaven van Zijn eeuwige liefde en de bediening van Zijn kruisgenade.

Hoor maar, wat Hij hen door de engelenmond laat boodschappen. De engel zegt: *Hij is hier niet, want Hij is opgestaan.* Hij wás hier wel. Dat is waar. Hij is de dood ingegaan. Dat is met Goede Vrijdag gebeurd. Toen heeft Hij de hitte van Gods gramschap volkomen geblust. Hij heeft de schuld der Zijnen betaald. De eisen van Gods recht vervuld. Maar stervende heeft Hij overwonnen! Daarom is Hij opgestaan. Dat is een rijke troost voor een Jezus-zoekende ziel. Hij is verrezen. Hij is opgestaan tot uw rechtvaardigheid en zaligheid. Om uw dood te doden is Hij de dood ingegaan en heeft Hij het leven aangebracht.

Wat een blijde Paasverrassing, vanwege het heil voor deze vrouwen bereid. Ze zochten een dode Jezus, en zullen straks met de levende Christus huiswaarts mogen keren. *Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.* Daar staan ze, bij een leeg graf. Lezer(es), kent u de sprake van het lege graf van Christus? Is Hij voor u uit de dood opgestaan? Bent u in Zijn dood en wederopstanding gerekend? Weet u dat echt en oprecht, of ... neemt u het maar aan. Ja, zegt u, maar ik geloof. Maar hoe bent u dan aan dat geloof gekomen? Hebt u dat ook maar aangenomen? Waarom we dit vragen? Omdat er zoveel bedrog is! En ... het gaat op een eeuwigheid aan!

Maar hoe dan, vraagt iemand, die het niet meer weet? Wel, zoals Christus het leert en in de ziel openbaart. Hij zegt: *En wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.* Ze worden getrokken. En hoe komen ze dan? Net eender als die vrouwen: Met vreze en beven. Omdat ze vanwege hun schuld en zonden voor de hemelse Majesteit niet kunnen bestaan. Ze komen terecht bij het graf en in het graf. Als een des doods schuldige in de dood. Zo worden ze echter getrokken door de dood tot het Leven. En gaan ze de Paaszang aanheffen: De Heere is waarlijk opgestaan, en Hij is aan mij verschenen. We roepen het al degenen toe, van wie de hemel getuigt: *Ik weet dat gij zoekt Jezus:*

*Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet.
Houdt aan, grijpt moed.
Uw hart zál vrolijk leven.*

ds. D. Zoet

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs, Elspeet

19.00 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 21 april, 1^e Paasdag

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 aflossing kerk

Maandag 22 april 2^e Paasdag

9.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 28 april

9.30 uur: Ds. H. Lassche, Rijssen

18.30 uur: Ds. H. Lassche

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Donderdag 2 mei

14.30 uur: Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Akershoek-Klepper

Collecte: kerkvoogdij

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.

Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 26 april 19.30 uur Evangelisatieavond

➤ Uit de pastorie

Hartelijk dank

Namens onze zoon zeggen we u hartelijk dank voor alle medeleven rond zijn 13^e verjaardag van 8 april jongstleden. We zeiden tegen elkaar: Hij is de laatste die verjaart in Ouddorp. Daarom was het temeer een bijzondere en gedenkwaardige dag. Wat heeft u de afgelopen jaren trouw meegeleefd rond het verjaren van de pastoriebewoners. Weet dat we dit allen bijzonder hebben gewaardeerd en niet minder deze laatste keer! Het heeft ons heel erg goed gedaan. Het valt immers niet altijd mee om domineeskind te zijn. Niet dat zij bijzondere kinderen zijn, maar het zijn wel kinderen die in andere omstandigheden opgroeien. Daar komt bij dat zij toch altijd met de onzekerheid leven hoe lang ze op een bepaalde plaats zullen blijven en nu met de spanning te maken hebben van de aanstaande verhuizing. Daarom doet alle ontvangen hartelijkheid goed aan. Nogmaals dank!

Voor u gelezen

Mattheüs 28 vers 9b: *...ziet. Jezus is hen ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij tot Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.*

Aanbidding, dat is de beste werkzaamheid met Pasen. Aan bidden, dat wil zeggen, een zich verliezen in de Borg. Niet ons, o Heere, niet ons, maar Uwe naam geef ere. De zaligheid ligt niet in ons. Wij zullen nooit de verlossing kennen, wanneer Gij uit uw eeuwige vrijmacht niet naar ons had omgezien! Maar Gij hebt ons geleerd, en Gij verzekert het ons met Pasen nog eens uitdrukkelijk: Van onszelf uit zijn en blijven wij schuldenaren voor Uw Hemelse Majesteit. Wij liggen in Adams overtreding verloren en verdoemelijk voor U. Wij maken de zonde nog dagelijks meerder. Wij zijn onmachtig om ons te verheffen tot het leven des Geestes. Wij willen ook van ons zelf niet. Als het aan ons ligt, dan zullen wij, hoe goed wij ook de waarheid weten, nochtans met al de kennis der waarheid omkomen. Dat leert ons de opgestane Heere. Immers als er in ons zelf nog enige kracht was tot bekering, dan was het offer van Gods Zoon overbodig geweest of althans te zwaar. Dan konden wij zelf en dan wilden wij zelf ons wenden tot de God des heils.

Maar nu... na de dood van de Zoon des mensen, is het uitgesproken, dat er geen leven is zonder en buiten Hem. Nu is het zonneklaar, dat wie niet gelooft, met afzien van al zijn eigen werken, wie niet gelooft in de Zoon van God, die is al reeds veroordeeld. Immers blijft op hem Gods schrikkelijke eeuwige toorn. Geliefde lezer en lezeres, zijn uw ogen voor deze werkelijkheid al geopend? Hebt gij iets gezien van de toorn des levenden Gods? Vreselijk is het te vallen in Zijn handen. Want onze God is een verterend vuur. Ontdek onze ogen. opdat wij de wonderen Uwer Wet aanschouwen.

Tegen de toorn Gods is maar één beveiliging: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. De opstanding is de waarborg voor de

reinigende kracht van Christus' bloed. Het bloed van Christus, dat is Zijn leven, dat Hij vrijwillig heeft afgelegd. In het afleggen van het leven, heeft Hij het leven verworven. En wanneer wij in waarheid leerden al ons doen en handelen de dood waardig te keuren, de eeuwige dood, dan is er de groet van Pasen: Weest gegroet, verheugt u, zaligheid! Dan kan het niet anders of de aanbidding rijst op in de ziel. Hartelijk zal ik U liefhebben, Heere, mijn sterkte.

(Overgenomen uit Gereformeerd Weekblad van 23 april 1949, ds. H. Goedhart, Middelharnis).

Tenslotte

Geliefde gemeente, er liggen een aantal bijzondere gedenkdagen voor ons waar we naar uit mogen zien. Dagen waarin de opstanding van Christus uit de doden centraal zal staan. We smeken van God om gezegende Paasdagen. Dat Hij als de Opstanding en het Leven kennelijk in het midden van de gemeente zal zijn. Vergeet u en jij niet om dat ook te doen? De levende Heere en Zaligmaker wil immers om een onverdiende Paaszegen gebeden zijn.

In deze dagen wordt het woord 'Pasen' of 'Paas' aan veel andere zaken verbonden. Je kunt het overal horen en lezen: Paasshow, Paasbrood, Paashaas en noem maar op. Maar dat heeft niets met Pasen te maken en nog minder met de Vorst van Pasen. Het leidt alleen maar af. En er is al zoveel afleiding! Gods Woord wil ons daarentegen heenleiden. Leiden tot Hem Die leeft en regeert in alle eeuwigheid.

De zegen van Pasen te mogen ontvangen, heeft alles te maken met hetgeen we de vrijdag voorafgaand aan Pasen hopen te gedenken. Namelijk de smadelijke kruisdood des Heeren. Goede Vrijdag wordt wel genoemd de betaaldag voor de Kerk. Want Hij is overgeleverd om hun zonden en opgewekt om hun rechtvaardigmaking.

De Heere geve ons rijk gezegende diensten. Wat wij u en jou bidden, is: zoek de gekruisigde en opgestane Christus tot uw en jouw deel te mogen krijgen. Zodat je mag zeggen:

Hij is ons deel, ons zalig lot.

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden

(Psalm 48, vers 6, ber.)

Van harte een zeer *Goéde Vrijdag* toegewenst, en een *rijke Paaszegen* toegebeden. En dat van Hem, Die eeuwig leeft!

Ontvang de hartelijke groeten van ons allen. In het bijzonder denken we aan alle rouwdragenden en overige kruisdragenden,

uw fam. ds. D. Zoet

➤ **Uit de kerkenraad**

Kerkenraadsvergadering 2 april

De preses begon de vergadering met het laten zingen van het 1e vers van Psalm 84 en las daarna deze Psalm. Hierna ging hij voor in gebed en vroeg een zegen voor de vergadering. Voor het meditatieve gedeelte gaf hij in bespreking de bij de agenda gevoegde vragen met betrekking tot het vierde hoofdstuk van het boekje van ds. J. van Haaren: Hel lied van Gods pelgrimskinderen. Na deze bespreking verklaarde de preses de vergadering voor geopend.

Afscheid dominee Zoet en vacaturetijd

Met betrekking tot het informeel afscheid kunnen nemen van dominee Zoet en zijn gezin is besloten hiervoor de mogelijkheid te bieden op vrijdag 5 juli. Dit kan zowel 's middags van 15.00 tot 16.30 uur als 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur. Het Breed Moderamen van de classis heeft besloten dominee G.T. van Appeldoorn te benoemen als consulent van onze gemeente. Verder zijn er meerdere besluiten genomen omtrent het waarnemen van de taken van de dominee. Op een later tijdstip zullen hiervan nadere mededelingen worden gedaan.

Overige zaken

- Notulen evangelisatiecommissie van 25 maart;
- Verslagen bezoekwerk verenigingen;
- Notulen Startdag seizoen 2019/2020;
- Terugblik op het Heilig Avondmaal 10 maart 2019;
- Mutaties ledenadministratie;
- Afsluiting van de catechisaties (uitje)
- Verslag kerkbodecommissie van 21 februari 2019;
- Verantwoording kerkenraadsfonds over 2017 en 2018;
- Mededelingen vanuit de kerkvoogdij

De preses sloot de vergadering om 23.00 uur, waarna ouderling C. Soeteman eindigde met dankgebed. Scriba

➤ **Van de diaconie**

Collecte ten behoeve van opleiding predikanten

**HERSTELD HERVORMDE
KERK SEMINARIUM**

Tijdens de Paasdagen wordt er weer landelijk gecollecteerd voor de opleiding van predikanten. In onze gemeente zal dit op de eerste Paasdag zijn. De inkomsten zijn bedoeld om het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in stand te kunnen houden. Daarnaast worden de gelden gebruikt

voor de nascholing van pas begonnen predikanten. Zeker in de huidige tijd is het belangrijk dat een aanstaande predikant goed toegerust wordt voor zijn ambtelijke werkzaamheden en dat er verdere begeleiding plaatsvindt. Naast uw bijdrage aan deze collecte, vragen we u om de studenten, docenten en predikanten op te dragen in uw gebed, opdat er nog zegen mag rusten op de opleiding tot predikant en zo de Woord-verkondiging in onze gemeenten voortgang mag hebben.

De Mantelienge

In de Kerkbode van 7 maart jl. hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de diaconie om de Mantelienge te verkopen. Inmiddels is besloten dit uit te stellen tot het einde van dit jaar. De Mantelienge zal namelijk tijdelijk worden bewoond

➤ **Algemene berichten**

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel.nr. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ Onze leden

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Op de eerste Paasdag, zondag 21 april, hopen wij met alle kinderen bij elkaar te gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan. De zondagsschool zal dan pas om **12.30** uur uit zijn.

Op deze zondag zal er een speciale collecte gehouden worden voor:

Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop.'

De Stichting Hulp Oost-Europa (St. HOE) bied al jaren hulp aan deze mensen in het onderwijs. Er is daar veel geld voor nodig. Daarom heeft de zondagsscholenbond besloten een actie voor deze scholen te houden om de onderwijzers financieel te ondersteunen. Dus reden voor de zondagsscholenbond om dit project dit komende jaar te gaan steunen.

Het Paasfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zondag 28 april is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. De JV-middag begint om 14:30 uur.

➤ Commissie verenigingswerk

Afsluitingsavond van de clubs en verenigingen

12 April 2019 was de afsluitingsavond van alle clubs en verenigingen. Ds. Zoet opende deze avond met gebed. 2 kinderen van de zondagsschool hebben voorgelezen uit Mattheus 28: 11-20. Aansluitend heeft Dominee Zoet een meditatie gehouden over dit Bijbelgedeelte. Na de meditatie speelden we een fotoquiz. Op het scherm kwamen langzaam foto's tevoorschijn over alle acties

die we hebben gehouden om geld op te halen voor stichting Friedensstimme. Als de foto herkend werd door de kinderen werd daarna een 'wist-je-datje' verteld over die actie. Na de quiz heeft een meneer van stichting Friedensstimme ons verteld wat ze met het geld allemaal kunnen doen. Daarna hebben we het eindspel gedaan. Er werden vragen gesteld over de avond zelf en degene die het goede antwoord gaf mocht naar voren komen. Het uiteindelijke bedrag wat we aan stichting Friedensstimme overhandigd hebben is : € 8.291,61. Een ouderling heeft met ons geëindigd. We willen iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft. Bovenal dank aan de Heere die ons hierbij geholpen heeft.

➤ Evangelisatiecommissie 'De Vuurtoren'

D.V. vrijdag 26 april wordt er een evangelisatieavond georganiseerd in Eben-Haëzer door de evangelisatiecommissie.

Een evangelist hoopt dan iets te komen vertellen over zijn werk als evangelist. De avond begint om 19.30 uur. Allen van harte welkom.

➤ Puzzelhoekje

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

De Heere is waarlijk opgestaan

Het is nog heel vroeg in de morgen. De zon schijnt nog niet, maar het begint al een beetje licht te worden. De nieuwe dag komt eraan, de dag na de sabbat... *Jullie weten toch wel dat de sabbat op zaterdag is? Deze nieuwe dag is het dus zondag.*

Bij het graf van de Heere Jezus staan soldaten. Ze houden de wacht, zodat niemand het lichaam kan stelen en zeggen dat Hij is opgestaan.

Maar plotseling gaat de hemel open. Een engel komt naar beneden en de grond begint te schudden en te beven. De soldaten schrikken heel erg; ze durven niet te blijven en rennen weg, zo hard ze kunnen.

De engel gaat naar het graf en rolt de steen weg. Het graf is open.

In het graf gebeurt een heel groot wonder. De Heere Jezus wordt weer levend. Hij staat op en gaat het graf weer uit. Nee, dat heeft de engel niet gedaan.

Hij is Zèlf opgestaan. Omdat Hij de Zoon van God is.

En Zijn Vader heeft Hem opgewekt. Omdat de straf nu helemaal voorbij is.

Dit moment is zo héél erg belangrijk! Als Jezus niet was opgestaan, zouden onze zonden niet meer vergeven kunnen worden. Gelukkig heeft de Heere Jezus de dood overwonnen, is Hij wél opgestaan. Daarom gaan we op zondag naar de kerk!

Op de weg van Jeruzalem naar het graf van de Heere Jezus lopen een paar vrouwen. In de ochtendschemer zijn ze vertrokken. Ze hebben specerijen bij zich om het lichaam van hun lieve Meester te gaan verzorgen. Daar was vrijdagavond, zo vlak voor de sabbat, geen tijd meer voor.

Opeens bedenken ze dat er een grote zware steen voor het graf ligt. Hoe moet dat nu? Toch lopen ze verder. Maar als ze in de tuin komen, zien ze dat de steen weggerold is. Het graf is open! Wat een schrik!

Maria Magdalena, één van de vrouwen, draait gelijk om en gaat het tegen de discipelen zeggen. De anderen lopen door, kijken in het graf, ontmoeten de engelen, horen de Blijde Boodschap én geloven! Ze draaien zich om en gaan ook naar de discipelen. Om dit blijde nieuws te gaan vertellen. Ze zijn blij!! De Heere Jezus, hun lieve Meester lééft! Plotseling... staat iemand voor hen. Midden op de weg. 'Weest gegroet', zegt de Man vriendelijk. Oh, het is de Heere Jezus. Hij is het Zelf. Hij staat levend voor hen!

Ze knielen eerbiedig neer en aanbidden Hem. 'Ga gauw naar Mijn vrienden', zegt Jezus, en zeg dat ze Mij allemaal zullen zien'. Dan is Hij weer weg. De vrouwen staan op en gaan haastig terug... Vol verwondering en blijdschap komen ze bij de discipelen. Ze roepen blij: 'De Heere is waarlijk opgestaan'.

Deze vrouwen zochten de Heere Jezus, omdat ze Hem liefhadden. Ze konden Hem niet missen. Ze zochten Hem met hun hart. Iedereen die zó de Heere zoekt, zal Hem vinden. Daarom zegt de Heere ook tegen ons: Bid toch veel tot Mij. Zoek Mij toch. Net als die vrouwen. Dan zúl je Mij óók vinden.

Puzzel 971

In de heuvel van het open graf staan woorden. Zoek die op de geopende steen en streep ze door. Er blijft dan een zin over, dat is de oplossing van deze puzzel.



Eindantwoorden

968: Hoe groot zijn Uw werken, o Heere

969: Zie het Lam Gods; Johannes 1:29

Inleveren: Puzzels 970 en 971 voor **D.V. 2 mei 2019**

Een hartelijke groet

➤ **Hans Egede – de apostel der Groenlanders**

Door E. Gerdes 1821-1898

HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING

Niet langer dan een jaar na het hierboven verhaalde, zat de predikant eens in diep nadenken verzonken in zijn studeervertrek, toen zijn vrouw ongemerkt binnentrad. In zijn overdenking gestoord en verwonderd over haar komst op een zo ongewoon uur, meende hij, dat zij hem over de kinderen had te raadplegen, en misschien een van hen niet wel was geworden. Dat bleek echter de reden niet te zijn. En toen hij verder vroeg, zei zijn vrouw: 'Ik kom bij u, omdat ik sinds enige weken geen rust heb.'

'Zijt gij dan ongesteld?'

'Lichamelijk niet, maar in de geest, ja.'

'En gij hebt er tot nog toe niets van tegen mij gezegd. Maar kom, wij moeten dat spoedig zien te herstellen. Wat deert u?'

'O, allerlei; ik durf het u bijna niet te zeggen, daar ik vrees, dat gij mij zult uitlachen en berispen.' Toen, plotseling van onderwerp veranderende, voegde zij er bij: 'Er is reeds enige tijd verlopen, sinds gij met mij over Groenland gesproken hebt. Hoe denkt gij daar nu over?'

'Ik wacht in lijdzaamheid op de Heere.'

'Waarlijk, wel in lijdzaamheid! Hebt gij in al die tijd niets gedaan om des Heeren wil te beproeven?'

'Zeker heb ik dat. Ik heb veel gebeden.'

'Wil dat zeggen, dat gij de Heere gebeden hebt om de vervulling uwer begeerte?'

'Ja. Ongetwijfeld. En indien gij mij zou willen toevoegen, dat ik daardoor geen geduld maar ongeduld heb getoond, dan zal ik u niet tegenspreken. 't Is mij onmogelijk tot rust te komen. Dag en nacht ruist mij het woord des Heeren in de oren: 'Wie vader of moeder, vrouw of kind lief heeft boven Mij, is Mijns niet waardig.'

'En heeft de Heere u geen teken gegeven?'

'Nee, uitgenomen dat de vroegere tekenen mij zo zwaar als lood op de ziel wegen. Maar gij, vrouw,' vervolgde hij, met de glans der vreugde in het oog, 'hebt gij enig teken? Dit is voor het eerst, dat ge uit uzelf van Groenland begint te spreken, is dit wellicht een teken? Zeg mij, lieve vrouw, heeft de Heere u iets geopenbaard?'

'Nee,' antwoordde zij met neergeslagen blik, 'ik heb u reeds gezegd, dat gij mij wellicht zou uitlachen, als ik u de redenen van mijn onrust bloot leg. De mensen in het dorp worden zo onvriendelijk tegen mij, en dat is het, wat mij zo bitter grieft.'

'Heeft iemand u dan onbillijk en kwalijk bejegend?' vroeg Egede.

'Ja zeker,' antwoordde zijn vrouw. 'Het is, alsof men samengespannen heeft om mij het leven onaangenaam te maken. In de eerste plaats heeft onze meid, die vroeger zo gewillig en vriendelijk was, mij al sedert weken gekweld door haar luiheid en de brutale woorden, die zij mij durft toe te voegen. Ge weet dat de tuin van de heer Thomson van de onze gescheiden is door een kleine heg, en nu moeten onze kinderen, volgens het zeggen van juffrouw Thomson, de gaten van de heg zijn doorgekropen. Maar in plaats van er ons iets van te zeggen, is juffrouw Thomson overal gaan rond vertellen, dat de kinderen van de dominee haar was, die op de bleek lag, vuil gemaakt en de bloembedden vertrapt hebben, en dat de kleine Paulus de belhamel geweest is, en ik houd er mij van overtuigd, dat de kinderen van onze buurman het zelf deden. Sinds drie weken heb ik gezorgd, dat onze kinderen niet in de tuin kwamen en gisteren nog hoorde ik weer, dat juffrouw Thomson gezegd had, dat onze kleine Paulus een handvol bloemen had weggeroofd. Verder weet gij, dat ik aan de armen doe, wat ik kan. En denk u eens: voor een paar weken kwam de oude Richard mij vragen om een hemd, en dezelfde dag kreeg ik de oude Holm bij mij, die zo gaarne en buisje

van mij wilde hebben voor zijn kind. En daar het mij onmogelijk was aan het verzoek van de een of de ander te voldoen, tenzij ik een van de twee buisjes van onze Paulus of een van uw vier hemden wegschonk, en dat kon toch niet, zo hebben die beiden mij bij iedereen in het dorp voorgesteld als een ongevoelige en onbarmhartige vrouw, die vrij wat minder hulp verlenen wil dan de vrouw van de vorige predikant.

(Wordt vervolgd)

Open dag Hersteld Hervormd Seminarium

Wilt u weten wat er gebeurt aan het HHS? Bent u betrokken bij de opleiding van toekomstige predikanten?

Toon dan uw belangstelling en bezoek D.V. zaterdag 1 juni de open dag in Amsterdam. Voor een goed verloop van die open dag is het nodig dat u zich aanmeldt en aangeeft welke workshop u wilt volgen.

Deze aanmelding kan via het aanmeldformulier op de website van HHS (www.hersteldhervormdseminarie.nl).

Na de opening door prof. dr. W. van Vlastuin krijgt u als bezoeker de gelegenheid om twee workshops te volgen. Deze workshops zijn afgestemd op u als belangstellende. De docenten die aan het Seminarie verbonden zijn hopen in hun workshop - een soort minicollege - stil te staan bij een bepaald onderdeel uit hun eigen vakgebied. Door het bijwonen van die minicolleges kunt u zelf een beetje meemaken wat er gebeurt aan het Seminarie. U kunt er ook voor kiezen om mee te gaan met een rondleiding door de gangen van het gebouw; zo krijgt u op een andere manier een kijkje achter de schermen.

Deze open dag is een van de manieren waarop het HHS de achterban wil betrekken bij het reilen en zeilen van de opleiding. Voor u als bezoeker is het een ideale gelegenheid om te zien wat er gebeurt in het gebouw, en bij het HHS in het bijzonder; en dat is meer dan velen denken!

Tijd: Ontvangst vanaf 13.00 uur, programma tot ± 16.30 uur.

Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.