

# **DE KERKBODE**

*Jaargang 40, nr. 5 – 6 september 2018*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romeinen 14:19*

## ➤ Meditatie

*Ook had de HEERE een hof gemaakt in Eden, tegen het Oosten...*

Gen. 2:8

*Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané...*

Matth. 26:36

*En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathéa, met name Jozef... (...) en legde dat (= het lichaam van Jezus) in een nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had.*

Matth. 27: 57 en 60

*En laat na den sabbat, als het begon te lichten tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria, om het graf te bezien.*

Matth. 28:1

### **De drie hoven. De hof van Eden.**

Geliefde lezer(es), er worden ons in de Heilige Schrift drie hoven op aarde gemeld, die onze bijzondere aandacht trekken. Dat vanwege de hoogst - belangrijke gebeurtenissen, die daarin hebben plaats gevonden. Het zijn de hof van Eden, de hof van Gethsémané en de hof van Jozef van Arimathéa. De geschiedenis van deze drie hoven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben alle drie hun eigen plaats in het leven der Heilige Schrift.

De eerste hof - de hof van Eden - is de zalige verblijfplaats voor de mens, die uit het stof der aarde was geschapen. Het Paradijs der liefelijkheid was de eerste woonplaats van de mens. De HEERE God, de Schepper van hemel en aarde, had in een zalige omgang gemeenschap met de mens, die het pronkstuk en de Kroon van Zijn schepping was. Daar leefde de mens met zijn Schepper en Formeerder in een heerlijk leven en een loven en dienen van God. Dat was de oorspronkelijke bestemming van de mens. Alles was daar heerlijk. De mens die met Gods beeld versierd was, was heerlijk. Heerlijk was zijn staat. Heerlijk was zijn toestand, en heerlijk was zijn bestemming.

Welk een verandering kwam daarin! De mens zondigde. Hij luisterde naar de satan en overtrad het bevel van God. Hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De mens zou sterven als hij dat zou doen. Door die val heeft de mens zijn heerlijkheid verloren en ook de heerlijkheid van het Paradijs. *De mens viel uit de staat der rechtheid in een staat van slechtheid.* Welk een verschrikkelijke verandering vond daar plaats. *Het licht, de heerlijkheid en het leven* waren geweken en in plaats daarvan *de duisternis, de zonde en de dood.* Zo was de mens aan de drievoudige dood onderworpen overeenkomstig het

Woord des HEEREN. In deze eerste hof, waar de satan de stad mensenziel veroverd had en haar overmeesterd had, juist daar in die hof kwam God tussenbeide. Het vrouwenzaad werd beloofd. Het licht van de zalige gemeenschap tussen Schepper en schepsel, tussen God en mens, dat geheel verduisterd was door de zondeval, wordt door God Zelf weer hersteld. Maar dat zou niet gebeuren zonder lijden, want van het vrouwenzaad zullen de verzenen vermorzeld worden. Daar gaat dus lijden en bloed mee gepaard.

### **De hof van Gethsémané**

Vandaar dat de eerste hof wijst ons heenwijst naar de tweede hof, de hof van Gethsémané. Goede Vrijdag is de betaaldag voor de Kerk. In die tweede hof krijgt Christus het lijden over Zijn gezegende Middelaars ziel uitgegoten. Daar in die hof, krijgt het worstelen van de Zaligmaker zo'n grote betekenis. Daar in die hof, geeft Hij Zich vorsteljk, zo edel vrijwillig, om de lijdensbeker tot op de bodem toe leeg te drinken. Doordat Christus deze lijdensweg, deze via dolorosa, weg van smarten, wilde gaan, ontvangen de gegevenen des Vaders vergeving van zonden, vrijspreking van straf en een recht op het eeuwige leven. Gethsémané's hof wijst ons naar de hof van Jozef, waar de gestorven Borg en Middelaar aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. Hij werd begraven tot een voldoening aan het geschonden recht van God en om het Woord van God van Gen. 3:19 te bevestigen: *stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, dewijl gij uit de aarde genomen zijt*. In de hof van Eden werd voor Adam de toegang geopend tot het graf, waarin het lichaam van de ziel wordt gescheiden. De mens wordt in dat graf ingedragen als een openbaring van de wrekende gerechtigheid van God. *De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven*.

### **De hof van Jozef van Arimathea**

Maar..., in Jozefs hof opent de Vorst des levens de uitgang uit het graf, opdat de uitverkorenen in de dag der opstanding met ziel en lichaam verenigd, zullen leven tot in alle eeuwigheid. Dat is nu de genadegifte Gods. Geliefden, in de achterliggende weken is ons meestal een lijdende Borg en Zaligmaker voorgesteld. En het liep er op uit, dat Hij gekruisigd, gestorven en begraven is. De weg der vernedering is Hij volledig gegaan. Het liep zeer laag met Hem af, want carrière heeft Hij op deze wereld niet gemaakt. Dat hoefde ook niet, want Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Van de dagen van ouds af is geprofeteerd van de tweeërlei staten van de Messias. De staat der vernedering, en die van de verhoging die erop volgen zou. Nu staan wij stil bij de eerste trap van Zijn verhoging, namelijk de opstanding.

Wij hebben u dan de verrezen en verheerlijkte Jezus te vertonen, zo als Hij als een verheerlijkte Zon is opgegaan. Mocht dan de verrezen Zaligmaker Zich ook aan uw en mijn hart, bij de aan- en de verdere voortgang levend openbaren. Evenals bij de vrouwen, die op weg waren naar het graf. Zij zullen het heilgeheim

gebracht worden, dat de Heere waarlijk is opgestaan, tot hun nut. Zij verstonden aanvankelijk nog niet dat de opstanding van Jezus Christus uit de doden een bron van troost is voor arme zondaren. Daarom wordt ook in 2 Tim. 2:8 gezegd: *Houdt in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.* We zijn **Het** grote keerpunt der geschiedenis genaderd. Hierin ligt de ganse zaligheid verklaard en ook verzekerd. Het verzoend zijn met God spruit uit de opstanding van de Heere Jezus voort. Hij is als Overwinnaar des doods uit het graf opgestaan en Hij laat tevens zien dat Hij de macht van het leven, het nieuwe leven in Zich omdraagt. Daarom zegt ook de apostel Paulus terecht, dat het Evangelie teniet gedaan wordt, en de hoop op de zaligheid ijdel en tot geen nut is, als het niet vaststaat, dat Christus uit de doden is opgewekt. De opstanding des Heeren is een zegepraal over alle tegenstand en bezwaren, zoals men ziet in het vlieden in de wachters en in de afgewentelde steen. De opstanding van de Heere is een bron van nieuw leven voor hen die het verstaan, dat ze midden in de dood liggen, maar dat er Een is geweest, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. De vrouwen hebben dat ondervonden, u ook al?

*Zo leeft de Vorst altoos,*

*Zo leeft Hij eindeloos.*

En u met Hem?

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### Zondag 7 april

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Noodhulp Malawi, 3 aflossing kerk

#### Woensdag 10 april

19.30 uur: Ds. G. Pater, SGP tijdrede

Collecten: 1 SGP, 3 onderhoudsfonds

#### Zondag 14 april

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 landelijk evangelisatiewerk, 3 aflossing kerk

## **Donderdag 18 april**

14.30 uur: Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Roest – van Wijk  
Collecte: kerkvoogdij

## **Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag**

9.30 uur: Ds. C.M. Buijs

**19.00** uur Ds. D. Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## **Overige bijeenkomsten:**

**Dinsdag 9 april: Contactmiddag**   
Aanvang 14.30 uur

**Dinsdag 9 april: Diaconievergadering**

**Dinsdag 9 april: Consistorievergadering**

**Vrijdag 12 april: Afsluitingsavond ver.project Friedensstimme** 

## **➤ Uit de pastorie**

### **Catechisaties**

De gewone catechisaties voor dit seizoen zijn ten einde. Wat is, jongelui, ook dit seizoen weer snel voorbij gegaan. We mogen met vreugde op terugzien op de avonden dat we samenkwamen. Het zaad van het Woord is gestrooid. Mocht de Heere hetgeen behandeld is, willen zegenen aan jullie harten. En dat tot Zijn eer en tot jullie eeuwig behoud.

D.V. *zaterdagmiddag 1 juni* hopen we nog een keer bijeen te komen. Dan is er de gezamenlijke afsluiting. Het is traditie geworden dat we om de twee jaar ergens naar toe gaan. Dat willen we dan doen. Noteer de datum alvast!! En regel je vrij? Verdere gegevens zullen nog volgen.

### **Voor u gelezen**

*“Mij dorst.* Hij vraagt nu aan Zijn kruiselingen om lafenis. Maar het is niet slechts een gebed, nee, het is ook een bevel. Want al hangt Hij daar uitgeput en gebonden, toch is Hij ook nu Koning van het heelal. Hij is een Heere van allen, ook aan het vloekhout. Hij wil nu drinken om met luide stem te kunnen

roepen: *Het is volbracht*. Zo was het zesde kruiswoord reeds in zijn hart, toen Hij het vijfde sprak. Hij bouwt koninklijk voort aan het gebouw der zaligheid naar het van eeuwigheid gemaakt bestek. Het paslood der gerechtigheid wijst uit, dat het gebouw van Gods gunstbewijzen recht wordt opgetrokken en het rust op onwankelbare bodem van het deugdenbeeld Gods.

Jezus is Zich bewust hoever Hij is gevorderd met Zijn borgtochtelijk lijden. Boven de wolken is reeds de voorbereiding voor het grote feest der redding. Zijn sterven was een daad, waardoor Hij de dood overwon. Hier is de verborgenheid van het kruis van Christus. Hij gevoelt dat de dood nadert en Hij schikt zich op het altaar om als priester Zich Gode te wijden en het rantsoen volkomen te betalen.

*Mij dorst* is een gewone klacht op het sterfbed, indien tenminste de mond nog kan spreken. Hebben wij het niet gezien met onze ogen hoe droog die lippen kunnen zijn, hoe gekloofd de tong? Straks liggen ook wij terneer om de laatste ademtocht uit te blazen en heen te gaan de weg van alle vlees. Zullen wij dan rusten in de borggerechtigheid van dezen Middelaar? Werd Hij ons geopenbaard in Zijn bloed en wonden, in Zijn offer om in onze plaats het rantsoen te brengen?"

### **Tenslotte**

Geliefde gemeente, aanstaande zondag zou een doopzondag zijn. Omdat er echter in de afgelopen tijd in ons midden geen kinderen geboren zijn, vervalt de bediening van de Heilige Doop. Wat is dat jammer! Van verschillende kanten begrepen we dat er voor de komende tijd nieuw leven verwacht wordt. Vooral na de zomer zullen er, zo God geeft, veel kinderen geboren worden. Dat is verblijdend! Het gaat om de voortplanting van Gods Naam van kind tot kind. Opdat er ook in de toekomst een verbondszaad zal zijn dat voor de Heere en Zijn dienst wordt afgezonderd.

Hoewel er in het natuurlijke geen nieuw leven is geschonken, hopen we dat er de afgelopen weken in geestelijk opzicht wel nieuw leven onder ons is geboren. Geestelijk leven, geloofsleven! Wat zou het groot zijn als daar melding van gedaan kan worden. Zoals eenmaal de vader in de gelijkenis sprak tot de oudste zoon van zijn jongste zoon: *Deze uw broeder was dood en is weder levend geworden; en hij was verloren en is gevonden* (Luk. 15:32b).

In de tijd van de opwekkingen in Schotland verootmoedigde zich de kerkenraad en gemeente als zij een week lang niet hadden gehoord van het wonder dat er in Sion waren geboren. En wij ...? Hoe gemakkelijk kunnen wij ermee leven als alles bij het oude blijft.

Komende zondag is er dus geen doopbediening. Er mag wel Woordverkondiging zijn. En we zien uit naar Geestesbediening! Zodat de Geest Zich zaligmakend zal paren aan het Woord. Want dan zullen er wonderen gebeuren. Dan komt er beroering in doodsbeenderen, die zeer dor zijn. Dan wordt de Geest in hen geblazen. Dat we in het natuurlijke een

kinderrijke gemeente mogen zijn. Maar bovenal in het geestelijke. Zoals er vroeger vele kinderen Gods in ons midden mochten zijn. Vernieuw, o God, de dagen vanouds! Want *Gij, evenwel, Gij blijft Dezelfd', o HEER'!*

Ontvang tot besluit een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Preekhillaan van ons allen. In het bijzonder denken we aan allen die het moeilijk hebben. De dichter van Psalm 9 vers 9 (berijmd) roept het hen toe:

*De HEER' zal zijn een hoog vertrek  
Voor wie getrapt wordt op den nek;  
Een hoog vertrek in drukkend lijden;  
Een toevlucht in benauwde tijden.*

## ➤ Van de diaconie

### Extra diaconale collecte Noodhulp Malawi

ZENDING HERSTELD  
HERVORMDE KERK

Door zware regenval zijn verschillende gebieden in Malawi getroffen door overstromingen.

Velen zijn hun huis en bezittingen kwijtgeraakt. Ook is op veel plaatsen de oogst weggespoeld. Behalve deze schade zijn er ook verschillende mensen verdronken. Vanwege de grote gevolgen van de ramp zal D.V. zondag 7 april de diaconale collecte bestemd zijn voor noodhulp in Malawi. De opbrengst van deze collecte zal in overleg en samenwerking met de RPC in Malawi besteed worden aan hulpverlening. We bevelen de mensen die door deze ramp getroffen zijn van harte in uw voorbede en gaven aan!

## ➤ Van de kerkvoogdij

### Nalatenschap

In de kerkbode van 28 juni 2018 bent u geïnformeerd over het feit dat onze gemeente is bedeed met een riante erfstelling uit een nalatenschap. Inmiddels is deze nalatenschap afgewikkeld en een bedrag van € 587.593,90 daaruit ontvangen. Een bedrag om stil van te worden.

Testamenteair is geregeld dat de helft hiervan is bestemd voor algemene doelen en de andere helft voor (onderhoud van) het kerkgebouw en het orgel.

Opnieuw is gebleken dat de Heere nog zorgt voor onze gemeente, ook door op deze wijze de harten te neigen om zo middelen beschikbaar te stellen opdat de verkondiging van Zijn Woord doorgang kan en mag vinden.

**Boek ds. D. Zoet – Bouwen en bewaren (opbrengst bestemd voor onze gemeente)**

In de Kerkbode van 29 november jl. hebben wij u geïnformeerd over het boek "Bouwen en bewaren" van onze eigen predikant ds. D. Zoet. Dit boek is verkrijgbaar bij boekhandel Akershoek en in onze bibliotheek Eben-Haëzer, gedurende de openingstijden.

Dit boek gaat over het niet zo bekende Bijbelboek Nehemia. Op een troostrijke wijze wordt hierin onderwijs gegeven. We zien hoe God, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke omstandigheden van vijandschap en verzet geeft God hem de gaven en de volharding om voort te gaan.

Dit prachtige boek van 268 pagina's is gebonden en kost € 24,90. En, wat ook niet onvermeld mag blijven: een belangrijk deel van de opbrengst van dit boek komt ten goede aan de renovatie van ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Let wel: dit geldt alléén wanneer het boek bij één van de genoemde verkrijgingspunten wordt aangeschaft.

Nogmaals willen wij dit zeer leeswaardige boek van harte bij u aanbevelen!

## ➤ Overige bijeenkomsten

### Contactmiddag

D.V. dinsdag 9 april is al weer de laatste contactmiddag van dit seizoen. We zien terug op een reeks stichtelijke, boeiende, leerzame en gezellige middagen. Voor de pauze het meditatieve gedeelte en na de pauze informatieve onderwerpen. Dit laatste 'om de blik te verruimen op wat er om ons heen gebeurt', zoals de dominee het de vorige keer uitdrukte. Dit was ook zeker de vorige middag

het geval, toen we werden meegenomen naar China en hoorden hoe de christenen het daar steeds moeilijker krijgen. We kregen zelfs een beetje les over het Chinese schrift met zijn bijzondere karakters. Wat ons daarvan bijgebleven is, was het woord 'gerechtigheid' waarvan het Chinese karakter gevormd werd door de afbeeldingen van een mens op de grond voor een rechter met boven hem een lam. Wie moet niet in deze lijdenstijd dan denken aan het Lam Gods, Dat aan alle gerechtigheid voldoet!

De komende contactmiddag is wel een heel bijzondere, en dat wel om verschillende redenen. Allereerst vanwege het feit dat onze geliefde herder en leraar, ds. Zoet dan helaas voor het laatst de leiding heeft. We zullen hem node missen! U maakt toch wel van de gelegenheid gebruik om met hem voor het laatst de broodmaaltijd te gebruiken? U kunt zich nog opgeven bij de beheerder van Eben-Haëzer. De tweede reden is dat we na de pauze een bijzonder





interessante presentatie voorgeschoteld krijgen. In o.a. het RD, Eilanden-Nieuws en Terdege heeft u vast wel eens gelezen over albinisme.

*Ik zelf ben opgegroeid in Goedereede (Havenhoofd), evenals mijn man. We wonen inmiddels ruim 18 jaar in Hendrik Ido Ambacht. We hebben drie kinderen, twee dochters, en de jongste is onze Chinese adoptiezoon. Hij heeft albinisme en heeft een zicht van ongeveer 8 procent. Doordat we ons gingen verdiepen in albinisme, zijn we betrokken geraakt bij de Josephat Torner Foundation. Josephat is een Tanzaniaan, en heeft albinisme. Hij ziet het als zijn roeping, juist omdat hij zijn kinderjaren heeft overleefd, om zich in te zetten voor de kinderen met albinisme. In het Oosten van Afrika is het bijgeloof groot, en worden kinderen met albinisme vermoord of verminkt, omdat men gelooft dat er een medische werking in de botten zit. Het is inspirerend om Josephat te horen spreken. Hij leeft te midden van de dreiging dat hij ook vermoord wordt, maar zijn geloof in God is enorm groot! De Josephat Torner Foundation Europe ondersteunt de activiteiten van Josephat, met als doel dat alle kinderen met albinisme veilig kunnen opgroeien in hun eigen gezinnen. Josephat spreekt met overheden, geeft voorlichting, spreekt met de witchdoctors, er zijn safehouses waar de kinderen worden opgevangen, en er zijn inmiddels jongvolwassenen met albinisme die een opleiding volgen. Samen met mijn broer hebben we deel genomen aan de beklimming van de Kilimanjaro, om aandacht te vragen voor de problematiek aldaar. God is zó goed voor ons, waarom zou ik dan niet uitdelen van wat God mij heeft gegeven?*

Zeg nu zelf: Wie zou deze enthousiaste ervaringsdeskundige met zulke roots nou niet willen horen en zien! We rekenen dan ook op een overweldigende opkomst van vele oude en nieuwe belangstellenden. Iedereen is van harte welkom! Voor degenen die voor het eerst komen, geven we nog eens de gang van zaken door. 14.00 uur: inloop met koffie/thee; 14.30 uur: Opening en meditatie door ds. Zoet; Pauze; Presentatie; Uiterlijk 16.45 uur: sluiting. Graag tot ziens! Voor vervoer: bel 0187-681053.

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

## **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

## **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## **➤ Getuigend verleden**

### **Herinneringen aan Ouddorp (ds. W.J. op 't Hof - Kerkbode Hervormde gemeente Driedorp d.d. 13-2-2019)**

#### *Gevoel*

Toen ik de laatste keer in Ouddorp preekte, overkwam mij iets bijzonders toen ik na de avonddienst terugfietste naar het huisje dat wij toen voor enige dagen gehuurd hadden. Het was koud en erg donker. Wat mij echter opviel was dat het zo stil was. Ik kwam toen ik eenmaal het dorp uit was, geen auto en zelfs geen fiets of wandelaar meer tegen. Er stond geen zuchtje wind. De stilte en de rust vielen als een warme deken in de kou om mij heen. Terwijl ik automatisch voorttrapte, leek het wel of de tijd stilstond. Ik voelde iets van vrede in mijn hart. Van mij had de weg nog wel langer mogen zijn. Opgenomen in en één met de stille, donkere en koude natuur.

Hier op aarde is niets volmaakt. Ook niet zo'n gevoel dat ik maar zelden in mijn leven heb gehad. Ook niet op die stille weg die ik in vroeger jaren ontelbare keren op mijn fiets had gereden. Wat was de stoorzender? Als ik langs de huizen en boerderijtjes fietste, kende ik er niet veel meer terug. Ze waren bijna alle verbouwd en gemoderniseerd, in een paar gevallen waren de oude behuizingen zelfs gesloopt en waren er landhuizen voor in de plaats gekomen. In dertig jaar verandert er veel...

#### *Geld*

Stoorden die veranderingen mij? Nee, maar wel het feit dat veel van die woningen van buiten en van binnen opgesmukt waren met allerlei

Kerstverlichting. Die aanblik deed mij pijn. Waar vroeger de woningen bewoond waren door eenvoudig en soms godvrezend volk, doemde nu de ene na de andere kunstvorm van 'Kerst' op. Ik moest toen denken aan wat in mijn Ouddorpse tijd al volop aan de gang was. De Ouddorpse dorpsaard had vele mooie kanten, maar uiteraard ook minder positieve. Eén van die laatste was 'geldachtigheid'. Wie in het prachtige buitengebied van Ouddorp woonde en bij het ouder en gebrekkiger worden in het dorp ging wonen of in of rond het bejaardenhuis 'De Vliedberg' intrek nam, verkocht zijn oude woning. Aan wie? Meestal aan de hoogst biedende, en dat was een 'overkanter'. Onder 'overkanter' verstond men iemand die uit de Hoeksche Waard of de regio Rotterdam afkomstig was. Vrijwel altijd waren dat mensen die óf niet godsdienstig waren óf er heel andere godsdienstige opvattingen op nahielden dan de bevolking van Ouddorp. Echte Ouddorpers moesten niet veel van 'overkanters' hebben, maar van het geld van 'overkanters' waren ze niet vies. In de tijd dat ik in Ouddorp stond, heb ik mij geen vrienden gemaakt door Ouddorp met Staphorst te vergelijken. In die tijd – ik weet niet hoe het daar nu is – verkocht Staphorst aan Staphorst, ook al ontving men dan niet zo veel geld als wanneer men het huis aan 'vreemden' had verkocht. Aan dat verschil moest ik denken toen ik al die lichten in dat avondlijke duister zag.

### *Heimwee*

Terwijl het mij aan mijn hart ging om al die Kerstverlichting te aanschouwen, nam een positief gevoel bij mij de overhand. Ik werd teruggeleid naar de tijd dat ik in Ouddorp had gestaan. Het verblijf daar is de meest tumultueuze tijd uit mijn ambtelijke bestaan tot dusver geweest. Er waren vreselijke dieptepunten. Om er maar één te noemen: terwijl ik van huis was, werd er om 's avonds elf uur aangebeld op de pastorie. Mijn vrouw deed open. Er stonden twee begrafenisdienaren op de stoep, die mijn vrouw hun innige deelneming met mijn overlijden betuigden en mijn lijk kwamen opmeten...

Tegenover de dieptepunten stonden Gode zij dank ook hoogtepunten. De lengte van de hoogten was groter dan die van de diepten. Ik heb nooit zo veel mensen tot waarachtige bekering en geloof zien komen als in Ouddorp. En wie mij een beetje kent, weet dat ik dit niet zo maar zeg. Toen ik op mijn fiets op die zondagavond naar vrouw en kinderen fietste en ik zo'n vredig gevoel kreeg, gingen mijn gedachten terug, niet slechts naar hen van wier bekering en vereniging met Christus ik getuige had mogen zijn, maar ook naar dat oude volk des Heeren dat ik bij mijn komst in Ouddorp had mogen aantreffen en waar ik geestelijk veel van heb mogen leren. Mijn Ouddorpse periode is een geestelijke oefenschool en geestelijke academie tegelijk geweest. En dan te bedenken dat mijn voorganger, ds. S. de Jong, mij zei dat hij in zijn tijd nog meer geestelijk leven had mogen meemaken en dat zelfs de bloeitijd daarvan in de tijd vóór hem lag. Voor mij was het nagras echter al zo groot en veel, dat ik er met diepe teugen van heb mogen genieten. Als je niet veel gewend bent, is het 'weinige' al veel...

## ➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterdzaadje'**

Op zondag 14 april willen we met de kinderen oefenen voor het komende Paasfeest, deze zondag is de zondagsschool om **12.30** uur uit.

Op de eerste Paasdag, zondag 21 april hopen wij met alle kinderen bij elkaar te gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan. De zondagsschool zal dan ook pas om **12.30** uur uit zijn.

Op deze zondag zal er een speciale collecte gehouden worden voor:

### **'Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop.'**

De Stichting Hulp Oost-Europa (St. HOE) bied al jaren hulp aan deze mensen in het onderwijs. Er is daar veel geld voor nodig. Daarom heeft de zondagsscholenbond besloten een actie voor deze scholen te houden om de onderwijzers financieel te ondersteunen. Dus reden voor de zondagsscholenbond om dit project dit komende jaar te gaan steunen.

Het Paasfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon.

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Zondag 14 april is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Er wordt een inleiding verzorgd over de Spreuken van Salomo. De titel is: "Zwerfers en pelgrims". De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

### **Mannenvereniging 'Agur'**

Op onze laatste avond van dit seizoen, maandag 15 april wordt stilgestaan bij Mattheüs 5.

Het thema betreft "Zalig zijn de vreedzamen".

Op dinsdag 16 april hopen we als regionale mannenverenigingen te vergaderen. Deze avond wordt gehouden in de Rehobothkerk aan de Olympiaweg 44 te Sommelsdijk. We wensen als Ouddorpse mannen vereniging ook daar naartoe te gaan.

Op maandag 15 april zullen we met elkaar bespreken wie met wie mee rijdt om zo met elkaar gezamenlijk naar deze avond te kunnen gaan.

De spreker heeft het deze avond over: Octavius Winslow met als onderwerp de verachtering en verlevendiging in de genade.

Na een korte vergadering zijn vanaf omstreeks half negen ook niet-leden en belangstellenden van harte welkom.

### **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Op **dinsdag** 9 april is er de paasviering samen met de ochtend vrouwenvereniging, aanvang 9.15 uur. Op **vrijdag** 12 april is er de afsluitingsavond van het winterproject aanvang 19.30 uur. Dan op maandag 15

april is er de jaarvergadering aanvang 19.30 uur. In verband met ons 35-jarig bestaan is er aan deze vergadering een maaltijd vooraf, wie zich hiervoor heeft opgegeven wordt om 17.00 uur verwacht. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, we hopen dat iedereen aanwezig kan zijn.

## ➤ **Commissie verenigingswerk**

### **Afsluitingsavond verenigingsseizoen**

Het einde van het verenigingsseizoen is alweer bijna in zicht! Dit jaar hebben de verenigingen weer veel verschillende acties gehouden om geld op te halen voor het goede doel, namelijk stichting Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.



### **U/JIJ KOMT TOCH OOK?**

Datum: D.V. vrijdag 12 April

Locatie: verenigingsgebouw Eben-Haezer

Aanvang: 19:30 uur (vanaf 19:15 uur inloop met koffie/thee/fris)

## ➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

### **Paasbroodactie**

D.V. zaterdag 13 april hopen we weer onze jaarlijkse paasbroodactie te houden, ook dit jaar weer in samenwerking met Bakkerij Dam. Heeft u nog niet besteld? Het kan nog t/m 8 april. Meer informatie kunt u vinden op de flyer in de vorige kerkbode.

### **Zomermarkt**

We hebben gelukkig al een flink aantal aanmeldingen om te helpen bij de zomermarkt D.V. zaterdag 20 juli, maar we kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Opgeven kan via ons mailadres: [ac.hgouddorp@gmail.com](mailto:ac.hgouddorp@gmail.com). Mogen we op u/jou rekenen?

**Let op!** Het blijkt dat de door ons verstuurde mail naar helpers van de voorgaande jaren bij sommigen in de spam box terecht is gekomen, checkt u die voor de zekerheid als u geen mail van ons hebt gehad.

Van al deze voornemens geldt natuurlijk D.V.

## ➤ **Hometeam Speranta**

### **Inzameling rommelmarktspullen Kimon-fair**

Voor de Kimon-fair op D.V. zaterdag 25 mei 2019 kunt u vanaf nu uw rommelmarktspullen inleveren bij het inmiddels welbekende adres. Als er niemand thuis is kunt u het in het tuinhuis zetten.

Helaas kunnen we geen meubilair, computers en kleding aannemen.

Bedankt! Namens Hometeam Speranta

## ➤ **Evangelisatiecommissie 'De Vuurtoren'**

### **Paasevangelisatiefolders bezorgen**

Met Pasen gedenken we de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. De weg die Hij ging in Zijn leven, sterven en opstanding bracht voor Zijn volk overwinning op dood, graf en hel. Echter, voor hoeveel mensen betekent Pasen niet fijn een extra vrije dag? Is het in heel Ouddorp (nog) bekend wat Pasen werkelijk betekent?

D.V. woensdag 17 april willen we de evangelisatiefolder in Ouddorp bezorgen. Helpt u daaraan mee? Zoals gebruikelijk willen we 's middags om 14.00 uur de folders huis-aan-huis bezorgen in de straten van de dorpskern. 's Avonds om 19.00 uur volgen de straten verder van het dorp gelegen. Denkt u aan veiligheidshesjes of reflecterende kleding voor de avondronde?

Het folderen start in het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer'.

We nodigen iedereen van harte uit om mee te helpen!! Het is fijn als we met een grote groep de folders mogen bezorgen.

Draagt u dit werk ook op in uw persoonlijk gebed?

Hartelijke groet, Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

### **Evangelisatieavond**

D.V. vrijdag 26 april wordt er een evangelisatieavond georganiseerd in Eben-Haëzer door de evangelisatiecommissie.

Een evangelist hoopt dan iets te komen vertellen over zijn werk als evangelist. De avond begint om 19.30 uur. Allen van harte welkom.

## ➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **De voetwassing**

*Johannes 13:7: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.*

Als Jezus met Zijn discipelen de paasmaaltijd houdt, is er geen knecht om de voeten te wassen. De discipelen voelen zich allemaal te belangrijk om de voeten van de anderen te wassen. Het vervult de Heere Jezus met verdriet. Hebben ze in die drie jaar niet geleerd elkaars voeten te wassen? Hij staat op en Hij wast de voeten van Zijn discipelen... al het vuil eraf, helemaal schoon!

Petrus wil dat niet! 'Wast U mijn voeten, Heere?' 'Ja Petrus, je zult het hierna begrijpen!' Petrus schudt echter zijn hoofd... Nooit! Dan kijkt Jezus hem aan en zegt: 'Als Ik je voeten niet was, hoor je niet bij Mij.' Daar schrikt Petrus enorm van. Niet bij zijn lieve Meester meer horen? Dat bestaat niet! Hij gelooft in de Heere Jezus, hij houdt van Hem! 'Heere, was mijn voeten maar, en ook mijn handen en mijn hoofd.' Zo is Petrus hé, van niks naar alles.

Is het ook in jouw hart zo geworden door de Heilige Geest? Eerst zonder Jezus, nu mét Jezus. Wat een wonder als Hij jouw zonden met zijn bloed heeft weggewassen en Zijn bloed aan de 'deurposten' van je hart is aangebracht.

De Heere Jezus schudt Zijn hoofd. 'Nee Petrus, als je schoon bent, hoef je alleen je voeten te wassen.' Hij bedoelt: Petrus, je voeten schoon, dan ben je helemaal schoon. Als Ik je zonden vergeven heb, moet je nog elke dag om vergeving vragen. Want er is veel verkeerd in je hart. En je doet Mij nog zo vaak verdriet. Maar dat wil Ik elke keer weer wegnemen! Want 'eens gegeven, blijft gegeven'. Zo is dat écht, als de Heere je een nieuw en schoon hart geeft gegeven!

Als de Heere Jezus bij alle discipelen de voeten heeft gewassen, geeft Hij hen uitleg. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij Heere en Meester. Dat is goed, want dat is ook zo. Nu heb Ik, de Heere en Meester, jullie voeten gewassen. Zo moeten jullie ook de voeten van elkaar wassen.'

De Heere Jezus bedoelt: Zorg voor elkaar, help elkaar, help die oude man, help die lastige buurvrouw, praat met die jongen die weleens lelijk tegen je doet. Je zult vast nog veel meer lastige situaties kunnen bedenken, waarin je eigenlijk de ander zou moeten helpen, maar het niet wilt omdat je er geen zin in hebt of omdat je diegene niet aardig vindt. Denk dan maar aan dit verhaal! En vraag de Heere, of Hij je erbij wil helpen!

### **Puzzel 970**

Zet de door elkaar gehusselde letters in de goede volgorde. Zet daarna de goede letters bij de cijfers onderin. Wat lees je?

J	E	Z	S	U											
S	U	R	T	E	P										
J	U	S	D	A											
D	A	M	L	A	V	N	O	A							
W	A	R	T	E											
T	O	N	E	E	V										
C	I	P	D	I	L	S	E								
D	E	A	N	N	H										
F	O	D	H	O											
N	E	E	G	L	V	O									

				9											
		2												10	
						8									
		4													
7				6											
				5											
1	11														
														12	
13													3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Deze puzzel **nog niet** inleveren! Veel succes.

➤ **Gedicht – Na dezen zult gij het verstaan**

De Heere spreekt tot Zijn afkerig kind:  
 'Keer weer tot Mij, en Ik zal u genezen.'  
 O, dat we Hem eerbiedig leerden vrezen,  
 Die wonden slaat, maar Die ze ook verbindt.

Hij leidt door wegen die Hij nodig vindt.  
 Die door Zijn volk vaak worden afgewezen,  
 maar waarvan geldt, dat zij verstaan na dezen,  
 dat God kastijden zal die Hij bemint.

De Heere zelf wil in Zijn Woord ons leren,  
 om ons in onze nood tot Hem te keren,  
 Die uithelpt voor de tijd en d'eeuwigheid.

Wanneer Hij, naar Zijn wil, het kwaad zal keren,  
 hoe past ons dan dat wij Hem zullen eren,  
 Die in Zijn eigen weg ons veilig leidt.