

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 17 – 21 februari 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Een heilzame raad

Gewen u toch aan Hem en heb vrede (Job 22 vers 21a).

De woorden van de meditatie staan in de rede van Elifaz. Deze Elifaz is één Jobs vrienden. Nadat Job op één dag alles verloor en in de smeltkroes van diepe beproevingen terecht kwam, was deze vriend gekomen om te troosten. Medeleven doet goed. Toch zijn mensen vaak moeilijke vertroosters. Dat zien we ook hier. Want ondanks dat Elifaz met goede bedoelingen naar zijn vriend kwam, beschuldigt hij Job niet lang daarna van zonden en kwaad. Later zal de Heere de vrienden van Job hiervoor bestraffen. Ze hadden dwaas gehandeld met Job.

Dat betekent echter niet dat alles wat Elifaz heeft gezegd verkeerd was. Dat zien we in de woorden van deze meditatie. Na de valse beschuldigingen geeft Elifaz Job een heilzame raad: *Gewen u toch aan Hem, en heb vrede.*

Gewend

Dat woord was op zijn plaats. Want Job kan het maar niet met God eens worden. Hij begrijpt niet waarom hij zo wordt geplaagd en geslagen. Elifaz raadt hem om die reden aan zich te gewinnen aan de Heere. 'Gewinnen aan' wil zeggen: aan iemand gewend zijn, iemand kennen, zich aan iemand onderwerpen. Wij kunnen het ook zo vertalen: Raak gewend aan de Heere. Leer Hem kennen en erkennen in al uw wegen. Buig voor de Heere. Sta niet langer tegen God op.

Het gaat over de vertrouwelijke omgang met de Heere. De wandel met God. Zoals we lezen van Henoch, dat hij wandelde met God. De heilzame raad is dus: Zoek toch die verborgen omgang met de Heere en leg je leven voor eeuwigheid en tijd in Gods hand.

Ontwend

In het paradijs waren wij in Adam op het allervolmaaktst aan de Heere gewend. Er was een volkomen harmonie met onze Schepper en Formeerder. Maar door onze diepe val is dat allemaal verloren gegaan. Wij zijn door de zonde uit de gemeenschap met God verstoten. Er is geen omgang meer met God. We zijn verloren mensen geworden en niet meer aan Hem gewend. We zijn van God vervreemd. Ja, een vreemdeling van Hem geworden. En die vervreemding gaat alsmáar door. Dat is onze zonde en tegelijk onze armoede.

Alleen wanneer door Gods Geest de gemeenschap met God wordt hersteld, komt er weer omgang met Hem. Die omgang is mogelijk omdat Christus van Zijn Vader werd vervreemd toen Hij hing in de Godverlatenheid. Om Zijntwil komt er omgang met God. Verborgen omgang. Wat is het onverdiend groot, wanneer dat in uw leven mag plaatsvinden.

Opstand

Ook wanneer de gemeenschap met God is hersteld, blijft de raad van Elifaz van grote waarde. Want in het diepst van ons eigen hart zijn we niet aan de Heere gewend. Je aan God gewennen, dat is en blijft genade. Van huis-uit blijven wij gewend ons leven in eigen hand te houden en zelf onze levensweg te bepalen. Wat leeft er een opstand als het in onze ogen verkeerd gaat. Wanneer de Heere het anders doet, komt ons hart in beroering. Of er ontstaat een doffe berusting, wat eigenlijk niet anders is dan toch ook opstand. Zoals een ongewend kalf dat voor de ploeg wordt gezet achteruit slaat, zodat het de verzenen tegen de prikkels slaat (Jeremia 31 vers 18), zo is de mens die zich niet aan de Heere gewend. Dan onderwerpen we ons niet aan Hem, en keuren Zijn weg met ons niet goed. En dat geeft vervreemding, verwijdering.

Geloofsbeproeving

Beste lezer, God legt soms een kruis op de schouders om te beproeven wat er in je hart leeft. Als Hij gaat roeren, wat kan er dan een vuil naar boven komen. Jeremia vervloekte zijn geboortedag (Jeremia 20). Ook Job verviel tot dit kwaad (Job 3). Juist in moeilijke kruis- en drukwegen komt pijnlijk naar boven wie een mens in zichzelf is en blijft.

Tegelijk gebruikt de Heere beproevingen om de genade die Hij in het hart verheerlijkt heeft te openbaren. Dat zien we duidelijk bij Job. De duivel had het verwijt gemaakt dat Job God zou dienen om loon. Nu moet het opgelegde kruis aan het licht brengen of Job een echt kind is of niet. De Heere beproeft de Zijnen om te laten blijken of zij onder alle omstandigheden aan Hem vast houden. Door zulke beproevingen wil de Heilige Geest het geloof oefenen. Opdat het zich in de donkerste wegen op God alleen zal verlaten. Als dat geloof mag doorbreken, belijdt het ondanks alles dat God goed is en dat in Hem geen onrecht wordt gevonden. Heere, U bent zoveel wijzer dan ik. Door dat kinderlijk geloof wordt God geëerd.

Zwichten

Gewen u toch aan Hem. De Heere Zelf zegt door deze heilzame raad van Elifaz heen: *Onderwerp je toch aan Mij.* Hij onderwerpt Zich immers nooit aan ons. Nee, wij hebben ons te onderwerpen aan Hem. In het grondbetekenis van het woord zit iets van zwichten. Ons beeld is dat wij onszelf proberen te handhaven. Dat is dus precies het tegenovergestelde. Daarom zal er een moment moeten komen dat we voor de hoge God door de knieën zijn gegaan. Dat we voor Hem zijn gezwicht. Beste lezer, zalig wanneer u daarvan mag weten. Dan is dat niet gekomen omdat u zo'n buigzaam hart had van uzelf. O nee! Maar Gods Geest drupte de liefde van God in Christus er in. Zodat uw hart brak. En dan gaat het vanzelf. Als die liefde wordt uitgestort, doet God geen onrecht meer. Dan zijn wij niets meer waard, en wordt Hij alles waard. Dan krijg je liefde tot God en al Zijn deugden. Die liefde wordt meer en meer verdiept naarmate Christus aan je ziel wordt geopenbaard en het geloofssoog op Christus mag worden geslagen. In Hem worden de diepten van Gods

barmhartigheid ontsloten. De Vader gaf het Liefste wat Hij had. Dat doet de ziel wegmelten in verwondering en aanbidding.

Uitnodiging

Gewen u toch aan Hem. Deze raad is zo heilzaam. Het is een hartelijke uitnodiging. Er zit drang achter. O, doe het toch. Heb genoeg aan Mij en Mijn Zoon. Met Hem kun je waarlijk tevreden zijn. Want heb je Hem, dan heb je toch alles. En zo komt er vrede. Wie niet aan de Heere gewend is, heeft geen vrede. Dan voert u nog oorlog tegen God. En wie houdt dat vol? Vroeg of laat moet u dat verliezen. En daarom is het beter om vroeg dan te laat de strijd te verliezen! Daarom geliefde lezer: De wapens uit handen, overgave aan Hem. Hij bedoelt uw ondergang niet, maar uw behoud. *Gewen u toch aan Hem en heb vrede.*

Vrede

De vrede is een gevolg van het zich gewinnen aan de Heere. Het is vrucht van de waarachtige bekering tot God. Dan kunnen de omstandigheden onverminderd moeilijk zijn. Het kruis is er nog. De zorgen in je gezin zijn onveranderd gebleven. Maar wat een verschil! Want God in Christus is zó nabij gekomen. Je hart is vervuld met Zijn liefde. Dan is het goed. Dan draagt u de lasten van het leven zo heel anders. Ziende op Hem, Die onze vrede is, gaat het zingen van binnen: *'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht. En mijn hart wat mij moog' treffen, tot de God mijns levens heffen.* Wat een troost! Vrede! Vrede met God en mijn 'lot'.

Mijn eigen verdorven hart en de duivel zijn er altijd weer op uit om die vrede ruw te verstoren. Daarom blijft het voor Gods kinderen een strijdperk. Gelukkig echter als de vrede met God ons meer waard wordt dan duizenden werelden bij elkaar. Dan gaan wij begrijpen dat Gods kinderen liever in oorlog leven met heel de wereld en vrede met God hebben, dan dat zij in vrede met de wereld leven en in oorlog met God zijn. Wat een strijd. Maar het is de goede strijd. Aan deze kant van het graf blijft de oproep steeds nodig zich te gewinnen aan de Heere. *Gewen u toch aan Hem en heb vrede.* Wat rijk dat zowel het gewinnen aan de Heere als het ontvangen van vrede niet van beneden, maar van boven komt. De apostel schreef daarvan: *De God nu der hope vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven* (Romeinen 15:13a). De Heere is het Die de vrede schenkt en tegelijk bewaart (Jesaja 26 vers 3). Nu zijn er slechts de voorsmaken. De volmaakte vrede is hier nog niet. Maar straks zal in volle stromen het goede u overkomen wanneer uw strijd voorgoed ten einde is.

*Dat Israël op den Heer' vertrouw,
Zijn hoop op Gods ontferming bouw,
En stil berust in Zijn beleid
Van nu tot in al eeuwigheid.*

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 5 maart: **Contactmiddag**
 Aanvang 14.30 uur



Dinsdag 5 maart: **Censura Morum en Avondmaalsgezelschap**

➤ Uit de pastorie

Catechisaties

Aanstaande vrijdag, D.V. 22 februari vervallen de catechisaties. In de week van de voorjaarsvakantie zijn er op maandag 25 februari geen catechisaties. Op D.V. vrijdag 1 maart gaat de inhaalcatechisatie en de belijdeniscatechisatie gewoon door.

Voor u gelezen – *Rutherfords laatste woorden*

*De tijd van zond' en leed snelt voort;
'k Sta hunk'rend aan de Hemelpoort,
een wonderzoete Morgen gloort.
Zeer donker was de middernacht,
maar Jezus is 't Die mij verwacht,
Die mij bekleedt met Hemelpracht.*

*Ik ben mijns Liefsten Eigendom,
Zijn liefdewijn roept: zondaar, kom!
Zijn Bloed verzekert: 'k kom niet om.
Veel nood en pijn was op mijn pad
en satan had mij afgemat,
maar Jezus' hand hield mij omvat.*

*De ijd'le wereld zal vergaan:
Immanuëls glorie breekt zich baan,
mijn Koning draagt Zijn liefde aan.
Hij nodigt: o, kom nu tot Mij,
Ik maak uw ziel voor eeuwig vrij:
Immanuëls Land is zeer nabij!*

*De Koning in Zijn schoonheid staat:
geen schaduw is op Zijn Gelaat,
Zijn liefde schenkt Hij zonder maat.
Het Lam zit op Zijn witte Troon,
Genade is Zijn arbeidsloon*

'k verlustig m' eeuwig in Gods Zoon!

(Vrij naar Last Words of Samuel Rutherford)

Voor u gelezen

“Waak ervoor dat de dag u zal overvallen waarop u zal moeten zeggen: ‘Als ik zoveel aandacht aan de Bijbel besteed zou hebben als aan de krant [...], vul verder voor uzelf maar in, D.Z.], zou ik in mijn laatste uren niet zonder troost geweest zijn!”

(J.C. Ryle, Christen-zijn in het dagelijks leven, blz. 105)

Voor u gelezen

“Om verloren te gaan, behoeft niets te gebeuren, maar om zalig te worden is een wonder nodig. En nu is de Christus het grote wonder, het middelpunt en de samenvatting van alle wonderen.”

(Ds. I. Kievit, Genade voor genade, 3e jrg. 26 dec. 1928, nr. 4)

Voor jou gelezen

C.H. Spurgeon schrijft ergens het volgende. Ik zag onlangs een merkwaardig schilderij, dat ik zal gebruiken als een toelichting van de weg van de zaligheid door het geloof in Jezus. Iemand had een misdaad begaan, waarvoor hij moest sterven. Maar het was in de oude tijd, toen kerken werden beschouwd als heiligdommen, waarin misdadigers zich mochten verschuilen om zo te ontkomen aan de dood. Kijk, daar rent de misdadiger! Hij stormt op de kerk af, de bewakers achtervolgen hem met hun getrokken zwaarden, verlangend hem te doden! Zij volgen hem tot vlak bij de kerkdeur. Hij rent de trappen op en juist als zij op het punt staan hem in te halen, en hem te doden op de drempel van de kerk, komt de bisschop naar buiten, en terwijl hij hun het kruis voorhoudt, roept hij: ‘Terug, terug! Bezoedel de voorhoven van het huis van God niet met bloed. Ga achteruit!’ De woeste soldaten hebben ontzag voor het symbool en trekken direct terug, terwijl de arme vluchteling zich verbergt achter het gewaad van de bisschop. Zo is het ook met Christus. De schuldige zondaar vlucht naar Jezus. En hoewel de gerechtigheid van God hem achtervolgt en zijn doodstraf eist, heft Christus Zijn gewonde handen op en roept tot de gerechtigheid: ‘Ga terug! Ik bescherm deze zondaar: Ik verberg hem in het verborgene van Mijn tent. Ik zal niet toelaten, dat hij verloren gaat, want hij stelt zijn vertrouwen op Mij’.

Ben jij zo ook al tot Christus gevluht? Buiten Hem kom je voor eeuwig om, maar wie tot Hem vlucht zal nooit worden afgewezen. Juist daarom werd Hij geboren in Bethlehem: om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Tenslotte

Geliefde gemeente van Ouddorp. Vorige week was het een zeer bewogen week in de pastorie en gemeente. We hebben het besluit kenbaar moeten maken dat het beroep naar Garderen moest worden aangenomen. De Heere

heeft duidelijk Zijn weg hierin gewezen. Alleen moest ik ervoor worden ingewonnen. Dat is dinsdag 12 februari gebeurd. Toen is mijn hart geheel overwonnen en ingewonnen. Nooit had ik gedacht dat we naar deze gemeente zouden worden geroepen. Gods wegen en gedachten zijn hoger dan die van ons.

Het stemt mij tot ootmoedige dankbaarheid en verwondering dat de Heere geen land van uiterste duisternis wilde zijn. Hij weet Zijn knechten daar te brengen, waar Hij ze hebben wil. Duidelijk wilde Hij de weg vanuit Zijn Woord bekend maken. Zijn Woord deed kracht, en dat door Zijn Geest. Steeds werd de weg vanuit het Woord ten aanzien van de gemeente van Garderen bevestigd. En dat op verschillende wijzen. Vanuit het Woord werd zo de verbinding gelegd. Dat deed de Heere. Als ik nog ergens aan zou twifelen, dan is het wel aan mijzelf, maar niet aan Hem en Zijn weg. Onze wil, mening, gevoelens, gedachten doen niet mee. Ons hart is zo arglistig. Zo bedrieglijk. Ook een domineeshart. Maar als de Heere krachtig spreekt, herhaaldelijk spreekt, onmiskenbaar spreekt, dan kan en wil ik niet anders dan daarvoor vallen. Hoe moeilijk het ook is. De Heere beslist. En dat geeft toch rust en vrede in mijn hart.

Het is groot dat ook mijn vrouw en kinderen er in geestelijk opzicht voor mochten worden ingewonnen. Dat neemt niet weg dat het ons allemaal erg veel pijn doet. Want we zullen u en jou moeten gaan verlaten. Er is in de pastorie menige traan geschreid. Gods weg is vaak niet de makkelijkste weg, maar wel de enig goede weg.

Hartelijk weten we ons als herder en leraar en gezin aan Ouddorp verbonden. We hebben een plaats gekregen in uw midden en u in onze harten. Het is een goede tijd geweest. Daaraan denkend moet ik zeggen: Heere, waar hebben we het aan verdiend? Dat we ruim zeven jaren samen in liefde en verdraagzaamheid mochten optrekken, en dat in een tijd met zoveel liefdeloosheid en verdeeldheid, het is zo onverdiend groot. Als de Heere zou doen naar onze zonden en onwaardigheid, ach, dan zou het zo heel anders zijn. Hij is goed! Hij wilde onverdiend zegenen en tot zegen stellen. Dat we als gemeente en onderherder met alles en in alles zouden eindigen in God.

We hopen nog enige tijd onder u te mogen in- en uitgaan. Het is mijn vurige wens en bede dat er in deze laatste periode nog harten geraakt en verbrijzeld worden. Om nog zielen te mogen winnen voor Hem, Die het zo eeuwig waard is gevreesd en gediend te worden, is mijn uitzien. Zodra er meer bekend is over afscheid en intrede laten we u dat weten.

Voor al het hartelijke medeleven met mij en ons gezin willen u heel hartelijk dankzeggen. We mochten merken dat er een muur van gebed was rondom de pastorie.

Vorige week was het voor onze vissers een moeilijke week. Op woensdag is in Brussel besloten dat er een verbod komt op de pulvisserij. Dat is echt onbegrijpelijk. Voor sommige vissers zal het verbod al op korte termijn ingaan.

Heel ingrijpend. Ons medeleven gaat naar hen allen uit. We hopen dat zij hun oog mogen slaan op God.

Komende week, zijn we naar verwachting enkele dagen weg. De pastorie zal wel bewoond zijn, omdat één van de kinderen een week later vakantie heeft. We hopen elkaar, zo de Heere geeft, zondag 3 maart weer rondom Gods trouw en eeuwig blijvend Getuigenis te ontmoeten. Onze gedachten gaan uit naar allen die het moeilijk hebben. Zieken, rouwdragenden en kruisdragenden. Degenen die het psychisch zo zwaar hebben. Zorgen in de gezinnen. Jongeren die vastlopen. De Heere zij u en jullie allen tot een God van nabij. Zoek bij Hem al uw en jullie hulp én heil!

*Dat op uw klacht de hemel scheure!
Dat zich de HEER' ontdekk'!
De God van vader Jacob beure
U in een hoog vertrek.
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen!*

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw en de kinderen,

➤ **Uit de kerkenraad**

Beroepen ds. D. Zoet

Dinsdag 12 februari heeft ds. D. Zoet zijn beslissing bekend gemaakt ten aanzien van de toen nog lopende beroepen naar Nieuwleusen en Garderen. Hij heeft dit op 13 februari in het midden van de gemeente aan het begin van de Bijbellesing nogmaals gedaan. Hij deelde mee dat de Heere in zijn hart heeft gegeven dat hij het beroep naar de gemeente van Garderen moest aannemen. De Heere heeft hem de weg gewezen en gedurig is zijn verzuchting geweest om in Zijn weg te gaan. De Heere heeft hem die bekend gemaakt en dan blijft er voor hem niets anders over om zijn treden in dat spoor te zetten. Dominee gaf aan dat dit wel zal betekenen dat wij van elkaar op Zijn tijd gaan scheiden en besloot met de bede: de Heere gedenke u, gedenke ons, het gezin en Zie op ons allen in gunst van Boven te neer. Op deze woorden liet hij zingen Psalm 77 vers 8.

Afgelopen zondagmorgen mocht dominee de gemeente nogmaals bekend maken en toelichten zijn beslissing om het beroep van de gemeente van Garderen aan te moeten nemen.

Voor ons als gemeente is dit een teleurstellend bericht, want dit betekent dat onze herder en leraar ons als gemeente over enige tijd gaat verlaten. Een

bericht met een grote impact, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor zijn vrouw, kinderen en ons als gemeente. Wat is het nodig dat wij in de komende tijd onze predikant, zijn gezin, de kerkenraad en de gemeente gedurig mogen opdragen in de gebeden.

De dominee en zijn gezin willen we als bemoediging meegeven wat er staat in Spreuken 16:9 'Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert zijn gang'. Geve de Heere hem rust en vrede op de genomen beslissing.

Scriba

➤ Van de diaconie

Gereformeerde Bijbelstichting (G.B.S.)



D.V. woensdag 27 februari is de eerste collecte bestemd voor de GBS. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. De GBS probeert waar mogelijk bekendheid aan haar werk te geven. Dat gebeurt onder andere bij de volgende gelegenheden:

GBS-avonden

De GBS heeft op diverse plaatsen in het land comités die zich in de betreffende plaats bezighouden met donateurwerving. Zij organiseren ook GBS-avonden. Doorgaans spreekt een predikant (veelal een GBS-bestuurslid) over een bepaalde Bijbeltekst, waarbij wordt ingegaan op de betekenis van de Statenvertaling.

Toogdag

De jaarlijkse toogdag is het ontmoetingspunt van bestuur, personeel, medewerkers, donateurs en andere belangstellenden. Ruim dertig jaar was de Rehobothkerk te Barneveld de vaste plaats van samenkomst. Sinds 2015 vindt de toogdag plaats in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld. Velen ervaren deze dag als bijzonder samenbindend.

Scholen / verenigingen

Wij bezoeken scholen en (kerkelijke) verenigingen om voorlichting over de GBS te geven. De volgende onderwerpen (met of zonder dia's) kunnen in overleg worden behandeld:

- De geschiedenis van de Statenvertaling en het werk van de GBS.
- Bijbelverspreiding wereldwijd.
- De Bijbel in de grondtekst. Betekenis van handschriften, vertalingen en tekstkritiek.

Door scholen en verenigingen wordt veel om deze voorlichting gevraagd. Bij een aantal scholen komt de GBS-voorlichter elk jaar in groep 8, of om de twee jaar in de groepen 7 en 8, zodat alle leerlingen een keer aan de beurt komen.

Voor kinderen die een spreekbeurt over de GBS willen houden, is er een PowerPointpresentatie beschikbaar, die bij ons kan worden opgevraagd.

Collecte evangelisatiewerk in Roemenie

D.V. zondag 3 maart wordt een collecte voor Roemenië gehouden. Deze kinderen zijn vaak ontwricht door een slechte thuissituatie. Ook worden er in de zomerperiode vakantiebijbelweken en tijdens de christelijke feestdagen speciale kinderevangelisaties georganiseerd. Dit is een mooie gelegenheid om kinderen heel basaal het Evangelie uit te leggen en hen beter te leren kennen. Het gebed is dat zoveel mogelijk kinderen in Mehedinți, een onderontwikkelde provincie, het Evangelie zullen horen en vergeving van zonden zullen ontvangen in Jezus Christus!

We bevelen de collecte van harte in uw milddadigheid aan.

➤ Van de kerkvoogdij

Gebruik terrein voormalige Rabobank

Met de huidige huurder van de voormalige Rabobank, Tanis Goeree BV, zijn afspraken gemaakt over het medegebruik van het parkeerterrein en het hebben van het recht van overpad over dit terrein tot het terrein van de kerk. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer zoals het was. Het terrein wordt afgesloten met een hek en zal dan worden geopend door de koster. Via het terrein is het mogelijk naar de kerk te gaan door een looproute vanaf de Hofdijksweg direct langs het pand van de Bouwmarkt naar achteren. Via een af te sluiten poort komt men dan op het terrein van de kerk. Ook deze poort zal door de koster geopend worden.

We mogen het terrein om niet gebruiken. Voorwaarde is wel dat we geen overlast geven.

Het terrein is doordeweeks slechts beperkt toegankelijk wanneer de Bouwmarkt open is, bijvoorbeeld op de bid- en dankdagen en bijvoorbeeld Goede Vrijdag.

Extra parkeergelegenheid terrein voormalige Nebo garage

Reeds geruime tijd is, voornamelijk bij regenachtig weer, parkeren rondom onze kerk een probleem. Reden voor de kerkvoogdij om te zoeken naar een oplossing om te komen tot meer parkeergelegenheid. Hiervoor zijn de eigenaren van de voormalige Nebo garage benaderd en zij hebben ingestemd met het verzoek het terrein van deze voormalige garage te mogen gebruiken als parkeerterrein. Nadat een en ander gemaaid en opgeschoond is, is het terrein nu beschikbaar.

De koster zal het hek van het terrein openen en sluiten, nadat het slot is verwijderd. Ongeveer drie kwartier voor aanvang van de diensten zal het terrein open zijn.

Voor het parkeren is het van belang dat zoveel mogelijk achterop het terrein naast elkaar wordt geparkeerd en aan begin van het terrein kan het beste in lengterichting worden geparkeerd, zodat ook het achterste gedeelte bereikbaar blijft.

Wel is het uiteraard van belang dat niet vóór het hek wordt geparkeerd, zodat het terrein gebruikt kan worden.

Gedurende de zomermaanden, gerekend vanaf medio mei, staat de caravan op het terrein. Het gebruik van het achterste gedeelte van het terrein is dan mogelijk door langs de caravan naar achteren te rijden.

Vanaf deze plaats willen we de eigenaren nogmaals hartelijk danken voor hun bereidwilligheid hun terreinen geheel belangeloos aan ons beschikbaar te stellen.

➤ Overige bijeenkomsten

Dinsdag 5 maart: Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 10 maart zal dinsdag 5 maart van 19.15-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer.

Dinsdag 5 maart: Avondmaalsgezelschap

Dinsdag 5 maart a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden, aanvang 20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inloop met koffie om 19.45 uur.

Contactmiddag

Dat onze contactmiddagen altijd heel bijzonder zijn, bleek de vorige keer wel weer. De jongste bezoeker was vier maanden en de oudste 80 jaren of ouder. En voor de tweede keer op rij weer geen dominee. Daar moeten we helaas aan gaan wennen in de nabije toekomst. Hopelijk zal ds. Zoet de laatste twee contactmiddagen wel in ons midden kunnen zijn. Voor na de pauze hebben we iemand van de stichting China uitgenodigd. U weet waarschijnlijk wel dat de situatie van de christenen in China door de nieuwe godsdienstwet die daar in februari 2018 van kracht is geworden, erg verslechterd is. Christenen merken goed dat religieuze zaken zijn ondergebracht bij de communistische partij en niet meer een aparte instantie binnen de overheid. Hun vrijheid wordt erg beperkt. Zo kunnen ze online geen Bijbel meer kopen. Ook mogen leerkrachten en medische staf zich niet met godsdienst bezighouden. Op ouderen wordt druk uitgeoefend door hen sociale voordelen te ontzeggen als ze de Heere trouw blijven. De jeugd wordt weggehouden van de kerk. Kerkdiensten worden gemonitord door de staatstelevisie en spionnen. De overheid wil veel sterker grip hebben op de gang van zaken in het hele land. Daarbij biedt de digitale techniek ongehoorde mogelijkheden om mensen onder controle te houden.

Systemen met gezichtsherkenning zullen de komende jaren over China worden uitgerold om overtredingen te signaleren en deze gegevens met elkaar te verbinden. Wie te veel strafpunten heeft, wordt buiten de samenleving gesloten! Het belooft weer een bijzonder informatieve middag te worden. We zien uit naar uw aller komst! Voor vervoer: bel 681053. Graag tot ziens!
coördinator contactmiddagen.

➤ Algemene berichten

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 8 maart. Deze avond behandelen we Johannes 6. Na de pauze gaan we iets moois maken met brooddeeg. We hopen jullie weer allemaal te zien. Hartelijke groet van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zondag 3 maart is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Er zal een inleiding gehouden worden over de Spreuken van Salomo. De titel is: "Geef je hart aan de HEERE". De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

D.V. zaterdag 9 maart hopen we met elkaar te gaan wokken! Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan om gezellig mee te gaan! Meer informatie volgt nog.

Mannenvereniging 'Agur'

Op maandag 4 maart hopen we met enkele mannen uit de gemeente weer bij elkaar komen.

We zullen dan gezamenlijk met elkaar nadenken over de te houden inleiding. Het thema is voor deze avond: "De regenboog door twee gezien".

We verwachten u allen weer en u bent als lid of niet-lid van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 4 maart hopen wij weer te vergaderen, deze avond behandelen wij Bijbelstudie 9: "Het gouden kalf" naar aanleiding van Exodus 32. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 5 maart zal onze vereniging weer samenkomen. We hopen dan een Bijbelstudie te behandelen uit het boekje over Mozes. Deze Bijbelstudie zal via de mail worden toegestuurd. We hopen op een gezegende morgen en zien uit naar uw en jouw komst.

Zoals gebruikelijk zal er kinderoppas zijn.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

0187-845767 of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

➤ Puzzelhoekje

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Bidden

Dit keer hebben we het over bidden.

Eerst zomaar een kort verhaaltje:

Tuut-tuut-tuut-tuut.... Klinkt het aan de andere kant van de lijn. Jammer, in gesprek. Ja, dat gebeurt wel eens, als je iemand wilt bellen, dat hij in gesprek is. Of dat hij niet thuis is of niet oppakt. Je kunt hem of haar dan niet bereiken. Weet je wie altijd bereikbaar is? God! Hij hoort altijd. Op elk moment van de dag of van de nacht is Hij gereed om naar jouw gebed te luisteren. God is nooit 'niet thuis'!

Wat zijn we gezegend met zo'n Heere in de hemel. Hij is altijd bereikbaar voor ons! Overall, altijd, elk tijdstip van de dag mag je tot Hem bidden.

De discipelen vonden het erg moeilijk om te bidden. Ze wisten niet altijd goed hoe het moest. Misschien herken je dit wel. Als er zorgen zijn in je leven, probeer je dat bij de Heere neer te leggen en te smeken of Hij uitkomst wil geven. En als je voelt dat je zoveel verkeerde dingen hebt gedaan, durf je aan de ene kant misschien niet te bidden, maar voel je wel: Ik moet het aan de Heere vertellen. Hij alleen kan mijn zonden vergeven en me een rein en schoon hart geven.

Maar... het gaat bij bidden niet alleen om onszelf. Het is ook belangrijk dat we de Heere eren in ons gebed.

En daarom gaf de Heere Jezus ons het Onze Vader!

De eerste drie beden gaan over de Heere, de laatste drie beden gaan over de mensen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt	<i>Heere God, U woont hoog in de hemel, maar bent toch ook onze Vader</i>
Uw Naam worde geheiligd	<i>Geef dat alle mensen Uw Naam eren en in U geloven</i>
Uw Koninkrijk kome	<i>Geef dat steeds meer mensen bij U en Uw Koninkrijk gaan horen en U als Koning dienen</i>
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde	<i>Laat mij en andere mensen mogen doen wat U wilt, net zoals de engelen in de hemel U gehoorzamen</i>
Geef ons heden ons dagelijks brood	<i>Wilt U ons dat geven, dat we nodig hebben om te leven?</i>
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze	<i>Wilt U onze zonden vergeven? Wij vergeven ook de verkeerde</i>

schuldenaren	<i>dingen, die anderen ons aandoen.</i>
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze	<i>Geef dat we niet meegetrokken worden om tegen U te zondigen. Verlos ons van al het kwade.</i>
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid	<i>U bent de enige en hoogste, machtigste en heerlijkste Koning van hemel en aarde. U regeert en blijft altijd!</i>
Amen	<i>Amen, ik vertrouw op U en weet dat U mijn gebed verhoort.</i>

Confronteert het jou ook, dat de betekenis van dit gebed veel dieper is dan wij vaak denken als we dit bidden? Probeer dit gebed bewust te bidden, dus niet als automatisme, maar dat je nadenkt bij wat je zegt. Dan meen je je gebed. Vraag of de Heere je dat wil geven! Hij kan je door Zijn Heilige Geest helpen om dit gebed oprecht te bidden.

Puzzel 967

Ook in de Engelse Bijbel staat natuurlijk het Onze Vader. Kun jij de beden in de goede volgorde zetten? Dat is de oplossing van deze puzzel.

Our Father who art in heaven,

- 1. Give us this day our daily bread.*
- 2. Thy will be done in earth, as it is in heaven.*
- 3. Hallowed be thy name.*
- 4. And forgive us our debts, as we forgive our debtors.*
- 5. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever.*
- 6. Thy kingdom come.*

Amen.

Eindantwoorden:

964: Je kunt beter rijkdom in de hemel zoeken.

965: God zal alle tranen uit hun ogen wissen en er zal geen dood meer zijn, Openb. 21:4.

Inleveren: Puzzels 966 en 967 voor D.V. 7 maart 2019

➤ Hans Egede – de apostel der Groenlanders

Door E. Gerdes 1821 - 1898

HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING

Zij toch weten niets van de genade Gods in Christus, en dat bedroeft me meer dan ik zeggen kan. Nacht en dag is het, of ik een stem hoor, die mij toeroept: 'Gij, die zó rijk zijt hebt gij niets over voor uw arme broeders?'

'Welke arme broeders bedoelt gij?'

'Indien men zich hier inscheept en vijfhonderd mijlen westwaarts zeilt, treft men een eiland aan, IJsland geheten, en nog verder in het westen ligt een groot land, bekend onder de naam van Groenland, dat steeds omgeven is van ijs en evenwel zoals de zeelieden verhalen, aan de inhammen, dus van zee uit gezien zó rijk is aan heerlijke, groene weiden, dat men het de naam gegeven heeft van Groenland. Daar wonen duizenden arme heidenen en daar wenste ik het evangelie te gaan prediken.'

'De Heere beware ons,' riep Elisabeth in grote ontsteltenis uit. 'Meer dan vijfhonderd mijlen van hier! Hoe komt toch die gedachte in uw hoofd?'

'Die heb ik van de Heere. Drie jaar geleden kwam mij een oude kroniek in handen, en daaruit bemerkte ik, dat in 982 Groenland door onze landgenoten ontdekt is. Het evangelie werd daar lange tijd verkondigd en het geschiedverhaal zegt, dat vele zielen tot de Heere bekeerd werden. Vier eeuwen lang werd de scheepvaart daarheen onderhouden, totdat omstreeks het midden van de vijftiende eeuw de massa ijs zó ontzettend aangroeide, dat men noch derwaarts kon gaan, noch van daar terug kon komen. Omstreeks diezelfde tijd brak de pest in Europa uit: alle gemeenschap met Groenland werd afgebroken, en dat is nu reeds bijna drie eeuwen zo gebleven. En altijd komt het woord tot mij: Hoe zou het toch met de arme Groenlanders zijn? Is wellicht de laatste lichtstraal bij hen ten onder gegaan in een zee van duisternis?'

'En wat zou gij dan willen doen?'

'Wel, als ik de enige christen was, wie dit ter harte ging, en wanneer mij God in Zijn grote genade verkoren had, om de arme Groenlanders het evangelie te gaan verkondigen, zou ik dan kunnen weigeren te gaan, zonder mij te bezondigen?'

'Meer dan vijfhonderd mijlen ver!' riep Elisabeth met schrik uit; 'in een land, omringd door ijs, en dat soms voor niemand te bereiken is! Zou gij dan uw geliefde gemeente willen verlaten? Vergeet gij uw vrouw en kinderen? Kunnen wij u volgen?'

'Zo God wil, kan dat geen verhindering veroorzaken. De Heere zal mijn kudde niet aan zichzelf overlaten, en gij en de kinderen zullen met mij gaan.'

'Neen, neen,' riep zij in tranen uit. 'De gedachte, dat ik met mijn lieve kleinen zoveel mijlen ver over de woeste zee zou moeten trekken, en te midden van zoveel gevaren verkeren, en dat naar een land, dat rondom bezet is door

bergen van ijs! – Alleen de gedachte reeds schijnt mij toe, dat zij een de Heere verzoeken is. Wat zou gij dáár kunnen verrichten, dat hier niet door u geschieden kan? Of zijt gij hier niet in dienst van dezelfde Meester, die gij in Groenland zou willen dienen? Heeft Hij u niet tot deze arbeid geroepen? En hebt gij vrijheid uit een werkkring te treden, die Hijzelf u aanwees?

‘En wanneer de Heere mij nu een ander arbeidsveld aanwijst, zal ik dan niet doen, wat mij als Zijn dienstknecht betaamt?’

‘Gij kunt mijn bekommring niet wegnemen met uw woorden. Gij zijt leraar van deze gemeente, en gij weet, dat ik mij niet zou beklagen, al riep uw werk u van de morgen tot de avond, zonder dat wij u zagen. Ik weet, dat vrouw en kinderen volstrekt geen aanspraak op u hebben, zolang uw dienstwerk niet verricht is. Maar behoren ook wij niet tot uw gemeente? Zijt gij ook niet even zo goed onze herder? En hoe zou gij aan anderen kunnen denken, zonder eerst voor uw eigen betrekkingen te zorgen? Waart gij alleen in de wereld, dan zou de zaak veranderen; maar gij zijt echtgenoot en vader. Lieve man, ik bid u, denk er toch niet verder aan, ons te verlaten.’

Hij schudde het hoofd, en glimlachte droevig, terwijl hij zei: Christus zegt: Wie vader of moeder, vrouw of kind lief heeft boven Mij, is Mijns niet waardig.’

‘Het is ook niet alléén om onzentwil,’ vervolgde zijn vrouw met toenemende aandrang, zonder veel te letten op zijn woorden; ‘maar gij hebt hier arme nabestaanden, die afhankelijk zijn van uw steun en zonder u hulpeloos staan. Als gij duizenden mijlen ver weg trekt, dan gaat ook hun hoop met u. Denk eens aan uw arme, ongelukkige zuster, die bij ons woont. Gaat gij naar Groenland, dan is voor Dorothea het armhuis haar enige toevlucht! Om heidenen te redden, zou gij christenen in ellende brengen.’

De wijze, waarop de predikantsvrouw sprak, had meer van een aanklacht dan van een raadgeving, en de leraar zat in diepe gemoedsbeweging terneder, alvorens te antwoorden. ‘Gij verscheurt mij het hart, Elisabeth,’ sprak hij eindelijk. ‘Ik kan uw woorden niet weerstaan, en toch is het daarbinnen niet rustig. Geloof mij, de Heere heeft iets met mij voor. Daarvan ben ik zeker.’

‘Nu, dan kan wel zijn,’ hernam zijn vrouw, met blijdschap bemerkende, dat voor het ogenblik tenminste de overwinning aan haar zijde en het gevaar geweken was. ‘Gij wenst in gehoorzaamheid de Heere te volgen; maar zijt gij er wel zeker van, dat Hij u naar Groenland roept? Indien gij meent, naar de heidenen te moeten gaan, kan het dan niet naar een andere streek zijn? Ik raad u om in stilheid op de Heere te wachten, en zo het Zijn wil mocht zijn, dan zal Hij u ook volkomen licht daarin schenken. Wilt gij wachten, Hans?’

‘Beste vrouw, dat zegt gij niet uit uzelf; maar God heeft door u tot mij gesproken. Ja, ik zal op Hem wachten.’ En toen hij op zijn studeerkamer gekomen was, zei hij bij zichzelf: ‘Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken, ja wacht op de Heere!’ en de glimlach, die om zijn lippen speelde, was er bewijs van, dat zijn hart verlost was van een drukkende last.

Vier jaren gingen voorbij in de stilte van zijn herderlijk werk, en Groenland scheen vergeten en verborgen te zijn achter de ijsbergen, en hoewel het diep in de zin des harten van beide echtgenoten verborgen lag, spraken zij er nooit

met elkander over. De goedhartige dorpelingen aanschouwden de oude kalmtede weder op het eerwaardige gelaat van hun leraar en de kleine Paulus verheugde zich over de vriendelijke blik en de tedere zorg van zijn geliefde vader.

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 2 maart 2019, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 7 maart 2019.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Zingt u/jij mee?

D.V. zaterdag 16 maart hoopt de zangcommissie van onze gemeente een psalmzangavond te organiseren in de Eben-Haëzerkerk. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.15 uur. Rond 21.00 uur hopen we de avond af te sluiten. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken in het verenigingsgebouw.

De avond zal worden opgeluisterd door de medewerking van Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasterdam. De meditatie wordt verzorgd door onze eigen predikant, ds. D. Zoet. De opbrengst van de collecte zal bestemd worden voor het diaconaal gastenhuis de Oase.

We nodigen u en jullie van harte uit om deze avond met ons mee te zingen!