

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 14 – 10 januari 2019



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Een zalige toekomstverwachting

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Geliefde gemeente, we staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat dit jaar ons zal brengen, weten we niet. Wel weten we dat het ene geslacht komt, terwijl het andere geslacht gaat. Er zullen er opnieuw onder ons zijn van wie de levensdraad zal worden doorgesneden. Voor hen wordt het eeuwigheid. Misschien behoort u wel tot degenen voor wie het dit jaar eeuwigheid zal worden. Wij weten de dag van onze dood immers niet. Laten we die dag niet voor ons uit stellen. Want hij kan zo dichtbij zijn. Dat is niet alleen zo wanneer we oud en zwak geworden zijn. Dat kan ook zo zijn als we nog jonger en sterk mogen zijn. Dat we er eens echt rekening mee zouden houden. Opdat ons einde vrede zal zijn.

Nee, wij weten niet wat ons dit jaar aan voorspoed en tegenspoed, aan hoogten en diepten zal worden bereid. De Heere heeft alles in Zijn eeuwige raad bepaald. Maar de tijden zijn donker. Op alle terrein. We hebben zware tijden te verwachten. En hoezeer zijn daarbij zij te beklagen die alleen door het leven moeten. Ik bedoel daarmee: Die geen Toevlucht en Burcht kennen.

Anderzijds, als wij door genade op de Heere mogen zien en weten wat het is om met onze zonden en zorgen bij Hem te mogen schuilen, dan hoeven we niet bevreesd te zijn. Dan is er geen reden om somber en mismoechtig te zijn. Dan is er geen reden om het hoofd naar beneden te laten hangen. Integendeel. Er is voor Gods Kerk verwachting. En van die zalige verwachting spreekt Petrus in de tekst van de meditatie als hij zegt: *Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.*

Petrus bedoelt met deze woorden niet, dat er een geheel nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Maar wel dat hemel en aarde zullen vernieuwd worden. De Heere zal ze herscheppen. En dan zal dit het nieuwe zijn, dat hemel en aarde niet meer gescheiden zullen wezen, zoals ze dat nu door de zonde zijn.

Wij hebben ons in Adam immers van God losgescheurd. Daardoor is er een diepe breuk tussen God en ons gekomen. Maar ook tussen de hemel en de aarde. In de hemel woont een God, Die vertoerd is vanwege de zonde. En op de vervloekte aarde, is een helwaardige zondaar, die voor die God niet kan bestaan.

Daarom is de aarde een tranen- en jammerdal geworden. Maar, zegt Petrus, dat zal anders worden. Zoals het nu is zal het niet blijven. Er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

De aarde is nu vol van ongerechtigheden. Zij wordt bewoond door onrechtige mensen. Maar straks zal er geen zonde of zondaar meer zijn. Dan zal alleen de heerlijkheid van de Drie-enige God gezien worden. Dan zal het Lam centraal staan. Zijn volkomen Borgwerk zal schitteren. Hij is toch immers de meerdere ladder Jakobs, Die hemel en aarde verbindt. Hij is het, Die de ongerechtigheid van Zijn kinderen op Zich nam en wegdroeg, en Die hun zonde volkomen verzoende. Maar Hij is het ook, Die voor hen een gerechtigheid verwierf, die voor God geldt. Zodat zij weer bij God, en God weer bij hen wonen kan. In deze bedeling is dat allemaal nog maar ten dele. Maar eens zullen ze volmaakt zijn naar lichaam en ziel beide. Dan zal de vrede Gods alles beheersen en vervullen. Wat een rijkdom. Wat een heerlijkheid. En dat zal dan nooit meer anders worden; dat zal eeuwig zo blijven. Als Petrus zegt dat er gerechtigheid zal wonen, dan ziet dat op iets duurzaam. Op iets dat blijvend is.

Dan zal er geen zonde meer zijn en ook de gevolgen van de zonde zullen zijn weggenomen. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid, zegt God. Dan zullen zelfs de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht.

O, wie zal de zaligheid kunnen beschrijven die Gods Kerk wacht? Het zal een zaligheid zijn, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. Zo groot, zo heerlijk, zo begeerlijk.

Wat een zalige verwachting voor al degenen, die de zonde leerden haten en laten en die gerechtigheid vonden in de Borg en Middelaar. Eens zullen ze de Heere niet meer bedroeven vanwege de ongerechtigheid, die nog tegen hun wil in hen is overgebleven. Geen wonder, dat ze daarom wel eens hunkerend en vol verlangen naar dat ogenblik uitzien, waarvan Petrus spreekt.

Petrus zegt: *Wij verwachten!* Wij verwachten is heel iets anders dan afwachten! Het betekent eigenlijk: er verlangend naar toelevens. Het is een uitzierend leven. Een Adventsleven!

Maar zullen zulke uitzierende zielen in die verwachting niet teleurgesteld worden? Hoeveel verwachtingen zijn er immers, die niet worden vervuld? Dat is zo! Maar deze verwachting is gegrond. En die grond, waarop deze verachting is gegrondvest, is vast, die is hecht. Want ze rust op Gods belofte.

Petrus zegt: *Wij verwachten naar Zijn belofte.*

Het is al een heel oude belofte. De profeet Jesaja sprak er eeuwen geleden al van: *Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen* (Jes. 65:17). Die belofte is later aan Johannes bevestigd. Want hij was op het eiland Patmos en zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer.

O, de verwachting van Gods Kerk steunt op Gods vaste toezegging. En daarom komt die verwachting zeker uit. Het is immers niet een belofte van een mens, maar van God, Die niet liegen kan. Wat uit Zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom, hoe de wereld ook spot, hoe de binnenpratens ook

tekeer gaan, uitzierende zielen, verwachtende harten, de Heilige Geest wil u leren: *U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen.*

Met het oog op die verwachting, vervolgt Petrus: *Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat hij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem moogt bevonden worden in vrede* (vers 14). Op grond van de zalige verwachting van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde roept de apostel op tot een godvruchtige levenshandel en -wandel. Laat dan uw wandel in de hemel zijn, om Christus te verwachten tot zaligheid. Leef dan niet als de heidenen, die opgaan in de dingen van deze aarde, en die alleen maar vragen: Wat zullen wij eten en wat zullen wij drinken en waarmee zullen we ons kleden. Gods kind hoeft niet bezorgd te zijn. Uw leven is in Christus geborgen bij God. Het ligt vast in Gods hand. Hij zorgt voor u.

Als daar door de genade van de Heere iets van geloofd mag worden, dan kunnen we in de voorspoed dankbaar zijn en in de tegenspoed geduldig. En in het toekomstige vertrouwend op de Heere alleen. Dan zullen we er naar staan om meer en meer van die vrede te mogen proeven en smaken, die alle verstand te boven gaat en die de harten en zinnen bewaart. Dan zullen we bedenken de dingen die Boven zijn. Dan zijn wij mensen met verwachting. Dan leven we niet bij voorspellingen. Dat doet de wereld. Nee, dan is er de vastheid van Zijn belofte. Dan is er een blij vooruitzicht.

*Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Goddijk beeld.*

ds. D. Zoet

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 13 januari

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 16 januari

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 20 januari

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Malawi, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 15 januari:

Kerkenraadsvergadering

➤ Uit de pastorie

Voor u gelezen - Aan het begin van het nieuwe jaar

Die Uw Wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot
(Psalm 119:165)

“Zij kunnen in grote benauwdheid zijn van buiten, en toch inwendig grote vrede smaken. Zij die de wereld liefhebben, hebben grote kwelling en teleurstelling want deze beantwoordt niet aan hun verwachting. Zij die Gods Woord beminnen, hebben grote vrede, want het overtreft hun verwachting. Niets zal hun een ergernis, een strik, een struikelblok zijn.

Geen gebeurtenis in de leiding van de voorzienigheid zal voor hen een ondraaglijke beproeving zijn. Hun liefde voor het Woord van God zal hen bekwaam maken om hun gemoedsrust te behouden. Zij zullen niet morren tegen dat wat God doet. Niets zal hun tot schade of nadeel zijn, want alles zal voor hen medewerken ten goede. Zij in wie deze heilige liefde heerst, hebben geen neiging om zich door nodeloze zwaarigheden in de war te laten brengen.”

Matthew Henry

Tenslotte

Geliefde gemeente, we willen u heel hartelijk bedanken voor de zeer vele kaarten die we met Kerst en rond de jaarwisseling uit uw midden hebben ontvangen. Hij deed ons goed om ook op deze wijze de onderlinge verbondenheid te voelen. Ook werden we van verschillende kanten met een attentie verrast. Ook daarvoor zeggen we u dank. Het is fijn te merken dat we een plaats in uw midden mogen innemen. Weet dat u ook een belangrijke plaats in ons hart inneemt. Steeds opnieuw laat de Heere merken dat we niet alleen aan elkaar gegeven zijn in 2011, maar ook dat we nog aan elkaar gelaten zijn. In het bijzonder mag ik dat merken onder de bediening van Zijn Woord.

Het jaar 2018 is voorbij. Verleden tijd. Op oudejaarsavond zagen we als gemeente terug op de dingen die geweest zijn. Daarbij had iedereen zijn eigen herinneringen. Alle moeiten en verdriet, maar ook de vreugde en de blijdschap komen juist dan meer dan anders naar boven. Onze gedachten gaan uit naar hen, die afgelopen jaar stonden aan het geopend graf, dat nooit zegt: *het is genoeg*. Opnieuw zijn er slagen gevallen. Vele zelfs. Ruim veertig namen staan in de Kerkbode van hen die ons ontvielen. En daarmee is nog lang niet alles genoemd. Wat kan ons dat alles weemoedig maken. De vraag is echter of er naast weemoed ook ootmoed was. Heeft de Heere door Zijn Geest u en jou de zonden en overtredingen in gedachten, woorden en werken van het jaar 2018 en van de voorgaande jaren thuis gebracht? Was er een schreeuw om het bloed, ter reiniging van alle zonden? Ja, was ons gebed: Verzoen de zware schuld?

De Heere schonk ons in Zijn trouw en goedheid dat we nog weer een nieuw jaar werden binnengedragen. Gelukkig verliep de jaarwisseling betrekkelijk rustig in ons dorp. Daarover ben ik verblijd. Wat zou het immers zo erg zijn, als de Naam van de Heere om onzentwil gelasterd zou worden.

Inmiddels schrijven we 2019! Terwijl alles wankelt en steeds sneller verandert, blijft er Eén Dezelfde: Jezus Christus. Want *Jezus Christus is gisteren en heden, Dezelfde, en in der eeuwigheid* (Hebr. 13:8). Hij is onveranderlijk Dezelfde in drieërlei opzicht:

- Hij is allereerst onveranderlijk Dezelfde in Zijn oordelen en bedreigingen, Die Hij eenmaal heeft uitgesproken over alle ongelovigen en onbekeerden.
- Hij is onveranderlijk Dezelfde in Zijn lieflijke Evangelie-nodigingen, Die Hij eenmaal liet uitgaan. Zij gelden ook in 2019!
- Hij is ook onveranderlijk Dezelfde in Zijn liefde en trouw voor Zijn volk.

Denk er eens over na welke van deze drie aspecten van Christus' onveranderlijkheid op u en jou van toepassing zijn?

De Heere schenke u en jullie allen, van de kleinste tot de grootste en van de jongste tot de oudste, in dit nieuwe jaar Zijn rijkmakende Zegen. Zijn eeuwige Zegen!

Ontvang tenslotte van alle pastoriebewoners in verbondenheid een hartelijke groet.

➤ Van de diaconie

Zendingscollecte Malawi

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK

Tot vorig jaar hadden we niet voor mogelijk gehouden dat ook Nederland getroffen zou worden door langdurige droogte.

Inmiddels zijn we die beelden van die extreme droogte wel wat kwijt geraakt. De meeste Nederlanders eten er geen boterham minder om. In Malawi is dit wel anders. Al een aantal jaren heeft dit land te maken met een veranderend klimaat. Praktisch betekent dat: voordat de nieuwe oogst er is wordt er honger geleden. In deze situatie kiest de GDC voor een tweesporenbeleid: enerzijds proberen we de landbouw structureel te verbeteren, waardoor deze minder te lijden heeft van droogte. Dat is echter een zaak van lange adem. In tussentijd voelen we ons ook verantwoordelijk om de ergste hongersnood te lenigen. Met name kwetsbare mensen, zoals ouderen, weduwen en gehandicapten krijgen daarbij de meeste hulp. Helpt u mee? Op D.V. zondag 20 januari zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Malawi. Met uw bijdrage worden daarginds levens gered!

➤ Algemene berichten

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie, tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00 uur doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ **Varia**

Onderzoek verslaving in de reformatorische kerken

In onze samenleving zijn er veel jongeren en volwassenen die kampen met verslaving. Dit gaat de reformatorische kerken helaas niet voorbij. Maar hoe groot is eigenlijk het aantal gemeenteleden dat verslavingszorg nodig heeft? En waar kunnen zij terecht voor verantwoorde hulp?

Om antwoord te krijgen op deze vragen laten de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk een onderzoek uitvoeren. Het Kennisinstituut christelijke geestelijke gezondheidszorg (KICG) en ZorgmarktAdvies voeren het onderzoek uit.

In het onderzoek zal geïnventariseerd worden hoeveel en welke problemen rond verslaving er spelen binnen de reformatorische doelgroep. Door de onderzoekers is in goede afstemming met de genoemde kerken een vragenlijst ontwikkeld om de problematiek die speelt rond verslaving in kaart te brengen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. U krijgt onder andere vragen over uzelf (bijvoorbeeld leeftijd), uw psychisch welbevinden (stemming, mate van stress) en een aantal stellingen over uw verwachtingen van reformatorische verslavingszorg. Uiteraard is uw privacy bij deelname gewaarborgd. De gegevens zullen volledig geanonimiseerd verwerkt worden. In de rapportage en publicatie zullen de resultaten niet herleidbaar zijn naar individuele personen of naar een specifieke (kerkelijke) gemeente.

Iedereen vanaf 14 jaar mag de vragenlijst invullen. Er zijn geen foute antwoorden. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek. Door mee te doen draagt u bij aan betere verslavingszorg voor de reformatorische doelgroep. De generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk beveelt het onderzoek van harte bij u aan.

U kunt de de vragenlijst invullen door de volgende link te openen in uw webbrowser: www.kicg.nl/verslaving. Als invullen van de weblink voor u niet mogelijk is, kunt u de scribe van de kerkenraad om een papieren versie van de vragenlijst verzoeken. U kunt deze dan invullen en gratis terugsturen naar het in de vragenlijst genoemde antwoordnummer. De vragenlijst kan worden ingevuld van 6 december 2018 tot en met 14 maart 2019.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via onderzoek@kicg.nl

➤ **Verenigingen**

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool ‘t Mosterzadje’

Op 13 januari hopen we als zondagsschool, na de kerstperiode, weer te beginnen. We hopen dan alle kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten. Ben je ouder dan 4 jaar en wil je eens een keer komen kijken hoe het op de zondagsschool is, kom gerust. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Ouders ook al hebben uw kinderen geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, ze zijn altijd welkom.

Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

We beginnen om 11.15 uur en eindigen om 12.15 uur.

Ouders, nogmaals een oproep, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de Psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De Psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden?

Ook willen we vragen of de kinderen hun Psalmboekje mee willen nemen naar de Zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden.

Een hartelijke groet van het bestuur en de leiding.

Kinderclub ‘Hosanna’

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 18 januari. Deze avond gaat het over Handelingen 16 en na de pauze doen we een spel.

We hopen jullie weer allemaal te zien!

Jongensclub ‘Benjamin’

Ha jongens, op 18 januari is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Daniël.

Na de pauze gaan we iets leuks doen.

We hebben nog zakjes met snoeprollen over om te verkopen voor Friedensstimme.

Als jullie nog meer nodig hebben kunnen jullie nog zakjes snoep halen, tel. 0653582549.

Mocht u snoeprollen willen bestellen maar komt er niemand bij u aan de deur, dan kunt u ook zakjes met snoeprollen bij Leo de Jong bestellen en zorgen wij dat het bij u gebracht wordt. Kosten per zakje van 10 rollen € 5,-

Meisjesclub ‘Mirjam’

Hallo meiden,

De volgende clubavond is vrijdag 11 januari. We hopen jullie om 19.00 uur weer te zien! De vertelling gaat dan over *‘Het wonder op Melite’* (Hand. 28) en

daarna gaan we kaarten maken om te versturen naar de evangelisten in Rusland van de stichting Friedensstimme. Hebben jullie in de vakantie veel bakjes erwtensoep verkocht? We zijn benieuwd, de opbrengst is natuurlijk helemaal voor Friedensstimme! **Nemen jullie deze avond mee: je Bijbel én de erwtensoeplijst?**

We laten alvast weten dat jullie zaterdag 19 januari de soep mogen gaan rondbrengen. Ook willen we alvast de volgende clubavond doorgeven, dat is vrijdag 25 januari. We beginnen dan met het thema 'Lofzangen', de eerste vertelling is '*De lofzang van Mozes en Mirjam*' (Ex. 15:1-21). Daarna doen we spelletjes.

Tot ziens allemaal!

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hey allemaal,

Zondagmiddag 20 januari is het alweer voor de tweede keer JV in 2019. Eén van de leden hoopt een inleiding te houden over de Spreuken, met als titel "Rijkdom is niet alles".

We hopen om 14.30 uur te beginnen in Eben-Haëzer.

Mannenvereniging 'Agur'

Op maandag 21 januari hopen we als mannen uit de gemeente de eerste verenigingsavond in 2019 te houden. Mocht bij vele mannen uit de gemeente de begeerte geboren worden, om met elkaar het Woord in onderlinge liefde te onderzoeken. Eén van onze leden houdt op deze avond een nalezing op het kerstfeest. We zullen langs de omstanders rond de geboorte van Jezus gaan en wat zij ons te zeggen hebben. We nodigen u hartelijk uit, u bent altijd welkom. Gedenk aan uw doop en beloftes, dan zouden we meer begeren naar de eenheid in het verenigingsleven in de gemeente.

Kom ga met ons! Dan mag de HEERE hiervan al de eer ontvangen. Dan zal en mogen we ook Gods zegen hierover verwachten.

Mogen wij ook u verwachten?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 21 januari hopen wij weer te vergaderen. Deze avond behandelen we Bijbelstudie 6: "Het leiderschap van Mozes betwist", n.a.v. Numeri 16:1-15. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn.

Tevens willen wij iedereen bedanken die zijn kerstpost door ons heeft laten bezorgen, het heeft het mooie bedrag van € 2428,-- opgebracht voor het winterproject. Maar boven alles dank aan de Heere.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Voor de eerste keer in dit nieuwe jaar hoopt de ochtendvrouwenvereniging haar verenigingsmorgen te houden op dinsdag 15 januari 2019. We beginnen om 9.15 uur. Bijbelstudie 10 'Hoe te strijden' uit het boekje 'De geestelijke

wapenrustig' is aan de beurt om met elkaar te bespreken. De Heere geve er Zijn zegen over. Iedereen is van harte welkom! Voor de kleine kinderen is er oppas.

➤ **Commissie verenigingswerk**

Opbrengst flessenactie 2018

Donderdag 27 december heeft de flessenactie weer plaatsgevonden. Dat heeft het prachtige bedrag van € 1337,59 opgeleverd! Het bedrag zal volledig bestemd zijn voor stichting Friedensstimme. We willen in de eerste plaats de Heere danken, dat Hij deze actie wilde zegenen. Daarnaast willen we ook al de chauffeurs en kinderen die meehielpen om deze actie mogelijk te maken hartelijk bedanken voor hun inzet. En niet in de minste plaats zijn we u als inwoners van Ouddorp erg dankbaar voor uw gulle gaven!

➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

2019

Ook in 2019 hopen we als AC weer diverse acties te organiseren waarbij we natuurlijk niet zonder u en jou kunnen. Al vanaf de eerste plannen om te komen tot de bouw van een nieuw kerkgebouw worden er al acties gevoerd voor het fonds kerkbouw, later aflossingsfonds. Vanwege de geplande renovatie van de buitenkant van Eben-Haëzer zijn de opbrengsten van onze acties in 2019 bestemd voor dit doel. Mogen we ook voor dit noodzakelijke doel op u rekenen?

Opbrengsten

De gehouden collecte tijdens de presentatie over de reis naar Malawi heeft het mooie bedrag van € 610,20 opgebracht, eenzelfde bedrag is door de Diaconie geschonken aan de stichting Timotheos, de stichting waarover een presentatie werd gegeven.

De kerstactie heeft netto € 229,71 opgebracht.

Voor deze mooie opbrengsten word(t) u/jij na de Heere heel hartelijk dankgezegd.

➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Een schat in de hemel

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft; en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 6:19-21

Het stukje over schatten verzamelen komt uit de Bergrede. De Heere Jezus heeft een grote schare mensen om zich heen en leert hen heel veel belangrijke dingen over Zijn Koninkrijk. Hij leert ze dat de zaligheid het allerbelangrijkste is. Daarom begint Hij met de zaligsprekingen. Hij houdt de mensen een spiegel voor. Ze mogen zich afvragen: Herken ik mezelf daarin? Leef ik zo? Dien ik de Heere zo? Daarbij vertelt Hij hen ook heel veel leefregels. Wat is voor een christen nu belangrijk? Hoe kun je de Heere dienen?

Dat is voor ons ook heel erg belangrijk.

De bovenstaande Bijbelverzen staat daar ook bij. Er staat het kopje 'Bezorgdheid' boven.

Als je al te bezorgd bent over de aardse zaken dan kan het zover gaan dat je de hemelse dingen uit het oog verliest! Dat is wat de Heere Jezus ons in deze tekst wil leren. Hij wil dat we daar volledig aandacht aan schenken.

Een paar voorbeelden: laat je niet helemaal in beslag nemen door je speelgoed, leesboeken, filmpjes, computerspellen, altijd maar de beste willen zijn. Maar ook niet door je schoolwerk of je vriendjes. Op zich zijn het niet persé verkeerde dingen, maar hoeveel tijd besteed je aan alles? Heb je nog eens tijd om rustig te luisteren naar het Bijbelverhaal wat papa of mama voorleest aan tafel? Of zit je alweer te denken aan wat je na het eten gaat doen? Lees je zelf weleens uit de Bijbel? Bij het naar bed gaan of als je uit bed komt. Of op een ander moment van de dag...

Zo kun je natuurlijk een heel poosje doorgaan. De Heiland wil zeggen: Wees niet alleen bezig met de tijdelijke dingen. Je moet de hemelse dingen zoeken. De zaligheid van je ziel.

Het geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus: Zoek geen schatten op aarde. Die bederven allemaal. Ze hebben uiteindelijk geen enkele waarde. En je weet niet of je alles houdt wat je hebt. Zoek schatten in de hemel. Die zullen nooit vergaan, ze zullen niet gestolen worden. Voor altijd veilig bij de Heere.

Wees bezig met de dingen van het geloof.

Hoe moet je dat doen? Twee dingen zijn er die direct opvallen: Bidden, dat is de weg naar God toe en Bijbel lezen, dat is luisteren naar Gods stem, Gods Woord...

Voor heel veel mensen is de Bijbel een gewichtig boek, maar ze lezen er niet in. De preken, de Bijbelverhalen, de stukjes uit het dagboek, ze zijn belangrijk, maar verder doet het niks bij ze. Maar wat is het Woord van God voor jou? Denk er elke keer aan: de Heere spreekt door Zijn Woord tot jou! Hij wil dat je je bekeert en leeft! Dan mag je leren zeggen:

'Weg wereld! Weg schatten!
 Gij kunt niet bevatten
 Hoe rijk ik wel ben.
 'k Heb alles verloren,
 maar Jezus verkoren,
 wiens eigen(dom) ik ben.

Puzzel 964

Een schat is iets wat verborgen is, een geheim eigenlijk. Daarom deze keer een puzzel met geheimschrift! Welke boodschap staat er in de schatkist? Lever dat in als oplossing van deze puzzel. Vergeet daarbij niet het deel van de geheime code dat is weggevallen.

Tip: Misschien moet je de code anders gebruiken dan je zou denken?

Geheimschrift:

a = w	h = y	o = e	v = o
b = d	i = a	p = g	w = h
c = l	j = z	q = p	x = t
d = b	k = r	r = q	y = j
e = v	l = c	s = f	z = s
f = x	m = n	t = u	
g = i	n = m	u = k	



➤ **Nooit een andere vriendin**

Door Johanna Breevoort (Rotterdam 7 september 1869 – Soest 6 juli 1942)

'Als oom Piet en tante Dien het goed vinden, mag jij naar Annet, hoor kind,' antwoordde Peereboom.

'O 't mag zeker,' riep Annet blij. 'Vader zei daarnet nog, voor ik weg ging, oom Paul en tante Jans kunnen er op rekenen dat ik mij zelf als hun vriend beschouw. Ziet u, oom Paul,' vergoelijkte Annet, 'ik dacht dat Magda ...' Annet hikkelde beschaamd. 'Ik dacht dat Kitty haar vriendin was. Ziet u, ik wist niet dat zij ziek was. Ik vond 't zo naar. We hadden elkaar beloofd: ik neem nooit een andere vriendin. Ik heb 't ook niet gedaan.'

'Ik ook niet,' riep Magda stralend en vol oprechtheid. Vader vond dat Magda er nu al iets beter uitzag.

VI – DE VRIENDSCHAP HERNIEUWD

Drie kleine krekeltjes, drie kleine krekeltjes
Zaten op een hek, boven op een hek,
Drie kleine krekeltjes die zaten op een hek,
Op 'n warmen dag in september.

Kleine George zat boven op het tuinhekje bengelend met zijn dikke stevige beentjes, zijn liedje uit te zingen op deze warme dag in september en Magda zong met haar hoog stemmetje boven hem uit.

Zij zat meer op de ruststoel dan zij lag, dat mocht wel, stond dokter toe, die zich verblijdde in de snelle beterschap van Magda. 's Maandags reeds had vader haar op de groentewagen, met ledikant, beddengoed, kleren en al naar de Tempelmans gebracht. Hij was 's zondags met Annet teruggelopen en had met zijn oude vriend alles afgesproken. Magda mocht gerust komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zij moesten zich daarboven op de zolder maar een beetje behelpen, die was groot genoeg.

's Avonds was vader met zijn vriend Paul een eindje terug gewandeld en wat op die thuisweg besproken was wist moeder alleen.

Want oom Paul deed belijdenis van zijn zwakheid in de dienst des Heeren, van zijn verkeerde neiging om veel geld te verdienen. Van nu aan zou 't anders zijn. Hij wilde de Heere vrezen naar Gods Woord en al zou de verkoop er onder lijden, Gods dag zou geëerbiedigd worden.

Annets vader kon niet veel antwoorden. 'Wij hebben jullie altijd in ons gebed gelaten, Paul, altijd. Ofschoon wij niet wisten, wel voelden, dat jullie hart van God afweek. Hij zal het hart van je vrouw ook wel bewerken. Als wij maar op Gods wegen gaan, dan effent de Heere zelf de paden.'

O, dat heerlijke gevoel, dat Magda's hart verwarmde, toen zij weer rondkeek in de oude lieve kring, toen Annet haar flink en handig op 't rustbed buiten onder de brede kastanjeboom neervlijde. Tante Dien met haar altijd lief en vrolijk gezicht. George en dat leuke Ditje. En Roel en Bert. Vooral Chris, die Magda

lachend haar slaaf noemde. Want zij hoefde maar te kikken: ‘k zou dit of dat graag hebben,’ zelfs van huis, en hij vloog al.

En vanmorgen roesde het feestgerucht al heel vroeg op, want een dubbele verjaardag brak aan. Die van Magda en Annet. Hoeveel groter en sterker leek Annet en toch waren zij even oud.

Een keur van geschenken lag reeds in de grauwe ochtend op Magda’s bed uitgespreid. Een haarlint, een kam, zakdoeken, eau de cologne, een mooi boekje, borduurgaren. Met dit laatste kwam zelfs de poes aan, ’t strengetje om zijn nek. Dat oplaaierende plezier van al dat jonge goed boven, want Annet kreeg natuurlijk ook haar deel, vond moeder zo druk, dat zij van beneden riep: ‘Het is eigenlijk nog nacht en er mag niet zo’n herrie gemaakt worden.’

Maar tante Dien klauterde toch ook naar boven en bracht haar geschenk, voor Annet en Magda hetzelfde: een keurig kerkbijbeltje verguld op snee, waarin vader met forse letters geschreven had: ‘De Heere zal u geduriglijk leiden.’

Nu goot de middagzon felle warmte over de aarde, doch hier onder de dichte schaduw bleef het tamelijk fris.

Annet riep uit het raam van haar zolderkamertje Magda toe, onder al het zingen door, dat zij dadelijk aangekleed zou zijn en dan beneden kwam. De vaat stond gewassen en ’t huiswerk was gedaan. Tante Dien zei: ‘Vandaag halen wij geen bijzondere karweitjes overhoop. ’t Is feest. Wie weet komt je moeder niet, Magda.’

Vader verscheen vanmorgen al voor elf uur. Hij bediende zijn klanten zo vlug ’t kon en liet ’t paardje draven, even een omweg maken om zijn dochtertje en Annet te feliciteren en het verjaarsgeschenk te brengen, voor allebei een mooie nieuwe, eendere jurk. Zij vrouw kocht de stof, tante Dien zou de jurk wel maken. Een grote mand abrikozen als traktatie voor het hele gezin. ‘Als moeder kan, komt zij,’ beloofde hij en binnen alleen met tante Dien vertelde Magda’s vader: ‘God heeft mijn gebed verhoord, Dien. Zij wil zelf nu ook de winkel op zondag sluiten, want zij voelt Gods ongenoegen in haar hart er over. Is dat geen zegen, Dien?’

(wordt vervolgd)
