

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 11 – 29 november 2018



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

1 Joh. 4:18 en 19

Geliefde lezer(es), er staat in onze tekst: er is in de liefde geen vrees. Laten we luisteren naar wat de kanttekening daarbij schrijven: 'Namelijk van verdoemd te worden in den dag des oordeels, welke vrees een slaafse vrees genaamd wordt. Want hij spreekt hier niet van de vreze Gods, die het beginsel is van alle wijsheid, Ps. 111:10, welke is een kinderlijk ontzag voor de Goddelijke majesteit, en zorgvuldigheid om Dezelve niet te vertoornen; alzo die ons wordt geboden, Filipp. 2:12, 1 Petr. 1:17'. We lezen bij deze teksten: 'werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven'. 'En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanzien des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning'. Liefde drijft naar elkaar toe. Angst en vrees drijft uit elkaar. Vanwege de zonde is er angst en vrees gekomen. Als een zondaar in een weg van ontdekking leert, hoe diep ongelukkig hij is, dan zullen we geen rust hebben, alvorens we tot God zijn wedergekeerd. Dan is God altijd de eerste, zoals bij Adam in het Paradijs. Kaïn doolde maar voort op de aarde, zonder ergens rust te vinden. Zo ook een zondaar zonder en buiten God. Uit het antwoord dat Adam aan God geeft, blijkt dat hij vreesde voor God. Want wat zegt hij: 'Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde'. Daarmee erkent hij zijn schuld, die God tot straf bewoog. Hebben wij zo voor onze Schepper en Formeerder onze schuld beleden? Bij het gemis aan de volmaakte liefde, die de vrees buiten drijft, vreest de mens gedurig.

De vrees, van verdoemd te zullen worden, geeft pijn in het hart. Er is daar de vreze van de zondaar, die Gods liefde in Christus nog niet kent en voor Zijn toorn vreest. Die vrees geeft pijn, kwelling, angst of benauwdheid in het gemoed, die ophoudt als wij verzekerd zijn van de oprechtheid van ons geloof. Dat geschiedt door de werking van Gods Geest, als ook door de werken der liefde. Hoe groter die werken der liefde zijn, hoe minder de vrees en de benauwdheid is, zo schrijven de kanttekeningen. Als God Zich openbaart, dan wordt de ziel niet alleen de almacht en majesteit Gods gewaar, maar ook de heiligheid en de gerechtigheid van God en verder de barmhartigheid en de genade. O, het weten van verloren te liggen en dan het onuitsprekelijk wonder, dat er Eén is geweest die in alle benauwdheden mede benauwd is geweest, opdat Deze Barmhartige Hogepriester ons van alle benauwdheden zou verlossen. Daar ontstaat de godsvrucht in de ziel dat bestaat uit een eerbiedig ontzag voor de hoge en heilige God. De ziel door schuldbesef getroffen, wordt door Hem weer opgericht. Dan ontstaat er een liefde tot Hem, die ons eerst heeft liefgehad. 'Die vreest is niet volmaakt in de liefde'. Als we nog vrezen, dan bezitten we de rechte liefde nog niet, want zouden we dat bezitten, dan zou de vrees uitgedreven worden. Naar de staat van het leven kan het zijn, dat we mogen weten uit de dood te zijn

overgegaan tot het leven, maar naar de stand van het leven, zo menigmaal vrezende. Wat zegt Christus? Vrees niet, geloof alleen. De praktijk van het leven is menigmaal: geen geloof, wel vrees.

'Wij hebben Hem lief', zo lezen we in vers 19 en vanuit het Grieks kan het ook vertaald worden als een aansporing: 'laat ons Hem liefhebben'. Het tweede zinsdeel geeft de reden, ofwel de oorzaak daarvan aan, namelijk: omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. De ziel wordt naar de wil van God wedergeboren. We worden gebaard door het Woord der waarheid. Wij worden wedergeboren, daarin zijn we lijdelijk. Het is een almachtige daad van Gods wil, die deze geboorte tot stand brengt. Want wij hebben niet naar God gevraagd, maar God vraagt naar ons. Op weg naar de hemel begint niet de zondaar met God, maar God met de zondaar. Je hoort wel eens de uitspraak: 'Eind goed, al goed'. Dat zal voor veel zaken in deze wereld zeker gelden, maar in het geestelijke leven gaat het erom, dat het begin goed is, dan is het eind ook goed. Juist voor een ontdekte, door onweder voortgedrevene kan het een ontzettende worsteling zijn: is God nu begonnen of ben ik zelf begonnen. Als God begint, dan maakt Hij het ook af, want de Heere doet geen half werk. Als God begint, dan komt Hij op Zijn tijd en wijze terug op Zijn Eigen werk. Alleen Zijn werk houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. In Elspeet stond ik eens aan een sterfbed van een oude christen, waarbij het vrijmachtig werk van God zo duidelijk openbaar kwam. Hij mocht getuigen: 'Ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst liefgehad heeft'. Hij roemde in God en prees Zijn onfeilbaar Woord en hij wist het, als God in mijn leven niet had ingegrepen, dan was ik er nooit gekomen. Want niemand vraagt van nature naar God. Hebt u deze levensles ook al geleerd in uw leven? Zo nee, dan hoop ik dat het u mag uitdrijven tot Gods genadetroon.

Wat het kerkelijk jaar betreft zijn de adventsweken bijna aangebroken. Wat kunnen we veel van Hem leren Die 'gekomen is tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen'. Hij is gekomen naar een wereld verloren in zonde en schuld, maar wat doen wij voor Hem? Hij dééd dit alles, niet voor vrienden, maar voor vijanden. Als Hij werd gescholden, deed Hij Zijn mond niet open. En wij? Als wij worden gescholden laten we het er niet bij zitten. We laten toch niet over ons lopen? Als je dat wel doet, dan zijn we hard aan een assertiviteitstraining toe. Van de man uit Elspeet waar ik het zojuist over had, heb ik veel mogen leren. Hij was zo ongeveer 70 jaar ouder als schrijver dezes. Hij zei wel eens: wij behoren de minste te zijn, maar... we hoeven niet over ons te laten lopen. Zouden we dan niet iets verdraagzamer kunnen zijn? Of dat in ieder geval proberen in praktijk te brengen.

*Gij, die een christen wordt genaamd,
Vraagt welke deugd u 't best betaamd,
Het antwoord is kort: voor eerst en lest
Is nederigheid het allerbest.*

Laten we die les van de grote Diaken volgen.

ds. H. Juffer, Voorburg

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 2 december

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Woensdag 5 december

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 9 december

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 30 november:

Lidmatenvergadering

Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 4 december:

Kerkenraad

Dinsdag 11 december:

Contactmiddag

Aanvang 14.30 uur

Woensdag 12 december:

Opvoedingsavond

Aanvang 19.30 uur



Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddekseel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

➤ Vreugde en verdriet

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. D. Zoet, telefoon 68 13 55.

Algemeen

Enkele weken geleden waren er niet zo heel veel zieken te noemen. Nu zijn er vele noden en zorgen in ons midden die we in het bovenstaande hebben vermeld. Dat onze zieken en beproefden ermee bij de grote Medicijnmeester terecht zullen komen. Bij Hem zijn uitkomsten. Bij Hem is raad en veel goedertierenheid. Verlossing naar lichaam en ziel. Wat een wonder is dat.

In het paradijs was er geen verdriet. Want de zonde was er niet. Daar bloeide alles uit de liefde. We hebben echter gekozen tegen God. De zonde heeft veel kapot gemaakt. De bittere vruchtgevolgen zijn ingrijpend. Toch liet de Heere Zich door de val niet overvallen. Hij zorgde ervoor dat genadige ontferming bereid is in Christus. Daarom kunnen en mogen we als heenwijzing naar Hem de woorden uit Psalm 69, vers 7 berijmd, overnemen.

*Geef Gij ons hulp in tegenheên;
Bij U is raad, bij U alleen;
't Is vrucht'loos, waar men zich mee vleit,
Want 's mensen heil is ijdelheid.*

Bijbellezing

Het was bemoedigend dat de opkomst ook tijdens de laatste Bijbellezing groter was dan de keren daarvoor. Soms is een extra aansporing nodig. Er is ook zoveel wat vaak onze aandacht vraagt in het drukke dagelijkse leven. Juist daarom is het nodig om in Gods huis op adem te mogen komen. Om stil te staan en naar Gods Woord te horen.

D.V. woensdag 5 december willen we luisteren naar 1 Samuël 15. Nog eenmaal zal Samuël koning Saul ontmoeten. Een laatste ontmoeting dus. We waken ook nu jongeren en ouderen met heel ons herdershart op om de Bijbellezing te bezoeken.

➤ Uit de pastorie

Voor u gelezen

Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Jes.55:2.

De dorst, in deze tekst genoemd, bedoelt voornamelijk die dorst naar gelukzaligheid en voldoening, die natuurlijke dorst, die aan alle mensen gemeen

is. Mensen die door deze dorst gekweld worden, lopen natuurlijk om hem te lessen naar de ledige schepping en hun walgelijke begeerlijkheden. En dus wegen zij hun geld uit voor hetgeen geen brood is, en hun arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Niets daar vindende, dat hun trek of dorst kan verzadigen. Aan de mensen nu, wordt in dit rampzalig geval de Evangelische aanbidding van de wateren des levens gedaan. Christus wordt hun aangeboden als brood, vettigheid, het goede, en datgene wat hun smachtende dorst zal verzadigen, die anderszins nooit geleest zal worden.

Onze vader Adam heeft zijn ganse geslacht gelaten met een consciëntie (geweten) vol van schuld, en een hart vol van onverzadelijke begeerten. Dus wij hebben van nature een rusteloze consciëntie en een rusteloos hart. Zo gaat de ziel aan het arbeiden. En ze werkt in het dorre gewest van de vurige Wet, om rust voor de consciëntie. En in de ledige schepping om rust voor het hart. Maar de consciëntie blijft na dat alles nog met schuld beladen, hetzij dat ze er een levendig gevoel van heeft of niet, zodat het geweten noch het hart rust kan vinden. Dit is het natuurlijk geval van alle mensen. En tegen die zielen roept Jezus Christus, dat zij tot Hem zouden komen, en Hij zal hun rust geven, voor hun consciëntie onder het deksel van Zijn bloed, en voor hun hart in de genieting Gods, door Hem.

Derhalve besluiten wij, dat Christus geen dwarsboom voor iemand van u in de weg legt. Als gij zelf maar geen dwarsbomen in uw eigen weg legt, en dan klaagt dat gij er niet door kunt komen; want volgens de Heilige Schrift is het een onfeilbare waarheid, dat Christus aan u, en een iegelijk van u in het bijzonder, aangeboden wordt; anders maakt gij God een leugenaar, 1 Joh. 5:10.

(Uit *“Een beschouwing van het Verbond der Genade”*
van Thomas Boston, 1676-1732)

Voor u gelezen na het Heilig Avondmaal

Het is nodig afgesneden te worden van ons eerste verbondshoofd Adam en de tweede Adam ingelijfd te worden en alzo Zijn weldaden deelachtig te worden, waardoor Hij onze God wil zijn en wij Zijn volk. En dit nieuwe verbond is en blijft alleen Gods werk, vrij, soeverein, eenzijdig, naar Zijn welbehagen. Wij vallen erbuiten, al wordt het in ons uitgewerkt.

O, dat de Heere het woord van Zijn beloften vervullen mocht, ook onder ons: 'Zie, de dagen komen, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken.' Hij had voortijds Zijn verbond met ons, met Nederland. Hij heeft hier Zijn vuur- en haardstede gehad. Maar wij hebben het verbond vernietigd.

*Wij hebben God op 't hoogst misdaan,
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan;
Ja, wij en onze vaad'ren tevens.*

Naar recht moet de Heere ons overleveren aan onszelf. Maar naar Zijn genade make Hij een nieuw begin. Hij schenke het nieuwe leven en Zijn Geest uit de hoogte en schrijve Zijn wet in onze harten. Hij zij onze God en wij Zijn volk. Hij doe ons Hem kennen, kleinen en groten, kinderen en ouders, en Hij moge de zonde van het overblijfsel van Zijn erfenis voorbijgaan. En ook onderwerpelijk, persoonlijk, make Hij een nieuw begin in veler leven. Hij openbare Zijn Wet in veler hart, tot kennis van zonde en schuld, maar ook tot kennis van de noodzakelijkheid van Christus en van de vergeving der zonden.

Hij kan een geheel nieuw begin in ons leven maken, al is het nog zo verknoeid en verdorven. Hij maakte het nieuw in Manasses leven, in het leven van de zondares die knielde aan Jezus' voeten. Hij is de Machtige. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest maakt Hij een nieuwe man, een nieuwe vrouw. Maar dan ook geheel nieuw. Niet wat opknappen, maar nieuw. En die belofte is zo vast. O, dat een verlegen volk dan het eigen pogen maar mag staken, het eigen leven los mag laten, om het te vinden in dat nieuwe dat de Heere maakt. 'Die in Christus is, die is een nieuw schepsel.' Welk een weldaad! Zijn wet in de harten. Door Hem geleid, Hem kennen. Hij onze God en wij Zijn volk, in die schuldvergiftenis in Christus' bloed. En dat gedurig weer. Wij verzondigen het dagelijks. Steeds weer moet het oude nieuw gemaakt worden. Ook kunnen wij bij het oude manna niet leven. Maar de Heere maakt alles nieuw.

Een nieuw verbond! Daarvan spreekt het Avondmaal. Teken en zegel van dat verbond, van de belofte van schuldvergeving in Zijn bloed - tot sterking van het zwak geloof. En dan voor zulken die het verbond overtreden hebben, zichzelf als bondsbrekers leerden kennen, maar ook leerden hopen op de belofte van dat nieuwe verbond, in Christus, en van de schuldvergiftenis, en wier begeerte het is in Gods wegen te wandelen, in nieuwheid des levens. Om alzo gesterkt te worden in het geloof en de hoop, en voortaan te leven uit dat nieuwe verbond, naar Gods wet, geschreven in de harten, nauwer met Hem verbonden, in vaster wetenschap van de vergeving der zonden.

Tot eenmaal vervuld wordt: 'En ik hoorde een grote stem, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

(Uit: "Aan 's Konings tafel" van ds. J.T. Doornenbal")

Tenslotte

Geliefde gemeente, de weken van Advent en Kerst liggen opnieuw voor ons. Een bijzondere tijd. Van nature verstaan we er echter niets van. Het grote heilsfeit van Kerst is voor ons een grote verborgenheid. Ja, de verborgenheid der Godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees. Hoe noodzakelijk is het dat we, voor het eerst en opnieuw, worden bearbeid door de krachtige werking van de Heilige Geest, zodat het adventsgebed wordt geleerd: 'Heere Jezus, kom met Uw genade in de kribbe van mijn hart, zoals U eenmaal kwam in de kribbe van Bethlehem'.

Wat zou het rijk zijn als we over enige weken zo, met een (aan ons en in ons) geopenbaarde Zaligmaker, het jaar 2018 mogen uitgaan. Dat geve de Heere, Die rijk is in barmhartigheid. En vergeet het niet: Hij wil er om gebeden zijn!

*Ik blijf den HEER' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?*

*Hoopt op den HEER', gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.*

Een hartelijke groet aan u en jullie allen vanuit de pastorie,

uw fam. ds. D. Zoet

➤ Uit de kerkenraad

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding heeft plaatsgevonden op zondag 18 november jl. De prediking was naar aanleiding van Hooglied 2 vers 3: *Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn Vrucht is mijn gehemelte zoet.*

Het thema van de preek was: Christus de appelboom. De prediking bestond uit de volgende punten:

1. de vergelijking gemaakt;

2. de schaduw genoten;
3. de vrucht geproefd.

Zondagmorgen 25 november stond de Dis van het Nieuwe Verbond aangericht. De prediking vond plaats naar aanleiding van Hooglied 2 vers 4a: *Hij voert mij in het wijnhuis.*

Het thema van de preek was: Bruid in het wijnhuis.

Zondagavond 25 november was er een dienst van nabetrachting en dit vond plaats naar aanleiding van Hooglied 2 vers 17: *Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! Wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.*

Het thema van de preek was: Gebed van de bruid. De prediking bestond uit de volgende punten:

1. een liefdevolle begeerte;
2. een geloofsvolle verwachting;
3. een hoopvol verlangen.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

Reservering zitplaatsen ochtenddienst 2 december

De HHJO heeft in het weekeinde van D.V. 2 december een Bijbelstudieconferentie met ongeveer 70 jongeren in Ellemeet. Zij hopen 's morgen bij ons de kerkdienst te bezoeken. Gevraagd is medewerking te verlenen voor het bieden van zitplaatsen aan deze jongeren en deze medewerking is door ons toegezegd.

Het meest praktische is de eerste vijf banken in het middenschip hiervoor te reserveren. Aan diegenen die er normaal hopen plaats te nemen vragen wij of zij met deze eenmalige reservering rekening willen houden? Voor uw medewerking in deze alvast onze hartelijk dank.

➤ Van de kerkvoogdij

Verschijning boek ds. D. Zoet – Bouwen en bewaren

(opbrengst bestemd voor onze gemeente)

In de Kerkbode van 1 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de komst van het boek "Bouwen en bewaren" van onze eigen predikant ds. D. Zoet. Inmiddels is dit boek daadwerkelijk verkrijgbaar bij boekhandel Akershoek en in onze bibliotheek in Eben-Haëzer, gedurende de openingstijden.

Dit boek gaat over het niet zo bekende Bijbelboek Nehemia. Op een troostrijke wijze wordt hierin onderwijs gegeven. We zien hoe God, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke omstandigheden

van vijandschap en verzet geeft God hem de gaven en de volharding om voort te gaan.

Dit zeer lezenswaardige boek van 268 pagina's is gebonden en kost € 24,90. En, wat ook niet onvermeld mag blijven: een belangrijk deel van de opbrengst van dit boek komt ten goede aan de renovatie van ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Let wel: dit geldt alléén wanneer het boek bij één van de genoemde verkrijgingspunten wordt aangeschaft.

Nogmaals van harte aanbevolen!

Parkeren bij voormalig Rabobank kantoor, toename parkeerdruk

Sinds de ingebruikname van onze nieuwe kerk hebben we gebruik kunnen maken van het parkeerterrein van de Rabobank. Inmiddels is de voormalige bank, incl. omliggend terrein, van eigenaar verwisseld. Bouwmarkt Ouddorp is inmiddels bezig het terrein in te richten als showroom. Dit betekent dat een groot deel van de parkeerplaatsen zal verdwijnen en de parkeerdruk rondom onze kerk verder zal toenemen. Op dit moment zijn we met de eigenaar van Bouwmarkt Ouddorp in overleg om te zien of er nog mogelijkheden overblijven om gebruik te maken van het terrein. Wel hebben we inmiddels, nog geregeld door de Rabobank, recht van overpad verkregen naast de bank. Zodra een en ander duidelijk is wordt u hierover verder geïnformeerd. Ondertussen kunt u gebruik blijven maken van de doorgang langs het voormalige bankgebouw.

Vooraf op regenachtige dagen is parkeren een probleem, vaak ook vooral omdat de meeste mensen alleen, of met slechts enkelen in een auto naar de kerk komen. Met betrekking tot het geringe aantal parkeerplaatsen en de verder toenemende parkeerdruk, kan een deel van de oplossing van de parkeerproblematiek worden gevonden in gebruik van minder auto's voor de kerkgang. Hiervoor hebben we echter uw medewerking nodig. Als u met regenachtig weer naar de kerk gaat en u neemt anderen mee, die anders zelf met de auto zouden gaan, dan kunnen we daarmee een deel van het probleem oplossen. Zo kunnen we met elkaar zorgen dat de situatie rondom ons kerkgebouw beheersbaar blijft. Werkt u mee?

Begroting 2019

Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 22 november 2018 is de door de kerkvoogdij opgestelde begroting voor het jaar 2019 door het college van notabelen goedgekeurd. De begroting 2019 ligt van 30 november tot 8 december 2018 na telefonische afspraak (06-83599551) ter inzage bij de penningmeester D. Hoek. Na genoemde termijn zal de begroting in gecompriëerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

➤ Algemene berichten

De Kerkbode

De volgende kerkbode die op D.V. donderdag 13 december 2018 (nr. 12/13) verschijnt zal een dubbelnummer zijn. Berichtgeving voor die kerkbode omvat de periode 14 december 2018 t/m 12 januari 2019. Kopij voor deze kerkbode ontvangen we graag uiterlijk zaterdag 8 december 2018 voor 12.00 uur. En alles wat kan graag eerder.

De eerste kerkbode in het nieuwe jaar verschijnt op D.V. donderdag 10 januari 2019 (nr. 14) Kopij voor die kerkbode graag aanleveren uiterlijk zaterdag 5 januari 2019 voor 12.00 uur.

Alleen advertenties naar aanleiding van gebeurtenissen op zaterdag of zondag kunnen uiterlijk maandag tot 12.00 uur worden ingeleverd.

Uw kopij zoveel mogelijk digitaal via kerkbode@hhgouddorp.nl Voor degenen die niet over digitale mogelijkheden beschikken is het inleveradres Dorpsweg 61.

Contactmiddag

De vorige spreekster mailde ons na de contactmiddag van 13 november jl.: *...Het was wel een lange reis want 18.45 uur stapte ik binnen, maar verder geen bijzonderheden. En ik kijk altijd erg goed terug op een middag bij jullie! Nou, dat is wederzijds! Het was weer een heel mooie middag. We hebben dan ook nog dezelfde dag alle geplande data voor 2019 aan haar gemaaild. Zij antwoordde hierop het volgende: Ik heb de data bekeken. Fijn dat u ze allemaal stuurde, zodat ik het goed kon afwegen want in al deze weken heb ik al een lezing staan, maar voor jullie maak ik een uitzondering. Dan zou D.V. 12 november 2019 het beste voor mij uitkomen. Deze datum mag u noteren.* Dat hebben we dan ook maar snel gedaan!

Fijn dat we in zo'n grote getale op mochten komen en weer nieuwe gezichten zagen. Zegt het voor, zegt het voort! We zien al weer uit naar de laatste contactmiddag van dit jaar, die we op D.V. dinsdag 11 december hopen te houden. Traditioneel staat de contactmiddag in december in het teken van Advent en Kerst en besluiten we de reeks contactmiddagen van 2018 met een broodmaaltijd. Hiervoor lagen en liggen intekenlijsten in Eben-Haëzer waarop u kunt invullen met hoeveel personen u hoopt deel te nemen aan deze maaltijd. Tegemoetkoming in de kosten: € 10 per persoon. Er wordt voor ons met medewerking van de jeugd van onze gemeente een programma opgesteld en uitgevoerd in samenspreking met dominee Zoet. Heel fijn!

We hopen op een gezegende middag met elkaar en met de jongeren van de gemeente. Het is iedere keer weer heel bijzonder om te zien hoe jonge mensen hun talenten inzetten mede voor de ouderen. Jongelui, alvast heel erg bedankt! Fijn dat we op jullie mogen rekenen.

14.00 uur : Inloop met koffie of thee. 14.30 uur : Opening.

Voor vervoer: bel 0187-681053.

Graag tot ziens in 'Eben-Haëzer!

coördinator contactmiddagen.

1e Opvoedingsavond 'Gods Woord in de opvoeding'

Eerder informeerden wij u over een tweetal zogenaamde opvoedingsavonden, met als thema '*Gods Woord in de opvoeding*', bedoeld om als opvoeders met elkaar na te denken over de opvoeding van onze kinderen. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op onze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Meer dan ooit is het belangrijk dat aanstaande en jonge ouders zich voorbereiden op de opvoeding, en dat ouders die al een poosje kinderen mogen hebben koers houden.

Beide avonden zullen worden verzorgd door mevrouw A. van H., voor velen geen onbekende naam. Zij studeerde pedagogiek. Zij is huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Zij en haar man zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en reformatorisch onderwijs. Van haar hand zijn al heel wat boeken verschenen gericht op gezin en opvoeding. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids.

De eerste opvoedingsavond zal worden gehouden op *D.V. woensdag 12 december*. Zij hoopt dan te spreken over het onderwerp: '*Bijbels opvoeden in 2018: maak in Gods Woord hun gang en treden vast.*' Je bent met je kinderen bezig aan een opvoedingsreis. Hoe kun je daarbij Gods Woord als Kompas gebruiken? Wat heeft een kind op welke leeftijd nodig? En hoe kun je daar in de opvoeding bij aansluiten?

Na de lezing zullen we aan de hand van praktische gezinssituaties met elkaar in gesprek gaan. Om de onderlinge uitwisseling te bevorderen, zijn er gespreksgroepjes voor ouders van kinderen van 0-5, 6-11 en 12-18 jaar. Er is ook gelegenheid om je eigen vragen in te brengen.

De tweede avond zal overigens op *D.V. woensdag 20 maart 2019* worden gehouden. Deze avond zal, in vervolg op de eerste avond, als onderwerp hebben: '*Wonen in het Woord: Bijbellezen – Bijbellevens – Bijbelleren in het gezin.*'

Beide avonden zijn gericht op ouders met kinderen van 0-18 jaar. De avonden beginnen om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Er zal een pauze worden gehouden en de bedoeling is om rond 21.30 uur met elkaar af te sluiten. Natuurlijk zijn andere belanghebbenden en belangstellenden, naast de genoemde doelgroep, ook heel hartelijk welkom!

Diaconale vrijwillige thuiszorg “zorgzaam”

Gemeenteleden, het is weer al even geleden dat we u geïnformeerd hebben over onze activiteiten. Er zijn weer veel mensen geholpen met hulp in de huishouding, een boodschapje, rijden naar het ziekenhuis of een andere instelling.

Het bezoekwerk van onze ouderen mocht gewoon doorgang vinden door onze vaste vrijwilligers die één keer per veertien dagen hun tijd en aandacht mogen geven aan onze gemeenteleden. Onmisbaar zijn ook onze kerkchasseurs die elke zondag gereed staan om de kerkgangers naar de kerk te brengen.

Zo ziet u maar er is altijd wel iets waar we in kunnen helpen en bijstaan.

Wij willen daarom onze vrijwilligers weer hartelijk dank zeggen voor hun inzet en tijd het afgelopen jaar!!

Bovenal dank aan de HEERE die ons de lust en de gezondheid schonk om dit dankbare werk te mogen doen.

Maar..... zonder onze vrijwilligers kunnen wij niets betekenen voor de ander, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. De kerkelijke thuishulp zit te springen om mensen die zich in willen zetten voor onze eenzame oudere. Gemeenteleden die huishoudelijke taken even niet zelf kunnen uitvoeren b.v. door ziekte.

Onze hulp is altijd maar tijdelijk van aard en daarna kan professionele hulp het overnemen.

Als u die dit gelezen heeft, het leuk vindt en nog tijd over heeft: MELD U AAN!!!!

Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ **Onze leden**

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hggouddorp.nl of scriba@hggouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

➤ **Verenigingen**

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzsaadje'

Op zondag 2 december, 9 december en 16 december willen we met de kinderen gaan oefenen voor de komende Kerstfeestviering. Op deze zondagen gaan we de Kerstliederen en de Psalmen instuderen. Daarom zal de zondagsschool een kwartiertje later eindigen dus niet om 12.15 uur maar om 12.30 uur.

Zondag 23 december is er geen zondagsschool.

Op woensdagmiddag 2^e kerstdag, 26 december zal het Kerstfeest voor de oudste en de jongste groepen gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.

Wij willen de kinderen graag ontvangen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer om daarna als leiding met de kinderen naar de kerkzaal te gaan.

We vragen aan de ouders of het mogelijk is dat de kinderen om 14:15 uur in Eben-Haëzer aanwezig kunnen zijn.

Ouders, grootouders en belangstellenden, u bent van harte welkom om samen met de kinderen het Kerstfeest te vieren. We hopen een goede en gezegende middag met elkaar te hebben.

Deze middag wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon.

De eerstvolgende keer zondagsschool in het nieuwe jaar is op zondag 13 januari 2019.

Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 7 december. Deze avond gaat het over Hand.13. Na de pauze gaan we het figuurzagen afmaken. We hopen jullie weer allemaal te zien. Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens, op 7 december is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Daniël. Na de pauze gaan we iets leuks doen.

Jullie hebben allemaal zakjes met 10 snoeprollen meegekregen om te verkopen voor Friedensstimme. Als jullie nog meer nodig hebben, kunnen jullie nog zakjes snoep halen.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

We hopen jullie allemaal weer te zien op vrijdag 30 november, van harte welkom om 19.00 uur! Weten jullie nog dat we bezig zijn met het thema 'Licht in het donker'? Deze avond horen we hiervan de laatste vertelling: *'Gods werk gaat door'* (Hand. 27). Daarna hopen we de knutsel van de vorige avond af te maken. Vrijdag 14 december is het Kerstviering met de club. Op het programma staat dan: Bijbelvertelling, zingen met elkaar, luisteren naar muziek en gedichtjes en een vrij verhaal.

Jongerenclub 4-you 12+ en 14+

Beste Jongeren,

Op vrijdagavond 30 november hebben we weer clubavond. Bij de +12 hopen we Bijbelstudie te houden en vervolgen we ons boekje *Vreemdelingen*, deze avond zal het gaan over Naomi als vreemdeling in Moab en na de pauze gaan we een spel buiten doen. Dus breng je fiets mee.

Bij de +14 hopen we de Bijbelstudie te houden en ook wij gaan verder in het boekje. Na de pauze hebben ook wij een spel buiten bedacht.

Komen jullie allemaal weer, we beginnen om 19.30 uur in Eben-Haëzer.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zondag 2 december is er weer jeugdvereniging. Er wordt een inleiding verzorgd over het thema: "Alcoholgebruik". De JV-middag zal beginnen om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

Mannenvereniging 'Agur'

Op jl. maandag 12 november mochten we met 13 leden en 2 gastleden samen komen. We overdachten het leven van Lot en een onbegrijpelijke God.

Op maandag 10 december hopen we weer te vergaderen en er wordt er een referaat gehouden over "De voorbidder aan het werk" naar aanleiding van Numeri 14:13-25.

U bent van harte welkom, de zaal heeft nog ruimte genoeg. Dus daar hoeft u het niet voor te laten.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 3 december behandelen wij Bijbelstudie 6 "Het leiderschap van Mozes betwist" naar aanleiding van Numeri 16:1-15. Iedereen is weer hartelijk welkom op deze avond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Ook willen wij al vast mededelen dat we op maandag 17 december onze kerstviering zullen hebben. Als u komt eten verwachten wij u om 17.00 uur en de avond begint gewoon om 19.30 uur, maar zal pas om 22.00 uur eindigen.

Wij hebben nog kerstkaarten en bezorgen ze graag bij u.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 11 december hopen we als ochtendvrouwenvereniging stil te staan bij de komst van Christus naar deze aarde. Hiervoor hebt u via de mail een meditatie ontvangen.

Deze morgen zullen ook de dagboekjes klaar liggen, die bezorgd mogen worden bij de ouderen van onze gemeente. Mocht u zich daarvoor hebben opgegeven, neemt u dan een stevige tas mee? Ook krijgt u deze morgen gelegenheid uw pakketje(s) voor Friedensstimme af te geven, zodat het nog nagekeken wordt en vervolgens voor u wordt gepost. In dit geval kunt u de portokosten deze morgen bij het bestuur afrekenen. Het is niet verplicht hiervan gebruik te maken, u mag uw pakketje(s) ook zelf op de post doen.

We hopen op een gezegende bijeenkomst en zien uit naar uw en jouw komst.

Aanvang: 9.15 uur. Voor de jongste kinderen is er oppas aanwezig.

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen via e-mail: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

➤ Commissie verenigingswerk

Kerstpost

Voor ons winterproject is er ook dit jaar weer de kerstpostactie ten bate van Friedensstimme. De kosten zijn 0,50 eurocent per kaart en u kunt voor heel Goeree-Overflakkee de post bij ons brengen a.u.b. **geen postbusnummers**. De inzameldata in Eben-Haëzer zijn op D.V.: maandag 10 december van 19.00 tot 21.00 uur, dinsdag 11 december van 19.00 tot 21.00 uur en woensdag 12 december van 14.00 tot 16.30 uur. Voor de bewoners van de Vliedberg, het Schelphoekje en de Derde Blok is dat op dinsdagmorgen 11 december van 10.00

tot 11.00 uur in de hal van de Vliedberg. Wij hopen op veel post. Ook zijn er nog (kerst)kaarten bij ons te koop op deze inzameldagen.

➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

Kerstbrood en -kransactie

Evenals vorige jaren biedt de activiteitencommissie in samenwerking met Dam Brood en Banket de mogelijkheid tot het bestellen van overheerlijke kerststollen en -kransen. Voor het assortiment en bestellen verwijzen we u naar de flyer achterop deze kerkbode.

Tijdens de afgifte D.V. zaterdag 15 december zal er ook een kraam aanwezig zijn met de bekende snoeprollen en kruiden van Adullam. Van de opbrengst hiervan is ook een gedeelte bestemd voor het aflossingsfonds van onze kerk.

Ook zal er dit keer een boekentafel aanwezig zijn met goede gebruikte boeken en het boek "Bouwen en bewaren" van onze eigen herder en leraar.

Mogen we ook nu weer op u rekenen?

➤ **Zendingscommissie 'Onderwijst al de volken'**

Bericht van Jantina

Vaak zoeken wij Gods Aanwezigheid en Kracht in grote gebeurtenissen. Maar de vraag is: Als wij Gods Hand niet zien in de kleine dingen, zullen we ze dan wel zien in de grote dingen?

Deze week zag ik Gods Hand in meerdere kleine dingen. Dank aan God die mijn ogen ervoor opende.

Allereerst was daar een gesprek met een jongere die moeilijkheden had. Ze stond op het punt om een verkeerde keuze te maken. Ik kreeg haar niet 'om'. Ik was aan het overwegen om naar haar begeleider van Jeugdzorg te gaan. Ik zou daarmee wel het vertrouwen van deze jongere beschamen, want ze vertrouwde er zeker op dat ik haar geheimen aan niemand zou vertellen. Maar God was me voor. De begeleider kreeg door een paar SMS-berichten in de gaten wat er aan de hand was. De meesten zullen de begeleider hebben gezien die haar werk deed en de jongere zelf die uiteindelijk boos was dat haar tefeloon was afgepakt. Ik zag Gods Hand, die deze jongere ervan weerhield om een verkeerde keus te maken, wat grote gevolgen zou hebben gehad voor haar toekomst.

Mihaela, de moeder van de 4-jarige Luca, kwam pas iets vragen: wil jij voor mij de foto laten afdrucken die je voor de zomervakantie van mij en mijn zoon gemaakt hebt? Er zat een heel verhaal achter. Normaal gesproken maak ik heus niet zo veel foto's van ouders met kinderen. Maar ze kwam Luca halen en ik was net nog een paar foto's aan het maken van de knutselwerkjes. En toen vroeg ze zelf of ik een foto wilde maken van haar. Na de zomervakantie sprak ik haar weer. Ze was met 36 weken haar kindje verloren en de enige herinnering die ze

nog had was een foto uit de periode dat ze zwanger was. Ik heb de foto in een mooi lijstje gedaan en aan haar gegeven. Ze was er emotioneel van toen ze de foto kreeg. Het was maar een foto, een klein gebaar. Maar voor Mihaela had het een diepgaande betekenis.

Ik had woensdag club. Er waren meer dan 40 kinderen. Heel fijn dat deze club zo druk bezocht wordt! Vrijdag had ik club in een ander dorp waar de opkomst verdubbeld was. Vorige week waren er 5 kinderen, nu waren er 11! Dankbaar dat er zelfs kinderen bij waren die nog nooit op de club waren geweest! En om eerlijk te zijn: deze club met 11 kinderen was fijner dan de club met 40 kinderen. Op clubs met veel kinderen is het persoonlijke contact veel minder. Met kleine groepjes heb je veel diepgaander contact en kinderen stellen zich ook makkelijker open. Zo had ik pas ook een klein groepje en voor dat ik met het verhaal begon, vroeg een meisje: mogen we op de grond zitten? Ik keek waarschijnlijk wat verward en toen zei ze: zo, in een rondje op de grond en jij op dat bankje... Het gaf een fijn huiselijk gevoel en we konden diep ingaan op de inhoud van de Bijbelles! Een vraag van een kind...wat uiteindelijk ervoor zorgde dat we diep konden ingaan op de Bijbelles. Zie jij Gods Hand in bovenstaand voorbeeld?

Jesaja (58:11) zei het al: de HEERE zal u geduriglijk leiden. Leef ik daaruit? Laten we ook Gods Hand zoeken in de kleine dingen!

➤ **Evangelisatiecommissie 'De Vuurtoren'**

Kerstevangelisatiefolder rondbrengen in het dorp

Op D.V. woensdag 12 december willen we de evangelisatiefolder in de vorm van een kaart in heel Ouddorp bezorgen. Op de kaart staat kort de Boodschap van Kerst beschreven en wordt een oproep gedaan om bijzonder op deze dag onder het Woord te komen.

's Middags om 14:00 uur worden de straten van de dorpskern voorzien van de folder. We roepen de kinderen met ouder(s), opa's en oma's op om hieraan mee te helpen. 's Avonds om 19:00 uur is de tweede ronde voor de jeugd en volwassenen en volgen de straten verder van de dorpskern vandaan. Voor de avondronde willen we vragen om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen.

Het folderen start in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Kunnen we op uw en jouw hulp rekenen? We hopen en bidden dat dit werk tot zegen mag zijn onder onze dorpsbewoners.

➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Advent – Lukas 1

We leven in de Adventstijd. Vier weken, voordat we het Kerstfeest mogen vieren, leven we in de tijd van de verwachting van de komst van de Messias. Israël had een veel langere adventstijd! Al eeuwen wachten ze op de komst van de Messias.

De profeten hadden steeds van Zijn komst geprofeteerd, maar na Maleachi, de laatste profeet, is het erg lang stil gebleven. Niets wijst erop dat Hij komt! En toch, hoewel veel mensen er niet aan denken, worden ze toch elke dag eraan herinnerd. De offers in de tempel zijn een heenwijzing naar Hem, die eens Zichzelf zal geven als Hét offerlam!

Vandaag is Zacharias in de tempel. Hij is getrouwd met Elizabet. Beiden horen ze bij de stam van Levi. Ze dienen de Heere en leven, zoals de Heere het in Zijn Woord zegt. Er is wel een groot verdriet in hun leven: Ze hebben geen kindje gekregen. Veel hebben ze erom gebeden, maar hun gebed is door de Heere nog nooit verhoord. Ook zien ze al zo lang uit naar de Komst van de Zaligmaker. Ze bidden elke dag of de Heere Zijn Zoon wil zenden naar de aarde om voor verlossing van de zonden te zorgen. Maar ook dat gebed is nog nooit verhoord... En toch, ze houden vast aan de Heere en twijfelen niet aan Zijn goedheid!

Zacharias hoort bij de dagorde van Abia. Er waren zoveel priesters, dat ze waren verdeeld in 24 dagorden, groepen. Koning David had dat ingesteld. Zo konden de groepen om de beurt een week in Jeruzalem zijn. Bij de tempel waren voor hen slaapplekken gemaakt. Als ze thuis in één van de priestersteden waren, gaven ze daar les in de plaatselijke synagoge.

Met behulp van het lot werd er iemand van de dagorde door God zelf aangewezen om het offer te brengen. Vandaag is het de beurt van Zacharias. Heel bijzonder, want meestal kwam men maar één keer in z'n leven aan de beurt. Hij mag het reukoffer brengen, het offer ná het brandoffer, rond 9 uur in de morgen. Het reukoffer wijst heen naar het gebed. Zoals de geur van de wierook omhoog stijgt, zo stijgt het gebed op tot God in de hemel. Buiten de tempel wacht het volk. Ze bidden en wachten tot de priester naar buiten komt om hen te zegenen. De mensen die niet in de buurt van de tempel wonen, bidden thuis, met hun gezicht gericht naar Jeruzalem. Denk ook aan Daniël, die drie keer op een dag bad bij het geopende raam richting Jeruzalem.

Als Zacharias het offer brengt, verschijnt opeens een engel aan hem. Het is Gabriël, door God gezonden. 'Wees niet bang, Zacharias, uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elizabet zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen.' Beduusd luistert Zacharias naar de engel. Hun gebed verhoord? Een zoon? Zij, die al zo oud geworden zijn? De engel gaat verder: Dit kindje zal u veel blijdschap geven, maar ook heel veel anderen zullen blij zijn met zijn geboorte. Hij zal groot zijn voor de Heere. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, al voordat hij geboren is. Als hij groot geworden

zal zijn, zal hij velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere. En *'hij zal voor Hem heengaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk'*. De engel gebruikt bekende woorden. Deze tekst staat ook in Maleachi 4!

Hoewel de engel hier over de geboorte van Johannes vertelt, spreekt hij ook over de komst van de Heere Jezus. Zacharias wordt erdoor overrompeld. Hij kan het niet begrijpen dat ze in hun ouderdom nog een kindje krijgen. En nog wel zo'n bijzonder kind, de voorloper van de langverwachte Messias! Hij weet en gelooft dat God almachtig is, maar dit is zo groot, hij kan het niet bevatten. Daarom vraagt hij om een teken. De engel bestraft hem: Zacharias, je ziet toch wel dat ik niet zomaar iemand ben? Ik ben Gabriël, ik sta voor God! Hij Zélf heeft me naar u gestuurd. Hij zegt eigenlijk: Je ziet toch wel dat ik een engel van God ben. Denk je dat ik lieg? Zacharias, dit is het teken: Je zult niet meer kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zullen zijn. Dat gebeurt ook. Buiten kan hij het volk niet zegenen. Thuis kan hij z'n vrouw Elizabet niets vertellen. Met een schrijftafeltje vertelt hij van het grote wonder. En Elizabet merkt al snel: Gods Woord is waar! Er groeit een kindje in mij. God doet wonderen!



Puzzel 962

Een puzzel over Zacharias, Lukas 1: 5-25.

Horizontaal: 1. Wat was het beroep van Zacharias? / 2. Hoe heette de engel? / 3. Wat zou de zoon van Zacharias doen met de kinderen van Israël? / 4. Op welke profeet zou deze zoon lijken? (vs 17)

Verticaal: 5. Wat zou Zacharias niet meer kunnen tot de geboorte van zijn zoon? / 6. Waarmee zou zijn zoon vervuld worden? / 7. Wat mocht zijn zoon niet drinken? / 8. Wat bracht Zacharias in de tempel? / 9. Van welk gebied was Herodes koning?

Zet de letters uit de dubbel omlinjende hokjes in de juiste volgorde en ontdek de naam die de engel noemde.

Inleveren: de 9 uitkomsten én de eindoplossing.

Deze puzzel **nog niet** inleveren.

➤ **Nooit een andere vriendin**

Door Johanna Breevoort (Rotterdam 7 september 1869 – Soest 6 juli 1942)

Zachtjes fluisterde zij Annet toe: 'Wie de minste is, is altijd de meeste, lieverd.'

Toch voelde Annet zich niet opgewekt, terwijl zij de lange tocht over de gloeiend hete straten aflegde. De zomerzon zengde, de hitte brandde door je kleren. Zou Magda weer met Kitty in de schaduw drementelen? Boosheid woelde weer op. Zij zou Kitty! Reken maar! En Magda er bij! Ze zou Magda haar ontrouw in Kitty's bijzijn verwijten. 't Kon haar niemendal schelen. Al zei Magda: 'Nu goed. Ik neem mijn woord terug.' Best, Magda moest maar!

Hoe warmer Annet onder het lopen werd, hoe hoger haar lust om op te spelen wies. Zij, Annet, liet de kaas niet van haar boterham eten. Door geen honderd Kitty's.

De lange Bentstraat lag te blakeren in de felle namiddaghitte. Op de smalle zwarte schaduwreep liep een hond. Geen ander levend schepsel. O, Magda verwacht me niet eens, overlegde Annet kwaad. Misschien is zij niet eens thuis. Wie weet, gingen zij niet uit met hun drieën. O neen. Wel thuis. De jalousie van het winkelraam hoog opgehaald en de deur stond open.

Verkopen zij op zondag? dacht Net verwonderd. Aarzelend trad het meisje de winkel binnen. Tante Jans woog net zuurtjes af voor een klein kind. Zij keek op, naar de nieuwe klant, zo zij meende. 'O, Annet!' riep zij uit, en zij verbleekte.

Annet, Annet! O, hoe lag heel deze lange dag Magda in haar kamertje te verlangen naar dit uur! Zou haar vriendin komen? Zij dorst het niet hopen. Moeder wilde immers volstrekt niet hebben dat vader een boodschap zond.

Vanmorgen toen moeder als op een weekdag door het huis draafde, om het werk dat zij zaterdag moest nalaten, in te halen, had vader rustig bij Magda in haar kamertje gezeten, en 't meisje kon haar boordevol hartje bij vader uitstorten. 'Och neen, vader. Niet naar een herstellingsoord. Och, doe u toch uw best, dat ik bij Tempelman kom.'

Hoe 't moest? Peereboom wist het niet. Van heler harte had hij met Magda meegebeden, en toen zij de handen vouwde en de ogen sloot om te bidden voor haar ontbijt, hardop vroeg: 'Och Heere, laat U als 't U blijft Annet toch vandaag komen.'

'Annet, Annet,' klonk Magda's zwakke stemmetje van boven. Het verlangen was in Magda in dit laatste half uur van wachten tot zenuwspanning versterkt.

'Annet, Annet!' In haar witte pon stond Magda boven aan de trap, en Annet schrok van haar vermagerd figuurtje en doodsbleke gezicht.

In een ogenblik lagen Annet en Magda in elkaars armen. 'Ach Netje, ach Netje! Ik ben zo ziek geweest en ik ben zo blij!' juichte en klaagde Magda tegelijk.

Zelfbeschaming sloeg Annet. Als een moedertje, ach zij kon de kleintjes zo handig bemoederen, legde Annet Magda weer in haar witte bed. Magda verloor zoveel aan gewicht, dat dit dragen nu Annet volstrekt geen inspanning kostte.

'Ik dacht dat je Kitty boven mij gekozen hadt,' beleed Annet oprecht.

'Ach neen, Annet. Nooit. Maar Kitty wou bij mij komen. Zij dreef het door. Ze komt niet meer, zegt ze, want haar moeder zegt dat ik tuberculose heb.'

Magda wist niet eens precies hoe ze 't zeggen moest.

'Tuberculose!' riep Annet met al de wijsheid van haar oudste dochter zijn. 'Kun je begrijpen! Dat is iets heel ergs. Maar je kunt er toch van beteren. En ik geloof er niets van. En al was 't waar, dan ben je toch ons eigen lieve Magda. Raad eens wat die malle Chris zei? 'Hij zou 't fijn vinden als je weer bij ons in 't tuintje moest liggen. Hoe vind je die?'

'O, Annet. Mag ik alsjeblijft, alsjeblijft weer bij jullie in het tuintje liggen? De dokter raadde 't gisteren ook. Nietwaar, vader?'

Moeder stond nog steeds in de winkel koekjes, zuurtjes, apennootjes of ander snoepgoed te wegen. Vader bediende nooit op zondag.

Ik wil niet, had hij beslist gezegd, ofschoon hij de kracht miste om het openen van de winkel op zondag te verbieden.

Nu stond hij tegen de deurpost van Magda's kamertje geleund en keek naar het tweetal met een ontoerd gezicht. O, hoe had hij deze nacht de Heere om uitkomst gebeden, toen zijn vrouw zich beslist tegen Magda's vertrek verklaarde.

'De dokter praat maar wat en aan die kunsten van Magda kunnen wij ons niet storen. Jij kunt Magda op zondag heel de dag gezelschap houden en in de eerste dagen van de week heb ik het ook zo druk niet.'

Scherp en helder had Peereboom gezien, dat hij zich op de verkeerde weg bevond, van God af, en dat God hem terugriep door de ziekte van zijn Magda.

Kort en goed had hij zijn vrouw gezegd, dat hij voortaan de winkel 's zondags niet meer open wilde zien en alleen, omdat moeder zo heftig te keer ging, zodat hij bang was, dat de schrik en de emotie Magda kwaad zou doen, had Peereboom weerhouden om de winkel met geweld dicht te houden. Als Magda maar weg of weer sterker was, dan zekerlijk zou hij doorzetten. En 't kind moest ook naar Tempelman. Hij was tenslotte het hoofd van het gezin, hij zou zich niet langer lafhartig door zijn vrouw laten meeslepen in zijn felle jacht op geldelijke winst, terwijl hun aller ziel schade leed.

(Wordt vervolgd)