

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 10 – 15 november 2018



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Licht in de duisternis

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jesaja 9 : 1

De Heere is een waarmaker van Zijn Woord. Dat is een bekend gezegde, maar tegelijk een eeuwige waarheid, want voor de oprechten zal er een licht opgaan in de duisternis, Ps 112. Daar mag de profeet Jesaja ook van profeteren. Hij mag een volk, zittend in donkerheid en duisternis, bemoedigend toeroepen: "Er zal verlossing komen, Zijn goedheid is zeer groot."

De profeet spreekt hier van een volk, gezeten in duisternis en zij zullen een groot licht zien. Welk volk bedoelt de profeet hier in Jesaja 9? Als wij het tekstverband nagaan dan zien we dat het eerste vers van hoofdstuk 9 terugslaat op vers 23 van hoofdstuk 8 en dan wijst de profeet als met de vinger aan welk volk hij op het oog heeft. Immers dan zijn het de inwoners van de stammen van Zebulon en Naftali, genoemd naar de zonen van Jacob. Woonden zij niet in het noorden van het land? Eigenlijk wat in een uithoek in de kop van het land! De vijanden vielen hen telkens weer aan en zij gingen dikwijls gebukt onder zware lasten die moeilijk te dragen waren. Vooral ten tijde van Hasaël hebben zij vreselijke tijden doorgemaakt. We lezen immers in 2 Koningen 10: "In die dagen begon de Heere Israël af te korten, want Hasaël sloeg ze in alle landpalen van Israël."

Was het dan voor hen niet een donkere en duistere tijd? Maar bij wie lag de schuld van dit alles? Vanwaar al die ellende? Omdat zij de Heere hadden verlaten. Zij hadden God op 't hoogst misdaan, zij waren van het heilspoor afgegaan, ja zij en ook hun vaad'ren tevens. Door eigen schuld, moedwillige ongehoorzaamheid en het verlaten van Gods geboden en inzettingen, vanwege al deze overtredingen was de dag veranderd in een stikdonkere nacht. Heeft de Heere zich in het verleden dan onbetuigd gelaten? Door een sterke arm is het volk van Israël gevoerd uit de Egyptische duisternis en slavernij door die barre woestijn naar het land vloeiende van melk en honig. Toen was het nachtelijk duister veranderd in het morgenrood van een nieuwe dag. En na al die bemoeienissen van Gods kant, hun ten goede, had het volk niet anders verdiend en zich niet anders waardig gemaakt dan weg te zinken in een eeuwige nacht zonder einde.

Toch was er onder dat volk nog een rest naar de verkiezing der genade en die zagen uit naar verlossing. Voor dat volk heeft de profeet een woord van troost en bemoediging. Zij hebben het ingeleefd: "Wachter wat is er van de nacht, wachter wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht." Maar dan klinken als bazuinstoten de heerlijke woorden: "Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien." "O hoe donker ooit Gods weg moog' wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezem." Duisternis in de natuur, wat erg, hoe angstig, maar duisternis in het hart. Eens was het licht in het Paradijs. Toen was de Heere God voor Adam en Eva een Zon en Schild. Maar zij

hebben door hoogmoed en ongehoorzaamheid zichzelf gestort in een zee van ellende en gebracht buiten de lieflijke gemeenschap des Heeren.

In Egypte waren de 3 dagen van dikke duisternis onbeschrijflijk erg. Maar hoe vreselijk de duisternis in het hart van een ontdekte zondaar. Van nature denken we kinderen des lichts te zijn. Maar Saulus wist bij één lichtstraal uit de hemel hoe donker het was in zijn zondig hart. Tot hen, die weet hebben van donkerheid en duisternis mag Jesaja zich richten. Allereerst een woord voor de stammen van Zebulon en Naftali en voorts tot allen die instemmen met de dichter: "Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden." Volk in duisternis weet het wel: "Uw Koning komt." Waarlijk, het zag er niet naar uit dat deze woorden, gesproken door de godsmann, spoedig in vervulling zouden gaan. Is het na Jesaja nog niet donkerder en duisterder geworden? Wat is er tenslotte overgebleven van het geslacht van het oude Davidshuis? Maar Gods beloften falen niet. Als uit nachtelijk duister gloort tenslotte toch het morgenrood. De gouden stralen van de vervulling der beloften Gods, schijnen dan op een ontredde wereld. "O Kerstnacht, schoner dan de dagen". De ster uit Jacob is opgegaan in de kribbe van Bethlehem. Dan wordt ook het Godswoord van de profeet Maleachi vervuld: "Ulieden daarentegen die Zijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen."

Wie zullen dat grote licht zien? Jesaja zegt: "Het volk dat in duisternis wandelt". Dat is dus niet voor de kinderen der wereld, immers zij wandelen in het licht, zo denken ze. Niet een iegelijk mens van de stammen van Zebulon en Naftali keek uit naar verlossing. Het waren lang niet allemaal adventsmensen waarvan gold: "Ik blijf de Heer' verwachten." Alleen een overblijfsel, dat waren verlangende, uitzierende mensen, vol van hoop en verwachting. En voor hen is de belofte vervulling geworden. Wanneer? Op Gods tijd, niet te vroeg, niet te laat.

De Verlosser zal uit Sion komen. Hij is het Licht der wereld. 't Kan lang duren, maar de Heere is een waarmaker van Zijn Woord. "Zou Ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken?" De Heere Jezus is verschenen en heeft Hij niet gewoond in Nazareth en was Kapernaüm niet Zijn stad? En was Galilea niet Zijn bijzonder werkterrein? De Beloofde is gekomen. We lezen er van, Matt. 4 : 13-16. Hij verdrijft de donkerheid en de duisternis. Hij geeft psalmen in de nacht. Ja des avonds is er geweest, maar des morgens gejuich. Hij maakt de donkere en zwarte nacht tot een klaarlichte dag. Dan mag Zijn volk zich verblijden, uitroepende: "Heere in Uw licht, zien wij het licht."

Weet u van donkerheid en duisternis? Nee, ik bedoel niet al uw tegenslagen en moeiten en allerlei zorgvuldigheden van dit leven. Maar ik vraag u: hebt u last van uw schuld en zonde? En is het daarom zo donker en duister in uw hart? We zijn goed uit Gods hand voortgekomen. Daar in Edens hof mochten zij wandelen in Godd'lijk aanschijn voort en in Gods Naam zich al den dag verblijden. Helaas, we hebben het zelf door onze zonde en schuld donker en duister gemaakt en we hebben zelf een stikdonkere nacht over ons gehaald. En hoe zal het nu ooit weer licht worden? Aan 's mensen kant een onmogelijke

zaak. 't Wordt in de waarneming al maar donkerder en duisterder en het zal nog uitlopen op een eeuwige nacht. Maar Jesaja's adventsboodschap luidt: "Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien."

Hoor dan de troostboodschap dat onverwachts "Het Licht" zal opgaan in de donkerheid en duisternis van uw hart. Eenmaal zal op Gods tijd het getij keren. Dan kan het plotseling veranderen als de zwarte nacht een heldere dag mag worden. "Ik Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht." U zult ervaren in uw ziel het licht als een volle dag. Immers het zal een groot licht zijn. Het zal niet een licht zijn als bij schemerdonker, neen Hij maakt de nacht tot een heldere dag.

De Heere maakt Zijn Woord altoos waar. Zacharias heeft dat ook ervaren en met hem al 's Heeren volk en zij kunnen met mond en hart zingen:

Voor elk die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht,
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.
(Lofzang van Zacharias vers 5)

Wijlen ds. D. Oskam

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 18 november

9.30 uur: Ds. D. Zoet, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 landelijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 21 november

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 25 november

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten: 1 Friedensstimme, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:

Zondag 18 november: **Preekbespreking**
Aanvang 14.30 uur

Dinsdag 20 november: **Censura Morum en Avondmaalsgezelschap**

Donderdag 22 november: **Presentatie Malawi**
Aanvang 19.30 uur

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

➤ **Uit de pastorie**

Voor u gelezen – Thomas Boston

O, alle gij dorstigen, komt...Jesaja 55:1

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,...Mat. 11:28

Die wil, neme het water des levens om niet...Openb. 22:17

Als ik mijn eigen toestand beschouw, zo vrees ik, dat ik alsnog die dorst naar Christus, en die bereidwilligheid om Hem aan te nemen, niet bereikt heb, en dat ik niet gerekend kan worden als iemand, die waarlijk vermoeid en belast is.

Vraag: Hoe kan ik dan geloven dat Christus Zichzelf in het bijzonder aan mij aanbiedt?

Antwoord: Gij zult Hem nooit met een waar geloof aannemen, tenzij gij een behoorlijk gevoel van zonden hebt, tenzij gij naar Christus en Zijn gerechtigheid dorst, tenzij gij belast zijt met het gevoel van de last der zonden, en genegen zijt Christus op alle voorwaarden aan te nemen. Niettemin, welke hoedanigheden gij ook hebt, of niet hebt, indien gij een zondaar van Adams geslacht zijt wordt Christus en al Zijn zaligheid u aangeboden, Spreuken 8:4 *Tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn stem is tot der mensen kinderen. Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad...Markus 16:15 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.*

Want al is het, dat er inderdaad zekere hoedanigheden zijn, noodzakelijk om u te bewegen Christus aan te nemen, zo zijn er echter in het geheel geen, om de

Evangelische aanbieder te belemmeren. Maar Christus wordt wezenlijk u aangeboden, in wat staat gij ook zijt. Zo wezenlijk, dat indien gij het niet gelooft en daarop een aangeboden Zaligmaker aanneemt, gij omdat gij niet geloofd hebt, verdoemd zult worden, Mark. 16:16. Het is waar, hoe minder de zondaren gevoelig van hun zonden zijn, hoe verder zij van de gerechtigheid zijn. Des te meer hebben zij Christus nodig, en des te meer moeten zij tot bekering geroepen worden. En derhalve, het zijn de zondaren in het algemeen, en niet de gevoelige zondaren alleen, die gemeend worden, Mat. 9:12,13.

Voor u gelezen - Dankdag

'O Heere, laat in onze dagen
Uw Woord nog rijke vruchten dragen.
Geef dat het ondervonden wordt:
de hand van God is niet verkort.

Ja, wil in voor- en tegenspoeden
ons met het Brood des Levens voeden.
Geef dorst naar Hem, Die eeuwig leeft
en uit Zijn volheid leven geeft.

Opdat we, naar Gods welbehagen
uit Christus vruchten mogen dragen.
Geef ons, ondanks de nood en strijd,
een biddend hart vol dankbaarheid.'

Voor jou gelezen

Een jongen uit een eenzaam, hooggelegen, Zwitsers bergdorpje was eens verdwaald. Hij kon de weg naar het huis van zijn ouders niet terugvinden. Zijn ouders waren buiten zichzelf van zorg en angst. Toen zij hun kind na zoeken rondom hun huis niet vonden, vroegen ze hun burens mee te helpen zoeken. Niet alleen de burens, maar heel het dorp liep uit om het verloren kind terug te vinden. Vele afgronden werden doorzocht. Hoge sneeuwvelden werden doorkruist. Om maar ergens een spoor van het kind te ontdekken. Maar het zoeken was vruchteloos.

Nu hoorden ze in de verte een zingende stem, maar ze zeiden: 'dat is niet van het kind, want hij zal zeker niet vrolijk zingen'. Van een andere kant klonk de echo van een blaashoorn in hun oren, maar ook deze toon bracht geen troost. Ze zeiden: 'een vrolijke herder blaast daar een deuntje, maar dat kan niet de jongen zijn die al 24 uur aan het dwalen is'. Na lange tijd, toen ze al meenden voor het ergste te moeten vrezen, hoorden ze een diep klagende stem roepen: 'Ik ben verloren! Ik ben verloren!' 'Dat is de jongen!', riep iedereen. De stem kwam uit een ontzettend diepe kloof. Men ging er in, en ja, het was het kind! Het leefde én werd gered. Ik ken kinderen van een andere Vader. Die ook aan de uitroep: 'Ik ben verloren!', herkend en, op het moment dat zij het roepen,

gered worden. En wel voor eeuwig! Want zo spreekt een Stem: 'De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren is'. En op een andere plaats: 'Zalig zijn zij, die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden'. 'Ik ben verloren!' Hooft Christus jouw stem ook zo roepen?

Preekbespreking

D.V. zondagmiddag 18 november zal er weer preekbespreking zijn voor onze jeugd. Deze bespreking vindt plaats naar aanleiding van de morgendienst. Vorige keer waren er veel van jullie gekomen. Ook nu zijn alle jongeren van +/- 15 jaar en ouder van harte welkom!

Tenslotte

Geliefde gemeente, vanuit de pastorie aan de Preekhillaan willen we u en jou hartelijk groeten. Met het mooie zicht op de kerk schrijf ik deze laatste regels. Al twee weken ben ik verkouden en als gevolg daarvan heb ik een oorontsteking gehad. Best wel lastig. We hopen en bidden dat de Heere herstel geeft. Het zijn maar kleine ongemakken in vergelijking met de ernstige zieken in ons midden, gehandicapten en degenen die met allerhande kwalen bezet zijn. Onze gedachten gaan naar hen allen uit. De zonde heeft veel teweeg gebracht. Waren er geen zonden er waren ook geen wonden. Hier is het geen paradijs. Als Christus tegen de moordenaar aan het kruis zegt: *Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn*, dan wordt dat werkelijkheid op het moment dat hij sterft. Wat heeft Christus een diepe weg willen gaan voor een verloren zondaarsvolk. Mag u weten dat Hij ook voor u die weg is gegaan? Wat geeft dat dan een troost. Het leven met de Heere is zo'n rijk leven. Dan kun je in de moeilijkste omstandigheden toch uitroepen met Habakuk: Nochtans zal ik in de HEERE opspringen van vreugde. Hij had daarvoor gezegd: *Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijs voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal* (Hab. 3). De profeet kon dat belijden, omdat zijn vreugdebron niet zijn stal met vee of zijn wijngaard was, maar de Heere. Uit die Bron werd hij bediend om Christus' wil door de Heilige Geest. Die Bron mag ik u en ook jou aanwijzen en aanprijzen.

Een ernstige roepstem kwam tot verschillende jongeren in ons midden. Dat onze jongeren zich zullen afvragen: Wat heeft die roepstem met mij gedaan? Maar ook: Wat heb ik met die roepstem gedaan? De Heere schenke de enige troost aan de bedroefde familie en heilige dit plotselinge sterven aan vele harten.

Juist met de oudste groep catechisanten en tijdens de inhaalcatechisatie stonden we erbij stil dat de Heere voor ons zo onbegrijpelijk is. Maar dat neemt niet weg dat Hij wel betrouwbaar is. Toen kwam ook naar voren dat het onbegrijpelijk is dat Hij uit liefde Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De Heere werke onder jong en oud in ons midden dat waarachtige geloof en leven. Ik weet dat Hij doorgaat. Maar wat zouden we graag iedere ziel van zonden afgewassen zien. En een ieders leven aan de Heere toebehorend. Zo mogen we in uw midden arbeiden, wetend dat het is: *Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.*

Nogmaals een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en de kinderen,

Uw ds. D. Zoet

➤ Van de diaconie

Collecte Landelijk Jeugdwerk D.V. zondag 18 november.



In alle gemeenten is het winterwerk weer in volle gang. Wekelijks ontvangen onze jongeren onderwijs tijdens de catechisatielessen, voor alle leeftijdsgroepen heeft de HHJO materialen beschikbaar. De HHJO investeert naast alle andere zaken zoals het ondersteunen van kerkenraden & leidinggevendenden, het ontwikkelen van toerustingsmateriaal, het organiseren conferenties en van jongeren- en appèldagen. Het werk van de HHJO mag gedaan worden vanuit de hartelijke betrokkenheid op het heil van jongeren en allen die om hen heen staan: ouders, ambtsdragers en leidinggevendenden.

Onze jongeren zijn jongeren van de gehele gemeente. Ze zijn aan onze zorgen toevertrouwd. Daarom vragen we om uw gebed voor onze jongeren en ook voor het werk dat de HHJO voor onze jongeren mag doen. Naast uw gebed doen we ook met vrijmoedigheid een beroep op u om de HHJO financieel te ondersteunen. Dat kan eenmalig of structureel, zie www.hhjo.nl/over-hhjo/steun-ons. In het bijzonder vragen we of u ook wilt bijdragen tijdens de landelijke collecte die op D.V. 18 november gehouden wordt.

Collecte Friedensstimme

D.V. zondag 25 november zal de eerste collecte bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme.



Stichting Friedensstimme geeft al bijna 35 jaar ondersteuning aan de christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. In Rusland hebben kerken grote vrijheid. Ook zijn er mogelijkheden om het evangelie te verspreiden. In andere landen van de voormalige Sovjet-Unie is dat niet het geval. Daar is verdrukking, tegenwerking en vervolging. Helaas is het zo dat in veel landen van het werkgebied

christenen het moeilijk hebben. Het is hen niet toegestaan om samen te komen of te evangeliseren. In veel gevallen wordt het samenkomen als gemeente gedoogd. Met regelmaat hebben kerken te maken met tegenwerking. Dat geldt met name voor de landen: Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidzjan. In mindere mate voor Kirgizië en Tadzjikistan. Deze landen hebben allemaal een islamitische cultuur. Als mensen tot bekering komen betekent dit vaak uitsluiting door de familie. Wij steunen deze mensen door op te roepen tot gebed, door kaartenacties te organiseren en door contact te zoeken met de overheden van de betreffende landen. Als diaconie willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen!

➤ Van de kerkvoogdij

Lidmatenvergadering

Op D.V. vrijdag 30 november hopen we onze jaarlijkse lidmatenvergadering te houden in 'Eben-Haëzer', aanvang 19.30 uur. Alle mannelijke lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door Ds. D. Zoet
2. Vaststellen notulen 30 november 2017
3. Mededelingen
4. Verkiezing notabelen
5. Pauze
6. Uitslag verkiezing notabelen
7. Gelegenheid vragen te stellen
8. Sluiting

Wij hopen op uw komst, bij leven en welzijn, op 30 november.

➤ Algemene berichten

Dinsdag 20 november: Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 25 november zal dinsdag 20 november van 19.15-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer.

Dinsdag 20 november: Avondmaalsgezelschap

Dinsdag 20 november a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden, aanvang 20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd.

Inloop met koffie om 19.45 uur.

Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ **Onze leden**

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hggouddorp.nl of scriba@hggouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan.

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)
- Betaling uitsluitend met PIN-pas.

➤ **Verenigingen**

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op zondag 25 november geen zondagsschool.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

Wat fijn om jullie iedere keer op de club te ontmoeten! Onze volgende clubavond is 23 november. Deze avond gaat het over Handelingen 9 : 1-19. Nemen jullie weer allemaal je Bijbel mee? Na de pauze gaan we iets knutselen. Groetjes van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Ha meiden!

Fijn dat jullie trouw naar de club komen en goed meedoen! We hoorden de laatste keer over '*God opent wat gesloten is*' (was dat ook jouw uitkomst van de puzzel die je meekreeg?). Het hart van Lydia werd door de Heere geopend, toen ze hoorde naar de preek van Paulus. Zo de Heere wil en wij leven zullen, is het vrijdag 16 november weer club. De vertelling gaat dan over '*Christus is Almachtig*' en je kunt het vinden in Handelingen 20:1-12. Daarna gaan we iets maken van hout. Hierbij alvast ook de volgende datum: D.V. vrijdag 30 november, het gaan dan over '*Gods werk gaat door*' (Hand. 27). We hopen dan de knutsel van de vorige avond af te maken.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zondag 18 november zal er preekbespreking worden gehouden in Eben-Haëzer van 14:30 uur-16:30 uur. Ds. D. Zoet hoopt met ons stil te staan bij de preek van zondagochtend 18 november.

Het zou fijn zijn om met elkaar de preek te overdenken. Ben jij er ook?

Mannenvereniging 'Agur'

Vrienden, mannen uit de gemeente,

Bij gezondheid wordt het de 5^e keer dat we bij elkaar hopen te komen op de maandagavonden om de 14 dagen. Nog een gering aantal weken en het jaar anno 2018 is al weer voorbij!

Als ik zo de gedachten terug laat gaan over het afgelopen jaar dan moet ik helaas constateren, "waar is de tijd gebleven". Heeft u dit ook? De weken gaan open en dicht. De 14 dagen zijn zo snel voorbij, dat we nu al weer voor de 5e keer bij elkaar hopen te komen dit seizoen. Op deze avond zal dhr. Kl. H. een inleiding houden over "een gevangene bevrijdt" n.a.v. Handelingen 9:1 t/m 18. Het betreft de "vrije" Saulus die anderen "gevangen" nam om der geloofs wil. Of was deze Saulus zelf gevangen in zijn eigen wil? Wat moest er aan te pas komen om hem gevangen te nemen? Wat moet er voor u aan de pas komen om gevangen en/of verlost te worden? Komt u ook op maandag 26 november om 19.30 uur om met elkaar te horen, te onderzoeken wat Gods woord spreekt over hoe een gevangene bevrijdt wordt door een gevangen verlosser! Kent u iets van dit gevangen zijn of door iets van het bevrijdende werk des HEEREN? U bent van harte welkom!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 26 november behandelen we Bijbelstudie 6, het begin van de woestijnreis. Volgens Exodus 15:22 tot 16:36. Iedereen is weer van harte welkom op deze avond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

Presentatie

Graag willen we u/jou uitnodigen tot het bijwonen van de presentatie die onze oud-predikant voor ons hoopt te houden, D.V. 22 november. De avond begint om 19.30 uur in Eben-Haëzer en we hopen om 21.30 uur af te sluiten.

Herfstmarkt

De bruto-opbrengst van de laatstgehouden herfstmarkt is € 4150, -. Allen die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan deze markt, heel hartelijk dank. Bovenal dank aan de Heere die ons deze mooie opbrengst wilde schenken.

➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Gods boodschappers

Als ik aan een boodschapper denk, denk ik aan iemand die een boodschap brengt. Hij of zij vertelt iets aan de mensen dat ze nog niet weten. Dat kan goed nieuws zijn, maar ook slecht nieuws. Vroeger was het heel gewoon dat je een boodschap kreeg aan de deur. Denk bijvoorbeeld aan de tijd dat veel mensen nog geen telefoon hadden. Dan werd er gebeld naar iemand in de straat en die moest de boodschap door gaan geven aan degene voor wie de boodschap was.

Een boodschapper kun je ook een heraut noemen. Dan denk ik aan de tijd van de inschrijvingen, zoals keizer Augustus dat wilde. Hij liet het overal 'boodschappen' dat de mensen dat moesten laten doen.

In onze tijd kennen we dit niet echt meer. We hebben allemaal een telefoon en/of computer in huis. Daardoor hebben we andere mogelijkheden om een boodschap door te geven of te ontvangen.

Eén soort boodschapper is er echter nog steeds. Dat zijn alle mensen, die de boodschap van de Bijbel doorgeven. Wat doen zij? Ze onderwijzen anderen uit de Bijbel. Ze wijzen de zonden van ons aan, maar wijzen ons ook op de Heere Jezus, de Verlosser van zonden, de Zaligmaker!

De boodschap is het Woord van God. Eigenlijk is het de Heere zelf die door de mond van de boodschappers tot jou spreekt. Aan wie denk je nu? Juist, aan alle mensen, die jou op de Heere Jezus wijzen. Dat zijn boodschappers van God. In de tijd van het Oude Testament waren het vooral de profeten. In het tijd van het Nieuwe Testament was dat de Heere Jezus zelf en zijn discipelen/apostelen. Nu zijn het vooral de dominees, maar ook anderen, zoals je ouders, je juf of meester, de leiding van de zondagsschool / club...en ga zo

maar door. Bid jij weleens voor alle mensen die jou over de Heere vertellen? Doe het maar. Vraag maar: 'Heere, wilt u ze vol maken met de Heilige Geest, zodat ze echt Uw Woord mogen doorgeven? En niet zomaar een verhaaltje of iets wat ze zelf hebben bedacht!' Luister eerbiedig en denk na over de woorden die je hoort.

Zeg niet zomaar lelijke dingen over een boodschapper van de Heere! Ik denk dan even aan dat vreselijke voorbeeld van Elisa, die werd bespot door 42 kinderen. Ze werden verscheurd door 2 beren.

Veel beter is te vragen aan de Heere: Leer mij dankbaar te zijn voor alle mensen die mij over U vertellen en met liefde mij de weg van de zaligheid wijzen! Zegen uw knecht en zegen uw Woord aan mijn hart!

Puzzel 960

Hieronder staat een vers uit Jesaja 52. Een aantal woorden zijn vervangen door symbolen. Welke woorden zijn dit, en welk vers uit Jesaja 52 is het?

Hoe  zijn op de  de 

[van de] , die het  ,

die den  doet  ;

[van de] , die   brengt van het ,

die  doet horen; [van de] ,

die tot  zegt: Uw God is .

Eindantwoorden:

957: 1. musjes, 2. kwakkels, 3. duif, 4. zwaluw, 5. ooievaar, 6. arend, 7. de havik. 8. de raaf, 9. nachtuil, 10. de struisvogel

958: vleugels

vraag 8: vers 4; vraag 7: vers 10; vraag 5: vers 10.

Boekenbonnen: Kaleb Grinwis en Julian van Koppen, voor jullie ligt een boekenbon klaar in de bibliotheek 'Eben – Haëzer'. Van harte gefeliciteerd!!

Nieuwe puzzelaars: Rosalie Westhoeve en Matthian Tanis, we zijn heel blij dat jullie mee gaan puzzelen. We wensen jullie puzzelplezier, maar hopen ook dat jullie er wat van leren!

Inleveren:

De puzzels 959 en 960 graag inleveren voor D.V. donderdag 29 november 2018 (via onze brievenbus of puzzel@hfgouddorp.nl)

➤ **Nooit een andere vriendin**

Door Johanna Breevoort (Rotterdam 7 september 1869 – Soest 6 juli 1942)
(vervolg van kerkbode 25, 14 juni 2018)

Nu had de heerlijke zondagsrust zich over het gezin van Tempelman gelegd. Niet dat het stil was in huis. O nee, stilte en het huishouden van Tempelman hoorden niet bij elkaar. Altijd klonk er een liedje, schalde er een kinderstemmetje op of tikkelden er kindervoetjes op de vloer. Maar de zondagsvrede voelde je reeds, zodra je je ogen opendeed 's zondags.

Zaterdagavond na tien uur legden moeder en Annet het schone vloerkleed in de huiskamer, en dekte vader de ontbijttafel. Ieders zondagse goed lag op een stapeltje, het eten stond schoongemaakt in de keuken, klaar om gekookt te worden en moeder braadde 't vlees, het extra stukje, altijd zaterdagmiddags. Dat gaf reeds een glimp van feestelijkheid in huis.

Wie naar de kerk kon, ging naar de kerk, de thuisblijvers zorgden voor koffie. Het zondagse servies prijkte op tafel bij het thuiskomen van de kerkgangers en de kinderen, vrij van leren, deden hun best op het orgel. Het zondagse maal, fijner dan in de week, wat vruchten als dessert, kon je iets heerlijkers verzinnen dan de zondag?

Maar Annet kon niet genieten. Moeder, die heel de zomer met een ziek been sukkelde, kon weer voor het eerst met vader mee naar de kerk. Annet ruimde het ontbijt af, kleepte de kleintjes aan en zette koffie, en ondanks het stralend zomerweer, donkerde zwarte schaduw in haar hart. O, dat je zoveel lijden kon over het verlies van je vriendin, en dat, ondanks Magda's plechtige belofte: Ik neem nooit een andere vriendin! Kitty was er en Magda trok haar voor. O, wilde spijtranen rolden langs Annets gezicht. Zij zou wel eens willen uithuilen bij moeder, maar ze wou niet. Nijdig was ze op Magda, heel kwaad. Magda moest niet denken, dat Annet zich voor haar vernederen zou.

De anderen keerden terug uit de kerk. Koffiedrinken en middagmaal verliepen weer als gewoonlijk onder vrolijke scherts van de jeugd en blij gekraai van de

kleintjes. Annet had het vaatwerk in elkaar gezet, alleen lepels en vorken afgewassen en nu stond zij besluiteloos in haar kamertje op zolder, gereed om haar zondagse jurk aan te trekken. Ach, waarvoor eigenlijk? vroeg zij zichzelf af. 'k Kan evengoed mijn tussenbeide aantrekken. Naar Magda ga ik toch niet. En in de buurt achter de kinderwagen. 't Is eigenlijk zonde.

Naar Magda ga ik toch niet. O, Magda moest eens weten, hoe trouw Annet in haar hart aan Magda bleef.

Eens belooft: 'k Neem nooit een andere vriendin. Elkaar de hand er op gegeven! Werkelijk, Annet nam nooit een andere vriendin.

Kon er daarom geen verwijdering komen? Vader en oom Paul sloten ook vriendschap in hun jeugd en er scheen tussen die twee toch ook iets voorgevallen te zijn. Want vader ging vóór veertien dagen evenmin. Gisteren polste zij vader voorzichtig over zijn vriendschap met oom Paul. Vader ging er niet op in. Alleen zei hij: 'Trouw is een mooi ding in het leven, Netje. God gebiedt ons als Christenen om trouw te zijn. Jegens vriend en vijand.'

Trouw! Ja, als zij zó redeneerde, moest zij ook naar Magda toe. Zelfs op 't gevaar af van beledigd en teruggeschoven te worden. Maar dan moest vader ook gaan. Zij legde de kam neer, waarmede zij haar golvende haarpracht ordenen wilde, en triptrapte naar beneden. Zij hoorde vader net in de keuken scharrelen. Zeker theewater opzetten terwijl moeder even rust.

'Vader,' zei ze zacht, terwijl zij haar hand op zijn arm legde. 'U sprak gisteren over trouw. Maar moet u dan ook niet naar oom Paul gaan? U is toch oude vrienden met oom Paul?' Zij keek in spanning naar vaders verstrakt gezicht. Annet wist er niets van, dat tante Jans gezegd had, liever te zien dat vader wegbleef. Die boze uitval vertelde vader slechts aan moeder en vader bevond zich in grote verlegenheid.

'Zie je, kind,' antwoordde hij langzaam, terwijl hij de waterketel, pas onder de kraan gevuld, neerzette. 'We moeten elkaar in het leven trouw zijn en vertrouwen. Jij moet vertrouwen hebben in Magda, dat zij jou niet verloochenen zal voor een ander en'

'Ja maar,' viel Annet in. 'Ik vroeg of u nu niet naar oom Paul moet gaan?' Zij wou naar vaders houding de hare bepalen.

'Je moet je vader ook vertrouwen, Netje-lief,' antwoordde vader ernstig. 'Er bestaat een ernstige reden, die mij dwingt nu vanmiddag niet met jou mee te gaan. Maar oom Paul, tante Jans en Magda kunnen er op rekenen, dat ik mijzelf als hun vriend beschouw, dat ik trouw blijf aan de belofte van onze jeugd.'

'Dus u raadt me aan om te gaan, vader?' Welk een opluchting voor Annet te steunen op haar vaders oordeel en uitspraak.

Annets trots veerde er tegen op, en het verdriet over Magda's wegbleven brandde. Maar zij zou toch doen, wat vader raadde.

'Gaan, lieverd, gaan!' En vader, die Annet heus niet meer als klein kindje behandelde, sloeg zijn sterke arm om Annets hals en kustte haar vochtig, betrand gezicht.

Dus ging Annet. Zij liep naar boven, trok haar mooie moesjesjurk aan, zette de nieuwe zwarte hoed, waarmee zij zo trots was, op. Moeder knikte goedkeurend. 'Doe hen allen onze groeten.

(wordt vervolgd)

SAMENZANGAVOND

GROTE KERK TE THOLEN

PRINSES
BEATRIX
K
**SPIER
FONDS**
KRACHTIG TEGEN
SPIERZIEKTEN

Zaterdag 17 november 19u30



Organist: Minne Veldman
Locatie: Grote Kerk te Tholen
Collecte: Jasmijn in actie (prinses Beatrix spierfonds)
Organisatie: Thoolse organistendag



D.V. Donderdag 22 november

Beeldpresentatie Malawi
Ds. H. Lassche

Aanvang 19:30

Verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp



Collecte t.b.v. het aflossingsfonds en stichting Timotheos



Timotheos

