

# **DE KERKBODE**

*Jaargang 40, nr. 9 – 1 november 2018*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romein 14:19*

## ➤ Meditatie

### ***De goedertierenheid Gods (Dankdag)***

*Of veracht gij de rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? (Rom. 2:4)*

Wat is de bedoeling in de rijkdom die de Heere schenkt? Waarom is God zo goedertieren? Wat zou de Heere daarmee bedoelen, dat we iedere dag overladen worden met Zijn gunst? Dat zegt de Schrift ons ook: opdat de goedertierenheid Gods u tot bekering zou leiden. 'Of weet ge niet', zegt Paulus, 'dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?'

Daarom schenkt God deze zegeningen. Het is de tijd der genade. De lankmoedigheid van God wijst erop dat de Heere uitstelt. Ons vonnis ligt klaar vanwege onze schuld en zonde. Maar God heeft gezegd: Wacht nog even met de voltoering van dat vonnis. Geef de mensen nog gelegenheid in de tijd van Mijn lankmoedigheid, opdat ze zich zouden bekeren. Opdat het uitgestelde vonnis nog een afgesteld vonnis zou worden in de weg der bekering.

'Of veracht gij de goedertierenheid Gods, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?' zegt Paulus. Sommigen menen dat het de angst is en dat het de benauwdheid is die tot bekering leidt. Sommigen dat het de zwaarheid is die tot bekering leidt. Maar o, dan zijn er al zo veel bang geweest, dan zijn er al zo veel geweest die hebben liggen kruipen vanwege de angst voor de straf op de zonde; en dat er nooit wat van terechtgekomen is. Zij zijn die angst toch weer kwijtgeraakt in de werelddienst of in de godsdienst.

'Neen', zegt Paulus, 'het zijn de goedertierenheden Gods, die u tot bekering leiden.' Zeker, Paulus zegt ook: 'Wij dan, wetende de schrik des Heeren.' O zeker, en de dichter van Psalm 116 moest het beleven en met hem al Gods volk: 'Ik lag gekneld in banden van de dood; daar de angst der hel mij alle troost deed missen.'

Zeker, dat is een element dat in de bekering niet gemist kan worden. Het is erg genoeg dat er zo weinig kennis is aan deze angst der hel. Maar de strafwaardigheid wordt juist erkend in het licht van Gods goedertierenheid. Dan wordt dat een schuld tegenover de liefde Gods. Dan wordt dat een zonde tegenover een goeddoend God.

Als het niet gezien wordt dat we tegen de goedertierenheden Gods gezondigd hebben, als het alleen maar angst is voor de dood en de hel, och, dan zal de mens zich nooit bekeren. Een benauwd mens is nog geen bekeerd mens.

In de goedertierenheden Gods, als die hem te sterk worden, ligt de bekering. Als de goedertierenheden Gods ons eens beginnen te omringen, als we daar eens oog voor mogen ontvangen, als de liefde Gods ons eens te sterk mag worden, dan kan het niet anders of dan volgt er een onberouwelijke bekering tot zaligheid.

Die goedertierenheid is een leidsman. Die neemt de mens mee in het licht des Geestes naar twee plaatsen. Die neemt hem mee naar God en naar zichzelf.

Want in dat licht gaat hij zien wie God is en wie hij zelf is: een goeddoend God en een slecht mens. Met die twee dingen krijgt ge te doen in de weg der bekering. Dan is het de liefdestem Gods die in het hart begint te knagen, als de Heere zegt: 'Wat heb ik u misdaan? O betuig tegen Mij.' Heb ik u ooit kwaad gedaan, dat ge zo de rug tot Mij keert? En daar wordt het gezien dat God nooit dan goed heeft gedaan en dat wij nooit dan kwaad hebben gedaan. Daar wordt de mens schaamrood tegenover God. Daar wordt hij een gebrokene van hart. Daar wordt hij vernederd. Daar wordt hij vertederd onder de goedertierenheden Gods. Daar wordt het: nooit heeft iemand zo veel kwaads tegen zo veel goeds bedreven.

Paulus zegt: 'Opdat het mag leiden tot bekering', namelijk om te zien wie God is en wie we zelf zijn. Dan wordt hij schuldig, dan wordt hij strafwaardig. De straf kan de mens niet bekeren, maar de strafwaardigheid brengt de mens tot bekering. Dan wordt het: wie ben ik, wie ben ik? Jakob zegt bij al zijn zegeningen: ik ben geringer dan al deze weldaden. Met andere woorden: ik ben er te gering voor, ik ben er te slecht voor. Dan komt de mens op de plaats, in de weg van de ootmoed. Dan moet hij het verliezen van de goedertierenheden des Heeren. Kijk, dat is de bedoeling Gods, dat de goedertierenheden des Heeren ons tot bekering mogen leiden.

Want de Heere geeft geen stukje brood in onze mond of Hij zoekt daarin onze bekering. Is dat niet een wonder? U zou denken dat God de mens moet navolgen met de ene ramp na de andere. In plaats daarvan gaat de Heere ons nawandelen met Zijn goedertierenheid. Kijk, daar staan we voor, voor deze verantwoording, want de Heere wacht tot het eens dankdag in ons leven zou worden. De Heere wacht op een plaats van berouw.

God wacht op onze ootmoed, op onze vernedering, op onze vertedering onder Zijn goedheid. Dat is ootmoed. Want er is nooit een waarachtig danken zonder ootmoed. Dat is de bekering: als God ons te sterk wordt in Zijn bemoeienissen, waarmee Hij ons overlaadt; als we niet meer tegen de liefde Gods op kunnen. Dan houdt de klacht op. Dan wordt er nog wel geklaagd, maar dan wordt het: 'Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.' Dan klagen we niet meer over de omstandigheden, niet meer over God, maar dan leren we klagen over onszelf.

Dan is een dankdag niet gebonden aan voorspoed, dan kan het zelfs dankdag zijn op het ziekbed, dankdag in de tegenspoed. Want om eens echt dankdag te houden is er maar één ding nodig en dat is: te zien wie we zelf zijn tegenover God. Dan wordt het: 'Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak inkomt. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.' Dan worden we rechteloze mensen.

Als de goedertierenheden Gods ons niet bekeren kunnen, dan moeten we er niet op rekenen dat er nog iets anders is dat ons bekeren moet. Dan moet ge niet menen dat het nog langs een andere weg moet. Als Gods liefde ons niet breken kan, is er niets anders dat ons tot bekering kan brengen. Dan kunt ge het overal in zoeken en dan kunt ge het overal van verwachten.

De bekering ligt in de gewone dagelijkse dingen, waarin God ons te sterk moet worden. Onze grote fout is dat we de bekering te veel zoeken in de theorie en in een diepgang die van onszelf is. Maar om eens echt schuldenaar onder God te worden, dat ligt zo eenvoudig. Wanneer men als het ware geconfronteerd wordt met de meest gewone dingen, met de kleinigheden die men van God mag ontvangen, dat God de mens te sterk wordt in Zijn liefde.

Wie kan het tellen, al het kwaad dat we bedreven hebben? En daartegenover al het goede van de Heere ontvangen. O, dat we dan niet in de gaven eindigen mogen, maar in de Gever. Dan staat u niet als een farizeeër te danken in de tempel. Want wanneer het eens echt dankdag mag zijn, uit de ootmoed geboren, neen, dan staat u niet rechtop, maar dan wordt u een verbrokene van hart. En een verbrokene van hart wil God niet verachten.

Ds. F. Bakker (1919-1965)

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### Zondag 4 november

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Zending HHK, 3 aflossing kerk

#### Woensdag 7 november, Dankdag

9.30 uur: Ds. D. Zoet

**19.00 uur** Ds. D. Zoet

Dankdagcollecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij

#### Zondag 11 november

9.30 uur: Ds. H. Juffer, Voorburg

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

### Overige bijeenkomsten:

#### Dinsdag 13 november: Contactmiddag

Aanvang: 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur



#### Dinsdag 13 november: Vergadering diaconie

**Dinsdag 13 november: Consistorievergadering**

**Woensdag 14 november: Bezinningsavond**

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur



Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

## ➤ **Vreugde en verdriet**

**Voor u gelezen (1)**

### **Op Reformatieherdenking**

'En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is' (2 Petr. 1:19). Gods Woord is vast, en in zijn beloften, en in zijn bedreigingen. Hebt gij, lezer, dat Woord als een lamp voor uw voet, als een licht voor uw pad? Dat Woord is ons door God in de tijd der Reformatie gegeven. Dat Woord is zeer vast. Wat is het als ge met Rome dat Woord terzijde legt, als ge de waarheden van de Bijbel in het slijk vertreedt, als ge met de ongelovige wetenschap dat Woord bestrijdt. Gij zult u weldra op het Woord te pletter lopen. 'En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.' Staat dat Woord geschreven in uw hart? Het is niet genoeg, wanneer ge oppervlakkig zegt: Het staat in de Bijbel, ik geloof het. Wat is dat voor een geloof? Het Woord moet in ons Leven. We moeten niet alleen het Woord hebben, maar het Woord moet ons hebben. Zijn we erdoor gegrepen? Dat is wat anders dan verstandelijk toestemmen. Gegrepen worden door het Woord is: komen onder de mokerslag van het Woord, dat onze harten verbrijzelt. Gegrepen worden door het Woord is: in aanraking komen met een tweesnijdend scherp zwaard, dat ons neervelt in de diepte van zonde en schuld. Het wordt een omkomen. Maar, o wonder... om dan op te mogen staan! Want daar, waar we worden neergeschoten, komt de Christus Zich openbaren, Die teneergebogenen opricht uit het stof, Die gewonden balsemt en geneest.

Lezer, hebt ge zo het Woord, en heeft het Woord u zo? Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest ons oog opent, en ons hart ontsluit. Vraag daarom gedurig om de bediening des Geestes, Welke de Heere naar Zijn Woord wil schenken aan degenen die Hem zonder ophouden daarom bidden.

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. O onbekeerden, vreest! Moge de schrik des Heeren u bewegen tot het geloof. Nog is het de dag der zaligheid.

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. O gij, die waarlijk bekommerd zijt vanwege uw zonden, grijpt moed; het staat vast dat de Christus is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken.

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. O volk, weest niet versaagd. Luther zong: De vijand draagt zijn rusting nog, van gruwel en bedrog, maar hij zal als kaf verdwijnen.

En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. Jongens en meisjes, bestudeer en overdenk biddend dat Woord, dat God ons heeft teruggegeven door mannen als Luther en Calvijn.

Koning der Kerk, heb dank voor de gave van Uw Woord, dat zeer vast is voor het verleden, voor het heden en... voor de toekomst.

De verheerlijkte Christus komt weldra weder. Maranatha!

*Ds. J. Catsburg (1929-1984)*

## Voor u gelezen (2)

### Dankdag

Hoe zullen zij, die nimmer baden,  
nu voor Uw zegen danken gaan?  
Die zó vertrouwen dat de zaden  
vanzelf verworden tot goed graan;  
die zelf beramen hoe hun paden  
verlopen in dit aards bestaan?

Die rijke oogsten uit de aarde  
als vrucht beschouwen van hun vlijt  
en 't naarstig zwoegen in hun gaarde,  
die met haar blad en vrucht verblijdt;  
die, als de rups 't gewas ontblaarde,  
de vuisten ballen in hun nijd?

Maar die in prille lente staam'len  
om wijsheid, regen, wind en zon,  
beseffen bij het blij verzaam'len:  
't was onverdiend al wat ik won.  
Zij gaan na d' oogst, een rijke of schaam'le,  
verzuchten: dat 'k maar danken kon.

*Marinus Nijssen (1904-1978)*

## Voor u gelezen (3)

### Sollicitatie

Bij een gemeente ergens in den lande is een predikantsplaats vacant. In een vergadering van de kerkenraad deelde een ouderling mee, dat er een brief was binnengekomen van een sollicitant. De brief luidde als volgt:

“Weleerwaarde en eerwaarde heren,

Aangezien ik vernomen heb dat er een vacature is in uw gemeente, ben ik zo vrij naar deze open plaats te solliciteren. Ik heb heel wat eigenschappen, die u – naar ik meen – zult waarderen. Ik heb in mijn leven met kracht kunnen preken, dat de mens kennis van zonde bekomt door de wet. Bovendien heb ik altijd de mensen gepredikt dat God zondaren wil bekeren en dat het enkel vrije genade is als de mens bekeerd wordt. En ik heb ook enig succes als auteur gehad. Sommigen zeggen dat ik goed organiseren kan.

In de meeste plaatsen waar ik geweest ben, heb ik een leidende rol gespeeld. Maar er zijn enkele mensen die enige dingen op me tegen hebben. Ik ben boven de vijftig. Ik heb nooit in enige plaats langer gepreekt dan drie of vier jaar achter elkaar. Sommige standplaatsen heb ik moeten verlaten, nadat door mijn werk onenigheden en opstootjes waren voorgekomen. Ook moet ik toegeven dat ik drie keer in de gevangenis heb gezeten, maar dat was niet door mijn schuld. Mijn gezondheid is niet best, hoewel ik nog een heleboel verzetten kan. Ik heb in mijn oude vak moeten werken om er iets bij te verdienen, om rond te komen. De gemeenten waar ik heb gearbeid, waren heel klein, ofschoon ze in grote steden waren gelegen.

Ik heb niet al te best kunnen opschieten met de kerkelijke kopstukken in de verschillende steden waar ik heb gepredikt. Zelfs hebben sommigen van hen mij bedreigd en voor de rechter gedaagd, en nog erger – mij lichamelijk letsel toegebracht. Ik kan administratief maar slecht uit de weg. Men weet van mij te vertellen, dat ik vergeet wie ik heb gedoopt. Toch hoop ik dat u mij kunt gebruiken. Ik zal mijn uiterste best doen, ook als ik zal moeten werken met de handen voor een bijverdienste.”

Na voorlezing vroeg de ouderling of de leden van de kerkenraad iets voelden voor deze sollicitant, maar unaniem achtte men een man die kennelijk ziekelijk, lastig en verstrooid was, die ruzie maakte en zelfs vocht en in de gevangenis had gezeten, ongeschikt voor het ambt. Er heerste zelfs verontwaardiging. Toen men informeerde wie deze sollicitant was, antwoordde de ouderling: de apostel Paulus. De ouderling bleek de brief zelf te hebben samengesteld uit de gegevens over het leven van Paulus, die de Bijbel verstrekt.

### **Dankdag 2018**

We mochten deze week met dankerkentenis stilstaan bij het onwaardebaar voorrecht dat ons in de Reformatie is geschonken. De Heere heeft het werk der hervormers in ons land willen zegenen. Opdat ook onder ons het licht van Zijn Woord weer op de kandelaar geplaatst mocht worden. Ondanks alle afval en een steeds meer verlaten van de beginselen der reformatie mogen we toch dankbaar zijn. Er mag nog een overblijfsel zijn, naar de verkiezing van Gods genade, dat wenst te leven naar dat dierbaar Woord. Op veel plaatsen in ons land, ook onder ons, mag de leer der reformatie nog in alle zuiverheid worden verkondigd. Het Evangelie van vrije genade mag nog worden gehoord. Jong en oud mogen nog worden aangesproken en aangespoord. Nog mag er gewezen worden op het

vleesgeworden Woord als de énige Weg, dé Waarheid en hét Leven voor doodschuldigen. Wat een redenen om dankbaar te zijn.

En zo zijn er nog zoveel meer redenen om dankbaar te zijn. Om de Heere te erkennen voor Zijn goedheid in het achterliggende seizoen. En dat is waarvoor we als de Heere het geeft een dag afzonderen, om dankdag 2018 te houden. En ook daarvoor zijn redenen te over. Als we zien op de vele zegeningen die we nog mochten ontvangen. Als land, volk en gemeente. Maar ook persoonlijk en kerkelijk. O, wat een redenen tot dankbaarheid, maar ook tot... ootmoed en schaamte, nietwaar? Want wie waren en zijn we, ziende op onszelf? Leefden wij in afhankelijkheid, uit de hand van onze Schepper? Waren wij verbroken onder de goedertierenheden des Heeren? Hebben ze ons tot bekering geleid? Was het al een wonder dat wij niet getroffen zijn door natuurrampen, zoals op andere plaatsen in deze wereld? Zijn wij uitnemender? Deed het ons uitroepen: Het zijn enkel de goedertierenheden des Heeren dat wij niet zijn vernield?

Daarop ziende: álle reden tot dankbaarheid, tot het houden van een dankdag, maar ook tot het houden van een boetedag. De Heere onsteke het dankoffer maar in ons hart, om Hem vanuit een verootmoedigd hart in waarheid te mogen danken.

*Ik zal Uw naam met dankerkentenis  
Verheffen, U al mijn geloften brengen;  
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,  
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.*

*Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,  
Om daar met lof Uw groten naam te danken.  
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:  
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!*

*(Psalm 116:10 en 11)*

## **Tenslotte**

De klok is weer teruggedraaid. De zomer is voorbij, de herfst heeft overduidelijk zijn intrede gedaan. Wat zijn de seizoenen een teken van Gods goedheid. Onze Schepper en Onderhouder heeft Woord gehouden: Zolang de aarde zal bestaan zullen zaaiing en oogst, zomer en winter, koude en hitte, dag en nacht niet ophouden. En dat niet alleen: de Heere heeft te midden van het verstikkende duister door de Reformatie in de weg van het wonder Zijn dierbaar Woord van Wet en Evangelie weer haar heldere licht laten schijnen op de kandelaar. Het Licht der wereld mag nog steeds in alle zuiverheid worden verkondigd. Is het ons alles al een wonder geworden, gemeente? Ziende op de voortgaande afval, verharding en onverschilligheid in de wereld, in de kerk, én in ons eigen hart? 't Is enkel Gods goedertierenheid en dragende lankmoedigheid over ons, enkel goedheid en onwankelbare trouw. Kom, jong en oud, laten wij onze plaatsen niet leeg laten in Zijn huis, de middelen trouw waarnemen, smekend of de Heere Zijn Geest eraan zou willen paren en Zijn Zoon in ons openbare. Onze ziel is te



kostelijk om te verwaarlozen. Meer nog: de Heere is het zo eeuwig waard. Hij wil Zich nog laten vinden. Sola gratia. Door genade alleen!  
Ontvang allen een hartelijke groet.

*Uw en jouw kerkenraad.*

*'t Rechtvaardig volk zult Gij belonen,  
Terwijl Gij, HEER', hen overdekt,  
Hun tot een veilig schild verstrekt.  
Gij zult goedgunstig hen bekronen,  
Ja, bij hen wonen.*

Ps. 5:12

## ➤ **Uit de kerkenraad**

### **Kerkenraadsvergadering 16 oktober**

#### **Opening**

De preses liet zingen Psalm 119:1. Hij las daarna uit Jacobus 1:19-27. Na de Schriftlezing vroeg hij een zegen voor de vergadering. In de meditatie paste de preses het een en ander toe op het ambtelijke werk in de gemeente. Na de meditatie werd eenieder hartelijk welkom geheten en verklaarde hij de vergadering voor geopend.

#### **Bezoek verenigingen**

Aandacht is gevraagd om zo mogelijk nog dit jaar de verenigingen te bezoeken.

#### **Wijzigingsvoorstellen kerkorde**

De synode heeft in zijn vergadering van 15 juni, in eerste lezing, vastgesteld wijzigingen van de volgende ordinanties:

- 2-1-3 t.a.v. beëindiging lidmaatschap van de kerk
- 3-3 t.a.v. verkiezing predikanten

Alle gemeenten zijn uitgenodigd hierop te reageren en deze zo nodig kenbaar te maken aan de classis. De kerkenraad heeft met betrekking tot deze wijzigingsvoorstellen geen op- of aanmerkingen en daarom wordt geen gebruik gemaakt van het geven van een reactie aan de classis.

#### **Vergaderrooster 2019**

De kerkenraad heeft het vergaderrooster voor 2019 vastgesteld. Het vergaderrooster is opgenomen in deze Kerkbode. Daarnaast is het rooster terug te vinden op de website.

#### **Overige zaken**

Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan de orde gekomen, waaronder:

- Mutaties ledenadministratie.
- Verzorging weeksluiting De Oase.
- Agendastukken classis Zuid-West.

- Wijzigingsvoorstellen kerkorde.
- Vergaderstukken kerkbodecommissie, 19 september.
- Vergaderstukken evangelisatiecommissie, 24 september.
- Overzicht deelnemers belijdeniscatechisatie.
- Verslag zangcommissie.
- Terugblik bediening Heilig Avondmaal 9 september.
- Verslag gecombineerde vergadering kerkenraad en kerkvoogdij, 4 oktober.

De preses sloot de vergadering om 22.00 uur, waarna een ouderling eindigde met dankgebed.

Scriba

## ➤ Van de diaconie

### Najaarszendingscollecte D.V. 4 november 2018

ZENDING HERSTELD  
HERVORMDE KERK

Mogelijk organiseert uw kerk iets dergelijks wel: een kinderbijbelclub of vakantiebijbelweek, om kinderen te bereiken die anders misschien nooit iets van God horen. De kinderen uit de eigen

kerk zijn ook welkom als ze een onkerkelijk kind meebrengen. De kerkelijke kinderen vormen tenslotte niet de doelgroep. Zij horen dagelijks thuis, op school en in de kerk de blijde boodschap.

Voor de kinderen in Malawi is dat wel wat anders. Dagelijks voorgelezen worden uit de kinderbijbel? Oefenen in het zelfstandig lezen van de Bijbel? Bijbelverhalen horen op school? Dat zijn allemaal zaken die in Malawi niet de gewoonte zijn. Ds. Van der Bas: 'Huisgodsdienst kent men hier eigenlijk niet. En er bestaat ook niet zoiets als catechisatie.'

Om de kinderen toch het een en ander bij te brengen, is kortgeleden besloten om de catechismus voor kinderen te bewerken. Dat maakt het voor de kinderen makkelijker om de kerkdiensten te volgen waarin de catechismus uitgelegd wordt. In eenvoudige woorden worden zo de belangrijkste zaken uit de geloofsleer bij de kinderen gebracht. We hopen en bidden dat wat gezaaid wordt, door Gods genade zal groeien en vruchten dragen.

## ➤ Van de kerkvoogdij

**Verschijsning boek ds. D. Zoet – Bouwen en bewaren** (*opbrengst bestemd voor onze gemeente*)

Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Den Hertog het boek "Bouwen en bewaren" van onze eigen predikant ds. D. Zoet. Dit boek gaat over het niet zo bekende Bijbelboek Nehemia. Op een troostrijke wijze wordt hierin onderwijs gegeven.

We zien hoe God, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke omstandigheden van vijandschap en verzet geeft God hem de gaven en de volharding om voort te gaan.

Ook voor onze tijd is er veel uit te leren. Ondanks alle zorgen op het kerkelijk erf gaat God door met Zijn werk. Steeds wordt heen gewezen naar Christus, de meerdere Nehemia. Door Hem zorgt God voor voltooiing van het bouwwerk van Zijn Kerk.

Een zeer lezenswaardig boek dat, zoals het er nu naar uitziet, D.V. vanaf half november verkrijgbaar zal zijn. Het keurig verzorgde boek van 268 pagina's is gebonden en kost € 24,90. Het is op ons dorp zowel verkrijgbaar bij Boekhandel Akershoek als in de bibliotheek van Eben-Haëzer, gedurende de openingstijden. En, wat ook niet onvermeld mag blijven: een belangrijk deel van de opbrengst van dit boek komt ten goede aan de renovatie van ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Let wel: dit geldt alléén wanneer het boek bij één van de genoemde verkrijgingspunten wordt aangeschaft. Van harte aanbevolen!



### **Lidmatenvergadering D.V. 30 november 2018**

U wordt alvast geattendeerd op de jaarlijkse lidmatenvergadering die gehouden zal worden op D.V. vrijdag 30 november 2018, aanvang 19.30 uur. Alle mannelijke lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd. De agenda voor deze vergadering zal in de volgende Kerkbode worden vermeld.

Secretaris

## **➤ Algemene berichten**

### **Contactmiddag D.V. 13 november 2018**

Het was erg verheugend te zien dat op onze vorige contactmiddag van 16 oktober jl. er al meer bezoekers waren dan daarvoor. Ook zagen we nieuwe gezichten. Heel fijn! Het was ook weer een leerzame middag. Niet in het minst vanwege de meditatie van ds. Zoet over het leven van aartsvader Jacob. Niets menselijks was Jacob vreemd, maar Zijn God onderhield hem in alle omstandigheden van het leven. Ook de presentatie over het leven van John Bunyan in samenhang met De Christenreis, gehouden door de Bunyanstichting was alleszins de moeite waard om te horen.

Voor de komende contactmiddag op D.V. dinsdag 13 november staat een zeer gewaardeerde 'oude bekende' op het programma: Mevrouw F. uit H. Zij was op 1 november 2016 onze gastsprekerster en hield toen een boeiende presentatie

over W.G. van de Hulst. Het mooie van die middag was ook dat voor het eerst het bezoekersaantal toen op 100 stond! Dinsdag 12 september 2017 was zij weer onder ons. Nu met het onderwerp 'Onze lagere schooltijd'. Onvergetelijk! Op D.V. 13 november a.s. is het onderwerp van haar lezing: *Willem Schippers en zijn boeken*. Mevrouw F. schrijft hierover:

*De naam van Willem Schippers roept veel herkenning op. In gedachten zie je zo een rijtje van zijn boeken in de boekenkast. Wie kent niet de titels: Vaders jongen, Wuïldershoeve, de Grienduïl en het Uilennest? Sommigen vergeet je nooit meer zoals 'een zeemansvrouw' of 'in storm en vloed'. Deze eenvoudige werkman, want hij werkte in een fabriek, heeft voor veel herkenning gezorgd en veel harten bereikt. Voor ouderen zijn het nog weleens de mooiste boeken uit hun jeugd. Het waren vroeger veelgelezen boeken, maar ook nu verschijnen ze in een nieuwe uitgave bij uitgeverij de Ramshoorn. Het avontuur en de spanning, dat boeide. Maar ook de lering die er vaak in schuilde, bleef je bij. Zijn boeken vielen onder de categorie boeken met een goede strekking zoals dat wel genoemd werd en droegen bij aan een Bijbelse opvoeding.*

*Schippers leefde van 1867 tot 1954. Hij werd op 4 april 1867 geboren in het dorpje Groote Lindt in Zwijndrecht. Hij groeide op in een omgeving die veel te bieden had voor kleine ondernemende jongens, met grienden en gorzen en het water van Devel en Oude Maas.*

*Uiteraard wordt er deze middag voorgelezen uit zijn boeken en is er een boekentafel, waarop een aantal van zijn boeken, maar ook wat aanverwante boeken te koop zijn.*

Bij het lezen van zo'n bericht kan men toch niet thuisblijven? We hopen dan ook dat we minstens weer 100 bezoekers zullen mogen begroeten. U komt toch allemaal weer? Ook nieuwe bezoekers zijn hartelijk welkom. U zult er geen spijt van krijgen! Speciaal voor degenen, die van plan zijn om voor het eerst naar onze middagen te komen, volgen hier de tijden en in grote lijnen het programma.

14.00 uur: Inloop met koffie of thee

14.30 uur: Opening

± 15.20 uur: Pauze met koffie/thee

± 15.35 uur: Presentatie

16.45 uur: Sluiting.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

Voor vervoer: bel 0187-681053.

Graag tot ziens in 'Eben-Haëzer!

Coördinator contactmiddagen

## **Tweede bezinningsavond 'De orde des heils'**

Op D.V. woensdag 14 november zal de tweede bezinningsavond over de orde des heils worden gehouden. Nadat we de eerste avond hebben stil gestaan bij de roeping, zal het onderwerp van deze avond **de wedergeboorte** zijn.

De wedergeboorte komt voort uit het welbehagen van de Vader, is gegrond op het Borgwerk van de Zoon, en wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het gaat om het genadewerk van de drie-enige God. Dat genadewerk van de

wedergeboorte bestaat uit drie zaken: het verstand wordt verlicht, het hart wordt geopend en de wil wordt vernieuwd.

Wat is het zielsnoodzakelijk dat wij daar persoonlijk van mogen weten. Immers, zo sprak de Heere Jezus tot Nicodémus: '*Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien*' (Joh. 3:3b)

Deze keer hoopt ds. G. Kater de avond te verzorgen. Hij zal onder meer stilstaan bij de volgende vragen:

- Wat is de verhouding tussen de inwendige roeping en de wedergeboorte?
- In welk opzicht is de wedergeboorte het werk van de drie-enige God?
- Wat is de wedergeboorte precies?
- Wat is de verhouding tussen de wedergeboorte en het geloof in de Heere Jezus Christus?
- Wat zijn de vruchten van de wedergeboorte?
- Wat is het verschil tussen wedergeboorte in engere zin en wedergeboorte in ruimere zin?
- Hoe moeten wij staan tegenover de wedergeboorte?

Vanaf 19.00 uur is er weer inloop met koffie en thee. Om 19.30 uur zal de avond beginnen. Tussendoor zal er gepauzeerd worden. Dan kunnen er ook schriftelijke vragen worden ingediend. Na de pauze kunnen er eventueel ook nog mondelinge vragen worden gesteld. Rond de klok van 21.30 uur zal de avond worden afgesloten. Na afloop is er voor iedereen nog een hand-out, een schriftelijke samenvatting, beschikbaar.

Iedereen weer heel hartelijk welkom!

### **Hometeam Speranta**

De appelflappenactie van zaterdag 20 oktober bracht het verrassende bedrag van € 641,40 op voor het Kimon-veldwerk van Jantina onder de Roemeense kinderen. Verkopers en kopers: hartelijk bedankt! We willen ook Jumbo Sperling te Ouddorp bedanken voor de sponsoring en fantastische medewerking!

### **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## **➤ Onze leden**

### **Ledenadministratie**

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk

wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## ➤ **Varia**

### **Zendingsbijeenkomst**

D.V. zaterdag 15 december 2018 wordt een informatiebijeenkomst belegd met als thema: "Roeping, een noodzaak!?"

Er zullen twee lezingen worden gehouden:

- "Ben ik geroepen?" door ds. B.D. Bouman  
*Een pastorale lezing over het nut en noodzaak van een roeping om te werken in Gods Koninkrijk!*
- "De rol van de roeping in de realiteit van het zendingswerk" door drs. G. Nieuwenhuis  
*Deze lezing zal een beeld schetsen van het dagelijks leven van een zendingswerker waarin, naast mooie momenten, ook de moeilijke kant van het werk aan de orde gesteld zal worden.*
- De bijeenkomst zal worden geleid door ds. W.M. Mulder.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk.

Van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 15 december 2018, in de zaal van het kerkelijk bureau, Vendelier 51-D, Veenendaal. De dag start om 9.30 uur en na de lunch (die inbegrepen is) wordt de dag om 13.30 uur afgesloten.

In verband met de lunch stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt via [www.hhk.nl/zendingsbijeenkomst](http://www.hhk.nl/zendingsbijeenkomst) of door te bellen met bureau zending: 0318-505541.

## ➤ **Verenigingen**

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Kinderclub 'Hosanna'**

Hallo jongens en meisjes,

Volgende week vrijdag 9 november is er weer club. Van 19.00- 20.30 uur. Deze avond gaat het over 'Elia vaart op naar de hemel' 2 Kon. 2: 1-14. Willen jullie er aan denken om je Bijbel mee te nemen? Na de pauze gaan we iets moois maken. We hopen dat jullie weer allemaal kunnen komen! Neem gerust je vriend of vriendin mee. Groetjes van de leiding.

### **Jongensclub 'Benjamin'**

Ha jongens, op vrijdag 9 november is er weer jongensclub. We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Mozes. Na de pauze gaan we iets leuk doen.

Tot ziens, de leiding.

### **Jongerenclub 4-you +12/+14**

Beste jongeren,

Op vrijdag 2 november hebben we weer clubavond. We hopen jullie hier allemaal weer te mogen ontmoeten. Bij de +12 wordt de Bijbelstudie gehouden uit het boekje wat we dit seizoen behandelen wat heet 'VREEMDELINGEN'. Na de pauze gaan jullie met elkaar een leuk spel doen.

Bij de +14 wordt de Bijbelstudie ook gehouden uit het boekje 'VREEMDELINGEN' en na de pauze gaan wij ook een spel doen.

De +12 wordt om 19.30 uur in Eben-Haëzer verwacht en de +14 zien wij om 19.30 uur in de tuin van Hazersweg 40.

We zouden het zeer fijn vinden als we jullie allemaal weer zien op de clubavond. Ook de jongeren die nog niet zijn geweest dit seizoen, kom gerust een avond kijken op de club jullie zijn van harte welkom.

Groetjes van de leiding.

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Zondag 11 november is er weer jeugdvereniging. De inleiding is over het thema: "Het 'beest' Nebukadnezar", naar aanleiding van het boek 'Jong zijn in 2 werelden'. De JV-middag begint om 14:30 uur. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom!

Zaterdag 17 november is de jongerendag van de HHJO. Hier willen we als jeugdvereniging naar toe. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Verdere info volgt op de JV-site en op de JV zelf!

### **Mannenvereniging 'Agur'**

Op jl. 15 oktober waren we met 7 vaste en 3 nieuwe leden op de vergadering aanwezig. We waren verblijd dat er 3 nieuwe leden onze vereniging mochten bezoeken. We mochten deze avond nadenken aan de hand van een PowerPoint presentatie over sterke drank gebruik in Gods woord.

Het was een hele leerzame avond, maar helaas waren we met een heel klein groepje mannen uit de gemeente. Zijn we als mannen uit de gemeente nu zo druk, dat we 1x in de 14 dagen niet vrij kunnen maken om met elkaar na te denken over Gods woord? Of is de Heere het u niet waard? Om een paar uurtjes ééns in de 14 dagen als mannen uit de gemeente daar tijd aan te besteden?

Op maandag 12 november van 19.30 tot 21.30 hopen we met elkaar samen te komen. Op deze avond wordt een inleiding gehouden over het thema: "Het leven van Lot en een onbegrijpelijke goeddoende God". Dit naar aanleiding van de Bijbelgedeelten uit Gen. 13 en 19 en 2 Petrus 2.

Lees deze gedeelten eens door en onderzoek u en leg uw leven eens naast die van Lot! Wie komt er boven uit? We zullen het als God het geeft mogen horen uit de te houden inleiding. **Komt u ook?** Wij zullen na de Heere daar verblijd over zijn.

### **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Op maandag 12 november komen wij weer bijeen en behandelen we Bijbelstudie 4 "Pascha en de uittocht uit Egypte" naar aanleiding van Exodus 12:21-28 en 14:1-14. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

Ook zijn onze kerstkaarten er weer. Heeft u er nodig bel dan met 682940.

### **Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Dinsdag 13 november hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen. Voor deze morgen is Bijbelstudie 9 aan de beurt waarin het gaat over het zwaard des Geestes. We nodigen u allen weer hartelijk uit en hopen op een gezegende morgen rondom Gods Woord. Aanvang: 9.15 uur. Voor de jongste kinderen is er oppas aanwezig.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:  
ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

*Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!  
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,  
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;  
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!*

Ps. 8:4

## **➤ Commissie verenigingswerk**

### **Actiedag 4-you t.b.v. Stichting Friedensstimme**

Noteer het alvast in uw agenda want op D.V. zaterdag 17 november 2018 organiseert jeugdclub 4-you zijn jaarlijkse actiedag. Deze actie zal bijdragen aan het verenigingsproject van onze gemeente, Stichting Friedensstimme. Onze jeugd hoopt weer een heleboel acties te ondernemen om geld op te halen voor dit goede doel.

We willen u uitnodigen op D.V. zaterdag 17 november in en rondom Eben-Haëzer, Preekhillaan 3. Van 10.00 tot 13.00 uur is hier van alles te doen voor jong en oud. Gezellig een kop koffie drinken met iets lekkers erbij, verse oliebolletjes en verschillende producten die verkocht worden. Ook kunt u uw auto weer laten wassen. Ook hopen we het werk van Friedensstimme te presenteren. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Daarnaast kunt u voor uzelf, of als verrassing voor iemand anders, weer een overheerlijk vers ontbijt bestellen. (zie het BESTELFORMULIER OP DE



LAATSTE BLADZIJDE in deze kerkbode) De ontbijtservice komt dan op D.V. zaterdagmorgen 17 november het ontbijt bij u langsbrengen tussen ca. 8.00 en 9.00 uur.

We hopen op uw (financiële) steun en zien ernaar uit u te ontmoeten! Hartelijk dank namens jeugdclub 4-you!

## ➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

### **‘Activiteiten-/zendingscommissie’**

D.V. donderdag 22 november hoopt onze oud predikant Ds. H. Lassche in ons midden te zijn. Hij zal dan voor ons een presentatie houden over zijn laatste reis die hij heeft gemaakt naar Malawi voor de stichting Timotheos. Samen met een reisgenoot zal hij ons deelgenoot maken van zijn reiservaringen maar ook van het werk wat de stichting Timotheos in Malawi mag doen. U en jij bent van harte welkom om deze avond bij te wonen in Eben-Haëzer. De aanvang is 19.30 uur en om 21.30 hopen we af te sluiten.

Vanwege de inhoud van de avond hopen we dit keer samen te werken met de zendingscommissie. De collecte die we warm aanbevelen zal worden gedeeld tussen de stichting Timotheos en het aflossingsfonds.

## ➤ **Voor jou**

### **Jongierendag 16+**

D.V. zaterdag 17 november is het zover! In Hoevelaken komen honderden jongeren bij elkaar op de Jongierendag 16+ van de HHJO. Jij bent van harte uitgenodigd om met ons na te denken over het thema: ‘(ver)dienen’. Tijdens het appèlwoord zal ds. A. Kos met ons stilstaan bij het (ver)dienen in Bijbels licht. Vervolgens hoopt Ed van Hell van stichting Ontmoeting ons op een interactieve wijze te betrekken bij het thema. Na twee (actieve) workshoprondes is er een sing-out en een moment van ontmoeting. Voor de maaltijd wordt gezorgd. Je bent welkom vanaf 14.30 uur en rond 20.45 uur hopen we de dag af te sluiten. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van de HHJO ([www.hhjo.nl](http://www.hhjo.nl)). We zien uit naar je komst!

## ➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Verlangen naar *het huis van God***

Heel veel kinderen en volwassenen kennen deze prachtige psalm, Psalm 84:2:

*Zelfs vindt de mus een huis, o HEER',  
De zwaluw legt haar jongskens neer  
In 't kunstig nest bij Uw altaren  
Bij U, mijn Koning en mijn God,  
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;  
Geduchte HEER' der legerscharen,  
Welzalgig hij, die bij U woont,  
Gestaag U prijst en eerbied toont.*

Merk je ook het verlangen van de dichter, die deze psalm geschreven heeft? Hij is jaloers! Dat mag toch niet, zul je zeggen? Nee, jaloers zijn op mensen omdat ze mooiere spullen hebben of rijker zijn of ... dat is niet goed! We mogen leren om tevreden te zijn met wat de Heere ons geeft! En als we lezen in de Bijbel dat de Heere ons de zaligheid wil geven, voor niets, gratis.... Dan ben je toch niet meer jaloers op andere mensen, die meer hebben? Dan bid je of de Heere je juist dát wil geven wat je zeer rijk maakt! Een schoon hart, waar plaats is voor de Heere Jezus!!

Maar... jaloers zijn op die mus en zwaluw mag wel hoor! Want ze zijn op de allerbeste plek. Ze zijn zo dicht bij de Heere! Ze zijn bij het altaar, in het huis van God. Daar worden de offers elke dag gebracht. Daardoor ontvangen de mensen vergeving voor hun zonden en ontvangen ze de zegen van de priester.

Als we in de kerk zijn, zijn we eigenlijk op dezelfde plek als de mus en de zwaluw. Het zijn maar kleine diertjes, voor veel mensen niet zo belangrijk, niet zo bijzonder. Misschien voel je je ook weleens klein of heel onbelangrijk. Misschien lukken sommige dingen niet goed of heb je niet zoveel vriendjes. Misschien voel je je vaak alleen en lijkt het wel of je bij niemand hoort. Je voelt je als dat musje of die zwaluw. Toch is dat bij de Heere anders.

Zie je de plek waar ze mogen wonen? Dicht bij de Heere, in Zijn huis. Jij mag ook in de kerk zijn. Daar ziet de Heere je ook! Hij spreekt dan tegen je! Hij wil zo graag je Verlosser en Zaligmaker zijn. Geloof je in Hem? Weet je dat je ook elke zondag aan het einde van de dienst de zegen van de Heere krijgt? Dat is heel bijzonder, dat de Heere die geeft aan zondige mensen. Verlang je er net zo naar als de dichter van Psalm 84? Hij noemt de Heere 'mijn Koning en mijn God'. En hij weet: 'Er is een heilrijk lot voor mijn ziel'. Dat betekent: 'Er is verlossing, redding van de zonden voor mij bij de Heere'. Dat is er óók voor jou! Hij wil het je uit genade geven. Bid er vurig en ernstig om.

### **Puzzel 959**

In deze woordzoeker zitten 15 woorden verstopt uit Psalm 84 vers 2-4. Streep ze alle 15 door en je vindt de oplossing van deze puzzel!

2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!

3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.

4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!

H	A	R	T	W	E	L	G	E	L	U
E	A	K	Z	A	G	N	I	N	O	K
I	K	L	N	L	I	Z	G	V	D	J
R	E	J	T	E	W	M	O	E	O	N
S	Z	S	I	A	G	O	S	N	D	I
C	E	I	L	L	R	N	G	O	P	U
H	V	U	E	H	E	E	I	E	R	M
A	W	H	O	L	N	F	N	N	U	T
R	R	V	O	V	L	E	E	S	O	U
E	E	W	B	E	G	E	R	I	G	W
N	E	G	N	A	L	R	E	V	L	T

Deze puzzel nog niet inleveren.

Succes!

Groetjes