

DE KERKBODE

Jaargang 40, nr. 7 – 4 oktober 2018



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.*

Romeinen 14:19

➤ Meditatie

Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepen heiligen, met allen die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere. Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.

1 Kor. 1 : 2 en 3

Paulus richt zich in deze 1^e Korinthebrief aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, aan de geroepen heiligen. Hij spreekt hen aan als een Godgewijd en van de wereld afgezonderd volk. Was de Korinthische gemeente zonder smet of rimpel? Nee, er was geweldig veel aan de hand, zodat zijn apostolisch vermaan zeker op zijn plaats was. Korinthe was een stad waar je van alles kon beleven. Naast de bewoners van Korinthe, de Grieken, werd Korinthe bevolkt door Romeinen. Het handelsleven bracht ook met zich mee, dat er vele vreemdelingen rondliepen. Zoals het gaat in een havenstad, kwamen ieder moment van de dag kooplieden en zeelui binnen. Het stadsleven gaat altijd door. Korinthe was een welvende stad op internationaal niveau. Winst, kunst, prestatie, hartstocht. Het ontbrak niet aan filosofen, schilders en beeldhouwers. Ook in de sportwereld liepen ze voorop. De Istmische spelen waren bekend en daar werd aan deelgenomen door beroemde atleten. Ook op seksueel gebied waren er vele uitspattingen. De Latijnse schrijver Strabo verhaalt, dat er aan de tempel van de godin Aphrodite, dat is de godin van de liefde (de eros), meer dan duizend prostituees verbonden waren. Dat alles bracht met zich mee, dat Korinthe in zedelijk opzicht op een laag peil stond. 'Korinthianiseren' was in die tijd zelfs een staande uitdrukking voor 'zedelijk aan lager wal geraken'.

Dat bonte leven mist ook zijn uitwerking niet in de christelijke gemeente. Vandaar dat Paulus er ook flink het mes in moet zetten. De geheiligden moeten immers anders zijn, dan hen die buiten zijn?! In Hand. 18:8 lezen we dat Crispus aan de Heere geloofde, met heel zijn huis, en velen van de Korintiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. Zo wordt Crispus tot een rijke zegen gesteld. Wat zal het moeilijk geweest zijn om tegen de stroom van zijn eigen mensen in de synagoge te moeten oproeien. God bemoedigt hem echter ook. God laat aan Paulus in een gezicht zien, dat *Hij veel volks heeft in deze stad* (Hand. 18:10). Zeer waarschijnlijk heeft Paulus niet lang na zijn vertrek uit Korinthe gehoord van een verregaande onzedelijkheid binnen de christelijke gemeente.

Paulus weet van de twisten. Paulus heeft geplant, Apollos nat gemaakt, maar er ontstaat verdeeldheid. Sommigen vinden dat Paulus het beter deed. Anderen gaan op de loop met Apollos, die machtig was in de Schriften. Nog weer anderen kiezen voor Céfas, ofwel Petrus. Paulus is er zeer ontstemd over en vindt het erg ongeestelijk. Daardoor wordt het lichaam van Christus gescheurd. Laat geen enkele dienaar daar aanleiding toe geven. Er is meer

aan de hand. In Korinthië liggen ze ook met elkaar vanwege maatschappelijke kwesties over hoop. Van twistzaken worden rechtszaken gemaakt. De wereldlijke rechter moet uitsluitsel geven.

Maar mag men van christenen onderling niet verwachten, dat men de rechtszaken oplost? Is er dan niemand wijs onder u, zo schrijft Paulus in 1 Kor. 6:5? Kortom, Korinthe is een moeilijke gemeente. Iemand schreef: 'In Korinthe was de kerk midden in de wereld, zoals dat betaamde, maar de wereld was tevens in de kerk, zoals dat niet betaamde'.

Wat Paulus hier neerschrijft is ten volle: Praktische theologie. Als u een brief krijgt die aan u persoonlijk is geadresseerd, dan kijkt u meteen naar de afzender. Zo hebben ze dat in Korinthe ook gedaan en zo mogen wij deze brief lezen. Nieuwsgierig, heilbegeerig mogen we mee lezen. Paulus noemt Korinthe **eerst**: de gemeente van God. Waar het Woord van God naar de zin en mening van Gods Geest wordt verkondigd, daar vinden we de kerk. Hier spreekt hij de gemeente van Korinthe aan, maar verder in de brief ook over de gemeente in universele zin.

De una sancta Christi, de éne gemeente van Christus, de Kerk, openbaart zich in de plaatselijke gemeente. Anders gezegd: Er is maar één gemeente van God en de ene plaatselijke gemeente is daar een zichtbare openbaring van. **Vervolgens** noemt Paulus de geadresseerden: geheiligden in Christus Jezus. Deze geroepen heiligen zijn uitwendig geroepen door het Woord en inwendig door de kracht van Gods Geest. Heilig in de betekenis van zondeloos is deze gemeente niet! Wel geheiligd in Christus Jezus en dat betekent heel wat anders dan zondeloos. Het betekent: afgezonderd, apart gezet als een aan de Heere toegewijd volk. **Ten slotte** noemt hij in de adressering: *met allen, die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere.*

Paulus richt zich over het hoofd van Korinthe heen tot alle aanroepers van de Naam des Heeren. In alle plaats, het doet er niet toe waar men vandaan komt. Zij die een geordend christelijk gemeentelven hebben, maar ook christengemeenten. Ook wij die leven in de 21^{ste} eeuw zijn mede geadresseerden. Paulus heeft met deze adressering een groot gehoor gekregen. Allen, in alle plaatsen die met ons een 'even dierbaar geloof' mogen kennen. Nadat Paulus dan ook afzender en adres heeft genoemd dan **groet** hij de gemeente.

Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. Het is geen alledaagse groet. Het klinkt bijna als aan het begin van onze kerkdiensten. Deze groet heeft een diepere betekenis dan de gewone groeten in een antieke brief. Ook rijker als het elkaar toewensen van veel heil en zegen aan het begin van het nieuwe jaar. Paulus wenst hen de genade van God toe. Dat is de gunst van God die méér voedt dan de uitgezochtste spijzen. Door de twee woorden 'genade' en 'vrede' wordt naar de Hebreeuwse spreekwijze alle geestelijke en lichamelijke welstand begrepen. Door het woordje **genade** wordt verstaan de oorsprong of fontein van alle weldaden en door het woordje **vrede** het gevoel ervan.

In het Grieks staat voor vrede het woordje 'eireené', waar de naam Irene vandaan komt. Wat is het groot als de Heere ons wil begroeten met genade en vrede. Ook tot ons mag dat Woord van vrije genade worden gericht. Welk een wonder, wanneer we het inleven de eeuwige toorn te hebben verdiend, dat God met Zijn genade komt. Genade door de Heere Jezus Christus. God is en blijft de Getrouwe, niettegenstaande al onze ontrouw. Genade en vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met God, vrede met je lot, vrede met je naaste en dat geeft God door de Heere Jezus Christus. Gewassen door Zijn bloed en geheiligd door Zijn Geest.

Wat kunnen we elkaar beter toewensen? U bent pas werkelijk een gezegend mens als u genade en vrede hebt ontvangen van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Het is groot als we liefde van onze naaste ontvangen, maar het allergrootste is toch, wanneer we ons door God bemind weten. Weet u ervan een geroepen heilige te zijn? Behoort u tot de aanroepers des Heeren? Hij laat geen ware bidder staan. **Amen**

ds. H. Juffer, Voorburg

➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 7 oktober

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Isaïc da Costafonds, 3 aflossing kerk

Woensdag 10 oktober

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Vrijdag 12 oktober

14.30 uur: Ds. D. Zoet, huwelijksbevestiging bruidspaar Frans van Die & Jannie Hoek te *Melissant*

Zondag 14 oktober

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 Noodhulp en rampenfonds, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:

Zaterdag 13 oktober **Doopzitting**
Aanvang 9.00 uur

Dinsdag 16 oktober **Contactmiddag**
Aanvang 14.30 uur



Dinsdag 16 oktober **Kerkenraad**

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

➤ Uit de pastorie

Catechisaties

De openingsavond hebben we gehad. Het was goed om op deze manier met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen. Volgende week worden jullie allemaal verwacht voor de gewone catechisaties. De uitnodigingen met de groepsindeling hebben jullie gekregen. Als hier vragen over zijn, dan hoor ik het wel. We zien er naar uit jullie allen te ontmoeten. Het onderwijs over de leer die naar het Woord van God is, is in onze tijd bijzonder noodzakelijk. We bidden dat het tot zegen van jullie zijn zal.

Belijdeniscatechisatie

Verschillenden hebben zich opgegeven. Daar zijn we verblijd over. Nog één keer wil ik een hartelijke oproep plaatsen om u aan te melden voor de belijdeniscatechese. Ik weet dat sommigen al jaren worstelen met vragen hierover. Dan geeft het hen soms een opluchting als het begin van de belijdeniscatechisatie voorbij is. Want zo denken ze: nu kan het niet meer. Laat het dit keer niet zo ver komen. De Heere heeft recht op onze belijdenis. De vraag is niet of wij er geschikt voor zijn, maar wat Hij en Zijn dienst ons waard zijn. Wilt u zich nog bij de groep voegen, laat het mij weten. U kunt zich aanmelden door te bellen (681355) of via de mail: dsdzoet@kliksafe.nl. D.V. vrijdagavond 5 oktober is de eerste bijeenkomst. We beginnen dan om 20.00 uur in Eben-Haëzer.

Voor u gelezen

“Velen lijken te denken dat wanneer ze eenmaal bekeerd zijn, ze verder weinig te doen hebben, en dat hun zaligheid een soort leunstoel is, waarin ze stil mogen zitten, achteroverleun en gelukkig zijn. Het lijkt dat ze zich inbeelden dat hun genade geschonken is om daarvan te genieten, en ze vergeten dat de genade hun als een talent geschonken is, om gebruikt te worden, om ermee aan het werk te gaan en om vermeerderd te worden. Zulke mensen verliezen die vele directe geboden uit het oog, om toe te nemen – om op te wassen – om meer en meer overvloedig te worden – om iets bij ons geloof te voegen, en dergelijke. Het verbaast mij nooit dat ze de zekerheid missen, in deze toestand waarin ze weinig doen en in deze gemoedsgestalte waarin ze stil blijven zitten. Ik geloof dat het ons voortdurend doel en verlangen moet zijn om voorwaarts te gaan. Bij iedere terugkomende verjaardag en aan het begin van ieder jaar behoort ons wachtwoord ‘meer en meer’ te zijn. Meer kennis – meer geloof – meer gehoorzaamheid – meer liefde. Als we dertigvoudig vrucht gedragen hebben, moeten we ernaar staan om zestigvoudig voort te brengen; en als we zestigvoudig hebben voortgebracht, moeten we ernaar streven om honderdvoud voort te brengen. De wil des Heeren is onze heiligmaking, en dat behoort ook onze wil te zijn.”

Uit: ‘*Heiligmaking*’ van J.C. Ryle (1802-1869)

Tenslotte

Geliefde gemeente, terwijl ik op de laatste zaterdagmorgen van september de slotwoorden voor de Kerkbode schrijf, schijnt de zon. Het is de laatste weken prachtig najaarsweer geweest. Het is altijd mooi om vanuit de studeerkamer de blauwe luchten te zien. Het meest geniet ik echter van het uitzicht op de kerk. Dat is het huis van de Heere. Daarin wil de Heere met de Zon der gerechtigheid schijnen en met Zijn Geest werken. Daar wil Hij Zijn zegen doen nederdalen.

We hopen elkaar de komende zondagen op die plaats te ontmoeten. Van harte roepen we u op om trouw op te komen onder het Woord. Ook nu het 's avonds weer eerder donker begint te worden. Laat dat geen verhindering zijn. Zolang we de gezondheid van de Heere krijgen, hoort onze plaats in Gods huis te zijn. Er zijn velen in ons midden die niet meer op kunnen komen vanwege ziekte, ouderdom of andere gebreken. Voor hen is het mogelijk om thuis mee te luisteren. Graag zouden ze erbij zijn. Onze gedachten gaan elke dienst naar hen uit. Van harte hopen we dat zij mogen ervaren dat de Heere ook in de huiskamer, de ziekenkamer en in de kamer van het verzorgingshuis over kan en wil komen met Zijn genade en ontferming in Christus.

Gemeente, dat we thuis en in Gods huis biddend gevonden worden, zoals verwoord wordt in de ‘Bedezing voor de predikatie’:

*O God, Die onze Vader zijt;
Die t' allen tijd,
Ons Uwe tegenwoordigheid,
In Christus, wilt betonen,*

*Wanneer men, in Uw Naam vergaard,
Uw Woord verklaart;
Zie ons nu saâm daartoe bereid;
Uw Geest koom' bij ons wonen.*

Ontvang allen onze hartelijke groeten, mede namens mijn vrouw en de kinderen,

uw ds. D. Zoet

➤ Van de diaconie

Collecte Isaac Da Costafonds



Steun aan de Messiasbelijdende Joden in Israël.

Steunfonds Israël / Isaac da Costa is een Christelijke stichting die gelden bijeenbrengt voor projecten, die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben. Ook steunt het Messiasbelijdende Joden met

financiële middelen en andere noodzakelijke hulp. In Nederland draagt het fonds bij aan bewustwording en aan kennis over Israël en het Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de Messiasbelijdende Joden. Het fonds steunt onder meer de gemeente *Grace & Truth* in Kanot en het verzorgingstehuis Ebenezer Home in Haifa. Bovendien steunt het fonds het werk onder Holocaustoverlevenden. Voor studenten aan de universiteit van Tel Aviv organiseert het steunfonds onder meer Bijbelstudies en bijeenkomsten. Verder draagt het steunfonds bij aan het uitgeven van christelijke lectuur en een Russischtalig tijdschrift.

D.V. zondag 7 oktober zal de diaconiecollectie hiervoor bestemd zijn, van harte aanbevolen.

Collecte noodhulp en rampenfonds

**HERSTELD HERVORMDE
KERK DIACONAAT**

D.V. zondag 14 oktober zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het "noodhulp en rampenfonds".

Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Dit fonds is noodzakelijk om direct hulp te kunnen bieden als er ergens acute nood is. Recent werd hulp verleend aan inwoners van het Indonesische eiland Lombok dat door een ernstige aardbeving getroffen was en waar vele slachtoffers gevallen zijn. De Diaconale Commissie van de landelijke kerk(GDC) heeft toen de ZOA die in dat gebied werkzaam is financieel ondersteund. Ze hebben daar vooral eerste noodhulp verleent. We moeten dan denken aan het verstrekken

van tentzeilen, lakens, gereedschap, schoon drinkwater en andere eerste levensbehoeften. Later is samen met (lokale) organisaties de hulp uitgebreid. We willen om deze reden de collecte voor het “noodhulp en rampenfonds” onder uw aandacht brengen. Maar u ook vragen om gebed voor de slachtoffers en een zegen op de noodhulp.

➤ Algemene berichten

Contactmiddag D.V. 16 oktober 2018

We denken met genoegen terug aan de eerste contactmiddag van dit seizoen. Ondanks het mooie weer waren er toch meer dan tachtig bezoekers voor deze middag gekomen. Een goed begin! We mochten ook nieuwe bezoekers begroeten. Heel fijn! Dat hopen we trouwens elke contactmiddag te mogen doen. Het kunnen er natuurlijk nog veel meer zijn. Het verenigingsgebouw is groot genoeg. Wek daarom familie, vrienden en kennissen maar op om ook eens te komen. Het is echt de moeite waard! Ds. Zoet hield voor de 22e keer een meditatie over het leven van aartsvader Jacob. Het ging over Genesis 35 : 1 – 6. Boeiend en leerzaam! Ook de presentatie van de medewerkers van de Stichting Vrienden van Matthew Henry werd met aandacht gevolgd. Deze Engelse puritein heeft nooit kunnen denken dat zijn Bijbelverklaring nog eens over de hele wereld gebruikt zou worden. Op onze tweede contactmiddag, die we hopen te houden op dinsdag 16 oktober zal het over een andere Engelse puritein gaan, die minstens zo bekend is als Matthew Henry, zo niet bekender. Iemand van de John Bunyan Stichting hoopt dan een presentatie te geven met als titel: ‘Het leven van John Bunyan in samenhang met De Christenreis’. Ook dit belooft weer een mooie middag te worden! Komt allen! Voor degenen, die van plan zijn om voor het eerst naar onze middagen te komen, volgen hier de tijden en in grote lijnen het programma:

14.00 uur : Inloop met koffie of thee

14.30 uur : Opening

± 15.20 uur: Pauze met koffie/thee

± 15.35 uur: Presentatie

16.45 uur: Sluiting.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

Voor vervoer: bel 0187-681053.

Graag tot ziens in ‘Eben-Haëzer’!

Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

➤ Onze leden

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

Zaterdag 13 oktober: Doopzitting

Op zondag 14 oktober zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op zaterdag 13 oktober om **9.00** uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

Wat is het toch fijn om elkaar te ontmoeten op de club! De volgende clubavond is 5 oktober. Deze avond gaan we verder over Elia en na de pauze gaan we iets moois maken. De keer daarna is D.V. 19 oktober. Van 19.00 - 20.30 uur. Neem gerust je vriend of vriendin mee. Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens, op 5 en 19 oktober is er weer jongensclub.

We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Mozes.

Na de pauze gaan we iets leuks doen.

Tot ziens!

Meisjesclub 'Mirjam'

Vrijdag 12 oktober is er weer meidenclub. We beginnen om 19.00 uur, van harte welkom!

Het Bijbelgedeelte dat we deze avond met jullie willen behandelen, gaat over *Noach en zijn zonen* (Genesis 9:18-29).

Daarna gaan we naar de gymzaal, een aantal meiden hebben leuke spelletjes bedacht om daar te doen.

Let op: de volgende clubavond is pas over 3 weken, de datum is dan 2 november.

Tot ziens allemaal, groetjes van de leiding.

Jongerenclub 4-you 14+

Beste jongeren, op vrijdag 12 oktober hebben we weer een clubavond. De Bijbelstudie zal deze avond gaan over het thema 'alcohol' en na de pauze zullen we iets ontspannends doen.

We willen nogmaals alle jongeren die in de 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs van harte uitnodigen om eens een avond naar de club te komen.

We beginnen om 19.30 uur.

Groetjes van de leiding van de 4-you

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zaterdagavond 13 oktober staat er een dropping gepland. De avond begint gezellig met het eten van een broodje kroket of frikandel aan de Wittestraat 7. Daarna zullen jullie gedropt worden. Aan jullie de taak om de weg terug te zoeken! Het belooft een gezellige avond te worden. Geef je snel op via de JV app of stuur een mail naar ac@daniel.nl.

Zondag 14 oktober is er weer jeugdvereniging. De inleiding gaat over een vrij onderwerp. Ben je nog niet eerder geweest en wil je ook een keer komen kijken? We beginnen om 14.30 uur. Alle jongeren vanaf ca. 15 jaar van harte welkom!

Mannenvereniging 'Agur'

Beste gemeenteleden,

Nadat dit stukje in de kerkbode geplaatst wordt, zijn we als mannen van "onze" gemeente al voor de eerste keer samen gekomen. We mochten samen het onderwerp "Wie zal ons het goede doen zien" uit psalm 4 overdenken. Op 15 oktober om 19.30 uur hopen we onze tweede bijeenkomst te houden. Was u het misschien geheel vergeten? Op de volgende bijeenkomst bent u nog van harte welkom en hopen we gezamenlijk te overdenken het onderwerp "sterken drank". Wat heeft Gods woord ons over dit gebruik te onderwijzen? Wij roepen u op om met ons dit onderwerp te onderzoeken. Wij vermelden u alvast de vergaderdata wanneer we met vele mannen uit de gemeente bij elkaar hopen te komen.

D.V.: 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december. Aanvang 19.30 uur. In de volgende kerkbode zullen we u weer verder informeren over de opkomst en het volgende onderwerp dat we dan willen behandelen.

U bent van harte uitgenodigd, namens de mannen van de mannenvereniging "Agur".

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 9 oktober hopen we weer bij elkaar te komen als ochtendvrouwenvereniging. Deze morgen willen we met elkaar nadenken over 'de helm der zaligheid' n.a.v. Bijbelstudie 8 uit ons boekje. We zien uit naar uw en jouw komst!

Zoals gebruikelijk zal er oppas zijn voor de jongste kinderen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op maandag 15 oktober vergaderen wij weer van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze avond behandelen wij Bijbelstudie 2: **Zijn roeping in de woestijn**, naar aanleiding van Exodus 3:1-12 en hoofdstuk 4:1-5. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn deze avond.

➤ **Commissie verenigingswerk**

Verslag toerustingsavond leidinggeevenden

Op donderdagavond 20 september 2018 had de kerkenraad een toerustingsavond belegd voor de leidinggeevenden van alle clubs en verenigingen. Het thema voor deze avond was '**Bijbelstudie**'. De gastspreker benoemde allereerst de eerbied in het omgaan met Gods Woord en haar eigenschappen (gezaghebbend, noodzakelijk, duidelijk, genoegzaam tot zaligheid). Diverse Schriftgedeelten werden aangehaald en ook uit de NGB (art. 3 en 5) over Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Diverse handvaten werden weergegeven in het lezen van een Schriftgedeelte, het bespreken en uitleggen daarvan, alsook het toepassen: wat betekent het voor mij/ons. Steeds terugkerend: 1. Gods Woord is het uitgangspunt 2. Christus staat centraal 3. Door de kracht van de Heilige Geest 4. Op het gebed. Ook werd nog een praktisch boekwerkje verspreid, met diverse Bijbelstudiemethoden. Na de pauze werden we allemaal in groepjes aan het werk gezet met een Bijbelstudie over Zacheüs de tollenaar. We mogen met dankbaarheid terugzien op een nuttige en leerzame avond. Dat het geleerde ook op de clubs en verenigingen mag worden toegepast (zoals de gastspreker verwoordde) met het doel Christus te leren kennen.

Peutermorgens

Hallo ouders, ook dit jaar hopen we weer 2 peutermorgens te organiseren voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. De data zijn D.V. 31 oktober en 6 februari. Verdere info vindt u t.z.t. in de kerkbode.

➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

Herfstmarkt

D.V. zaterdag 27 oktober hopen we weer een herfstmarkt te organiseren aan de Oudelandseweg 4.

Naast de markt hebben we deze dag in samenwerking met bakkerij Akershoek ook een bestelactie waarbij diverse bakkersproducten zijn te bestellen. Welke lekkernijen we voor u hebben kunt u vinden in de flyer achterop deze kerkbode.

Beeldpresentatie

We wijzen u graag alvast op de presentatie die onze oud predikant komt houden D.V. donderdag 22 november, houd(t) u/jij deze avond vrij?

➤ Puzzelhoekje

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Vogels uit de Bijbel

Wonderlijk dat de Heere vanuit het niets alles heeft gemaakt. Zonder iets te doen, sprak Hij en het was er.

Tenminste, totdat Hij de mens ging scheppen, Adam. Daarvoor gebruikte Hij aarde. Hij vormde er een menselijk lichaam van en blies in de neus van de man. Toen begon die man te ademen en kreeg een ziel. De mens, de kroon op de schepping. Waarom zou Adam eigenlijk pas op de zesde dag geschapen zijn? Ik las ergens dat de mens, Adam, zich gelijk verwonderde over alles wat de Heere geschapen heeft. Het prachtige paradijs met alle bloemen, bomen, planten, dieren, insecten, en noem maar op. Hoe schitterend en overweldigend moet het niet zijn geweest! Voor ons onvoorstelbaar! Adam heeft de Heere geloofd en geëerd! En als hij Eva als vrouw krijgt, mogen ze het samen doen. Dat wilde de Heere zo graag, dat ze Hem loven en prijzen!

De Heere heeft ons mensen ook met dát doel geschapen, om Hem te eren en te loven. Adam en Eva konden dat nog in het begin in 't paradijs. Nu schieten we daarin altijd te kort. We hebben genade van God nodig, om Hem te kunnen loven en prijzen!

De komende tijd gaan we vooral op de vogels letten.

Vandaag zomaar een kort stukje over de pauw, de struisvogel en de ooievaar. In Job 39 staat: 'Zijn van u de verheugelijke vleugels van de pauwen? Of de veren van de ooievaarders en de struisvogels?

Hier praat God tegen Job en vraagt of de vleugels van de pauw en de veren van de ooievaarders en struisvogels van hem zijn? Nee, natuurlijk niet! Die zijn de vogels zelf, en uiteindelijk van de Heere, want Hij heeft ze gemaakt! Denk eens verder mee... Ze zeggen vast weleens tegen je: 'Van wie ben jij er één?' En dan vragen ze eigenlijk wie je ouders zijn. Maar... eigenlijk zijn we niet van onze ouders, maar van de Heere Zelf! Hij heeft ons gemaakt! Je ouders hebben je gekregen om voor te zorgen en op te voeden om te leven **tot Zijn Eer**. En is dat niet logisch? Hij heeft je toch gemaakt? Het is daarom toch niet vreemd dat de Heere wil dat we Hem dienen en loven? Bid de Heere of Hij je er bij wil helpen! Dat wil Hij hoor! Denk maar aan Psalm 81:12.

De pauw pronkt met z'n veren, maar komt er niet echt mee omhoog. De ooievaar gebruikt z'n vleugels om te vliegen en op een veilige, hoge plek een nest te bouwen. En de struisvogel, die gebruikt ze eigenlijk niet om omhoog te komen. Die heeft vooral hele sterke poten om heel hard mee te rennen.

Ieder is verschillend gemaakt. Elke vogel is tevreden met z'n eigen vleugels of veren. Alle mensen zijn ook verschillend gemaakt. In de klas zijn er ook veel verschillende kinderen. Met verschillende gaven en talenten. Maar... niemand is beter, niemand is meer! We zijn allemaal door God gemaakt, maar door de zonde bij Hem weggelopen. En niemand dient uit zichzelf de Heere. Dus denk niet dat je beter bent dan een ander! Maar woeker met de talenten die je gekregen hebt. En vraag om een leven tot Zijn eer!

We kijken nog even naar de pauw en de ooievaar.

De pauw pronkt en laat vooral z'n mooie kanten zien. Hij let niet op anderen en denkt eigenlijk vooral aan zichzelf: Zien jullie wel hoe mooi ik ben? Dat is een zondige eigenschap. We mogen onszelf niet zo op een voetstuk plaatsen, daar doen we anderen ook vaak veel pijn mee. Die beste plaats verdient alleen de Heere Jezus, die geleden heeft om zondaren weer bij de Heere te brengen. Al pronkte Hij nooit met Zichzelf.

De ooievaar is niet zo'n druktemaker. Hij zorgt voor een veilige plek voor z'n nest, zodat rovers niet bij de kleintjes kunnen komen. Daar is hij 't liefst. Zoek jij ook al naar een veilige plek, zodat dé rover je ziel niet kan roven voor de hel? Deze plek is bij de Heere in de hemel! De Heere Jezus zegt zelf: Wie zoekt, die vindt, wie klopt, die zal opengedaan worden en wie bidt (vraagt), die zal gegeven worden!



Puzzel 957

Over welke vogels gaat het hier? Lever de 10 vogelsoorten (genummerd) in als oplossing van deze puzzel. Als er meerdere vogels in een tekstvers staan, lees dan goed welke van die vogels bij de omschrijving past. Succes!!

1. Kleine bruine vogel, die zie je ook in onze tuinen (Matth. 10:31)	6. Grote prachtige roofvogel, kan mooi zweven (Jes. 40:31)
2. Kleine dikke bruine vogels, die God zond als vlees voor de Israëlieten. (Ex. 16:13)	7. Roofvogel met kromme snavel en scherpe ogen (Deut. 14:12)
3. Symbool van vrede (Matth. 10:16)	8. Zwarte veren, werd uit de ark gelaten (Gen. 8:7)
4. Snel vliegende vogel, maakt een moddernest, eet vliegjes	9. Roofvogel met scherpe ogen, vliegt geruisloos door de

en muggen (Ps. 84:4)	nacht (Jes. 34:11)
5. Heeft lange rode poten en eet kikkers en vliegjes (Jer. 8:7)	10. Twee krachtige poten, kan hard rennen, verstopt haar eieren in het veld (Job 39:16-18)

Deze puzzel nog niet inleveren!

UITNODIGING REVOKE

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op **D.V. zaterdag 3 november 2018** in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Elspeet, Vierhouterweg 45 te Elspeet.

Programma:

- 14.15 uur: inloop en ontvangst
- 14.45 uur: opening door Anton de Groot, voorzitter
- 15.00 uur: inleiding door mevr. C.G. de Visser (*directrice Zorgcentrum Oranjehof*)
- 15.45 uur: pauze
- 16.15 uur: nabespreking met vragenbeantwoording
- 16.45 uur: sluiting

Wie zorgt er straks voor ons?

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk D.V. 19 oktober 2018 aanmelden via aanmelden@revoke.nl of via 0318 - 45 65 87.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in Barendrecht op D.V. 23 maart 2019. Het thema is 'Onbegrepen wegen. Onze waaroms rondom kinderloosheid.'