

# **DE KERKBODE**

*Jaargang 40, nr. 1 – 12 juli 2018*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romein 14:19*

## ➤ Meditatie

**Dit weet ik, dat God met mij is.** (Psalm 56:10b)

U voelt direct: dit is een gelukkig mens: David is verblijd in God! Hij leeft en spreekt uit het geloof. Het eigenaardige is, dat het er op leek, alsof God tegen David was! In deze momentopname uit het veelbewogen leven van David zit David in grote moeilijkheden. De kracht van het geloof komt vaak in tijden van nood het heerlijkst openbaar.

Samuël heeft in opdracht van de Heere David tot koning gezalfd (1 Sam. 16) De belofte ligt er. Hij is door de Heere aangesteld tot koning en de Heere zal hem (immers wie is hij de eenvoudige herdersknaap) de bekwaamheid geven zijn ambt uit te oefenen. Dat toch houdt de zalving in.

Voor de belofte aan David vervuld wordt, moet David de lijdensschool doorlopen. Dat is voor hem een oefenschool om gevormd te worden voor zijn toekomstige taak. David is hier het type van de meerdere David, Jezus Christus, Die de Wortel Davids genoemd wordt. Door lijden tot Heerlijkheid! In deze wachtenstijd heeft David niet altijd uit het geloof geleefd. Menigmaal is hij bevreesd door de hand van Saul nog te zullen omkomen.

Zijn boezemvriend Jonathan geeft hem te kennen, dat terugkeer aan het hof uitgesloten is. Koning Saul haat hem met een dodelijke haat en staat hem naar het leven. Nu beginnen de omzwervingen voor David. De priester te Nob vraagt hij om het zwaard van Goliath. Het zwaard dat Goliath niet kon redden, moet nu David redden!

Hier zien we wie David is in zichzelf. De Filistijnen nemen hem gevangen en hij komt terecht bij Achis de koning van Gath. Daar weet hij niet beter te doen dan zich als een waanzinnige aan te stellen! David is volkomen vastgelopen. Of liever: de Heere heeft hem laten vastlopen. We zien zo wat er van de mens wordt wanneer hij alles zelf meent te kunnen en de Heere niet nodig heeft! Dat David door zijn eigen dwaasheden niet is omgekomen is Gods genade. Uit de nood heeft David tot God geroepen om uitkomst. En David kreeg opening in het gebed en mocht ervaren: de Heere denkt aan mij. "Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij". Daar heeft David genoeg aan. Daar kan hij het mee doen. Een verschrikkelijke tijd heeft hij achter de rug. Zijn vijanden omringden hem als bijen en wat het ergste was: De Heere verborg Zijn Aangezicht.

De nood is er nog, maar David verkeert er zo geheel anders onder. David mag zich geheel en al verlaten op de Heere. Voor het geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. En met de Heere is hij niet beschaamd uitgekomen. De vijanden kunnen maar niet doen wat ze willen.

Wat een heerlijke geloofsbeleving van David: "Dit weet ik, dat God met mij is". Wat een wonder zal hem dat geweest zijn. Zoveel ongeloof, zoveel zonden, zoveel ontrouw, zoveel liefdeloosheid .... het geloof veroordeelt zichzelf en verwacht het van de Heere, Die trouw houdt tot in eeuwigheid. David heeft deze genade gekregen op grond van de verdienste van de grote Davidszoon, Die altijd

gehoorzaam is gebleven en Wiens spijze het was te doen de wil des Vaders. Enkel genade.

Er is spanning in het Midden-Oosten. We leven constant onder dreiging van geweld en terreur. De gerichten gaan over de aarde. Velen kunnen niet anders dan met grote angst aan de toekomst denken. Zij proberen die angst te verdrijven door er niet aan te denken. Dat is arm.

Het geloof neemt die angst weg. Gods volk wordt door de gerichten heen straks voor eeuwig thuisgehaald. Dat geloof is een gave Gods. Van nature hebben we God tegen ons. En wij kunnen onmogelijk God aan onze kant krijgen met goede werken en uitwendige godsdienst. Wij allen zijn kinderen des toorns (doopformulier) en liggen onder het oordeel des doods en der verdoemenis. Met Kerst herdenken we dat het Kind in de kribbe is gekomen om ons onder dat oordeel vandaan te halen. Jezus Christus heeft door Zijn genadig ingrijpen, het God-tegen ons veranderd in Immanuël, God met ons.

David mocht leven uit het geloof. En dat had hij ook niet van zichzelf. Een reden voor u, die nog onbekeerd bent, er de Heere veel om te vragen. U kunt er nog om vragen in onderscheiding van zo velen van wie het leven geëindigd is. Haast u om uws levens wil.

Het geloof mag overal bovenuit zien en zeggen: "Dit weet ik, dat God met mij is". Een heerlijke wetenschap!

Wijlen ds P. Beekhuis (1935-1993)

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### **Vrijdag 21 september**

13.30 uur: Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Grinwis-Groeneveld  
Collecte: kerkvoogdij

#### **Zondag 23 september**

9.30 uur: Ds. D. Zoet, opening winterwerk  
18.30 uur: Ds. D. Zoet  
Collecten: 1 De Oase, 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 26 september**

19.30 uur: Ds. R.W. Mulder, Montfoort  
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### **Zondag 30 september**

9.30 uur: Ds. D. Zoet  
18.30 uur: Ds. D. Zoet  
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

## Overige bijeenkomsten:

### Zaterdag 29 september: Startdag verenigingsproject

Zie voor verdere informatie pagina 116 en de achterpagina.

### Maandag 1 oktober: Openingsavond catechisatie

Aanvang: 19.30 uur, inloop: 19.15 uur.

### Woensdag 3 oktober: bezinningsavond

Aanvang: 19.30 uur, inloop 19.00 uur.



### Woensdag 4 oktober: Vergadering kerkenraad en kerkvoogdij

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

## ➤ Uit de pastorie

### Voor u gelezen

“Maar wat heeft de vreesachtige ziel deze goddelijke toezeggingen van 'Vrees niet' dan ook nodig! Want zonder Hem is het een en al zwakheid, met Hem een en al sterkte. Zonder Hem niets dan vrees, met Hem enkel vrijmoedigheid. 'Waar het woord des Konings is, daar is heerschappij,' en zij maakt de 'vrees niets' van de Heere zó werkdadig. Zoals Augustinus zei: 'Geef mij hetgeen Gij beveelt, en beveel wat Gij wilt.' De last kan wel blijven, maar er wordt kracht gegeven om te dragen. De beproevingen worden niet verminderd, maar de kracht om ze te doorstaan wordt vermeerderd. De boosheden van het hart worden niet weggenomen, maar er wordt genade medegedeeld om ze te onderwerpen.”

Uit: *'Door Baca's valleï'* van J.C. Philpot (1802-1869)

### Voor jou gelezen

In de vorige eeuw leefde een rijke boer. Hij kreeg steeds meer grond en steeds meer bezittingen. Dat kwam doordat de kleine boeren het moeilijk hadden en steeds een stukje van hun grond moesten verkopen om aan geld te komen. De rijke boer deed er z'n voordeel mee en kocht steeds meer grond. Dagelijks trok hij erop uit om naar zijn landerijen te kijken.

Op een dag ontmoette hij de oude, arme Jakob: 'Heb je het al gehoord, Jakob, dat ik er weer een stuk land bij heb? Moet je toch eens kijken! Zo ver je kunt zien;

het is allemaal van mij. Ik ben de rijkste man van het dorp'. Jakob wees naar boven en vroeg: 'En de hemel hierboven, is die ook van u?' 'Nee, natuurlijk niet', antwoordde de boer. 'Nu, die is van mij', zei de oude Jakob. 'Want ik mag door genade weten dat de Heere Jezus mij door Zijn bloed gekocht heeft. Hij heeft mij de hemel beloofd. Daarom is de hemel van mij!' De rijke man wist niets te zeggen en ging maar gauw weg.

Die nacht droomde hij dat over drie dagen de rijkste man van het dorp zou sterven. Angstzweet stond op zijn gezicht. Moest hij sterven? Hij kon er niet van eten en slapen. Hij durfde niet naar buiten en was vreselijk bang. Op de derde dag kwam één van zijn knechten binnen en vertelde: 'Vannacht is de oude Jakob gestorven'. De rijke boer kon geen woord uitbrengen en dacht aan hun laatste gesprek. Was hijzelf dan niet de rijkste man van het dorp? Was Jakob de rijkste man?

Opeens zag hij dat Jakob een schat in de hemel had, al was hij arm op de wereld. En hij voelde dat hijzelf met zijn aardse rijkdom vreselijk arm was, want hij kon niets meenemen als hij stierf. Hij leerde wat Salomo zegt: 'Schatten der goddeloosheid doen geen nut, maar de gerechtigheid redt van de dood'. De rijke boer zakte op zijn knieën en bad: 'O God, wees mij, arme hoogmoedige zondaar genadig!' Ben jij (nog) arm, of rijk?

### **Hartelijk dank**

Voor alle meelevende rond mijn verjaardag zeggen we u en jou hartelijk dank. Eerlijk gezegd zie ik er altijd weer een beetje tegenop om mijn verjaardag te houden. Maar als het zover is, is het toch echt fijn om elkaar te ontmoeten. Het is daarnaast Bijbels om onze vierdagen te houden. De Heere is nog goed voor ons geweest en wilde vanwege Zijn goedertierenheid sparen. Nogmaals hartelijk dank voor uw en jullie hartelijkheid.

### **Winterwerk**

De clubs en verenigingen zijn weer begonnen. De huisbezoeken worden weer gebracht. Op verschillende manieren en verbanden wordt in de komende tijd het Woord van de Heere onderzocht. Er staat weer veel op het programma.

Met het oog hierop ben ik voornemens om in de morgendienst van D.V. zondag 23 september aandacht te besteden aan de opening van het winterwerk en een zegen over dit werk af te smeken. Daarnaast hopen we de komende zondagen de geschiedenissen van Elia te vervolgen. Ook bekeer ik van tijd tot tijd een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis te behandelen.

De Heere gebiede Zijn onmisbare zegen over al het werk dat in onze gemeente gedaan mag worden, zowel 's zondags als doorweeks. Wat zijn we afhankelijk van het licht en de leiding van Zijn Geest. Dat die Geest dan ook onze harten als ambtsdragers, leidinggevenden en besturen zal vervullen. Opdat het werk met vreugde gedaan zal worden en zal uitlopen op Gods eer en de zaligheid van zondaren.

## Tenslotte

Geliefde gemeente, ontvang allen een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw en de kinderen,

uw ds. D. Zoet

## ➤ Uit de kerkenraad

### Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding vond plaats op zondag 2 september jl. De prediking was naar aanleiding van Psalm 23:5a *'Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders.'*

Het thema van de preek was: De tafel des Heeren.

De prediking bestond uit de volgende punten:

1. De toebereiding tot die tafel;
2. De inhoud van die tafel;
3. De plaats voor die tafel.

Zondagmorgen 9 september stond de Dis van het Nieuwe Verbond aangericht. De prediking vond plaats naar aanleiding van Psalm 23:5b *'Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.'*

Het thema van de preek was: De beker der verlossing.

De prediking bestond uit de volgende punten:

1. De olie naast die beker;
2. De maat voor die beker;
3. De inhoud van die beker.

Zondagavond 9 september was er een dienst van nabetrachting en dit vond plaats naar aanleiding van Psalm 23:6a *'Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens.'*

Het thema van de preek was: De twee medereizigers van de schapen

De prediking bestond uit de volgende punten:

1. Wie zal dat zijn;
2. Wat zij doen;
3. Hoelang zij blijven.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

### Kerkenraadsvergadering 4 september

#### Opening

De preses laat zingen Psalm 84 vers 3 en 4. Hij leest daarna uit 1 Samuel 29 tot en met vers 8a van hoofdstuk 30 en gaat vervolgens voor in het gebed. De meditatie gaat over David te Ziklag en deze geschiedenis laat zien dat het niet goed is om in eigen wegen rust te zoeken. Hiermee heb je de Heere niet mee. Dit kwam ook uit. David mocht zich in de verdrukking verootmoedigen voor de Heere. Hij klampte zich vast aan God en Zijn Woord. De preses past dit toe op de komst van het nieuwe winterseizoen. Hij spreekt de wens uit van het bewaard

mogen blijven voor het gaan in eigen wegen, maar de kracht en hulp alleen van Hem te verwachten.

### *Opvoedingsavonden*

De invulling van de twee opvoedingsavonden in het komende winterseizoen heeft plaatsgevonden en zal gehouden worden op woensdag 12 december 2018 en woensdag 20 maart 2019. Het thema van de avonden luidt: *Gods Woord in de opvoeding*.

### *Overige zaken*

Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan de orde gekomen, waaronder:

- Mutaties ledenadministratie.
- Overzicht huwelijksbevestigingen.
- Toerustingsavond leidinggevend 20 september.
- Programma en uitnodiging Startdag van het nieuwe verenigingsproject.
- Diverse uitnodigingen.
- Kandidaten leidinggevend jeugdverenigingen.
- Mededelingen kerkvoogdij.
- Stand van zaken t.a.v. herbestemming pand De Mantelienge.

De preses sloot de vergadering om 22.30 uur, waarna afgesloten werd met gebed.

Scriba

## ➤ **Van de diaconie**

### **Collecte “De Oase”**



*Als het leven om een adempauze vraagt.*

*De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp, een plek om op adem te komen en afstand te nemen van de thuissituatie. Een oord van rust, structuur, ontspanning en bezinning.*

*Wij bieden pastorale en psychosociale*

*begeleiding. De Oase heeft een reformatorische identiteit*

Op D.V. 23 september zal de eerste collecte bestemd zijn voor de Oase. De Oase heeft in de loop der tijd een bijzondere plek ingenomen. Vele vrijwilligers zijn er werkzaam. Ook heeft er een verbouwing plaatsgevonden waar een steentje aan bijgedragen is. Het aantal plaatsen is hierbij uitgebreid naar twaalf. Deze collecte zal echter bestemd zijn voor de exploitatie. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

### *Ervaring van een gast:*

Gastenverblijf “de Oase” doet voor mij zijn naam eer aan! Het waren vruchtbare weken, die ik als gast in het midden van jullie mocht ontvangen. Rust, liefde,

geborgenheid, psychische en geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat er mensen zijn die écht naar je luisteren. Maar ook handvaten gaven om zelf mee aan de slag te kunnen. Heel hartelijk dank voor de fijne tijd, ga zó door!!

## ➤ Algemene berichten

### **Afsluiting 39<sup>e</sup> jaargang De Kerkbode**

Maandagavond 10 september sloot de kerkbodecommissie met de bezorgers weer een jaargang af. Wat later dan gebruikelijk vanwege de verbouwing van 'Eben-Haëzer'. 25 bezorgers hadden de uitnodiging aangenomen en kwamen in 'Eben-Haëzer' een frietje eten. Na het eten werden er op het parkeerterrein wat actieve spelletjes gedaan. Alle bezorgers ontvingen een boekenbon als blijk van waardering voor hun werk.

We zijn dankbaar dat dit eenvoudige werk in de gemeente mag worden gedaan. Geve de Heere hieraan Zijn zegen. We bidden ook dat in de nieuwe jaargang de bezorgers onderweg mogen worden gespaard en dat zij opnieuw de kerkbode iedere twee weken kunnen rondbrengen.

### **Eerste bezinningsavond over de Orde des Heils**

D.V. woensdag 3 oktober hopen we de eerste bezinningsavond te houden over de heilsorde. Die avond zal het gaan over **de roeping**. In de roeping klinkt de levendmakende stem van de Zoon van God. Die stem komt tot alle mensen.

Wat is het van groot belang om op de diepe betekenis hiervan een goed Bijbels zicht te hebben. Het is een heel mooi en tevens erg belangrijk onderwerp wat ons allen aangaat.

Deze eerste avond hoop ik zelf te mogen verzorgen. Vragen komen aan bod als:

- Wie roept er?
- Waartoe roept God zondaren?
- Wie worden er geroepen?
- Waarom roept de Heere?
- Hoe roept God?
- Meent God het wel echt?
- Wat is de uitwerking van de roeping?
- Hoe moet ik de roep beantwoorden?
- Als ik niet kom, wat dan?

Vanaf 19.00 uur is er inloop (met koffie/thee). Om 19.30 willen we te beginnen. Tussendoor is er een pauze. Het is dan mogelijk schriftelijke vragen in te dienen. Na de pauze kunnen naast die schriftelijk ingediende vragen ook mondeling vragen worden gesteld. Tussen 21.15 en 21.30 uur zal de avond worden afgesloten.

Iedereen is uitgenodigd. Weet u/je hartelijk welkom!



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## **➤ Catechisatie**

### **Catechisaties (openingsavond)**

De eerste avond op D.V. maandag 1 oktober is een bijzondere avond. Zowel onze jongeren als hun ouders worden hiervoor verwacht.

Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie, thee en fris, waarna de avond om 19.30 uur begint. Deze avond is belegd rond een speciaal thema, namelijk 'Hoe ga ik om met alcohol en verdovende middelen?'

Er zijn na de opening twee interessante sprekers. Een arts in het ziekenhuis te Dirksland heeft elke week met de gevolgen van alcohol en drugs te maken. Zij wil haar ervaringen met ons delen. Verder is die avond ook uitgenodigd een wijkagent. Met zijn werk als invalshoek zal hij het onderwerp belichten.

Het belooft een bijzonder interessante avond te worden, die rond 21.00 uur zal worden afgesloten.

### **Catechisaties (vervolg)**

Binnenkort ontvangen alle catechisanten een persoonlijke uitnodiging voor de gewone catechisaties. Daarop staan de tijden en groepsindelingen vermeld, alsook de data waarop er catechisatie is. Zodoende weet je welke avonden en tijden je moet reserveren. We verwachten jullie allemaal te ontmoeten!

Verder sporen we alle ouders aan dat zij erop zullen toezien dat hun kinderen trouw komen. U hebt dit bij hun Doop met een eed beloofd! Ook vragen we uw medewerking als het gaat om het leren. Laten we als ouders geen slappe Eli-houding aannemen. Maar onze dure eed en plicht verstaan.

De Heere heilige de catechisatielessen aan de harten van onze jongeren, tot eer van Zijn Naam tot eeuwig heil van hun ziel.

### **Belijdeniscatechisatie**

Ik wil u hartelijk opwekken de belijdeniscatechisatie te volgen. We zijn verblijd dat er zich inmiddels een aantal mensen hebben aangemeld om de belijdeniscatechisatie te volgen. Maar gezien de zeer velen die nog nooit belijdenis hebben afgelegd in het midden van de gemeente, verwachten we nog meer aanmeldingen.

Geen belijdenis doen, is immers ook een belijdenis! Daarmee te kunnen leven, zou onmogelijk voor u en jou moeten zijn. De Heere is het zo eeuwig waard om Zijn Naam te belijden, in woord, daad, gelaat, gepraat en gewaad. Om zowel 's zondags als doordeweeks gediend te worden.

Vraag het eens ten aanzien van het al of niet doen van belijdenis, wat de Heere wil dat u/jij doen zult. Ik denk daarbij aan die bekende Psalmwoorden: *Heere, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Leer mij, hoe die Zijn gelegen.* De Heere geve een hartelijk verlangen om Zijn Naam te mogen belijden en Zijn Woord en de leer van vrije genade te onderzoeken.

Wellicht zijn er die eerst een gesprek willen over de belijdeniscatechisatie. Schroom dan niet om contact met mij te nemen. Tevens wijs ik er voor de goede orde op, dat het volgen van de belijdeniscatechisatie niet automatisch verplicht tot het doen van belijdenis. Het kan door de loop van het seizoen duidelijker worden.

D.V. vrijdagavond 5 oktober is de eerste avond. Dit zal vooral een kennismakingsavond zijn. We beginnen dan om 20.00 uur in Eben-Haëzer. Wanneer u/jij overweegt om de belijdeniscatechisatie te volgen, geef dat dan graag uiterlijk de voorafgaande zaterdag (29 september) aan mij door.

U kunt zich aanmelden of een gesprek aanvragen telefonisch (681355) of via de mail: [dsdzoet@kliksafe.nl](mailto:dsdzoet@kliksafe.nl).

## ➤ **Onze leden**

### **Ledenadministratie**

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hggouddorp.nl](mailto:administratie@hggouddorp.nl) of [scriba@hggouddorp.nl](mailto:scriba@hggouddorp.nl)

## ➤ **Varia**

### **Kom naar de Toogdag**

Zaterdag 20 oktober 2018 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. Elk jaar is hiervoor een toenemende belangstelling. Toch verwachten we dit jaar meer bezoekers dan voorheen. We willen immers met elkaar spreken over het leven van de hoop. Leven vanuit de Bijbelse hoop is het merg van het christelijke leven. Daarom is het zo belangrijk dat u aanwezig bent. Ter inleiding worden er twee referaten gehouden. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra van Harskamp en gaat over het leven van de hoop in de prediking, terwijl het middagreferaat over het leven van de hoop in het persoonlijk leven door ds. N. den Ouden van Leerbroek wordt uitgesproken. De Toogdag begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15.15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de lunchpauze van 12.00-13.00 uur worden u broodjes en drinken aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand

van 9.45-10.15 uur is de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Mannenbond. Wij rekenen op uw komst en hopen u op onze Toogdag 2018 in Lunteren te mogen begroeten. Voor al het onze geldt: Deo volente.

## ➤ Verenigingen

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Kinderclub 'Hosanna'**

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6. Wat fijn dat jullie met zoveel naar de club zijn gekomen! Vrijdag 21 september is er weer club. We hopen jullie weer allemaal te zien! Ben je nog nooit geweest? Kom dan eens kijken bij ons op de club. Neem gerust je vriend of vriendin mee!

De clubavond daarna is vrijdag 5 oktober. De avonden zijn van 19.00 uur – 20.30 uur. Tot ziens!

Groetjes van de leiding

### **Meisjesclub 'Mirjam'**

Hallo meiden,

We kijken terug op een leerzame en gezellige 1e clubavond. Fijn dat er zoveel meiden naar de club kwamen!

Misschien dat je de eerste avond niet aanwezig kon zijn of toch eens een kijkje wilt nemen hoe het is op de club, kom dan gerust naar de volgende clubavond. Vrijdag 28 september gaat het over *'Knecht van satan of van God'* (Hand. 13:1-12). Daarna gaan we iets buiten doen. Vergeten jullie je Bijbel en zaklamp niet?

Groetjes

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

We mogen terugkijken op een fijn openingsweekend van de Jeugdvereniging. Zaterdagavond zijn we gestart met een gezellige avond waar we met elkaar verse pizza's hebben gegeten die verzorgd werden door de pizzabus. Op zondag hebben we met elkaar nagedacht over "de vreze des Heeren".

Zondag 30 september is er weer jeugdvereniging. De inleiding is over het hoofdstuk: "Weer een roepstem" uit ons boekje van Daniël. Ben je nog niet eerder geweest en wil je ook een keer komen kijken? We beginnen om 14.30 uur. Alle jongeren vanaf ca. 15 jaar van harte welkom!

### **Mannenvereniging 'Agur'**

Jonge en oudere mannen uit de gemeente, weer zijn er 14 dagen omgevlogen. Wederom de oproep om samen te onderzoeken, te graven in de schrift, wat Hij tot ons heeft te zeggen.

Op maandag 1 oktober om 19.30 uur komen we samen en bidden de Heere of Hij vele harten wil neigen om met elkaar de gehouden inleiding van dhr. C van

Wijk uit psalm 4 te onderzoeken. Het thema van deze avond is vers 7 waar staat opgetekend: velen zeggen: *"Wie zal ons het goede doen zien"*. Is dat ook uw vraag? Hij verwacht jong en oud, zodat het bovenstaande mag worden ervaren. Want Hij is het waard, voor u niet?

### **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Na een periode van rust willen wij de draad van de vereniging weer oppakken. Wij vergaderen om de 14 dagen van 19.30 tot 21.30 uur en behandelen dit jaar het leven van Mozes uit een Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde vrouwenbond. Deze Bijbelstudie behandelen wij in groepjes en aan het einde van de avond proberen wij het met elkaar nog even te bespreken, dit zijn erg leerzame avonden, maar ook fijne avonden om als eenvoudige vrouwen te spreken met elkaar over Godswoord. Nu hopen wij dat u als vrouwen van de gemeente ook die behoefte voelt om samen dat Woord te onderzoeken want vrouwen zijn toch ook schakels in een gemeente? Kijk eens naar Dorcas wat deed zij niet allemaal en zo zijn er nog meer vrouwen in de Bijbel te noemen. Daarom zijn nieuwe leden altijd hartelijk welkom om Godswoord te komen onderzoeken of kom gewoon eens een avond bij ons kijken. Want wij willen onze vereniging graag in stand houden. Onze eerst volgende vergadering is op maandag 1 oktober wij behandelen dan de eerste Bijbelstudie: *'De geboorte van Mozes, een "zoon" van Farao's dochter en zijn vlucht naar Midian'*, dit alles naar aanleiding van Exodus 2.

Mogen wij als bestuur op uw komst rekenen?

## **➤ Commissie verenigingswerk**

### **Bezinningsavond voor leidinggevend**

Hierbij herinneren wij alle leidinggevend aan de te houden bezinningsavond op D.V. donderdag 20 september 2018. Alle leidinggevend zijn hiervoor hartelijk uitgenodigd. Deze avond is bedoeld voor de leidinggevend van alle kinder- en jeugdclubs, maar ook voor de leidinggevend bij de jeugdvereniging, de zondagsschool, de vrouwen- en mannenvereniging.

Een avond om extra toerusting te ontvangen voor het nieuwe seizoen vanuit Gods Woord. Het onderwerp voor deze avond is *'Bijbelstudie'* (dus ook gezien het te behandelen onderwerp alle reden om uw stoel niet leeg te laten). De aanvang is om 19.30 uur en omstreeks 21.45 uur zal de avond worden afgesloten. Wij rekenen op uw komst!

Commissie VerenigingsWerk

### **Contributie voor het nieuwe clubseizoen.**

Het nieuwe clubseizoen is weer begonnen en de eerste clubavonden zijn inmiddels geweest. Kinderen en jeugd worden van harte uitgenodigd om de verschillende clubs te bezoeken. Houden jullie hiervoor de aankondigingen in de Kerkbode in de gaten zodat je weet wanneer jouw clubavonden zijn.

Net zoals voorgaande jaren bedraagt de contributie EUR 15 per kind. Bij voorkeur ontvangen we de contributie direct op de rekening van het Jeugdwerk: **NL72RABO0142776939 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp**. Wilt u bij betaling de **voornaam en achternaam** van uw kind of kinderen vermelden en de betreffende club. Voor de verschillende clubs kunt u de volgende afkortingen gebruiken: **KC** voor kinderclub Hosanna; **MC** voor meisjesclub Mirjam; **JC** voor jongensclub Benjamin; **4Y** voor jeugdclub 4-you. Indien u meerdere kinderen op de club heeft zitten mag dit in een betaling. *Bijvoorbeeld: 45 Euro met omschrijving: KC: Peter Jansen, MC: Anne Jansen, 4Y: Jan Jansen*  
Alvast bedankt voor uw medewerking namens de penningmeester van het Jeugdwerk.

### **Startdag 2018**

D.V. zaterdag 29 september is de jaarlijkse startdag voor het nieuwe verenigingsproject. U en jij komen toch ook wel? We zouden het fijn vinden om zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoeten. Programma voor de kinderen t/m 12 jaar begint om 14.00 uur met inloop vanaf 13.30 uur. Volwassenen zijn welkom vanaf 16.45 uur en de jeugd 12+ worden verwacht bij de fam. Dam Hazersweg 40 vanaf 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Volwassenen en jeugd +12 wordt vriendelijk gevraagd zich voor de maaltijd op te geven. Ook bestaat de mogelijkheid om op te geven via ons mailadres: [startdag@hhgouddorp.nl](mailto:startdag@hhgouddorp.nl)

Opgeven voor de maaltijd en barbecue kan t/m maandag 24 september.

**Kosten? De collecte die we van harte aanbevelen!!!!**

Meer informatie is te vinden in de vorige kerkbode.

## **➤ Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Twee wegen...**

Ken je die plaat, van de twee wegen?

Het is een schilderij van de weg naar de hemel en de weg naar de hel. Heel mooi om te bekijken, maar ook heel aangrijpend!

Want als je goed kijkt, zie je dat de weg, die zo mooi en leuk lijkt, eindigt in het eeuwige verderf. En de weg, die zo smal lijkt, gaat uiteindelijk toch naar de hemel, de schoonste plaats!!

Dat kan je bang maken... De weg naar de hemel is smal, omdat het vaak moeilijk is om altijd te geloven in de Heere en helemaal te vertrouwen om Zijn Woord. Te geloven in Zijn genade voor jou. Omdat de duivel dat niet wil. Hij valt je erop aan. Ook de wereld maakt het je moeilijk en wat dacht je van je 'eigen ik'? Daarin is nog heel veel zonde over, waardoor je zonden blijft doen. En dat geeft toch telkens weer berouw, verdriet, waardoor het niet altijd makkelijk is. Daarom is die weg zo smal getekend. Maar ziende op de uitkomst én de trouw van de Heere

is er toch altijd weer grote blijdschap in de ziel! Die brede weg is dan wel mooi, maar wat een vreselijk groot verdriet als dat de weg blijft, waarop je tot het eind van je leven blijft lopen en sterft. Daar kun je wel echt bang voor zijn. Maar... de Heere is nog genadig en wil je héél graag zetten op de smalle weg! Nog veel liever dan dat jij er wil lopen. Bid erom!

Deze keer gaat het over Psalm 1. Hierin gaat het ook over twee wegen; een weg met de Heere en een weg zonder de Heere. In de eerste verzen van Psalm 1 wordt er iets gezegd over goddelozen, zondaren en spotters. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die nooit naar de kerk gaan en nergens in geloven? Of ben je dat zelf? 'Nee', zeg je misschien, 'nee, ik ga op zondag naar de kerk en doe geen goddeloze dingen. Mensen die niet naar de kerk gaan, die zijn veel slechter.'

Natuurlijk is het belangrijk dat je elke zondag naar de kerk gaat. Want in de kerk is de Heere. En het is ook heel belangrijk dat je altijd in de Bijbel leest. Want in de Bijbel spreekt de Heere! En het is ook heel belangrijk en goed om te proberen te leven zoals de Heere dat zegt in de Tien Geboden.

Maar is het dan goed met je? Wandel je dan op de smalle weg en niet op de brede weg, zoals de goddelozen en spotters?

Ben je dan net als die boom in vers 3? Hij staat vlak bij het water. Zijn wortels krijgen steeds fris water en de boom groeit en bloeit. De bladeren vallen er nooit af. En er hangen heerlijke vruchten aan de boom.

Wanneer ben je als zo'n boom? Als je netjes naar de kerk gaat en zo goed mogelijk probeert te leven?

Je bent als de boom in Psalm 1 als je met blijdschap de Heere dient. Als je Hem met heel je hart liefhebt. Als je zegt: Heere, alles wat U heeft bevolen in Uw wet, dat wil ik doen. Met een dankbaar hart! Ik wil heel dicht bij U leven. Dan gaat het goed, want als ik bij U vandaan ga, dan gaat het meteen fout. Dan doe ik waar ik zelf zin in heb. Dat zijn de zonden en de boosheid van mijn hart. Bewaar me Heere. Laat me, net als die boom, heel dicht bij U leven. Bij U, het levende Water. Mag ik leven uit Uw kracht, want in mij is geen kracht om heilig voor U te leven. Mag ik alles van U krijgen, net als de boom van het water krijgt? Dan geef ik vruchten van U. Dan ga ik op U lijken. Dan ga ik groeien en bloeien tot Uw eer. Dan ben ik net als die boom uit Psalm 1.

### Puzzel 956

Deze puzzel is gebaseerd op Psalm 1 vers 1. Natuurlijk niet de letterlijke tekst, want dan zou het wel erg makkelijk zijn... Maak woorden van de letters in de linker kolom, schrijf die woorden in de vakjes in de rechter kolom. Vul vervolgens de hokjes onderaan in met de juiste (genummerde) letters. Lever de daar gevonden zin in als oplossing.

IGKELWUGLEALZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	8											18	

DE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 21
NEMS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23 10 16
EDI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25 2 24
TENI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17 5 22
NDTAEWL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14 20
TME	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19 26
EWI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6
WADAK	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 9 1
DENO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 11 3 12

v   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Z** **R**   
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**B** **R**  
21 22 23 24 25 26

**Eindantwoorden:**

953: Spreuken 8:32; Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij Uw lof toebereid.

954: De overwinning die de wereld overwint: ons geloof (uit 1 Joh. 5:4)

**Inleveren:**

De puzzels 955 en 956 graag inleveren voor D.V. donderdag 4 oktober 2018 (via onze brievenbus of puzzel@hhgoudorp.nl)

## ➤ Uit het zomernummer

**Een waardeloos schilderij**

Het volgende verhaal met een strekking over een *waardeloos* schilderij(?) troffen we aan in IDEA (Evangelische Alliantie)

'Er was eens een zeer vermogend man, die met zijn zoon een passie deelde voor het verzamelen van kunst. Samen bereisden zij de hele wereld om kunstschaten aan hun verzameling toe te voegen. Kostbare werken van Picasso, Van Gogh, Monet en vele anderen sierden de wanden van hun monumentale villa.

De al wat oudere weduwnaar genoot ervan om zijn enige kind te zien uitgroeien tot een ervaren kunstverzamelaar. Het zakeninstinct van zijn zoon en zijn oog voor kunst vervulden de vader met trots, als ze moesten onderhandelen met kunstverzamelaars over de hele wereld. Tot de winter kwam en er oorlog uitbrak. De zoon vertrok om in het leger te dienen. Na een paar weken kreeg zijn vader een telegram. Zijn geliefde zoon werd vermist. De kunstverzamelaar wachtte in spanning op verder nieuws. Hij vreesde dat hij zijn zoon nooit meer zou zien. Een paar dagen later werd zijn vrees bewaarheid. De jonge man was gesneuveld terwijl hij een gewonde medesoldaat naar een medische post bracht. Eenzaam en verscheurd door verdriet ging de vader het paasfeest tegemoet. De vreugde van dit feest, dat altijd zo veel betekende voor hem en zijn zoon, zou zijn huis in het vervolg voorbijgaan.

Op de paasmorgen werd de sombere oude man wakker van de bel. Hij liep naar de voordeur. De meesterwerken aan de muren herinnerden hem eraan dat zijn zoon niet meer thuis zou komen. Toen hij de deur opende, stond daar een soldaat met een groot pak in zijn armen. Hij stelde zichzelf voor en zei: "Ik was een vriend van uw zoon. Toen hij stierf probeerde hij mij te redden. Mag ik even binnen komen? Ik wil u iets laten zien".

Ze raakten aan de praat. De soldaat vertelde hoeveel de jonge man had gesproken over zijn vader en diens liefde voor kunst. "Ik ben zelf ook kunstenaar", zei de soldaat, "en ik wil u dit geven." Toen de oude man het papier afwikkelde, kwam er een portret van zijn zoon tevoorschijn. Hoewel een kenner het schilderij nooit zou beschouwen als het werk van een genie, was het gezicht van de jonge man toch op treffende wijze tot in detail afgebeeld. De oude man werd overmand door emotie. Hij bedankte de soldaat en beloofde het portret



boven de schoorsteenmantel te hangen. Een paar uur later, nadat de soldaat was vertrokken, voegde hij de daad bij het woord. Hij hing het schilderij aan de wand op de plaats die hij genoemd had. Een kostbaar werk van tienduizenden guldens moest ervoor wijken. Daarna ging de vader in zijn stoel zitten en bracht de paasdagen door met zijn ogen gericht op het geschenk dat hij gekregen had. In de dagen en weken die volgden begon de oude man te beseffen dat zijn zoon weliswaar niet meer bij hem was, maar dat de jongen voortleefde in de mensenlevens die hij had aangeraakt. Hij hoorde dat zijn zoon tientallen gewonde soldaten had gered voordat een kogel zijn eigen hart tot stilstand bracht.

Toen hem het ene na het andere verhaal bereikte over de heldenmoed en de offerbereidheid van zijn zoon, begonnen trots en voldoening het gemis van de vader te verzachten. Het schilderij van zijn zoon werd zijn meest kostbare bezit. Al de andere stukken, waar musea over de hele wereld met jaloezie naar keken, zonken hierbij in het niet. Hij vertelde zijn burens dat dit schilderij het grootste geschenk was dat hij ooit had gekregen.

Het volgende voorjaar werd de oude man ziek en stierf. De kunstwereld wachtte ademloos op wat komen ging. Nu de verzamelaar was overleden, evenals zijn enige erfgenaam, zouden alle kunstwerken worden geveild. Het testament van de oude man bepaalde dat deze veiling moest worden gehouden op eerste paasdag, de dag waarop hij zijn grootste geschenk had ontvangen.

Toen de dag aanbrak, stroomden kunstverzamelaars van over de hele wereld toe om te bieden op de wereldberoemde schilderijen. Dromen zouden werkelijkheid worden deze dag; velen zouden roem verwerven en na afloop zeggen. "Mijn collectie is de fraaiste".

De veiling begon met een stuk dat geen enkel museum op zijn verlanglijstje had staan. Het was het schilderij van de zoon. De veilingmeester vroeg om een eerste bod. Stilte. "Wie geeft me een bod van honderd gulden?" vroeg hij. Minuten gingen voorbij. Niemand reageerde. Toen kwam er een stem achter uit de zaal. "Wat interesseert ons dat schilderij? Het is gewoon een portret van zijn zoon. Laten we het vergeten en verder gaan met de kunst". Van diverse kanten kwam bijval. "Nee, dit stuk moet eerst verkocht worden", zei de veilingmeester. Tenslotte nam een vriend van de oude man het woord. "Wilt u genoeg nemen met een tientje? Meer heb ik niet. Ik heb de jongen gekend, dus ik wil het portret graag hebben."

"Ik heb een bod van tien gulden. Wie biedt meer?", vroeg de veilingmeester. Opnieuw stilte. Toen zei hij: "Eenmaal, andermaal... verkocht". De hamer viel. Er ontstond geroezemoes. Iemand riep uit: "Nu kunnen we doorgaan en bieden op die kostbare stukken!" Maar de veilingmeester keek de zaal in en kondigde aan dat de veiling voorbij was.

Verbijstering en ongelof in de zaal. Iemand stond op en zei: "Hoe zo, de veiling is voorbij? We zijn hier niet gekomen voor de zoon van de een of andere ouwe vent. Hoe zit het met al die kostbare schilderijen? Er staat hier voor miljoenen aan kunst. Ik eis uitleg van u!"

De veilingmeester antwoordde: “Het is heel eenvoudig. In het testament van de vader staat: wie de zoon neemt, krijgt de rest erbij”.

### **Eén ding is nodig**

Indien ik de talen der mensen sprak  
En der engelen taal,  
Ik ware, zo mij de liefde ontbrak,  
Een luidende schel, een klinkend metaal.

Indien ik de toekomst las  
En profeteerde,  
En alles, wat verborgen was,  
Verstond en leerde,  
Indien ik dat geloof bezat,  
Dat bergen verzet, maar de liefde niet had,  
Ik ware niets - een ledig vat.

Indien ik ook tot onderhoud  
Des armen al mijn goed en goud  
Had uitgedeeld, zo ik mijn leven  
Als offerande had gegeven,  
Indien ik mijn lichaam verbranden liet,  
Wat nuttigheid zou het mij geven,  
Had ik de liefde niet.

Jacqueline van de Waals (1868-1922)

### **Psalm 23:1**

De God des heils wil mij ten Herder wezen;  
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.  
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,  
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.  
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden  
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.



## gereformeerde BIJBELSTICHTING

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 13 oktober 2018 haar 53<sup>e</sup> toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw 'De Hoeksteen' van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te Barneveld.

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Gameren, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. A. van Heteren van Urk en ds. K. van Olst uit Doornspijk te spreken.

De pauze duurt van 12.30 uur tot 14.00 uur.

Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. L. Blok uit Gorinchem en ds. J.A. Weststrate uit Elspeet te spreken. Ds. Weststrate verzorgt ook de sluiting.

Het kerkgebouw is goed bereikbaar per auto via de A30 - afslag Barneveld-Zuid. Bij de kerk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. De kerk is ook uitstekend per trein te bereiken, u kunt uitstappen op station Barneveld-Zuid. Het vervoer van station Barneveld-Zuid naar de kerk en na afloop van de kerk naar het station wordt met busjes door de GBS geregeld.

In de middagpauze is er ruime gelegenheid om bij de boekentafels in de kerk Bijbels, psalmboeken en andere uitgaven van de GBS te kopen.

De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling te handhaven en te bevorderen.

Samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen werken wij aan diverse vertaal- en revisieprojecten. Onze aandacht voor de kanttekeningen strekt zich ook uit tot digitale publicatie ervan in het Engels (via ons softwareprogramma) en het vertalen ervan in het Afrikaans, voor Zuid-Afrika.

### **Nieuwe vereniging 'Naamloos verdriet' belegt eerste avond in Woudenberg**

Het verlies van een kind of meerdere kinderen is voor ouders diep ingrijpend en brengt een naamloos verdriet teweeg. Naast de reformatorische vereniging 'In de knop gebroken' voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden, is er onlangs een nieuwe reformatorische vereniging opgericht voor ouders van wie een kind op wat oudere leeftijd is overleden. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De vereniging 'Naamloos verdriet' wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.

De eerste bijeenkomst van 'Naamloos verdriet' wordt gehouden op D.V. vrijdagavond 12 oktober 2018 in de Maranathakerk, Frans Halslaan 21 te Woudenberg. Op deze avond houdt ds. J. Joppe een lezing over 'Naamloos verdriet – het verlies van een kind'. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur zijn ouders van wie een kind is overleden van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: [www.naamloosverdriet.nl](http://www.naamloosverdriet.nl)

Hartelijk welkom bij het Shaare Zedekkoor D.V. 6 oktober in de Rehobothkerk, Olympiaweg 44 in Sommelsdijk!

Het Shaare Zedekkoor telt ongeveer 140 leden en staat onder de enthousiaste leiding van Mark Brandwijk. Het 1<sup>e</sup> doel van het koor is het zingend uitdragen van het Evangelie. Het 2<sup>e</sup> doel is het steunen van het Shaare Zedekziekenhuis in Jeruzalem. Alle collecten tijdens de concerten zijn voor 100% voor dit goede doel. Dit ziekenhuis verleent hulp aan iedereen die dit nodig heeft, ongeacht nationaliteit of ras.

Deze avond werken ook mee: Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik. Orgel: Bastiaan Stolk en Willem den Boer. Vleugel: Arie van der Vlist. Klarinet: Peter Koetsveld. Cello: Csaba Erdös. Spreker: Ds C. Gielen.  
Toegang vrij – Aanvang 19.30 uur.