

# **DE KERKBODE**

*Jaargang 40, nr. 1 – 12 juli 2018*



*Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.*

*Romein 14:19*

## ➤ Meditatie

### De duif van Christus

*“Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk” (Hooglied 2:14).*

Het Hooglied van Salomo is vol geestelijk onderwijs waarin de liefde tussen Salomo en zijn zwarte Sullamith wordt bezongen. Het is een hoog lied! Een liefdeslied. Waarin het ten diepste gaat om Christus als de Bruidegom en de Kerk als Zijn Bruid.

De Bruid heeft zich een tijd verlaten gevoeld van haar Liefste. Wat was dat bitter. Daarom is het zo'n groot wonder van Zijn trouw, dat Hij weer was gekomen. Met innerlijke ontferming had Hij haar bezocht. Hij was gekomen springende op de bergen. Hij stond achter de muur, en keek stralend door de vensteren van het huis van de Bruid (vers 8 en 9). De Bruid durfde het echter niet om Hem uit eigen beweging tegemoet te gaan. Daarom nodigde de meerdere Salomo haar, zeggende: *Sta op, en kom* (vers 10). Hij zei dat de wintertijd voorbij was en een geestelijke lentetijd was aangebroken.

In ons tekstvers boven deze meditatie lezen we dat de Bruidegom Zijn nodiging herhaalt in een andere beeldspraak.

Er wordt gesproken van een duif. In Gods Woord symboliseert de duif zowel de Tweede als de Derde Persoon in het heilige Wezen van God. De duif als offerdier wees heen naar Christus, Die in de volheid des tijd komen zou en Zichzelf Gode zou opofferen. Maar we lezen ook van de duif als teken van Gods Geest. Want toen de Heere Jezus gedoopt werd in de Jordaan, daalde de Heilige Geest neder in de gedaante van een duif en bleef op Hem. Toch gaat het in de tekst van de meditatie om een ander beeld. Het is niet de Zoon, noch de Heilige Geest, maar Salomo's zwarte Bruid die vergeleken wordt met een duif.

### Een bijzondere aanspraak

De liefde van de Heere voor de Zijnen komt tot uitdrukking in de veelheid van namen, die Hij haar geeft. In vers 10 en 13 was het: *Mijn vriendin, Mijn Schone*. Elders staat: *Mijn zuster, Mijn bruid*. In de tekst van de overdenking lezen we: *Mijn duive*. Al die namen geven aan dat de Bruidegom een welgevallen heeft in Zijn bruidskerk.

Als Gods kinderen op hun plaats zijn, zijn ze te vergelijken met een duif. Een duif was immers symbool van Gods vredesverbond na de zondvloed. Zo roemt Sion van de vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede door het bloed van het kruis. Christus zei tegen Zijn discipelen dat het nodig is oprecht te zijn als de duiven. Zo zijn Gods kinderen door genade eerlijk en oprecht gemaakt. Maar een duif is ook een beeld van reinheid. Want nooit zal een duif door de modder

gaan en in een mesthoop wroeten. Zo leren Gods kinderen de ongerechtigheid te verfoeien en te ontvluchten.

### **Een verkeerde plaats**

Deze aanspraak tekent de Bruidskerk van Christus als rein en lieflijk. Dat is zij niet vanuit zichzelf, maar vanuit Hem. Hij ziet haar met een oog van liefde. Een liefde die door haar niet is opgewekt. Maar die Hij haar toedraagt. In deze aanspraak toont Hij hoeveel Hij van haar houdt. Zij is zijn innig vermaak.

Maar nu is de duif van haar plaats. Want ze bevindt zich *in de kloven der steenrots. In het verborgene van een steile plaats.* En daar hoorde zij niet. Er zijn verklaarders die menen dat met die kloof der steenrots Christus wordt bedoeld. Maar dat kan niet juist zijn. Want de duif wordt immers in onze tekst geroepen de kloof der steenrots te verlaten. Om uit haar schuilplaats tevoorschijn te komen.

Wat is er dan gebeurd? Welnu de duif hoorde bij haar til. *Bij haar vensters*, zegt de profeet Jesaja. Zij is daar echter niet meer. Ze is erbij vandaan gegaan. En toen heeft een havik of andere roofvogel geprobeerd haar te grijpen. En de bange duif, die angstig rondfladderde, vond uiteindelijk schuiling in een rotskloof. Daar zit het beestje met een angstig kloppend hart. Het durft de nauwe rotsspleet niet te verlaten, bang dat de havik haar dan alsnog zal pakken.

Wat er gebeurd is, tekent de toestand waarin Gods kinderen terecht kunnen komen. Er zijn tijden, dan worden ze gevonden bij de til. Dan leven ze, door genade, heel dicht bij de Heere. Dan ligt alles vlak. Dan ervaren ze Zijn lieve gunst, die hen verblijdt. En Zijn vriendelijk licht, dat hen troost. Maar als dan Gods kinderen overmoedig worden, als het gevoel van afhankelijkheid wat verdwijnt en de teerheid van de omgang met God in Christus verslapt, nemen ze het minder nauw. Er komt een wijken. De vleugels worden uitgeslagen. De duif keert de til de rug toe. En op dat moment hebben de vijanden gewacht. Die grote havik, de duivel, zit nooit stil. Die vijanden komen op de duif af. Psalm 74 zingt van die toestand:

*Geef 't wild gediert', dat niets in 't woën ontziet,  
De ziele van Uw tortelduif niet over;  
Laat, grote God, om een gehaten rover  
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet.*

Nee, die kloof der steenrots is haar plaats niet. Het is armzalig met de duif gesteld. In die toestand is het zo benauwd. De vleugels van het geloof en het gebed hangen slap. Geestelijk vermagert zij. En het dreigende gevaar blijft onverminderd groot.

Ze zou zeker zijn omgekomen, als ze op zichzelf bleef aangewezen. De bruid is haar Liefste wel kwijt. En dat door eigen schuld. Maar, o wonder, de hemelse Bruidegom is Zijn Bruid niet kwijt. De duif kon Hem geruime tijd missen. Maar Hij haar niet. En daarom zoekt Hij haar. Net zo lang tot Hij haar heeft gevonden. Als Zijn liefde nu eens een tijdelijke liefde was... dan was alles verloren. Maar Zijn

liefde is een eeuwige liefde. Hij heeft haar even lief als toen hij haar voor het eerst opzocht en van dood levend maakte. Daarom gaat Hij uit om Zijn beminde duif te redden en terug te brengen. Dat is liefde van één kant! Zo onbegrijpelijk groot.

### **Een hartelijke nodiging**

Je zou verwachten dat de Eigenaar van de duif komt met een barse stem. Met woorden vol verwijten. Maar dat doet Hij niet. O zeker, Zijn duif heeft Hem smarten aangedaan. Want Hij heeft alles voor haar gegeven en aan haar gedaan. En moet Hij haar, door haar eigen schuld, in zo'n grote ellende aantreffen. Toch doet haar ontrouw Zijn trouw niet teniet. Hij roept Zijn duif, lokkend, bemoedigend, vol liefde. Hij zegt: *Toon Mij uw gedaante, doe mij uw stem horen*. En dat woord van Hem is met macht. Hij Die het bevel geeft, geeft ook de kracht het te gehoorzamen. Hij roept Zijn weggedreven Kerk naar Zichzelf toe. Zijn roepen is tegelijk een trekken. Als de Heere komt, brengt Hij alles mee.

*Toon Mij uw gedaante*. Schuchter moet de duif tevoorschijn komen. Wat ziet ze eruit! Wat is zij vermagerd. Sinds zij moedwillig de til van haar eigenaar heeft verlaten, had zij geen eten en drinken gehad. En wat is haar verentooi verward. Op haar vlucht voor de havik is zij gehavend. Misschien is er wel een vleugel verlamd. *Toon Mij uw gedaante*. Ja, de Bruidegom wil genade schenken en ontferming bewijzen. Maar Zijn volk zal zich nooit over de schuld heen kunnen werken. Ze moet tevoorschijn komen in haar schade en met haar schande. *'k Ben, door Uwe wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart*. Ik heb alle reden om mij als een mismaakte weg te schamen. Heel mijn bestaan is afschuw- en toornverwekkend.

*Doe Mij uw stem horen*. De Bruid moet zich uitspreken. Het is niet goed om alles op te kroppen. Ze moet schuld belijden en haar leed vertellen. O mijn Bruidegom, het zou rechtvaardig zijn als U mij zou verdoen. Als Gij mij eeuwig straft en verdelgt. *Doe Mij uw stem horen*. Ook als het gaat om de roep om genade.

### **Een liefdevolle drangreden**

*Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk*. Deze woorden zijn de drangreden die de Bruidegom gebruikt, opdat de duif haar gedaante zal tonen en haar stem zal doen horen. Maar hoe kan dat? De duif denkt: Is mijn gekir en gepiep zoet? Dat Hij in de stem van andere vogels - de merel, de nachtegaal, de leeuwerik - schoonheid vindt, kan ik begrijpen. Maar duivengekir? Neen, dat is onbegrijpelijk. En is mijn gedaante, die misvormd is door duizend zonden, lieflijk? In haar zelf is de duif met haar stem niet om aan te horen en in haar gedaante niet om aan te zien. Zo is het als het gaat om wie zij is in haarzelf. Maar zo is niet wanneer zij wordt aangezien in Christus. Wanneer de Heere Zijn Kerk aanziet, ziet Hij hen aan in Christus. Zijn volkomenheid is op haar gelegd. Dan is er geen gebrek in hen. En wordt iets zichtbaar van Psalm 68:

*Gelijk een duif, door 't zilverwit,  
En 't goud, dat op haar veed'ren zit,  
Bij 't licht der zonnestralen  
Ver boven and're voog'len pronkt,  
Zult gij, door 't Godd'lijk oog belonkt,  
Weer met uw schoonheid pralen.*

Het duivengekir van een verslagen geest is Hem zoet. *Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht.* Daarin hoort Hij het zuchten van de Heilige Geest. Zij heeft dat bidden en dat treuren immers niet van zichzelf. Zij heeft dat van de Heilige Geest, Die toch met onuitsprekelijke zuchtingen naar God vóór de heiligen en in de heiligen bidt. Zij heeft ook dat roemen in God niet van zichzelf, het is dat geloof, dat haar van Christus gegeven is. Als Hij dat blijde koeren hoort in geloof en in dankzegging, dan verheugt zich de Heere over Zijn duif en dan is haar stem Hem zoet. En de gedaante van hen die weten dat zij ziek zijn, is welbehagelijk in Zijn oog.

*Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk.* O, hier staat een oceaan vol liefde, tegenover een oceaan vol schuld. In die liefdeszee verzinken alle kolken van zonde en schuld. En weet u waar het op uitloopt? Dat de duif de stem van Hem en de gedaante van Hem weer zo gaat liefkrijgen. Als Hij Zijn gedaante toont, zo vol genade, barmhartigheid en groot van goedertierenheid. En als Hij Zijn stem laat horen. *Want Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.* Dan smelt ze weg.

De Eigenaar van de duif keert terug met Zijn duif. Krijsend cirkelt de havik door de lucht. Zijn prooi hem is ontgaan. Maar het duifje is niet meer bang. Het is geborgen in Hem. En straks strijkt het weer neer op de duiventil om bij vernieuwing dicht te leven bij Hem, Die zo getrouw is als sterk.

### **Een belangrijke vraag**

Tot slot een belangrijke vraag. Bent u een duif van Christus? Als dat niet zo is, bent u van een andere diersoort. Dan is uw plaats onder het addereengebodselsel. Van de havik zult u dan geen last hebben, hij is uw vriend. Maar van de liefde van de hemelse Bruidegom blijft u vreemd. En de toekomstige toorn zult u niet kunnen ontvliden. De Heere kan evenwel verandering geven. Hij weet het broedsel van een adder te maken tot een duif. Voor de slang in het paradijs is er geen verlossing mogelijk. Maar tot het addereengebodselsel der mensen mag in het heden van genade gezegd worden: Bekeert u! Bekeert u tot Hem, Die goddelozen rechtvaardigt om niet. Bij Hem is volkomen uitkomst.

ds. D. Zoet

## ➤ Agenda

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 15 juli**

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 18 juli**

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### **Zondag 22 juli**

9.30 uur: Ds. D. Zoet

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd's is bestemd voor de zending.

## ➤ Uit de pastorie

### **Bijbellezing**

D.V. woensdag 18 juli is er weer een Bijbellezing de vorige keer hoorden we dat Israël om een koning vroeg. Nu zullen we horen dat zij een koning hebben gekregen. Maar het was wel in de ongunst van de Heere. We wekken u en jou op om getrouw op te komen naar Gods huis. Uiteraard geldt dat voor heel de gemeente, maar zeker voor al onze lidmaten. Gelet op hetgeen zij de Heere eenmaal hebben beloofd. We vervolgen de stof in 1 Samuël 9.

## **Beslissing beroep**

Woensdag 4 juli hebben we op beroep gepreekt in de gemeente van Nederhemert. Uiterlijk D.V. woensdag 18 juli moet de beslissing worden bekend gemaakt. De Heere gedenke in de te nemen beslissing. Het is mij bede met de woorden van Psalm 43: *Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden.*

### **Voor u gelezen (I)**

“Als u met voordeel Gods Woord wilt lezen, moet u wegdoen wat u kan verhinderen. Als wij willen dat ons lichaam gezond blijft, moeten wij een eind maken aan alles wat dat verhindert. Er zijn verschillende belemmeringen die weggenomen moeten worden, als u de Schrift tot uw nut wil lezen.

(1) *Verbreek de liefdesbanden met elke zonde.* Een arts kan nog zulke goede geneesmiddelen voorschrijven, als de patiënt gif inneemt, zal dat de kracht en de werking van het medicijn belemmeren. De Schrift schrijft uitnemende geneesmiddelen voor. Als wij echter in zonde leven, zal dat alles krachteloos maken. Bij koorts kan het niet goed gaan met het lichaam. Evenmin kan het goed gaan met de ziel als deze brandt van begeerte. Plato noemt de liefde tot de zonde magnus daemon, een grote duivel. Zoals de roos verwoest wordt door een ziekte die in haar voortwoekert, zo worden de zielen van mensen verwoest door de zonden waarin zij zich uitleven.

(2) *Pas op voor de doornen die het gelezen Woord zullen verstikken.* Onze Zaligmaker zegt dat deze doornen de zorgvuldigheden van deze wereld zijn, Matth. 13:22. Met zorgvuldigheden wordt hebzucht bedoeld. Een begerig mens heeft zoveel verschillende aardse bezigheden dat hij nauwelijks tijd kan vinden om te lezen. Als hij er tijd voor maakt, wat doet hij dan ongepaste dingen onder het lezen! Terwijl zijn oog op de Bijbel is geslagen, is zijn hart gericht op de wereld. Hij is niet zozeer bezet met de geschriften van apostelen als met de inhoud van zijn rekeningboeken. Zal deze man tot zijn nut lezen? U zult eerder olie en siroop kunnen winnen uit vuursteen dan dat hij de Schrift met enig echt voordeel zal kunnen lezen.”

*(Thomas Watson)*

### **Voor u gelezen (II)**

Andere medicijnmeester hebben allen te doen met het lichaam, doch Christus' voornaamste arbeid is de genezing van de ziel; de negenigheden van de inwendige mens. Hij geneest de ziekte van ons hart.

Christus kan Zijn eigen medicijnen zegenen. Hij kan ze zo krachtig maken als het Hem belieft. Geen medicijnmeester in de wereld kan dat doen. Hij kan u een medicijn wel ingeven, maar hij kan niet zeggen of u ervan zult genezen. Hij moet een zegen van Christus hebben. Indien Christus tot een onboetvaardige en ongelovige zegt: Wordt genezen, zo zal hij genezen. Als Hij zegt: Ik wil door die predikatie die zondaar genezen, dan gebeurt dat. Christus geneest allen om niet. Andere medicijnmeesters eisen hun loon. Zijn moeten daarvan leven. Christus neemt niets van Zijn zieken, ja, Hij gééft zelfs loon aan Zijn patiënten. Hij verzorgt hen met spijs en drank en helpers. Laat dan niemand wanhopen. Stelt u maar

voor Christus. Hij is de Medicijnmeester, de Enige. Alle anderen zijn maar kwakzalvers, zij zullen u bedriegen. Ja, zij zenden u tot de godsdienstige werken en plichten, zij zijn verders van uw ziel. Doe zoals de mensen doen bij lichamelijke ziekten. Doe zo met uw geestelijke ziekten. Breng uw boos, hoogmoedig en begeerlijk hart en leg het aan Christus' voeten. Docht verberg nooit ziekte voor Hem. Hij is de grote Medicijnmeester. Duizenden zijn er in de hemel die net zo ziek waren als u.

*(Ralph Robinson, 1614-1655)*

### **Voor jou gelezen**

Er is een verhaal van het testen van een kandidaat voor het werk van de zending. Op een besneeuwde ochtend om 5.00 uur belde een kandidaat-zending aan bij iemand van een zendingsgenootschap. Drie uur lang zat hij daar op het kantoor te wachten, totdat de zending eindelijk om acht uur verscheen en hem uitnodigde voor een gesprek.

De gepensioneerde zending begon zijn verhoor. 'Kun je spellen?' De kandidaat antwoordde enigszins verbaasd: 'Ja, meneer'. 'Goed. Spel het woord 'bakker'. 'B-A-K-K-E-R'. 'Fijn. Weet u iets over getallen?' zette de examiner het gesprek voort. 'Ja meneer, iets'. 'Hoeveel is twee plus twee?' 'Vier', antwoordde de kandidaat. 'Dat is prima', zei de examiner, 'Ik geloof dat je geslaagd bent. Ik zal het bestuur morgen meedelen dat je bent toegelaten'. Tijdens de bestuursvergadering, bracht de examiner verslag uit over het interview. 'Hij heeft al de kwalificaties voor een goede missionaris.

Ten eerste, ik heb hem getest op zelfverloochening, want onze afspraak was om vijf uur in de ochtend. Hij verliet een warm bed op een besneeuwde ochtend zonder enige klacht. Ten tweede, ik heb hem getest op snelheid. Hij kwam op tijd. Ten derde onderzocht ik hem op geduld. Ik heb hem drie uur laten wachten. Ten vierde, testte ik hem op humeur. Hij vertoonde geen enkele woede of irritatie. Ten vijfde, heb ik zijn nederigheid op de proef gesteld, door hem vragen te stellen waar een kind van zeven jaar ook het antwoord op wist. Hij lijkt me een geschikte kandidaat.

### **Vakantietijd**

De jongeren uit de gemeente hebben al vakantie. Deze week krijgen ook de basisschoolleerlingen vrij. Ik hoop dat jullie allemaal een goed schooljaar hebben gehad en dat jullie allemaal bevorderd zijn naar een hoger leerjaar. We wensen jullie, je ouders en verder iedereen in de gemeente een goede vakantieperiode toe.

Misschien gaan jullie/gaat u de komende tijd elders naar toe. Het kan ook zijn dat u/jij thuisblijft. Zowel thuis als elders kan het goed toeven zijn. Laten we daarbij niet vergeten dat we overal onder het wakende oog van de Heere zijn en bewaard moeten worden. Dat Hij onze wegen altijd gadeslaat. En dat Zijn Woord het richtsnoer van ons hele leven dient te zijn.

Daarom zullen we ons, als we op andere plaatsen zijn, niet anders gedragen dan thuis. We zullen ook in mogelijk warme weersomstandigheden in onze kleding



duidelijk verschil tonen met de wereld om ons heen. En in de vakantietijd nemen we geen vrij van de dienst van de Heere. Maar we zullen thuis en op ons vakantieadres (in binnen- of in buitenland) de Dag des Heeren heiligen en trouw opkomen onder een eerlijke en getrouwe prediking van Zijn Woord. Zo ligt dat toch hoop ik ook voor u en jou?

Het zal evenmin ontbreken aan momenten van bezinning. Daarom gebruiken we ook in de vakantieperiode onze Bijbel. We denken dan na over de vraag: Waar kom ik vandaan, en waar ga ik naar toe? Zo de vakantietijd te besteden, zal ons behoeden voor de vele (vakantie)zonden die ons als jongeren en ouderen bedreigen. Dan kan ook de komende tijd een gezegende tijd zijn. Van harte een goede rustperiode toegewenst! Dat de Psalm 121 als reispalm bewaarheid zal worden:

*De HEER' zal u steeds gadeslaan,  
Opdat Hij in gevaar,  
Uw ziel voor ramp bewaar';  
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,  
En waar g' u heen moogt spoeden,  
Zal eeuwig u behoeden.*

### **Tenslotte**

Geliefde gemeente, wanneer u deze Kerkbode in uw handen hebt, is het volop vakantie. Velen gaan weg of komen juist naar ons dorp toe om enige rust te zoeken. Elders in deze uitgave leest u wanneer wij enkele weken weg hopen te zijn als gezin. We merken dat de boog niet altijd gespannen kan zijn.

Veel is er de laatste weken en maanden gebeurd. In ons gezin en onze familie. Maar ook in de gemeente. Hoeveel keren heeft de doodsklok niet geluid om een droeve stoet te verzellen naar de begraafplaats. We willen allen die het zo moeilijk hebben vanwege rouw en smart, kruis en druk, van harte 's Heeren zo onmisbare nabijheid toebidden. We kunnen elkaar ten diepste niet helpen. Wel worden we geroepen elkaar bij te staan, met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.

Boven Psalm 27 staat in sommige Bijbels geschreven: 'Davids enige troost'. Die troost te mogen kennen voor eigen hart en leven wensen we u en jou toe. In vers 13 en 14 zegt David: *Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HEERE.*

Ontvang in al uw en jouw omstandigheden een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, Anton, Jan, Nelleke, Diederik en Wilbert,

*uw ds. D. Zoet*

## ➤ **Uit de kerkenraad**

### **Kerkenraadsvergadering 3 juli**

De preses liet zingen Psalm 72 vers 11 en las daarna uit 1 Samuel 4 vanaf het 5<sup>e</sup> vers. Vervolgens ging hij voor in het gebed en vroeg een zegen voor de vergadering. In de meditatie is met name stilgestaan bij de vrouw van *Pínehas*. De eer van God is haar hoger dan het sterven van haar schoonvader, man en zwager, barensweeën en haar eigen leven. Ze is bezet met de ere Gods. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Nooit verwacht dan in het huis van *Pínehas* zo'n vrouw gevonden zou worden. De preses eindigde de meditatie met de volgende vraag: Wie heeft de eerste plaats in ons leven?

### **Jeugdbeleid**

In de vorige kerkenraadsvergadering is aan de orde geweest enige aangelegenheden ten aanzien van onze jeugd. Een vervolg is hieraan gegeven door het uitnodigen van een medewerker van de HHJO. Met hem is van gedachten gewisseld over mogelijkheden ten aanzien van het begeleiden of benaderen van onze jeugd. Een aantal scenario's zijn besproken en afgesproken is dat na de zomervakantie besloten wordt hoe verder te gaan.

### **Centrum voor Jeugd en Gezin**

Een medewerkster, werkzaam als pedagoog bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG) Goeree-Overflakkee, heeft in het moderamen een presentatie gehouden naar de mogelijkheden van het centrum voor onze gemeente. Het doel van deze presentatie is het meer bekendheid geven van het bestaan van het CJG en wat het kan betekenen voor de ouders van de jeugd van 0-18 jaar in simpele opvoedingsvragen. Ouders weten veelal geen raad met bepaalde situaties en kunnen vaak niet overleggen met directe familie of burens en kunnen dan bij het CJG terecht. De hulpverlening vanuit het CJG is gratis en zit aan de voorkant van het hulpverleningstraject gericht op preventie om zo te proberen te voorkomen dat de problemen groter worden.

Als kerkenraad hebben we gemeend deze informatie met u te delen. Ook in onze gemeente zijn er vragen en problemen met de opvoeding van onze kinderen. Zo nodig kunt u contact opnemen met het CJG. Onderstaand treft u aan de contactgegevens:

Centrum voor jeugd en gezin Goeree-Overflakkee  
Juliana van Stolberglaan 19,  
3241 GL Middelharnis  
CJGMiddelharnis@cjgrijnmond.nl  
0187 608046

### **Openingsavond catechisatie seizoen 2018/2019**

Het voornemen is om het nieuwe catechisatie seizoen te beginnen met een openingsavond. Hiervoor zullen ook de ouders van de catechisanten worden

uitgenodigd en het is de bedoeling tijdens die avond ook sprekers uit te nodigen. Vooralsnog is deze avond gepland op 1 oktober.

### **Bezinnings- en opvoedingsavonden**

Voor de invulling van de nieuwe bezinningsavonden is gekozen voor het behandelen van thema's in het licht van de Orde Des Heils. Het is de bedoeling hiervoor twee winterseizoenen uit te trekken. Het voornemen is deze avonden te houden in de maanden: oktober, november, januari en februari. Verder is het de bedoeling om in een winterseizoen twee opvoedingsavonden te houden en deze zullen dan worden gehouden in de maanden: december en maart.

### **Kerkbode website**

De kerkbodecommissie is verzocht om naast de bestaande papieren Kerkbode een versie samen te stellen die geschikt is voor publicatie op de website. Dit betekent dat niet alle rubrieken kunnen worden opgenomen in verband met de aanwezigheid van persoonsgegevens.

### **Overige zaken**

Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan de orde gekomen waaronder:

- Het jaarverslag 2017 van het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties.
- Vergaderstukken classis Zuid-West d.d. 31 mei 2018.
- Uitnodiging van het bestuur van de zondagsschool 't Mosterdzaadje.
- Programma VakantieBijbelWeek.
- Mutaties ledenadministratie.
- Aanvragen huwelijksbevestigingen.
- Terugblik bediening van het Heilig Avondmaal 17 juni 2018.
- Mededelingen kerkvoogdij.
- Bestemming pand De Mantelienge.

De preses sloot de vergadering om 23.15 uur, waarna werd geëindigd met dankgebed.

## **➤ Van de kerkvoogdij**

### **Wijziging uitzendingen kerkdiensten via internet**

In het kader van de eerder gemelde Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij nog een aanvullende maatregel moeten nemen. Met ingang van zondag 22 juli wijzigt er namelijk iets in de uitzendingen van kerkdiensten via internet. Het is dan niet meer mogelijk kerkdiensten te downloaden vanaf de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Wel is het dezelfde dag mogelijk de kerkdiensten terug te luisteren via deze website.

Zo spoedig mogelijk (in principe de volgende dag) na de directe uitzending wordt deze overgeplaatst naar de website [www.hhgouddorp.nl](http://www.hhgouddorp.nl). Daar zijn de diensten dan terug te luisteren en te downloaden. Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

## ➤ **Algemene berichten**

### **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

### **Zomergids**

De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar 'Liefde'. De inhoud van de Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele uitgaven. Deze keer vindt u reeds wat zomergidskopij in de kerkbode, namelijk: een gedicht. De rest hopen we in volgende nummers te plaatsen. De Zomergids wordt ook gepubliceerd op de website: [www.hhgouddorp.nl](http://www.hhgouddorp.nl)

### **Meldpunt Misbruik**

Bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt. Het Meldpunt ondersteunt en adviseert slachtoffers bij het maken van een keus en biedt indien gewenst begeleiding aan bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Het Meldpunt begeleidt kerken bij het uitvoeren van het 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik.'

Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Meer informatie over het Meldpunt Misbruik vindt u op:

[www.meldpuntmisbruik.nl](http://www.meldpuntmisbruik.nl)

## ➤ **Commissie verenigingswerk**

### **Startdag 2018**

Graag willen we u/jij alvast wijzen op de startdag voor het nieuwe verenigingsproject 2018/2019. Deze zal worden gehouden D.V. zaterdag 29 september 2018. Voor de kinderen van het basisonderwijs is er 's middags weer een leuk programma met daarna natuurlijk lekker patat eten. Voor de volwassenen hopen we dit jaar een chinees buffet te presenteren en de jeugd van +12 is weer welkom bij onze gezellige barbecue. Houd deze datum dus alvast vrij in de agenda.

## ➤ **Activiteitencommissie kerkbouw**

### **Boekenmarkt**

Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de boekenmarkt die we 30 juni mochten houden. Mooi weer gezellige ontmoetingen en een mooie opbrengst van bijna €450,-.

Na de Heere alle bezoekers hartelijk dank.

### **Zomermarkt**

Voor de zomermarkt op D.V. zaterdag 25 augustus kunnen we nog steeds hulp gebruiken, natuurlijk kunt u ook zelf een kraam vullen met artikelen

## ➤ **Puzzelhoekje**

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **De Heere Jezus in gesprek over de wedergeboorte**

*Johannes 3*

*Heb je de tuin in de winter weleens goed bekeken? De meeste planten zijn dood en de bladeren afgestorven. Er zit geen leven meer in. Wat een verandering als het lente wordt! Takken lopen uit. Er komen nieuwe knoppen met groene puntjes waar bladeren uit groeien. Gods schepping komt opnieuw tot leven. Dat is precies wat er gebeurt in de wedergeboorte.*

Midden in de nacht komt Nicodemus bij Jezus om met Hem te praten. Nicodemus is een geleerde man, een farizeeër die veel weet van Gods wetten. Als je goed je best doet om die te houden, word je vanzelf een beter mens, denkt hij. Maar wat hij nu hoort, begrijpt hij niet. 'Om in het Koninkrijk van God te komen, moet je opnieuw geboren worden. Alleen dan is God blij met je', zegt Jezus. 'Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan.' 'Dat is onmogelijk', reageert Nicodemus. 'Ik kan echt niet opnieuw geboren worden als een baby.'

Jezus zegt dat je nieuw moet worden. Zoals je nu bent, pas je niet bij God. Op je armen of benen zit misschien een litteken. Dat gaat nooit meer weg. Maar met je gedachten, je karakter en je hart is het veel erger. Die zijn zó aan de zonde gewend geraakt dat je niet kunt ophouden met zondigen. Heb je weleens geprobeerd om een hele dag niets verkeerd te doen? Of een week? En om God echt lief te hebben met je hele hart en evenveel van andere kinderen te houden als van jezelf? Juist dan merk je dat je niet zomaar veranderen kunt.

Toch is er een oplossing. Er is een manier waarop je weer bij God kunt horen. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Dat heeft niets te maken met hoe je nu

bent. Ook niet met goed je best doen. Het is een nieuw leven dat van God komt. Je kunt het niet aan de buitenkant zien. Maar je kunt wel merken dat er iets is veranderd. Het is net als de wind die waait. Je ziet niet waar die begint en je kunt hem niet tegenhouden. Maar je hoort het geluid en je ziet de blaadjes aan de bomen bewegen.

God werkt dat nieuwe leven door de Heilige Geest. Die gebruikt het Woord van God om je hart en je leven nieuw te maken. Je gaat anders denken over God en over jezelf. Je ontdekt dat je een Redder nodig hebt, omdat je leven in gevaar is. Je vertrouwt op de Heere Jezus, Die de straf voor de zonden aan het kruis droeg en al jouw zonden wil vergeven. Er komt liefde in je hart voor God en voor de mensen om je heen. Dat merken anderen ook. Denk maar aan Nicodemus. Deze nacht komt hij nog in het geheim naar Jezus toe. Maar als Jezus aan het kruis is gestorven, legt hij samen met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in een nieuw graf. Dan zien ook anderen dat Nicodemus veel van zijn Meester houdt.

*Als je in de lente de natuur tot leven ziet komen, zie je het werk van God de Schepper. Hij laat ieder jaar zien dat Hij machtig is om van dood levend te maken. Zo wil Hij door de Heilige Geest ook jouw leven helemaal nieuw maken. Bid om de Heilige Geest. De Vader wil Die geven aan iedereen die Hem daarom vraagt!!*

### **Puzzel 952**

Lees de Bijbelverzen uit Johannes 3 die worden genoemd in de linker kolom eerst goed door.

Welk antwoordblok hoort bij welk vraagblok? Inleveren: de nummers met de juiste letters.

Vers 1 en 2	1. Welke Farizeeër komt 's nachts naar de Heere Jezus toe?	A. Hoewel de Heere Jezus in de wereld gekomen is om te redden, hebben de mensen de zonde meer lief dan Hem.
Vers 3	2. Wat moet er met ons gebeuren om in de hemel te komen?	B. Zodat de wereld door Hem behouden zou worden.
Vers 4	3. Uit welke vraag blijkt dat Nicodemus niets van het antwoord van Jezus begrijpt?	C. Dat Hij aan het kruis gehangen zal worden.
Vers 8	4. Waarmee vergelijkt Jezus de wedergeboorte, de bekering?	D. Nicodemus.

Vers 14	5. Wat betekent: "alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden"?	E. Hoe kan een mens nu voor de tweede keer geboren worden?
Vers 16	6. Wanneer ontvangen we het eeuwige leven?	F. Met de wind: die hoor je wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Vers 17	7. Waarom is de Heere Jezus op aarde gekomen?	G. We moeten wederom geboren worden.
Vers 19	8. Wat betekent: "de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos"?	H. Wanneer we in de Zoon van God geloven.

### Eindantwoorden:

949: Pinksteren is vijftig dagen na Pasen

950: De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn Leven geef om het weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn Leven, Ik geef het Zelf. Johannes 10: 17,18

### Inleveren:

De puzzels 951 en 952 graag inleveren voor D.V. donderdag 26 juli 2018 (via onze brievenbus of puzzel@hmgoudorp.nl)

Complimenten hoor, we kregen weer veel meer puzzels binnen! Maar... er kunnen er altijd nog meer bij! Doe je ook mee?

Nu je vakantie krijgt en er straks weer een nieuw schooljaar begint, misschien een mooi moment om weer verder te puzzelen of mee te gaan doen? Welkom!!

Allen een goede vakantie toewenst. Moge de Heere jullie bewaren, overal waar jullie gaan. 'Gewoon thuis', of ergens anders, we hebben Zijn bewarende Hand overal nodig!

## ➤ Gedicht

### Het gebroken pootje

Aan de helling des bergs in een eenzame hut  
 Zat een herder, omringd door zijn schapen.  
 Op een leger van stro en vlak naast hem lag  
 Een lam, dat verwond scheen te slapen.

Is dat schaapje daar krank? Vroeg een wandelaar, die  
Het hoofd door de deur had gestoken.  
Ach neen, sprak de herder, en streefde het zacht,  
Het heeft een van zijn pootjes gebroken.

Ach arme, hoe jammer, hoe is dat geschied?  
Zei de vreemdeling met droevige ogen.  
'k Heb het zelve gedaan, sprak de herder,  
Ik mocht zijn onwil niet lager gedogen.

'k Heb dagen en maanden geduldig getracht  
Dit schaapje met liefde te leiden.  
Ik gaf het van 't beste, ik voerde het zacht  
Langs koele en grazige weiden.

Maar luisteren wilde het nimmer, ach neen,  
Naar mij niet en niet naar mijn honden.  
Steeds ging het zijn weg, soms heel hoog in 't gebergte'  
'k Heb het vaak bij een afgrond gevonden.

'k Heb het éénmaal gered uit des adelaars klauw  
Het bleef in een doornenhaag steken.  
Het ergste van alles was: and'ren volgden zijn spoor  
Dat is mij dikwijls gebleken.

'k Ben herder reeds lang en ik zag maar één weg  
Om 't voor groter gevaar te bewaren.  
Ik brak toen zijn pootje; het heelt spoedig weer.  
O, 'k had het die pijn willen besparen.  
Eerst was het heel kwaad, het schopte, het beet,  
Van voedsel wilde 't ook niet weten.  
Ik verbond zacht zijn pootje en bedroefd ging ik heen,  
Maar zo'n schaapje kon het toch niet vergeten.

Toen ik weerkwam, keek het deemoedig mij aan  
En likte mijn handen zo blijde.  
En steeds geeft het acht op de klank van mijn stem  
En wijkt nu niet meer van mijn zijde.

't Is beter haast en straks gaat het weer mee  
Maar ik blijf nog zijn pootje verbinden.  
In mijn kudde, dit weet ik, is nergens voortaan  
Zo'n gehoorzaam schaapje te vinden.



Goedenacht, zei de vreemd'ling en wendde zijn schreên  
Om verder zijn weg te bewandelen.  
Zou de hemelse Herder, zo vroeg hij zich af  
Ook niet dikwijls met zijn schaapjes zo hand'len?