

➤ Uit de Bijbel

1 Johannes 4

1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.

5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.

13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.

15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.

➤ Ter overdenking

Liefde tot elkaar

'Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander' (1 Petr. 4:8a).

De Heilige Geest is uitgestort en werkt in vele plaatsen krachtig door. Ook in Klein-Azië werden er wederom geboren tot een levende hoop, door het levende en eeuwig blijvende Woord Gods. Tot hen richt Petrus zich in zijn zendbrief. Want gemakkelijk hebben deze kinderen van de Heere het niet. Ze hebben te maken met lijden en vervolging. Vandaar dat de apostel hen troostrijke woorden schrijft. Maar ook richt hij tot hen zijn apostolisch vermaan. Eén van die vermaningen staat er in de tekst boven deze meditatie: *Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander.*

Het gaat over de liefde. Over de liefde tot elkander. En die liefde tot elkaar heeft alles te maken met de liefde tot God. Petrus schrijft erover met het oog op het einde aller dingen (vers 1). Hij weet dat we ons aan het einde aller dingen niet alleen hebben te verantwoorden over wie we voor God zijn geweest. Maar ook over wie we zijn geweest tegenover elkaar.

Geliefde lezer(es), wat is het erg dat wij deze liefde van nature missen. Sinds wij gevallen mensen zijn, leven we niet alleen met de rug naar God toe, maar ook met de rug naar elkaar. Sindsdien zijn we liefhebbers van onszelf geworden en haters van God en onze naaste; en staat het onwrikbaar in ons hart gegrift: Heb vooral vurige liefde tot *jezelf*, in plaats van tot elkander.

Deze liefdeloosheid moet ons tot schuld worden. En waar dat gebeurt, waar de Heilige Geest zonde tot zonde en schuld tot schuld maakt, daar begint een ieder bij zichzelf. Daar klaag je niet over een ander. Maar daar klaag je over jezelf. Daar voel je de aanklacht, dat je God niet liefhebt zoals Hij het waardig is. En dat je je naaste niet liefhebt als jezelf. Dat het onder ons veel beleefd zal worden. Zodat we ons vanwege onze eigenliefde oprecht zullen wegschamen. Want dan zullen we tegelijkertijd niet vreemd zijn aan het verlangen om God én onze naaste lief te hebben.

Immers, op hetzelfde ogenblik dat de Heere een zondaar van dood levend maakt, stort Hij door Zijn Geest ook de liefde Gods uit in het hart. Daarom zijn de eerste levenstekenen een hartelijke liefde tot de Heere, een hartelijke betrekking op Hem. Maar ook ga ik mijn naaste dan in een ander licht bezien. In eeuwigheidslicht! Er komt liefde tot je naaste. In het bijzonder tot al de kinderen van de Heere. En over dat laatste schrijft de apostel Petrus als hij zegt: *Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander.*

Het woord 'elkander' komt herhaaldelijk voor in Gods Woord. Vooral wanneer het gaat over het leven der gemeente. Zo lezen we bijvoorbeeld: *Bidt voor elkander; weest eensgezind onder elkander; geeft acht op elkander.* Als er dus

staat: *Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander*, dan gaat het hier dus over de onderlinge liefde binnen de gemeente Gods. Dat wil niet zeggen dat Gods kinderen geen liefde zouden moeten hebben tot degenen die buiten de gemeente staan. Want we lezen duidelijk: *Laat ons goeddoen aan allen* (Gal. 6:10). Maar staat er dan bij: *Meest aan de huisgenoten des geloofs*. Vandaar het woordje 'vooral'. *Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander*.

En daar komt bij dat deze oproep voor de lezers van Petrus' zendbrief ook nog een bepaalde achtergrond had. Want toen zij tot bekering waren gebracht, kwam er niet alleen een breuk met de zonde. Er ontstond ook een breuk met degenen, waarmee zij eerst de zonde hadden bedreven. Vriendschappen werden verbroken (zie vers 4). Daardoor kwamen zij meer en meer alleen te staan.

Zo is dat nog. Als God je bekeert, verlies je vrienden. Maar je krijgt ook vrienden. Want Gods Geest schenkt niet alleen liefde tot God, maar ook liefde tot degenen die uit Hem geboren zijn (1 Joh. 5:1). Die liefde behoeft je zelf niet te maken, maar word je geschonken. Zij is een gave! Maar tegelijk is het een opgave. En daarom klinkt de vermaning om elkander vurig lief te hebben. Immers, tussen ware Christenen dient een bijzondere betrekking te zijn.

Wat die liefde dan inhoudt? Het is geen algemene en natuurlijke liefde van het ene schepsel tot het andere schepsel. Geen liefde tot elkaar als broeders en zusters in Adam. Maar een zuivere liefde, die voortkomt vanuit het in-Christus-zijn. Het is een zelfverloochenende liefde die vanuit de gemeenschap met Christus wordt beoefend. Het is een vurige liefde, want er gloeit het vuur van de Heilige Geest in. Het is een bestendige, duurzame liefde, die niet afhankelijk is van je sympathie of je antipathie. Want de rechte liefde is tevreden om lief te hebben, zelfs al komt er geen wederliefde. Ze wordt evenmin gestempeld door je eigen voorkeur of gevoelens. Maar ze is gegrond in de vurige liefde van Christus tot de Zijnen. Daarom vloeit het alles uit de gezegende Borg en Middelaar. Levend door genade vanuit Zijn liefde, die alle kennis te boven gaat, is het onmogelijk om niet lief te hebben.

Het blijft echter een strijd. Want zelfs nadat de zoete liefde van God in Christus tot onze onbegrijpelijke verwondering invloede in onze ziel, om mij als een liefdeloze te verlossen, en als een vijand te verzoenen, dan nog is mijn oude natuur gericht op zondigen, zelfbedoeling, egoïsme, haten ... hoewel niet zonder smart! Daarom blijft de vermaning nodig: *'Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander'*.

Geliefde lezer(es), de Heere schenke veel van die ware, zuivere, hartelijke, innige, vurige liefde in het midden van onze gemeente. Want,

*Waar liefde woont,
Gebiedt den HEERE den zegen.
Daar woont Hij Zelf,
Daar wordt Zijn heil verregen.
En 't leven tot in eeuwigheid.*

Ds. D. Zoet.

➤ **Kerkdiensten D.V. juli 2018**

Wij nodigen u hartelijk uit om de kerkdiensten bij te wonen. De diensten worden gehouden in de 'Eben-Haëzerkerk'. U vindt dit gebouw aan de Diependorst 18a, naast verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preekhillaan 3. Dit rooster is in deze vorm vastgesteld eind mei 2018. Wijzigingen in dit rooster zijn daarom mogelijk.

Zondag 1 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk

Woensdag 4 juli

19.30 uur: Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 8 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 15 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 18 juli

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 22 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 29 juli

9.30 uur: student A.J. Speksnijder, Ouderkerk aan den IJssel
18.30 uur: student A.J. Speksnijder
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

➤ **Uit de berijmde Psalmen**

Psalm 8 : 4

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

➤ **Aandachtspunten bij de diensten**

Lezen en zingen

In de diensten lezen wij de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een oude Bijbelvertaling (1637), die gemaakt is op basis van een zeer betrouwbare vertaalwijze. Daarbij is met nadruk recht gedaan aan de oorspronkelijke talen waarin de Bijbelboeken geschreven zijn.

Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Wij zijn gewend zelf een Bijbel met psalmboek mee te brengen.

Mocht u niet over (deze versie van) de Bijbel en het psalmboek beschikken, leent u dan gerust een exemplaar bij de koster.

Collecten

In iedere kerkdienst zijn drie collecten. Onder de kerkdiensten staat voor welk doel de eerste en derde collecte van die dienst bestemd zijn. De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Kleding

In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vrouwen en meisjes wordt gevraagd in rok of jurk (liever dus niet in broek) te komen en een hoofddeksel te dragen. Dit verzoek is gegrond op de Bijbel, zie 1 Korinthe 11.

Zitplaatsen

De meeste zitplaatsen zijn tijdens alle diensten vrij, met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen (zoals bijvoorbeeld voor de bhv'ers). De koster is u desgewenst behulpzaam.

Ringleiding

In de kerk is ringleiding aanwezig.

Hulp koster

Mochten zich tijdens de dienst omstandigheden voordoen, waardoor u de kerk moet verlaten, dan zal de koster of een bhv'er u hulp aanbieden.

Parkeren

Bij de 'Eben-Haëzerkerk is parkeergelegenheid, terwijl ook gebruik gemaakt kan worden van de parkeergelegenheid nabij het busstation aan de Stationsweg of het parkeerterrein van de voormalige Rabobank, Hofdijksweg 20. Als u eventueel in de wijk rondom het kerkgebouw parkeert, let u dan op het *vrijhouden van uitritten* e.d.

Kinderoppas

Er is de mogelijkheid om onder de morgenkerkdienst van onze gemeente de jongere kinderen naar de kinderoppas te brengen. De kinderoppas is in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer en bestaat uit twee groepen, een groep van 0 - 2 jaar en een groep van 2 - 4.

- de kinderen zijn allemaal welkom in de grote zaal; leeftijd 0-2 jaar maakt gebruik van de rechterkant van de zaal, leeftijd 2-4 jaar de linkerkant; er is een scheidingswand aanwezig.
- Het doel van de kinderopas is dat u als ouders samen naar de kerk kunt.
- We gebruiken voor het brengen en halen van de kinderen de ingang van de kerk en kunt u door de hal van de kerk naar verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
- Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur.
- De tassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderopaszaal.
- Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat!
- Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven, dit in een tas, beker met NAAM er op. Geef niet teveel mee. Graag alle spulletjes met naam erop.
- We zouden het fijn vinden dat er verschoonkleding meegegeven wordt.
- Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt. met naam erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis gaat.

Indeling van de ochtend:

- 9.00 uur – 9.30 uur : binnenkomst van kinderen, de kinderen spelen
- 10.00 uur : eet – drinkmoment, kinderen nemen zelf alles mee
- 10.10 uur : voorlezen uit de kijk- en luister-Bijbel
- 10.25 uur : kinderen gaan naar wc en evt. verschoenen
- 10.30 uur : kinderen spelen of kleuren
- 10.45 uur : alles schoonmaken en opruimen
- 10.55 uur : psalmen zingen met de kinderen

➤ Diversen

Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’

De bibliotheek (tel. 0187-683896) is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op vrijdag is de bibliotheek open van 19.00 tot 20.00 uur. De bibliotheek is gevestigd in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ en omvat theologische lectuur, geschiedenis, leesboeken voor ouderen, jeugd en kinderen. U kunt boeken lenen voor 20 cent per boek.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

De catalogus kunt u op internet vinden: www.hhgouddorp.nl/bibliotheek

Collectebonnen

De collectebonnen zijn, in de volgende coupures:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,00)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,00)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,00)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,00),

op de bovengenoemde openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek ‘Eben-Haëzer’. Betalen kan uitsluitend met PIN-pas.

➤ Gedicht

Het gebroken pootje

Aan de helling des bergs in een eenzame hut
Zat een herder, omringd door zijn schapen.
Op een leger van stro en vlak naast hem lag
Een lam, dat verwond scheen te slapen.

Is dat schaapje daar krank? Vroeg een wandelaar, die
Het hoofd door de deur had gestoken.
Ach neen, sprak de herder, en streefde het zacht,
Het heeft een van zijn pootjes gebroken.

Ach arme, hoe jammer, hoe is dat geschied?
Zei de vreemdeling met droevige ogen.
'k Heb het zelve gedaan, sprak de herder,
Ik mocht zijn onwil niet lager gedogen.

'k Heb dagen en maanden geduldig getracht
Dit schaapje met liefde te leiden.
Ik gaf het van 't beste, ik voerde het zacht
Langs koele en grazige weiden.

Maar luisteren wilde het nimmer, ach neen,
Naar mij niet en niet naar mijn honden.
Steeds ging het zijn weg, soms heel hoog in 't geberg't
'k Heb het vaak bij een afgrond gevonden.

'k Heb het éénmaal gered uit des adelaars klauw
Het bleef in een doornenhaag steken.
Het ergste van alles was: and'ren volgden zijn spoor
Dat is mij dikwijls gebleken.

'k Ben herder reeds lang en ik zag maar één weg
Om 't voor groter gevaar te bewaren.
Ik brak toen zijn pootje; het heelt spoedig weer.
O, 'k had het die pijn willen besparen.

Eerst was het heel kwaad, het schopte, het beet,
Van voedsel wilde 't ook niet weten.
Ik verbond zacht zijn pootje en bedroefd ging ik heen,
Maar zo'n schaapje kon het toch niet vergeten.

Toen ik weerkwam, keek het deemoedig mij aan
En likte mijn handen zo blijde.
En steeds geeft het acht op de klank van mijn stem
En wijkt nu niet meer van mijn zijde.

't Is beter haast en straks gaat het weer mee
Maar ik blijf nog zijn pootje verbinden.
In mijn kudde, dit weet ik, is nergens voortaan
Zo'n gehoorzaam schaapje te vinden.

Goedenacht, zei de vreemd'ling en wendde zijn schreên
Om verder zijn weg te bewandelen.
Zou de hemelse Herder, zo vroeg hij zich af
Ook niet dikwijls met zijn schaapjes zo hand'len?

➤ **Kerkdiensten D.V. augustus 2018**

Woensdag 1 augustus

19.30 uur: Ds. N. van der Want, Barneveld
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 5 augustus

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 12 augustus

9.30 uur: Ds. A.C. Uitslag, Urk
18.30 uur: Ds. A.C. Uitslag
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 15 augustus

19.30 uur: Ds. G. Kater, Waarder
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 19 augustus

9.30 uur: Ds. P. de Vries, Boven-Hardinxveld
18.30 uur: Ds. P. de Vries
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 26 augustus

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

➤ **Uit de berijmde Psalmen**

Psalm 116 : 1, 2 en 3

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hooft mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

➤ **Gedicht**

Eén ding is nodig

Indien ik de talen der mensen sprak
En der engelen taal,
Ik ware, zo mij de liefde ontbrak,
Een luidende schel, een klinkend metaal.

Indien ik de toekomst las
En profeteerde,
En alles, wat verborgen was,
Verstond en leerde,
Indien ik dat geloof bezat,
Dat bergen verzet, maar de liefde niet had,
Ik ware niets - een ledig vat.

Indien ik ook tot onderhoud
Des armen al mijn goed en goud
Had uitgedeeld, zo ik mijn leven
Als offerande had gegeven,
Indien ik mijn lichaam verbranden liet,
Wat nuttigheid zou het mij geven,
Had ik de liefde niet.

Jacqueline van de Waals (1868-1922)

➤ Liefde tot God – geen nieuw gebod

Fijn! Een poosje vakantie in de mooie omgeving van Ouddorp. Ik hoop dat je hier kunt ontspannen en uitrusten. Misschien heb je wel examen gedaan of een drukke tijd achter de rug. Zorgen over je eigen gezondheid of die van iemand die je lief en dierbaar is. Andere dingen die je zo bezig kunnen houden, het kan zoveel zijn. Als ik je een advies mag geven, ga eens op een stille avond naar het strand. Luister naar het ruisen van de golven, snuif de zoute lucht op en verheug je in je Schepper die dit alles zo mooi gemaakt heeft. Waar je met je dankbaarheid naar toe mag, maar die ook je zorgen kent. Leg het maar in Zijn handen.

Als je dan terugkomt in je vakantieverblijf is het goed om je Bijbel eens te pakken, het Woord van onze God waarin Hij ons laat zien wie Hij is. Het thema van deze zomergids is 'liefde'. Is het je al eens opgevallen dat er ook in de Bijbel veel over liefde geschreven wordt en dat op plaatsen waar we eigenlijk niet of weinig bij stil staan? De tweede zendbrief van Johannes is zo'n gedeelte. Een heel klein briefje van maar één hoofdstuk, maar zo vol van goede raad. Lees je mee?

2 Johannes

1 De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;

2 Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid:

3 Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

4 Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader.

5 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.

6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zoudt wandelen.

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

8 Ziet toe voor uzelf, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

12 Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.

13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

Johannes (ook wel de apostel van de liefde genoemd) schrijft deze brief aan een vrouw en haar kinderen. Wie ze was weten we niet. Wel blijkt uit het Grieks dat ze een voorname vrouw moet zijn geweest. Johannes heeft haar en haar kinderen lief. Niet alleen met een aardse oprechte liefde, maar ook met een geestelijke liefde omdat ze verbonden waren in Christus. En ook omdat ze verbonden zijn in de waarheid, zo lezen we in vers 2. Johannes wenst deze vrouw en daarmee ons (want niets staat voor niets in de Bijbel) een hartelijke gelukwens toe. *'Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.'* Hij bidt om genade, barmhartigheid en vrede in liefde en waarheid. Als dat door God geschonken wordt, komen we niets tekort.

De oude Johannes komt met een diep liefdevol verzoek: *'En nu bid ik u'*. Een bijzondere vraag. De oude apostel vraagt niet iets bijzonders voor zichzelf, maar hij vraagt heel eenvoudig *'dat wij elkander liefhebben'*. En dat is geen nieuw gebod, door al de eeuwen heen klinkt dit gebod. Zegt de Heere zelf niet door de mond van Mozes in Leviticus 19 vers 18 *'(..) gij zult uw naaste liefhebben als uzelf; Ik ben de HEERE.'* En de Heere Jezus bevestigt dit gebod in Zijn afscheidstoespraak (Johannes 15 vers 12) *'Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkterwijs Ik u liefgehad hebt.'* En waaruit bestaat die liefde dan? Johannes zegt het in vers zes: *'En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden.'* Onze liefde tot God en onze naaste blijkt uit onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden. En ook dat is niet nieuw, maar het wordt ons in heel de Bijbel voorgehouden. Zegt de Prediker het ook niet in hoofdstuk 12: *'Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.'*

Een belangrijke opdracht dus die de oude apostel liefdevol aan ons hart legt. Een opdracht waar wij gehoor aan moeten geven. Vanuit onszelf onmogelijk, maar er is hoop, want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Moet je belijden met de dichter van Ps. 119 (vers 13): *'Hoe kleeft mijn ziel aan 't stof! Ai, zie mijn nood?'* Breng je nood bij Hem, Hij wil Zijn Liefde in je hart uitstorten! Of mag je met diezelfde dichter het 18^e vers meezingen?:

*Doe mij op 't pad van Uw geboden treên;
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen;
Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
O HEER, naar Uw getuigenis alleen;
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.*

Ik wens je een gezegende vakantie!

A K.

➤ Uit de Bijbel

1 Korinthe 13

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzetste, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

➤ Bijbelverhaal voor de jeugd

De Goede Herder

'Ik ben de goede Herder: de goede herder stelt zijn leven voor de schapen'
Johannes 10:11

De Heere Jezus is al een tijd op aarde. Hij heeft al veel wonderen gedaan. Hij heeft al vaak laten zien dat Hij de Zoon van God is. Nu geloven toch zeker bijna alle mensen van Israël wel in Hem?

Nou, dat denk je misschien, maar kijk eens naar die mannen die daar staan? Ze kijken argwanend naar de Heere Jezus. Het zijn farizeeën. Ze weten over het Woord van God. Maar dat de Heere Jezus de Zoon van God is... dát geloven ze niet! Ze vinden zichzelf zo goed. Ze hebben echt géén Zaligmaker nodig.

Geloof jij wél dat de Heere Jezus de Zoon van God is? En heb je Hem als Zaligmaker nodig? Voor de vergeving van je zonden? Zonden zijn dingen die je fout doet. Die grote mond tegen je moeder, ruzie met je broertje, lelijke gedachten over iemand uit je klas... en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar weet je wat zonde eigenlijk is? Alles, waarmee we de Heere niet eren. En als we daarnaar kijken, dan is ons hele leven vol zonde. Want we denken toch altijd als eerste aan onszelf? Of wij het wel naar onze zin hebben? En dan pas aan de Heere? En hoe vaak denken we helemaal niet aan de Heere? Daarom... echt iedereen heeft de Heere Jezus nodig als Zaligmaker! Maar zie je het zelf ook al in? Dat is een hele belangrijke vraag.

De Heere Jezus kent onze gedachten. Hij kent ook de gedachten van de farizeeën. En Hij gaat weer preken. Een preek voor hen, voor Zijn discipelen, maar ook voor jou!!

'Ik ben de goede Herder', zegt de Heere Jezus. Heb je weleens een herder gezien? Een herder heeft schapen. En weet je wat nu zo mooi is? Dat de schapen de stem van de herder kennen. Als jij een schaap roept, komt ze niet naar je toe. Maar als de herder roept... O kijk, daar komt al een schaap, en daar nog één. Allemaal willen ze naar de herder toe.

'Zo is het ook met Mijn schapen', zegt de Heere Jezus. 'Ik ken Mijn kinderen allemaal. Ik weet hun namen. En Mijn kinderen kennen Mij. Ze horen Mijn stem en volgen Mij.'

Dat is mooi! Dat is een wonder. Ja, want die kinderen van de Heere zijn zondige mensen. Ze doen de Heere nog elke dag verdriet. Maar ze hebben Hem ook lief gekregen. Met hun hele hart. Ben jij al zo'n schaap van de goede Herder?

Daar gaan de schapen. Ze lopen de kooi uit, achter de herder aan. In Israël zijn veel gevaarlijke wilde dieren. De herder moet goed op zijn schapen passen. Hij kijkt de hele dag om zich heen. Ziet hij daar niet een wolf? Hij legt een grote steen in zijn slinger. Hij richt de slinger op de wolf. Daar vliegt de steen al door de lucht. De wolf wordt geraakt. Huilend rent het dier weg. Gelukkig! Voorlopig zijn de schapen weer veilig. De herder houdt de wacht.

Maar soms is het heel anders. Er zijn ook mannen die niet goed voor de schapen zorgen. Het zijn huurlingen die de plaats van de herder innemen. Ze zijn bang voor gevaarlijke, wilde dieren. En als er een wolf komt, pakken ze niet hun slinger. Nee, dan laten ze de schapen in de steek. En de wolf kan de schapen zo verscheuren. Wat zijn dat slechte herders!

'Zo ben Ik niet', zegt de Heere Jezus. 'Ik ben de goede Herder. Ik zorg voor Mijn schapen. Ik geef zelfs Mijn leven voor hen.' Straks zal de Heere Jezus lijden en sterven. Voor de zonden van Zijn kinderen. Maar ook daarna zorgt de Heere Jezus voor Zijn kinderen. Want Hij is opgestaan uit de dood. En naar de hemel gevaren. Bij Zijn Vader is Hij nu. Om voor Zijn kinderen te bidden. Ben jij al een schaap van de goede Herder?

Luister, de Heere Jezus zegt nog meer: 'Ik heb nog andere schapen. Schapen die Mij nog niet kennen. Ik zoek hen op. Ik breng hen in Mijn stal.' De Heere Jezus bedoelt: er zijn grote mensen en kinderen die Mij nog niet kennen. Maar ze moeten wél Mijn schapen worden. Omdat Zijn Vader, de Heere in de hemel, dat wil. Hij zorgt ervoor dat ze het Woord van God horen. In de kerk. Of thuis. Of nu, doordat je dit Bijbelverhaal leest!! En Hij maakt die mensen en kinderen tot Zijn schapen!

Oh, dat is een heerlijk wonder!

De deur van de schaapskooi staat nog steeds open. Heel veel schapen heeft de Heere Jezus er al binnengebracht. En als je in de schaapskooi bent... kun je weleens wegllopen. Maar je komt altijd weer terug. Omdat de Heere ervoor zorgt dat je niet zonder de goede Herder kunt leven. En niet zonder Hem kunt sterven. Ben je al een schaap van de goede Herder? Dan alleen is het goed!

Dit Bijbelverhaal kun je lezen in de Bijbel. Het staat in Johannes 10.

➤ Gedicht

Gods liefde-oog

Hoe liefdevol zag 't heilig oog des Heeren
op hen, die Hij verloor in d'eeuwigheid!
Gods liefde zal, de hellemacht ten spijt,
door Christus arbeid eeuwig triomferen.

Gods oog van liefde rust ook in de tijd
op al de Zijnen, die Hij zal bekeren,
die Hij door Woord en Geest Zijn weg zal leren,
die Hij zal brengen tot de zaligheid.

Gods oog van liefde ziet hen in hun sterven,
wanneer ze waden door de doodsjordaan,
waarin de Heiland hun is vóórgedaan,
om eeuwig leven voor hen te verwerven.
Zo is voor al Gods kind'ren sterven – erven.
Gods liefde zal in eeuwigheid bestaan.

Christien de Priester (1930-2012)

➤ Puzzel

Los de rebus op. De oplossing is afgeleid van een gedeelte uit Johannes 10. Kun je deze Bijbelteksten, waar de oplossing op gebaseerd is, ook vinden in je Bijbeltje

 -N	Vader	heeft	 B = M
 D = F	omdat ik	 Dolf = M	
geef om	 K = T	 -R	weer
 B = TE	te	 Z = N	.

Niemand	 P = N N=M +T	Mijn	Leven,
 -S		het	Z + 11.

➤ **Uit de berijmde Psalmen**

Psalm 23:1

De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden
aan d' oevers van zeer stille waat'ren, leiden
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam, mijn treden
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

➤ **Verhaal**

Het is in het jaar 1927 dat in de USA de grote crisis begint. Een jonge man, pas getrouwd, vertrekt naar de stad om daar werk te gaan zoeken. Door de stad stroomt een rivier waarover een spoorbrug gebouwd is. Aan de ene zijde is een brugwachtershuisje gebouwd, waarin de brugwachter zit. Hij doet de brug open wanneer er schepen door moeten varen. De jonge man solliciteert naar dit baantje en wordt aangenomen.

Met veel liefde doet hij dit werk. Na enige tijd wordt in het gezin van deze brugwachter een zoontje geboren, Gray. Als Gray acht jaar is, neemt zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug en zegt tegen hem: "Ik wil je laten zien hoe de brug werkt." Het is een grote belevenis voor de jongen om te zien hoe alles werkt. Voor ze in het wachthuisje zijn, moeten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug is. De hele morgen zit Gray te kijken hoe de zeilschepen onder de brug door varen en de treinen eroverheen rijden. De middagpauze komt. Vader zegt tegen hem: "We gaan naar beneden om ons brood op te eten." Terwijl ze zitten te eten, het is twaalf minuten voor twee, hoort vader plotseling de fluit van de trein. De tijd gaat zo snel nu, samen met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten is. Vader springt op en zegt tegen Gray: "Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug naar beneden zakt en de trein erover heen kan gaan." Hij heeft net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging komen en de brug naar beneden komt, of hij hoort een luide schreeuw van zijn zoon Gray: "Vader, help mij!" Het was de brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelopen. Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen weer in een ander rad grepen. Vader ziet hoe zijn kind steeds dichterbij de in elkaar grijpende tanden van de raderen komt. In een fractie overlegt hij wat hij moet doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken zodat de brug open blijft staan, of... Plotseling denkt hij aan de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moet een beslissing nemen. Zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zullen vinden in de rivier. Terwijl hij daarover denkt, hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon. De brugwachter zegt tegen zichzelf dat hij nu niet zijn vaderhart mag laten spreken, omdat hij die mensen redden

moet. Hoe vreselijk het ook is, maar hij moet zijn zoon laten sterven. Hij hoort zijn zoon Gray schreeuwen als hij gedood wordt door de in elkaar grijpende tanden van de kamraderen. Op dat moment staat de brug in de goede positie voor de aansnellende trein. Het hart van de vader wordt verscheurd en hij schreeuwt het uit. Dan komt de trein voorbij. Hij ziet de conducteur die op zijn horloge kijkt. Hij ziet een man in de trein zitten die zijn pijpje rookt. Een ander leest de krant. In een volgende wagon ziet hij mensen bij elkaar staan, zij maken grappen en lachen. Sommigen eten een ijsje. En oh, hij gaat bijna door de grond...hij ziet een jongen die er precies zo uit ziet als zijn eigen zoon. Hij zou wel door de ramen willen schreeuwen: "Mensen, kinderen, beseffen jullie dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost?" Maar zij hebben geen enkel vermoeden van wat daar beneden net heeft plaatsgevonden. Iedereen is bezig met zijn eigen dingen. De brugwachter denkt: "O, hadden deze mensen er maar een voorstelling van hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden."

Dit verhaal is waar gebeurd en ik hoor het jou al zeggen: "Wat een wonderlijke liefde." Nou, dat is zeker!! Ieder die dit leest beseft hoe het hart van deze brugwachter heen en weer is geslingerd. De trein, die voorbijraast met al die mensen erin, die echt totaal niets weten van het vreselijke ongeluk, wat daarnet met zijn zoontje is gebeurd. En dan de reden erbij: Om hun leven te bewaren en te redden !

Dit verhaal is niet alleen waargebeurd, het is ook nog eens een prachtige verwijzing. Het doet ons namelijk denken aan hetgeen de apostel Johannes gezegd heeft: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:9).

En de bekende tekst uit Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Het is net als in het verhaal van de brugwachter. Al weet en beseft een mens helemaal niet dat er zo'n groot offer is gebracht (nl. dat God de Vader Zijn Zoon overgegeven heeft in de dood opdat wij zouden behouden worden), toch is dat offer wèl gebracht. Nu kun je voorbeelden natuurlijk nooit helemaal toepassen op de waarheid, maar een klemmende vraag wordt toch wel duidelijk door deze geschiedenis: Hoe ben ik tegenover God de Vader, die Zijn eigen Zoon liet doden en sterven aan het kruis om alle zonden, opdat ik van de zonde verlost kan worden? Ga eens met deze vraag op de knieën en bid of de Heere je hart en verstand wil verlichten, zodat je echt gaat zien wie de Heere is en wie de Heere Jezus, Gods zoon is! Bid om geloof, dat de Heere Jezus alleen voor jouw zonden kan betalen en bid om de Heilige Geest. Hij wil je alles in gedachten brengen om God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest beter te leren kennen!

➤ **Kleurplaat**



➤ Een waardeloos schilderij

Het volgende verhaal met een strekking over een *waardeloos* schilderij(?) troffen we aan in IDEA (Evangelische Alliantie).

'Er was eens een zeer vermogend man, die met zijn zoon een passie deelde voor het verzamelen van kunst. Samen bereisden zij de hele wereld om kunstschaten aan hun verzameling toe te voegen. Kostbare werken van Picasso, Van Gogh, Monet en vele anderen sierden de wanden van hun monumentale villa.

De al wat oudere weduwnaar genoot ervan om zijn enige kind te zien uitgroeien tot een ervaren kunstverzamelaar. Het zakeninstinct van zijn zoon en zijn oog voor kunst vervulden de vader met trots, als ze moesten onderhandelen met kunstverzamelaars over de hele wereld. Tot de winter kwam en er oorlog uitbrak. De zoon vertrok om in het leger te dienen. Na een paar weken kreeg zijn vader een telegram. Zijn geliefde zoon werd vermist. De kunstverzamelaar wachtte in spanning op verder nieuws. Hij vreesde dat hij zijn zoon nooit meer zou zien. Een paar dagen later werd zijn vrees bewaarheid. De jonge man was gesneuveld terwijl hij een gewonde medesoldaat naar een medische post bracht. Eenzaam en verscheurd door verdriet ging de vader het paasfeest tegemoet. De vreugde van dit feest, dat altijd zo veel betekende voor hem en zijn zoon, zou zijn huis in het vervolg voorbijgaan.

Op de paasmorgen werd de sombere oude man wakker van de bel. Hij liep naar de voordeur. De meesterwerken aan de muren herinnerden hem eraan dat zijn zoon niet meer thuis zou komen. Toen hij de deur opende, stond daar een soldaat met een groot pak in zijn armen. Hij stelde zichzelf voor en zei: "Ik was een vriend van uw zoon. Toen hij stierf probeerde hij mij te redden. Mag ik even binnen komen? Ik wil u iets laten zien".

Ze raakten aan de praat. De soldaat vertelde hoeveel de jonge man had gesproken over zijn vader en diens liefde voor kunst. "Ik ben zelf ook kunstenaar", zei de soldaat, "en ik wil u dit geven." Toen de oude man het papier afwikkelde, kwam er een portret van zijn zoon tevoorschijn. Hoewel een kenner het schilderij nooit zou beschouwen als het werk van een genie, was het gezicht van de jonge man toch op treffende wijze tot in detail afgebeeld. De oude man werd overmand door emotie. Hij bedankte de soldaat en beloofde het portret boven de schoorsteenmantel te hangen. Een paar uur later, nadat de soldaat was vertrokken, voegde hij de daad bij het woord. Hij hing het schilderij aan de wand op de plaats die hij genoemd had. Een kostbaar werk van tienduizenden guldens moest ervoor wijken. Daarna ging de vader in zijn stoet zitten en bracht de paasdagen door met zijn ogen gericht op het geschenk dat hij gekregen had. In de dagen en weken die volgden begon de oude man te beseffen dat zijn zoon weliswaar niet meer bij hem was, maar dat de jongen voortleefde in de mensenlevens die hij had aangeraakt. Hij hoorde dat zijn zoon tientallen gewonde soldaten had gered voordat een kogel zijn eigen hart tot stilstand bracht.

Toen hem het ene na het andere verhaal bereikte over de heldenmoed en de offerbereidheid van zijn zoon, begonnen trots en voldoening het gemis van de vader te verzachten. Het schilderij van zijn zoon werd zijn meest kostbare bezit. Al de andere stukken, waar musea over de hele wereld met jaloezie naar keken, zonken hierbij in het niet. Hij vertelde zijn burens dat dit schilderij het grootste geschenk was dat hij ooit had gekregen.

Het volgende voorjaar werd de oude man ziek en stierf. De kunstwereld wachtte ademloos op wat komen ging. Nu de verzamelaar was overleden, evenals zijn enige erfgenaam, zouden alle kunstwerken worden geveild. Het testament van de oude man bepaalde dat deze veiling moest worden gehouden op eerste paasdag, de dag waarop hij zijn grootste geschenk had ontvangen.

Toen de dag aanbrak, stroomden kunstverzamelaars van over de hele wereld toe om te bieden op de wereldberoemde schilderijen. Dromen zouden werkelijkheid worden deze dag; velen zouden roem verwerven en na afloop zeggen. "Mijn collectie is de fraaiste".

De veiling begon met een stuk dat geen enkel museum op zijn verlanglijstje had staan. Het was het schilderij van de zoon. De veilingmeester vroeg om een eerste bod. Stilte. "Wie geeft me een bod van honderd gulden?" vroeg hij. Minuten gingen voorbij. Niemand reageerde. Toen kwam er een stem achter uit de zaal. "Wat interesseert ons dat schilderij? Het is gewoon een portret van zijn zoon. Laten we het vergeten en verder gaan met de kunst". Van diverse kanten kwam bijval. "Nee, dit stuk moet eerst verkocht worden", zei de veilingmeester. Tenslotte nam een vriend van de oude man het woord. "Wilt u genoeg nemen met een tientje? Meer heb ik niet. Ik heb de jongen gekend, dus ik wil het portret graag hebben."

"Ik heb een bod van tien gulden. Wie biedt meer?", vroeg de veilingmeester. Opnieuw stilte. Toen zei hij: "Eenmaal, andermaal... verkocht". De hamer viel. Er ontstond geroezemoes. Iemand riep uit: "Nu kunnen we doorgaan en bieden op die kostbare stukken!" Maar de veilingmeester keek de zaal in en kondigde aan dat de veiling voorbij was.

Verbijstering en ongeloof in de zaal. Iemand stond op en zei: "Hoe zo, de veiling is voorbij? We zijn hier niet gekomen voor de zoon van de een of andere ouwe vent. Hoe zit het met al die kostbare schilderijen? Er staat hier voor miljoenen aan kunst. Ik eis uitleg van u!"

De veilingmeester antwoordde: "Het is heel eenvoudig. In het testament van de vader staat: wie de zoon neemt, krijgt de rest erbij".

Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft.
(1 Johannes 3:16)