

➤ Uit de Bijbel

Psalm 32:1 t/m 11

1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.

4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij vergaapt de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.

6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.

7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.

8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.

9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.

10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.

11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.

➤ Ter overdenking

Gered uit groot gevaar

Daarom, zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is (Hand. 27:25)

Als gevangene op reis

Eindelijk is het dan zover: Paulus is op weg naar Rome. Dat is geen kleinigheid, een zeereis van Caesarea naar Rome! Meevaren in een vrachtschip dat meerdere havens aandoet. Met allerlei medepassagiers aan boord. En niet van het beste allooi... soldaten, matrozen, gevangenen...

De man die het Evangelie in Rome moet brengen, gaat daarheen als een gevangene. Temidden van een bont gezelschap. Want de discipel is niet boven zijn Meester. Zijn Meester bewoog Zich tussen tollenaars en zondaars. En aan het einde van Zijn leven werd Hij zelfs met de misdadigers gerekend. Achter Hem mag Paulus aankomen. Om Zijns Naams wil moet hij smaadheid lijden.

Onder leiding van een hoofdman was hij samen met nog andere gevangenen in Caesarea scheep gegaan. Eerst zouden ze oversteken naar Griekenland en vandaar naar Italië. Hoewel in het begin alles letterlijk 'voor de wind' scheen te gaan, was Paulus niet blijmoedig gestemd. Hij waarschuwt met ernst: Mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven (vers 10).

Maar die waarschuwing werd niet ter harte genomen. Wat dacht zo'n gevangene, een wetsleraar wel? Zou die soms verstand hebben van de zee of het weer? Er staat: De hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd (vers 11). Deze ervaren zeelui dachten het beter te weten...

Wat geloven wij?

Natuurlijk hechten de mensen aan boord van het schip ook meer waarde aan hun oordeel dan aan het oordeel van Paulus. Vindt u dat vreemd? Nee toch? Zo zijn wij toch ook? We geloven veel liever dat het allemaal wel mee zal vallen, dan dat alles tegen zal lopen. Echter, Paulus is een dienstknecht van God. Hij bracht geen eigen boodschap, maar het Woord van God. En dat Woord gaat altijd dwars in tegen hetgeen wij wensen en hopen. Als iedereen roept: Vrede, vrede en geen gevaar, waarschuwt dat Woord voor een haastig verderf. Maar het omgekeerde is ook waar. Want als het even later tegenloopt en allen aan boord denken: We vergaan, zegt Paulus: Mensen, er zal niets gebeuren.

Hoe weet de apostel dat? Is dat soms een hoopvolle gedachte van hem zelf. Nee, Paulus heeft een vaste zekerheid. Er heeft een engel bij hem gestaan. En die boodschapper van God heeft Paulus in de nacht verzekerd dat hij en allen met hem gespaard zouden worden. Engelen zie je niet. Toch zijn ze er. Gods Woord zegt: De engel des Heeren legert zich rond degenen die Hem vrezen. Dát is het geheim!

Een engel des Heeren

Of Paulus de engel die 's nachts bij hem stond gekend heeft, doet er niet toe. Hij kent de God van de engelen. Hij zegt van Hem: Wiens ik ben, Welken ik ook dien (vers 23). Dat is een groot wonder. Want van nature zijn we niet het eigendom van God en van Zijn Christus. Van nature dienen we niet de Heere, maar de zonde, de wereld, de duivel, ons eigen vlees. Dat had Paulus ook gedaan. Hij had op de meest nauwkeurige manier als farizeeër geleefd. Alleen om er zelf iets mee te worden. Maar daar is verandering in gekomen. Op de weg naar Damascus heeft hij het van de Heere mogen verliezen. Daar heeft de Heere hem overwonnen en ingewonnen. En vanaf dat ogenblik is alles anders geworden. Later zal hij belijden: We leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem Die voor ons gestorven en opgewekt is. Nu heeft de Heere het voor het zeggen gekregen.

Wiens ik ben, Welken ik ook dien. Dat is nodig, Hem toe te behoren, Hem te dienen. Want de storm kan onverwachts opsteken. Ineens kunnen we midden in een schipbreuk terecht komen. Het kan zo donker worden, dat we geen hand meer voor de ogen zien. En al zouden we er in dit leven nog goed van

afkomen, eens steekt de allerlaatste storm op. En dan? We hebben een rustpunt nodig wanneer alles ons ontvalt. Alleen in Hem zijn we veilig en geborgen.

Als alle mensen moeten zwijgen dan hebben zij die de Heere vrezen wat te zeggen. Kijk maar naar de geschiedenis.

Grote storm

Wat zijn de krijgsknechten en zeelieden bang. Hun ziel versmelt van angst. De gevreesde en beruchte Euroklydon, een orkaanachtige stormwind, had het schip waar Paulus zich op bevond in een enkel ogenblik helemaal stuurloos gemaakt. De bemanning stelde alles in het werk om het schip te redden. Maar er was weinig te redden aan. In het vreselijke noodweer werd alles overboord gegooid wat weggegooid kon worden. Ze voelden allemaal wel aan waar het op uit zou lopen: op schipbreuk. Ze hebben uiteindelijk niets anders dan de dood voor ogen. Maar dan, midden in die vliegende storm, in die hopeloze situatie, neemt Paulus het woord. Hij gaat staan. Mannen, zegt Paulus, het was niet nodig geweest, als er naar mij geluisterd was. Ik heb destijds voorzeggd dat het slecht zou aflopen. Maar u hebt toch doorgezet... Zeg, moet Paulus soms gelijk hebben? Op die manier van: je hebt toen niet willen luisteren, dat heb je er nu van? Wie niet horen wil, moet maar voelen!?

Nee! Paulus vecht hier niet voor zijn eigen eer, hij neemt het op voor de eer van zijn God. Het niet luisteren naar Paulus, was in feite ongehoorzaamheid aan God! Want de waarschuwing kwam niet van Paulus, maar van die God in Wiens dienst hij staat.

Eigen schuld

We hebben onze ellende te wijten aan onze eigen schuld. We hebben niet willen luisteren. We hebben onszelf in de nood en in de ellende gebracht. Het was niet nodig geweest. Dat moeten Gods knechten altijd weer verkondigen.

Dat is geen hardheid, al komt het misschien wat hard over. Het is juist liefde. Want de Heere wil niets liever dan die zondaar behouden, hem redden van het verderf. Want Hij wil dat we uit die nood tot Hem zullen gaan roepen: Heere, nu kon ik mezelf wel in de ellende storten, maar nu kan ik mezelf nooit meer uit die ellende verlossen!

Wat wordt dan het Evangelie kostbaar. Het Evangelie van Hem Die hulpelozen en reddelozen trekt en verlost door Zijn verzoenend bloed. Wanneer de baren en golven van Gods toorn over ons heengaan, en dat om onze eigen schuld, en we mogen dan zien op Hem Die erdoor héén gegaan is en Die erin ondergegaan is om een volk te verlossen dat jammerlijk moest omkomen.

Vertrouwen des geloofs

Nu gaat Paulus bemoedigen. Mannen, zegt Paulus, zijt goedsmoeds, want ik geloof God, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Temidden van het woeden der elementen en een radeloze bemanning zien we een kalme apostel.

Paulus heeft ondanks het groot gevaar, door het geloof, vertrouwen op zijn God. Nee, het is niet zo, dat hij zijn ogen heeft toegesloten voor het gevaar. Want hij ziet het gevaar. Maar geliefde lezer(es), tegelijk ziet hij méér. Hij mag

door Gods Geest gewerkt, met ogen des geloofs, zien op de Heere. Hij mag Hem geloven op Zijn Woord. Het oprechte geloof in het hart van Gods kinderen is een houdbaar geloof. Dat houdt het in de moeilijkste omstandigheden. Juist in de storm wordt het werk van God beproefd. Paulus belijdt: Ik geloof Gode. Hij mag op goede gronden gerust zijn. God staat immers aan zijn zij. Hij vertrouwt zich restloos toe aan de Heere en aan hetgeen Hij beloofd heeft. En nooit is een van de Zijnen in die weg met de Heere beschaamd uitgekomen. Leeft u uit dat geloof? Dat is een geschonken leven op de beloften Gods. Een leven dat gebonden is aan de troon der genade.

Veilige haven

Hier hebt u het kenmerk van zaligmakend geloof. Dat is geen mooi-weer-geloof. Maar het is dát geloof, dat gegrond is op het vaste en onwankelbare Woord van God. Het is het Woord dat zegt dat we verloren liggen, maar ook dat er redding, dat er ontkoming is aan het gericht.

Inderdaad, de bulderende storm, de opgezweepte golven en het krakende schip maken het Paulus verre van gemakkelijk. Maar Paulus is zeker van zijn zaak. Want de Heere heeft het immers gezegd: God heeft u geschonken allen, die met u varen (vers 24). Alle mede-opvarenden zullen het er levend afbrengen. En dat alleen terwille van de behouden aankomst van Paulus! Of liever: terwille van de voortgang van het Woord.

Calvijn merkt op: hier zien we precies het tegenovergestelde van Jona. Om die ene ongehoorzame profeet wierp de Heere een grote storm op de zee, zodat al die mensen dreigden om te komen. Maar hier brengt de Heere al die mensen behouden aan land omdat die ene apostel behouden moet worden. Maar - zegt Calvijn - in beide gevallen gaat het om de voortgang van het Woord.

God heeft u geschonken. Het is net of Paulus al die mensen krijgt! Want Paulus heeft gebeden voor al die mensen. Gods kinderen hebben niet alleen een woord voor de wereld, maar ook een gebed voor de wereld. En de Heere heeft het gebed verhoord. Paulus heeft ze gekregen op zijn gebed. Dat heeft God hem zelf gezegd. En op dat Woord doet Gods Geest hem zakken en zinken. Alleen gegrond op dat Woord staan we sterk. In de branding van het leven. Want die op den Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in eeuwigheid. Paulus vertrouwt niet op mensen, de handigheid van mensen, de ervaring van de stuurlied, de deugdelijkheid van het schip. Evenmin laat hij het over aan toeval of geluk. Hij heeft maar één vastigheid. En dat is het betrouwbare Woord des Heeren. De vaste en zekere belofte van God. Daar moet hij het mee doen. En daar kan hij het, door genade, mee doen. Daar heeft het door Gods Geest gewerkte geloof genoeg aan. In die wetenschap kan het belijden eenmaal in de veilige haven aan te komen. Nee, geen kalme reis heeft de Heere de Zijnen beloofd, wel een behouden aankomst. Wie met loslating van alles en iedereen, zo leerde steunen op Gods beloften, die steunt ten diepste op het vleesgeworden Woord van God. Op Christus! En alleen díe heeft te allen tijd vaste grond onder zijn voeten.

Het heil in Christus

Paulus houdt de boodschap van de engel niet voor zich. Met dit hemelwoord mag hij zijn medereizigers bemoedigen. Op grond van het Woord spreekt hij de mannen die bij hem in het schip zijn moed in. Ook zal hij de gelegenheid om van Zijn Heere en Zaligmaker te getuigen, hebben waargenomen. De bemanning zou wel allemaal behouden aan land komen, maar het eeuwige behoud wordt hun niet gegarandeerd.

Zou hij hen juist daarom niet hebben gewezen op het reddende heil van God in Christus? Hij spreekt er niet alleen van. Hij leeft het ook aan ze voor. Aan zijn kalme verzekerdheid, aan zijn rustig vertrouwen kunnen ze zien, wat het ware geloof vermag. Er gaat van Paulus iets uit. Gods Kerk behoort het zout der aarde te zijn.

Niet zorgeloos

Door Gods genade mocht Paulus zeer bemoedigend spreken in heel benarde omstandigheden. De verzekering dat ze allen veilig aan land zullen komen maakt de apostel Paulus evenwel niet zorgeloos. Hij draagt de bemanning op eerst nog wat te eten (vers 34). Nadat hij dat gezegd heeft, dankt hij God in aller tegenwoordigheid (vers 35). Zijn hele houding openbaart het geloof.

Door Gods genade mocht hij hun ambtelijke voorbidder wezen. En zijn gebed werd overgenomen door de Voorbidder Jezus Christus! Deze 275 mannen waren zeker omgekomen als Paulus niet van 's hemelswege hun voorbidder was geweest. Nu zegt hij met ambtelijk gezag: Zijt goedsmoeds, ik geloof Gode (vers 25). Zijn spreken zal bevestigd worden. God beschaamt Zijn gehoorzame kinderen nooit. De Heere redt uit gevaren!

Dé Engel des verbonds!

U zegt: Maar bij Paulus stond een engel... Dat zouden wij misschien ook wel willen. Een engel, die kwam zeggen dat er niets zal gebeuren. Maar weet u, lezer(es), het is nog veel heerlijker. Want de Engel des Verbonds, de Heere Jezus Zelf, is bij ons komen staan. Niet om even Zijn medeleven te betuigen met de ellende en de nood waarin wij onszelf hebben gebracht. Maar om Zelf de storm van het gericht te dragen, om Zelf in onze ellende en nood onder te gaan.

Nu is er verzoening mogelijk voor uw zonde, vergeving voor uw schuld. En tegen ieder die vreest om te komen in de storm zegt het Evangelie: Vreest niet, hebt goede moed. Er is een Ark des behouds. U mag in Hem geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Zie af van uw zonde en zie af van uw nood en zie op Hem: Hij is een Schuilplaats tegen de wind en een Verberging tegen de vloed.

Dit hoofdstuk besluit zo heerlijk: En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Zalig de mens, die geestelijk met al het zijne schipbreukeling werd. En leerde leven door Gods genade uit Christus - de Reddingsplank. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden.

ds. D. Zoet

➤ **Uit de berijmde Psalmen**

Psalm 91:1

“Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.”

➤ **Kerkdiensten D.V. juli 2017**

Wij nodigen u hartelijk uit om de kerkdiensten bij te wonen. De diensten worden gehouden in de ‘Eben-Haëzerkerk’. U vindt dit gebouw aan de Diependorst 18a, naast verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3. Dit rooster is in deze vorm vastgesteld eind mei 2017. Wijzigingen in dit rooster zijn daarom mogelijk.

Zondag 2 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk

Woensdag 5 juli

19.30 uur: Ds. W. Roos, Doornspijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 9 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 16 juli

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 19 juli

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 23 juli

9.30 uur: Ds. J. den Boer, Nieuwleusen
18.30 uur: Ds. J. den Boer
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 30 juli

9.30 uur: Kand. A.J. Speksnijder, Ouderkerk aan de IJssel

18.30 uur: Kand. A.J. Speksnijder

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

➤ Aandachtspunten bij de diensten

Lezen en zingen

In de diensten lezen wij de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een oude Bijbelvertaling (1637), die gemaakt is op basis van een zeer betrouwbare vertaalwijze. Daarbij is met nadruk recht gedaan aan de oorspronkelijke talen waarin de Bijbelboeken geschreven zijn.

Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Wij zijn gewend zelf een Bijbel met psalmboek mee te brengen.

Mocht u niet over (deze versie van) de Bijbel en het psalmboek beschikken, leent u dan gerust een exemplaar bij de koster.

Collecten

In iedere kerkdienst zijn drie collecten. Onder de kerkdiensten staat voor welk doel de eerste en derde collecte van die dienst bestemd zijn. De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Kleding

In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vrouwen en meisjes wordt gevraagd in rok of jurk (liever dus niet in broek) te komen en een hoofddeksel te dragen. Dit verzoek is gegrond op de Bijbel, zie 1 Korinthe 11.

Zitplaatsen

De meeste zitplaatsen zijn tijdens alle diensten vrij, met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen (zoals bijvoorbeeld voor de bhv'ers). De koster is u desgewenst behulpzaam.

Ringleiding

In de kerk is ringleiding aanwezig.

Hulp koster

Mochten zich tijdens de dienst omstandigheden voordoen, waardoor u de kerk moet verlaten, dan zal de koster of een bhv'er u hulp aanbieden.

Parkeren

Bij de 'Eben-Haëzerkerk is parkeergelegenheid, terwijl ook gebruik gemaakt kan worden van de parkeergelegenheid nabij het busstation aan de Stationsweg of het parkeerterrein van de Rabobank, Hofdijksweg 20. Als u

eventueel in de wijk rondom het kerkgebouw parkeert, let u dan op het *vrijhouden van uitritten* e.d.

Kinderoppas

Er is de mogelijkheid om onder de morgenkerkdienst van onze gemeente de jongere kinderen naar de kinderoppas te brengen. De kinderoppas is in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer en bestaat uit twee groepen, een groep van 0 - 2 jaar en een groep van 2 - 4.

- de kinderen zijn allemaal welkom in de grote zaal; leeftijd 0-2 jaar maakt gebruik van de rechterkant van de zaal, leeftijd 2-4 jaar de linkerkant; er is een scheidingswand aanwezig.
- Het doel van de kinderoppas is dat u als ouders samen naar de kerk kunt.
- We gebruiken voor het brengen en halen van de kinderen de ingang bij de bibliotheek, aan de voorkant van verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
- Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur.
- De tassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderoppaszaal.
- Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat!
- Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven, dit in een tas, beker met NAAM er op. Geef niet teveel mee. Graag alle spulletjes met naam erop.
- We zouden het fijn vinden dat er verschoonkleding meegegeven wordt.
- Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt. met naam erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis gaat.

Indeling van de ochtend:

- 9.00 uur – 9.30 uur : binnenkomst van kinderen, de kinderen spelen
- 10.00 uur : eet – drinkmoment, kinderen nemen zelf alles mee
- 10.10 uur : voorlezen uit de kijk- en luister-Bijbel
- 10.25 uur : kinderen gaan naar wc en evt. verschonen
- 10.30 uur : kinderen spelen of kleuren
- 10.45 uur : alles schoonmaken en opruimen
- 10.55 uur : psalmen zingen met de kinderen

Hartelijke groeten van Marleen Westhoeve en Claske van der Bok

➤ Diversen

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp

De Kerkbode verschijnt eens per twee weken en is gratis verkrijgbaar bij Boekhandel Akershoek, Hoenderdijk 9, Boekhandel Bruna, Hoenderdijk 19, Hubo Pijl, Hofdijksweg 17a, Schoenhandel Van der Bok, Weststraat 10 en bij het VVV-kantoor, Bosweg 2. De Kerkbode is ook te vinden op www.hhgouddorp.nl.

Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De bibliotheek (tel. 0187-683896) is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op vrijdag is de bibliotheek open van 19.00 tot 20.00 uur. De bibliotheek is gevestigd in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer' en omvat theologische lectuur, geschiedenis, leesboeken voor ouderen, jeugd en kinderen. U kunt boeken lenen voor 20 cent per boek.

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

De catalogus kunt u op internet vinden: www.hhgouddorp.nl/bibliotheek

Collectebonnen

De collectebonnen zijn, in de volgende coupures:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,00)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,00)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,00)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,00),

op de bovengenoemde openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek 'Eben-Haëzer'. Betalen kan uitsluitend met PIN-pas.

➤ You are safe with Him!

Voel jij je veilig? Er is veel gaande in de wereld om ons heen. Aanslagen komen steeds dichterbij. Op het moment dat ik dit schrijf zijn we in ons land nog bewaard voor aanslagen als in Parijs, Londen, Manchester, Berlijn en noem allerlei andere plaatsen maar op. Maar het komt wel steeds dichterbij. Het is eigenlijk niet de vraag of er in ons land een aanslag gepleegd gaat worden, maar wanneer. Slaat de schrik je wel eens om het hart? Wie gaat er niet eens winkelen in een grote stad of bezoekt een concert? Ineens kan het ook ons, ook jou overkomen. En dan?

Je werd vast getriggerd door het kopje boven dit artikel. Was ook wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Misschien fronste je vader zijn wenkbrauwen wel: 'moet dat nu weer in het Engels?', je herkent het vast wel. Toch ligt er een ontegenzeggelijke waarheid en een diepe troost in als je het werkelijk mag verstaan.

Je bent in Ouddorp op vakantie. Hopelijk rust je lekker uit in deze mooie omgeving. Een mooie gelegenheid om je Bijbel eens (wat vaker) te pakken en te onderzoeken wat het Woord van onze God leert over veilig zijn. Je kent vast psalm 91. Zullen we een gedeelte uit die psalm eens samen lezen?

Psalm 91

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

(...)

9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

De dichter van deze psalm is onbekend, de omstandigheden waarin hij zich bevond tijdens het dichten van deze psalm is ons ook niet bekend. Toch is dat niet zo belangrijk. De Heilige Geest heeft, in zijn niet te bevatten wijsheid, deze psalm op laten nemen in de Bijbel. En daarom mogen wij hem lezen en bestuderen. Onze dichter mocht weten van Gods bescherming, want hij begint deze psalm met een machtige belijdenis. Als je in de schuilplaats van de Allerhoogste bent, ben je veilig. Waar is er een betere schuilplaats dan bij Hem. De dichter wist het, hij belijdt het. De Heere is zijn Toevlucht, zijn Burg.

Als je een beetje thuis bent in de Bijbel dan zul je vast in de verzen 11 en 12 iets gehoord hebben wat later in de Bijbel nog eens terugkomt. Je kent ongetwijfeld de geschiedenis van de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn door de duivel. Eén van de kruispunten in het lijdensevangelie van de Zaligmaker. De Heere Jezus was in de woestijn, bijna zes weken lang en heeft daar gevast. Omdat Hij ook mens was is het begrijpelijk dat we lezen in het tweede vers van Lukas 4 dat Hij erge honger had. Juist op dat moment komt de duivel om Hem te verzoeken. Met eerbied gesproken bevindt de Heere Jezus zich in een hele onveilige situatie. Hij is verzwakt door de honger. De duivel begint juist daar met een verzoeking door Hem te verleiden tot het veranderen van steen in brood. Later probeert de duivel het vertrouwen van Jezus in Zijn Vader op de proef te stellen. De duivel wil dat Jezus God uitdaagt in plaats van op Hem te vertrouwen. Lees je mee?

Lukas 4

9 En hij [satan] leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;

10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen;

11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.

12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

13 En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.

14 En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galilea; en het gerucht van Hem ging uit door het gehele omliggende land.

Satan misbruikt de woorden uit Psalm 91 (Lukas 4:10 en 11) om Jezus te verzoeken. De woorden van Psalm 91 zijn bedoeld om troost te bieden aan hen die zich opgejaagd voelen, die zich onveilig voelen, maar die nochtans vertrouwen op God. De dichter van Psalm 91 heeft deze woorden niet bedoeld om dit proefondervindelijk te gaan vaststellen door God uit te dagen. Je zou er bedrogen mee uitkomen. Zie je hoe de Heere Jezus de aanval van de duivel afslaat? Hij wijst satan op zijn misbruiken van Gods Woord en laat hem tegelijkertijd vanuit de Bijbel zien dat wat satan doet volstrekt onacceptabel is. Lees straks Deuteronomium 6 maar eens. Je zult zien dat de woorden van de Heere Jezus daarin terug te vinden zijn. Een les voor jou en mij, we moeten weten wat er in de Bijbel staat! Lezen dus!

Toch is er nog iets in deze geschiedenis wat eigenlijk nog een veel belangrijkere les. Ik hoop dat je van genade mag weten. Dan ken je ook iets van de verzoeking van satan die je probeert af te houden van de Heere en Zijn dienst. Hij kan je zo bestrijden, je een onveilig gevoel geven. Maar hoe hij ook te keer mag gaan er is er Eén die volmaakt de verzoeking van satan heeft weerstaan. En dat mag tot jouw troost zijn. Je hoeft niet te vrezen, satan ligt aan banden. In Zijn lijdensweg is Jezus Zijn kinderen voorgegaan, ze hoeven niet te vrezen. Je mag satans verzoeken voor Hem neerleggen, Hij zal je bewaren. Ja, Hij zal Zijn engelen bevelen dat ze je bewaren in al je wegen. Bij Hem ben je veilig, you are safe with Him!

Een gezegende vakantie toegewenst!

A.K.

➤ **Kerkdiensten D.V. augustus 2017**

Woensdag 2 augustus

19.30 uur: Ds. A.C. Rijken, Gameren
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 6 augustus

9.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam
18.30 uur: Ds. M.C. Tanis
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 13 augustus

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 16 augustus

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 20 augustus

9.30 uur: Ds. D. Zoet
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Zending HHK, 3 aflossing kerk

Zondag 27 augustus

9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Ds. D. Zoet
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Woensdag 30 augustus

19.00 uur: Ds. A.T. Huijser, Sliedrecht, gezamenlijke dienst met plaatselijke
Geref. Gemeente
Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

➤ Uit de berijmde Psalmen

Psalm 71:2

Wees mij een rots om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vindt in smart;
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij o groot' Ontfermer,
Mijn burg zijt en Beschermmer.

➤ Gedicht

Waar zijn we veilig?

Het is een bange tijd die wij beleven,
De vrees voor rampen merkt men overal.
De fundamenten van de aarde beven ...
Wie weet wat ons nog overkomen zal!
De roepstem klinkt: 'O mensen, zijt bereid!
De tijd is kort, straks is het eeuwigheid!'

Al zouden er geen zware rampen komen,
Ons leven is een damp, wij vliegen heen.
Al 't aardse goed wordt bij de dood ontnomen
En laat ons in dat ogenblik alleen.

Wie dan nog leeft zo hij geboren is,
Komt eeuwig om in zwarte duisternis.

'O Heere, wil dan nog eens krachtig werken
In land en volk en in ons eigen hart.
We zitten dikwijls, zonder dat we 't merken,
In 't zoeken naar het aardse goed verward.
Om Christus' wil, wil ons genadig zijn.
Verzoen de zware schuld van groot en klein.'

Wat ons dan overkomt op deze aarde,
Alleen in Christus is er veiligheid.
Wat ook vergaat, Zijn bloed behoudt Zijn waarde
Hier in de tijd en voor de eeuwigheid.
God geve ons in voor- en tegenspoed
Te schuilen achter Christus' dierbaar bloed!

Christien de Priester (1930-2012)

➤ Uit de Bijbel

Psalm 71:1 t/m 12

1 Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.

2 Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij en verlos mij.

3 Wees mij tot een Rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burcht.

4 Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen die verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen.

5 Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere HEERE, mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan.

6 Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand

aan zijt Gij mijn Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U.

7 Ik ben velen als een wonder geweest; doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.

8 Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.

9 Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

10 Want mijn vijanden spreken van mij; en die op mijn ziel loeren, beraadslagen tezamen.

11 Zeggende: God heeft hem verlaten; jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser.

12 O God, wees niet verre van mij; mijn God, haast U tot mijn hulp.

➤ Lied

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalme moed!

Heer' ik wil Uw liefde loven,
Al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
Ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
Zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
Als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
Zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
Dat alleen de weg niet vindt:
Neem mijn hand in Uwe handen
En geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
Aan des Vaders trouwe hand
Loop ik met gesloten ogen
Naar het onbekende land.

Jacqueline van de Waals (1868-1922)

➤ Puzzel

Wij gebruiken de 26 letters uit ons alfabet als we een tekst schrijven. In de tijd van Mozes was er ook al een soort alfabet die de Egyptenaren gebruikten, namelijk *hiërogliefen*. Dat waren eigenlijk meer tekeningetjes dan letters. Hier zie je welk teken welke letter weergeeft:

Kun jij onderstaande ‘tekst’ ontcijferen? Je leest dan waarom Mozes een heel toepasselijke naam had!



➤ Bijbelverhaal voor de jeugd

Mozes

Zie je de soldaten lopen door de straten?

Ze kijken nors en lopen met gespitste oren. Horen ze ergens babygehuil? Of is het een vogeltje dat fluit?

De soldaten zijn op zoek naar babyjongetjes! Ze moeten ze meenemen en in de rivier de Nijl gooien. Dat is toch verschrikkelijk! Waarom doen ze dat?

Het is in de tijd, dat het volk Israël in Egypte woont.

De eerste tijd wisten de farao's dat het volk door onderkoning Jozef naar Egypte was gehaald. Het was zijn familie en hij wilde hen redden van de hongersnood. Nu weten ze dat echter niet meer. Ze zien alleen dat het erg goed gaat met het volk en dat ze met steeds meer mensen zijn. De farao wil dat helemaal niet. Stel je voor dat ze de macht gaan overnemen en de baas worden in Egypte. Dat mag niet gebeuren. Daarom laat hij alle jongetjes doden. Wat een groot verdriet bij de Israëlieten!!

Maar weet je, die soldaten vergisten zich daarnet niet! Ze hoorden inderdaad een jongetje huilen. Z'n moeder zorgde er echter snel voor dat hij stopte. Elke keer als hij maar een kik geeft, rent ze er naar toe en sust hem weer stil. De ouders, Amram en Jochebed, zijn erg bang dat de soldaten dit lieve ventje zullen ontdekken. Ze kunnen het niet laten doden. Ze vertrouwen met groot geloof op de Heere. Hij heeft hen dit jongetje gegeven en ze geloven dat Hij voor hun jongetje zal zorgen.

Maar 't kleine babytje wordt steeds groter en gaat steeds harder huilen. Als hij ongeveer 12 weken oud is, lukt het echt niet meer om hem te verstoppen. Daarom gaat z'n moeder hard aan de slag. Van rietstengels maakt ze een prachtig mandje. Ze smeert het in met lijm en pek, zodat het waterdicht is. Dan legt ze er heerlijke zachte dekentjes in. Dan ligt het jongetje lekker zacht. Dan loopt ze met haar dochter Mirjam én het gevulde mandje naar... de rivier de Nijl. Ze hoopt dat hij niet hoeft te sterven, maar dat iemand hem vindt en misschien voor hem wil zorgen.

Heel voorzichtig zet ze het mandje in de rivier. Mirjam blijft in de buurt om te zien wat er gebeurt. Zelf loopt ze weg. Dan geeft ze haar lieve kindje over in de trouwe zorg van de Heere. Hij is almachtig, Hij weet van haar angsten en zorgen af. Ze gelooft dat Hij haar kindje redden kan!

En dat doet Hij!! God zorgt ervoor dat iemand het kindje vindt. En niet zomaar iemand, nee, het is een prinses. Ze is de dochter van Farao. Als ze het jongetje ziet, is ze gelijk vol liefde voor dit jongetje. Ze ziet wel dat het een kindje is van dat grote sterke volk, maar ze kan het niet laten doden. Mirjam, die ziet dat de prinses het jongetje uit het water laat halen en óók ziet hoe vriendelijk de prinses kijkt, komt tevoorschijn. Ze gaat naar haar toe en vraagt: 'Zal ik iemand voor u halen, die goed voor het jongetje kan zorgen en hem drinken kan geven?' De prinses kijkt Mirjam aan. Ze weet niet dat het haar broertje is. Ze knikt. 'Ga maar gauw', zegt ze.

Wat een vreugde heerst er in het huisje van Amram en Jochebed.

God heeft voor hun kindje gezorgd! Ze mogen een aantal jaar voor hun jongetje zorgen. Ze geven hem te eten en te drinken, maar vooral vertellen ze hem veel over de Heere. Hij heeft de aarde geschapen. Adam en Eva, de eerste mensen, mochten in het paradijs wonen. Maar door de zonde, die zij deden, moesten ze uit het paradijs en is de dood in de wereld gekomen.

Ze vertellen over Abraham en Izak. Over Jakob, over Jozef. Ze vertellen hoe het volk van Israël in Egypte gekomen is. En ze zeggen dat ze terug moeten naar het beloofde land, naar Israël. Wannéér ze teruggaan, dat weten ze niet.

Op een dag brengt Jochebed hun zoon bij de prinses. Die noemt hem Mozes. Ze zorgt goed voor hem. Hij mag in het paleis wonen, krijgt mooie, deftige kleren en er is altijd lekker eten voor hem. Ook leert hij veel en wordt een verstandige jongeman.

De Heere blijft voor hem zorgen. Hij maakt hem klaar voor een belangrijke taak. Jaren later, als Mozes 80 jaar is, zal hij het volk uit Egypte gaan leiden en brengen in Israël. De Heere verlost het volk door Mozes.

Heel veel jaar later is er ook een koning die kleine jongetjes laat doden. Het is koning Herodes. Op een dag komen er wijze mannen in zijn paleis die hem vragen of hier een prins geboren is. Ze hebben 'Zijn ster' gezien in het Oosten. Hiermee wordt de geboorte van de Koning der koningen bedoeld. De Zoon van God, de Heere Jezus. Nee, hier is geen koningskind geboren, maar de overpriesters en schriftgeleerden uit de tempel vertellen dat Hij in Bethlehem geboren is. Dat had God in de Bijbel al voorzeggd.

Herodes schrikt: Een koningszoon geboren in zijn land? Dat zal toch niet waar zijn? Straks neemt die de macht over en wordt hij gedood. Hij bedenkt een listig plan. Als de wijzen het Kind hebben gevonden, moeten ze op de terugweg maar langskomen en hem vertellen waar hij het Kind kan vinden, zodat hij het ook kan gaan aanbidden.

De wijzen doen dit echter niet, want in een droom worden ze door de Heere gewaarschuwd om níet langs Herodes te gaan. Die is niet van plan om te aanbidden, maar om te doden.

Herodes, die merkt dat zijn plan is mislukt, stuurt zijn soldaten naar Bethlehem om daar alle jongetjes van 0 tot 2 jaar te doden. Dan zal die koningszoon ook wel worden gedood en hoeft hij niet meer bang te zijn.

Herodes houdt echter geen rekening met God. Die zorgt voor Zijn eigen Zoon! Jezus is niet zomaar geboren op aarde. Hij kwam om zondaren te redden. Om hen te verlossen uit de handen van de duivel, uit de macht van de zonde. Net zoals Mozes het volk moest verlossen uit Egypte, het land waar ze als slaven van Farao woonden.

Twee koningen, die alle jongetjes wilden doden.

De Heere is echter machtiger dan alle koningen op aarde. Hij redde Mozes én de Heere Jezus uit de handen van de koning. Zo mochten ze leven en later het volk redden.

Mozes mocht dat doen door ze te brengen in het beloofde land.

De Heere Jezus doet dat door Zijn leven te geven op Golgotha. Door zijn sterven kunnen onze zonden vergeven worden en brengt Hij ons in Hét Beloofde Land, de plaats waar de Heere woont en iedereen Hém looft en dankt voor Zijn grote liefde en trouw. Ook jij kunt daar bij zijn! Door het geloof in de Heere Jezus, die je zonden wil wegnemen en je 'schoon' maakt!

Zoek Hem, door de Bijbel te lezen leer je over Hem, bidt tot Hem en je zult Hem vinden!

En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen. (Exodus 2:10)

➤ **Kleurplaat**



➤ Verhaal

‘Die gevangenen vrijheid schenkt...’

Lang geleden waren er in Schotland twee jongens, die in een dorpje vlak bij elkaar woonden. Het waren vrienden die door dik en dun alles deelden. Wanneer je Will zag, dan zag je ook Brian. Ze waren echte vrienden. Toch was er wel een verschil. Brian woonde bij ouders die de Heere vreesden, maar Will groeide op in een gezin waarin de Heere niet gediend werd. Zo gebeurde het wel eens dat Will iets wilde doen, maar Brian zei: ‘Nee, dat kan niet hoor! De Heere heeft gezegd dat dat niet mag, dus doen we dat niet.’ Brian legde altijd uit waarom het niet mocht. Zo kwam het dat Will toch aardig wat wist uit de Bijbel en van de geboden van de Heere God.

De jongens groeiden op en na de middelbare school moest Will gaan werken om mee te verdienen in het gezin van zijn ouders. Brian kon goed leren en zijn vader en moeder wilden dat hij verder ging studeren.

Zodoende zagen ze elkaar steeds minder. Soms waren ze samen, en dan deelden ze alles met elkaar. Maar hieraan kwam langzaam maar zeker een einde toen Will een meisje leerde kennen, verking kreeg en trouwde. Will kreeg een groot gezin en moest hard werken om genoeg geld te verdienen. Ook Brian had alle tijd nodig, want zijn studie was best zwaar: Hij studeerde rechten.

Op een dag krijgt Will een aanbod van een paar duistere figuren, waarmee hij in één keer uit de geldzorgen zal zijn. In z’n achterhoofd hoort hij de stem van zijn oude vriend, die hier fel op tegen zou zijn omdat het zonde is tegen de Heere God. Hij slaat dit stemmetje in de wind en neemt het aan. Ze slaan meteen de armen om hem heen en zeggen: ‘Niemand komt er achter hoor, want het is een prima plan om gauw rijk te zijn.’ Maar als het eenmaal zo ver is, en Will denkt veilig thuis te zijn, wordt er zwaar op de deur gebeukt. De kinderen kruipen van schrik weg en Will wordt helemaal wit in z’n gezicht. ‘Politie.....open de deur!’ Voordat Will begrijpt wat er gebeurt, zit hij in de cel met voor zijn ogen nog de angstige gezichten van zijn vrouw en kinderen. De dagen en weken die volgen zijn zwaar voor deze man. Telkens denkt hij aan zijn gezin: ‘Hoe moeten zij nu verder?’ Hij wilde dat hij nooit had ingestemd met het plan.

Maar dat is niet alles wat hem zo’n pijn doet. Hij heeft gehoord dat hij over vijf dagen voor de rechter moet verschijnen. En dat is Brian, zijn goede vriend van vroeger. Die waarschuwde hem altijd en nu moet hij hem berechten...

Op de dag van het vonnis wordt Will naar de rechtbank gebracht. Het is erg druk, want velen hebben van deze bijzondere rechtzitting gehoord. Op het moment dat de rechter binnenstapt, staat Will op. Hij durft niet te kijken, het liefste wil hij weg vluchten, ver weg van hier, maar de boeien houden alles tegen. Stil, met tranen in de ogen, hoort Will de beschuldiging aan uit de mond van zijn oude vriend. Het is muisstil als de rechter de aanklacht uitspreekt en daarna het vonnis.

'Will B.: ik verklaar je schuldig aan diefstal, ik veroordeel je tot 3 jaar gevangenisstraf met een borgsom van 35.000 pond. Hierbij verklaar ik de rechtszaak voor gesloten.'

Will hoort de straf aan. Verdiend! Hoe moet het verder? Dan gebeurt er iets wat nog nooit is gebeurd.

De rechter gaat staan, doet zijn ambtskleding uit en staat in een gewone broek en trui! Waarom verlaat hij niet de rechtszaal? Will, die nog steeds niet durft te kijken, wordt door deze aparte stilte in de zaal toch getrokken om ongewild te kijken wat er gebeurt.

Hij ziet geen rechter, maar zijn vriend zoals hij er vroeger altijd bij liep: gekleed met een trui en een broek. Hij komt op hem aflopen, haalt een envelop uit zijn zak. Hij gaat voor Will staan en zegt: 'Lieve vriend, de wet van deze staat heeft je veroordeeld. Je bent schuldig en ik vertegenwoordig in mijn ambt die wet, maar nu heb ik mijn ambtskleding neergelegd en ben ik je oude vriend. Hierbij geef ik je deze envelop, waarin het hele bedrag zit voor je schuld.' Brian richt zijn ogen nu op de tribune en zegt: 'Mensen in de zaal: hierbij sta ik borg voor hem. Niet als rechter van de wet, maar als zijn vriend. Hij is nu vrij man, de schuld die hem gevangen zou houden is nu weg en betaald. Het gehele bedrag zit in deze envelop, er is niets meer om deze man vast te houden: hij mag gaan.' Dan overhandigt hij zijn oude vriend de envelop. Will valt neer bij zijn voeten, hij kan niets zeggen, maar de grote druppels op de houten vloer verklaren alles. 'Kom staan Will', zegt de rechtvaardige rechter, 'Je bent vrij, er is volkomen betaald: er is een borg voor je. Kom agenten, doe hem zijn boeien af zodat we elkaar kunnen omhelzen, want ik weet dat ik mijn vriend weer gevonden heb die ik was verloren.'

Daarna keert de rechter zich weer naar de publieke tribune en zegt: 'U zult zeker de wet kennen van dit land, wat er wel en wat er niet mag. U zult zich daar zeker aan proberen te houden, maar kent u ook de wet van onze Heere God? Kent u deze nog niet, kom dan zondag naar de kerk. Hij klinkt er elke keer, dan verzeker ik u dat u schuldig bent. Ik ken die wet en kan dat beamen en ook zult u allen voor de Grote Rechter komen. Maar er is een Borg voor jullie! Wat u vandaag mocht zien is maar een hele gebrekkige afbeelding hiervan, er is een Borg die voor u heeft betaald met Zijn leven. Welke Vriend is Hij dan? Een grotere Vriend is er niet, Hij biedt u de losprijs aan.... Er wordt u geen envelop aangeboden met geld, maar een vrijbrief getekend met bloed. Er staat op 'volkomen voldaan', komt dan naar Zijn huis! Ik nodig u allen hier van harte voor uit, maar bedenk dat wanneer u niet komt of gelooft in Hem, dan zult u gevangen en geboeid blijven, want niemand op en boven deze aarde heeft de macht om die te verbreken dan de Borg alleen die u daar, in de kerk, zult ontmoeten.

Die zondag werd er gepreekt over Jesaja 61 vers 1-4: Over de Borg waar de Vader zijn welbehagen in heeft en Die gevangenen vrijheid schenkt.

Helemaal vooraan zaten een vader en moeder met vier kinderen als stille getuigen. De boeien werden voor hen afgedaan, niet door de rechter, niet door Brian, maar door het betaalde offer van het Lam.